

Bulletin

Jaargang 52 nr 1
febr - apr 2025



kerkelijk centrum
de Regenboog

De samenwerkende kerken in de Merenwijk



SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK

KERKELIJK CENTRUM “DE REGENBOOG“

Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Telefoon: 071-521 28 58, b.g.g. 06-10 60 13 33
Internet: www.deregenboogmerenwijk.nl
E-mail: beheerder@kcregenboog.nl

BEHEERDER

Ronald van Heyningen
Spreekuur beheerder: ma t/m do 15.00 - 16.00 uur

PASTORESTEAM

p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden

Pastoraal werker Willy Hoogendoorn (RK)
Telefoon: 06-51 98 08 88
E-mail: pastor.regenboog@gmail.com
Werkdagen: woensdag en donderdag

Pastoor Dolf Langerhuizen (Administrator)

Ds. Mirjam Buitenwerf (PKN)

Telefoon: 06-40 42 57 89
E-mail: ds.regenboog@gmail.com
Werkdagen: donderdag en vrijdag

BEHOEFTE AAN EEN LUISTEREND OOR?

Atty Talma Telefoon: 071-5213506
Mary Pouw Telefoon: 071-5215726

VERTROUWENSPERSONEN IN DE REGENBOOG

Berry Elstak Telefoon: 06-47 19 79 76
E-mail: berry.52@outlook.com
Frans Voets Telefoon: 06-44 80 65 28
E-mail: fwmm.voets@hccnet.nl

NIEUWSBRIEF

Om de twee weken verschijnt via e-mail 'Nieuwsbrief de Regenboog'. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@kcregenboog.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook berichten insturen die opgenomen moeten worden in de nieuwsbrief.

MUTATIES KERKLEDENADMINISTRATIE

Mutaties in adresgegevens of gezinssamenstelling s.v.p. opsturen naar de Regenboog (adres zie boven) of mailen naar mier-en-jaar@live.nl.

Bij vertrek uit de Merenwijk of uit Leiden s.v.p. vermelden of u toezending van het Bulletin op prijs stelt.

ALGEMENE KERKELIJKE MERENWIJKRAAD

Voorzitter: Jan Vis
p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Telefoon: 06-38 53 58 10
E-mail: voorzitter.AKM@kcregenboog.nl

Secretaris:

p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Telefoon: -
E-mail: secretariaat@kcregenboog.nl

Penningmeester: Willy Menken
p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Telefoon: 071-522 04 89

E-mail: penningmeester.AKM@kcregenboog.nl
NL70INGB000 258 11 91 tnv Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

BULLETIN

Uitgave van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

REDACTIETEAM

Reina Wessels-ten Bruggenkate 06-26 42 27 82
Dick Rijken 071-521 66 06
Frances Verhaar 071-572 78 88

REDACTIESECRETARIAAT

Kerkelijk Centrum De Regenboog
Watermolen 1, 2317 ST Leiden
E-mail: redactie.deregenboog2.0@gmail.com

ADMINISTRATIE & BEZORGING

Gerard van Kempen
Telefoon: 071-521 13 43
E-mail: gerard.van.kempen@casema.nl

KOPIJ

Kopij kan bij voorkeur als Word-document per e-mail worden ingeleverd via het adres: redactie.deregenboog2.0@gmail.com. De kopij moet uiterlijk op de aangegeven inleverdatum binnen zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om kopij niet te plaatsen, of om in overleg met betrokkene(n) artikelen in te korten. Het Bulletin verschijnt ook op internet. De inhoud van het Bulletin wordt, tenzij uitdrukkelijk niet gewenst, door de werkgroep PR gebruikt voor de website en voor berichten in de Nieuwsbrief, de lokale pers en het Leids Kerkblad.

VERSCHIJNINGSSCHEMA 2025

Nummer	Inleverdatum	Bezorgdatum
02	17-03	05-04
03	12-05	31-05
04	25-08	13-09
05	10-11	29-11

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
De weerbarstige praktijk van Ut Unum Sint	2
Medeleven	3
Wekelijkse bloemengroet	3
In memoriam Marie-José Schuur-Snoeck	4
Wat betekenen geloof en/of kerk voor jouw leven?	4
Uit de AKM, klopt dat nog?	5
Bestuurlijk	6
Ondersteuning uitvaartdiensten	6
De AKM en onze penningen	7
Actie Kerkbalans 2025	7
Kom aan tafel	7
Kliederkerk	7
Musical Jozef	8
Save the date: Palmpasenstokken maken in de Regenboog	8
Als woorden uit het hart komen	8
Preek voor herhaling vatbaar	9
Zingen in de avond voor Pasen	11
Zingen binnen en buiten de kerk, wat is jouw favoriete kerklied?	11
Voorjaarsconcert	11
De Rozenkring start met een nieuw boek	12
Poëziemiddag	12
Film in de Regenboog	12
40-dagenretraite	13
Geknipt voor Kerst '24	13
Interview met Tuingroep over 'Tuin van betekenis'	14
Expositiewisseling in de ontmoetingsruimte	17
Die dag zal komen	17
Het kabbelt lekker weg...	17
Agenda	18
Werkgroepen	19
Rooster	20



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar,

Redactioneel

Voilà, het eerste nummer van het Bulletin in 2025. De preek van ds. Mirjam Buitenwerf van 12 januari, 'Machteloos aan de haveremel' begint met de constatering dat we aan het begin van een nieuw kalenderjaar vaak ruimte maken voor onze idealen en sommige dingen anders willen gaan doen. Ook in dit Bulletin treft u een aantal, weliswaar kleine veranderingen aan. Zo beschrijft Jan Vis als voorzitter van de AKM, dat de rubriek 'Uit de AKM ...' een nieuwe en betere kop krijgt: 'Bestuurlijk'. Swanette Jukema kondigt namens het Kernbestuur een nieuwe rubriek aan. We worden allemaal opgeroepen om een stukje over ons favoriete kerklied in te sturen naar het Bulletin. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, we hopen in de komende nummers steeds één of een paar reacties te kunnen publiceren. Swanette doet de aftrap met lied 697 uit het Liedboek: 'Kom Schepper, Geest'. Ikzelf had al, nog onwetend van de nieuwe rubriek, mijn favoriete lied ingestuurd: 'Die dag zal komen'.

Onze oproep uit 2023 om te reageren op de vraag 'Wat betekenen geloof en/of kerk voor jouw leven?' staat nog steeds. Dit keer is het Arie Korteweg, die openhartig vertelt hoe zijn geloof in de loop van de jaren verandert.

Er staan weer enkele 'evenementen' in de Regenboog op het programma. Op zondagmiddag 23 maart is er een voorjaarsconcert. Belangstellende artiesten kunnen zich nu al aanmelden. Op zaterdag 5 april wordt de musical 'Jozef' ingestudeerd en uitgevoerd. Op onze website lees ik dat er maximaal 70 (!) kinderen mee kunnen doen. Ds. Buitenwerf doet verslag van een mooi 'evenement' op 14 december: zo'n 30 mensen konden zich gratis laten knippen voor Kerst.

Doet u het liever wat rustiger aan, dan is de digitale 40-dagenretraite van de Jezuïeten misschien iets voor u. Na aanmelding ontvangt u iedere dag tussen Aswoensdag en Pasen een gebedsmail als voorbereiding op het Paasfeest.

Normaal leest u in ieder Bulletin een bericht van Heleen Gombert over onze kerktuin. Zo'n bericht ontbreekt deze keer, omdat de hele tuingroep is geïnterviewd door Reina Wessels. Een boeiend verhaal. Ook ik wist niet van het bestaan van een 'heilig ptje'.

*Veel leesplezier gewenst,
Dick Rijken, namens de redactie*



De weerbarstige praktijk van Ut Unum Sint (opdat zij één zijn)

Door Josephine van Pampus



Josephine van Pampus is rooms-katholiek pastor en theoloog en werkzaam bij Het Brandpunt in Amersfoort, een gemeenschap waar mensen vanuit verschillende achtergronden het christelijk geloof belijden.

Het decembernummer van 2024 van 'Verdiept', een blad van de sector Kerk & Ideëel van CNV, is gewijd aan het thema 'oecumene'. Auteurs vanuit diverse denominaties geven hun visie op de mogelijkheden van en moeilijkheden bij oecumenische samenwerking. Een van deze artikelen is geschreven door Josephine van Pampus en is met toestemming overgenomen in dit Bulletin.

“Na bijna 30 jaar gewerkt te hebben in diverse oecumenische gemeenschappen en verbanden realiseer ik me steeds meer: oecumene is géén hobbyisme of aardig experiment. Het is niet iets dat je naar believe kan beginnen of erger, vanwege geld en personeelsgebrek zomaar weer kan stoppen. Het geloof in Christus

brengt een intrinsiek verlangen naar eenheid met zich mee. Het decreet Unitatis Redintegratio van Vaticanum II is glashelder: de katholieke Kerk verplicht zich onherroepelijk om de weg van het zoeken naar oecumene in te slaan. Conform het gebed van Christus: Ut Unum Sint – opdat zij één zijn.

De praktijk van oecumene is lastig, boeiend, leuk maar bovenal synodaal. Op alle vlakken begint het met luisteren naar elkaar. Wat beweegt jou? Wat raakt je? Vertel eens, waarom is dit belangrijk voor jou? En wat vind jij raar en vreemd bij mij? Ik zal een reactie van jonge protestantse ouders nooit vergeten toen ik hen een wijwaterbakje liet zien. ‘Is dat voor zeep bij het toilet?’ Er moet nog veel worden verteld. In dat vertellen echter word je je ook veel bewuster van je eigen traditie. Wat jij volkomen normaal vindt en waar je ook helemaal niet meer bij nadenkt, is voor de ander niet gewoon. Zoiets begint al bij het betreden van een kerkgebouw. In de RK traditie is dat het huis van God. Je komt binnen, maakt een kruisteken met wijwater, knielt misschien even voordat je de bank inschuift en je bent stil. De godslamp brandt bij het tabernakel en je weet: daar is Onze Lieve Heer. Dat hoef je geen katholiek uit te leggen, dat doe je gewoon. Geen enkele parochiaan praat daar met elkaar over, want iedereen snapt het, voelt het, weet het. Het zit bijna in je genen.

Maar als jou dat met de papepel is ingegoten, dan is het rumoer vóóraf aan de dienst in een protestante kerk op zijn minst verbazend. Iedereen praat met elkaar, want dit is namelijk het huis van gemeenschap. Je informeert dus bij degene die naast je zit hoe

het met hem of haar gaat, draait je nog even om naar achteren of buigt je toe naar wie vóór je zit. In een traditionele RK kerk bijna ondenkbaar.

Maar wanneer je elkaar niet vertelt *hoe*, en *waarom* jij binnenkomt in een kerk, dan is de irritatie al geboren voordat er nog één woord is gezegd. Als je oecumenisch wilt vieren dan moet je het daar over hebben. En dat zul je als voorganger of begeleider actief moeten organiseren, wil je de oecumene serieus nemen.

Stamelen en zoeken

Zo'n gesprek verwondert mensen ook vaak: want in een kerk waar alle neuzen traditiegetrouw dezelfde kant op staan, prát je helemaal niet met elkaar over het waarom van die richting. Het is lastig om in de oecumene opeens woorden te moeten geven aan iets waar je buiten de oecumene helemaal geen uitleg aan hoeft te geven. Daarom is oecumene ook vaak stamelen en allereerst zoeken naar woorden voor je eigen ‘bloedgroep’. Een reactie als “wij doen het anders” voldoet niet. Je zal uit moeten leggen aan degene die met dat “anders” niet is vertrouwd. Ik kan wel zeggen dat voor mij de viering begint bij het luiden van een bel – en dat je dan gaat staan. Maar waarom doe je dat?

Bij een gespreksserie in Amersfoort rondom het boek ‘Wierook en pepermint’ (Eric van den Berg en Janneke Nijboer) schuurde het behoorlijk. Zelfs woorden zijn lastig: consistorie versus sacristie, gemeente versus parochianen, tafel versus altaar of avondmaal versus eucharistie. Ook in overlegstructuren met



voorgangers van diverse kerken (RK, protestants en Doopsgezind) knettert het soms. Ook professionals hebben andere ideeën over toerusting, pastoraat of liturgie. Maar in dat schuren ligt ook de toenadering en erkenning.

De grootste valkuil is om oecumene te masseren als een eenheidsworst. We doen een beetje van dit, en een beetje van dat, en wat écht pijn doet laten we achterwege. Daar hebben we het niet over. In Purmerend, in een oecumenisch kerkgebouw, werd zo een vormloos beeld van Maria geplaatst. Voor katholieken een onherkenbare steenklomp, voor protestanten nog net aanvaardbaar – juist vanwege die onherkenbaarheid. Dat is - in mijn ogen - een verlegenheidsoplossing waar niemand blij van wordt. Je zal soms moeten slikken – en vooral wéten waarom je slikt. Aanvaarden dat iets voor de ander goed voelt en dus ook aanvaarden dat dat de pijn voor jou is – omwille van het samen zijn. Onder het devies: je doet samen, tenzij het niet kan. Zowel in catechese en diaconie als in pastoraat en liturgie.

Maar wat is het dan – dat niet kan?

Zowel in de oecumenische gemeenschappen van Purmerend als Amersfoort was het de RK moederkerk die de samenwerking heeft opgezegd – telkens met een financieel en personeel argument. En de aansporing voor RK parochianen om voortaan de eucharistievieringen te bezoeken. Maar daarmee vegen bisdommen mijns inziens met oneigenlijke argumenten de oecumenische verplichting van Vaticanum II van tafel.

Wanneer de Katholieke Kerk geacht wordt onherroepelijk de weg in te slaan van het zoeken naar oecumene, dan vraagt dat inspanning en aandacht. Daar waar het financieel of professioneel niet meer wordt gesteund, blijken mensen elkaar te blijven vinden in oecumenische projecten en dat is een groot goed. Er zijn ongelofelijk veel initiatieven van samen werken en samen doen. Maar oecumene heeft meer nodig. Oecumene vraagt om ontmoeting, om gesprekken en in feite om het oecumenisch synodaal proces gaande te houden. Het oecumenisch centrum Het Brandpunt in Amersfoort - inmiddels een PKN-gemeente met een oecumenische zending – neemt die uitdaging serieus. Het centrum heeft het lef gehad om daartoe naast de protestantse predikant een RK pastor/theoloog aan te stellen. Een oecumenisch statement van jewelste en een zoektocht naar wat kan. En ja, ik ben die RK pastor/theoloog en ga maar weer eens beginnen met een gespreksronde rondom *Wierook en pepermint*."

Bron:
www.raadvankerken.nl/files/2024/12/Kerk-en-ideeel-verdiept-CNV-December-2024.pdf

Medeleven



We willen een hechte gemeenschap zijn van mensen die voor elkaar zorgen als dat nodig is. Dat houdt ook in dat we het signaleren als iemand hulp nodig heeft of behoefte voelt aan contact. Is een persoonlijk bezoek van een van de pastores of gewenst, dan kan dat worden doorgegeven aan de pastores of aan de contactpersonen van de pastoraatsgroep. Zo blijven we met elkaar verbonden.

*Behoeft een luisterend oor?
Contactpersonen:
Atty Talma (071- 5213506) en
Mary Pouw (071-5215726)*

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons wilt attenderen op mensen die daarvoor in aanmerking komen, dan kunt u hun naam en adres/verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 06-10036188
E-mail:
majavanspaandonk@gmail.com

In memoriam Marie-José Schuur-Snoeck



Geboren 16 september 1946 overleden 1 januari 2025

Marie-José en Piet Schuur verhuisden op 1 december 1971 vanuit hun studentenkamers in Leiden naar Condorhorst 146 in de Merenwijk. Alleen de Arendshorst en de 1e helft van de Condorhorst waren bewoond. De rest van de wijk was een kale vlakte. Op een avond klopte Pastor Jan van Well op hun keukenraam. Hij vroeg: "Wilt u uw burens leren kennen?" Hun antwoord was: "Ja, graag." Ze waren bij de eerste kerstviering in de bouwkeet van bouwbedrijf Elementum. Omdat Marie-José Katholiek was, en Piet Remonstrant, paste dat prima bij de opbouw van de Regenboog en de wijk. Zo was Marie-José lid van de redactie van het wijkblad Meer'n Wijk waarin opgeroepen werd tot actie voor het behoud van de Broekweg. Inmiddels waren ze trouwe bezoekers van de diensten in de aula aan het Valkenpad.

Na vier jaar Condorhorst verhuisden ze naar de Lemsteraakwerf. Daar werden hun drie kinderen geboren. Marie-José werd lid van het Regenboogkoor en naarmate de kinderen ouder werden, was ze ook betrokken bij begeleiding van de kinderen en lid van de AKM.

Toen Marie-José lid werd van een ander koor en het Regenboogkoor verliet, werd Piet daar lid van. Helaas werd hen het huis aan de Lemsteraakwerf te klein en verhuisden ze in 1988 naar de Stevenshof. Daar hebben ze met andere oud-Merenwijkers geprobeerd om daar ook de oecumene van de grond te krijgen. Dat lukte toen nog niet. Na hun verhuizing bleven ze steeds grote belangstelling houden voor wat er in de Regenboog plaatsvond. Vanaf de oprichting van Arcobaleno zongen ze mee bij de kerstvieringen. Dat gold ook voor het koor dat de oecumenische Taizé-vieringen begeleidde, die bij toerbeurt ook in de Regenboog werden gehouden.

De oproep:

Wat betekenen geloof en/of kerk voor jouw leven?



Arie Korteweg

In een vorig nummer van het Bulletin stelde de redactie de bovenstaande vraag aan de lezers van dit blad. In het laatste Bulletin reageerde Ingrid Weitenberg. Dit keer is het Arie Korteweg die de pen van Ingrid overneemt. De redactie hoopt meer reacties te ontvangen voor publicatie in de volgende nummers van het Bulletin. Uw/jouw bijdrage is erg welkom: redactie.deregenboog2.0@gmail.com.

Arie schrijft: *"Ik heb een vriend die al zijn hele leven ver heeft gestaan van geloof en kerk. Toen ik hem een keer vroeg: wat denk je dat christelijk geloof inhoudt, antwoordde hij: denken dat er een hiernamaals bestaat. Ik stond perplex. Hoeveel buitenkerkelijken menen wellicht hetzelfde, dat het hiernamaals het voornaamste van onze geloofsbelijdenis is? Ik reageerde naar hem toe met de bewering dat er in onze kerk zelden of nooit over het hiernamaals wordt gesproken. Ja, misschien in uitvaartdiensten wordt wel nagedacht over de vraag, wat er na zijn of haar dood met de overledene gebeurt. Maar dan alleen in die zin dat we de overledene toevertrouwen aan de liefde van God. Hij vroeg: wat geloven de mensen in de kerk dan wel? Ik zei: voor mij is dat de verkeerde vraag. Je zou beter kunnen vragen: wat beleven jullie in de kerk? Ik denk dat velen zoals ik de volgende ontwikkeling in onze geloofsbeleving hebben doorgemaakt. In de lagere schooljaren was alles vanzelfsprekend. De hervormde school in Bennekom was een beschermende omgeving. Op de openbare HBS, het Wagenings Lyceum, werd duidelijk dat velen anders dachten over godsdienst. In mijn studententijd in Delft*

werden me de moderne interpretaties van de bijbel bijgebracht. Ik heb er belijdenis gedaan en sindsdien is twijfel altijd wel aanwezig geweest, maar ik bleef me hechten aan de boodschap die me inspiratie bood. Vaak wordt het geloof gezien als een houvast, maar voor mij is het meer een bron van inspiratie.

Na mijn afstuderen was ik zeer gegrepen door het belang van solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. In verband daarmee verzette ik me tegen de status quo en tegen beuzelarijen, kleinburgerlijkheid, gebondenheid aan een bepaalde woonplaats of een kleine kring gelijkgezinden. We trokken daarom langs veel woonplaatsen in binnen- en buitenland en veel banen waarvan ik vond dat ze maatschappelijk relevant waren.

In de Regenboog voel ik mij echter geheel thuis. Op de vraag: wat betekent geloof dan nu voor jou, kan ik het volgende zeggen.

Jezus wordt genoemd: priester, koning en profeet. In mijn geloofsbeleving was Hij eerst de priester. Hij vergaf mijn zonden en verzoende mij met God. Dat was altijd de inhoud van preken in Bennekom. Die verzoeningsleer ligt duidelijk achter mij. Daarna werd Jezus mijn koning, die voor mij zorgde en beschermde. Geloven betekende dus: vertrouwen. Dat kan ook vrijheid en enige mate van zorgeloosheid met zich meebrengen. Omdat het toch wel moeilijk is te geloven in Gods handelen, ingrijpen, gaat me het vertrouwen op de zorg van God voor mij met moeite af, maar loslaten kan ik het niet. Zeker niet als mijn overlijden nadert. De laatste jaren is Jezus meer de profeet voor mij; hij die aangeeft hoe te leven. Dan wordt geloven misschien minder vertrouwen, maar meer: verlangen.”

Arie Korteweg

“Uit de AKM”, klopt dat nog?

Dat is een titel van een artikel dat beknopt weergeeft waar het bestuur van onze geloofsgemeenschap mee bezig is. Echter de bestuursstructuur is met ingang van 1 januari 2023 aangepast. Het is goed dat nog een keer uit te leggen. Zoals bij vele veranderingen het geval is geweest, vindt de aanpassing van de bestuursstructuur zijn oorsprong in de coronaperiode. Door de in die periode vele elkaar opvolgende maatregelen was snel en daadkrachtig handelen noodzakelijk. Op dat moment is een kernberaad in het leven geroepen. Er waren al wel gedachten in de richting van een andere opzet van de bestuursstructuur, maar die waren nog niet aan het papier toevertrouwd en geconcretiseerd. De korte lijnen naar besluitvorming bevielen goed, konden we achteraf constateren. Ook bleek dat we de vergaderingen (mede door een aantal zoom-bijeenkomsten) efficiënter ervaarden.

Is de vertrouwde AKM-structuur daarmee verdwenen? Nee, zeker niet! Met de positieve ervaring van het werken met een kernberaad in gedachte, is gekozen voor een andere bestuursvorm. Het Kernbestuur is in het leven geroepen.



Onze geloofsgemeenschap heeft vanaf de opzet een binding gehad en gehouden met onze moederkerken. Bij de start de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kerk, nu samen PKN, en de Rooms-Katholieke Kerk. Die binding met de moederkerken houdt in dat wij in onze geloofsgemeenschap een vertegenwoordiging van de Protestantse Gemeente Leiden hebben in de vorm van de wijkkerkenraad. Het bisdom Rotterdam is vertegenwoordigd door het vicariaat. De AKM bestaat uit de leden van de wijkkerkenraad en vicariaat. Daarnaast natuurlijk onze pastores, de penningmeester en de voorzitter. Tevens heeft de voorzitter van de Stichting Beheer zitting in de AKM. Het Kernbestuur bestaat uit de pastores, voorzitter en penningmeester van de AKM, de voorzitter van de wijkkerkenraad en de vicevoorzitter van het vicariaat. Ook is de Stichting Beheer vertegenwoordigd in het Kernbestuur door de voorzitter van de Stichting. Het Kernbestuur vergadert met uitzondering van de zomervakantie elke maand. Alle AKM-leden hebben inzicht in de verslaglegging en besluitvorming van het kernbestuur. De AKM vergadert driemaal per jaar. Op elke AKM-vergadering is er ruimte gereserveerd voor één van de clusters: t.w. leren, vieren, omzien naar elkaar en communicatie. Op deze wijze wordt ook contact gehouden met de werkgroepen.

De titel "Uit de AKM" zoals die voorheen werd gebruikt in het Bulletin, dekt dus niet meer geheel de lading. Het is daarom dat we nu spreken over "Bestuurlijk" omdat gegevens zowel vanuit de AKM alsook uit het Kernbestuur kunnen komen.



Jan Vis, voorzitter AKM

Bestuurlijk



Na een drukke kerstperiode, met allerlei activiteiten, lijkt er een rustiger tijd aan te breken. Alhoewel, er staan alweer heel wat activiteiten in de steigers en vragen om een vervolg van de organisatie. Het Kernbestuur is 16 januari weer bijeen geweest. Wij doen dat over het algemeen op donderdagmorgen om 9:00 uur; dat lijkt wat vroeg maar het bevalt prima om op die tijd te starten met vergaderen.

- Terugzien en vooruitkijken is een agendapunt wat op elke vergadering terugkomt. Wat is geweest, evalueren we en we kijken naar wat er komen gaat.
- De eerste plannen voor de vastentijd en stille week zijn omgezet in een concrete afspraak. Aan het begin van de maandag-, dinsdag- en woensdagavond van de stille week zijn er vespers aan het begin van de avond. Dit ter bezinning en voorbereiding op Pasen.
- De scratch musical voor kinderen, Jozef, op **5 april** wordt aangehaald.
- De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) krijgt een informatie-update.
- We spreken over minder bekende liederen, om die meer aandacht te geven.
- Een plan voor ondersteuning bij uitvaarten wordt besproken (info hierover is terug te vinden elders in dit Bulletin).
- Zijn er geloofsgenoten die vrijwillig een taak op zich willen nemen? Wie weet wordt u ook wel benaderd. Denk er over na! Heel concreet: **we zoeken een collectebeheerder!**



De vergadering wordt afgesloten met een lied uit het Liedboek dat nog niet vaak gezongen is "Weest Gij mijn toevlucht"... we zijn even stil, want Hij is onze toevlucht.

Jan Vis, voorzitter KB/AKM

Ondersteuning uitvaardiensten

Een verdrietig bericht via telefoon, mail of rouwannonce. In onze geloofsgemeenschap op leeftijd komt dat helaas nogal eens voor. Dan volgt ook het bericht dat de uitvaartviering in de Regenboog zal plaatsvinden. De aangekondigde viering zal geleid worden door een dominee of pastor.



Veelal is het de wens van de overledene of familie, dat de viering geleid wordt door een voorganger of pastor van de Regenboog. De Regenboog spreekt ons uiteraard het meest aan, maar die wensen zijn in andere kerken in Leiden niet anders. Ook daar wordt het op prijs gesteld als de uitvaart geleid wordt door de voorganger aan de kerk verbonden. Het is echter niet meer een vanzelfsprekendheid dat een voorganger altijd beschikbaar is. Het vergt veel tijd voor een voorganger om een uitvaart te begeleiden en voor te gaan in een uitvaartviering. Die tijd gaat ten koste van de andere werkzaamheden van hem of haar. Op zich natuurlijk heel begrijpelijk maar langzamerhand begint de tijdsbesteding wat uit balans te raken. Om die reden is de gedachte ontstaan de mogelijkheid te onderzoeken om andere personen in plaats van de voorganger uitvaarten te laten begeleiden en voor te gaan. Op dit moment verlenen emeritus predikanten hun medewerking, maar dat perspectief is aan het afnemen. Is er met een gedegen voorbereiding en opleiding, bereidheid bij gemeenteleden om in voorkomende aanvragen hieraan hun medewerking te verlenen? Deze vraag leg ik in uw midden. Heeft u hiervoor belangstelling, neem contact op voor een oriënterend gesprek!

Namens het Kernbestuur,

Jan Vis, voorzitter. AKM@kcregenboog.nl, tel. 06-38535810

De AKM en onze penningen

Datum viering	Eerste collecte: voor geloofsgemeenschap	Tweede collecte: voor bestemmingen buiten de Regenboog	
		Bestemming	Euro
	Euro		
03 november	165	Alg.Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	216
10 november	165	RK Zondag Oecumene	104
17 november	165	RK Nationale Jongerencollecte	116
24 november	165	Kerk in Actie/Pastoraat	148
01 december 1 ^e Advent	202	Diaconie/De Bakkerij	160
08 december 2 ^e Advent	202	Alg.Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	118
15 december 3 ^e Advent	202	RK Bisschoppelijke Adventsactie	209
22 december 4 ^e Advent	202	Kerk in Actie/Werelddiaconaat	143
24 december Kinderkerst	Geen collecte	Kerk in Actie/Kinderen in de knel Oekraïne	440
24 december Kerstnacht	202	RK Vicariaat	248
25 december Kerst	202	Diaconie/De Bakkerij	177
29 december	202	Alg.Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	69

De inkomsten per maand voor de geloofsgemeenschap zijn gelijk verdeeld over de zondagen, omdat op de bankrekening van de AKM de giften voor de geloofsgemeenschap niet per week worden uitgesplitst.

Willy Menken, penningmeester Algemene Kerkelijke Merenwijkstraad



Afgelopen periode heeft de Actie Kerkbalans plaats gehad. Voor een deel (en gelukkig een steeds groter deel) doen mensen hun toezegging digitaal. Maar er blijven nog heel wat adressen over waar vrijwilligers de enveloppen afgeven en ophalen. Net als andere jaren heeft een groot aantal vrijwilligers meegeholpen bij het uitvoeren van dat deel van de actie kerkbalans. Elk jaar een belangrijke klus ter financiële ondersteuning van de kerk.

Nu er ook digitaal toezeggingen worden gedaan is het niet meer mogelijk om op één avond het resultaat van de actie vast te stellen. We hadden u graag in dit Bulletin al laten weten wat de actie 2025 heeft opgebracht. Helaas is dat niet mogelijk, maar we willen van deze plaats wel de vrijwilligers bedanken voor hun trouwe inzet en ondersteuning van de actie. Zonder die inzet kan de actie niet slagen.

Nog even dit.. Mocht u geen uitnodiging voor de Actie Kerkbalans hebben ontvangen en toch een bijdrage willen geven, dan kunt u dat doorgeven op e-mail: info@kcregenboog.nl

Als u de collectant hebt gemist kunt u uw toezegging afgeven in de Regenboog.

Team Actie Kerkbalans

Kom aan tafel

Voordat kinderen voor het eerst deelnemen aan de Maaltijd van de Heer in de zondagochtendviering, kunnen ze meedoen aan het oecumenische 'Kom aan tafel'-project. Kinderen vanaf groep 4 zijn welkom (rooms-katholiek en protestants). Bij voldoende deelnemers gaat dit project in het voorjaar van 2025 plaatsvinden. Het project eindigt met een feestelijke Maaltijdviering. Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden, neem dan contact op met ds. Mirjam Buitenwerf, ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789.

Kliederkerk



Op zondagmiddag **9 februari** is er om 16.00 uur weer Kliederkerk in de Regenboog, een creatieve

viering voor kinderen en (groot)ouders. Samen met jong en oud(er) beleven we een Bijbelverhaal, door ernaar te luisteren en te kijken, door erover te zingen, spelletjes te doen die bij het verhaal passen, te knutselen, etc. Zo ontdek je samen een Bijbelverhaal met al je zintuigen! Deze keer gaat het over het huis op de rots, een verhaal dat Jezus vertelde. Doen jullie ook mee? Meer informatie en opgave (graag uiterlijk donderdag 5 februari) bij ds. Mirjam Buitenwerf: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789.

Musical Jozef



5 april 2025

Musical Jozef in de Regenboog, samen met theatergroep 'De Vliegende Speeldoos'.

Een onvergetelijke ervaring voor jong en oud!!

Theatergroep de Vliegende Speeldoos komt op zaterdag **5 april** naar de Regenboog om samen met kinderen een prachtige musicalvoorstelling over het Bijbelse verhaal van Jozef in te studeren. 's Avonds kunnen we al genieten van de prachtige uitvoering! Alle kinderen, uit groep 3 tot en met groep 8, zijn van harte welkom om mee te komen doen aan deze geweldige dag. Meld je wel even aan via ds. *Mirjam Buitenwerf*, ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789

Verder kunt u zich aanmelden als u op deze dag mee wilt helpen, als begeleiding bij de kinderen (schminken, knutselen en repeteren), de catering en het helpen op- en afbouwen, opruimen. Meld u dan aan bij: *Heleen Gombert*, tel. 06-16946682 of *Willy Menken*, tel 06-18842080.

Voor informatie over de theatergroep: www.devliegendespeeldoos.com en over het programma van 5 april: www.deregenboogmerenwijk.nl

Save the date: Palmpasenstokken maken in de Regenboog



Op zondag **13 april** vieren we in de kerk Palmpasen, het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De dag ervoor gaan we samen Palmpasenstokken maken. Dat zijn stokken in de vorm van een kruis, die je kunt versieren met gekleurd papier, snoepjes en natuurlijk een broodhaantje.

Alle kinderen en hun ouders/begeleiders zijn van harte welkom in de Regenboog (Watermolen 1), **op zaterdag 12 april van 16.00 tot 17.00 uur**. Wij zorgen voor alle materialen (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). Heb je nog een lege stok van vorig jaar over? Neem die dan mee!

Wil je meedoen? Geef je dan **uiterlijk donderdag 10 april** op bij dominee Mirjam Buitenwerf, ds.regenboog@gmail.com tel. 06-40425789. Als je wilt, kun je op zondagochtend 13 april in de kerk meelopen met de optocht. De Palmpasenviering (een speciale gezinsviering) begint om 10.00 uur.



"Als woorden uit het hart komen,
zullen ze het hart binnenkomen".

Rumi

Preek voor herhaling
vatbaar:

Machteloos aan de havermelk

door ds. Mirjam Buitenwerf



In deze uitgave van het Bulletin hebben we de verkondiging van ds. Mirjam Buitenwerf van zondag 12 januari 2025 in de herhaling (bij de lezing Lucas 3:15-22). We doen dit regelmatig met een preek omdat je een preek soms opnieuw wilt horen vanwege een gedachte die je nader wilt onderzoeken of vanwege een opmerking die je maar niet loslaat.

“Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het is januari, het begin van het nieuwe jaar 2025. Een periode waarin je ruimte maakt voor je idealen, datgene wat je in dit nieuwe jaar anders wilt gaan doen. Misschien heb je je voorgenomen om minder te consumeren, minder te eten en te kopen, of meer met de fiets of met de trein te reizen, meer tijd aan je familie en vrienden te besteden, dat soort dingen.

Het voelt fijn, zo'n nieuwe start te kunnen maken. En toch is het ook best ingewikkeld. Idealen zijn mooi,

maar ze sneuvelen zo snel in de praktijk. Want je kunt wel meer met de trein willen reizen, maar als die te vol zit of steeds vertraagd is, zit je al gauw weer in de auto. Of je kunt minder vlees en zuivelproducten gaan eten, maar de vraag is hoeveel dat nu uitmaakt als de groente die je eet vanuit Tanzania wordt aangevlogen. Je kunt wel minder met het vliegtuig op vakantie gaan, maar ondertussen vliegen de vliegtuigen gewoon door. Het levert een machteloos gevoel op.

‘Machteloos aan de havermelk’, zo vatte columnist Marjoleine de Vos dit gevoel mooi samen in de NRC van afgelopen dinsdag (14-01-25). De vraag is eigenlijk: hoe kun je nog goed leven in onze tijd? Wat zijn jouw idealen waard in een wereld die vergeven lijkt van ellende en kwaad? Hoeveel nut heeft jouw rechtvaardige leefstijl eigenlijk in dat grote geheel? Want alles wat er om ons heen gebeurt, lijkt die idealen teniet te doen. Wat doe je met dat machteloze gevoel dat jouw idealen allemaal niets opleveren? Waar kun je je nog aan optrekken?

We lazen vanochtend het verhaal van de doop van Jezus uit het evangelie van Lucas. De zondagen na Kerst tot aan de Veertigdagentijd zijn de zondagen van Epifanie. En dat is de tijd waarin Christus als het ware aan ons verschijnt en het beeld van Hem steeds duidelijker wordt. We lezen in deze tijd over het bezoek van de wijzen die de ster hebben gezien, gaan daarna verder met de doop van Jezus, vervolgens naar het eerste wonder dat Hij doet als er een bruiloft wordt gevierd in Kana en Jezus water in wijn verandert. En in de weken daarna horen we over de roeping van de eerste leerlingen. We komen steeds

meer te weten over wie Jezus is en wat Zijn optreden voor ons mensen betekent.



Vandaag gaat het dus over de doop van Jezus. Dat verhaal begint niet bij Jezus, maar bij Johannes. En voordat de evangelist Lucas over hem gaat vertellen, legt hij eerst uit hoe de wereld in zijn tijd eruit ziet. Tiberius is de keizer van het Romeinse rijk. Pontius Pilatus bestuurt Judea als een soort onderkoning. En verder zijn er nog Herodes en zijn broer Filippus, en Lysanias die heersen over de verschillende deelgebieden. Annas en Kajafas zijn de religieuze leiders in het land in die tijd. Eigenlijk doet de evangelienschrijver hier hetzelfde als bij het geboorteverhaal van Jezus: hij laat zien hoe de wereld in elkaar zit, en wie er in politiek opzicht de dienst uitmaken.

Gelukkig is God er ook nog, midden in die wereld van Romeinse machthebbers. Hij is de mensen niet vergeten. Maar er lijkt geen verbinding te zijn tussen God en de keizer en diens directe collega's. God richt zich niet tot een van hen. Hij gaat naar de zoon van Zacharias en Elisabeth, die we aan het begin van het evangelie al zijn tegengekomen. Johannes de Doper is door God uitgekozen als voorbode van Jezus. Hij gaat de mensen vertellen dat ze zich moeten laten dopen en hun leven moeten beteren.

De doop is een nieuw begin. Het is een ritueel dat je ondergaat,

waarmee je laat zien dat je anders wilt gaan leven. Dat wat krom is, moet recht gemaakt worden. Johannes legt de mensen uit wat dat betekent. Ze moeten met anderen delen wat ze hebben en doen wat rechtvaardig is. De macht die ze hebben mogen ze niet misbruiken. Zo is het samenleven van mensen door God bedoeld.

Het verhaal over Johannes de Doper zit vol met idealen en goede voornemens. Het lijkt in die zin op de schone lei die wij graag maken aan het begin van een nieuw kalenderjaar. En toch klinkt ook hier de harde werkelijkheid van de wereld door die idealen heen. Lucas vertelt het tussen neus en lippen door. Als een soort blik in de toekomst.



Hij vertelt over Herodes, een joodse vorst, die het niet zo nauw nam met de joodse leefregels. Want hij scheidde van zijn vrouw om te trouwen met de ex van zijn broer, iets wat de joodse wet nadrukkelijk verbod. En Johannes de Doper had Herodes moedig op zijn gedrag aangesproken en hem terechtgewezen. Want dat was de taak van een profeet. Maar Herodes pikt het niet dat hij door Johannes op zijn plek gezet wordt en laat zijn wereldlijke macht gelden. En hij sluit Johannes op in de gevangenis.

Herodes heeft lak aan de regels. Sterker nog: hij sluit degene op die hem op die regels wijst. Een heerser die de macht in handen heeft en toch niet het goede voorbeeld geeft. Het moet de mensen een

machteloos gevoel hebben gegeven. Misschien wel zo'n zelfde gevoel als wij nu ervaren als we onderaan de streep nog eens goed kijken naar onze idealen. Hoeveel zin heeft het om je te bekeren, je te laten dopen en een andere weg in te slaan als machthebbers het tegenovergestelde doen?

Ook in onze tijd hebben wereldleiders de macht om het tij te keren. Maar de meesten van hen nemen het niet zo nauw met rechtvaardigheid, of met verdragen die eerder gesloten zijn om de vrede te bevorderen, of de aarde te kunnen redden van een ramp. Ze rekken regels op, of overtreden ze. Ze doen alsof er niets aan de hand is of kijken gewoon de andere kant op.

Het is iets om je voor te schamen, schrijft Marjoleine de Vos in de column die ik eerder noemde. Maar er gebeurt nog iets anders, stelt ze. Dat gedrag van politiek leiders ondermijnt je eigen motivatie om iets aan je leven te veranderen. Het ondermijnt het geloof in de zin van wat je zelf doet. Je wordt er onverschillig door.

Wat moeten we hier nu mee?

Je kunt wanhopig zijn omdat het niets lijkt uit te maken wat je doet of wat je idealen zijn. Het gevoel van machteloosheid kan soms de boventoon voeren. Maar: ons geloof geeft een extra motivatie om toch door te gaan. Want de idealen die horen bij ons geloof zijn niet zo maar idealen, maar de idealen die horen bij Gods Koninkrijk. En God wil dat we leven volgens de maatstaven van Zijn Koninkrijk, maar Hij helpt ons daar ook bij. Kijk maar naar het verhaal over de doop van Jezus. Jezus moet Zijn weg van idealen nog gaan, maar helemaal aan het begin van die weg zegt God: 'Jij bent mijn geliefde

Zoon, in Jou vind Ik vreugde.' Dit is op het moment dat er eigenlijk nog niets is gebeurd, Jezus moet zich als het ware nog bewijzen. En toch is God daar, en bevestigt Jezus' bestaan, en zegent Zijn weg. Dat werd een moeilijke weg. Uiteindelijk werd het Jezus zelfs onmogelijk gemaakt om Gods idealen op aarde vorm te geven. Maar het was wel de weg die God geweest had. God was en bleef erbij.

Ook de weg die wij gaan in en met ons geloof is niet altijd makkelijk. Soms raken we de weg kwijt, of kunnen we de wereld om ons heen niet meer rijmen met Gods liefde. Maar we mogen weten dat God aan het begin van onze weg staat en steeds met ons meegaat. Het is de weg zoals Hij die ons wijst.

Dus laten we ook in het nieuwe jaar kiezen voor die weg, de weg van God, die ons leidt naar rechtvaardigheid, naar naastenliefde, naar geduld met elkaar, naar barmhartigheid en vrede. We mogen daarbij weten en geloven dat God bij ons is, dat Hij met ons meegaat.



Want God heeft zich laten zien en horen bij de doop van Jezus. En God laat zich nog altijd zien en horen. Hij laat zich zien, in mensen die de moed niet verliezen, in mensen die blijven vechten voor idealen van rechtvaardigheid en vrede, in het groot en in het klein. God is onze hoop, dwars door de machteloosheid heen. En in Zijn naam begint het goede leven.

Amen."

Zingen in de avond voor Pasen



In de avond van **19 april** zal Arcobaleno de Paaswake al zingend ondersteunen. Ben je bas of tenor of alt of sopraan, en kun je vrij snel nieuwe muziek aanleren, dan ben je heel welkom om mee te zingen.

Dit jaar valt Pasen vrij laat. We oefenen zeven maal, op zaterdagmiddag, vanaf **8 maart**, telkens tussen 4 en half 6 in de Regenboog. Het is fijn als je zoveel mogelijk repetities mee doet. Je krijgt de partituren bij de repetities.

Het is erg leuk om samen mooi te zingen!

Mail even als je mee wilt doen:
pieterschrijnen@gmail.com

Pieter Schrijnen

Zingen binnen en buiten de kerk, wat is jouw favoriete kerklied?



Onze geloofsgemeenschap kan heel goed zingen! En beleeft daar ook veel plezier aan. We merken dat elke zondag. Maar we krijgen ook signalen dat we nog wel wat stappen verder mogen zetten. Nieuwe liederen, meer in canon, meerstemmig, jongeren meer aanspreken...

Jullie zullen merken dat er dit jaar al meer variatie gaat komen. Maar we betrekken daar ook graag alle gemeenteleden bij. Dus laat je muzikale voorkeur horen en doe mee aan de nieuwe rubriek in het Bulletin over jouw favoriete kerklied. Onderstaand alvast de aftrap van Swanette Jukema:

“Mijn favoriete kerklied is lied 697 uit het Liedboek: Kom Schepper, Geest.

Het mooie aan dit lied is voor mij het dichtbij zijn. In de taal (met Jou aan mijn zij), in het gevoel (zon in de rug) en in ons dagelijks leven en fietsen (met wind in de haren). Waar we ook in Nederland zijn, Jij bent nabij.

Volgens mij heeft ons Regenboogkoor het ook al een keer prachtig gezongen tijdens een viering. En het lied heeft ook een verwijzing naar “alle tijden en alle plaatsen”. Het is een bewerking van een oud lied van de Lakota Indianen.

Dus meld je aan bij de redactie en laat horen wat jouw favoriete lied is. Dan gaan we ook die liederen komend jaar samen zingen in de vieringen! Beschrijf wat je aanspreekt in het lied en stuur dit op naar redactie.deregenboog2.0@gmail.com (let op: in verband met auteursrechten mag het lied meestal niet afgedrukt worden in het Bulletin).”

Swanette Jukema

Voorjaarsconcert

(oproep aan uitvoerende artiesten)



Zondag **23 maart**; aanvang 14:30 uur.

Traditiegetrouw komt er weer een concert, gegeven door Merenwijkers voor Merenwijkers en daar buiten. Door de verscheidenheid aan musici ontstaat een prachtig muzikaal middagprogramma. Dat is nu al zeven keer gelukt dus we hebben er vertrouwen in. Mocht je als uitvoerend artiest belangstelling hebben om mee te doen, dan kun je je aanmelden bij *Edo Elstak*: ejh.elstak@telfort.nl

Zet u het alvast in uw agenda, want er bestaat veel belangstelling voor deze muzikale middag in kerkelijk centrum de Regenboog. Het draait daarbij niet alleen om de muziek, maar het wil ook een mogelijkheid creëren om elkaar als wijk- en stadsgenoten te ontmoeten. Na afloop kun je daarom nog met een drankje elkaar ontmoeten en napraten in de ontmoetingsruimte van KC de Regenboog. Het initiatief gaat uit van de Regenboog met ondersteuning van de Wijkvereniging, Fonds 1818 en de Gemeente Leiden.

Edo Elstak

De Rozenkring start met een nieuw boek



Iedere derde maandag van de maand komt de Rozenkring bijeen in de Regenboog om een hoofdstuk van een actueel theologisch boek te bespreken. Op **17 februari** beginnen we met een nieuw boek van ds. Jan Offringa. Het boek is getiteld 'Frank en vrij geloven', Skandalon, november 2024.

Op het Internet vinden we de volgende samenvatting: Bijna veertig jaar predikantschap overziend, verkent Jan Offringa de belangrijke thema's voor nu en de toekomst. Dat begint met twee basale vragen. Waarom geen genoeg nemen met de 'dood van God'? En op welke manier blijft Jezus belangrijk voor zijn levensoriëntatie?

De pastor in hem geeft ruim aandacht aan existentiële thema's als vergeving, geloofstwijfel en leven na de dood. Verder gaat Offringa in op wat een pakkende preek is en wat je moet leren om een goede predikant te worden. Ook verkent hij wat hapert, waaronder de oecumene en de kerk die zich 'onopgeefbaar verbonden met het volk Israël' verklaart. In heldere taal weet Offringa zowel theologen als kerkmensen en religieus geïnteresseerden aan te spreken. Hij laat zich kennen als een liberaal theoloog met een franke en vrije manier van geloven.

Jan Offringa (1957) is predikant en publicist. Hij was vijf jaar voorzitter van Op Goed Gerucht, beweging van protestantse theologen die zoeken naar vernieuwing van kerk en theologie. Bekende boeken waaraan hij meeschreef zijn de Doornse Catechismus (2010), God is niet te vangen (2014) en Liberaal christendom (2016).

De Rozenkring heeft momenteel negen leden. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Informatie en opgave bij *Dick Rijken*, tel. 071-5216606

Poëziemiddag

Wij lezen gedichten die herkenbaar zijn en delen onze ervaringen op maandag **7 april** van 14.00 tot 15.15 uur in de Regenboog. Het thema is "Lief, liever, liefst". Een boeiend thema waar je je veel bij kan voorstellen. Gedichten laten je de werkelijkheid met andere ogen zien. Ze wekken je verbeelding, ontroeren of laten je lachen. Het is verrassend die ervaringen met elkaar te delen.

Dit keer zijn de dichters o.a. Bart Moeyaert, Marieke Lukas Rijneveld, Annie MG Schmidt en Max Dendermonde. Ronald da Costa is weer onze gids. Kortom: een middag om naar uit te zien en nu alvast in de agenda te schrijven. Kosten €5,00

Opgave bij *Anja Rijken*, tel. 071-5216606

Film in de Regenboog



Op woensdag **12 februari** om 14:00 uur draait **The Lady in the Van**. De toegang is €6,00. Het is een Britse film uit 2015 onder regie van Nicholas Hytner.

De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een sociaal geïsoleerd oude vrouw die leeft in een verwaarloosd busje. Zij stond vijftien jaar geparkeerd op de oprit van schrijver en toneelspeler Alan Bennett. Hij gebruikte die ervaringen als basis voor een boek en een toneelstuk. Maggie Smith speelt de hoofdrol. Dat deed ze al tweemaal eerder, eenmaal op het toneel en later ook in een radiostuk. Nu is haar vertaling van het personage op het filmdoek vereeuwigd. Een personage dat haar op het lijf geschreven lijkt.

Magie Smith overleed afgelopen september. Haar grote bekendheid dankt ze aan de rollen in *Harry Potter* als professor Minerva Anderling en de tv-serie *Downton Abbey* waar ze de rol van gravin-douairière Violet Crawley vertolkte. Deze rol leverde haar drie Emmy Awards op.

Edo Elstak



40dagenretraite.org

Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde

De digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten, getiteld "Hij is onder ons", start op Aswoensdag (**5 maart** 2025) en eindigt op Paaszondag. Deze retraite is een uitnodiging om ballast los te laten, rust te vinden en Pasen intenser te beleven.

Ons leven raakt soms zo vol met drukte en zorgen dat we vergeten dat Hij onder ons is. Deze retraite helpt je om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid, eenvoud, rust en innerlijke vreugde. De retraite is geschreven door Anne Criado en Gery van der Vlies.

Ervaar wat de retraite je kan brengen

Deelnemers ontvangen dagelijks een gebedsmail met een Bijbeltekst, meditatieve vragen, inspirerende citaten en praktische gebedstips. Dit vormt een waardevolle ondersteuning voor je innerlijke voorbereiding op Pasen.

Schrijf je nu in!

De 40-dagenretraite is gratis en toegankelijk voor iedereen. Meld je aan via www.40dagenretraite.org en ontvang vanaf Aswoensdag dagelijks een inspirerende gebedsmail. Als je eerder hebt deelgenomen, hoef je je niet opnieuw in te schrijven.

Frances Verhaar

Geknipt voor Kerst '24

'Een tijdje geleden vertelde Joy Mulyono mij over een mooie ervaring die hij had gehad in een kerkelijke gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel (Gemeente Zuidplas (VEG Effata)). Hij was door een vriend van hem gevraagd om als kapper vrijwillig te komen knippen bij een bijeenkomst voor mensen die afhankelijk waren van de hulp van de Voedselbank. Joy had van de dag genoten. Hij was geraakt door de gesprekken die hij met mensen in zijn kappersstoel had gehad en door hoe blij mensen er van werden. De dag was in de periode voor Kerst georganiseerd, een tijd waarin het vaak extra moeilijk is voor mensen die weinig hebben om van rond te komen. Terwijl Joy vertelde ontstond het idee om zoiets ook in de Regenboog te gaan organiseren. Onze geloofsgemeenschap leek ons een prachtige plek om dit vorm te geven en mensen hiervoor uit te nodigen.

In de zomer van afgelopen jaar kwamen we voor het eerst bij elkaar: Joy, Christina (de vrouw van Joy) en ik. We begonnen maar eens om de feiten op een rij te zetten: wie wilden we voor deze dag uitnodigen, en zou dit kunnen in de Regenboog? Zouden we genoeg vrijwilligers bij elkaar kunnen krijgen, en hoe zou het allemaal bekostigd kunnen worden? Gaandeweg werden we steeds enthousiaster. Christina maakte een stevig projectvoorstel met heldere begroting om fondsen te kunnen aanschrijven (o.a. de Gemeente Leiden, Stichting Carolusgulden en Fonds 1818 droegen bij aan de dag). Joy begon rond te bellen om collega-kappers te vragen en dingen te regelen als het huren van kappersstoelen. We deden een beroep op jullie, de mensen in de Regenboog, om te komen helpen die dag. En natuurlijk moesten we voldoende mensen bij elkaar krijgen die gebruik wilden maken van ons aanbod.

Dat laatste was nog even spannend, maar via de Voedselbank lukte het om (uiteindelijk meer dan) voldoende mensen te bereiken die graag wilden komen op zaterdag 14 december. Ook de Regenbogers waren erg enthousiast. Die dag waren we met een team van meer dan 30 mensen bij elkaar. Onder de enthousiaste leiding van Christina en haar heldere draaiboek gingen we aan de slag.

De deelnemers werden allereerst warm welkom geheten. Vervolgens konden ze (uiteraard) geknipt worden door een van de zes kappers, tussendoor een warme maaltijd eten en een gezellig praatje maken met iemand, kleding uitzoeken in de kerkzaal en een kerststukje maken. In totaal werden er iets meer dan 30 mensen geknipt.

Het mooiste van die dag vond ik de verbinding die ontstond tussen de deelnemers en het team dat namens de Regenboog aanwezig was. De gesprekken die werden aangeknoopt, het feit dat deelnemers zich gezien en gehoord wisten, en natuurlijk mooi geknipt werden, maakte het voor iedereen tot een fijne dag.

Ik wil het team van mensen dat aan de dag heeft bijgedragen ontzettend bedanken, in de eerste plaats natuurlijk Joy en Christina Mulyono, maar ook de mensen die deel uitmaakten van de verschillende teams: de kappers, de mensen van de catering en van de kerststukjes, de mensen die hielpen bij het uitzoeken van de kleding, het welkomsteam, de mensen die zorgden voor muziek en een gezellige huiskamersfeer. Heel mooi dat we dit samen hebben kunnen doen als geloofsgemeenschap in de Merenwijk.

We hopen dat we ook dit jaar weer zo'n soort bijzondere dag kunnen organiseren. Met de hartverwarmende betrokkenheid van jullie als Regenbogers moet dat zeker lukken!

Mirjam Buitenwerf

Interview met Tuingroep over
'Tuin van betekenis'

"We hebben zelfs een heilig putje"



Door Reina Wessels-ten
Bruggenkate

Het zijn stuk voor stuk
veelbetekenende namen:

Mariatranen, Salomonszegel,
Judaspensing, Sint Janskruid,
Genadekruid, Jacobs ladder,
Hemelsleutel en Kerstroos... Onze
kerktuin staat er vol mee. Het zijn
allemaal planten met namen die in
de bijbel voorkomen of waaraan
soms prachtige bijbelse legenden
zijn verbonden. Deze planten,
struiken en bomen zijn niet
toevallig in onze kerktuin
terechtgekomen. Hun
aanwezigheid, aan de parkzijde
van de Regenboog, verraadt een
weldoordachte opzet. "Vanaf het
begin is het de bedoeling geweest
om er een echte kerktuin van te
maken", vertelt Heleen Gombert.
"Veel van de namen zijn in de
middeleeuwen gegeven door
kloosterlingen, die veel verstand
hadden van planten en kruiden."
Het groen wordt onderhouden
door een actieve tuingroep,
bestaande uit vijf personen. Ze
noemen de werkzaamheden met
alle respect 'een heidens karwei'.

Vooraf het planten van bollen
vergt veel werk. Maar alle vijf
leggen ze elke veertien dagen op
donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
hun ziel en zaligheid in die klus.
Het begint altijd met het
zwaarste: het snoeien en
opruimen. Kruiwagens vol.
De tuin bestaat sinds 2010 en
sindsdien trekt de inrichting veel
aandacht van voorbijgangers. Als
de tuingroep aan het werk is,
blijven er altijd wel mensen staan
om de harde werkers een
compliment te maken. Het is in de
loop der tijd een echte 'tuin van
betekenis' geworden. Een
geheimpje: Er is zelfs een 'heilig
putje', veilig verborgen onder het
groen, waar de meeste
kerkgangers geen flauw idee van
hebben...

Afwijking

Heleen Gombert praat (en schrijft
in Bulletin) net zo smakelijk over
hun tuin als een kok over zijn
gerecht. Ze weet ongelooflijk
veel. In Jeanne Dutmer vindt ze
haar gelijke. "O, ja. Het is gewoon
een afwijking", zegt Jeanne. "Een
beetje prettig gestoord zeg maar.
Ik ben er erfelijk mee belast. Als
ik een nieuw plantje in de tuin
ontwaar - meestal een
'ingeburgerde allochtoon' - dan
kick ik daarop. En dan zoek ik net
zo lang tot ik weet waar het
vandaan komt. Ik ben nu eenmaal
een geitenwollensokken mens."
"We hebben allemaal zo'n beetje
dezelfde motivatie," aldus
Margriet Kwint. "Je wilt wel enige
betrokkenheid bij de kerk, maar
dan op een praktische manier en
dan voelt het goed als je dat op
deze manier kunt vormgeven."
"Het is ook heel praktisch", vindt
Edo Elstak. "We doen ook mee aan

de open tuinen-dag en we staan
vooraan als er door de gemeente
in de kinderboerderij gratis
compost wordt aangeboden. Daar
kunnen we veel van gebruiken.
Heel veel. En houtsnippers!"
Heleen Gombert haakt in: "En als
we dan nóg tekortkomen, nou dan
gaan we gewoon nóg een keer met
de kruiwagen langs." Lachend:
"Desnoods in vermomming."
Praktisch bezig zijn houdt ook in
dat er contact wordt gemaakt met
de mensen die langskomen. Edo:
"Doel was vanaf het begin
verbinding te maken tussen de
kerk en de wijk. En dat lukt! We
vertellen graag aan mensen, die
daarvoor interesse hebben, over
de verschillende planten en
bloemen, dat er soms ook legenden
of fabeltjes aan verbonden zijn."
Houdt dat 'verbinden' ook in dat
voorbijgangers nieuwsgierig
worden gemaakt naar de
activiteiten in de kerk? "Nou, nee,
we staan niet te evangeliseren."

Liturgische kleuren

In het begin, toen de bestaande
woestenijs nog van puin ontdaan
moest worden, moest ook worden
nagedacht over de inrichting. Edo:
"Maja Van Spaandonk kwam toen
met het idee om de tuin te
verdelen in de liturgische kleuren
van de kerk. Let maar eens op, als
alles weer bloeit. Dan is er een
blauwpaars vak, een geelwit vak,
en een rozerood vak."
En wie bepaalt waar wat wordt
gepoot en wanneer? Willy Menken
schiet in de lach bij die vraag.
"Nou, ik niet! Ik voer gewoon uit
wat anderen bedenken. Mijn
project is op dit moment het
snoeien en modelleren van de
taxus midden in de tuin. Toen we
begonnen met snoeien werd het

ZICHT OP DE KERKTUIN



Foto 7



Foto 1



Foto 4



Foto 3



Foto 2



Foto 6



Foto 5

Fotobijschriften:

1. De tuingroep in wintermodes: v.l.n.r. Jeanne Dutmer, Margriet Kwint, Heleen Gombert, Willy Menken, Edo Elstak.
2. De twee essen in de tuin slurpen veel grondwater. Nodig is een watersysteem.
3. Door de knieën, gebogen ruggen in de tuin: echt praktisch vrijwilligerswerk.
4. De kip die nog getransformeerd moet worden tot haan.
5. Het pad met steentjes: uitnodigend van kerk naar de wijk.
6. En zo ziet het er in de zomer uit.
7. Tuinbeeld: De omarming

bijna een bonsai. Het is nu een kip. Maar uiteindelijk moet het een haan worden - meer volgens de verhalen in de bijbel - want een kip vonden we een beetje 'ordinair.'

Jeanne: "Het is gewoon een kwestie van vuile handen maken. Het is van niemand het beroep. We doen het omdat het leuk is om te doen." Willy: "Ik had me voorgenomen om elke veertien dagen de naam en alle bijzonderheden van een plant te leren. Tot dusver zonder succes." Lachend: "Maar ik kan inmiddels wel goed snoeien." En intussen is ze zo enthousiast voor het groen dat ze in de tuin van het Ronald Mc Donaldhuis aan de Boerhaavelaan ook vrijwilliger is geworden. "Je doet wat je kunt."

Sommige planten doen het toch nog goed in het 'verdomhoekje'

Intussen wordt er nagedacht over een ingenieus watersysteem waarmee de tuin via een pomp van water kan worden voorzien vanuit de nabijgelegen sloot. Dat gebeurt nu met gieters. De twee grote essen in de tuin, die door de gemeente onaantastbaar zijn verklaard, hebben grote dorst en daardoor veroorzaken ze vaak droogte in de tuin. Maar een watersysteem kost geld. En ook is er soms behoefte aan goede tuinschepjes, schoffels of snoeischaren. "Gelukkig krijgen we regelmatig nieuwe aanvoer van plantjes van mensen uit de buurt", vertelt Jeanne. "Eigenlijk krijgen we zo'n beetje alles gratis." Soms zit er iets tussen waar niet veel heil van wordt verwacht. Zo'n zieltogend plantje krijgt dan toch

een plaatsje in het zogenoemde 'verdomhoekje', achter de aucuba bij de muur. En wonderwel gebeurt vaak dat die hopeloze gevallen letterlijk en figuurlijk opfleuren. Mooie giften zijn er ook in andere vormen, zoals het beeld - genaamd "De omarming" - dat Frances Verhaar schonk uit haar eigen collectie.

Respectvol

En dan laat Edo plotseling de woorden 'het heilige putje' vallen. Het blijkt een plekje in de tuin te zijn, dat oorspronkelijk bedoeld is voor het afvoeren van heilig waswater of van de druppels wijn die overblijven na gebruik tijdens de eucharistievieringen in de katholieke traditie. Die wijn is geconsacreerd - heilig geworden - nadat een gewijde priester daarover de zegen heeft uitgesproken. Het is de taak van de priester om ervoor te zorgen dat die heiligverklaarde wijn, het bloed van Christus, niet zomaar door de gootsteen wordt weggespoeld. De priester wordt geacht de overgebleven geconsacreerde wijn te consumeren. Edo legt uit: "Het water waarmee de beker wordt schoongewassen, wordt dan toevertrouwd aan de aarde. Het is een mooie symboliek, die teruggrijpt naar eeuwen geleden toen de katholieke kerken altijd zo'n heilig putje hadden. Het teruggeven aan de aarde is een mooi en respectvol gebaar." Slechts een enkeling weet waar het heilige putje in de grond zit.. Het is een prachtig overblijfsel van een gerespecteerd gebruik, maar niemand hoeft te weten waar het precies zit.

Wat is het geheim van de tuingroep... behalve ongetwijfeld de onderlinge humor? Volgens iedereen is dat het goede contact. "Een fantastische groep", zeggen ze zelf, "waarin iedereen zijn eigen expertise heeft." En als de kerkgangers onvoldoende oog hebben voor al wat groeit en bloeit in de tuin? Nou, dan heeft Willy daar iets op gevonden. Op de zondagmorgen, na de dienst, als iedereen aan de koffie gaat, trekt ze quasi nonchalant - of zo nodig demonstratief - de gordijnen van de ontmoetingsruimte open. Zie daar: achter het glas, aan de parkzijde van onze kerk hebben we een tuin vol symboliek, een tuin van betekenis. Na de somberheid van de winter, als de winterstop voorbij is, wordt het weer een mini keukenhofje. Dan is een kop koffie op het terras een goed idee.

Expositiewisseling in de ontmoetingsruimte



Rien Zwijnenburg exposeert vanaf **28 januari**, na zijn vrouw Marianne, enkele van zijn werken. Hij heeft in zijn series een heel verhaal van de levensweg die wij als mens te gaan hebben. De foto hierbij laat zien: de Pelgrim.

Wil jij/u misschien de volgende exposant zijn? Leuk!
Neem contact met mij op: *Marijke Koeners*:
tel. 071-5211357, e-mail: hermanmarijke@koeners.nl

Die dag zal komen



Kerk en Vrede is een vereniging die zich inzet voor ontwapening en geweldloosheid. Op 8 oktober 2024 bestond de vereniging 100 jaar. Een jubileum? Dat is eigenlijk te mooi uitgedrukt. Het was veel mooier geweest als Kerk en Vrede tussentijds was opgeheven omdat oorlog iets van gisteren was geworden. Toch is het jubileum gevierd en ter gelegenheid daarvan is het prachtige lied 'Die dag zal komen' gemaakt.

tekst: Andries Govaart
muziek: Frans Bullens

*1. Dan zullen wij wonen in huizen van vrede,
gegrond op vertrouwen, verbonden met burenen.
Geen pijnlijke dromen in duistere uren,
geen angst voor elkaar of voor vreemde streken.
En ieder is welkom, iedereen nodig.
Ruimte te over, geen mens overbodig.
Mocht dit ooit waar worden, zo blijven wij hopen.
Die dag zal komen, verhaast de tijd:
de nieuwe aarde waar wij van dromen,
waar wij aan werken, die Gij bereidt.*

*2. Wij rusten in vrede, bewaren de aarde,
geschenk ons gegeven voor nu en voor later.
We plunderen niet, geen land, lucht of water,
en laten wat leeft in zijn kostbare waarde.
Een nieuwe balans, wij leren te delen,
duurzaam te leven en niets te verspelen.
Mocht dit ooit waar worden, wij zingen met velen.
Die dag zal komen, verhaast de tijd:
de nieuwe aarde waar wij van dromen,
waar wij aan werken, die Gij bereidt.*

*3. Een eerlijke handel, geen mens wordt gebroken,
geen afval verpatst, geen giftige kleren.
De kinderen spelen, niets zal hun deren
en ieder kan werken, waar we ook wonen.
De markt wordt een plein, een ruimte van vrede,
ieder voldoende, de strijd is gestreden.
Mocht dit ooit waar worden, zo klinkt onze bede.
Die dag zal komen, verhaast de tijd:
de nieuwe aarde waar wij van dromen,
waar wij aan werken, die Gij bereidt.*

*4. De volken verzoend, geen mens houdt dat tegen,
de wapenfabrieken, ze liggen verlaten.
We leren de vrede en stoppen te haten.
Geen vrouw meer misbruikt, geen kind in het leger.
Je hoeft je niet meer uit angst te verschansen.
Jij bent Gods mens en je krijgt nieuwe kansen.
Mocht dit ooit waar worden, dan zullen we dansen.
Die dag zal komen, verhaast de tijd:
de nieuwe aarde waar wij van dromen,
waar wij aan werken, die Gij bereidt.*

Bron: www.kerkenvrede.nl (waar het lied ook te horen is)

Dick Rijken

Het kabbelt lekker weg...



Door Frank Ressler

...en andere uitspraken. Tsja, als organist krijg je nog wel eens wat te horen. Meestal leuk, soms minder leuk. Ik speel regelmatig (lees: steeds vaker) als invalorganist elders in de regio, en als je dan op een nieuwe locatie hoort 'jij mag terugkomen!', dat leuk. Zeker als er op die locatie een mooi orgel staat en men daar ook lekker zingt. Wees gerust, de Regenboog is en blijft mijn kerkelijk thuis en hopelijk word ik nooit als 'invaller' beschouwd. Het feit dat ik regelmatig elders kan invallen heeft ook te maken met de luxe die wij hebben: we hebben immers vier (capabele, red.) organisten, waardoor ik (helaas...) niet elke week in de Regenboog hoef te spelen. O ja, ons orgel is ook zo'n goede reden, dat is en blijft toch 'mijn' orgel. Ofwel, het is naar mijn bescheiden mening één van de fraaiste van de Leidse regio. Om (sport)journalist Mart Smeets maar even te citeren: "Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen!"

En deze column is daartoe een geschikt medium. Vorig jaar was er een viering met avondmaal / communie (ja, ik probeer volledig inclusief te zijn) en het idee van de voorgangster was om tijdens de uitreiking twee liederen te zingen. Mijn idee van de uitreiking is mogelijk anders, maar ik vind dat je wel alles een kans moet geven. Ik deelde daarop mede dat ik mijn ervaring dan zou kunnen publiceren in een van mijn columns. De voorgangster, die thans om begrijpelijke redenen volledig anoniem wenst te blijven, antwoordde met de volgende uitspraak: "Wij vrezen de column van de organist!"

Een andere uitspraak die ik u niet wil onthouden (maar ikzelf eigenlijk wil vergeten) kreeg ik lang geleden te horen in Dordrecht. Voorafgaand aan een optreden van het koor van mijn vader kon de tijd worden ingevuld met passend orgelspel. De kerk in kwestie, die om begrijpelijke reden anoniem wenst te blijven, was zeg maar vrij conservatief van aard. Men verwachtte kennelijk louter stichtelijk orgelspel met toch tenminste een psalm of ander geestelijk lied als muzikaal onderwerp. Ik had net een fraaie Fanfare van een Amerikaanse componist (Richard Proulx) afgerond, en terwijl het slotakkoord wegstierf in de lange akoestiek werd er door de plaatselijke dictator (tevens organist, red.) gemeld: "En nu iets dat de mensen begrijpen". Tja, lekker dan. Feit is wel dat het indruk heeft gemaakt, want die uitspraak zit wel vastgeroest in mijn brein. Ik pleeg het tot op heden wel met die uitspraak oneens te blijven.

Recenter van aard zijn de volgende twee ervaringen. Als ik dan voorafgaand aan de viering op 'mijn' orgel aan het inspelen ben, dan probeer ik van alles uit. Ik moet bij de geplande stukken en/of improvisaties de juiste klankkleuren kiezen en bij improvisaties zoek ik naar leuke motieven, ingevingen en dergelijke. Ik meende iets leuks te hebben bedacht en toen ik aan degene vroeg die regelmatig zichtbaar en/of hoorbaar aanwezig is (doch thans om begrijpelijke redenen anoniem wenst te blijven) wat ze ervan vond, klonk de titel van deze column...Tja, lekker dan.

En een paar weken geleden speelde ik in het Groene Kerkje van Oegstgeest. Ik ben er nog niet achter of dat gebouw altijd al zo heette of dat het iets met duurzaamheid te maken heeft, maar dat terzijde. Het orgel staat op een galerij/orgelbalkon (ook hier ben ik inclusief). Tijdens een lied voor de preek werd er vanaf deze plek door de bedenkster van "Het kabbelt lekker weg..." naar goed Engels gebruik een descant (bovenstem) meegezongen. Dat bracht de voorgangster tot de volgende opening van de overweging: "Er zit een engel bij het orgel". Vervolgens werd gevraagd of deze engel (die om begrijpelijke redenen nog steeds anoniem wenst te blijven; het gaat in elk geval niet om Gabriël(le)) het eerste couplet van het lied na de overweging solo wilde zingen. Tja, dat lied was tamelijk onbekend, dus dat gaf enige schrik bij de engel in kwestie. Daar is ook een bekende uitspraak voor: "God straft onmiddellijk". Dat krijg je ervan als een organist niet serieus wordt genomen.

De overweging werd vervolgens gebruikt om in gedachten het lied in te studeren en ik moet zeggen, het klanktechnisch resultaat was toch heel geslaagd! De uitspraak die ik zelf tijdens die viering deed toen een punt van het houten snijwerk zich in mijn hersenpan boorde wordt hier niet gepubliceerd.

Nou, tot zover een aantal uitspraken die, net zoals mijn columns, mogelijk met een korreltje zout genomen moeten worden.

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
- Cursus Hebreeuws: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
- Quiltsters: elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur
- Bijbellezen Exodus: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
- Tuinieren: iedere 14 dagen op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur (eind maart – begin november)
- Meditatie: elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur
- Mothers Prayers: elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur
- Regenboog open: elke woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
- Stiltecentrum open: elke woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Februari		
Zo 09	16.00 uur	Kliederkerk
Wo 12	14.00 uur	Film in de Regenboog
Maart		
Za 08	16.00-17.30u	Arcobaleno
Za 15	16.00-17.30u	Arcobaleno
Za 22	16.00-17.30u	Arcobaleno
Zo 23	14.30 uur	Voorjaarsconcert
Za 29	16.00-17.30u	Arcobaleno
April		
Za 05	12.30-20.00u	Musical Jozef
Ma 07	14.00-15.15u	Poëziemiddag
Wo 09	19.30 uur	Film in de Regenboog

Werkgroepen:	Contactpersonen:	Telefoon:	E-mail:
AKM			secretariaat@kcregenboog.nl
Aktie Kerkbalans CT	Dick Visser	06 49747390	dick@laterdichterbij.nl
Arcobaleno	Pieter Schrijnen	06 28457628	pieterschrijnen@gmail.com
Beamteam	Jan Vis	523 35 57	Visaard@gmail.com
Bestuur Vicariaat Merenwijk	Ton van den Besselaar	521 19 03	amhvpandenbesselaar@gmail.com
Bezorgers Leids Kerkblad	Els Klaassen-Ris	521 70 76	elsris@planet.nl
Bulletin Administratie	Gerard van Kempen	521 13 43	gerard.van.kempen@casema.nl
Bulletin Bezorgers	Gerard van Kempen	521 13 43	gerard.van.kempen@casema.nl
Bulletin Autorijders	Heleen Gombert	521 88 24	hgombert.terbeek@casema.nl
Bulletin Redactieteam	Reina Wessels-ten Bruggenkate	06 26422782	reinenatenbruggenkate@mail.com
Crèche	Punartha Perera	06 36255447	punarthaj@hotmail.com
De Regenboog open	Mary Pouw-Don	521 57 26	mypouwdon@hotmail.com
Diaconie	Ines Voets	522 04 90	ines@voets-vankampen.nl
Dirigenten & Organisten	Frank Ressler	06 21203283	cfcresseler@hotmail.com
Expositie	Marijke Koeners	521 13 57	hermanmarijke@koeners.nl
Film in de Regenboog	Edo Elstak	521 02 35	ejh.elstak@telfort.nl
Fotograaf	Frans Voets	522 04 90	Frans@Voets-vanKampen.nl
GroeneKerk	Jan Vis	523 35 57	Visaard@gmail.com
Hulp in de Regenboog	Marianne de Kuijper	521 52 51	majdekuyper@hotmail.com
Inloop/koffieochtend	Mary Pouw-Don	521 57 26	mypouwdon@hotmail.com
Jongerenvieringen	Rieuwerd Buitenwerf	785 40 86	Rieuwerd.Buitenwerf@gmail.com
Kerkledenadministratie	Marianne de Kuyper	521 52 51	majdekuyper@hotmail.com
Kerktuin	Heleen Gombert	521 88 24	hgombert.terbeek@casema.nl
Kindernevendienst	Bärbel Nieuwenburg-Pfeiffer	522 78 15	b.nieuwenburg@outlook.com
Koffie na de dienst	Berry Elstak-Versteeg	521 02 35	berry.52@outlook.com
Lectoren	Jan Vis	523 35 57	Visaard@gmail.com
Liturgisch Bloemschikken	Maja van Spaandonk	06 10036168	majavanspaandonk@gmail.com
Meditatie	Ingrid Weitenberg	521 19 63	ingridjam@hotmail.com
Poëziemiddagen	Anja Rijken	521 66 06	rijken.vandenberg@planet.nl
Public Relations	Edo Elstak	521 02 35	ejh.elstak@telfort.nl
Quiltsters	Hennie Altewischer-Dalebout	523 22 53	lodewijkaltewischer@online.nl
Regenboogkoor	Annemiek Aertssen	06 14733994	rbksecretariaat@gmail.com
Reproductie	Berry Elstak-Versteeg	521 02 35	berry.52@outlook.com
Rozenkring	Dick Rijken	521 66 06	rijken.vandenberg@planet.nl
Stichting Beheer	Florence Sandstra	06 45756650	secretaris.stbh@kcregenboog.nl
Volwassenen in Progress	Ds. Mirjam Buitenwerf	06 40425789	ds.regenboog@gmail.com
Wekelijkse bloemengroet	Maja van Spaandonk	06 10036168	majavanspaandonk@gmail.com
Wijkcontacten	Mieke Tirion-Bakker	521 33 99	mieketirion@gmail.com
Wijkkerkenraad	Anja Rijken	521 66 06	rijkenanja@gmail.com

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Regenboog

Let op: houd a.u.b. de digitale nieuwsbrief in de gaten voor de meest actuele informatie.

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
09-02	Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf	Kerk in Actie/Noodhulp Midden-Oosten, Israël en Gaza
09-02	16.00 uur Kliederkerk	Ds. M. Buitenwerf	
Do 13-02	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
16-02		Pw. W. Hoogendoorn	Algemeen Kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
23-02		Liturgiegroep	Diaconie/De Bakkerij
02-03		Pastor R. Schreuders (Overrhyn)	RK Vicariaat
Wo 05-03	19.30 uur Aswoensdag m.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	Geen collecte
09-03	Viering van de Maaltijd	Ds. M. Buitenwerf	Bisschoppelijke Vastenactie
16-03	m.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	Algemeen Kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
Do 20-03	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
23-03		Ds. M. Buitenwerf	Kerk in Actie/Werelddiaconaat Moldavië-Kerken geven kinderen toekomst
30-03		Pw. W. Hoogendoorn	Diaconie/De Bakkerij
06-04		Liturgiegroep	Algemeen Kerkenwerk Prot. Gem. Leiden

Alle vieringen zijn online te volgen via ons YouTubekanaal: 'Oecumene Merenwijk'.

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.

Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.