

Bulletin

Jaargang 50 nr 5
dec 23 - jan 2024



Oecumenische Geloofsgemeenschap



kerkelijk centrum
de Regenboog

De samenwerkende kerken in de Merenwijk



SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK

KERKELIJK CENTRUM “DE REGENBOOG“

Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Telefoon: 071-521 28 58, b.g.g. 06-10 60 13 33
Internet: www.deregenboogmerenwijk.nl
E-mail: beheerder@kcregenboog.nl

BEHEERDER

Ronald van Heyningen
Spreekuur beheerder: ma t/m do 15.00 - 16.00 uur

PASTORESTEAM

p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden

Pastoraal werker Willy Hoogendoorn (RK)
Telefoon: 06-51 98 08 88
E-mail: pastor.regenboog@gmail.com
Werkdagen: woensdag en donderdag

Pastoor Dolf Langerhuizen (Administrator)

Ds. Mirjam Buitenwerf (PKN)

Telefoon: 06-40 42 57 89
E-mail: ds.regenboog@gmail.com
Werkdagen: **donderdag en vrijdag**

BEHOEFTE AAN EEN LUISTEREND OOR?

Atty Talma Telefoon: 071-5213506
Mary Pouw Telefoon: 071-5215726

VERTROUWENSPERSONEN IN DE REGENBOOG

Berry Elstak Telefoon: 06-47 19 79 76
E-mail: berry.52@outlook.com
Frans Voets Telefoon: 06-44 80 65 28
E-mail: fwmm.voets@hccnet.nl

NIEUWSBRIEF

Om de twee weken verschijnt via e-mail 'Nieuwsbrief de Regenboog'. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@kcregenboog.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook berichten insturen die opgenomen moeten worden in de nieuwsbrief.

MUTATIES KERKLEDENADMINISTRATIE

Mutaties in adresgegevens of gezinssamenstelling s.v.p. opsturen naar de Regenboog (adres zie boven) of mailen naar mier-en-jaar@live.nl.

Bij vertrek uit de Merenwijk of uit Leiden s.v.p. vermelden of u toezending van het Bulletin op prijs stelt.

ALGEMENE KERKELIJKE MERENWIJKRAAD

Voorzitter: Jan Vis
p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Telefoon: 06-38 53 58 10
E-mail: voorzitter.AKM@kcregenboog.nl

Secretaris:

p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Telefoon: -
E-mail: secretariaat@kcregenboog.nl

Penningmeester: Willy Menken

p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden
Telefoon: 071-522 04 89
E-mail: penningmeester.AKM@kcregenboog.nl
NL70INGB000 258 11 91 tnv Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

BULLETIN

Uitgave van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

REDACTIETEAM

Reina Wessels-ten Bruggenkate 06-26 42 27 82
Dick Rijken 071-521 66 06
Frances Verhaar 071-572 78 88

REDACTIESECRETARIAAT

Kerkelijk Centrum De Regenboog
Watermolen 1, 2317 ST Leiden
E-mail: redactie.deregenboog2.0@gmail.com

ADMINISTRATIE & BEZORGING

Gerard van Kempen
Telefoon: 071-521 13 43
E-mail: gerard.van.kempen@casema.nl

KOPIJ

Kopij kan bij voorkeur als Word-document per e-mail worden ingeleverd via het adres: redactie.deregenboog2.0@gmail.com. De kopij moet uiterlijk op de aangegeven inleverdatum binnen zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om kopij niet te plaatsen, of om in overleg met betrokkene(n) artikelen in te korten. Het Bulletin verschijnt ook op internet. De inhoud van het Bulletin wordt, tenzij uitdrukkelijk niet gewenst, door de werkgroep PR gebruikt voor de website en voor berichten in de Nieuwsbrief, de lokale pers en het Leids Kerkblad.

VERSCHIJNINGSSHEMA 2024

Nummer	Inleverdatum	Bezorgdatum
01	08-01	27-01
02	04-03	23-03

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Onderweg naar Bethlehem	2
Mag kerst wel?	3
Vieringen in de kersttijd	4
Driekoningen	4
December	4
Medeleven	5
Wekelijkse bloemengroet	5
In memoriam Kees Dutmer	5
In memoriam Wil van der Kraats	5
Wat betekenen geloof en/of kerk voor jouw leven?	6
Uit de AKM...	6
Gift voor het orgel door Corine Knoester	6
De AKM en onze penningen	7
Actie Kerkbalans 2024	7
Fred Visser en	8
Elisabeth Karembege en	8
Annemiek Aertssen nieuw in het bestuur van het Vicariaat en de AKM	9
Wij vieren Advent in de kindernevendienst	9
Kliederkerk in de Regenboog	9
Sint Maarten: een sprookje in de Merenwijk	10
Preek voor herhaling vatbaar	11
Samen zingen in de Vredeskerk en de Regenboog	13
Liederen en muziek in de advents- en kersttijd	13
Wie doet er mee met de Rozenkring?	14
Poëziemiddag in januari	14
Interview Cursus Hebreeuws in de Regenboog	14
Ouderenmiddag: Informatie en ontmoeting	16
Schrijfactie Amnesty International	16
Winterweelde in de kerktuin	17
Dinner2Kerk bij het startweekend van 2023	18
Diaconale info vanuit De Bakkerij	18
Personeelsuitje	19
Agenda	20
Kerstkleurplaat	21
Jongerenpagina	22

VISIE

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Hierbij het kerstnummer van het Bulletin, dat opent met de kerstcolumn 'Onderweg naar Bethlehem' van onze pastor Willy Hoogendoorn. Jan Vis, voorzitter van de AKM, vraagt zich vervolgens af of we nog wel Kerst kunnen vieren, nu deze wereld op verschillende plaatsen in brand staat. Dezelfde zorg klinkt door in het gedicht 'December' van ds. Ronald da Costa. Toch vieren we Advent en Kerst. Alle vieringen staan in het rooster op de achterkant van het Bulletin. Er is een kerstsamenzang met het koor Excelsior in de Regenboog en we kunnen ons op drie donderdagavonden verdiepen in advents- en kerstliederen en muziek, onder leiding van onze ds. Mirjam Buitenwerf.

Twee mensen zijn ons in dit najaar helaas ontvallen: Kees Dutmer en Wil van der Kraats. Hun 'In memoriams' staan in dit Bulletin.

Ook kunnen we weer nieuwe mensen verwelkomen in het Vicariaatsbestuur en de AKM. Fred Visser, Elisabeth Karembege en Annemiek Aertssen stellen zich voor en vertellen hoe zij de Regenboog gevonden hebben.

Het Interview is dit keer gehouden met de deelnemers van de cursus Hebreeuws. Een groepje 'Schriftgeleerden' dat zich elke woensdagmiddag verdiept in de taal van het Oude Testament, onder leiding van Willy Hoogendoorn.

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van wat er allemaal te lezen is in dit Bulletin en te doen valt in de Regenboog. En natuurlijk, alle activiteiten kosten geld. Vergeet u daarom de Actie Kerkbalans niet, die in januari weer wordt gehouden. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Sinds het vorige nummer, sluiten we het Bulletin voortaan af met de Jongerenpagina. Leuk om te lezen, ook al behoor je zelf niet meer tot de jongerengroep! Voor de jongsten is er nog een kleurplaat.

De redactie wenst u veel leesplezier.



Onderweg naar Bethlehem

Overweging door pastor Willy
Hoogendoorn



Het is de donkere tijd voor Kerstmis. In ieder geval breekt hij aan, nu, op het moment dat ik dit schrijf na Sint Maarten. Tijd om nog de allerlaatste bollen in de grond te stoppen, samen met een buurvrouw en goed toe te dekken onder dorre bladeren, zodat de ganzen er niet bij kunnen. Die in zalige onwetendheid verderop rondscharrelen, niet wetend dat er streken zijn waarin ze op 11 maart op het menu staan, omdat ze met hun gesnater Martinus van Tours verraden hebben, toen hij zich bij hen verstopte om maar niet tot bisschop gewijd te worden. Dat werd hij dus toen wel. Mijn buurvrouw zegt, dat ik over "hoop houden" moet schrijven. "Hoopvol moeten we blijven," zegt ze. Ja, dat klopt. Hoopvol, terwijl er oorlogen woeden en onze wereld steeds meer in het ongerede lijkt te raken. Er is altijd oorlog geweest. Er zijn ook altijd vluchtelingen geweest, mensen die moe en belast door hun zorgen en angsten langs de wegen van de wereld trokken.

Hopend en biddend dat er ergens een plek is waar ze veilig kunnen wonen zonder angst met vriendelijke mensen om hen heen. Mensen die hun welkom heten en niet kijken naar afkomst en hen niet langs de meetlat van hun eigen normen en waarden leggen om hen vervolgens weg te sturen. Maar sommige mensen denken dan dat wij onze welvaart zullen behouden zolang we die "anderen" maar buiten de deur houden. Alsof je je kunt afsluiten van dat wat er om je heen gebeurt, alsof mensen niet uit bittere noodzaak hun land verlaten. Niemand gaat graag en vrijwillig weg uit het land waar hij geboren en getogen is. Zo is het altijd geweest, na de Tweede Wereldoorlog was er ook geen plek meer voor mensen, die niet konden of durfden te blijven in de streken waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, maar daar lagen wij toen verder niet wakker van, want ze kwamen niet bij ons, dus...

En degenen die dan wel kwamen moesten het zelf maar uitzoeken. Wij hadden de wederopbouw aan ons hoofd.

Jozef en Maria maken ook een moeizame tocht. We weten niet precies in welk jaargetijde, maar dat doet er ook niet toe. Maria is hoogzwanger en waarschijnlijk dood- en doodmoe. De geboorte van Jezus vindt ook nog eens plaats in een onrustige tijd. Judea, Galilea, Syrië bezet door de Romeinen. Het hele Midden-Oosten bezet gebied door een rijk dat dwingend zijn regels oplegde. Zoiets als die volkstelling, beschreven door

Lucas, heeft echter nooit plaatsgevonden, maar hij wilde laten zien hoe Jezus al vanaf het begin van zijn leven het niet makkelijk heeft gehad. Al was dat misschien iets minder erg dan wij het ons zo voorstellen van die koude boerenschuur waar hij dan geboren zou zijn. Jozef had geld bij zich om ergens onderdak te vinden. En de herbergier stuurde echt geen betalende gasten weg. Is er dan boven in de kamers geen plek, dan is er nog wel beneden plaats, waar inderdaad ook de dieren gestald werden, maar waar ongetwijfeld ook nog andere mensen sliepen. En daar is hij dus geboren en in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. Ja, kind van reizigers, van mensen die in die nacht geen eigen huis hadden waar ze naar toe konden gaan.



En de mensen die er bij hem kwamen, behoorden tot het uitschot van die tijd. Herders die zomaar voor de vuist weg leefden in de wildernis met die schapen en geiten van hen. In de lijst van huwelijkskandidaten voor je dochter stonden zij helemaal onderaan, terwijl een timmerman met stip bovenaan stond. Over een heel beroemde rabbijn zo'n 100 jaar later wordt verteld dat hij als herder begon, maar zich door veel studie, aangemoedigd door zijn vrouw, op kon werken: rabbi Akiva. Maar hij is dus een uitzondering. En het feit dat Lucas vertelt, dat het juist die schooiers waren die bij hem kwamen,

daardoor geeft hij in feite al aan naar welke mensen Jezus' aandacht en zorg uit zou gaan in zijn leven.

Zonder aanzien des persoons

Kerstmis is het feest van het licht, feest van de vrede voor alle mensen.



Hoewel men dat heel goed kan vertalen met "Mensen van goede wil". En eerlijk gezegd, denk ik dat dat ook bedoeld wordt. Mensen die oprecht naar het goede verlangen. Die het goede zoeken niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere mensen die ze ontmoeten in hun leven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat vraagt iets van ons. Nee, het vraagt héél véél van ons. Bereid zijn om het goede dat wij hebben te delen met elkaar... Zonder aanzien des persoons... Zonder met een vermanend vingertje de ander erop te wijzen dat ze zich niet zo gedragen, praten of bidden zoals wij dat wel zouden doen. Ja, zoals wij zouden moeten doen... Laten we het maar zo zeggen. Vrede op aarde. Dat moet dan toch eerst in ons eigen huis, in onze eigen wijk en stad beginnen. En dat is al moeilijk genoeg. Ik hoorde laatst van iemand die zei: "Als iemand je ergert, moet je kijken of je één goed ding van die ander ziet, dan zal je ergernis verdwijnen."

Dat lijkt mij een zeer goede raad, want iedereen ergert zich wel eens aan een ander en als je je dan focust op het goede van die ander... Dan verandert er toch wezenlijk iets. Dan wordt die ander echt je naaste, die is zoals jij en voor wie je dan ook daardoor liefde kunt voelen. Als we zo naar elkaar proberen te kijken en dan zo beseffen dat wij allemaal schepselen van God zijn. Zijn kinderen, dat Hij onze Vader is, zoals Hij ook al in de TeNaCH, het oude testament genoemd wordt. Onze Vader, dat is Hij en blijft Hij van alle mensen die hij liefheeft en dat wij dat weten, omdat het Kind van Bethlehem die liefde gestalte heeft gegeven in zijn leven. Dan zal er vrede komen, dan zullen kinderen in vrede geboren worden! Laten we daaraan werken samen met elkaar, in het besef dat we allemaal in een andere wieg geboren zijn en opgegroeid zijn met de waarden en normen die wij allemaal van onze ouders hebben meegekregen. En dat wij, juist omdat wij dat zo goed beseffen dus ook niet neerkijken op hen die niet zo zijn als wij; ons niet laten voorstaan op dat wat wij gekregen en verworven hebben, maar zoeken naar wegen om het eerlijk en oprecht met elkaar te delen, zodat er eens echt vrede zal zijn voor alle mensen van goede wil.

Ik wens U gezegende kerstdagen, Zalig Kerstmis en een zalig en gezegend nieuwjaar!

Willy Hoogendoorn

Mag kerst wel?

De donkere dagen zijn aangebroken. De wintertijd heeft zijn intrede gedaan. Regendruppels vallen veelvuldig. Het einde van het jaar nadert. Tegelijk is dat ook een verwachtingsvolle tijd, adventstijd om naar toe te leven. De geboorte van een mensenkind.

Maar ik denk ook: kan dit wel. De wereld staat in brand op verschillende plaatsen. Niet in de laatste plaats juist in het land waar de geboorte van het mensenkind heeft plaatsgevonden. Hoe ver zijn we verdwaald, verweesd van dat Kind? Als we de gebeurtenissen om ons heen in gedachten nemen, kunnen we nog wel kerst vieren? Mogen we nog wel kerst vieren?

Het antwoord is volmondig: JA! Tenminste als kerst wel het feest is van de geboorte. Een feest van herkenning dat we elk jaar opnieuw bevestigd krijgen. Elk jaar weer de geboorte van liefde en trouw als voorbeeld voor ons om naar te leven. Ja, het is niet de vraag of het mag, maar kerst moet gevierd worden!



Jan Vis, voorzitter AKM



Vieringen in de kersttijd

Kinderkerstfeest, kerstavond zondag 24 december, 18.00 uur. Een gezellig feest voor kinderen en hun (groot)ouders, met het kerstverhaal en bekende kerstliedjes, m.m.v. de kerstband van de Regenboog.

Kerstnachtviering, zondag 24 december, 21.30 uur. Sfeervolle viering waarin pastor Willy Hoogendoorn voorgaat, met muzikale omlijsting door het koor Arcobaleno.

Kerstochtendviering, maandag 25 december, 10.00 uur. Samen vieren we op feestelijke wijze Kerst, het feest van het licht van het Kind. Ds. Mirjam Buitenwerf gaat voor in deze viering. Met medewerking van het Regenboogkoor.

Driekoningen



Beste kinderen,

Kerstmis is in januari nog niet voorbij! Er komt nog een hoogtepunt van het feest: Driekoningen
We vieren **zondag 7 januari** 2024 Driekoningen om 10 uur in de Regenboog. Alle kinderen mogen verkleed komen als wijzen uit het oosten of koningen. We gaan dan op zoek naar het Jezuskind en bezoeken de kerststal. Jullie zijn van harte uitgenodigd.

Barbara Heubeck

December

*Weer december,
snel verstreken tijd,
onvervuld verlangen
naar vrede, geen woord
om zo maar
in je mond te nemen,
of juist wel?*

*Machthebbers, terroristen,
krijgen angstaandacht van media
en gaan daarom van kwaad tot erger.
Hoe kan je blijven vertrouwen
op andere sterren
in de nacht?*

*Kom weer met het verhaal van dat
vluchtelingenkind
in die stal in Bethlehem, vandaag overal
geboren,
waarvoor wij zorgen mogen:
ouderen zonder hulp, zieken zonder zorg,
kinderen op de vlucht, gewond, dakloos,
kansen in onze handen.*

*Vrede op aarde
geen vroom decemberlied,
het is te doen:
herbergen
niet nemen maar geven
van Bethlehem
tot waar wij wonen
jaar uit jaar in blijven gaan
zonder rekening te houden
met protocollen en wachtenden voor u.*

*Zorg en verzet
zijn de krachten
in onze handen
van oud op nieuw
vandaag
met het oog
op morgen.*

Ronald da Costa



Medeleven



We willen een hechte gemeenschap zijn van mensen die voor elkaar zorgen als dat nodig is. Dat houdt ook in dat we het signaleren als iemand hulp nodig heeft of behoefte voelt aan contact. Is een persoonlijk bezoek van een van de pastores of iemand van de pastoraatsgroep gewenst, dan kan dat worden doorgegeven aan de pastores of aan de contactpersonen van de pastoraatsgroep. Zo blijven we met elkaar verbonden.

Behoeft een luisterend oor?

Contactpersonen: Atty Talma (071- 5213506) en Mary Pouw (071-5215726)

Wekelijkse bloemengroet

De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk

Telefoon: 06 10036168

E-mail: majavanspaandonk@gmail.com

In memoriam Kees Dutmer



Op 22 oktober jl. overleed Kees Dutmer, in de leeftijd van 80 jaar.

Kees was een veelzijdig persoon, die naast zijn werk als jurist in de banksector graag en veel studeerde: filosofie, theologie en verschillende vreemde talen. Hij vond het belangrijk om zijn dochters en later zijn kleinkinderen te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen. Hij was vriendelijk, zorgzaam en betrokken op anderen. Kees was de laatste jaren vanwege gezondheidsomstandigheden niet meer zo vaak in de kerk, maar was wel zeer meelevend. Hij speelde graag orgel en heeft ook veel bijgedragen aan het tot stand komen van de Kerktuin. In de dankdienst voor zijn leven lazen we Psalm 23, 'De Heer is mijn herder'. Kees voelde zich rijk gezegend in zijn leven, zijn beker vloeide over, zoals de psalmist het verwoordt. Wij wensen zijn vrouw Jeanne, hun dochter Marjolein en partner Kees, en hun kleinkinderen Franka en Arthur, en Jurjen, Matthijs en Katja moed en kracht voor de tijd die komt. Dat ze troost mogen vinden in de woorden van de psalm: 'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij.'

Ds. Mirjam Buitenwerf

In memoriam Wil van der Kraats



Op 2 november jl. is Wil van der Kraats overleden, op 83 jarige leeftijd. Zij was een zelfstandige vrouw met een groot hart. Ze stond graag en vaak voor anderen klaar. In de jaren dat ze in de Poldermolen

woonde, was ze voor veel bewoners het aanspreekpunt voor de contacten met de woningcorporatie.

Ze had een mooie zangstem en was groot fan van het programma 'Nederland zingt' van de EO. In de dankdienst voor haar leven lazen we uit Genesis 9, het verhaal over Gods verbond met de mensen dat altijd stand houdt, waarin de regenboog symbool staat voor die verbintenis; het verhaal was voor Wil een tastbare getuigenis van Gods trouw voor ons mensen. Onze gedachten gaan uit naar haar familie, zussen en broers, zwagers en schoonzussen, neven en nichten.

Ds. Mirjam Buitenwerf

De oproep:

Wat betekenen geloof en/of kerk voor jouw leven?

In een vorig nummer van het Bulletin stelde de redactie van Bulletin de bovenstaande vraag aan de lezers van dit blad. Als allereerste reageerde Marijke Koeners op deze vraag met een prachtig persoonlijk antwoord. Dit keer is het Tiny Lagerberg die de pen van Marijke Koeners overneemt.

Zij schrijft:

“Elke zondag ga ik naar de kerkdienst in de Regenboog om weer nieuwe energie voor mijn geloofsleven op te doen. Ik zou het ook zó kunnen zeggen: om mijn geloofsleven op peil te houden.

Dat onze vieringen al vanaf 1971 oecumenisch zijn, is een Godsgeschenk en moeten we blijven koesteren!

Ik zing graag en dat doe ik nu al met veel plezier 51 jaar in het Regenboogkoor. Behalve de liederen voor de zondagse diensten hebben we ook prachtige werken op ons repertoire én ook uitgevoerd. Ik noem er een paar: Die Deutsche Messe van Franz Schubert, de Misa Criolla van Ariel Ramirez, Laudate Jehovam van Georg Telemann, Mi alma canta van Thérèse Henderson en The Promise of Christmas van Dan Burgess.

Ook vind ik het fijn om regelmatig als lectrice, door het lezen van de eerste schriftlezing, een aandeel in de zondagse viering te hebben. Tot slot: De gezellige en waardevolle contacten met veel Regenbogers zou ik niet willen missen!!

Tiny Lagerberg.

De redactie hoopt meer reacties te ontvangen voor publicatie in de volgende nummers van Bulletin. Uw reactie is erg welkom:
redactie.deregenboog2.0@gmail.com



Uit de AKM...

U heeft het vast al gemerkt, momenteel wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de zalen in de Regenboog. Alles wordt weer fris geleverd, en ook de vloeren worden vervangen. Een hele klus, maar gelukkig staan onze beide ‘Jannen’ (Jan Menken en Jan Vis) samen met beheerder Ronald van Heyningen garant voor een mooi eindresultaat!

Verder is het goed om te vermelden dat we in november met alle werkgroepen en andere geïnteresseerden in gesprek gingen over het thema ‘Veilige Kerk’. In 2019 is hierover al beleid opgesteld, en zijn we aan de slag gegaan met het aanvragen van een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) voor vrijwilligers in de Regenboog. Misschien nog belangrijker dan het op orde hebben van deze beleidsmatige zaken, is het blijven voeren van het gesprek over veilig kerk zijn. Wat is hiervoor nodig? Wanneer kan die veiligheid in het geding komen? Op maandag 20 november spraken we hier samen over door, onder leiding van Theo Hetteema, theoloog en filosoof.

Namens het kernbestuur van de AKM,
Ds. Mirjam Buitenwerf

Gift voor het orgel door Corine Knoester



In het vorige Bulletin lieten we u al weten dat Corine Knoester voor haar overlijden op 30 september 2022 een zeer grote gift heeft gedaan om ons orgel in

De Regenboog te kunnen restaureren. Corine hield erg van het orgel, en wilde graag dat het ook in de toekomst in onze geloofsgemeenschap mooi zou blijven klinken. We willen u graag laten weten dat de gift van Corine een bedrag betreft van €50.000,- Met dat bedrag kunnen we de restauratie (waarschijnlijk grotendeels) bekostigen. We zijn Corine zeer erkentelijk voor deze fantastische steun voor onze geloofsgemeenschap. Ik hoop dat we juist ook bij het luisteren naar het orgel aan Corine blijven denken.

Namens het kernbestuur van de AKM,
Ds. Mirjam Buitenwerf

De AKM en onze Penningen

Datum viering	Eerste collecte: voor Geloofsgemeenschap	Tweede collecte: voor bestemmingen buiten de Regenboog	
	Euro	Bestemming	Euro
02 juli	124	Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	91
09 juli	124	RK Vicariaat	161
16 juli	124	Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	85
23 juli	124	RK Vicariaat	80
30 juli	124	Diaconie/De Bakkerij	128
06 aug	134	Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	93
13 aug	134	RK Vicariaat	106
20 aug	134	Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	151
27 aug	134	Missie Verkeersmiddelenactie/MIVA	119
03 sept	189	Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	126
10 sept	189	Diaconie/De Bakkerij	130
17 sept	189	Kerk in Actie/Noodhulp Marokko	317
24 sept	189	Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	120

De inkomsten per maand voor de Geloofsgemeenschap zijn gelijk verdeeld over de zondagen, omdat op de ING bankrekening van de AKM de giften voor de Geloofsgemeenschap niet per week worden uitgesplitst.

Willy Menken

Penningmeester Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

Geef vandaag voor de kerk van morgen



De kerk wil een plek zijn van inspirerende vieringen, waar we God ontmoeten, een kaarsje opsteken en waar we pastoraal en diaconaal omzien naar elkaar.

Het kerkzijn kost geld. De kerk moet voor zijn eigen inkomsten zorgen en er zijn veel kosten. Zoals het onderhoud en beheer van het kerkelijk centrum en de salarissen van de beroepskrachten. Daarnaast zijn ook aan de activiteiten, die voor jong en oud worden georganiseerd, kosten verbonden. Voor al deze kosten vragen we aan onze gemeenteleden, naast een gift via de wekelijkse collecten, jaarlijks om een financiële bijdrage.

Dat doen we via de Actie Kerkbalans, ieder jaar in januari. Deze landelijke actie, waar onze geloofsgemeenschap steeds aan mee doet, bestaat dit jaar al weer 50 jaar!

Ook in 2024 is het thema van de campagne: “Geef vandaag voor de kerk van morgen.”

De actieperiode is van 13 januari tot 27 januari 2024. De enveloppen worden vanaf maandag 15 januari 2024 bij u thuis bezorgd en uiterlijk 22 januari 2024 weer opgehaald. Degenen die digitaal de jaarlijkse toezegging doen, ontvangen per mail bericht.

Geeft u ook om de Regenboog? Doe dan mee en geef als het kan ruimhartig. Uw bijdrage is meer dan welkom. Mede door uw steun kunnen we een inspirerende plek zijn en blijven.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Werkgroep Actie Kerkbalans,

Nog TWEE belangrijke zaken:

Vrijwilligers gevraagd

Gelukkig zijn er elk jaar weer vrijwilligers die als looper of/en coördinator een handje uitsteken om alles in goede banen te leiden. We hopen dat we ook dit jaar weer op hen kunnen rekenen.

Omdat er ieder jaar, om diverse redenen, enkele lopers/coördinatoren afvallen, zijn nieuwe hulpkrachten van harte welkom.

Wij vragen iedereen, die (weer) zijn/haar zeer gewaardeerde medewerking wil verlenen, zich aan te melden.

Graag een e-mail naar Bettie Landkroon:

Jenb.landkroon@kpnmail.nl,

Telnr. 071-5211627

Digitaal deelnemen

We zijn heel blij dat steeds meer mensen bereid zijn om digitaal aan de actie deel te nemen. U krijgt dan de uitnodiging via een e-mail en u kunt ook digitaal uw toezegging invullen en versturen.

Doet u dat nog niet? Een simpele e-mail is genoeg om u aan te melden voor de Digitale Actie Kerkbalans. (DAK)

Leden van de Protestantse Gemeente Leiden aan: kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl

Leden van het RK Vicariaat aan:

info@KCRegenboog.nl

Gebruik als onderwerp: Aanmelden DAK

Drie nieuwe gezichten in het bestuur van het Vicariaat en de AKM

1) Fred Visser



Sinds februari 2022 woon ik in Oegstgeest met mijn lieve Anne Marie. Zij woonde daarvoor in Den Haag, ik in Haarlem. Van ons beiden zijn onze eerdere partners overleden. We leerden elkaar in 2015 kennen, besloten tijdens de corona-

lockdown in elkaars nabijheid te blijven en zijn in 2021 met elkaar getrouwd. We wonen hier heerlijk aan de mooie Rijn, genieten van onze nieuwe tuin en de weldaad van een ruim, zorgeloos huis. Wij vinden onszelf bofferds.

Sinds november vorig jaar kom ik in de Regenboogkerk. De kans dat ik me in deze kerk thuis zou voelen leek me gezien mijn voorkeuren best groot, en dat is gebleken. Eén van de eerste woorden die ik hoorde: "Ben je hier voor het eerst, voel je welkom." Ik werd na de viering meteen aangesproken, er werd contact gemaakt, en ik hoorde direct al veel over de kerk die zoveel meer is dan alleen op zondag samenkomen.

Ik heb me al snel aangesloten bij de werkgroep die de bijbel in het Hebreeuws leest. Ik heb het vroeger geleerd tijdens mijn studie theologie in Amsterdam, maar beheerste het helemaal niet meer. Ik heb meegedaan aan een studiedag. Dag van het Jodendom, een evenwichtig programma van goede

inhoud en muziek. Als je zoveel krijgt, wil je ook wat brengen. Toen me werd gevraagd mee te doen aan het bestuur van het Vicariaat, besloot ik mijn bijdrage te leveren.

In Haarlem deed ik mee met een katholieke, beetje eigenstandige, geloofsgemeenschap. Het laatste jaar na verkoop door het bisdom zonder kerkgebouw: we moesten elders heen. Maar zoals hier, was ook daar samen kerk zijn meer dan vieren op zondag. De club mensen bleef samen. Ik was daar acht jaar één van de leken-voorgangers, eerst van communievieringen, later gebedsvieringen. Die laatste zijn heel erg vergelijkbaar met de vieringen in de Regenboogkerk qua aanpak en boodschap.

Ik heb mijn studie theologie niet afgemaakt, heb mijn doctoraalscriptie niet geschreven. Ik ben afgestudeerd in de sociale wetenschappen en heb steeds met trots voor de overheid gewerkt. Sinds een paar jaar ben ik met pensioen.

Samen met Anne Marie geniet ik van het leven. We wandelen graag, het liefst meerdaagse tochten over één van de langeafstandspaden. We gaan ook graag naar musea voor schilder- en beeldhouwkunst. We vinden het heerlijk voor onze dierbaren te koken of lieve mensen te ontmoeten. Ik vind het leuk met fotografie bezig te zijn en ik lees graag. Zo te kunnen leven voelt als een cadeau.

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.

Fred Visser

2) Elisabeth Karembega



Mijn naam is Elisabeth Karembega. Samen met mijn man en onze zoon Léon wonen wij sinds ruim 3 jaar in de Merenwijk. Ik ben HBO-verpleegkundige en op dit moment werkzaam als teamleider zorg in

het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

Als kind en jongere heb ik mij ingezet op verschillende facetten binnen de Lam Gods parochie in Leiden. Tijdens mijn studie en eerste werkjaren heb ik minder contact gehad met de kerk. Ongeveer een jaar geleden vond ik het toch weer tijd om aansluiting te zoeken bij een kerk om het geloof weer een centraal punt in mijn leven te geven. Dit maakte dat ik mij aanmeldde bij de VIPS waar

ik nu nog steeds met veel plezier bij aansluit. Als lid van de AKM, waar ik jl. voor gevraagd ben, hoop ik een actieve bijdrage te kunnen leveren binnen de gemeenschap. Ik hoop velen van jullie beter te leren kennen de komende tijd.

Elisabeth Karembega

3) **Annemiek Aertssen**



Mijn wiegje stond in Den Haag, vlak naast de katholieke kerk. De lagere school werd geleid door de zusters van de oude Molstraat. De middelbare school door paters. Deze stonden open voor vernieuwing en organiseerden beatmissen in de crypte. Dat was geweldig, moderne muziek, zoals Take five in de mis. Ik was ook toen al dol op zingen en zong mee in het jongerenkoor. In 1974 ben ik in Leiden geneeskunde gaan studeren en in 1989 met mijn man Ferry en drie kinderen in de Merenwijk komen wonen. De kinderen gingen naar de Tweemaster en zo kwam ik regelmatig in de Regenboog. Inmiddels zijn de kinderen het huis uit en hebben we vier kleinkinderen, waar ik sinds mijn prepensioen in 2014 drie dagen per week oppas. Daarnaast ben ik dol op wandelen, lezen, schilderen, haken en breien. En sinds 2 jaar heb ik een moestuin.

Op zoek naar een gelegenheid om dichtbij huis te zingen kwam ik in 2017 bij het Regenboogkoor. Ik voelde me daar als in een warm bad en tijdens de diensten kwamen herinneringen van vroegere kerkdiensten en het geloof weer tot leven. Ik voel me enorm thuis in de Regenboog, ga er ook mediteren en helpen bij allerlei festiviteiten. In 2020 midden in de pandemie ben ik lid van het bestuur van het Regenboogkoor geworden. De oecumenische gedachte spreekt me erg aan en ik wil in het Vicariaat meedenken over het katholieke deel daarvan.

Annemiek Aertssen

Wij vieren Advent in de kindernevendienst



We ontmoeten Elisabeth, Maria en Zacharias en ontdekken dat God met ons een nieuw begin maakt. Kinderen steken de kaarsen aan bij de adventskrans. Wil je dat ook eens doen? Meld je dan bij Barbara per e-mail: Heubeck@hetnet.nl

Kliederkerk in de Regenboog



Afgelopen oktober zijn we weer gestart met Kliederkerk in de Regenboog voor kinderen (3-12 jaar) en hun (groot)ouders. Deze keer ging het over de kerk: wie is er eigenlijk het belangrijkste in de kerk? Samen ontdekten we - aan de hand van het verhaal van Paulus over de kerk als lichaam van Christus - dat iedereen in de kerk even belangrijk is. Ook al zijn we vaak heel verschillend, en is iedereen weer ergens anders goed in, God heeft ons allemaal nodig!

De volgende Kliederkerk is op **zondag 21 januari 2024**, om 16.00 uur. Opgave bij ds. Mirjam Buitenwerf, tel. 06-40425789; email: ds.regenboog@gmail.com

Sint Maarten: een sprookje in de Merenwijk



Beste kinderen en grote mensen,

Het was een echt gure herfstavond in de Merenwijk, die zaterdag 11 november 2023. Al dagen loeide de wind, de bladeren van de bomen woeien over de weg en de regen leek niet te kunnen stoppen. Fietsers zaten diep weggedoken onder hun regencapen en gingen snel naar huis. Het leek het beste om maar binnen te blijven en na het eten lekker op de bank naar de televisie te kijken. Maar, precies op zo'n avond gebeurde er buiten iets bijzonders.

Er klonk muziek. Kinderen kwamen aanlopen. Ze hadden lampionnen bij zich, zodat de plek mooi verlicht werd. Ze kwamen met hun vader en moeder of opa en oma naar het plein voor de Regenboog. Ze zongen samen liedjes.

Plotseling kwam hoog op zijn prachtige zwarte paard gezeten een deftige Romeinse soldaat met helm en rode mantel aanrijden. Alize had hem het eerst gezien en liet weten dat we allemaal goed moesten opletten. Een knecht liep naast hem. De soldaat reed naar de plek waar gezongen werd. Ineens regende het wonder boven wonder niet meer. De kinderen en de ouderen waren nieuwsgierig. Even later kwamen ruiter en paard weer terug naar de Regenboog.

Op de plek waar de voorname ruiter stil hield, kwam een arme man aanlopen. Zijn naam was

Jan. Hij was in votten gekleed, had sandalen aan zijn voeten en gaten in zijn oude sokken. Hij vroeg om een muntje aan de mensen die daar stonden. Af en toe gaf iemand hem iets. Toen gebeurde er iets opmerkelijks. De arme man liep ineens op de ruiter op het paard af en zei: "Och heer, kijk toch naar mij.

Ik heb het zo koud en ik heb geen geld om een warme jas te kopen. Wilt u mij helpen?" Iedereen die het zag keek met grote verbazing naar wat er toen gebeurde. De Romein pakte zijn zwaard en sneed in één keer zijn grote mantel in twee stukken! En je begrijpt het al: het was Sint Maarten die daar op het paard zat. Hij gaf de helft van zijn mooie rode mantel aan de arme bedelaar. Wat was die blij! Hij deed de mantel om zijn koude schouders en bedankte de ruiter te paard.

Mirjam vertelde het verhaal, zodat iedereen het goed begreep. In een visioen had de soldaat 's nachts Jezus gezien en wist wat hem te doen stond: hij zou voortaan arme mensen helpen. Terwijl Mirjam vertelde, draaide de Romeinse soldaat het paard om en voerde zijn paard over de brug en reed rustig weer weg het duister in. De mensen zongen liedjes van blijdschap. En om de goede afloop te vieren, kregen alle kinderen snoepjes.

Ook volgend jaar zal Sint Maarten weer naar de Regenboog komen.

Truus de Haan

*Preek voor herhaling
vatbaar:*

Door die liefde moet een christen zich laten leiden



Door ds. Mirjam Buitenwerf

In deze uitgave van het Bulletin hebben we de verkondiging van ds. Mirjam Buitenwerf van zondag 08 oktober 2023 in de herhaling (bij de lezingen Genesis 32:23-33 en 1 Kor. 13:1-13). We doen dit regelmatig met een preek omdat je een preek soms opnieuw wilt horen vanwege een gedachte die je nader wilt onderzoeken of vanwege een opmerking die je maar niet loslaat.

“Gemeente van Christus, De meesten van ons zullen als kind vroeger een lievelingsknuffel hebben gehad, of een pop, of een dekentje. Zoiets wat helemaal kapot geknuffeld is. Gehavend en wel, maar toch was het je grootste schat. Hoe vaak je moeder ook zei dat het nu tijd was om die vieze knuffel in de was te doen, het gebeurde niet. Want dan was hij niet meer echt jouw knuffel.

*In 1921 publiceerde de Engelse schrijfster Margery Williams het kinderboek *The Velveteen rabbit*, ‘Het fluwelen konijn’. In het verhaal is het fluwelen knuffelkonijn een kerstcadeau voor een klein jongetje. Als de knuffel in het begin maar in een hoekje ligt te wachten totdat het jongetje met hem gaat spelen, vraagt hij aan een van de andere knuffels, het oude, wijze paard: hoe word ik echt? – daarmee bedoelt hij: hoe zorg ik dat de jongen mij ziet, dat ik iets voor hem beteken? Het paard legt uit dat je eerst nog niet echt bent, maar dat er eerst heel veel van je gehouden moet worden. ‘Doet dat pijn?’ vraagt het konijn zich bezorgd af. ‘Soms’, zegt het paard. ‘Maar als je echt bent, vind je dat niet erg meer. Meestal is tegen die tijd het pluizigste er wel vanaf, ligt er een oog uit en worden je pootjes slap en ga je er een beetje vies uitzien. Maar dat maakt allemaal niet uit, want dan ben je echt.’*

Het is een prentenboek voor kinderen, maar - zoals wel vaker gebeurt bij een kinderboek - het vertelt een diepe waarheid over mens zijn. Wat maakt je als mens nu tot een echt, waarachtig mens? Dat gebeurt als er van je gehouden wordt, en als je van anderen houdt. En ja, soms kan vriendschap pijn doen, moet je iets overwinnen om een vriendschap of liefde staande te houden, kost het je moeite. Maar pas in relatie tot anderen die jou zien staan, die om je geven of van je houden, anderen om wie jij kunt geven, word je werkelijk mens.

Dat het iets kost om werkelijk mens te worden, zien we gebeuren in het verhaal van Jakob aan de rivier de Jabbok. Jakob lijkt als kind een rustige jongen, voorbestemd om altijd op de tweede plaats te komen. Maar er is iets in hem, iets wat maakt dat hij steeds blijft strijden voor die eerste plek. Als we in het verhaal bij de Jabbok zijn aanbeland, heeft Jakob inmiddels een heel leven achter zich. Er is hem van alles overkomen. Het zijn dingen waaraan hij zelf schuldig is, doordat hij als bedrieger doelbewust de zegen en het eerstgeboorterecht van zijn broer heeft afgepakt. Maar hij heeft niet alleen bedrogen, hij is ook bedrogen. Er zijn hem valse beloftes gedaan, en hij heeft dubbele jaren moeten werken bij zijn oom Laban om de liefde van zijn leven, Rachel, te kunnen trouwen. Nu staat hij op het punt om Esau te ontmoeten en de confrontatie aan te gaan.

Esau, zijn tweelingbroer. Maar zijn broer zou hier ook symbool kunnen staan voor de medemens, wat het Hebreeuwse woord voor ‘broer’ in veel gevallen ook betekent – denk aan onze uitdrukking ‘broeders en zusters’. Aan de ontmoeting met Esau gaat een wonderlijke strijd vooraf. We horen dat Jakob alleen is achtergebleven bij de rivier. En daar raakt hij in gevecht met iemand. Het wordt niet precies duidelijk wie het is. Maar de strijd duurt lang, en beiden geven niet op. Pas na het moment dat die ander Jakob verwondt en beschadigt,

verandert er iets. Maar ook dan geeft Jakob niet op. Hij blijft strijden voor de zegen, de zegen van de Eeuwige, en zegt tegen de persoon: 'Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent.'

Pas als het verhaal helemaal uit is, realiseer je je: Jakob heeft hier oog in oog met God gestaan. En hij komt getekend uit de strijd. Gewond, maar wel als een echt mens, een mens met een nieuwe naam, Israël – dat betekent iets als 'je hebt gestreden met God'. Als echt mens ontvangt hij de zegen, misschien wel de zegen waar hij al die tijd naar op zoek is geweest. En de zon gaat op. Het wordt weer licht in zijn bestaan.

Net als Jakob loopt ieder mens schrammen op in het leven. Wie een ander liefheeft, of vriendschap met iemand sluit, loopt een zeker risico. Je kunt ruzie krijgen, een vriendschap kan je veel kosten, je geeft soms meer dan je terugkrijgt. Maar daardoor word je wel een echt mens. Want zonder verbinding, zonder vriendschap is een mens eenzaam.

Zo'n soort verbinding, die vriendschap is wat Paulus bedoelt als hij aan de Korintiërs schrijft over het thema liefde, en over de grote kracht en waarde daarvan. Het is natuurlijk de klassieke tekst om te lezen bij een huwelijksdienst, en dat past ook heel goed. Maar Paulus heeft het op deze plek vooral over vriendschap als naastenliefde, over verbinding tussen mensen. En hij schrijft heel krachtig over het onderwerp. Hij zegt: een mens kan alle talen spreken, die van de mensen op aarde en de engelen in de hemel. Een mens

kan alle gaven van de geest bezitten – in tongen kunnen spreken, kunnen profeteren, ga zo maar door. Maar, zegt hij: 'Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.'

Met andere woorden, al die kwaliteiten vallen in het niet bij het ontvangen van liefde, en bij het geven van liefde aan anderen. Dat is het allerbelangrijkste voor de mens. Door die liefde moet een christen zich laten leiden. Als hij of zij dat niet doet, is zijn christenzijn eigenlijk niets waard. Dan lijkt het op dat fluwelen knuffelkonijn uit het kinderboek waar ik over vertelde: mooi, zacht en glimmend. Maar er zit geen leven in, hij is niet echt.

Eenheid en samenhang in de kerk

Die liefde tot de naaste is het cement van de christelijke gemeente. In de gemeente zijn de leden onlosmakelijk met elkaar verbonden, als een lichaam dat uit verschillende delen bestaat en toch één geheel vormt, vertelt Paulus in het gedeelte van de brief dat hieraan vooraf gaat. Vanuit naastenliefde zorgen de christenen voor elkaar, voor de mensen die arm zijn, voor de zieken. Door de liefde voor elkaar wordt de gemeente steeds verder opgebouwd. Daardoor ontstaat eenheid en samenhang in de kerk.

Paulus gaat hier nog even op het onderwerp door. Hij zegt: geloof kan zo zijn dat het bergen kan verzetten, het kan bijzonder veel teweegbrengen. Maar ook dat is waardeloos als een gelovige niet leeft vanuit de liefde tot de naaste. Het kan zelfs zo zijn dat

je al je bezit weggeeft, of zo extreem dat je bereid bent om te lijden voor het geloof. Maar dan nog is dat allemaal niets waard als het niet samengaat met jouw liefde tot de naaste.

Maar wat houdt dat nu precies in, die liefde voor een ander? Paulus schrijft: als je van je naaste houdt, dan ben je geduldig en vriendelijk. Liefde betekent blij worden van het goede; en door die liefde blijf je altijd volhouden. Naastenliefde betekent dus ook dat je net dat stapje verder zet, even dat telefoontje pleegt naar die ander om te laten weten dat je aan hem of haar denkt, of een praatje maakt met diegene van wie je weet dat hij het zo nodig heeft. Het betekent dat je verbinding blijft zoeken, ook op momenten dat dat wel eens lastig kan aanvoelen.

In het kinderboek dat ik noemde wordt het fluwelen konijn uiteindelijk natuurlijk de favoriete knuffel van het jongetje. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Op een dag wordt de jongen erg ziek, hij krijgt roodvonk. Het knuffelkonijn is zijn steun en toeverlaat. Maar als de jongen na een lange, spannende tijd weer langzaam opknapt, geeft de dokter de opdracht om al zijn beddengoed en knuffels, inclusief het konijn, te verbranden. Gelukkig loopt het uiteindelijk goed af, maar je voelt dankzij het verhaal wel aan wat liefde kan kosten.

Ook de strijd die Jakob voert, laat zien dat liefde geven niet vanzelf gaat.

Jakob moet iets overwinnen voordat hij de confrontatie met zijn broer aankan. Hij heeft de zegen van God nodig om verder te gaan.

De apostel Paulus laat ons zien dat we als christenen weinig waard zijn als we ons geloof niet onderbouwen met de liefde voor onze naaste. Pas als we de ander werkelijk liefhebben, krijgen geloof en hoop inhoud en zeggingskracht. En daarmee sluit Paulus zijn loflied over de liefde af: door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. De liefde zal nooit verdwijnen, en in die liefde zullen we uiteindelijk God zien.



Vriendschap, naastenliefde, ze kosten ons iets; hier in de geloofsgemeenschap en daarbuiten. Liefde geven, daarin iets van jezelf weggeven, het gaat vaak niet zonder slijtage en schrammen. Maar God heeft ons als échte mensen nodig, alleen zo kan hij ons gebruiken. We mogen laten zien wat we waard zijn, zoals Jakob, wie we werkelijk zijn. Het is wat God van ons vraagt, en waartoe Hij ons roept. Laten we zo, als waarachtige mensen, op weg gaan, geliefd door God, en geliefd door elkaar.

Amen."

Samen zingen in de Vredeskerk en de Regenboog



De tijd voor Kerstmis kenmerkt zich als een periode waarin mensen graag samenkomen om zich voor te bereiden op het feest. Muziek speelt daarbij een grote rol. De Vredeskerk (Prof-/Burg.wijk), de Regenboog (Merenwijk) en de COV Excelsior (Leiderdorp) hebben de handen ineen geslagen om voor de resp. wijken een samenzangmiddag, -avond te organiseren. En worden daarbij.

hartelijk ondersteund door de Wijkvereniging Merenwijk.

De avonduitvoering is op **zaterdag 9 december** om 19:00 uur in de Regenboog Merenwijk; Watermolen 1.

De middaguitvoering is op **zondag 10 december** om 15:00 uur in de Vredeskerk; Van Vollenhovenkade 24.

De toegang is gratis, wel zal er ter bestrijding van de kosten aan het eind een deurcollecte zijn.

Excelsior heeft een gevarieerd programma ingestudeerd met bekende en minder bekende kerstliederen, die worden afgewisseld met inspirerende teksten. Een aantal liederen zal als koorwerk worden uitgevoerd, maar er is ook voldoende ruimte om samen met het koor te zingen.

Iedereen van de wijk en daarbuiten is daarvoor van harte uitgenodigd. Jong en oud, zangers en luisteraars al dan niet kerkelijk gebonden, want zo vlak voor de kerstdagen is het een fijne manier om met elkaar te zingen, en te luisteren naar het koor en de voordrachten. Na afloop is er gelegenheid om samen (voor eigen rekening) iets te drinken. Wij hopen U te zien en... te horen !

Edo Elstak

Liederen en muziek in de advents- en kersttijd

Nog even en dan begint de adventstijd alweer, en leven we toe naar kerst. Wat is uw/jouw favoriete lied in die periode? Misschien is het 'Nu daagt het in het oosten', of 'Hoor, de engelen zingen de eer'? In deze cursus bekijken we verschillende liederen van dichtbij die we in de kerk zingen rond advent en kerst. We gaan op zoek naar de ontstaans-geschiedenis, en beluisteren verschillende versies van een lied. Soms blijkt de melodie van een geestelijk lied bijvoorbeeld terug te gaan op een populaire volksmelodie, of zijn er interessante verschillen tussen rooms-katholieke en protestantse versies van een lied. En natuurlijk passeren ook nieuwere liederen en muziek de revue, en is er volop ruimte om samen te zingen! De avonden worden geleid door ds. Mirjam Buitenwerf. We komen bij elkaar op drie donderdagavonden in de adventstijd, steeds om 20.00 uur in de Regenboog: donderdag **30 november, 7 december en 14 december**. U kunt de avonden ook onafhankelijk van elkaar bijwonen.

Opgave bij Mirjam Buitenwerf, tel. 06-40425789, e-mail: ds.regenboog@gmail.com

Wie doet er mee met de Rozenkring?



We starten op **18 december** met een nieuw boek. Hoogstwaarschijnlijk wordt het 'Grenzeloos God – Integraal kijken naar God, mens en wereld' van Tilmann Haberer (Skandalon, 2023).

Volgens de recensies is het

“een sprankelend boek dat toont dat het christelijk geloof niet alleen aanzet tot denken en geloven, maar meer nog: tot een leven in liefde.”

Er is ruimte voor enkele nieuwe leden. We hebben altijd erg inspirerende avonden!

Informatie bij Dick Rijken, tel. 071-5216606

Poëziemiddag “Het is niet wat je ziet”



Wij lezen gedichten die herkenbaar zijn en delen onze ervaringen op maandag **8 januari** van 14.00 tot 15.15 uur in de Regenboog. Het thema is “Het is niet wat je ziet”. Gedichten laten je de werkelijkheid met andere ogen zien. Ze wekken je verbeelding, ontroeren of laten je lachen. Het is verrassend die ervaringen met elkaar te delen.

Dit keer zijn de dichters o.a. Anton Korteweg, Frédérique Bastet, Eva Meijer en Herman de Coninck. Er is ook tijd voor een paar gedichten die de deelnemers zelf meenemen omdat ze die treffend vinden.

Ronald da Costa is weer onze gids. Een middag om naar uit te zien en nu alvast in de agenda te schrijven.

Kosten €5,00 Opgave bij Anja Rijken
tel: 071-5216606

Interview Cursus Hebreeuws in de Regenboog

Diep graven in de oude taal levert nieuwe inzichten op

Je zou ze de 'Schriftgeleerden' van onze geloofsgemeenschap kunnen noemen. Maar zelf gebruiken de deelnemers van de cursus Hebreeuws liever meer bescheiden typering. Ze schetsen liever het beeld van een groepje mensen dat zich uit nieuwsgierigheid grondig verdiept in een vreemde taal, een klassieke taal, de taal van het Oude Testament. Dat doorgronden van die taal levert enorm veel nieuwe inzichten op, zeggen ze. Sommige teksten kunnen ineens in een heel ander licht komen te staan.



Elke woensdagmiddag om 14 uur komen ze bij elkaar, in de pastoreskamer, al twee jaar achter elkaar, onder de inspirerende leiding van pastor Willy Hoogendoorn. Voor haar is het Hebreeuws, dat nu in Israël wordt gesproken, bijna haar tweede moedertaal. Ze leerde de taal toen ze jaren geleden na haar opleiding naar Israël vertrok, in een kibboets ging wonen en daar als verpleegkundige werkte. Het Hebreeuws is niet echt een ingewikkelde taal, zegt Willy. Iedereen kan het in principe leren. Niettemin: de taal heeft een heel ander lettertype - soms lijken het wel beeldpuzzeltjes - het kan zelfs zonder klinkers worden geschreven, de woordvolgorde is anders dan wij gewend zijn, de werkwoordsvormen zijn anders enzovoorts.

"Soms lijkt het wel een soort geheimschrift," zegt Peterhans van den Broek, wiens nieuwsgierigheid was gewekt nadat hij eerst elders een cursus over de Koran had gevolgd. "Maar Willy geeft gelukkig heel degelijke grammatica-lessen", aldus Harry Delemarre. Arie Korteweg zegt: "Door de preken van Willy, waarin ze vaak teruggrijpt naar het Hebreeuws, merkte ik dat de interpretatie van het Oude Testament belangrijk is om beter begrip te krijgen van het geloof." Wat ook van belang is: Willy weet de teksten in de juiste context te plaatsen waardoor je duidelijker begrijpt wat er wordt bedoeld. Soms is het een nuanceverschil, soms zou het echt anders vertaald moeten worden.

Ze geeft een voorbeeld: "In een tekst in het Hebreeuws komt een woord voor dat in onze Bijbel is vertaald als 'zondigen', maar in het Hebreeuws heet het letterlijk 'God lasteren.' Dat heeft een andere lading."

Een ander voorbeeld: In Genesis is er in de vertalingen sprake van een rib van de man Adam waaruit God de vrouw Eva vormt. Maar in het Hebreeuws wordt gesproken over de 'zijde'. Mary Pouw, als oud-lerares Frans sowieso gefascineerd door taal, ziet duidelijk het verschil. "Als je het hebt over de 'zijde' van de man dan zijn er twee gelijke zijden. Man en vrouw zijn dus volkomen gelijk aan elkaar .



Ze zijn letterlijk wederhelften. Tenminste, zo zie ik dat nu na het doorgronden van de taal." "In wezen zijn we een beetje Rabbijns bezig," vindt Willy, "elk woord wordt bediscussieerd. Het is diep graven naar de meest oorspronkelijke betekenis." Voorbeeld? "In onze Bijbel wordt gezegd: God is barmhartig. Dan bedoelen we de eeuwigdurende niet-oophoudende liefde van God. Maar in het Hebreeuws lees je het woord 'Rachamim'. Dat betekent letterlijk moederschoten. God heeft, zeg maar, 'baarmoeders' die ons eeuwigdurende zorg en bescherming bieden."

"Sommige Hebreeuwse teksten zijn me heel dierbaar."

In totaal zijn er zes vaste cursisten in de Regenboog die de lijvige oudtestamentische Bijbel in het Hebreeuws doorvoren. Zelfs op vakantie, vertelt Peterhans. Er liggen grote volgeschreven schriften op tafel waarin de teksten woord voor woord onder de loep genomen, geproefd en beoordeeld worden. Een hele klus.

Er komt nog een voorbeeld ter tafel: de tien geboden. Volgens Willy moet dat eigenlijk gezien worden als 'Tien woorden.' "Bij gebod moet je al gauw denken aan de gebiedende wijs: Gij ZULT NIET... Maar in het Hebreeuws klinkt het als een logisch gevolg. Als je bij God

wilt horen, als je jezelf toevertrouwt aan God dan zal je sowieso niet doden, liegen, bedriegen, stelen enz. Dat dóe je dan gewoon niet."

"Vertalen is verraden", zegt ze. "Eén woord kan verschillende betekenissen hebben." Bij de voorbereidingen van haar preken schakelt ze voortdurend tussen de talen. "Hoe ga je dat weergeven in de zondagse dienst? Waar kies je voor? Wat wil de Bijbel ons zeggen? Sommige teksten zijn me heel dierbaar en daar kies ik dan voor."

Natuurlijk komt ook de vreselijke oorlog tussen Israël en Hamas ter sprake. Het levert heel wat gespreksstof op. Maar in geen enkele taal is uit te drukken hoe dramatisch de situatie is. Willy vat het onbeschrijflijke drama samen met de verzuchting: "Ik lig er wakker van."

Interview: Reina Wessels-ten Bruggenkate

Ouderenmiddag: Informatie en ontmoeting



Twee of drie keer per jaar organiseert de pastoraatsgroep een middag voor 55+ers. De voorlaatste keer was dat een boeiend verhaal over de kruitramp in Leiden door mevrouw Arti Ponsen. Aan de hand van niet eerder bestudeerd materiaal uit die tijd leefden we bijna van uur tot uur mee met de tocht van het kruitschip. Een aaneenschakeling van toevalligheden en ongelukkige omstandigheden die uitliep op de dood van de bemanning en vele Leidenaren en op de verwoesting van een deel van de stad. Een jongen die met zijn familie aan de kade woonde waar het schip afgemeerd lag, heeft later voor zijn familie opgeschreven wat hij tijdens de ontploffing en de uren daarna meemaakte. De vertelster wist zijn relaas zó te brengen dat we als het ware samen met de getroffen en de uren van chaos meebeleefden. Een wonderlijk détail was dat het geluid van de ontploffing over de getroffen huizen heengeslagen moet zijn. Zij werden bedolven onder het puin zonder enig idee te hebben gehad van wat er gebeurd was!

Kortgeleden was er opnieuw een middag vol gastvrijheid waarin een informatief verhaal gecombineerd werd met ontmoeting. Deze keer was onze focus ruimer: samen met Edo Elstak, die al jaren voor het gilde stadwandelingen verzorgt, keken we naar de geschiedenis en ontwikkeling van Leiden. Voor de hier geboren en getogen Leidenaren een feest van herkenning en nieuwe informatie, voor de later hier gesettelde aanwezigen een stukje inzicht in deze stad.

Losweg aan de hand van het lied 'Leiden, parel van het Hollands land' zagen we de stad zich ontwikkelen van enkele kernen tot het gebied tussen de singels. We hoorden over beroemde zonen en dochters van Leiden: schilders, architecten, schrijvers, historische beroemdheden en vele wetenschappers. We ontdekten dat Leiden niet alleen muurgedichten uit alle delen van de wereld herbergt, maar dat ook beroemde formules van die laatste muren sieren. We hoorden over de achtergronden van spreekwoorden en termen, zoals het 'kiekje', zoals bekend genoemd naar een fotograaf hier ter plaatse.

Naast de kruitramp blijkt Leiden door nog meer rampen getroffen te zijn, zoals b.v. de Stadhuisbrand. Dat Leiden in ontwikkeling blijft werd heel zichtbaar in de laatste beelden waarmee foto's van Leidse plekken vroeger en nu naast elkaar werden gelegd.

Onder het genot van koffie/thee en iets lekkers konden de aanwezigen hun eigen verhalen in de pauze uitwisselen. Het was opnieuw, mede dankzij het verteltalent van Edo, een boeiende (en gezellige) middag. Met dank aan de pastoraatsgroep!

Een bezoeker

Amnesty International's Write for Rights: 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op 10 december is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op en rond die dag schrijven mensen wereldwijd miljoenen brieven tegen onrecht. Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Ook in de Regenboog houden we na de zondagse viering een schrijfactie.

Schrijf een brief, verander een leven

Tijdens Write for Rights schrijven mensen brieven naar de autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten de mensenrechten van bepaalde mensen te verbeteren. Mensen kunnen dit

samen doen, maar ook thuis of online. Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor Chaima Issa uit Tunesië, die kritiek had op de president van het land en daarvoor tientallen jaren gevangenisstraf riskeert.

Ook voert Amnesty International actie voor Uncle Pabai en Uncle Paul, twee gemeenschapsleiders uit de Torres Strait-eilanden in Australië. Zij zetten zich in tegen de effecten van klimaatverandering op hun gemeenschap en cultuur.

Voor deze twee mensen en anderen komen we rond **10 december** wereldwijd in actie.



75 Jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd opgesteld. Op 10 december 1948 werd de UVRM gelanceerd door de Verenigde Naties. Eleanor Roosevelt, de weduwe van de voormalige Amerikaanse president Roosevelt heeft de verklaring veel gepromoot. De UVRM heeft geen bindende kracht, maar wordt wel gezien als de belangrijkste internationale standaard van mensenrechten, en is de basis voor het werk van Amnesty International.

'Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van de individuele mens; de buurt waarin hij woont, de school die hij bezoekt, de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.'

Eleanor Roosevelt

Schrijven heeft effect

Het schrijven van brieven heeft wel degelijk effect! Door de Write for Rights acties is de situatie van veel mensen verbeterd. De postzakken vol brieven sporen machthebbers aan om onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid.

Goed nieuws

Zo voerden we eerder actie voor Bernardo Caal Xol uit Guatemala. Hij was tot meer dan 7 jaar gevangenis veroordeeld omdat hij zich inzette voor de bescherming van de heilige rivier van de Q'eqchi' Maya's. De rivier liep gevaar door de bouw van waterkrachtcentrales. In maart 2022 werd hij vervroegd vrijgelaten.

Ines Voets, werkgroep Diaconie

Winterweelde in de kerktuin

Ik schrijf dit stukje half november en u kunt het begin december lezen. Pas eind januari krijgt u het volgende Bulletin. Is er in die tussentijd iets in de tuin te zien? U krijgt van mij een rondleiding door onze winterse kerktuin.

Allereerst: wat ziet u niet: de honderden bollen: biologische botanische krokusjes, narcissen en tulpen in vele soorten en maten, die we in november in de grond hebben gestopt. Onze roep om bollen heeft succes gehad: we hebben er heel veel van u gekregen. Hartelijk dank!!



Dan: een blikvanger rond de kersttijd: de hulst. Dit jaar weer met heel veel bessen. Zou het - zoals het bijgeloof zegt - dan echt hard gaan vriezen? Merels en andere lijstersoorten profiteren dan extra van de bessen.

In januari gaat de Kerstroos bloeien. Ik heb al eens eerder verteld dat die geen familie is van de roos en ook niet met Kerst bloeit, maar het is een feest om die mooie roomwitte bloemen weer te zien in de sombere eerste maanden van het jaar.

Aan de linkerkant van het toegangspad naar de tuin beginnen eind januari de winterakonieten te bloeien: helder gele sterretjes in de donkere aarde. We kregen ze enkele jaren geleden van een trouwe kerkgangster.



Vanuit de ontmoetingsruimte hebt u, als het een beetje meezit, eind januari zicht op de eerste sneeuwklokjes, die nu een mooie bloeiende rand vormen.

Als het niet al te koud is geweest, ziet u daarachter de viooltjes, blauw/geel weer in bloei staan. Ze hebben het even moeilijk gehad, maar zijn aan een comeback bezig.

De speurneuzen onder u zien ook al weer de eerste ronde zilverwitte blaadjes van de tuincyclus boven de grond komen.

Dit was een winter rondje kerktuin. Zelfs in deze koude maanden is er dus van alles te zien.

Tot de volgende keer!

Heleen Gombert

De Merenwijk als gastvrij restaurant: Dinner2Kerk bij het startweekend



Gasten aan de Goudsbloem bij het hoofdgerecht

Voor de oplettende Merenwijker moet het op zaterdag 16 september duidelijk geweest zijn: tussen 17.00 uur en met tussenpozen tot 21.30 uur was het opvallend druk in de Merenwijk. Dames en heren spoedden zich door de wijk met een duidelijk doel voor ogen. Maar... waar gingen zij heen? Natuurlijk, wij weten dat wel! Het Dinner2Kerk van de Regenboog was in volle gang. De Merenwijk telde plotseling 20 'thuisrestaurants'. Daar zetten zo'n 24 thuiskokers hun beste beentje voor en genoten ongeveer 60 mensen - koks en gasten - met elkaar de maaltijd.

Het idee was komen overwaaien van de Vredeskerk. Ieder die dat wilde kon zich ook hier opgeven om een hoofd- of voorgerecht klaar te maken, gasten thuis te ontvangen en dan zelf vervolgens op de fiets te springen en het volgende gerecht

bij een van de andere thuiskokers te gaan nuttigen. Niet iedereen hoefde trouwens zelf ook kok te zijn. Ook voor degenen die alleen gast wilden zijn was er voldoende plek aan tafel.

Het opgeven vroeg even om wat extra aandacht: digitaal intekenen verliep niet altijd vlot, papieren intekenformulieren werkten vaak beter. Het 'matchen' van koks en gasten was een hele puzzel, die Willy, Heleen en Truus samen met plezier hebben opgelost. Wonderwel bleken er voldoende adressen en koks voor alle deelnemers. Aan het eind van de maaltijd kwamen alle 60 deelnemers samen in de Regenboog waar toetjes voor hen klaarstonden. Er was keuze uit vanillepudding met of zonder bessensap of bitterkoekjes, chocoladepudding en meer... Nel Muris is daar bijna gekroond tot toetjeskoningin, want zij had voor iedereen een toetje voorbereid!

Het werd een groot succes, concludeerden velen na afloop. Want behalve een genoeglijke nazomeravond bleek het heel bijzonder om als Regenbogers nu eens bij elkaar thuis te komen en elkaar beter te leren kennen. AKM en organisatie willen alle deelnemers heel hartelijk bedanken voor dit mooie samenzijn en de grote gastvrijheid voor elkaar. Zij willen ook volgend jaar bij de start van het seizoen een Dinner2Kerk organiseren. Doe je weer mee? En wil je misschien het genoten toprecept met ons delen?

Truus de Haan

Diaconale info vanuit De Bakkerij

Nieuwe bewoner!

A&J Juridische Diensten is sinds begin september een nieuwe bewoner van De Bakkerij. A&J begrijpt dat elke zaak uniek is en een eigen aanpak verdient. Iedereen kan terecht bij A&J. De cliënten van het bureau zijn voornamelijk personen met een laag inkomen en velen hebben een vluchtelingenachtergrond. Zaken die door veel juridische dienstverleners niet worden opgepakt, of die vervolgotrajecten nodig hebben, kunnen bij Ayah Alzoobi van A&J worden voortgezet



Ayah, met haar achtergrond in het juridische veld, heeft een uniek bureau opgericht. Ze beseft hoe ingewikkeld en kostbaar het juridische systeem kan zijn. Daarom heeft ze haar bureau opgezet met het doel om het voor cliënten betaalbaar,

informatief en toegankelijk te maken. Welkom en veel succes gewenst!

De Leidse Erepenning



Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden hebben besloten de Erepenning van de stad Leiden dit jaar toe te kennen

aan Diaconaal Centrum De Bakkerij. De uitreiking vond plaats op 2 oktober in de Burgerzaal van het Stadhuis.

De Bakkerij, en dat wil zeggen: het team, DB en vrijwilligers zijn vereerd, trots en dankbaar. We zien de Erepenning als een erkenning voor het werk dat we doen in de Leidse samenleving aan de meest kwetsbaren. Voor de bijzondere ceremonie en uitreiking in de Burgerzaal werden vrijwilligers, oud-werknemers en bestuursleden uitgenodigd: In het bijzonder werd stilgestaan bij het verlies van Krijn Schoonderwoerd en werd deze Erepenning ook aan hem en zijn nabestaanden opgedragen.

De vijf rollen van Maria



Op zondag 29 oktober werd de Maria Middelareskerk feestelijk heropend. Op de plek waar vorig jaar wekenlang twee gezinnen uit Ter Apel verbleven, sliepen, speelden, aten en

leefden, wordt nu weer de eredienst gevierd. Boven het altaar zichtbaar op de muur de woorden van de vijf rollen van Maria: Middelares, Helpster, Verzoenster, Verlichtster en Verdedigster. Dat was letterlijk en figuurlijk datgene wat deze RK parochie deed: handen en voeten geven aan de mens in nood. Bron: Nieuwsbrief november 2023

Personeelsuitje

Van de 'Hemel op aarde' (vorige column) naar 'personeelsuitje' is een vrij grote overgang. Maar aangezien ons uitje zich deels afspeelde in de Hooglandse kerk is de overgang al kleiner, de Hooglandse kerk is qua orgel(s), akoestiek en kathedrale uitstraling wel een kleine versie van St. Pauls... Het verschil is wel dat ik van St. Pauls (nog) geen sleutel heb.

Ons kantoor staat in Dordrecht en veel van mijn collega's waren tot eind oktober onbekend met het fenomeen 'Leiden'. Iets met hutspot, haring en wittebrood dat kent men nog wel, maar nu was het toch eens tijd om het historisch culturele niveau op te krikken. We begonnen in Naturalis en Jazeker, daar staat een orgel. In één van de bovenste zalen genoemd 'De Verleiding', staat iets dat op een vierdehands elektronisch orgel lijkt, met daarbij voor de sier een paar orgelpijpen. Bezoekers kunnen de pedaaltoetsen indrukken en dan komt er geluid uit. Dat geluid is overigens op geen enkele manier te associëren met een orgelklank, dus naar mijn bescheiden mening hebben ze bij Naturalis meer verstand van dino's...

Daarna arriveerden we bij de Hooglandse kerk. Daar heb ik het Willis-orgel gedemonstreerd inclusief uitleg over hoe een orgel werkt e.d. Aangezien Dordrecht relatief dicht bij Rottebolk ligt (sinds mijn dochter daar op kamers woont weet ik dat die stad inmiddels 'Roffa' heet), hebben we te maken met een relatief hoge voorkeur voor de voetbalclub die 'op zuid' speelt in een stadion vernoemd naar een houten wasbak. Ik heb die collega's een plezier gedaan door te improviseren over een melodie die men daar pleegt te zingen. Iets met 'hand in hand' en dat is sowieso al raar, want als een veldspeler met de hand aan een bal zit, wordt er gefloten voor een overtreding. Maar het werd gewaardeerd.

Daarna een minirecital met muzikale verrassingen. Iedereen dacht dat ik alleen op het Willis-orgel zou spelen, maar stiekem ben ik weggeglip om ook het De Swart Van Hagerbeer-orgel te bespelen. Nietsvermoedend boven aangekomen hoor ik 'Hoi, ik ben er ook', dat bleek Willeke, de organist ter plaatse. Ik schrok mij dusdanig te pl... dat de bekendste Toccata van Bach een iets andere uitvoering kreeg dan gehoopt. Maar ik doelde niet op deze verrassing, u kent Debby inmiddels ook wel en zij heeft gezongen en piano gespeeld. Voor degenen die Debby nog niet kennen, hier het CV zoals opgenomen in de door mij geschreven toelichting in het recitalprogramma: "Muzikale duizendpoot, met nadruk op zang, piano, harp en gammele pardon gamelan instrumenten.

Speelt ook heel goed geen orgel. Vandaar dat Frank de afgelopen twintig jaar veelvuldig als begeleider is ingehuurd."

Ter volledigheid, voor degenen die mij ook nog niet kennen, bijgaand mijn CV: "Is al meer dan dertig jaar organist van Kerkelijk Centrum de Regenboog te Leiden, in de veronderstelling dat-ie kan orgelspelen. Heeft (mogelijk juist) de reputatie dat 'harder' altijd 'mooier' is. Mede dankzij zijn onvermoeibare inzet is in 2015 het Willis-orgel in de Hooglandse kerk geplaatst, welk orgel inmiddels ook in het binnen- en buitenland bekendheid heeft gekregen."

Het mooiste moment was na mijn openingsfanfare (zie hierboven de opmerking over mijn reputatie), een Ave Maria, waarbij Debby stiekem achter de aanwezigen was gaan staan. Ik begon het stuk zacht, Debby viel in en liep zingend tussen het publiek door naar het orgel. Dat werd als erg indrukwekkend ervaren. In het kader van het historisch culturele besef schreef ik daarover: "Om iedereen wakker te schudden wordt er geopend met een stuk met fanfare-achtige passages, met gebruik van de twee luidste registers van het Willis-orgel: de Trumpet 8' en Clarion 4'. Erg handige tools (beide 86 decibel..) voor het geval bezoekers menen te moeten praten terwijl de organist(e) probeert op hoog niveau te musiceren. Als contrast wordt daarna een Ave Maria uitgevoerd van Caccini. Het enige is dat men ontdekt heeft dat een of andere Rus dit in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft gecomponeerd. Maar om commerciële redenen doet 'Caccini' het beter dan 'Vavilov'..."

Tot besluit van deze historisch culturele bijdrage dan ook maar de passage over mijn slotstuk: "Tot slot een favo van Frank, met als disclaimer dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gehoorschade en hartritme stoornissen. Applaudiseren mag." Het was een mooie dag!

Frank Resslerer



Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
- Cursus Hebreeuws: elke woensdagmiddag om 14.00 uur
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
- Quiltsters: elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur
- Bijbellezen Genesis: elke donderdagmiddag 14.00 uur
- Tuinieren: iedere 14 dagen op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur (eind maart – begin november)
- Meditatie: elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur
- Mothers Prayers: elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur
- Regenboog open: elke woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
- Stiltecentrum open: elke woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

November		
Do 30	20.00u	Advents/kerstmuziek
December		
Za 02	16.00-17.30u	Arcobaleno
Do 07	20.00u	Advents/kerstmuziek
Za 09	16.00-17.30u	Arcobaleno
Za 09	19.00u	Kerstsamenzang
Zo 10	11.15u	Schrijfactie Amnesty
Do 14	20.00u	Advents/kerstmuziek
Za 16	16.00-17.30u	Arcobaleno
Za 23	16.00-17.30u	Arcobaleno
Januari		
Ma 08	14.00-15.15u	Poëziemiddag
Do 18	20.00u	VIPS
Zo 21	16.00u	Kliederkerk

KERSTKLEURPLAAT



JONGERENPAGINA



Op de bank met... Laura

De komende tijd zijn er weer een aantal activiteiten gepland van het gezamenlijke jongerenwerk van de Protestantse Gemeente Leiden (Zuid-West, Regenboog, Vredeskerk, Hooglandse Kerk en Marekerk). Zo is er op 17 december een kerstmiddag waarop we kerststukjes maken en wegbrengen, met daarna een kerstquiz. Laura is een van de tieners uit de Regenboog die regelmatig meedoet, en ik spreek haar over haar ervaringen.

Laura: "Erg leuk vond ik het klimbos en het kamp in Leusden aan het begin van dit schooljaar. Tijdens het kamp deden we veel spelletjes samen, en er was op zondagochtend een jeugdendienst – we bespraken daar in groepjes een Bijbeltekst. Ik vind het altijd heel gezellig bij de activiteiten. Je ontmoet tieners uit andere kerken."



De redactie van het Bulletin heeft ons als Jongerenviering gevraagd voor elk Bulletin ook een pagina van en voor jongeren te maken. We nemen de uitdaging aan! Deze keer heb ik een gesprek met Laura over het bovenwijkse werk van de PGL.

We hebben het even over de komende kerstactiviteit. Laura: "De vorige keer mocht ik mee naar het verzorgingshuis. Het was nog corona, dus we mochten maar met weinig naar binnen. Maar de mensen waren heel erg blij met onze kerststukjes. Het was mooi om te doen.

En de quiz is ook leuk! Bij onze Sinterklaasquiz in de Regenboog vorig jaar hebben we veel gediscussieerd. We waren het niet altijd eens met de antwoorden... Maar ook hadden we serieuze gesprekken, bijvoorbeeld over Zwarte Piet en discriminatie."

Soms doen we ook een gezamenlijke jongerenviering/jeugdkapel. Laura was erbij op 29 oktober in de Vredeskerk: "We hebben samen een Bijbeltekst besproken, en daarna stellingen gedaan. Maar het leukste was het maken van een kleine graffiti over de kerk – je mocht zelf bedenken hoe je de kerk ging afbeelden."

Ten slotte vraag ik Laura waarom ze vindt dat het bovenwijkse werk door zou moeten gaan. Laura: "Voor mij is het echt een leuk onderdeel van de kerk. Het is niet alleen zitten, je doet dingen samen. En je komt in contact met jongeren van je eigen leeftijd."

De flyers met de agenda voor het bovenwijkse jongerenwerk vind je op het prikbord van de Regenboog, en op www.deregenboogmerenwijk.nl onder 'jeugd en jongeren'.

Rieuwerd Buitenwerf

WAT GAAN WE DE KOMENDE MAANDEN DOEN?

24 november, 20.00 uur	Spelletjesavond Hooglandse Huys (PGL-breed Jongerenwerk)
2 december, 13.00 uur	Sinterklaasactie (pakjes bezorgen) (PGL-breed Jongerenwerk)
17 december, 10.00 uur	Jongerenviering in zaal 1
17 december, 15.00 uur	Kerstactiviteit in De Verdieping (Stevenshof – PGL-breed jongerenwerk)
24 december, 18.00 uur	Jongerenmuziekgroep bij Kinderkerstfeest
Januari 2024	Jongerenviering in zaal 1 (data volgen later via app en website)
26 januari	Lasergamen (PGL-breed Jongerenwerk)

Meer weten over het jongerenwerk van de Regenboog? Kijk op onze website, of neem contact op met Rieuwerd Buitenwerf (06-16411263, Rieuwerd.Buitenwerf@gmail.com)

Werkgroepen:	Contactpersonen:	Telefoon:	E-mail:
AKM			secretariaat@kcregenboog.nl
Aktie Kerkbalans CT	Elly Visser	521 60 15	elly@laterdichterbij.nl
Arcobaleno	Pieter Schrijnen	06 28457628	pieterschrijnen@gmail.com
Beamteam	Bas Bots	5147570	basbots@hotmail.com
Bestuur Vicariaat Merenwijk	Ton van den Besselaar	521 19 03	amhqvandenbesselaar@gmail.com
Bezorgers Leids Kerkblad	Els Klaassen-Ris	521 70 76	elsris@planet.nl
Bulletin Administratie	Gerard van Kempen	521 13 43	gerard.van.kempen@casema.nl
Bulletin Bezorgers	Gerard van Kempen	521 13 43	gerard.van.kempen@casema.nl
Bulletin Autorijders	Willy Menken	06 18842080	wmenken@hotmail.com
Bulletin Redactieteam	Reina Wessels-ten Bruggenkate	06 26422782	reinenatenbruggenkate@mail.com
Crèche	Punartha Perera	06 36255447	punarthaj@hotmail.com
De Regenboog open	Mary Pouw-Don	521 57 26	mypowdon@hotmail.com
Diaconie	Ines Voets	522 04 90	ines@voets-vankampen.nl
Dirigenten & Organisten	Frank Ressler	06 21203283	cfcresseler@hotmail.com
Expositie	Marijke Koeners	521 13 57	hermanmarijke@koeners.nl
Film in de Regenboog	Edo Elstak	521 02 35	ejh.elstak@telfort.nl
Fotograaf	Frans Voets	522 04 90	Frans@Voets-vanKampen.nl
Gesprek op Zondag	Peterhans van den Broek	521 38 37	peterhansvandenbroek@gmail.com
GroeneKerk	Jan Vis	523 35 57	Visaard@gmail.com
Hulp in de Regenboog	Marianne de Kuijper	521 52 51	majdekuyper@hotmail.com
Inloop/koffieochtend	Mary Pouw-Don	521 57 26	mypowdon@hotmail.com
Jongerenvieringen	Rieuwerd Buitenwerf	785 40 86	Rieuwerd.Buitenwerf@gmail.com
Kerkledenadministratie	Marianne de Kuyper	521 52 51	majdekuyper@hotmail.com
Kerktuin	Heleen Gombert	521 88 24	hgombert.terbeek@casema.nl
Kindernevendienst	Bärbel Nieuwenburg-Pfeiffer	522 78 15	b.nieuwenburg@outlook.com
Koffie na de dienst	Berry Elstak-Versteeg	521 02 35	berry.52@outlook.com
Lectoren	Jan Vis	523 35 57	Visaard@gmail.com
Liturgisch Bloemschikken	Maja van Spaandonk	06 10036168	majavanspaandonk@gmail.com
Meditatie	Ingrid Weitenberg	521 19 63	ingridjam@hotmail.com
Poëziemiddagen	Anja Rijken	521 66 06	rijken.vandenberg@planet.nl
Public Relations	Edo Elstak	521 02 35	ejh.elstak@telfort.nl
Quiltsters	Hennie Altewischer-Dalebout	523 22 53	lodewijkaltewischer@online.nl
Regenboogkoor	Susanne van den Burgh	521 61 45	jansusannevdburgh@hetnet.nl
Rozenkring	Dick Rijken	521 66 06	rijken.vandenberg@planet.nl
1 ^e Communie/Kom aan Tafel	Maja van Spaandonk	521 43 59	majavanspaandonk@gmail.com
Stichting Beheer	Florence Sandstra	06 45756650	secretaris.stbh@kcregenboog.nl
Volwassenen in Progress	Ds. Mirjam Buitenwerf	06 40425789	ds.regenboog@gmail.com
Wekelijkse bloemengroet	Maja van Spaandonk	06 10036168	majavanspaandonk@gmail.com
Wijkcontacten	Mieke Tirion-Bakker	521 33 99	mieketirion@gmail.com
Wijkkerkenraad	Anja Rijken	521 66 06	rijkenanja@gmail.com

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Let op: houd a.u.b. de digitale nieuwsbrief in de gaten voor de meest actuele informatie.

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2 ^e mandje
03-12	1 ^e Advent, m.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	Kerk in Actie Kinderen in de knel (Oeganda)
10-12	Viering van de Maaltijd-Kom aan Tafel Schrijfactie voor Amnesty International	Ds. M. Buitenwerf en Pw. W. Hoogendoorn	Kerk in Actie Kinderen in de knel (Myanmar)
17-12		Pw. W. Hoogendoorn	Bisschoppelijke Adventsactie
Do 21-12	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
24-12	10.00 uur geen viering		
24-12	18.00 uur Kinderkerstfeest	Ds. M. Buitenwerf	Kerk in Actie Kinderen in de knel, kerstproject
24-12	21.30 uur Kerstmachtviering m.m.v. Arcobaleno	Pw. W. Hoogendoorn	RK Vicariaat
25-12	10.00 uur Kerst m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf	Diaconie/De Bakkerij
31-12		Ds. H. Schouten	RK Vicariaat
07-01-24	Driekoningen Nieuwjaarsbijeenkomst	Pw. W. Hoogendoorn	RK Vicariaat
14-01		Pw. W. Hoogendoorn	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
Do 18-01	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
21-01	Viering van de Maaltijd Gesprek op Zondag (thema 'Hoop')	Ds. M. Buitenwerf	Diaconie/De Bakkerij
21-01	16.00 uur Kliederkerk	Ds. M. Buitenwerf	
28-01		Leden geloofsgemeenschap	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden

Alle vieringen zijn online te volgen via ons YouTube kanaal: 'Oecumene Merenwijk'.

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.
Voor de allerkleinsten is er crèche.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.