



BULLETTIN



De

Regenboog



Jaargang 49 nr. 5
dec. 22 - jan. 23

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Een pan tomatensoep met Kerstmis	2
Wie is Maria?	3
Medeleven	3
Wekelijkse bloemengroet	4
Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst	4
In Memoriam Corine Knoester	6
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen	6
Corine & Co	7
Doopdienst	8
Vieringen in de Kersttijd	8
Uit de AKM...	8
De AKM en onze penningen	9
Geef vandaag voor de kerk van morgen	11
Vacature secretaris Stichting Beheer	11
Lintje voor Wilfred van de Wal en 50-jarig jubileum van het Regenboogkoor	11
Musici gevraagd voor het Voorjaarsconcert	13
Liederen en muziek in de advents- en kersttijd	13
Poëziemiddag 23 januari	13
Exposities in de Ontmoetingsruimte	14
Borduren met een Singer trapnaaimachine	14
In de Kerktuin	14
Jongerenviering in de Regenboog	15
Diaconale info vanuit De Bakkerij	16
Verschillen zijn te overbruggen	17
Klein Kerstconcert van Kamerkoor Vocalei in de Regenboog op 11 december	18
Dasnie handig	19
Agenda	20
Rooster	21



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Voor u ligt het kerstnummer van het Bulletin. Het opent, traditiegetrouw, met een kerstoverdenking van de voorzitter van de AKM. Ook dit jaar weer vertelt Truus de Haan openhartig wat Kerst voor haar en haar gezin betekent. Ds. Ronald da Costa schrijft een column over Maria, die met Jozef en hun kind Jezus moest vluchten voor Herodes. Paus Franciscus spreekt over de vluchtelingen van vandaag en roept ons op om samen met migranten en vluchtelingen te bouwen aan de toekomst.

Dit is het eerste nummer van het Bulletin dat tot stand is gekomen zonder de inbreng van ons redactielid Corine Knoester. Zij overleed op 30 september jl. Negentien jaar lang was zij de contactpersoon van de redactie en stelde ze met veel enthousiasme en toewijding het Bulletin samen. Een klein rekensommetje leert dat we bijna 150 keer bij elkaar kwamen om de Bulletins te bespreken, meestal in de Regenboog, maar ook bij een van de redactieleden thuis of, de laatste jaren vanwege corona, alleen maar digitaal. Ook konden alle lezers jarenlang genieten van haar geestige columns over haar hond Co. De columns waren ondertekend met www.deblindeeendindebijt.nl. Veel dank, Corine!

Ds. Mirjam Buitenwerf schrijft in dit Bulletin een In Memoriam, waarna een ontroerende afscheidsbrief van Corine volgt. Frank Ressler sluit dit deel af met een column onder de passende titel 'Corine & Co'.

We zijn blij te kunnen melden dat de redactie versterking krijgt: Reina Wessels-ten Bruggenkate is bereid haar journalistieke ervaring en schrijverstalent in te zetten voor ons Bulletin.

Ook op andere plekken in onze geloofsgemeenschap staan veranderingen op stapel. Zo lezen we in 'Uit de AKM...' dat Jan Vis per 1 januari voorzitter wordt van de AKM. De redactie wil Truus de Haan bedanken voor alle artikelen die zij in de afgelopen jaren schreef voor het Bulletin.

Wij wensen u een goede advents- en kersttijd toe.
De redactie



Een pan tomatensoep met Kerstmis



Het is nog vroeg in november als de redactie van het Bulletin mij eraan herinnert dat het tijd wordt om mijn kerstbijdrage te schrijven. Ik moet mijn best doen om me in te leven. Kerstmis lijkt nog zo ver weg. Ik zie nog geen kerstrecepten in kranten, de kerstfilms zijn nog niet aangekondigd, er worden nog geen kerstbomen verkocht en er brandt nog geen kerstverlichting. Wel is Arcobaleno begonnen met het voorbereiden van de kerstviering op kerstochtend. En ook dat voelt nog een beetje vreemd. Wat is dat toch, dat kerstgevoel dat binnenkort van alle kanten op ons af zal komen?

Ik probeer me in te leven. En dan komt het beeld op van een kerstnacht in een Oostenrijks dorp begin jaren '90. Wij brachten met twee jonge kinderen de kerst daar door. We waren goed ingepakt naar de kinderkerstviering gegaan. Daar hadden we het verhaal over de geboorte van Jezus gehoord. In de kerstviering vertelde pastoor aan de kinderen het kerstverhaal, waarbij met een diaprojector lichtbeelden werden vertoond. Een meisje speelde op de harp en er was een klein kinderkoor. Buiten zagen we de kaarsjes bij de graven op het kerkhof rond de kerk branden, rode en witte lichtjes in het donker. Ook aan de dierbare overledenen wordt daar met kerstmis gedacht.

Tevreden reden we met de auto terug naar ons huisje. Daar hadden we, net zoals de Oostenrijkers buiten het zicht van onze kinderen een kerstboomje versierd en er een paar cadeautjes bij gelegd. Het versierde kerstboomje in de kamer met de kleine cadeautjes voor de kinderen zorgden voor een magisch moment, toen de kinderen binnenkwamen. O, wat een verrassing! En toen maakten we ons kerstdiner klaar.

Met gekleurde servetjes dekten we de tafel en we staken een paar waxinelichtjes aan. We aten tomatensoep met brood en een stukje kerststol. En als toetje kregen we een sterretje van chocolade. We genoten met elkaar van dit eenvoudige kerstmaal!

Waarom vertel ik u deze herinnering? Omdat deze voor mij, en misschien herkent u het, de essentie bevat van datgene wat we zo graag willen beleven met Kerstmis: Het begint met het oude verhaal. Van een jong gezin, de vrouw die op het punt van bevallen staat en haar kind krijgt ver weg van haar veilige huis. Het verhaal dat we elk jaar aan elkaar vertellen. De komst van Jezus, de man die ons voorging en ons grote voorbeeld is. Onze Messias.

En dan is er de traditie die in onze landen ontstaan is: de magie van het feest, de lichtjes in het donker, het samenzijn, de muziek en de gezelligheid van de maaltijd samen. Een feest met een grote traditie.



De kerstnacht daar in Oostenrijk was misschien wel de mooiste die ik tot nu toe mee mocht maken. En waarom? Naast het verhaal dat we samen hoorden, was er de stralende blik van de kinderen, het grote plezier om hun zo te kunnen verrassen. Het was ook dat fantastische kerstdiner, met die pan soep! En de grote traditie die we weer door konden geven. Als ik dit jaar bedenkt, hoe we samen weer mooi Kerstmis gaan vieren, zal ik me altijd deze avond herinneren.

Komt u ook naar het kerstverhaal luisteren? In de kinderkerstviering op kerstavond met uw (klein)kinderen in de Regenboog, in de nachtdienst of op Kerstdag? Ik hoop dat we daar samen een prachtig feest van zullen maken.

Truus de Haan, voorzitter AKM

Wie is Maria?

Hij was protestant, zij rooms katholiek. Ze kwamen bij me met de vraag of ik hun dochter Elma wilde dopen. "We hebben er lang op gewacht en het was geen makkelijke bevalling, maar we hebben er veel voor gebeden en nu zijn we God zo dankbaar. Daarom die doop."

'Hoe komen jullie aan haar naam?' wilde ik weten. 'Haar doopnamen zijn Elizabeth Maria, twee vrouwen uit de Bijbel die ook niet wisten wat hen overkwam toen ze onverwacht een kind kregen. Ze waren familie van elkaar, Elizabeth was al oud en Maria en Jozef waren nog niet getrouwd en dan was het in die tijd en schande wanneer je als jonge vrouw zwanger raakte. Dan werd je door je man verstoten. Maar Elizabeth kreeg Johannes en Maria Jezus. De eerste heeft Jezus gedoopt en liet de mensen weten dat hij speciaal door God naar de aarde gestuurd was om Zijn wil waar te maken. Daarom zijn die twee vrouwen voor ons belangrijk en willen wij onze dochter Elma noemen.'



Ik wist niet wat ik hoorde. Dit had niets met theologie te maken, maar met eerbied en dankbaarheid. Hoe die twee vrouwen zwanger waren geworden interesseerde ze niet. Iedere geboorte is een godswonder, maar in dit geval helemaal: het gaat in deze verhalen niet om paring en baring, maar om de Openbaring dat God via de geboorte van Jezus mensen de kans geeft te werken aan een nieuwe Schepping. Daarvoor hoef je Elizabeth en Maria niet op te hemelen. Zij zijn de draagmoeders van Gods belofte dat deze schepping en al wat leeft goed en gaaf is bedoeld en dat bij uitstek Jezus als Zoon van God ons door zijn leven op die weg van vrede en gerechtigheid is voorgegaan. Actueler kan het vandaag niet: vergelijk Herodes met de potentaten vandaag.

De vluchtelingen die wij elke dag op de t.v. zien, waren toen Jozef, Maria en Jezus. Daarom heeft Maria dezelfde naam als de levens-reddende Mirjam, zus van Mozes uit het Oude Testament. Als moeder van Jezus betekent zij veel voor menige gelovige en is het zonde dat zij in de loop van de eeuwen door veel protestanten niet op waarde is geschat en door veel rooms katholieken als Moeder Gods zo heilig is verklaard dat de unieke plaats van Jezus als de enige goddelijke Middelaar volgens sommigen in het geding kwam. Zo stapelden de misverstanden rond Maria zich op.

De Maria dogma's uit 1854 (Onbevleete ontvangenis) en Maria tenhemelopneming (1950) werden gelukkig gevolgd door de verklaring van Vaticanum 2 (Lumen Gentium) waar de plaats van Maria als toonbeeld van genade en Hoop, als middelares en voorspraak de nadruk kreeg.

Zo wordt in verschillende kerken op 25 maart door protestanten en rooms katholieken in een oecumenische vesper het feest van de Annunciatie (aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria) gevierd. Ook voor de positie van de strijdbare vrouw spreekt het Magnificat (de lofzang van Maria) klare taal: *...heersers stoot God van hun troon, wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen...*

Dat is de betekenis van Maria voor vandaag: zij is een voorbeeld van verzet tegen de vanzelfsprekende verhoudingen en troosteres van de bedroefden.

Hoe het met Elma is gegaan? De pastoor en ik hebben haar samen gedoopt in de toenmalige protestantse Pauluskerk in Oegstgeest en daarna zijn we naar de Sint Willibrord kerk gegaan om in de Maria kapel een kaars voor haar te branden. Zo kan dat gaan wanneer gelovigen uit verschillende kerken elkaar willen verstaan en dat vieren.

Ronald da Costa
(emeritus predikant Protestantse gemeente Oegstgeest en begeleider van de poëziegroep in de Regenboog.)

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.
Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 06 10036168
E-mail: majavanspaandonk@gmail.com

Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst



Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor de 108^{ste} werelddag voor migranten en vluchtelingen 2022

“Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst” (Heb. 13, 14).

Geliefde broeders en zusters,

De uiteindelijke betekenis van onze “reis” in deze wereld is het zoeken naar het ware vaderland, het Rijk van God, dat is begonnen door Jezus Christus en dat zijn volledige verwezenlijking zal vinden, wanneer Hij in heerlijkheid zal terugkomen. Zijn Rijk is nog niet voltooid, maar is al aanwezig in hen die het heil hebben ontvangen. “Het Rijk van God is in ons. Hoewel het nog eschatologisch is, de toekomst van de wereld, van de mensheid, bevindt het zich tegelijkertijd in ons” (De heilige Johannes Paulus II, 1989).

De toekomstige stad is een “stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwer is” (Heb. 11, 10). Het plan voorziet in een geweldige bouwactiviteit waarbij wij ons allen persoonlijk betrokken moeten voelen. Het gaat om een nauwgezet werk van persoonlijke bekering en verandering van de werkelijkheid om steeds meer te beantwoorden aan het goddelijk plan. De drama’s van de geschiedenis herinneren ons eraan hoe ver het bereiken van ons doel, het Nieuwe Jeruzalem, “Gods woning onder de mensen” (Apok. 21, 3), nog is. Maar daarom moeten wij de moed niet verliezen. In het licht van hetgeen wij in de tegenspoed van de laatste tijd hebben geleerd, zijn wij geroepen onze inzet te vernieuwen voor de opbouw van een toekomst die meer beantwoordt aan Gods plan: een wereld waar allen in vrede en waardigheid kunnen leven.

“Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen” (2 Petr. 3, 13). De gerechtigheid is een van de fundamentele elementen van het Rijk van God. In het dagelijks zoeken naar zijn wil wordt deze gerechtigheid met geduld, opoffering en vastberadenheid opgebouwd, opdat al degenen die ernaar hongeren en dorsten (vgl. Mat. 5, 6) verzadigd worden. De gerechtigheid van het Rijk van God moet verstaan worden als de verwezenlijking van de goddelijke orde, van het harmonieuze ontwerp ervan, waar, in de gestorven en verrezen Christus, de schepping weer “iets goeds” en de mensheid “iets zeer goeds” wordt (vgl. Gen. 1, 1-31). Maar wil deze wonderbare harmonie heersen, dan is het noodzakelijk het heil van Christus, zijn evangelie van liefde, te aanvaarden, opdat de vormen van ongelijkheid en discriminatie van de huidige wereld worden verdreven.

Niemand moet worden uitgesloten. Gods plan is wezenlijk inclusief en plaatst de bewoners van de existentiële periferieën in het middelpunt. Onder hen zijn veel migranten en vluchtelingen, mensen die geëvacueerd zijn,

en slachtoffers van mensenhandel. De opbouw van het Rijk van God is met hen, omdat zonder hen het geen Rijk zou zijn dat God wil. Het insluiten van de meest kwetsbare personen is een noodzakelijke voorwaarde om er het volledig burgerschap te verwerven. De Heer zegt immers: “Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld. Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 34-36).



Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst betekent ook: erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw. Ik houd ervan deze benadering van het verschijnsel van de migranten weerspiegeld te zien in een profetisch visioen van Jesaja. Hierin komen de vreemdelingen niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige werklieden die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor alle mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).

In dezelfde profetie wordt de komst van de vreemdelingen voorgesteld als bron van verrijking: “De schatten der zee worden naar u gebracht, de rijkdom der volken komt naar u toe” (Jes. 60, 5). De geschiedenis leert ons in feite dat de bijdrage van migranten en vluchtelingen fundamenteel is geweest voor de sociale en economische groei van onze maatschappij. En dat is het vandaag de dag nog. Hun werk, hun opofferingsgezindheid, hun jeugd en hun enthousiasme verrijken de gemeenschappen die hen opnemen. Maar deze bijdrage zou veel groter kunnen zijn, als deze op haar waarde geschat en ondersteund zou worden door doelgerichte programma’s. Het gaat om een enorm potentieel, dat erop wacht aangewend te worden, als daarvoor maar de gelegenheid wordt geboden.

De bewoners van het nieuwe Jeruzalem - zo profeteert Jesaja ook nog - houden de poorten van de stad altijd wijd open, opdat de vreemdelingen met hun gaven kunnen binnentreden: “Uw poorten zullen altijd openstaan, bij dag noch bij nacht ooit worden gesloten, zo kunnen de volken u rijkdommen brengen” (Jes. 60, 11). De aanwezigheid van migranten en vluchtelingen is een grote uitdaging, maar ook een gelegenheid voor culturele en spirituele groei voor allen. Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en samen een groter “wij” opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een vruchtbare ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven. Wij ontdekken ook de rijkdom die besloten ligt in godsdiensten en vormen van spiritualiteit die ons onbekend zijn, en dit stimuleert ons om onze overtuigingen te verdiepen.

In het Jeruzalem van de volken wordt de tempel van de Heer mooier gemaakt door de geschenken die uit vreemde landen komen: “Al het kleinvee van Kedar is voor u samengedreven, de rammen van Nebajot staan u ter beschikking; zij gaan naar mijn altaar, een welgevallige gave. Mijn luisterrijke tempel zet ik weer luister bij” (Jes. 60, 7). In dit perspectief biedt de komst van katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe energie voor het kerkelijk leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn vaak bringers van een revitaliserende dynamiek en bezielers van levendige vieringen. Het delen van uitdrakkingsvormen van geloof en verschillende devoties is een bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk van God te beleven.

Geliefde broeders en zusters, en vooral jullie, jongeren! Als wij willen samenwerken met onze hemelse Vader bij het bouwen aan de toekomst, laten wij dat dan doen samen met de migranten en vluchtelingen, onze broeders en zusters. Laten wij daar vandaag aan bouwen! Want de toekomst begint vandaag en begint bij ieder van ons. Wij kunnen de verantwoordelijkheid voor beslissingen die nu moeten worden genomen, opdat Gods plan met de wereld wordt verwezenlijkt en zijn Rijk van gerechtigheid, broederschap en vrede komt, niet aan de volgende generaties overlaten.

Gebed

Heer, maak ons tot dragers van hoop, opdat waar duisternis is, uw licht heerst, en waar gelatenheid is, weer vertrouwen in de toekomst wordt geboren.

Heer, maak ons tot instrument van uw gerechtigheid, opdat waar uitsluiting is, broederschap opbloeit, en waar hebzucht is, samen wordt gedeeld.

Heer, maak ons tot bouwers van uw Rijk samen met migranten en vluchtelingen en alle bewoners van de periferieën. Heer, maak dat wij leren hoe mooi het is allen te leven als broeders en zusters. Amen

Rome, Sint Jan van Lateranen,

Franciscus

In Memoriam Corine Knoester



Op 30 september jl. is Corine Knoester overleden. Na een lang en moeilijk proces is zij tot de conclusie gekomen dat er voor haar geen andere weg was dan euthanasie. Corine was vanaf haar geboorte blind, maar kreeg de laatste jaren ook steeds ernstiger problemen met haar gehoor. Ondanks de liefde die ze ervoer van de mensen om haar heen, zag ze geen perspectief meer in het leven op aarde, en verlangde ze ernaar bij God te zijn. Corine heeft een brief voor ons geschreven waarin ze vertelt hoe ze tot haar besluit is gekomen. Die vindt u ook in dit Bulletin na dit In Memoriam.

Op 7 oktober hebben we afscheid genomen van Corine. In de dienst stond Psalm 139 centraal, 'HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.' We hebben Corine toevertrouwd aan het licht van de Eeuwige, bij wie de bron van het leven is. Onze gedachten gaan uit naar haar moeder Alberta, haar zussen Esther en Nelleke, haar broer Erik en hun partners en kinderen.

ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen

Het voelt heel vreemd om nu, eind september, iets te schrijven dat u zult lezen wanneer ik niet meer hier ben. Ik schrijf dit vanuit mijn tuinhuisje en voel me daar op mijn gemak. Gerustgesteld ook, omdat ik weet dat ik bijna naar Huis mag. En dat is iets waarnaar ik hevig verlang.

De titel van dit stukje is de eerste regel van het derde couplet van het openingslied dat tijdens mijn uitvaart gezongen wordt, lied 216 uit het Liedboek. De eerste keren dat we dit lied in de Regenboog zongen, had ik daar veel moeite mee. Voor mijn gevoel ging het hele lied over hoe mooi en goed het leven was. En zo goed vond ik het leven helemaal niet. Mijn geleidehond Co was in die tijd net overleden, licht voor mijn ogen was ver te zoeken, en hoe lang zou ik de zingende vogels nog kunnen horen? Nee, hoewel er natuurlijk genoeg was en is om dankbaar voor te zijn, viel het voor mij niet mee om te zeggen dat het goed was.

Feitelijk heb ik al vanaf het moment waarop ik me van mijn blindheid bewust werd, een hekel aan die handicap gehad. Ik weigerde te accepteren dat ik niet kon zien, en duldde de blindheid alleen omdat ik geen keus had. Mijn leven was beslist niet alleen kommer en kwel, ik heb heel veel mooie dingen mogen doen en meemaken. Zo betekende het voor mij erg veel dat ik lector mocht zijn en u Gods Woord mocht voorlezen. Iets mooiers dan dat bestaat er voor mij niet.

Ook had ik de tijd met Co voor geen goud willen missen. Wel hoopte ik dat wij voor altijd samen zouden mogen zijn, en ik zonder hem niet verder zou hoeven gaan. Het leek me mooi als we samen als Corine & Co herinnerd zouden worden.

Al zo lang ik mij herinner heb ik de nabijheid van God heel sterk ervaren. Ik was mij er altijd van bewust dat Hij dichtbij mij was en me nooit alleen zou laten. Ook wist ik dat ik dankzij de dood en opstanding van Jezus, na dit leven op aarde, heel dicht bij God zou mogen zijn. Dat heeft mij altijd erg gesterkt. Ik herinner mij dat ik een jaar of 15 geleden in de Regenboog tijdens een viering eens zei dat ik niets te vrezen had. Ik was immers altijd met vijf. Vader, Zoon, Heilige Geest, Co en ikzelf. Inmiddels zijn er van die vijf nog maar vier over. Met het overlijden van Co in 2016 verdween de schaduw aan mijn linkerkant, en het maatje dat mij het gevoel van rust en veiligheid gaf. Nu, zes jaar later, ben ik ook het grootste deel van mijn gehoor verloren en is mijn situatie letterlijk uitzichtloos geworden. De wetenschap dat de Drie-eenheid altijd bij mij is, is voor mij niet meer genoeg. Er is hier op aarde geen perspectief meer. Daarom heb ik besloten een verzoek om euthanasie in te dienen. Gelukkig is dat na zorgvuldig beraad goedgekeurd en heeft God mij duidelijk gemaakt dat ik mag komen. Ik zie er naar uit, binnenkort weer met vijf te zijn en eindelijk te weten wat Licht is.

Licht voor mijn ogen, dag van mijn leven!

Corine Knoester

Corine & Co



Tsja, mijn laatste bijdragen lijken relatief veel uit een 'in memoriam' te bestaan (Dhr. Jan. J. van den Berg, Irene Swen en dan te bedenken dat ik de eerder dit jaar overleden Vangelis nog moet bespreken)...zo helaas nu ook weer. Mijn vertrouwde beeld in de spiegel is er niet meer. Via een spiegel heb ik tijdens de viering zicht op het podium en zie dan ook altijd Corine en haar moeder zitten. En als ik Corine voor de viering nog niet had gezien en ik mijn

intredespel wel al had ingezet, dan keek ik aan het eind ervan toch altijd even of ze er was.

En tijdens de vieringen maakte zij regelmatig haar opwachting als lectrice. Buiten het feit dat ik het altijd erg aangenaam vond om haar de eerste schriftlezing te horen doen, betekende het ook voor mij een iets langer voorspel van het daarna te zingen lied. Dan had ze de tijd om weer naar haar plaats te lopen (voorheen met Co, daarna met behulp van haar moeder) en het juiste lied erbij te pakken.

Over Co gesproken, dat is me altijd bijgebleven dat hij zo rustig bleef liggen en luisteren. Ons orgel (nou ja, de organist (e)) kan heel hoge geluiden produceren en dieren schijnen dat nog veel beter te kunnen horen dan wijzelf. Ik heb hem er zelf nooit over gehoord.... Ik had hem eigenlijk sowieso nooit gehoord, tot die ene keer dat hij tijdens een viering blafte. De oorzaak hoorde ik laatst nog van Corine, er was iemand op zijn staart gaan staan. Als ik toen al columnist was geweest dan had ik daar zeker iets mee gedaan. Iets dat tot dan toe nog nooit was voorgekomen is zeker column-waardig!

Maar het meest vertrouwde was na afloop van elke viering. Jaren geleden ben ik tijdens het koffiedrinken met haar in gesprek geraakt, waarschijnlijk vanwege deze columns. Vóór mij zat Corine in het gilde der columnisten en ik ben daar dan ook bij gekomen. Dat koffiedrinken na de viering is gebleven. Ik maak vaak wel wat praatjes tussen het moment van het afsluiten van het orgel en mijn route naar de bar, maar zodra ik een kop koffie in mijn hand kreeg zocht ik mijn weg richting Corine en haar moeder.

Vaak praatten we over muziek, zij toonde altijd veel interesse in wat ik tijdens de viering speelde en kon ik veelal wat achtergronden over de componisten vertellen. Soms verklapte ik al iets vooraf aan Corine (we hadden eens in de zoveel tijd contact per email en WhatsApp). Ik improviseerde op de eerste zondag na het overlijden van Queen Elizabeth II op het Engelse volkslied (het 'God save the Queen' dat nu wordt gezongen als 'God save the King'), en zij was de enige die dat van tevoren al wist.

Ik wist al een tijd dat haar gehoor achteruit ging. Het lijkt mij verschrikkelijk om dat mee te maken, zeker nu muziek zo enorm belangrijk voor ons is. Afgelopen zomer heb ik haar en haar moeder opgehaald en zijn we naar de Hooglandse kerk gegaan. Ik heb daar het

historische De Swart Van Hagerbeer-orgel (de oudste pijpen dateren uit 1565!) laten horen en tevens het Engelse Willis-orgel bespeeld. Corine heeft zelf ook op de orgelbank gezeten en ik heb van alles kunnen uitleggen. Ze heeft letterlijk de grote vierkante houten pijpen (tot tien meter hoog) kunnen aanraken (dat mag officieel niet, maar aangezien ik initiatiefnemer en bestuurslid ben mag dat wel, ahum...) en voelen (je voelt het letterlijk in je maag) zodra ze door mij werden gebruikt. Ook zijn we nog in het orgel geweest, voor zover dat fysiek kan, en hebben de ronde metalen pijpen aan een onderzoek onderworpen. Eenmaal teruggekeerd hebben we nog lang in de tuin gezeten met een bakkie koffie en het was een zeer aangenaam uitstapje.

Ik zal onze gesprekken over muziek, ons contact en vaste koffiemoment gaan missen. Maar ik hoop van harte dat zij 'hierboven' de rust vindt die ze zocht. De plek in de spiegel zal weliswaar nu leeg blijven, maar 'uit het oog' betekent geenszins 'uit het hart'. Rust zacht Corine...

Frank Resslerer

Doopdienst



Op zondag 27 november, de eerste Adventszondag, zullen Sophie en Samuel, dochter en zoon van Anke Kramer en Punartha Perera, gedoopt worden. We verheugen ons op een

feestelijke doopdienst, waaraan het Regenboogkoor zijn muzikale medewerking zal verlenen. In de dienst zal ds. Mirjam Buitenwerf voorgaan.

Vieringen in de Kersttijd



Kinderkerstfeest, kerstavond zaterdag 24 december, 18.00 uur. Een gezellig feest voor kinderen en hun (groot)ouders, met het kerstverhaal en bekende kerstliedjes, m.m.v. de kerstband van de Regenboog

Kerstavond, zaterdag 24 december, 21.30 uur.



het Regenboogkoor.

Sfeervolle viering waarin pastor Willy Hoogendoorn voorgaat, met muzikale omlijsting door

Kerstochtendviering, zondag 25 december, 10.00 uur.



viering. Met medewerking van het koor Arcobaleno.

Samen vieren we op feestelijke wijze Kerst, het feest van het licht van het Kind. Ds. Mirjam Buitenwerf gaat voor in deze

Uit de AKM...

Ook in de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd in onze geloofsgemeenschap. Zo sloten we samen uiteindelijk op 4 september ons 50-jarig jubileum feestelijk af in een mooie viering, waarbij naast het Regenboogkoor ook een echte jongerenband te horen was, de bisschop op bezoek kwam en we ook veel anderen mochten verwelkomen. Op 16 oktober werd dit feest voortgezet door de jubileumviering van ons Regenboogkoor met als verrassing het bezoek van onze burgemeester die Wilfred van de Wal 'een lintje' kwam opspelden.

Het feestjaar heeft nog een mooi staartje: op 26 november gaan kinderen in één dag de musical "Esther" oefenen die u om 18:30 uur ook kunt komen bekijken. We willen in het komende jaar graag de inspiratie van dit jubeljaar voortzetten. Zo denken we dat een wijkdag weer heel mooi zou zijn, en ook dat we 'maal met een verhaal' weer enkele keren kunnen laten plaatsvinden.

Als bestuur kwamen deze en veel andere zaken op ons pad.

Laat ik beginnen met te zeggen, dat heel veel activiteiten in de Regenboog als vanzelf door mensen opgepakt worden. Of het nu gaat over koffie na de dienst of het ontvangen van mensen op zondag door de hulpkoster, het verdelen van de leesbeurten door lectoren, het neerzetten van bloemen of het opstarten van de repetities van Arcobaleno voor de kerst. En zo is er veel meer. Heel veel mensen pakken

hun taken als vanzelfsprekend op. En dat is fantastisch!

Toch willen niet op de automatische piloot gaan draaien. We vinden het belangrijk om samen te onderzoeken of ons werk nog goed gaat en of dat we doen nog past. Daarom spreekt de AKM elk half jaar, en als het kan wat vaker, mensen uit verschillende werkgroepen.

Zo sprak de AKM op 12 september met vertegenwoordigers van werkgroepen die op allerlei manieren steun verlenen aan de vieringen, zoals hulpkosters, koffie na de dienst, kindernevendienst, lectoren, beam-team, crèche, bloemen, Regenboogkoor, Arcobaleno, kerkorkest en organisten. Op 12 september kwamen we bij elkaar met een kleine twintig mensen. We hoorden van elkaar, hoe de werkzaamheden verlopen. Wat we opvingen, was dat de meeste mensen hun werk graag voortzetten, ook al doen ze dat vaak al heel veel jaren.

We bespraken ook de kindernevendienst en de crèche. Hoe enthousiast te werken met weinig kinderen? En wat kunnen we bedenken om weer meer kinderen mee te laten doen? De AKM pakt dit onderwerp samen met de pastores op, om zo samen plannen te maken om de Regenboog een welkome plek voor ouders en kinderen te laten zijn.

Daarbij is het fijn, dat we kunnen laten weten, dat de organisatie van de crèche op zondag weer is opgestart.



In de maandelijkse vergaderingen door het Kernbestuur stond onder andere een bezoek van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) op de agenda. De PGL is benieuwd naar de kerken. Men wilde een beeld hebben van de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. We maakten daarvoor een mooie presentatie, die door Jan Vis toegelicht werd. Wij konden met plezier laten zien hoeveel hier gebeurt, en ik kan u zeggen, dat als je alle activiteiten bij elkaar ziet, je verbaasd bent over onze activiteiten. De deelnemers aan de AK waren onder de indruk. En wij zelf, eerlijk gezegd, ook!

Belangrijk was ook het verzoek van de Bakkerij om een Koerdisch gezin op te vangen nu de nood zo hoog is in Nederland. We bespraken dat in onze vergadering van 6 oktober. Met goed overleg is het in slechts enkele dagen mogelijk gemaakt om de familie Haji (vader, moeder en drie kinderen van 18, 10 en 2 jaar) onderdak te verlenen. Zij wonen sinds 9 oktober in zaal 1 en het gaat goed met hen. Door vier vrijwilligers zijn ook inmiddels taallessen opgestart.

We overlegden als AKM ook over de opvolging van de voorzittersfunctie. Want per januari is die functie vacant. Tot mijn grote vreugde en opluchting kan ik u melden dat Jan Vis per 1 januari de nieuwe voorzitter van de AKM zal zijn. De voorzittersrol die Jan nu bij de Stichting Beheer vervult zal vanaf 1 januari door Herman Gombert opgepakt worden. Ook daar ben ik, en met mij de gehele AKM, erg mee verguld.

Mocht u denken: er is iets in de Regenboog waar ik concreet bij betrokken wil zijn, dat is nou echt iets voor mij, laat het ons weten! Samen kunnen we zo de Regenboog kleurig in de lucht houden.

Hartelijke groet,

Truus de Haan, voorzitter AKM,
dehaantruus@gmail.com

De AKM en onze Penningen



Wat opvalt aan de inkomsten kant van de collectes is de opbrengst van de

Regenboogzondag 4 september, waarin het 50-jarig jubileum werd afgesloten, en de viering van 18 september, de oecumenische viering waarin ds. Judith van den Berg verbonden werd als diaconaal predikant, verbonden aan De Bakkerij. Het waren mooie, kleurrijke vieringen, met beide een mooi koor. Een hoop werk in de voorbereidingen van deze vieringen en fijn dat de collecteopbrengsten mee bewegen. De boodschap van ds. Judith van den Berg was: "Kijk om je heen, observeer en zie de kwetsbare mens die hulp nodig heeft". Zowel in geldelijke bijdrages als in aandacht en medeleven. Dank u voor de giften die gegeven zijn in de afgelopen maanden!

De oproep van ds Judith van den Berg kreeg vrij snel een mooi vervolg, na overleg binnen het kernbestuur en de AKM leden, is besloten om in de Regenboog een vluchteling gezin op te vangen, geregeld vanuit de Bakkerij Leiden en het COA. Zaal 1 is in gereedheid gebracht en voorlopig verblijft er een gezin met 3 kinderen, naar volle tevredenheid.

De activiteiten van ons 50-jarig jubileum zijn (bijna) afgesloten, er is nog een klein positief resultaat over, wat nog gebruikt kan worden voor de Vliegende Speeldoos op 26 november. De Vliegende Speeldoos gaat die dag een kinderactiviteit begeleiden, met in de avond een voorstelling.

Op 16 oktober is het 50-jarig bestaan van het Regenboogkoor gevierd. Het feestelijke jubileum met een mooi gezongen Deutsche Messe van Franz Schubert. Na de viering de feestelijke overhandiging van het lintje voor onze organist Wilfred van der Wal, door Henri Lenferink, de burgemeester van Leiden. De AKM heeft een cadeau gegeven in de vorm van een nieuwe dirigeerstok, de pollepel die Wilfred soms gebruikt was aan vervanging toe! Bloemen voor Fenny en taart en borrel na de viering.

Allerheiligen en Allerzielen is gevierd met de mogelijkheid voor alle Merenwijkers/belangstellenden om een kaarsje aan te steken in de Regenboog op woensdag

2 november. De kerk was mooi versierd met prachtige boeketten bloemen.

Sint Maarten heeft een vervolg gekregen dit jaar, er was wederom een echt paard en gelukkig kon dit gefinancierd worden uit een gulle gift. Het was een mooi spektakel voor onze Regenboog op 11 november. Na het zingen van de Sint Maarten liedjes en de uitleg van ds. Mirjam Buitenwerf, kwam Sint Maarten op zijn paard aangelopen. De kinderen zijn een rondje om de kerk gegaan met Sint Maarten. Daarna volgde de uitleg, over de bedelaar en het scheuren van de mantel, en was er ook het eerste snoepje. Sint Maarten deelt zijn kleding en aan de kinderen de oproep om je snoep te delen na afloop. Later op de avond aan mijn voordeur wilde een klein jongetje 2 snoepjes, 1 voor hemzelf en 1 voor zijn broertje. Ik nog uitleggen dat Sint Maarten eigenlijk wil dat je je eigen opbrengst deelt. Hij had de voorstelling bij de Regenboog niet meegemaakt, en vond 2 snoepjes wel een beter plan.

Als laatste wil ik melden dat de AKM een grote gift heeft ontvangen voor de restauratie van ons orgel. Deze gift maakt het mogelijk om op korte termijn te starten met het restaureren. De offertes zijn aangevraagd en onze organisten zullen samen met Stichting Beheer, in overleg met AKM en PGL, de zorg voor de restauratie op zich nemen. Heel hartelijk dank voor deze mooie gift!

Datum viering	Eerste collecte: voor geloofsgemeenschap		Tweede collecte: voor bestemmingen buiten de Regenboog	
	Euro		Bestemming	Euro
03 juli	116		Diaconie/De Bakkerij	126
10 juli	116		Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	104
17 juli	116		RK Vicariaat	82
24 juli	116		Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	90
31 juli	116		RK Vicariaat	96
07 augustus	165		Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	125
14 augustus	165		Diaconie/De Bakkerij	110
21 augustus	165		RK Vicariaat	98
28 augustus	165		Missie Verkeersmiddelenactie MIVA	159
04 september	218		Algemeen Kerkenwerk PGL	246
11 september	218		Kerk in Actie/ Jong Protestant	80
18 september	218		Diaconie/De Bakkerij	251
25 september	218		Algemeen Kerkenwerk PGL	96

De inkomsten per maand voor de Geloofsgemeenschap zijn gelijk verdeeld over de zondagen, omdat op de ING rekening van de AKM de giften voor de Geloofsgemeenschap niet per week worden uitgesplitst.

Willy Menken, Penningmeester Algemene Kerkelijke Merenwijkraad



Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.

In januari doen we mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze geloofsgemeenschap ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Wilt u komend jaar meedoen via een digitale oproep dan kunt u zich aanmelden bij Edo Elstak (ejh.elstak@telfort.nl) voor giften aan het Vicariaat en bij het Kerkelijk bureau (info@kerkelijkbureauleiden.nl) voor giften aan de PGL.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Edo Elstak

Vacature secretaris Stichting Beheer

Wil je op een pragmatische manier je steentje bijdragen aan onze geloofsgemeenschap en vind je het leuk en belangrijk dat ons

kerkgebouw een fijne en prettige plek is en blijft, ga dan de uitdaging aan en wordt onze nieuwe secretaris.

De Stichting Beheer is per direct op zoek naar een nieuwe secretaris.

Wij houden ons bezig met het onderhoud en de verhuur van ons kerkgebouw. Dit doen we in nauw overleg met de beheerder en de eigenaren van het gebouw (Vicariaat en PGL). De secretaris beheert de administratie, bereidt de agenda voor en notuleert de maandelijkse vergaderingen. De geschatte tijdsbesteding is zo rond de vier uur per maand, buiten de reguliere vergaderingen.

We vergaderen elke laatste donderdagavond van de maand. Agendapunten zijn bijvoorbeeld het opknappen van de centrale hal en voorbereidingen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de vertrekkende secretaris, Heleen Hoogvliet (hhoogvliet@gmail.com), of Jan Vis (visaard@gmail.com), voorzitter van de Stichting Beheer.

Naast Jan Vis bestaat de stichting uit Jan Menken, Wilbert Bots (penningmeester) en Hans Honsbeek. (Per 1 januari vervangt Herman Gombert Jan Vis als voorzitter, zie 'Uit de AKM...', red.).

Heleen Hoogvliet

Lintje voor Wilfred van de Wal en 50-jarig jubileum van het Regenboogkoor



Als koor kunnen we terugkijken op een prachtige jubileumviering op zondag 16 oktober 2022. Vele kerkgangers hebben ons verteld dat zij hebben genoten van de Deutsche Messe van Schubert.

De liturgie voor deze viering was goed voorbereid door onze voorgangers Willy en

Mirjam. Mede door hun inzet is de viering een prachtig geheel geworden. Het koor heeft met veel plezier gezongen.

Bij een aantal leden van het koor was al bekend dat er, aan het eind van de viering, iets bijzonders te gebeuren stond. In het kader van ons jubileum wilden wij graag Wilfred van de Wal in het zonnetje zetten. In 2021 is met de hulp van diverse mensen een koninklijke onderscheiding voor Wilfred aangevraagd.

Het was van het begin af al duidelijk dat Wilfred een goede kandidaat was.

Wilfred is sinds 1987 vrijwillig organist bij de vieringen in onze geloofsgemeenschap. Daarbij is hij de vaste begeleider op zondagen en hoogtijdagen wanneer het Regenboogkoor zingt. Tevens neemt hij deel aan de vaste wekelijkse repetities van het Regenboogkoor.

Wilfred dirigeert het orkest van de geloofsgemeenschap.

Hij is vrijwilliger geweest bij het Diaconaal Centrum "De Bakkerij". Hij was vrijwilliger bij MOKER. Hij ging op stap voor interviews, redigeerde en presenteerde deze.

Marja Goudzwaard was 25 jaar dirigente van het Regenboogkoor. Zij werkte nauw samen met Wilfred. En hij was meerdere jaren haar vaste begeleider bij uitvoeringen in samenwerking met verschillende koren zoals Kinderkoor Flits, Mannenkoor "de Noordzeezangers", Zangkoor Aquamarijn, en Gemengde Zangvereniging "Advendo" Valkenburg. Hij trad ook op in verschillende bejaarden- en verzorgings/verpleeghuizen.

Hij is ook vaste vervanger geweest als organist/pianist bij begraafplaats en crematorium Rhijnhof.

Momenteel is Wilfred nog zeer actief bij Muziekcentrum Leiden-Noord, een vrijwilligersorganisatie voor betaalbaar muziekonderwijs. Wilfred is daar actief vanaf 2003 en geeft sinds die tijd elke week een middag pianoles. Verder is hij lid van blokfluitkwartet Tutti Flutti en enthousiast lid van het Wereldorkest Leiden-Noord. Er wordt regelmatig opgetreden bij verzorgingshuizen en bij buurtbijeenkomsten.

Een andere belangrijke taak van Wilfred is muzieknoden in een computersysteem zetten en daar overzichtelijke partijen van maken. Hij doet dit voor het Regenboogkoor met het

programma Primus. En voor het orkest van de Regenboog verzorgt hij ook alle muziek. Voor Het Wereldorkest en Tutti Flutti werkt hij met Capella. Hij kent het systeem door en door en lost zo veel problemen op.

Of Wilfred werkt met koren of leerlingen of orkest, hij is altijd goedgehumorst. Hij heeft tijdens het lesgeven aan zijn leerlingen veel geduld en heeft hierdoor ook een persoonlijke band met hen.

Wilfred is ook niet weg te denken bij ons Regenboogkoor. Wij doen vaak een beroep op hem. Wij zijn blij met Wilfred.

Als je vraagt wat muziek voor hem betekent, veert Wilfred op en zegt: "Met muziek vertel je een verhaal. Het verhaal is de muziek zelf. Ik heb een sociale, dienende functie. Ik ben geen solist. Het is heerlijk om te begeleiden. Het gaat er om dat we omzien naar elkaar. Saamhorigheid en zingeving zijn het belangrijkste en daar wil ik met mijn muziek in de Regenboog graag aan bijdragen".

Wilfred is zeer bescheiden en blijft graag op de achtergrond. Iets wat hem zondag 16 oktober niet zou lukken.



Het was dan ook een feest om te horen dat burgemeester Lenferink op zondag 16 oktober zelf zou komen om het lintje op te spelden. Wilfred werd met een daverend applaus naar voren geroepen. Voor hem was het een grote verrassing. Hij werd prachtig toegesproken door de burgemeester. Burgemeester Lenferink sloot af met de woorden: "Dat het Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander heeft behaagd, bij koninklijk besluit van 27 september 2022, Wilfred van de Wal te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau."

Wilfred werd aansluitend toegesproken door Jan Vis, namens de AKM. Ook door Jan werd veel waardering voor Wilfred uitgesproken.

Alleen was het volgens de AKM nu wel tijd om zijn "dirigeer pollepel" te verwisselen voor een echte baton.

De AKM bood iedereen koffie met gebak aan. Er was voor 120 personen taart waarvan geen kruimel over bleef. Is helemaal opgegaan.

Tenslotte hebben wij een toast uitgebracht op het koor en de Regenboog. Het was een prachtig feest voor ons koor. Wij danken alle mensen die er voor gezorgd hebben dat het zo een echt jubileumfeest is geworden.

Tiny van den Besselaar

Musicici gevraagd voor het Voorjaarsconcert. 26 maart 2023



Na het verschuiven van het nieuwjaarsconcert 2022 naar maart onder de titel Voorjaarsconcert waren de reacties zo positief dat we hebben besloten om ook in 2023 te kiezen voor het Voorjaarsconcert. Op de eerste zondag van de lente! Dus zondag 26 maart.

Het doel is muziek te maken voor iedereen door een aantal enthousiaste musicici. We blijven het zo organiseren dat groepen, families en individuele musicici zich kunnen aanmelden om een act te verzorgen.

Zo wordt het door de verschillende optredens een heel afwisselend programma met instrumentale muziek maar ook met zang, zowel klassiek als eigentijds.

Wil je meedoen? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij Edo Elstak, ejh.elstak@telfort.nl. Vermeld dan wat je optreden zal inhouden. De

optredens mogen niet langer dan 10 minuten in beslag nemen.
Laat van je horen!

Edo Elstak

Liederen en muziek in de advents- en kersttijd



Wat is uw favoriete kerstlied? Misschien is het 'Stille nacht', of 'Er is een roos ontloken'? In deze cursus bekijken we verschillende liederen die we in de kerk zingen rond Advent en Kerst van dichtbij. We gaan op zoek naar de ontstaansgeschiedenis, en beluisteren verschillende versies van een lied. Soms blijkt de melodie van een geestelijk lied bijvoorbeeld terug te gaan op een populaire volksmelodie, of zijn er interessante verschillen tussen rooms-katholieke en protestantse versies van een lied. En natuurlijk bekijken we ook nieuwere liederen en muziek, en is er volop ruimte om samen te zingen! We komen bij elkaar op drie donderdagavonden in de komende adventstijd, steeds om 20.00 uur in de Regenboog: donderdag 1-12, 8-12 en 15-12. De avonden worden geleid door ds. Mirjam Buitenwerf. Graag van tevoren aanmelden via tel. 06-40425789 of ds.regenboog@gmail.com

Poëziemiddag 23 januari

Wij lezen gedichten die herkenbaar zijn en delen onze ervaringen op maandag 23 januari van 14.00 tot 15.15 uur in de Regenboog. Het thema is "Dromen zijn (geen) bedrog". Ronald da Costa is onze gids.

Ernst en humor wisselen elkaar af. De dichters zijn o.a. Martinus Nijhoff, Ellen Warmond, Frida Vogels, Babs Gons, Pierre Kemp en Saskia van der Wiel.

Een middag om naar uit te zien en nu alvast in de agenda te schrijven.

Kosten €5,00. Opgave bij Anja Rijken tel: 071 5216606

Ronald da Costa

Exposities in de Ontmoetingsruimte

De prachtige foto's die te zien waren in de Ontmoetingsruimte, waren gemaakt in de tuin van de Regenboog. Ze zijn onlangs vervangen door bijzondere borduurwerken van de hand van Maria Tjia, gemaakt toen ze nog in Indonesië woonde. Ze geeft er ook uitleg over, zie het artikel hieronder.



Wilt u zelf ook eens in de Ontmoetingsruimte exposeren of kent u iemand, die dat leuk zou vinden..., ook als u dat al eens aangegeven hebt..., neem contact met mij, de contactpersoon op, om een afspraak daarover te maken!

Contactpersoon : Marijke Koeners
E-mail: hermanmarijke@koeners.nl
Tel. : 071 5211357

Borduren met een Singer trapnaaimachine Werk van Maria Tjia-Teng



De borduurwerken die hier geëxposeerd worden zijn gemaakt op een trapnaaimachine van mijn moeder. De machine stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Mijn moeder gebruikte hem tijdens haar tijd op de huishoudschool.



Deze borduurwerken zijn door mij gemaakt in de jaren 60 van de vorige eeuw, toen ik nog in Indonesië woonde. Voor het borduren gebruikte ik een borduurraam en een fijne naaimachinaald; daarbij ook

speciaal naaimachineborduurgaren; het naaivoetje verwijderde ik, zodat ik het borduurraam vrij kon bewegen met mijn handen.

Ik vind het leuk om te laten zien wat er kan met zo'n klassieke trapnaaimachine en tegelijkertijd zien jullie wat van mijn cultuur.

Naaimachine borduren, vooral ajourborduren (open borduurwerk), is vaak gebruikt voor 'randborduren' van een kebaya (een soort lange blouse met lange mouwen gedragen door Indonesische vrouwen van middelbare leeftijd).

De geborduurde kebaya werd gebruikt door vrouwen (van middelbare leeftijd) van Chinese afkomst. Door de jaren heen is de geborduurde kebaya uit gebruik geraakt.

De gewone kebaya zonder borduursels, wordt nog wel steeds gedragen bij officiële gelegenheden op veel plaatsen in Indonesië.

Maria Tjia-Teng

In de Kerktuin

Het hele tuinteam is deze herfst weer door de knieën gegaan. Van onze vaste kweker/weldoener hadden we weer heel veel bollen gekregen dus het was weer flink aanpoten!

Dit keer dubbele lage tulpjes: Tulipa Murrillo.

De tulp (Tulipa) is, dat had ik nooit gedacht, een lid van de liliëfamilie!

Ze werd in de 16^e eeuw in de westerse wereld geïntroduceerd door de Weense ambassadeur in Turkije. Hij had ze in Turkije zien bloeien en vond dat wonderschoon. In 1562 kwam er een vracht tulpenbollen aan in de haven van Antwerpen. Dat was de aanzet voor de tulpenteelt in Europa. Als een van de eersten

plantte de Leidse geleerde Carolus Clusius tulpen in de Hortus Botanicus in Leiden.

In de 17^e eeuw was er zelfs sprake van een ware “tulpen manie”: de bollen werden speculatieve handelswaar. De tulpenmarkt zakte weer snel in en de speculanten leden grote verliezen. Naar verluidt was Jan Steen, wonende te Warmond, er een van.



In de kerktuin hebben we gele en witte tulpjes gepoot. De witte variant is genoemd naar de Hongaarse kardinaal Josef Mindszenty (1892 – 1975), een fel tegenstander van het communisme die in 1948 tot een levenslange gevangenisstraf was veroordeeld. Tijdens de Hongaarse opstand in oktober 1956 werd hij bevrijd. Na de Russische inval in november van dat jaar kreeg hij asiel in de Amerikaanse ambassade. Pas in 1971 kon hij die verlaten. Via Vaticaanstad verhuisde hij naar Wenen, waar hij in 1975 overleed.

U kent natuurlijk allemaal wel de schitterende bollenvelden rond Lisse, maar de meeste bollen worden geteeld in Flevoland.

Het tuinteam hoopt weer op een bescheiden bollenweelde in onze kerktuin!

Heleen Gombert

Jongerenviering in de Regenboog



“Vaders bemoeien zich veel met hun kinderen;”
 “Vaders worden snel boos.” Twee antwoorden die ik kreeg toen ik laatst bij de Jongerenviering vroeg naar eigenschappen van

vaders. We hebben het dit jaar namelijk over het Onzevader, en de eerste bijeenkomst ging over de vraag wat het betekent dat God in de Bijbel én door ons als Vader wordt aangesproken. Op een groot vel noteerden we positieve en negatieve eigenschappen. Gelukkig waren er ook heel wat positieve redenen te bedenken: vaders zorgen voor je (samen met de andere ouder), zijn er voor je – maar er is dus ook een andere kant: vaders zijn soms streng, maken regels, roepen je tot de orde. En die twee kanten zien we ook terug in de Bijbel: God wil voor ons zorgen, maar wil ook graag dat we een goed leven leiden – en daar horen regels bij.



De Jongerenviering is in de Regenboog een zondagse viering naast de gewone kerkdienst, helemaal gericht op jongeren die op de middelbare school zitten of in de laatste twee klassen van de basisschool. We willen samen op een interactieve manier met het geloof bezig zijn – samen discussiëren over thema’s, samen de Bijbel lezen, samen iets beleven van het geloof. We starten – net als in de christelijke gemeenten in de bijbelse tijd – met samen eten. Ons ontbijt bestaat vaak uit nog warme broodjes van de Turkse bakker tegenover de Regenboog. Bij het ontbijt steken we een kaars aan en bidden we samen. Vanuit het ontbijt, waarbij we natuurlijk ook bespreken of er nog bijzondere dingen gebeurd zijn op school of thuis, gaan we naar het thema van die zondag. Het ene jaar kijken we naar thema’s die de jongeren zelf aangedragen hebben, het andere jaar kiezen we een onderwerp (zoals dit jaar het Onzevader). De viering duurt ongeveer even lang als de kerkdienst; soms proberen we nog aan te sluiten bij een onderdeel van de dienst (zoals een maaltijdviering). De afgelopen twee jaar waren wel een beetje ingewikkeld vanwege corona. We hebben soms online ontmoetingen gehad – zoals een digitale kerstquiz. Gelukkig konden we wel onze twee jeugddiensten in de kerk organiseren. Net als iedereen hopen we heel erg dat we dit jaar ‘gewoon’ open kunnen blijven en geen lockdowns krijgen... Er is ongeveer eens in de drie weken een

Jongerenviering, maar we gaan niet door in de schoolvakanties.

Leiding

Eind vorig jaar besloten drie van de vier mensen in de leiding van de Jongerenviering om te stoppen – alle drie met heel goede redenen. Op deze plek wil ik Gerben, Bertien en Punartha, zeker ook namens de jongeren, hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme in de tijd dat ze de vieringen leidden! We hebben in de digitale nieuwsbrief een 'vacature' geplaatst voor nieuwe leiding, en ik ben heel blij te kunnen melden dat Nizet Dijkstra en Wouter Jukema vanaf dit jaar meedoen als leiding.

Bijbels

We gebruiken bij de Jongerenviering de Bijbel in Gewone Taal – een mooie vertaling van de Griekse en Hebreeuwse teksten in toegankelijk Nederlands. We hadden tot voor kort alleen heel goedkope bijbeltjes met zo'n kleine letter dat je de tekst nauwelijks kon lezen. Daar is nu verandering in gekomen: de AKM heeft geld beschikbaar gemaakt om nieuwe bijbels te kunnen kopen en die hebben we dit seizoen in gebruik genomen!

Leiden-breed jongerenwerk

Sinds enige tijd hebben we naast de Jongerenviering nog een ander Jongerenwerk-programma. Een paar jaar geleden kwamen mensen uit de leiding van de Jongerenviering van de Regenboog, de Verbinding en de Binnenstadsgemeente bij elkaar om te kijken of we wat activiteiten konden organiseren voor de jongeren samen. De Marekerk en Leiden Zuid-West hebben zich later ook aangesloten. We hebben bijv. samen gebowld, gelasergamed, kerststukjes gemaakt voor Overrhyn, en we proberen elkaars jeugddiensten te bezoeken. De bedoeling is dat jongeren elkaar in een gezellige sfeer beter leren kennen, en ook samen ervaren dat er meer leeftijdsgenoten naar de kerk gaan dan alleen de tieners in de eigen kerk. De PGL (Protestantse Gemeente Leiden) juicht dit initiatief toe en heeft sinds april ook uren beschikbaar gesteld van twee jeugdwerkers om dit programma verder te begeleiden en uit te breiden. Dus ook dit seizoen staan weer activiteiten gepland!

Alle jongeren zijn welkom

Zowel voor onze eigen Jongerenviering als voor het Leiden-brede Jongerenwerk geldt dat alle jongeren uit de doelgroep die geïnteresseerd zijn om mee te doen, welkom zijn. Dus mocht je tieners kennen die graag

mee zouden willen doen, meld je even bij mij! En voor de mensen met tieners thuis: vrienden en vriendinnen zijn welkom, ook bij de Leiden-brede activiteiten!

Tenslotte nog dit: het is echt leuk om met jongeren te spreken over van alles en nog wat: wat ze doen op school en naast school, hoe ze kijken naar de wereld en de uitdagingen die op ons afkomen, hoe ze geloof en kerk ervaren... En ze zijn best vaak in de kerk (en nog even bij de koffie). Maak gerust eens een praatje met ze!

Rieuwerd Buitenwerf
(Rieuwerd.Buitenwerf@gmail.com)

Diaconale info vanuit De Bakkerij



Diaconaal Weekend 2022

In het weekend van 12 en 13 november 2022 stond in de Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar onder het motto: "Thuis geven". Want zoals elk jaar proberen we ook dit keer weer een prikkelende impuls te geven aan de diaconale roeping en opdracht van lokale kerken in Leiden.

De afgelopen weken hebben we dat letterlijk en figuurlijk gedaan door vluchtelingen uit Ter Apel 'een thuis te geven', door hen op te vangen in de Maria Middelaars kerk en in de Regenboog. Niet alleen met een dak boven hun hoofd, maar juist ook met de kracht van

een gemeenschap: met een luisterend oor, met aandacht, met rust en samen dingen ondernemen en elkaar leren kennen. Het is bijzonder om te zien hoe een hele buurt in actie komt en hoe vrijwilligers van allerlei leeftijden en achtergronden mee gaan doen, bijdragen en met elkaar in gesprek raken. Moslims met christenen. Jong met oud. Oudgediende en nieuwkomer. Spelenderwijs leren van elkaar en zo elkaar inspireren en helpen.

En dat kan ook in je eigen wijk! Trek de wijk in en kijk met een frisse blik om je heen. Bezoek een nabijgelegen moskee in de wijk of nodig eens wat naaste burens van de kerk uit op de koffie.

Breng je buurt in kaart of ga in gesprek met sleutelfiguren: de wijkagent, vrijwilligers uit het buurthuis of leden van het Sociaal Wijkteam.

Vraag kinderen en jongeren een tekening, collage of ontwerp te maken van de wijk van hun dromen. Nodig lokale creatievelingen, kunstenaars, fotografen en muzikanten uit de mooiste plekjes in beeld te brengen of in klanken te vangen. Kortom: ga als kerkgemeenschap gewoon eens even buurten.

In Leiden ligt de wereld voor het oprapen

Volgens recente cijfers van de Monitor van internationals in Leiden, heeft 32,2% van de Leidse bevolking een migratieachtergrond en heeft 11,6% een buitenlandse nationaliteit. Dus waar je ook de deur uit gaat: in Leiden ligt de wereld voor het oprapen. En kijk eens in je eigen vrienden of kennissenkring: Hoe homogeen is jouw 'bubbel' met blanke, hoogopgeleide of gelijkgestemden? Hoe geprivilegieerd ben je? Hoog tijd om wat diversiteit in je contacten en activiteiten te brengen. Dus leer je naasten kennen, wees geen vreemde. Breek het ijs, ga eens winkelen met je Marokkaanse buurvrouw bij Mabroek en wissel lekkere recepten uit. Er is nog een wereld te winnen.

Wij gaven dit keer al een voorproefje

Daags voor Sint Maarten, die als Romeins soldaat zijn mantel deelde met een bedelaar bij de stadspoort van Amiens, organiseerde De Bakkerij een spectaculaire Ontmoetingsmaaltijd in de Marekerk: voor oud- en nieuwkomers in Leiden om met elkaar het (samen)leven te vieren en delen.

Bron: Nieuwsbrief november 2022

Verschillen zijn te overbruggen

door Fokke Wouda



Per 1 september 2022 is Fokke Wouda aangetreden als coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene als opvolger van Geert van Dartel. In onderstaand artikel stelt Fokke zich voor.

Hoop, verwondering, teleurstelling, onbegrip, inspiratie, verdriet, verlangen. Zomaar een greep uit de breedte van emoties die de oecumene tekenen. Als gereformeerd theologiestudent kwamen ze voor mij samen in mijn eerste intensieve kennismaking met de Rooms-Katholieke Kerk, tijdens een jongerenreis naar Assisi in 2010.

Die reis en ervaring stopten niet toen ik na enkele jaren werd opgenomen in deze kerk, maar blijft doorgaan. Zo ook de wens om de eenheid met andere christenen te herstellen. Nu mag ik dat in verschillende posities doen vanuit en namens de Rooms-Katholieke Kerk, onder andere als coördinator bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Met mijn nog jonge gezin met twee kinderen woon ik in Deventer. Ik studeerde gereformeerde theologie in Kampen en katholieke theologie in Tilburg. Om mij voor te stellen deel ik hier graag iets van mijn inspiratie en intenties.

Verzoening

De ervaring van de pelgrimage is van blijvende invloed. De pelgrim leeft in voorlopigheid en vaak in onzekerheid, afhankelijk van zijn reisgenoten. Tegelijkertijd wordt hij gedragen door de gemeenschap van de hele kerk.

Dat die gemeenschap breder is dan de Rooms-Katholieke Kerk heeft het Tweede Vaticaans Concilie hartverwarmend omarmd. En zo heeft zij een andere plek mogelijk gemaakt die voor mij van blijvende betekenis is: de oecumenische gemeenschap van Taizé. Ik put veel inspiratie uit de woorden van de stichter, Frère Roger: “[ik heb] mijn christelijke identiteit gevonden door in mijzelf het geloof waarin ik was geworteld te verzoenen met het mysterie van het katholieke geloof, zonder de verbondenheid met wie dan ook te verbreken.” (in: Voorvoeld geluk, pag. 86). Ik hoop deze verzoening te bevorderen in het werk bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene. In de afgelopen jaren ben ik ook geraakt door het motto waaronder de Wereldraad van Kerken opereert: “De pelgrimage van gerechtigheid en vrede.” Als christenen zijn we geroepen samen op weg te zijn in en ten dienste van deze wereld, zoals ook de eerste christenen zich “mensen van de weg” noemden (Hand. 11,36).

Synodaliteit

Ik ben dan ook blij met het proces van paus Franciscus om de synodaliteit (letterlijk “samen onderweg zijn”) in onze kerk te verdiepen. Hij heeft daarbij ook uitdrukkelijk opgeroepen te leren van andere christenen. In het afgelopen jaar hebben we hier in de Beraadgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland (waarin ik namens de Rooms-Katholieke Kerk participeer) uitvoerig gehoor aan gegeven (voor een impressie zie Perspectief 2022- 58). Dat de paus spannende vragen niet uit de weg gaat moge duidelijk zijn. Zo spoorde hij in 2015 theologen aan om het pijnlijke vraagstuk van het delen van de eucharistie over kerkgrenzen heen opnieuw te doordenken. Het thema waarmee mijn betrokkenheid bij deze vereniging in 2014 begon, toen mijn masterthese over de eucharistie in Taizé in het tijdschrift Perspectief 2014-25 werd gepubliceerd. Inmiddels heb ik vervolgvragen kunnen uitwerken in mijn dissertatie, die ik eerder dit jaar verdedigde. Zoals kardinaal Kasper (voormalig president van het huidige Dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen) eens zei is de pijn die we rond dit thema kunnen ervaren een hoopvol gevolg van de toenadering die al is bereikt.

Vooruitblik

Veel van die toenadering is te danken aan de inspanning van zovelen om theologische verschillen in kaart te brengen en te verhelderen. Wat is er veel bereikt! Tegelijkertijd zoeken we wegen om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden en om wat

bereikt is ook te laten resulteren in concrete vormen van eenheid. Het is duidelijk dat hier grote uitdagingen liggen, ook voor onze vereniging. Ik zie ernaar uit om samen met u en andere geïnteresseerden en experts in kerk en theologie te zoeken naar de overtuigingen, vragen en behoeften van de nieuwe generaties. Het blijft ook spannend om de verschillende niveaus te blijven verbinden: parochie, bisdom, wereldkerk, om één dimensie te noemen. Of bijvoorbeeld maatschappelijke realiteit, kerkelijke praktijk en theologische reflectie. Ik zie de vereniging als een prachtig platform voor inspiratie, informatie en vooral ontmoeting. Want oecumene draait om relaties, gegrond als de kerk is in de liefdevolle band tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is veelzeggend dat Christus zijn roep om eenheid niet als gebod gaf aan zijn leerlingen, maar als gebed richtte tot zijn Vader. Ik zal mij de komende jaren graag inspannen om samen met u de katholieke inzet voor de oecumene te behouden en te versterken. Ik kijk uit naar onze ontmoetingen en nodig u van harte uit uw suggesties en ideeën te delen!

Bron: www.oecumene.nl/publicaties/overeen
(Overeen september 2022)

Klein Kerstconcert van Kamerkoor Vocalei in de Regenboog op 11 december

Kamerkoor Vocalei werd 35 jaar geleden in de Merenwijk opgericht en telt nog altijd een flink aantal (ex) Merenwijkers onder zijn leden.

In dit jubileumjaar geeft Vocalei op zijn



KERSTCONCERT KAMERKOOR VOCALEI

o.l.v. Arthur Koopman
m.m.v. Joël Boone, orgel/piano
Kerstliederen uit o.a. Engeland, Zweden,
Duitsland, Noord- en Zuid-Amerika
Zondag 11 december, 16:00 uur
Kerkelijk Centrum De Regenboog,
Watermolen 1, Merenwijk, Leiden
Entree € 12,50, voorverkoop € 10 (www.vocalei.nl)

“geboortegrond” een klein Kerstconcert. Het koor zingt op zondagmiddag 11 december om 16.00 uur in Kerkelijk Centrum De Regenboog. Op het programma staan liederen die op heel verschillende manieren het wonder van Kerstmis bezingen zoals:

A Hymn tot he Virgin van Benjamin Britten (1913 – 1976): een klein meesterwerk vol spiritueel drama waarin Maria centraal staat. Een deel van het koor zingt een Engelse tekst, een tweede groep antwoordt in echo in het Latijn.

En O Magnum Mysterium van Morten Lauridsen (1943).

In het eerste deel van de Gregoriaanse tekst wordt het mysterie van de geboorte van Christus bezongen, terwijl het tweede deel is gebaseerd op de begroeting van Maria door haar nicht Elisabeth. Het lied wordt a capella gezongen. De componist schreef: "Ik wilde dat dit lied in het binnenste van de luisteraar zou weerklinken en dat zou verlichten door de klank."

Het koor zingt ook enkele prachtige Carols van de Engelse componist John Rutter (1945). Organist Joël Boone zal een solo in Kerstsfeer op het orgel spelen. Daarna volgen een aantal bekende maar ook onbekende Kerstliederen uit Duitsland, Engeland, Zweden en Zuid-Amerika.

Aan het slot zult u worden uitgenodigd om enkele liederen met ons mee te zingen. Na afloop van het concert, om ongeveer 17.15 uur, is er Glühwein of warme chocolademelk voor de bezoekers. Entree inclusief consumptie: € 12,50 voorverkoop: € 10,- (www.Vocalei.nl)

Heleen Gombert

Dasnie handig!



Ik opende eerder dit jaar mijn tas met daarin de liedboeken en orgelpartituur. Ik trof daar iets in aan en moest daarbij denken aan een voorval, waarop een gewaardeerde collega van mij na mijn melding van dat voorval apte: 'dasnie handig!'. Dat voorval ging over de situatie dat ik op een zaterdagmiddag net had besloten om even op de bank een dutje te

doen (ja, ik word ook wat ouder schijnbaar) en ik werd gestoord door een beller. Deze beller, die volstrekt anoniem wenst te blijven, begon met enige stemverheffing als volgt: 'Pap, jij rijdt toch diesel??'. Dit is een gesloten vraag, dus er zijn hierop slechts twee antwoorden mogelijk. Het antwoord dat de betreffende 'Pap' gaf leidde tot een reactie die ik hier niet zal vermelden, het gaat hier immers om ons kerkblad. Maar goed, het probleem werd snel door de ANWB opgelost, dus ik kan toch met een glimlach aan dit voorval terugdenken.

Hetgeen ik deed toen ik mijn tas opende en daarbij ook dacht aan het appje 'dasnie handig!'. Het geval wil namelijk dat er eerder dit jaar tijdens Palmzonden ook plantaardige voorwerpen aan de kerkbezoekers werden uitgedeeld. Daar werd bij gezongen, maar het lied was, zo bleek, veel eerder klaar dan de uitreiking. Dus van de vier oorspronkelijke coupletten heb ik er nog 37 bij geproduceerd. Ook ik kreeg er een en die verdween in de orgeltas. En als je de tas dan pas een week later opent, dan blijkt het takje niet langer uit één deel maar uit 81 verschillende delen te bestaan: dasnie handig! En als organist maak je wel eens dingen mee die tot dezelfde conclusie leiden, waarvan een aantal recentelijk.

Zoals u weet verhoog ik de orgelbank met een tweetal houtjes (sterk gelijkend op de bovenkant van een pergola). Omwille van mijn fysieke stabiliteit steken die iets uit. Ik positioneer sommige stoelen dan zo dat een willekeurige bezoeker zou kunnen concluderen dat je niet achter de orgelbank kan langslopen. Degene die denkt dat dat wel kan schopt, waarschijnlijk onbedoeld, dan zo'n houtje weg, waardoor zowel mijn fysieke als geestelijke stabiliteit verstoord wordt. De veroorzaker heeft waarschijnlijk een pijnlijke teen en kent hopelijk het gezegde van die ezel...

Zeldzaam, maar zeker passend in deze column, is dat je flink gestudeerd hebt op een stuk om dat voor, tijdens of na de viering te spelen.... om dan te ontdekken dat de muziek nog thuis op de eigen orgelbank ligt.

Orgels (en organisten) zijn stemmingsgevoelig. Een aantal jaren geleden was er in de Hooglandse kerk in de winter een tv-opname waarbij het Willis-orgel gebruikt zou worden. Met de organisatie was uitdrukkelijk afgesproken dat de kerk onverwarmd zou blijven. Wij hebben in de vroege ochtend het orgel gestemd en het stond er daarna perfect bij. In de loop van de dag kregen wij signalen

dat de opdrachtgever alsnog een warme kerk wenste... aldus geschiedde met als gevolg dat het orgel in onze oren klonk als een lek harmonium. Over 'dasnie handig' gesproken...

Meer recent betreft een concert in de Hooglandse kerk door Huw Williams, Director of Music van Bath Abbey. Dit keer was het orgel wel perfect op toon, de organist in vorm en de assistent niet. Ook deze assistent wenst anoniem te blijven, maar heeft laten weten dat er iets 'nie handig' was. Het Willis-orgel beschikt over een computer om alle registraties te programmeren. U ziet mij altijd druk bezig om al spelend alle registers te wisselen, erbij te trekken, in te duwen, e.d. Met zo'n computer is het een kwestie van al spelend één knop aanraken (dat kan ook met

de voet, daar zit ook een speciaal pedaal om de computer te bedienen), zodat de volgende zelf voorgeprogrammeerde registratie wordt ingeschakeld. Das dus wel handig, zo kan je een oneindig aantal wisselingen (dat wil zeggen, bijna 6.000) bereiken en het orgel nog veel dynamischer laten horen. Vlak voor de slotmatten met letterlijk alle registers open had de organist geen vinger en voet beschikbaar, dus heeft de assistent voor die ene keer op de juiste knop geduwd. Op die knop staat '+'. Kan niet misgaan. Behalve dan dat er op die computer ook een knop zit met 'C'. Dat is de C van 'Cancel' ofwel 'alle registers uitschakelen.... Dasnie handig!

Frank Resslerer

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Quiltsters: elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur;
- Tuinieren: iedere 14 dagen op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur;
- Meditatie: elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand om 18.00 uur behalve in december
- Regenboog open: elke woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur;

December		
Do 01	20.00u	Liederen en muziek in de advents- en kersttijd
Do 08	20.00u	Liederen en muziek in de advents- en kersttijd
	14.00-15.30u	Bijbellezen Genesis
Do 15	20.00u	Liederen en muziek in de advents- en kersttijd
	14.00-15.30u	Bijbellezen Genesis
	20.00u	VIPS
Vr 16	12:30u	Feestelijke lunch bij de Regenboogdis
Januari		
Do 12	14.00-15.30u	Bijbellezen Genesis
Do 19	14.00-15.30u	Bijbellezen Genesis
	20:00u	De Bijbel open
Zo 22	16.00u	Kliederkerk
Ma 23	14.00-15.15u	Poëziemiddag
Do 26	14.00-15.30u	Bijbellezen Genesis
	18:30	Film in de Regenboog

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Let op: houd a.u.b. de digitale nieuwsbrieven in de gaten voor de meest actuele informatie.

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
27-11	1 ^e Advent, m.m.v. Regenboogkoor. Doopdienst	Ds. M. Buitenwerf	Kerk in Actie/Werelddiaconaat Colombia, onderwijs werkende kinderen
04-12	2 ^e Advent	Pw. W. Hoogendoorn	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
11-12	3 ^e Advent, viering van de Maaltijd	Ds. M. Buitenwerf	Kerk in Actie/Binnenlands diaconaat, vrolijkheid in asielzoekerscentra
Do 15-12	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
18-12	4 ^e Advent	Pw. W. Hoogendoorn	RK Bisschoppelijke Adventsactie
24-12	18.00 uur Kinderkerstfeest	Ds. M. Buitenwerf	Kerk in Actie/Kinderen in de knel, sta op voor kinderen in de knel
24-12	21.30 uur Kerstmachtviering m.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	RK Vicariaat
25-12	10.00 uur Kerst m.m.v. Arcobaleno	Ds. M. Buitenwerf	Diaconie Prot. Gem. Leiden, zomerbonnenactie
01-01-23	Nieuwjaar	Pw. W. Hoogendoorn	RK Vicariaat
08-01	M.m.v. Regenboogkoor	Leden geloofsgemeenschap	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
15-01		Pw. M Claassens	Diaconie / De Bakkerij
Do 19-01	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
22-01		Ds. M. Buitenwerf	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
29-01	M.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	RK Vicariaat

Alle vieringen zijn online te volgen via ons YouTubekanaal: 'Oecumene Merenwijk'.
 Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.
 Neem contact op met Rieuwerd Buitenwerf (tel. 071-7854086) voor informatie over de jongerenvieringen.

