

BULLETTIN

De Regenboog



Jaargang 49 nr. 3
juni - sept. 2022

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

<i>Visie</i>	1
<i>Redactioneel</i>	1
<i>Pinkstergedicht</i>	2
<i>Pinksteren: verstaan wij elkaar?</i>	2
<i>Medeleven</i>	3
<i>Wekelijkse bloemengroet</i>	3
<i>Viering '(Be)wegen naar vrede'</i>	3
<i>Terugblik Palmvasen</i>	3
<i>Terugblik Pasen met de Tweemaster</i>	4
<i>Pinksteren, zondag 5 juni</i>	4
<i>In memoriam Irene Swen-van der Ploeg</i>	4
<i>Uit de AKM...</i>	5
<i>De AKM en onze penningen</i>	6
<i>Kosten Bulletin</i>	7
<i>Weer twee koninklijke onderscheidingen voor leden van de Regenboog!</i>	7
<i>Avond over de Psalmen, donderdag 16 juni</i>	8
<i>Poëziemiddag 5 september</i>	8
<i>Werkgroep Hulp in de Regenboog zoekt versterking</i>	9
<i>Extra expositie wisselingen in Ontmoetingsruimte</i>	9
<i>In de kerktuin</i>	9
<i>Foto-impressie Inspiratiedag</i>	10
<i>Bezoek aan Nederland</i>	12
<i>Stichting Thuisgekookt</i>	12
<i>Irene dankjewel!</i>	13



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Als u geluk hebt, ontvangt u dit Bulletin nog voor Pinksteren. We openen dan ook met een gedicht en een artikel over dit belangrijke kerkelijke feest.

Na terugblikken op een aantal mooie vieringen die de afgelopen periode plaats hebben gevonden in de Regenboog, vindt u een uitnodiging om ook dit jaar het Pinksterfeest mee te vieren.

Eind maart is ons trouwe gemeentelid Irene Swen overleden. Ds. Mirjam Buitenwerf schreef haar in memoriam. Ook Frank Ressler heeft zijn column geheel aan haar gewijd.

Na informatie vanuit de AKM van Truus de Haan, en over de financiën, van de hand van Willy Menken, kunt u lezen dat de koning ook dit jaar heeft besloten dat twee leden van de geloofsgemeenschap een lintje hebben verdiend.

In juni kunt u een avond over de Psalmen bijwonen, en in september kunt u deelnemen aan de poëziemiddag. Mocht u graag de handen uit de mouwen steken, dan kunt u zich aansluiten bij de werkgroep 'Hulp in de Regenboog', die dringend op zoek is naar versterking.

Er is weer een nieuwe expositie in de ontmoetingsruimte, en de kerktuin staat er weer mooi bij. Dit keer zet Heleen Gombert de Manna es in de schijnwerpers. Mocht u ontdekken dat in zijn stam een snede is aangebracht, dan begrijpt u na het lezen van het Bulletin, dat dat niet was om hem ietsel toe te brengen.

Astrid Delleman schrijft tenslotte over haar bezoek aan Nederland.

De redactie wenst u een goede zomer toe, en hoopt dat u de Bulletins dermate waardeert, dat u niet vergeet de jaarlijkse kosten ervoor, af te dragen aan de AKM.



Pinkstergedicht



*Pinksteren is luisteren
en de anderen verstaan.
Zonder te veroordelen,
ook je eigen wegen gaan.
Zonder dogma's, zonder regels,
horen wat de ander vindt.
Jouw verhaal en jouw geloven,
is wat bij jezelf begint.*

*Pinksteren is luisteren
over eigen grenzen heen,
over niet gebaande paden
en dat kun je niet alleen.
Luisteren met mensen samen,
het gaat niet om goed of slecht.
Maar om d' ander te aanvaarden
en te horen wat hij zegt.*

*Pinksteren is luisteren,
zoeken naar saamhorigheid.
Al zijn meningen verschillend,
zoek wat bindt en niet wat scheidt.
Pinksteren staat voor de vrijheid,
van geloof, van ras of aard.
Pinksteren, feest van ontmoeten,
Pinksteren, de moeite waard.*

© Hans Cieremans

Pinksteren: verstaan wij elkaar?



*Ook al spreken we dezelfde taal, we praten
vaak langs elkaar heen, signaleert scriba ds.
René de Reuver. Met alle gevolgen van dien:*

*we raken van elkaar verwijderd en de
samenleving verbrokkelt. Gelukkig staat
daartegenover het wonder van Pinksteren: de
Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar
verstaan.*

Ds. René de Reuver, scriba generale synode PKN

Verstaan wij elkaar? En dan bedoel ik niet: kunt u mij goed horen? De microfoons zijn allemaal getest, dat zit wel goed. Maar verstaan wij elkaar? Dat is een belangrijke vraag. Want voor je het weet, kun je - alhoewel je dezelfde taal spreekt - langs elkaar heen praten. Elkaar niet verstaan. Elkaar niet begrijpen. Hoe vaak gebeurt dat niet? In de politiek, maar ook in de kerk. Misschien wel in uw familie. Je praat allemaal dezelfde taal: Nederlands, Fries, of vul maar in. En toch praat je langs elkaar heen. Versta je elkaar niet. Wordt het zagezegd niks, dat gesprek.

De Bijbel noemt dat: Babel. U kent misschien wel dat oude verhaal uit het begin van de Bijbel. Mensen willen naam maken, en wat doe je dan? Je spreekt allemaal dezelfde taal. De taal van de machthebbers, natuurlijk. Alle andere stemmen moeten zwijgen. Iedereen moet die ene taal spreken, en het gevolg? De samenleving verbrokkelt. Mensen raken verwijderd van elkaar. Men spreekt wel één taal, maar men begrijpt elkaar niet. Men praat langs elkaar heen, met alle gevolgen van dien.

Precies daartegenover staat het pinksterfeest. Misschien is het u opgevallen bij het lezen uit Handelingen 2: de Geest spreekt geen 'kerklating', één taal voor iedereen. Nee, de Geest spreekt alle talen, daar in Jeruzalem. Joden overal vandaan, en mensen die tot het joodse geloof waren overgegaan, waren naar Jeruzalem gekomen. Uit de hele bewoonde wereld van toen. Ze spraken natuurlijk allemaal verschillende talen. Dat wordt niks, zou je zeggen. En toch werd het wél wat, want ze hoorden allemaal in hun eigen taal het verhaal van Jezus. En dat bond samen. De Geest doet ons het verhaal van Jezus begrijpen en laat ons ook elkáár begrijpen.

Ik had kort geleden zelf zo'n ervaring. Ik was op vakantie op Terschelling en ik raakte in gesprek met één van de bewoners van Terschelling. Ik kom zelf uit Zuid-Holland, dus we hadden heel verschillende levensverhalen. Ondanks dat we allebei Nederlands spraken, waren dus alle ingrediënten aanwezig om een gesprek te hebben wat het niet wordt; waarin je langs elkaar heen praat. En toch werd het een prachtig gesprek. Weet u waarom?

Omdat we ons eigenlijk allebei, mét die grote verschillen, telkens weer verwonderden over de cadeautjes van de Geest. Over de kerk op het eiland. Over die geweldige natuur: land, zee, vogels.



Geweldig was het. Het werd een prachtig gesprek. Dát is Pinksteren. De Geest die alle talen spreekt. Die ons in onze eigen taal iets van het grote van God leert begrijpen. En daardoor ons juist oog laat krijgen voor elkaar. Ons met elkaar verbindt. Het wonder van Pinksteren: elkaar verstaan. Zodat we elkaar open en vol vertrouwen tegemoet kunnen treden, hoe verschillend we ook zijn. Wetend dat God ons aan elkaar gegeven heeft. Dat is het wonder van Pinksteren.

Is dat nu veel te hoog gegrepen? Zeker niet, want 'De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.'

Bron: www.protestantsekerk.nl

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



geloofsgemeenschap.

De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 06 10036168
E-mail: majavanspaandonk@gmail.com

Viering '(Be)wegen naar vrede'

Op zondag 3 april was er in de Regenboog een speciale viering met het thema '(Be)wegen naar vrede', voorbereid door onze jongeren. Bij de voorbereiding hadden we samen de tekst van Paulus over Gods wapenrusting doorgenomen (Efeziërs 6:10-17). Dat is best een ingewikkelde tekst, maar daardoor werden de dilemma's wel duidelijk. Want kún je als gelovige – zoals Paulus zijn lezers vraagt – iedereen wel het goede nieuws van de vrede brengen, en hoe dan? In de viering begonnen we met een Mentimeter (een soort digitale enquête) over het thema vrede. Daarna gingen we in groepjes met elkaar in gesprek over stellingen zoals 'Christenen kunnen 'het kwaad' bestrijden met Gods boodschap van liefde en vrede' en 'Ik doe altijd het goede'. Het werd een bijzondere en enerverende dienst, en het was fijn dat ook jongeren uit de andere wijken gekomen waren. Ook onze nieuwe jeugdwerkers, Robert en Tim, waren gekomen om zich voor te stellen. En bovendien konden we weer genieten van onze geweldige jongerenband. Ook in de komende tijd staan er in onze verschillende wijken weer vieringen gepland voor en door jongeren (en natuurlijk zijn die heel geschikt voor alle leeftijden!). Graag tot dan!

Ds. Mirjam Buitenwerf

Terugblik Palmpasen

Op de zaterdag voor Palmpasen kwamen zo'n 25 kinderen en hun (groot)ouders naar de Regenboog om een Palmpasenstok te maken.



Wat was het een feestje om samen de stokken te versieren. Natuurlijk was er ook uitleg over de betekenis van alle dingen die je aan zo'n stok hangt, zoals de

rozijntjes die staan voor de zilverstukken die

Judas kreeg toen hij Jezus verraden had, het broodhaantje dat verbonden is met de haan die kraaide toen Petrus drie keer had gezegd



dat hij Jezus niet kende, en het groen van de buxustakjes dat symbool staat voor de palmtakken waar de mensen mee zwaaiden toen Jezus Jeruzalem binnenreed. Bij de viering op Palmzondag hebben we allemaal erg genoten van de kinderen die met hun prachtig

versierde stokken in optocht door de Regenboog liepen. Het was een bijzonder begin van de Stille en Goede Week.

Ds. Mirjam Buitenwerf

Terugblik Pasen met de Tweemaster

Op de donderdag voor Pasen kwamen de leerlingen van basisschool de Tweemaster naar de Regenboog om Pasen te vieren. Ook een aantal ouders en grootouders vierde met ons mee. Het Paasspel van de kleuters vormde het hoogtepunt van de viering. De jonge kinderen speelden op een ontroerende en ontwapenende manier het Paasverhaal, van de maaltijd van Jezus en zijn leerlingen tot aan de vrouwen die ontdekten dat Jezus was opgestaan. Kinderen uit de hogere groepen zongen mooie liedjes over Pasen en de lente, en de kinderen uit groep 7 en 8 hadden zelf gedichten over Pasen gemaakt en droegen die voor. Het was fijn om als voorganger een rol te mogen spelen in de vieringen. Zowel de kinderen, de leerkrachten als de (groot)ouders waren erg enthousiast, dus we hopen elkaar rond Kerst weer te treffen in de Regenboog!

Ds. Mirjam Buitenwerf

Pinksteren, zondag 5 juni

Op zondag 5 juni is het Pinksteren, het feest van de Geest! We vieren 'de verjaardag' van de kerk, en staan stil bij hoe de Geest ons altijd weer nieuwe kracht geeft om ons geloof in de praktijk te brengen. Het Regenboogkoor

verleent medewerking aan deze dienst, en ook onze jongerenband levert een bijdrage. Pastoraal werker Willy Hoogendoorn en ds. Mirjam Buitenwerf zullen samen voorgaan. Van harte welkom bij deze inspirerende viering!

In Memoriam Irene Swen-van der Ploeg



Op 26 maart jl. overleed Irene Swen- van der Ploeg, in de leeftijd van 81 jaar. Irene en haar man Joost woonden meer dan 40 jaar in de Merenwijk. Voor die tijd beleefden ze samen een aantal bijzondere jaren in de Congo in Afrika: Joost werkte er als arts en Irene als lerares Frans. Samen kregen ze drie kinderen. Terug in Nederland kon Irene als docent Frans aan de slag bij het haar vertrouwde Marnix Gymnasium in Rotterdam, de school van haar jeugd.

Piano spelen was haar grote passie. Toen Jan van Well haar vroeg om de vieringen in de Regenboog te komen begeleiden, hoefde ze daar niet lang over na te denken. Uiteindelijk heeft ze meer dan 40 jaar lang de vieringen in de Regenboog begeleid, en hebben wij van haar verfijnde piano- en orgelspel mogen genieten. Bijna een jaar geleden ontving ze een koninklijke onderscheiding voor haar bijzondere muzikale werk in de Regenboog en in andere kerken.

De laatste tijd ging Irenes gezondheid vlug achteruit. Dankzij de liefdevolle zorg van Joost en de kinderen heeft ze bijna tot op het laatst thuis kunnen blijven wonen. In de afscheidsdienst lazen we Psalm 90, een lied over de kostbaarheid van ons bestaan.

Onze gedachten gaan uit naar Joost, naar hun kinderen Odile, Raoul en Sanderijn, en naar hun schoon- en kleinkinderen.

Ds. Mirjam Buitenwerf

Uit de AKM



De AKM (Algemene Kerkelijke Merenwijkraad), het overkoepelende bestuur van de Regenboog waarin de Wijkkerkenraad (PKN) en het Rooms Katholiek Vicariaat samen vorm geven aan de oecumenische kerk die wij al 50 jaar zijn, kwam op 4 april in zijn geheel weer bij elkaar.

Twee onderwerpen hebben we samen besproken.

Ten eerste bespraken we indringend de de ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap.

Ook keken we naar de manier waarop we ons 50-jarig jubileum dit jaar vormgeven.

1. Bij het eerste onderwerp hebben we ons flink verdiept in de situatie waarin we verkeren. Het is duidelijk dat onze kring kleiner en gemiddeld ouder wordt. Samen zijn we nog steeds vitaal genoeg om op zon- en feestdagen, bij belangrijke gebeurtenissen zoals het afscheid van overledenen prachtige, inspirerende vieringen te houden, om diaconaal mensen bij te staan, om samen te zingen in koren, om allerlei activiteiten te organiseren en om samen te leren in meerdere kringen. En ook blijken we samen nieuwe dingen op te kunnen pakken, zoals het vormgeven van nieuwe activiteiten voor jongeren en hen erbij te betrekken. Kortom: om voor veel mensen een belangrijke plek te zijn. De vraag is, hoe om te gaan met de veranderingen, nu we met minder en met gemiddeld oudere mensen zijn. We hebben daar niet één-twee-drie- een oplossing voor. Wat we wel weten, is dat we niet bij de pakken neer willen gaan zitten en ook, dat we geen irrealistische plannen moeten maken of onhaalbare verwachtingen willen wekken.

Daarom gaan we geen grote plannen schrijven, maar willen we met elkaar, met u allen dus, in gesprek gaan en samen vorm geven aan onze toekomst.

Daar gaan we concreet vorm aan geven. Eén gedachte is om daar bij de 'slotviering' van ons 50-jarig bestaan op zondag 4 september 2022 (om 14.00 uur 's middags) al een begin mee te maken en die viering 'interactief' te wijden aan onze toekomst. Daarnaast broeden we op andere vervolgstappen.

Een mooie manier om aan de toekomst van de Regenboog letterlijk verder vorm te geven zal binnenkort plaats gaan vinden: onze verouderde hal zal een fris aanzien krijgen. De Stichting Beheer staat daarvoor in de startblokken!

2. Het vieren van ons 50-jarig bestaan vordert. Vooral door corona heeft een enkele activiteit wat later plaatsgevonden, maar we kijken heel tevreden naar wat er allemaal plaatsvond of in nog staat te gebeuren. Het vieren van het jubileum heeft op allerlei gebied een stimulans aan ons als geloofsgemeenschap gegeven. Als u dit Bulletin ontvangt, heeft de groots opgezette Inspiratiedag op 21 mei al plaats gevonden. Onder het motto "Zin in de Merenwijk" zijn er "Portretten van de Merenwijk" gemaakt en is er een prachtig boek verschenen met gesprekken met Merenwijkers. Op 21 mei is dan op allerlei manieren aan "zin" vorm gegeven. Het is een mooi en concreet voorbeeld van de manier waarop wij als Regenboog deel van de samenleving in de Merenwijk willen zijn.



Op 4 september sluiten wij ons jubileum af (al volgt in november nog een dag met de "Vliegende Speeldoos" voor jongeren die door corona uitgesteld was). Komt u allemaal op 4 september om 14.00 uur naar het grootse slot van ons 50-jarig jubileum? De plannen daarvoor worden nu voorbereid.

Hoogstwaarschijnlijk gaan we met elkaar tevoren lunchen, waarna we een viering houden en tot slot samen met de genodigden uit de stad en de Leidse kerken het glas heffen. Daarmee komt de eerder aangekondigde picknick in de zomer te vervallen. En ook blijkt onze geplande pelgrimstocht begin september te veel van het goede te zijn. Die gaat dus niet door.

Houdt u de website in de gaten voor het laatste nieuws... want het volgende Bulletin komt waarschijnlijk te laat om u in te kunnen lichten.

Hartelijke groet,
Truus de Haan, voorzitter AKM

De AKM en onze Penningen

Wat zijn er mooie activiteiten in de Regenboog ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan. Het filmweekend eind maart, waarin we zeer verschillende films hebben kunnen bekijken. Maal met een verhaal in april, we konden genieten van een heerlijke Indische maaltijd en een mooi gesprek! Het Voorjaarsconcert, verschoven van januari naar april, waar we allemaal blij van de vrolijke muziek werden! En de activiteiten zijn nog niet afgelopen. Zaterdag 21 mei onze inspiratiedag, waarvoor we allemaal het mooi geschreven boekje hebben ontvangen: Zin in de Merenwijk. Wat fijn dat het allemaal weer kan en dat we elkaar weer kunnen spreken.

Het is nu half mei en onze vieringen kunnen gelukkig weer live plaatsvinden. Het eerste wat mij opviel aan de inkomsten, is dat de inhoud van de eerste collecte flink is teruglopen, in

vergelijking met het jaar 2021. Vorig jaar zaten we in de lockdown vanwege de COVID pandemie. Er waren toen alleen on line vieringen en de opbrengst voor de eerste collecte was 40 euro per week hoger. Daarom doe ik nu de volgende oproep. Ook als u thuis met ons mee kijkt, is er het vriendelijke verzoek, om ook uw bijdrage te geven voor de onkosten die gemaakt worden om de viering mogelijk te maken. Dit kan per overschrijving op de bankrekening van de AKM en per GIVT app. Alvast hartelijk dank voor alle giften die zo binnen komen!

Ook is er de oproep in dit Bulletin uw vrijwillige bijdrage te geven. De bijdrage is al enige jaren vrij constant, het percentage gevers was in 2021 precies gelijk aan 2020. Dit kan hoger! Mocht u willen bijdragen, graag!

In maart hebben we voor het eerst de derde collecte gehouden. In de AKM is besproken dat we naast het gewone collecterooster, ruimte willen creëren voor acute noodsituaties die om geld vragen. Het eerste doel kregen we aangereikt door de Protestantse Gemeente Leiden, die ons vroeg om op 6 maart te collecteren voor Noodhulp Oekraïne. Het was een mooie opbrengst van 387 euro en deze is overgemaakt naar Kerk in Actie/Noodhulp Oekraïne.

Ons eigen jubileum doel, Stichting Het Vergeten Kind, heeft ook een mooie collecte opbrengst, 163 euro, en deze gift maakt dat er nu 1229 euro in het fonds zit van ons eigen jubileum doel. Aan het einde van het jubileum jaar zal het gehele bedrag overgemaakt worden naar Stichting Het Vergeten Kind.

Datum viering	Eerste collecte: voor geloofsgemeenschap		Tweede collecte: voor bestemmingen buiten de Regenboog	
	Euro		Bestemming	Euro
6 februari	136		Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	92
13 februari	136		Kerk in Actie/Noodhulp Nepal	157
20 februari	136		Diaconie/De Bakkerij	113
27 februari	136		Algemeen Kerkenwerk Prot.Gem.Leiden	127
6 maart	140		RK Bisschoppelijke Vastenactie	113
6 maart 3 ^e collecte			Noodhulp Oekraïne	387
13 maart	140		Jubileumdoel/Het Vergeten Kind	163
20 maart	140		Kerk in Actie/Werelddiaconaat Indonesië	206
27 maart	140		Kerk in Actie/Kliederkerk	68

De inkomsten per maand voor de geloofsgemeenschap zijn gelijk verdeeld over de zondagen omdat op de ING rekening van de AKM de giften voor de geloofsgemeenschap niet per week worden uitgesplitst. Willy Menken, penningmeester AKM

Kosten Bulletin 2022



UW BIJDRAGE IS IN 2022 HARD NODIG!
Hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage voor 2021. Omdat het maken van het Bulletin nu eenmaal geld kost, de kosten van het papier, de kopieermachine, de portokosten voor de buiten Merenwijkers en het bedrijf dat de website bijhoudt, vraag ik u wederom voor 2022 uw bijdrage over te maken.

Het is weer de tijd om voor 2022 uw geldelijke bijdrage te vragen. Met het Bulletin blijft u op de hoogte van onze Oecumenische Geloofsgemeenschap.

Als u in de Merenwijk woont, vragen we u minstens 10 euro over te maken op de bankrekening van de AKM.

Als u buiten de Merenwijk woont, ontvangt u het Bulletin met de post. Uw bijdrage van minstens 20 euro is verplicht vanwege de portokosten die eraan verbonden zijn.

Leest u het Bulletin op de website van de Regenboog of ontvangt u hem digitaal? Ook dan vragen we een bijdrage van minstens 10 euro.

HELPT U MEE OM IN 2022 HET BULLETIN BETAALBAAR TE HOUDEN!

Het banknummer van de AKM is:

NL70 INGB 0002 5811 91 ten name van:

Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

Onder vermelding van: Bulletin 2022

Meer actueel nieuws wordt verspreid via de Nieuwsbrief per e mail, een snellere manier van informatie geven. Mocht u dit nieuws willen ontvangen dan kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief op mailadres:

info@kcregenboog.nl

Hartelijk dank!

Willy Menken, Penningmeester AKM

Weer twee koninklijke onderscheidingen voor leden van de Regenboog!

Op 26 april werden – net als vorig jaar- weer twee leden van de Regenboog Koninklijk onderscheiden: Ella Veenstra en Foort van Oosten. Ook in de Regenboog zijn beiden bekende gezichten.



Ella Veenstra. Wie kent Ella niet? Heel regelmatig zien we haar samen met Piet. Ella is een duizendpoot! Ze is op de eerste plaats misschien wel te kenschetsen als een geboren lerares. Dat was ze niet alleen in haar professionele leven, maar dat blijkt ook uit haar grote betrokkenheid bij de kinderen van de Regenboog. Behalve als leidster van de kindernevendienst, is ze al vele jaren degene die ervoor zorgt dat bij de repetities voor de kinderkerstviering een lekkere maaltijd voor de kinderen klaar staat. Ella's betrokkenheid blijkt bijvoorbeeld ook uit haar altijd aanwezige initiatief om haar bijdrage te geven bij onvoorziene omstandigheden, zoals het spontaan overnemen van een kindernevendienstgroep bij ziekte van medewerkers. En dan was ze bijvoorbeeld ook actief bij de Regenboogdis en in allerlei besturen van onze oecumenische geloofsgemeenschap. Buiten de Regenboog toont Ella zich ook zeer betrokken. Ze is actief in de bibliotheek, was lid van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Leiden en was lid van de redactie van het Leids Kerkblad. Van 2005 tot 2009 was Ella jurylid, de laatste twee jaar als voorzitter, van de Co Verhoogprijs, die we tegenwoordig kennen als de Leidse Vrijwilligersprijs. En ze doet nog veel meer! Zo heeft ze me met veel succes een Syrische jongen begeleid met het behalen van zijn havo-diploma.

Ella is creatief. Dat is bijvoorbeeld te zien in de vele artikelen door vrijwillige 'journalisten' over maatschappelijke en kerkelijke onderwerpen

waarover Ella schrijft in de rubriek namens de Raad van Kerken in het Leids Nieuwsblad. Ook daarin is ze inventief en creatief. Ze weet steeds weer mensen en situaties te vinden waarover een interessant artikel te schrijven is.



Foort van Oosten kennen we tegenwoordig in de Regenboog vooral als de voorzitter van het College van Rentmeesters van de Protestantse Gemeente Leiden. In die hoedanigheid speelt hij – voor velen achter de schermen- ook een belangrijke rol voor de Regenboog. Waar ik zo vrij was om Ella vooral te kenschetsen als een ‘geboren leraar’, is Foort wellicht het best te kenschetsen als een ‘geboren voorzitter’.

Foort maakte carrière bij de brandweer, werd commandant van Leiden en uiteindelijk van de regio Hollands Midden. Voor de Merenwijk deed hij belangrijk werk als bestuurder van het Gezondheidscentrum Merenwijk. Sinds de invoering van het Raad van Toezicht-model is Foort voorzitter van die raad. En dan heb ik nog niet alle voorzittersfuncties voor Leiden genoemd, zoals bij SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), BplusC, Stichting Militair Indiëmonument Leiden, e.d. Voor zijn grote bijdrage aan Leiden werd Foort benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd, Ella en Foort met deze bijzondere, eervolle onderscheidingen!

Truus de Haan, voorzitter AKM

Avond over de Psalmen, donderdag 16 juni



Op donderdagavond 16 juni a.s. om 20.00 uur wil ik jullie graag meenemen in de wereld van de Psalmen. De Bijbelse Psalmen worden al eeuwenlang gelezen en gezongen in de joodse en christelijke traditie. Op deze avond zullen we samen ontdekken welke muzikale psalmtradities er zoal bestaan, en welke ontwikkelingen er in de loop van de tijd zijn geweest. Natuurlijk valt er ook veel te luisteren en samen te zingen. Bent u er ook bij? De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Meldt u van tevoren – liefst uiterlijk maandag 13 juni - aan bij ds. Mirjam Buitenwerf, ds.regenboog@gmail.com; 06-40425789.



Poëziemiddag 5 september

Wat was het goed elkaar maandag 2 mei na ruim twee corona jaren weer te ontmoeten en te ontdekken hoe poëzie mensen blijvend met elkaar verbindt.

Wij spraken af elkaar na de zomer weer te ontmoeten. De datum is maandag 5 september van 14.00 tot 15.15 uur in de Regenboog. Het thema is “ Voor (geen) geld te koop”. Ronald da Costa is onze gids.

Wij lezen weer teksten die je aan het denken zetten en gedichten waar je om kan

(glim)lachen. De dichters zijn o.a. Remco Campert, Tjitske Jansen, Gerrit Krol, Driek van Wissen en Annie MG Schmidt.

Een middag om naar uit te zien en nu alvast in de agenda te schrijven.

kosten €5,00

Opgave bij Anja Rijken tel: 071 5216606

Werkgroep Hulp in de Regenboog zoekt versterking

Beste gemeenteleden,

Hierbij doen wij een oproep aan u allen. De werkgroep 'Hulp in de Regenboog', d.w.z. de koster en hulpkoster, zit dringend verlegen om nieuwe leden. Mede door de coronacrisis is onze werkgroep minder in beeld geweest. Als er onder u leden zijn die graag een bijdrage willen leveren aan de kerkdiensten, bent u bij ons van harte welkom. De vergadercultuur in onze werkgroep is laag, 1x per jaar en het liefst in het begin van elk nieuw jaar. De samenwerking onderling is plezierig, en de werkzaamheden zijn prettig. De leeftijdsgrens is vanaf 18 jaar en een bovengrens is er niet.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Dagmar Saveur tel: 071-5210110, email: d.saveur@gmail.com of
Marianne de Kuijper tel: 071-5215251, email: majdekuiper@hotmail.com

Extra expositiewisselingen in Ontmoetingsruimte

Momenteel hangen in de ontmoetingsruimte de winnende foto's van de wedstrijd van de Wijkvereniging Merenwijk, in het kader van 50 jaar Regenboog / Merenwijk. Deze horen bij de thema dag "Zin in de Merenwijk" en blijven nu hangen tot half juli. Daarvoor hingen er (slechts) enkele dagen prachtige foto's van de kerktuin en dát was in het kader van de viering "Groen" op 15 mei. Deze foto's zult u weer kunnen bewonderen vanaf half juli. Dus niet getreurd dat ze slechts zó kort hingen.

Informatie over mogelijkheden om te exposeren via Contactpersoon Exposities, zie achterin het Bulletin.

Marijke Koeners

In de Kerktuin



Ik schrijf dit stukje in de tweede week van mei en u krijgt het pas begin juni onder ogen. Altijd lastig te bedenken wat op dat moment in de tuin bloeit. Daarom wijk ik er nu eens vanaf want... in de kerktuin staat

momenteel de Manna es (*Fraxinus ornus*) schitterend te bloeien met grote witte pluimen, die ook nog eens heerlijk geuren. In het Latijn betekent *Fraxinus* "speer gemaakt van esenhout". Van oudsher, niet alleen in de Romeinse tijd, maar ook bij de Grieken, Vikingen en Germanen en ook nu nog werden en worden stelen van gereedschappen van het oersterke esenhout gemaakt. Op Sicilië worden Manna essen gekweekt voor commerciële doeleinden. Er wordt een zoete stof, manna genaamd, uit de bast gewonnen. Manna in dit geval dus niet uit de hemel, maar stromend vanuit inkepingen in de schors van de boom. De zoete kleverige stof kan worden opgelost in warme melk en zou een geneeskrachtige werking hebben. Een van de eerste manna essen in Leiden was vermoedelijk het exemplaar dat Herman Boerhaave (1668 – 1738) hoogleraar botanie en geneeskunde aan de Leidse universiteit, heeft geënt en in de Leidse Hortus Botanicus geplant.

U kent vast allemaal het verhaal van de doortocht van de Joden door de Sinaï woestijn en de episode van het neerdalende manna (Exodus 16 vers 12-36). In vers 15 is overigens geen sprake van manna maar van "een fijn schilferachtig laagje". Dat klinkt, vind ik, een stuk minder smakelijk. Maar gelukkig staat verderop in het hoofdstuk dat het volk Israël het voedsel "manna" noemde en dat het leek op korianderzaad en als honingkoek smaakte. Er zijn bronnen die naar de manna es verwijzen, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat die de leverancier geweest is, want de boom komt ter plaatse niet of nauwelijks voor.

Toch: alleen al om de naam vind ik het een waardige verschijning in een kerktuin! En wie weet gaan wij als tuinteam eens proberen met een heel klein sneetje in de bast van de boom die zoetstof te oogsten. U hoort nog van ons!

Heleen Gombert

Foto-impressie Inspiratiedag

Op zaterdag 21 mei vond in De Regenboog en in buurthuis Op Eigen Wieken de inspiratiedag 'Zin in de Merenwijk' plaats in het kader van de viering van het 50-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap en van de Merenwijk. Hieronder volgt een korte foto-impressie. De foto's zijn gemaakt door deelnemers van de fotoworkshop.



Bloemworkshop



Fotoworkshop



Workshop Jiddisch Zingen



Workshop Bijbels Koken



Lunch



Zingen in het park o.l.v. Martin van der Brugge



Symposium De wijk in gesprek



Scratch-orkest tijdens de borrel

Bezoek aan Nederland



Half mei moeten we de kopij voor dit Bulletin toesturen. Oeps, dus dit weekend! Een mooi moment voor een terugblik.

Palmpasen.

Het lijkt lang geleden... Maar het was pas een maand terug. De maatregelen i.v.m. het coronavirus waren versoepeld en er was weer een feestelijke dienst in de Regenboog. En omdat ik juist in die dagen in april naar Nederland kwam, kon ik deelnemen aan de viering in de Regenboog. Nog met de jetlag in het lichaam, door het 8 uur tijdsverschil met Nicaragua. Maar blij dat ik de gelegenheid had. Het voelde als weer even thuiskomen. Ook al doet de tijd zich voelen en mis je bepaalde mensen die hun leven op aarde voltooid hebben. En zie je nieuwe gezichten die zich na mijn weggaan hebben aangesloten. Er was zelfs koffiedrinken na! Het was een goed begin van mijn verblijf in Nederland, waar ik uiteindelijk 3 weken was.

WNM

Het was fijn om weer even feeling te kunnen hebben met wat er op kerkelijk vlak in Nederland speelt en op de andere terreinen van het leven. De bijeenkomst in Biezenmortel voor de 50-jarige viering van het bestaan van de Week Nederlandse Missionarissen (WNM), die mij een bepaalde ondersteuning geeft, was daar een mooie aanvulling op. De opdracht van de WNM is vooral, aanvankelijk, het aanvullend ondersteunen van Nederlandse missionarissen en daarna ook missionaire lekenwerkers die wereldwijd de strijd aangaan tegen onrecht en armoede. En WNM kan dit belangrijke werk alleen maar ondersteunen dankzij de steun van de donateurs in collectes (Pinkstercollecte) of giften. We waren met 15 missionaire werkers van de diverse werelddelen, allen Nederlanders, samen om zowel naar de ontwikkelingen in ieders land als in Nederland te kijken.

Nicaragua

En inmiddels ben ik alweer 2 weken terug in Juigalpa. En mag ik weer volop mijn creativiteit inzetten om de diverse uitdagingen het hoofd te bieden.

Ook zijn we volop in de voorbereiding om de komende week het eenjarige bestaan te vieren van de brillenzaak, die we zijn begonnen omdat we weten dat we niet altijd van buitenlandse fondsen afhankelijk kunnen zijn. Een zaak kan t.z.t. winst geven, waarmee we een deel van de onkosten van het sociale werk dan kunnen bekostigen.



Als u dit leest is de viering voorbij, maar ik hoop dat u in gedachten het glas op ons heft!

Dank voor uw meelevens en gebed. Samen kunnen we het verschil maken. Eendracht maakt macht en zo kunnen we de uitdagingen met vertrouwen aan!

Astrid Delleman ajdelleman@zonnet.nl

Stichting Thuisgekookt



Hallo Regenboogkerk!

Ik ben Judith Piersma, heel misschien kent u mij nog van zo'n 6 jaar geleden, toen ik nog met mijn man Wouter naar de Regenboogkerk kwam en deelnam aan de bijeenkomsten voor de jongvolwassenen. Tegenwoordig woon ik met ons gezin met veel plezier in Houten.



Een half jaar geleden ben ik bij Stichting Thuisgekookt gaan werken als matchmaker. Ondertussen ben ik ook regiocoördinator voor Leiden en daarom zet ik onze organisatie graag ook in de Regenboogkerk in het zonnetje! Bij uitstek de plek daarvoor. Ik vertel u graag meer en hoop dat u er enthousiast van wordt!

Hoe het begon

Het begon in 2012 met oprichtster Marieke die bij De Wereld Draait Door Thuisgekookt lanceerde. Direct na die uitzending meldden tientallen enthousiastelingen zich aan. Inmiddels verbinden we met Stichting Thuisgekookt al tien jaar buurtgenoten aan elkaar door middel van het delen van verse, met liefde bereide maaltijden. Er zijn ruim 770.000 maaltijden gedeeld en onlangs vond ook de 500.000ste ontmoeting plaats.

Over Thuisgekookt

We faciliteren wat vroeger heel normaal was: burens die zorgen voor elkaar. In heel Nederland worden buurtgenoten aan elkaar gekoppeld voor hulp bij de warme maaltijd én gezellig sociaal contact. Op dit moment zijn er in Leiden 269 koks bij ons aangesloten en lopen er 13 actieve matches. Iedereen die hulp kan gebruiken bij de warme maaltijd (ouderen, mensen met een psychische of lichamelijke beperking of bijvoorbeeld mensen met een kleine portemonnee) kan tegen kostprijs bij ons terecht. Voor een eenmalige warme maaltijd of een duurzame oplossing waarbij ze, meestal voor 1-2 keer per week, worden gematched met een kokende buurtgenoot, die we dan Thuiskok noemen. Die Thuiskok brengt de maaltijd langs of deze maaltijd kan worden afgehaald, als dit nog lukt. Met bijna 20.000 aangesloten Thuiskoks hebben we met Stichting Thuisgekookt al veel verbindingen

kunnen leggen en bewezen dat het creëren van geluksmomentjes in 'een klein bakje' kan zitten.

De 500.000ste ontmoeting

Carl-Pieter en Hester zijn visueel gehandicapt, waardoor koken voor hen lastiger is dan voor de meeste mensen. Via Stichting Thuisgekookt kwamen ze een jaar geleden in contact met thuiskok Karla. "Ik kan me bijna niet voorstellen hoe lastig het is om te koken met een visuele handicap, daar wil ik ze dus met liefde bij helpen", aldus Karla. De verbinding gaat verder dan alleen een maaltijd. Hester: "Het contact is heel fijn. Karla komt niet zomaar eten afgeven, we hebben ook altijd een leuk gesprek". Afgelopen januari vormde het drietal zelfs de 500.000ste ontmoeting die via de stichting tot stand is gekomen.

We zouden met Stichting Thuisgekookt natuurlijk graag voor nog meer inwoners van Leiden van betekenis zijn! Ik denk dat dit verhaal juist hier past, omdat er in een kerkgemeenschap veel mensen zijn die graag iets voor een ander willen betekenen. Of die juist mensen kennen die een beetje hulp van een buurtgenoot kunnen gebruiken!

Mochten er vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op! En zegt het voort!

Hartelijke groet, Judith Piersma
www.thuisgekookt.nl
085 06 08 768

Irene dankjewel!



Het is op moment van schrijven een paar uur geleden dat we Irene vanuit de Regenboog uitgeleide hebben gedaan. Hoe gek het ook klinkt, uitvaartdiensten zijn vaak de mooiste diensten om te doen. Omdat je met muziek

de sfeer kan neerzetten, bijsturen waar nodig en passend de overleden persoon kan gedenken. Muziek biedt mensen troost en als organist speel je tijdens zo'n bijeenkomst vaak nog net ietsje geconcentreerder dan anders.

Na het vernemen van het overlijden van Irene kwamen Michiel, Wilfred en ik vrijwel direct tot de conclusie dat we alle drie wilden spelen. Irene is immers onze collega-organiste geweest, gedurende de voor mij bijna 30 jaar organistschap.



Het aparte is wel dat je zo lang met zijn vieren in het organistenteam zit, maar bijna nooit gezamenlijk dienst doet. Aan de ene kant een team, aan de andere kant de individuele teamspeler per viering. Maar dan nog is elk teamlid waardevol en dat geldt zondermeer ook voor Irene.

Los van haar muzikale kwaliteiten, één aspect van Irene, dat heeft u zich waarschijnlijk nooit gerealiseerd, was haar beschikbaarheid. Het maken van een organistenrooster kan best een uitdaging zijn, niet elke organist is immers elke zondag beschikbaar. Met vier organisten hebben we al een luxepositie (niet alleen qua aantal maar ook qua kwaliteit, luistert u maar eens voor een viering als er door al het gepraat heen gespeeld wordt), maar vakanties zijn lastiger. Zo zijn er organisten met (toen nog) jonge kinderen en is men gebonden aan schoolvakanties. Maar Irene was dan wel altijd beschikbaar én bereid om dan op die vakantiezondagen te spelen. Daardoor konden

anderen zonder gewetensnood van vakantie genieten.

Ander voorbeeld: op sommige feestdagen zijn organisten veelal bezet of weg, ook dan was Irene bereid om te spelen. Zoals bijvoorbeeld als Nieuwjaarsdag op een zondag viel. Deze bereidheid en beschikbaarheid is iets waarvoor ik haar altijd zeer erkentelijk ben geweest!

Vorig najaar hadden we nog een genoeglijke zaterdagmiddag samen in de kerkzaal. We hebben met zijn vieren muziek gemaakt, Irene op piano, Michiel op beide instrumenten (niet tegelijk, red.), Wilfred en ondergetekende op orgel. Geen zware orgelliteratuur, maar wat lichtere makkelijk in het gehoor liggende stukken. Irene liet horen dat ze het nog niet verleerd was. Wel enigszins kritisch op zichzelf, er vielen klaarblijkelijk wat nootjes weg... Maar voor zover dat het geval was (is mij niet opgevallen), het was zoals altijd zeer muzikaal! Ook dat hebben we tijdens de dankdienst kunnen horen met twee cd-opnamen van Irene.

Mede daarom was vanmiddag toch een mooie middag. Dat klinkt misschien gek, maar ik heb ook wel uitvaarten begeleid waarbij vele sprekers (te) emotioneel werden en dan krijgt zo'n dienst toch een andere lading. De kerkzaal zat vol, Mirjam had een mooie overweging, er stond een groot koor, en drie organisten die ieder op eigen manier de muziek zo mooi als mogelijk hebben gespeeld.

Toen Irene voor het laatst de kerkzaal verliet speelde Michiel een stuk van Scarlatti (ja, op ons Engelse orgel klinkt ook Italiaanse muziek goed), Wilfred en ik stonden voor het orgel waar Irene jaren op heeft gespeeld. En het voelde op dat moment eervol om met zijn drieën dit voor Irene en familie te hebben kunnen doen. Die eer werd bevestigd door een bijzonder moment. Vlak voordat Irene de zaal uit was kwamen Joost en Sanderijn al naar ons toe om ons te bedanken. Sanderijn zei daarbij 'precies in de geest van mijn moeder'... Daar word je wel even stil van.

En ik besluit met de gedachte die ik had toen de kist langs het orgel reed en tevens titel van deze column: Irene dankjewel!

Frank Resslerer

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Let op: houd a.u.b. de digitale nieuwsbrieven in de gaten voor de meest actuele informatie over o.a. de vieringen van de Maaltijd.

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
05-06	Pinksteren m.m.v. Regenboogkoor, viering van de Maaltijd	Ds. M. Buitenwerf + Pw. W. Hoogendoorn	RK Pinksteractie/Week Nederlandse Missionaris
12-06		Ds. M. Buitenwerf	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
Do 16-06	19.00 u Eucharistie	Pst. D. Langerhuizen	
19-06	Eerste communieviering	Pw W. Hoogendoorn Th. Scholtes, ofmconv.	RK Vicariaat
26-06		Leden geloofsgemeenschap	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
03-07		Ds. M. Buitenwerf	Diaconie/De Bakkerij
10-07	M.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
17-07		Ds. B. Schelhaas	RK Vicariaat
Do 21-07	19.00 u Eucharistie	Pst. D. Langerhuizen	
24-07		Pw. W. Hoogendoorn	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
31-07		Leden geloofsgemeenschap	RK Vicariaat
07-08		Pw. W. Hoogendoorn	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
14-08	Maria Hemelvaart	Ds. H Schouten	Diaconie/De Bakkerij
Do 18-08	19.00 u Eucharistie	Pst. D. Langerhuizen	
21-08		Pw. C. Hofschreuder	RK Vicariaat
28-08	Doopdienst	Ds. M. Buitenwerf	Missie Verkeersmiddelenactie/MIVA
04-09	14.00 u Regenboogzondag m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf Pw. W. Hoogendoorn	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
11-09		Leden geloofsgemeenschap	Kerk in Actie jong protestant, de kerk: een thuis voor jongeren
Do 15-09	19.00 u Eucharistie	Pst. D. Langerhuizen	
18-09		Ds. M. Buitenwerf	Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden
25-09		Pw. C. Hofschreuder	Diaconie/De Bakkerij

Alle vieringen zijn online te volgen via ons YouTube kanaal: 'Oecumene Merenwijk'.

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Neem contact op met Rieuwerd Buitenwerf (tel. 071-7854086) voor informatie over de jongerenvieringen.