

BULLETTIN



De

Regenboog



Jaargang 48 nr. 5
dec. 21 - jan. 22

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Nieuw leven	2
Kerstmis, welke betekenis heeft het feest voor u en voor mij?	2
Medeleven	3
Wekelijkse bloemengroet	3
Kerst	3
Adventsproject voor kinderen	
'Het plakboek van Lucas',	4
Kinderkerstfeest in de Regenboog	4
Kerstnachtviering	4
Kerstochtendviering	4
Driekoningen	4
Ronald van Heyningen jubileert	4
De AKM en onze penningen	6
Geef vandaag voor de kerk van morgen	7
Sint Maarten in de Merenwijk	8
Een maal met een verhaal	8
Groene Theologie	9
Trees van Montfoort legt theologische basis onder duurzaamheid	10
In de Kerktuin	11
De Stichting Beheer zoekt versterking	12
Nieuwjaarsconcert	12
Werkgroep Diaconie	13
Bericht van Astrid Delleman uit Nicaragua	13
Diaconale info vanuit De Bakkerij	14
Holy sh*t	16
Oecryptogram nr. 4	17
Kerstkleurplaat	18
Roostervieringen	19



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

'Welke betekenis heeft Kerstmis voor u en voor mij?' Deze vraag stelt Truus de Haan, als voorzitter van de AKM. Ds. Ronald da Costa antwoordt in een gedicht: 'Geboorte, een licht gaat op, wijst de weg, naar een nieuw begin van leven'. Hopelijk kunnen wij binnenkort onze antwoorden (zeggend of zingend) uitspreken in de advents- en kerstvieringen in de Regenboog. Of als het niet anders kan via een livestream.

Onze geloofsgemeenschap viert haar 50-jarig jubileum. U wordt opnieuw uitgenodigd voor een 'Maal met een verhaal' en wel op 20 januari. Ook Ronald van Heyningen jubileert: in januari is hij 25 jaar koster-beheerder van de Regenboog. Frances Verhaar heeft hem geïnterviewd.

In de afgelopen weken hielden tweehonderd landen zich in Glasgow bezig met de verandering van ons klimaat. Gisteren hoorde ik een column op de radio waarin de slotverklaring vergeleken werd met het laatste stompje van een nootmuskaat dat overblijft nadat iedereen er een stukje van heeft afgeraspt. Weinig hoopvol dus. Er is een grotere inzet voor duurzaamheid nodig. Ds. Trees van Montfoort schreef in 2019 het boek 'Groene Theologie'. Kees Posthumus had een gesprek met haar waarin ze pleit voor een andere liturgie, ander pastoraat, andere liederen en een nieuwe theologie.

Dit en veel meer kunt u lezen in het Bulletin, dat afgesloten wordt met een column van Frank Ressler en een oecryptogram van Pieter Schrijnen.

De redactie wenst u veel leesplezier.



Nieuw leven



*Geboorte, een licht gaat op,
wijst de weg
naar een nieuw begin
van leven.*

*Een ster laat wijzen
spoorzoeken,
staat stil
boven een stal
met Maria en Jozef
op de vlucht,
niks nieuws onder de zon.*

*Daar wordt hun eerste geboren:
Jezus, een naam vol hoop
in een wereld vol chaos en Herodessen,
net als nu.
Geen schijn van kans,
crisis op aarde,
hoop ver te zoeken.*

*Of toch?
Later zal dit kind stem geven
aan de sprakelozen.
Zij zullen leven
vanuit zijn geestkracht:
I have a dream, Yes we can, Wir schaffen das.*

*Wat er ook woedt,
hoe lang de aarde nog bestaat,
Wees gegroet moeder Maria,
Wees welkom vader Jozef,
Ga ons voor kind Jezus.*

*Ons gaat elke dag een licht op
van oud naar nieuw
van gisteren naar morgen.
Wij blijven gaan in jullie spoor,
laten onze stem horen,
steken de handen uit de mouwen
en laten ons in godsnaam
het licht op nieuw zicht
niet ontnemen.
Wat er ook gebeurt.*

Ronald da Costa

Kerstmis, welke betekenis heeft het feest voor u en voor mij?

Nu we ons weer langzaam voorbereiden op Kerstmis vraag ik me af: wat betekent dit feest waar zoveel mensen zo veel betekenis aan hechten? Ik heb het antwoord niet meteen paraat en kijk terug.

Mijn eigen kleine geschiedenis toont me een vroege kerstochtend waarin ik teleurgesteld wakker word. Ik zou toch mee mogen naar de kerstnacht om twaalf uur? "Ach, je sliep zo heerlijk", zegt mijn lieve moeder, "Ik kon je echt niet wakker maken...". Toch zit ook ik enkele jaren later als jongste bij de anderen aan tafel, nadat we midden in de kerstnacht zijn thuis gekomen. In de donkere kamer eten we bij kaarslicht saucijzenbroodjes en kerstbrood. Ik tol daarna lang na middernacht mijn bed in. Ik zie ook de kerstboom met de kaarsjes; de opwinding als we samen de kerststal met de mooi gevormde beelden van zolder halen; moeder die aan de piano kerstliedjes met ons zingt; zus Mary die de grote pan met gebraden kip op de kachel in de keuken in de gaten houdt en de pudding die wij als kinderen met slagroom versieren. Het is vooral dat, de huiselijkheid van het gezin waarin ik kind mocht zijn.



Als ik terugkijk naar het vieren van Kerstmis, is het de liefde en geborgenheid van mijn kindertijd die me met grote dankbaarheid vervult. Ik hoop dat ik dat ook mijn kinderen heb kunnen bieden. Ook ik zette weer een kerststal neer, samen versierden we de boom en ook ik zong met hen bij de piano.

En het verhaal dan? De boodschap van Kerstmis? De barre tocht van het jonge stel dat onderweg is; de hardvochtigheid van de herbergiers; de ontvankelijkheid van de herders; de boodschap van de engelen; de rol van de dieren in de stal; het wonderlijke bezoek van de drie Wijzen; de haat en afgunst van koning Herodes...? Dat verhaal heeft een

grote waarde en ik hoef niet lang na te denken om de parallellen nu dichtbij en verder weg te vinden. Ik hoef die niet voor u in te vullen. U kent ze.

Werd daar onze verlosser geboren? Of - en dat geloof ik meer - is het vooral het oeroude verhaal van mensen onderweg. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Als ik eerlijk ben, dan is het toch de mystiek van het feest, dat Kerstmis ook voor mij geworden is. Het Paasfeest is voor mij altijd veel betekenisvoller geweest.

Welke betekenis heeft het Kerstfeest voor u?

Nu ik mijn tekst teruglees valt me iets op. Het is de zin aan het eind van de tweede alinea, waarin ik de liefde en de geborgenheid noem. Ze vervullen me met ontroering. Beide begrippen wens je elk jong mens toe. Ieder van ons weet dat deze twee minstens zo belangrijk zijn als eten en drinken. Nu ik ouder word, besef ik de enorme mazzel die ik heb gehad door op die plek, met die broers en zussen en vooral bij die ouders geboren te zijn.

Is dat wat Kerstmis met ons doet? Willen we weer even proeven van die grote levensbehoefte van liefde en geborgenheid? Kerstmis, het wonderschone verhaal van mensen onderweg laat ons dichtbij de grote belofte komen van wat mensen voor elkaar kunnen betekenen: elkaar liefde en geborgenheid geven en daarmee elkaar mens laten worden. Misschien is dat het antwoord op mijn vraag.

Ik kan met dit antwoord leven en van harte Kerstmis vieren met u in de Regenboog en met mijn gezin. Ik zal genieten van het feest en voluit meezingen met de kerstliederen in de kerstnacht als ik deel mag zijn van Arcobaleno.



Ik wens u een liefdevol kerstfeest toe.
Truus de Haan, voorzitter AKM, Kerstmis 2021

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 06 10036168
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Kerst



Kerst komt in zicht. We leven er in de Adventstijd naar toe en we hopen van harte

dat we deze vieringen dit jaar samen in de kerk kunnen vieren. Hoe dan ook, wordt er in de Regenboog door veel mensen hard gewerkt om er mooie kerstdagen van te maken. Willy en ik zien ernaar uit om samen met u Kerstmis te vieren, te vieren dat met de geboorte van het Kind, het licht in het donker verschijnt. Voor alle vieringen geldt: als het niet live kan, dan vieren we online! We wensen u gezegende kerstdagen, en een zalig en goed nieuw jaar!

ds. Mirjam Buitenwerf en Willy Hoogendoorn,
pastoraal werker

Adventsproject voor kinderen 'Het plakboek van Lucas',

Op de Adventszondagen voorafgaand aan Kerst: 28-11, 5-12, 12-12 en 19-12, steeds om 10.00 uur. Tijdens de kerkdienst gaan de kinderen met dit mooie project aan de slag.

Barbara Heubeck

Kinderkerstfeest in de Regenboog



Vrijdag 24 december om 18.00 uur.
Kom op kerstavond 24 december naar het kinderkerstfeest in de Regenboog! Iedereen is van harte welkom: kinderen, vaders, moeders, opa's en oma's. Het wordt een gezellig kerstfeest met het kerstverhaal en bekende kerstliedjes, m.m.v. de kerstband van de Regenboog. Als het niet live is, kun je online kijken via ons YouTubekanaal, Oecumene Merenwijk.

Kerstnachtviering

Vrijdag 24 december om 21.30 uur.
Sfeervolle viering waarin pastoraal werker Willy Hoogendoorn en ds. Mirjam Buitenwerf samen voorgaan, met muzikale omlijsting door het koor Arcobaleno. Ook te volgen via ons YouTubekanaal, Oecumene Merenwijk.

Kerstochtendviering

Zaterdag 25 december om 10.00 uur.
Samen vieren we op feestelijke wijze Kerst, het feest van het licht van het Kind. Ds. Mirjam Buitenwerf en pastoraal werker Willy Hoogendoorn gaan voor in deze viering. We vieren de Maaltijd van de Heer. Met medewerking van het Regenboogkoor. Ook te volgen via ons YouTubekanaal, Oecumene Merenwijk.

Driekoningen



Zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur.
Kinderen mogen verkleed als koning op bezoek komen bij de kribbe. Pastoraal werker Willy Hoogendoorn gaat voor in deze viering. Ook te volgen via ons YouTubekanaal, Oecumene Merenwijk.

Ronald van Heyningen jubileert



In januari 2022 werkt Ronald van Heyningen 25 jaar als koster-beheerder in de Regenboog. Een mooie gelegenheid om voor het kerstnummer van het Bulletin met hem in gesprek te gaan.

Ronald is een geboren en getogen Leidenaar. Op 24 november 1958 zag hij in deze stad het levenslicht. Hij verliet Leiden slechts vanwege zijn studie. Ronald: "Vanaf mijn 14e werkte ik in de weekenden en vakanties in Zoeterwoude bij bakkerij Van der Hoeven. Het creatief bezig zijn met voedsel en het nachtwerk trok me. Ik besloot de MTS-Opleiding Brood en Banket te volgen in Wageningen. Met 16 jaar ging ik in die stad in de kost. Op mijn 20e was ik weer terug in Leiden. Ik kreeg een baan bij Bakker Verhoog in Voorschoten. Maar na zo'n 10 jaar – ik was getrouwd met Willeke en we hadden drie jongens - ging dat nachtwerk me toch opbreken en was het tijd om uit te zien naar iets anders. Ik zag een advertentie voor koster-beheerder in de Regenboog. Aan deze functie werden nogal wat eisen gesteld, en ik had in de loop der jaren al verschillende van deze vaardigheden ontwikkeld. In mijn diensttijd bijvoorbeeld volgde ik een koksopleiding, en mijn oom had een uitvaartonderneming, waardoor ik de opleiding voor uitvaartverzorger heb gedaan. Maar om altijd met verdrietige mensen om te gaan, was voor mij geen optie. Ik ben ook een handige huis- en tuinklusser, wat ook in deze functie gevraagd werd. Bij de functie koster-beheerder hoorde ook dat je kerkelijke affiniteit had.

Ik ben gelovig opgevoed en heb met Willeke in de Vredeskerk mijn belijdenis gedaan. Tot mijn vreugde werd ik uit vijftig sollicitanten gekozen en werd ik de koster-beheerder van de Regenboog. Samen met de Stichting Beheer zorg ik voor de exploitatie van het gebouw. Daarnaast zorg ik voor het klein onderhoud. Dat houdt in: een kwastje verf hier en daar, kleine reparaties en schoonmaakwerkzaamheden.



Elke laatste donderdag van de maand heeft de Stichting Beheer een vergadering en het laatste punt op de agenda is "de beheerder". Dan worden de lopende zaken besproken.

Mocht er tussendoor iets zijn dat belangrijk is of als er een punt is dat ik zelf wil bespreken, dan is er binnen de stichting een contactpersoon met wie ik contact kan opnemen.



Er is veel aanloop in de Regenboog. Bij de ingang van de kerk is het kantoorje van waaruit ik mijn werkzaamheden kan regelen. Tijdens de "lock downs" in coronatijd waren er weinig activiteiten. Als de mensen me zagen, kwamen ze vaak even binnenlopen voor een praatje.



Ik ben als koster-beheerder de opvolger van Koos Huisman. Na zijn overlijden is er een kostersgroep gevormd, waarvan ik ook deel uitmaak. De vrouw van Koos - Jos Huisman- is ook nog steeds thuis in de werkzaamheden in de Regenboog. Ze heeft zich over me ontfermd en mij ingewerkt toen ik net begon. Ik kan nog steeds een beroep op Jos doen. We hebben een bijzondere verstandhouding met elkaar en ik ben haar enorm dankbaar voor al haar hulp.

Het fijne van dit werk vind ik het sociale gedeelte, het omgaan met mensen. In de Regenboog zijn dat de pastores, de besturen, de vrijwilligers en de kerkgangers. Buiten de kerk zijn dat de mensen die zalen huren, feesten geven, zij die een uitvaart moeten regelen en de leveranciers van goederen. Mensen zeggen dat ik over het algemeen opgewekt ben en een vrolijke en positieve uitstraling heb. Dat vind ik zelf ook belangrijk.

Een koster-beheerder moet makkelijk benaderbaar zijn, maar soms ook over een zekere distantie beschikken.



Als er mensen aan het werk zijn, voorzie ik ze van koffie of thee. Ik werk meestal 's middags en 's avonds. Er zijn pas weer twee koren bij gekomen die in de Regenboog oefenen op dinsdag en donderdag. Op woensdagavond repeteert het Regenboogkoor. Naast leden van de kostersgroep doe ik ook dienst als koster op zondag. Voor de bijzondere vieringen als uitvaarten is ook veel organisatie vereist. Als de zaken goed geregeld zijn, komt dat de viering ten goede. Het is een emotioneel moment voor mensen. Je ziet: mijn werk is heel gevarieerd.

De boog kan niet altijd gespannen staan, daarom bezoek ik in mijn vrije tijd graag de sportschool. Als Willeke naar haar werk gaat, ga ik trainen en op vrijdagavond sport ik met een aantal vrienden in de universiteitssporthal. Een uurtje stoeien: boksen en worstelen, dan kan ik me helemaal uitleven.

Naast mijn betaalde werk doe ik ook vrijwilligerswerk als overblijfouder. Onze kinderen zijn al lang van de basisschool, maar ik doe dat vrijwilligerswerk nog steeds. Ik ben ook schipper bij de Leidse Rederij. Daar doe ik rondvaarten met allerlei gezelschappen. Ik kan inloggen op de agenda van de rederij en mezelf inroosteren.

Onze 3 jongens, Berry (31), Bas (30) en Pim (26), zijn alle drie het huis uit. We zijn grootouders van Isa Mae (een meisje van 5) en Joa (een jongetje van 2½). Helaas wonen zij in Sint Anthonis in Brabant. Maar Willeke en ik proberen er eens in de 14 dagen een dagje heen te gaan. We gaan er ook regelmatig een weekendje naar toe met de caravan op de camping vlakbij hun huis.

Mijn creativiteit kan ik kwijt in het koken van gevarieerde, vegetarische gerechten. Ik probeer graag maaltijden uit, die ik nog nooit gegeten heb."



Dit en volgend jaar zijn er dus twee jubilea: 50 jaar Oecumene in de Merenwijk en Ronald 25 jaar in dienst als koster-beheerder. Mooi toch!

Frances Verhaar

De AKM en onze Penningen



In het vorige Bulletin kon ik eindigen met de zin: "Laten we zorgen dat we allemaal gaan genieten van alle festiviteiten enzovoort". De realiteit is dat de overheid afgelopen vrijdag, 12 november, weer een gedeeltelijke lockdown heeft afgekondigd en we ook kerkelijk weer moeten schakelen in de maatregelen die ervoor zorgen dat we veilig onze vieringen en festiviteiten kunnen bezoeken. Het zal gevolgen hebben voor de activiteiten die gepland stonden.

Het 50 jarig jubileum jaar is 5 september van start gegaan met verschillende activiteiten. Zo hebben we het 'Maal met een verhaal' gehad, met 27 deelnemers en het Sint Maarten feest met een echt paard en Sint Maarten op het paard. Vele kinderen, ouders en grootouders hebben genoten voordat ze langs de deuren

gingen in de Merenwijk. Allebei de activiteiten waren een groot succes.

Er worden nog regenboog kaarsen verkocht voor het jubileum. U moet er snel bij zijn anders zijn ze op! Er is in 2021 al voor ruim 500 euro aan kaarsen verkocht, een mooie opbrengst!

Onze jubileum actie voor stichting 'Het vergeten kind' heeft eind oktober al 450 euro opgebracht. Een mooi resultaat waarin ook de collecte van 10 oktober is meegerekend. U kunt voor dit doel het gehele jaar geld overmaken op de bankrekening van de AKM, NL70 INGB 0002 5811 91 van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad onder vermelding van 'Het vergeten Kind'. Het tweede doel

tijdens dit jubileumjaar is de Sinterklaasactie van de Stichting 'Voor Elkaar in Leiden', deze heeft eind oktober 25 euro opgebracht.

De collecteopbrengst voor de geloofsgemeenschap zelf is deze maanden (aug, sept en okt) nagenoeg hetzelfde als in 2020. Met minder kerkgangers live in de vieringen is het best spannend hoe een en ander zich zal gaan ontwikkelen. En dat terwijl de kosten wel doorlopen. Gelukkig hebben we weer live muziek en een mooie Allerheiligen/Allerzielen viering gehad. Dank aan allen die gul blijven geven in de collectemandjes, op de AKM bankrekening of op onze GIVT app!

Datum viering	Eerste collecte: voor geloofsgemeenschap	Tweede collecte: voor bestemmingen buiten de Regenboog	
	Euro	Bestemming	Euro
1 augustus	138	RK Vicariaat	74
8 augustus	138	PGL	50
15 augustus	138	Kerk in Actie / Zending Pakistan	82
22 augustus	138	PGL	87
29 augustus	138	MIVA	75
5 september	209	PGL	310
12 september	209	Diaconie/De Bakkerij	79
19 september	209	RK Vicariaat	145
26 september	209	Kerk in Actie / Zending Israël/Palestina	95
3 oktober	123	RK Wereldmissie dag kinderen	112
10 oktober	123	Jubileum doel: 'Het vergeten kind'	150
17 oktober	123	PGL	108
24 oktober	123	RK Missie zondag	51
31 oktober	123	PGL	121

PGL= Protestantse Gemeente Leiden MIVA= RK Missie Verkeersmiddelen Actie

De inkomsten per maand voor de geloofsgemeenschap zijn gelijk verdeeld over de zondagen omdat op de ING rekening van de AKM de giften voor de geloofsgemeenschap niet per week worden uitgesplitst.

Willy Menken, Penningmeester AKM



Actie Kerkbalans 2022

Het is bijzonder om te merken hoe we samen Kerk kunnen zijn in deze tijd! Ondanks de beperkingen door corona blijft de geloofsgemeenschap een plek van betekenis voor velen, zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Een plek van inspirerende vieringen, waarin we God ontmoeten, een kaarsje opsteken en waar we pastoraal en diaconaal omzien naar elkaar.

De kerk moet voor zijn eigen inkomsten zorgen en er zijn veel kosten. Zoals het onderhoud en beheer van het kerkelijk centrum en de salarissen van de beroepskrachten. Daarnaast zijn ook aan de activiteiten, die voor jong en oud worden georganiseerd, kosten verbonden. Voor al deze kosten vragen we aan onze gemeenteleden, naast een gift via de wekelijkse collecten, jaarlijks om een financiële bijdrage. Dat doen we via de Actie Kerkbalans, ieder jaar in januari.

In 2022 is het thema van de campagne: "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

De actieperiode is van 15 januari t/m 29 januari 2022. De enveloppen worden vanaf maandag 17 januari 2022 bij u thuis bezorgd en uiterlijk 25 januari 2022 weer opgehaald. Degenen die digitaal de jaarlijkse toezegging doen, ontvangen per mail bericht.

Geeft u ook om onze kerk? Doe dan mee en geef als het kan ruimhartig. Uw bijdrage is meer dan welkom. Mede door uw steun kunnen we een inspirerende plek zijn en blijven.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Wilt u komend jaar meedoen via een digitale oproep dan kunt u zich aanmelden bij Edo Elstak (ejh.elstak@telfort.nl) voor giften aan het Vicariaat en bij het Kerkelijk bureau (info@kerkelijkbureauleiden.nl) voor giften aan de PGL

Lopers gevraagd

Gelukkig beschikken we over een aantal vaste lopers en coördinatoren om alles in goede banen te leiden. We hopen dat we ook dit jaar weer op hen kunnen rekenen.

Omdat er ieder jaar, om diverse redenen, enkele lopers afvallen, zijn nieuwelingen van harte welkom.

Daarom verzoeken wij, indien u (weer) uw zeer gewaardeerde medewerking wilt verlenen, u hiervoor op te geven.

Graag een mail naar Bettie Landkroon:
jenb.landkroon@kpnmail.nl
Tel nr. 071-5211627

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Werkgroep Actie Kerkbalans

Sint Maarten in de Merenwijk



Op donderdag 11 november verzamelden zo'n 40 kinderen en hun ouders zich bij de ingang van de Regenboog. Veel kinderen hadden een mooie lampion bij zich, want het was Sint Maarten! Het wachten was natuurlijk op het paard en de (Romeinse) ridder Martinus. Om het paard naar de kerk te leiden zongen we twee Sint Maartenliedjes, onder de deskundige leiding van twee gitaristen: Sjoerd en Rieuwerd. Daarna liepen we in een mooie lampionnenoptocht achter het paard aan. Op het grasveld achter de Regenboog werd het mooie verhaal over Martinus en de bedelaar verteld en gespeeld. Martinus sneed met zijn zwaard zijn mantel dwars doormidden en je kon zien dat de bedelaar erg blij was met wat extra warmte, want het was best koud. Wat hebben we genoten van dit bijzondere samenzijn! Dank aan iedereen die zo hard heeft gewerkt om er een prachtig Sint Maartenfeest van te maken.

Ds. Mirjam Buitenwerf

Een maal met een verhaal

Geïnspireerd door de maaltijden in de oude kloostergemeenschappen vond op donderdag 14 oktober voor de eerste keer een "Maal met een Verhaal" plaats in "Klooster de Regenboog". Er schoven 27 mensen aan, aan de tafels in de refter.



Twee van hen hadden een verhaal meegenomen.

Magda Römgens vertelde hoe zij, Rooms Katholiek opgevoed, haar geloof verloor. Ze nam ons mee op haar bijzondere pad door het leven. Deze avond ervoer zij de Regenboog die reikt van Oost naar West en voor haar, nu als roze oudere, ook van de LHBTI-gemeenschap naar de kerkgemeenschap, opnieuw als een thuiskomen.

Daarna was de beurt aan Ingrid Weitenberg. Voor haar zijn inspirerend en richtinggevend de eerste vraag en het antwoord van de Rooms Katholieke Catechismus: Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. Soms met vallen en opstaan probeert zij vorm en inhoud te geven aan die opdracht.

Tijdens de maaltijd, die eerlijk gezegd niet zo eenvoudig was als aangekondigd, maar wel heel smakelijk, ontstonden aan de verschillende tafels vaak boeiende gesprekken naar aanleiding van de verhalen.

Het volgende "Maal met een verhaal" wordt gehouden op donderdag 20 januari. Maja van Spaandonk en Lia Lommers zullen dan verhalen over wat hen inspireert. De maaltijd start om 18.00 uur. U wordt om 17.45 in De Regenboog verwacht. Opgeven kan bij dehaantruus@gmail.com.

Heleen Gombert

Groene Theologie



De Rozenkring bespreekt in het nieuwe jaar het boek 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort.

Recensenten van de dagbladen Trouw en het Nederlands

Dagblad vonden 'Groene Theologie' het beste Theologische Boek van 2019. Volgens de jury is 'Groene Theologie' een "hyper-urgent en noodzakelijk boek"

(www.nachtvandetheologie.nl). Nog enkele citaten uit het juryrapport

"Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig, want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer."



"Het boek markeert wat voor velen momenteel begint te dagen: dat ecologie ook echt iets met theologie te maken heeft. Dat 'wie God is' iets te maken heeft met 'hoe deze wereld in elkaar zit'. Dat doet ze op een manier die laat zien dat theologie ertoe doet in het publieke debat. 'Groene Theologie' laat zien: theologie heeft met alles te maken en niet alleen met ethiek."

"We mogen Van Montfoort dankbaar zijn dat haar oorspronkelijke idee voor een proefschrift veranderde in een ook voor de leek toegankelijk publieksboek. Het is als leesboek weliswaar aan de degelijke kant en het vraagt best wat van de lezer, maar daar is niets op tegen."

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël Onderweg, en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN. Ze publiceerde eerder 'Maria, een beeld van een vrouw' en 'Een ijsje op zondag. Cultuurverschillen tussen katholieken en protestanten'.

Wie belangstelling heeft voor 'Groene Theologie' is van harte welkom op de Rozenkring. Elke derde maandagavond van de maand in de Regenboog of bij een van de deelnemers thuis.

Dick Rijken, tel 071-5216606

Trees van Montfoort legt theologische basis onder duurzaamheid



door Kees Posthumus, verhalenverteller en kerkjournalist

De inzet voor duurzaamheid moet van binnenuit komen, gevoed en geïnspireerd door ons geloof. Het vraagt om andere preken, andere liturgie, ander pastoraat, andere liederen, een nieuwe theologie.

In haar boek *Groene theologie* legt theoloog Trees van Montfoort een gedegen en inspirerende theologische basis onder de gelovige inzet voor duurzaamheid. Daarnaast biedt ze nieuwe inzichten voor de seculiere milieubeweging. Aanvankelijk zou ze promoveren op theologie en duurzaamheid, maar wilde toegankelijker schrijven dan voor een proefschrift vereist is, moeilijke dingen helder uitleggen voor een boek dat in de kerk gebruikt kan worden

Dat is gelukt. *Groene theologie* werd gekozen als beste theologische boek van 2019 en het landt in de Nederlandse kerken. Van Montfoort: "Ik geef veel lezingen, zeg zelden 'nee' als een gemeente mij daarvoor vraagt. Tegelijk geef ik gastcolleges aan universiteiten. Dat was mijn inzet: je hoeft geen theologie gestudeerd te hebben om dit boek te lezen, terwijl het ook door theologen serieus wordt genomen."

U schreef dit boek voor kerk en milieubeweging. Waarom?

"In de (protestantse, red.) kerk valt duurzaamheid onder de taken van de kerkrentmeesters - de gebouwenbeheerders – en de diaconie. Gezien de ernst van de ecologische crisis is dat niet voldoende. Duurzaamheid raakt de volle breedte van het kerkelijk leven. Het vraagt om andere preken,

andere liturgie, ander pastoraat, andere liederen, een nieuwe theologie. Er is iets grondig mis met de gangbare theologie die stelt dat wij mensen buiten de natuur staan. Dat maakt de natuur tot een hulpbron waarover we vrijelijk kunnen beschikken. De ecologische crisis toont daarvan de desastreuze gevolgen.

In de milieubeweging gaat het vaak om maakbaarheid: praktische oplossingen voor problemen. Vanuit het christendom is kritiek mogelijk op het eenzijdige beeld dat de wereld maakbaar is. De oorzaken voor de huidige crisis liggen dieper. Ik wil laten zien dat de christelijke traditie breder is dan het idee 'dat mensen moeten heersen over de schepping'. Kerk en theologie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid."

Waar zonnepanelen de buitenkant zijn, schrijft u over de binnenkant.

"Duurzaamheid is geen mode die voorbijgaat. Er is meer nodig dan praktische oplossingen. De inzet voor duurzaamheid moet van binnenuit komen, gevoed en geïnspireerd door ons geloof. De crisis vraagt om ingrijpende veranderingen in ons persoonlijk leven, in de samenleving, in de economie. Dat lukt pas als wij diep van binnen doordrongen zijn van de ernst van de situatie en de noodzaak tot verandering, bekering. Dat raakt ons geloof. Het is niet alleen: we hebben er een zootje van gemaakt, hoe krijgen we het weer in orde? Het is ook de vreugde dat we een plaats hebben in dat grote, fascinerende geheel van de schepping. Het gaat ook over ons wereldbeeld; hoe zit de wereld in elkaar en wat is onze plaats daarin? Het komt niet iedereen goed uit dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn om de klimaatverandering te stoppen. Wij leven aan de goede kant van de wereld en hebben er betrekkelijk weinig last van. In andere delen van de wereld hebben de gevolgen van de crisis een veel grotere impact,"



Waar raakt dat geloof en theologie?



"Het gaat om onrecht ten opzichte van onze medeschepselen en onze medemensen. In het Zuiden liggen de wonden van de milieucrisis aan de oppervlakte. Hier kun je nog denken: het bos is groen, het valt wel mee. In Bangladesh zie je de vervuiling door de kledingindustrie, in Afrika en Latijns-Amerika de mijnen die enorme landoppervlakten onvruchtbaar maken, er is het afval dat wij keurig scheiden en dat naar elders wordt verscheept. Het onttrekt zich aan onze waarneming dat mensen moeten werken in slechte en ongezonde omstandigheden om onze consumptiesamenleving te laten draaien. De armen in de wereld lijden het meest. Onder hen zijn vrouwen vaak verantwoordelijk voor voedsel en schoon water voor hun gezin. Dat wordt in veel delen van de wereld steeds moeilijker.

Vrouwen en de aarde zijn vaak samen gediscrimineerd. Het hogere, geestelijke, goddelijke wordt gelabeld als het mannelijke, en hoog gewaardeerd. Het lagere, aardse, lichamelijke wordt gezien als het vrouwelijke, en lager gewaardeerd, geminacht of verzwegen. In het lied 'De aardse moederschoot, dat is de diepte van de dood' bijvoorbeeld worden de aarde, het vrouwelijke, het moederlijke samen gediskwalificeerd als 'diepte van de dood'. Terwijl het leven eruit voortkomt."

Kerken kennen verscheidenheid in geloof. Hoe wordt tegen duurzaamheid aangekeken?

"In alle hoeken van de kerken is aandacht voor duurzaamheid, elk met een eigen taal en invalshoek. Aan de evangelicale kant zijn er bewegingen als *A Rocha* en *Micha*. Orthodoxe stromingen hechten aan het gezag van de Bijbel. Wie de Bijbel goed leest, ontdekt dat God een relatie heeft met heel de schepping,

niet alleen met mensen. Bij vrijzinnigen kies ik de filosofische benadering, om in tweede instantie naar de Bijbel te verwijzen. Het gaat God om bevrijding van de gehele schepping: lucht, water, grond, planten, dieren. Wij maken daar deel van uit."

Bijbeluitleg komt uit bij de mens als heerser over de natuur en op zijn best is dat een goede rentmeester.

"Een theoloog die veel predikanten beïnvloedde was Heiko Miskotte. In zijn werk heerst een grote argwaan tegen natuur. In navolging van 19^e eeuwse exegeten stelde hij dat Israël een geschiedenis van bevrijding en uittocht had, terwijl de overige volken natuurgodsdiensten aanhingen. Dat werkt nog steeds door, in een merkwaardige tegenstelling tussen geschiedenis en natuur. Kijk naar Oosterhuis' Schriftlied, met als opening 'Die chaos schiep tot mensenland'. Dat is in een notendop een theologie die niet deugt. Natuur wordt geïdentificeerd als chaos, 'mensenland maken' wordt doel van Gods handelen. Dat is een enorm negatieve waardering van alles wat niet menselijk is. Mensen worden tot doel en hoogtepunt van de schepping. Uit die gedachte kwam veel narigheid voort. 'Wij zijn deel van de schepping, niet meer en niet minder, met een specifieke verantwoordelijkheid. Een boom kan Gods schepping niet tegenwerken, wij mensen wel."

Bron: Woord & Weg, September 2021

In de Kerktuin



Voordat de kerktuin in winterrust gaat, is er veel werk aan de winkel. De bollen moeten de grond in. We hebben er dit jaar weer flink wat gekregen en zijn met het hele tuinteam uren bezig geweest die te planten. Het belooft dus weer een kleurig voorjaar te worden in de tuin!

Al bollen plantend kwam ik het eerste nieuwe groen van de gevlekte Aronskelk (*Arum italicum*) tegen. Eerst verschijnen de bladeren, donkergroen met zilveren vlekken. In mei ongeveer bloeit de plant: een bleekgroene kelk, waaruit een "staf" steekt. Die verspreidt een voor insecten aangename geur. Als zij de kelk zijn ingevlogen, dan klapt deze dicht. De opgesloten diertjes brengen het stuifmeel over de staf naar het vrouwelijk deel van de bloem. Na 24 uur klapt de kelk overigens weer open! In het najaar trekt de staf de aandacht: deze keer bezet met feloranje, zeer giftige, bessen. Een fleurig accent in de verder herfstige kerktuin.

Natuurlijk is er een legende verbonden aan deze bloem. Op de plek waar hogepriester Aäron, de broer van Mozes zijn staf in de grond stak, begon de aronskelk te groeien.

Het tuinseizoen wordt afgesloten met het winterklaar maken van de tuin: hier en daar knippen we wat uitgebloeide planten af en harken we selectief het blad van onze essen weg.

Onder het genot van een kop thee met wat lekkers, kijken we vanuit de ontmoetingsruimte tevreden terug op een mooi kerktuinseizoen.

Tot volgend voorjaar!

Heleen Gombert

De Stichting Beheer zoekt versterking



Vind je het leuk en interessant om op bestuurlijk niveau met praktische zaken bezig te zijn, kom dan de Stichting Beheer versterken! We houden ons bezig met het onderhoud en de verhuur van ons kerkgebouw. Dit doen we in nauw overleg met onze beheerder Ronald van Heyningen en de eigenaren van het gebouw (de PgL en het

Vicariaat). Zo maken we elk jaar een onderhoudsplan en de daarbij horende begroting. Agendapunten zijn bijvoorbeeld: het opknappen van de centrale hal; voorbereidingen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak en het renoveren van de noordgevel. We vergaderen maar één keer in de maand, op donderdagavond. Afhankelijk van je taak binnen de Stichting kunnen daar nog wat uren bijkomen. Vind je het leuk en belangrijk dat ons kerkgebouw een fijne en prettige plek is en blijft, neem dan contact met ons op!

Voor meer informatie kan je bellen of mailen met:

Heleen Hoogvliet, secretaris
hhoogvliet@gmail.com 06 43522093
Jan Vis, voorzitter visaard@gmail.com
06 38535810

Naast Jan en Heleen bestaat de Stichting Beheer uit Jan Menken en Wilbert Bots

Nieuwjaarsconcert



9 januari 2021

Het nieuwe jaar hopen we weer te kunnen beginnen met een muzikale middag. Het concept vindt goede weerklank, zowel bij het publiek als bij de musici. Een goede reden om in het komende jaar op dezelfde leest een middag te organiseren. Muziek voor iedereen door een aantal enthousiaste musici.

Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de Regenboog in het bijzonder. Het concert duurt van 14:00 tot 17:00 uur. Daarna kunnen we met elkaar nog even gezellig napraten in de ontmoetingsruimte.

De toegang voor het concert is gratis. Met een deurcollecte voor het bestrijden van de kosten. Het nieuwjaarsconcert is door en voor iedereen. Het wordt, door de verschillende optredens, een heel afwisselend programma met instrumentale muziek, maar ook met zang. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd programma!

Edo Elstak

Werkgroep Diaconie

Graag wil de werkgroep Diaconie op de eerste plaats alle mensen, die op de een of andere wijze hebben meegedaan met de Sinterklaasactie van de Stichting Voor Elkaar Leiden, dan wel zich al hebben ingezet voor de Stichting Het Vergeten Kind (de goede doelen in ons jubileumjaar) hartelijk bedanken. Hier zetten wij nog even op een rijtje, waar het wat onze werkgroep betreft de komende tijd om draait.

1. **De Sinterklaasactie** van de Stichting Voor Elkaar Leiden, die is bedoeld om gezinnen die niet ruim bij kas zitten te voorzien van een Sinterklaascadeautje voor de kinderen. Wij doen hieraan mee en intussen hebt u bericht gekregen welk kind van u een cadeautje gaat krijgen! Nogmaals hartelijk dank!
De Sint komt in Nederland en wil natuurlijk elk kind bedenken.

2. Stichting Het vergeten Kind



Dit is het tweede goede doel dat onze groep heeft gelanceerd om tijdens het jubileumjaar aandacht aan te besteden. Een doel, waarvoor wij ons het hele jaar met zijn allen sterk willen maken. Een doel, dat onze aandacht verdient vanwege de vele kinderen die hier deel van uitmaken. Het gaat hierbij om kinderen die in wat je zou kunnen noemen het "verdomhoekje" zitten. Een slechte woonomgeving, of een moeilijke thuissituatie. Vul maar in. En dat betreft echt veel kinderen, meer dan je ooit zou vermoeden.

Ook hierover kunt u meer lezen op de website van de Regenboog, maar ook is er uitgebreide info op de site van de stichting zelf. Dit is een langlopend doel en het is dus, zoals gezegd, de bedoeling om dit doel het hele jaar aandacht te geven om zo een serieuze bijdrage te kunnen leveren. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de AKM: NL70 INGB 0002 5811 91 onder vermelding van 'Het Vergeten Kind'.

Graag rekenen wij op uw bijdrage en als u nog een creatief idee heeft om de pot te spekken dan horen wij het graag!

3. Schrijfactie voor Amnesty International

Het is onze bedoeling om op 12 december a.s. na de viering weer een schrijfactie te organiseren.

Er zijn 10 mensen die Amnesty door middel van schrijfacties onder de aandacht wil brengen c.q. wil helpen. Wij hebben inmiddels contact daarover en hopen dat dit zal kunnen plaatsvinden. En... dat velen van u mee zullen schrijven natuurlijk.

4. De Voedselbank

Ook dit is een belangrijk onderwerp. De Voedselbank is voor een flink aantal mensen heel erg noodzakelijk. Mensen, die het niet breed hebben en steun nodig hebben. De focus valt over het algemeen op lang houdbare zaken, zoals bv.: blikgroenten; vis in blik; rijst; pasta etc.

Een artikel dat noodzakelijk is naast waspoeder en toiletartikelen is maandverband. Het is een artikel, dat eigenlijk nooit wordt genoemd en best prijzig is en waar steeds grote behoefte aan is. Daarom brengen we het extra onder uw aandacht.

Namens onze werkgroep bij deze hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Ines Voets

Bericht van Astrid Delleman uit Nicaragua



Nicaragua

In een vogelvlucht deel ik graag weer iets mee van ons reilen en zeilen in Nicaragua en van ons gemeenschapshuis waar ik leef met zes personen die een intellectuele beperking hebben. Onze inspiratiebron is de internationale organisatie 'De Ark', die mensen met en zonder beperkingen van elkaar laat leren.

Verleden week hadden we presidentsverkiezingen. De Nederlandse pers heeft er alle aandacht aan besteed en bericht dat de verkiezingen totaal niet voldeden aan de minimale eisen (vele oppositieleiders zaten in de gevangenis) en de uitslag was gemanipuleerd. En ook internationaal is er nu voldoende bewijs dat we in een dictatuur wonen.

Dat drukt een bepaalde stempel op het leven van alledag. Het doet zeer, te meer door zoveel onrecht dat je om je heen ziet of hoort. We willen werken aan een betere en rechtvaardigere samenleving. Maar de werkelijkheid is soms stugger dan we wensen. Victor Frankl, die de concentratiekampen overleefde wist het treffend te zeggen: 'Het gaat er niet om wat wij van het leven verwachten, maar wat het Leven van ons verwacht...'. En vanuit die opdracht werken en zijn we hier.

Onze Fundacion

Na 8 maanden hebben we als NGO uiteindelijk onze formele goedkeuring van de geëigende instantie om te mogen functioneren. Ook dat is een politiek verhaal. De regering is niet gebaat bij NGO's die ze een bedreiging vinden voor hun functioneren. Ze willen het liefst (bij voorbaat) iedereen monddood maken. Daardoor kon ik de verlenging van mijn verblijfsvergunning niet regelen, noch die van Jonathan, die na 5 jaar in maart verlopen was. We waren hier dus illegaal. Inmiddels zijn sinds een week de nodige papieren voor de aanvraag ingediend en is het afwachten wanneer de uitslag komt (staat geen termijn voor) en wat die zal zijn.

Inmiddels hebben we onze 2 jaarlijkse bestuursverkiezingen gehouden. Dat heeft opgeleverd dat drie bestuursleden zich hebben teruggetrokken, waardoor er wat nieuw bloed in het bestuur is gekomen. Persoonlijk had ik meer nieuwe gezichten in het bestuur wenselijk gevonden, daar we er hard aan moeten werken om de nodige financiële bronnen te vinden om te kunnen blijven bestaan. Economisch staan we er niet goed voor, door passiviteit van het bestuur. Moge het nieuwe bestuur meer initiatieven ontwikkelen!

Perikelen in het gemeenschapshuis

Inmiddels is Mayela plotsklap vertrokken omdat haar zus COVID had en zij voor haar wilde zorgen. En vonden we op korte termijn Lucia die nu aan het inwerken is.

Alhoewel ik niet rouwig ben met de wisseling, geeft het toch weer extra werk. Ook doet de noodzaak zich des te meer voelen om een cursus op te zetten om mensen te scholen die met mensen met beperkingen willen werken. Zodat je uit een pool geschikte mensen kunt selecteren, in plaats van aldoor maar weer af te wachten wie er binnen komt en of die persoon de juiste mentaliteit heeft. Ik heb wat lijntjes uitgezet, maar de toekomst moet uitwijzen of het op de middellange termijn wat oplevert.

Wij hopen dat u met ons mee blijft leven. En rekenen op uw gebed.

In verbondenheid
Astrid Delleman
ajdelleman@zonnet.nl
www.vivirjuntos.org

Diaconale info vanuit De Bakkerij

Grondlegger van De Bakkerij overleden



Op 30 september 2021 is Anton Dronkers overleden. Van 1980 tot 2001 was hij werkzaam als diaconaal predikant in Leiden. Zijn naam is onverbrekkelijk verbonden met Diaconaal Centrum De Bakkerij. Wanneer in 1981 de gebouwen van de Armenbakkerij aan de Oude Rijn er vervallen bijstaan, neemt Anton Dronkers het initiatief om het pand een nieuwe bestemming te geven. In januari 1986 opent Diaconaal Centrum De Bakkerij haar deuren en in de jaren daarna groeit De Bakkerij uit tot: 'een plek in de stad voor hulp en dienstverlening'.

Drie uurtjes vakantie



Na twee jaar gingen op donderdag 9 september eindelijk de trossen weer los voor de traditionele boottocht voor de dak- en thuislozen van Leiden. Nadat de boot door de jongeren was versierd in het thema Zon en Zee kwamen de gasten een voor een aan boord. De sfeer zat er al meteen goed in en toen we Leiden achter ons lieten was er, om te vieren dat we eindelijk weer met elkaar konden varen, koffie met gebak. Bij het begin van de lunch was er luid applaus toen de soep met gehaktballetjes werd aangekondigd. Mensen konden heerlijk boven op het dek genieten van het prachtige weer en beneden klonk vrolijke muziek.

Een van de gasten vertelde: "We konden dit jaar niet op vakantie, maar deze boottocht voelt als een echte vakantie!"

De M25'ers van het Stedelijk Gymnasium hadden goed hun best gedaan bij het voorbereiden van de boottocht, maar ook tijdens de tocht zelf hebben ze hard gewerkt om er voor de gasten een onvergetelijke dag van te maken.

Milan (M25'er van het Stedelijk Gymnasium):

"Wat voor mij vooral deze dag onvergetelijk maakte, waren de reacties van de daklozen op deze dag, maar vooral de reactie van een man die ik al de hele dag hielp met lopen naar het toilet en op de trap. Nadat ik hem voor het laatst van de boot af hielp lopen, fluisterde hij in mijn oren dat hij deze dag toch "oh zo geweldig" vond. Deze mensen helpen blij maken voor een dag, heeft mij erg geïnspireerd en dit zal ik ook zeker later willen doen."

Michel (M25'er van het Stedelijk Gymnasium):

"Goed eten, mooi weer en uitzicht en geweldig gezelschap maakten vandaag een van de beste uitjes die ik in tijden heb gehad. Het was mij daarom een groot genoegen om deze

boottocht voor hen te organiseren. Voor hen hebben wij een maaltijd en een boottocht geregeld, mij hebben zij een gezellige dag en meer wijsheid gegeven, waar ik erg dankbaar voor ben."

Hun Verhaal: Een eeuwigheid

Sohrab is een van de tientallen ongedocumenteerden die na de sluiting van de bed-, bad- en broodvoorziening in Leiden noodgedwongen elders onderdak moesten vinden. Zo af en toe meldt hij zich bij De Bakkerij voor ondersteuning bij de huur of wat aanvullende boodschappenbonnen van het Steuncomité COOL. Afgelopen week dronken we even een kopje koffie in de Ovenruimte en ik vroeg hem hoe het met hem ging en of hij nog nieuws had van zijn familie in Iran.



Hij keek me recht aan en woog zijn woorden voorzichtig op het topje van zijn tong. De waarheid was te hard om achteloos de wereld in te slingeren: "Meneer Ton, ik heb mijn vrouw en kinderen al zes jaar niet gezien." Zijn stem brak halverwege, alsof hij op dat moment pas de volle omvang van zijn eigen woorden had ingezien.

Hij had ze achter moeten laten in Iran toen hij zijn tocht begon op zoek naar een nieuw en veilig thuis voor zijn gezin. Er was hoop geweest en ook vertrouwen, vastberadenheid, een sterke wil. Maar de hoop was gaandeweg vervlogen, vertrouwen meer dan eens geschaad. Hij was de overtuiging kwijtgeraakt en wat hij werkelijk wilde, daarvoor was het al te laat.

Hij had geen thuis gevonden in het nieuwe land. Alleen een doolhof vol met ambtenaren. Procedures en papieren, daar wist hij nu wel alles van.

"Ik zie je over een maand terug", had hij haar beloofd toen hij haar achterliet. Die maand bleek toch te kort en werd al gauw een half jaar. Een jaar, of twee. Als zand glipte de tijd

hier door zijn vingers. En deze week maakte hij de zes jaar vol, maar staarde alleen de leegte hem nog aan.

Zes jaar... dat is een eeuwigheid.

Bron: Nieuwsbrief oktober 2021

Holy sh*t



Dit is denk ik de meest gewaagde titel van een column tot nu toe, maar hij blijkt wel terecht. Eind oktober hadden we een genoeglijk muzikaal

samenzijn, nog eenmaal in de 'oude samenstelling' met Irene, Michiel en Wilfred. We hebben stukken gespeeld op piano (ik niet hè, dat weet u) en orgel, naar elkaar geluisterd, nieuwe muziek leren kennen...kortom, heel geslaagd. Ook omdat bleek dat Irene nog steeds heel mooi piano speelt! En, dat moet ik toch even kwijt, wij mogen in de Regenboog best trots zijn op ons oude én nieuwe organistengilde (met Rieuwerd erbij) met zoveel muzikaliteit en kwaliteit.

Na afloop constateerde Michiel dat bij het gebruik van de lage D van het onderste klavier ergens in het orgel een duidelijk waarneembare rammel was te horen. Daarop ben ik het orgel ingeklommen op zoek naar de oorzaak. Dat is trouwens tegenwoordig een hele toer. Ik kom er steeds moeilijker in, ongetwijfeld veroorzaakt doordat het orgel krimpt... affin, ik stond sinds lange tijd weer eens in het stofnest, pardon historische binnenwerk en had de oorzaak al snel gevonden. Een aantal naast elkaar staande pijpen begint steeds schuiner te staan, de plank met gaten waar ze in staan wordt na 146 jaar (!) wat krakkemikkiger. Een uitroep zoals de titel zou op zijn plaats zijn, maar zover was het nog niet. De pijpen (voor de liefhebber: van de Principal 4') staan nu weer tijdelijk recht. Michiel heeft ergens in de Regenboog wat touw gevonden en ik heb een tijdelijke oplossing geconstrueerd.

Dit gebeuren baart wel enige zorg, want dit geeft aan dat onderhoud nu echt noodzakelijk begint te worden. Zo constateerden wij ook dat het gerammel van de toetsen toch ook in de

kerkzaal zelf goed waarneembaar is. Dat het gerammel bij de speeltafel goed te horen is was ons al bekend, maar dat het ook in de kerkzaal goed te horen is, is een verontrustende waarneming. Op zichzelf heeft het geen effect op de klank van het orgel, maar het geeft wel aan dat de mechaniek opnieuw moet worden gesteld en eventueel gerepareerd.

Voor ons als organist zijn er wel oplossingen. Je kan overwegen om alleen maar hele lange noten te spelen en dan moeten we dus heel langzaam gaan zingen. Of we spelen alleen de melodie zonder begeleiding. Helemaal niet spelen kan ook en / of we maken alleen nog gebruik van de piano. Dat laatste rechtvaardigt naar mijn bescheiden mening een uitroep zoals hierboven genoemd overigens wel.

Maar goed, tijdens het aanbrengen van het touw viel mijn oog op iets anders. Op twee metalen en één houten pijp (die alle drie dicht bij elkaar staan) trof ik witte vlekken aan. Ik ben geen forensisch expert, maar ik leid eruit af dat een bepaalde substantie een op een bepaalde hoogte vliegend gevederd object onder druk heeft verlaten en dankzij de zwaartekracht in ons orgel is beland. In combinatie met het feit dat dit in een kerkgebouw heeft plaatsgevonden én wij een Engels orgel hebben, kan niet anders worden geconcludeerd dat sprake is van 'Holy sh*t'. En dat is het zeker! Want, uitgaande van een juiste veronderstelling, dergelijk spul vreet zich in metaal. Kortom, niet goed. Alhoewel we dan wel weer blij mogen zijn dat we geen last hadden van Dombo (vliegende olifant, red.). Wellicht een verdwaalde Leidse duif (te herkennen aan RRRoekoe)...

Het roept wel de vraag op hoe het deurbeleid in de Regenboog is. Hoe komt zo'n ongeleid projectiel in onze kerkzaal terecht, al dan niet aangetrokken door de mooie klank van de Waldflöte 4' ('woudfluit')? En hoe krijg je hem eruit? Als je goed mikt is het probleem wel op te lossen, tenzij het beest als vergelding kiest voor een verticale landing in het orgel. Dan hebben we nog meer sh...pardon ellende.

Vogels in liedteksten is prima, die kunnen wij muzikaal prima uitbeelden (zie de vorige column). Maar voor het overige ben ik van mening dat conform Psalm 134 vers 3 alleen 's Heeren zegen in een kerkgebouw zou mogen neerdalen.

Frank Resslerer

Oecryptogram nr. 4



Horizontaal

4 met 7 Vert: Haar schoondochter wilde per se met haar mee naar het vaderland (5) en (4)
 6 met 21 Vert: Met zijn broer leidde hij de uittocht, maar de intocht was hen niet gegeven (5) en (5)
 9. In Amsterdam zijn ze niet zo chique (2,6)
 10 met 18 Hor: De heer en mevrouw A.V. Adema waren de eerste bewoners (4) en (3)
 12. Komen hier de kleintjes van de Merenwijk vandaan? (14)
 17: zie 2 Vert.
 18: zie 10 Hor.
 20 met 14 Vert: Hij had z'n haar, maar zij had de schaar (6) en (6)
 22: P.S.: Op deze bergweiden zingen we lof (7)
 23: zie 19 Vert.
 24 met 8 Vert: Had hij zich maar bedacht voordat dit beest kraaide (6) en (4)

Verticaal

1 met 14 en 5 Vert: Eerst lachte hij, daarna lachte zij. Maar hun zoon was de lachende derde (7) (4) (5)
 2 met 17 Hor: Deze droomduider was niet bang voor deze koning der dieren (6) (5)
 3: Hier maalt men metaal en besteed jij je geld (10)
 5: zie 1 Vert.
 7: zie 4 Hor.
 8: zie 24 Hor.
 11: en gezegdes (8)
 13: Misschien stemmen ze daar allemaal op de socialistes (2,5)
 14 zie 1 Vert.
 15 zie 20 Hor.
 16: Spreek uit : A (6)
 19 met 23 Hor: Deze vis bracht hem waar hij wezen moest, ondanks hemzelf (6)
 21: zie 6 Hor.

Het Oecryptogram nr. 4 beweegt weer in de wijk, en verder rond koppels in de bijbel. Oplossingen uiterlijk 4-1-2022 naar pieterschrijnen@gmail.com. Onder de goede inzendingen verloten we een fles wijn. Ook is er een aanmoedigingsprijs voor de anderen.

Oplossing Oecryptogram nr. 3:

Horizontaal: 3 Hooglied, 5 Regenboog, 7 Descartes, 9 Augustinus, 12 Gebed of Gebod, 15 Engelen, 17 Apostel, 18 Mattheüs, 20 Johannes, 21 Erasmus, 22 Adrianus, 23 Lucas

Verticaal: 1 Heiligen, 2 Rozenkrans of Rozenkring, 4 Thomas à Kempis, 6 Het einde, 8 Duivels, 10 Sacrament, 11 Profeten, 12 Genesis, 13 Spinoza, 14 Lot, 16 Exodus, 19 Marcus

De eerste prijs gaat naar Hilde Vis, de aanmoedigingsprijs naar Jan-Pascal van Best.

KERSTKLEURPLAAT



www.gkvapeldoornzuid.nl

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Let op: het kan zijn dat gegevens in dit rooster achterhaald zijn. De redactie raadt u aan de website in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
5-12	2 ^e Advent m.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	Diaconie / De Bakkerij
12-12	3 ^e Advent (Gaudete) Viering van de Maaltijd	Ds. M. Buitenwerf	RK Bisschoppelijke Adventsactie
Do 16-12	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
19-12	4 ^e Advent	Pw. M. Claassens	PGL
24-12	18.00 uur Kinderkerstfeest	Ds. M. Buitenwerf	Kerk in Actie Kinderen in de knel
24-12	21.30 uur Kerstmacht m.m.v. Arcobaleno	Pw. W. Hoogendoorn en Ds. M. Buitenwerf	RK Vicariaat
25-12	10.00 uur Kerst Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf en Pw. W. Hoogendoorn	Diaconaalproject De Bakkerij zomerbonnen
26-12		Leden geloofsgemeenschap	PGL
02-01	Epifanie	Pw. W. Hoogendoorn	RK Vicariaat
09-01	m.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	PGL
16-01		Ds. E.M. Ezinga	Diaconie / De Bakkerij
Do 19-01	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
23-01		Pw. M. Claassens	PGL
30-01		Ds. M. Buitenwerf	RK Vicariaat

Alle vieringen zijn online te volgen via ons YouTubekanaal: 'Oecumene Merenwijk'.

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.