

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 48 nr. 4
sept. – nov. 2021

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
5 September: jubileumviering in tweevoud	2
Vijftig jaar oecumene in de Merenwijk	2
Goede doelen bij het 50 jarig jubileum	4
Vredesweek 2021: 'Inclusief Samenleven'	4
Medeleven	5
Wekelijkse bloemengroet	6
In memoriam Rein Bakhuizen van den Brink	6
In memoriam Daan Stigter	7
Uit de AKM...	7
De AKM en onze penningen	8
Maal met een verhaal op 14 oktober	9
Sint Maarten	10
Gesprekskringen	10
Zin in 't leven!	10
VIPS	11
De Kerktuin bestaat 10 jaar!	11
Rozenkring gaat weer starten	12
Een inspirerende aanloop naar Kerst	12
Nieuwjaarsconcert oproep voor musici	13
Zuster Noor Duivenvoorden: dertig jaar actief voor het Bulletin	13
Hans Cieremans	14
Bericht van Astrid Delleman	16
Diaconale info vanuit De Bakkerij	17
Kerk in Actie zoekt collectanten	18
"Ik hoorde de oceaan en de vogels..."	18
Oecryptogram nr. 3	20
Rooster Vieringen	21



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

1	Hoewel het Bulletin zelf nog niet jubileert, dit is pas jaargang 48, kunt u aan de wisselende (regenboog)kleuren van de kaft zien, dat er iets te vieren valt. We openen met een verslag van de jubileumviering die op 5 september plaatsvond. Na hartelijke felicitaties van ds. Margriet Gosker volgt informatie over de goede doelen die de Regenboog dit jubileumjaar ondersteunt en een artikel over de Vredesweek, die gehouden wordt van 18 t/m 26 september.
8	Deze zomer zijn de Regenboog twee trouwe leden ontvallen, namelijk Rein Bakhuizen van den Brink en Daan Stigter. Na hun in memoriams volgt informatie vanuit de AKM en kunt u meer lezen over activiteiten die u de komende tijd kunt verwachten. Er zijn diverse gesprekskringen gepland en Sint Maarten zal aan de Regenboog dit jaar niet onopgemerkt voorbijgaan. Verder is uw hulp gewenst bij een kerstfestival en kunt u zich, als u muzikaal bent, aanmelden voor het nieuwjaarsconcert.
13	Ook de kerktuin jubileert. Deze bestaat namelijk tien jaar, zo is te lezen in een artikel van Heleen Gombert. Noor Duivenvoorden heeft zich dertig jaar ingezet voor het Bulletin en legt deze taken neer. Truus de Haan dankt haar namens ons allen, voor haar inzet.

Na een artikel over Hans Cieremans, een bijdrage van Astrid Delleman en informatie vanuit De Bakkerij, volgt de column van Frank Ressler, die graag de sfeer van een lied tot uitdrukking brengt in zijn orgelspel en ten slotte Oecryptogram nr. 3.



5 September: jubileumviering in tweevoud



Stralende zon, vrolijke gezichten, een naar coronamaatstaven volle kerk, een goed bezet koor (ook al mochten maar 8 zangers tegelijk zingen) en een groot orkest dat ons bij binnenkomst met swingende muziek begroette: ons jubileumjaar had niet beter kunnen beginnen dan met deze Regenboogzondag. Met als klap op de vuurpijl maar liefst twee vieringen, om zoveel mogelijk Regenboogers de kans te geven om aanwezig te zijn bij dit feest. In de eerste viering waren alle beschikbare 70 plaatsen bezet en ook de tweede viering was bijna vol! Wie niet kon of wilde komen, kon de eerste viering via de livestream mee kijken.

Mirjam Buitenwerf en Willy Hoogendoorn gingen samen voor, soms – net als veel gemeenteleden – zichtbaar ontroerd. Tiny Lagerberg, Regenboog-gemeentelid van het eerste uur, las Genesis 9:8-17, de tekst die zij ook las in de allereerste viering op 5 september 1971. Over het verbond dat God sloot met Noach en zijn familie en de regenboog die Hij als teken aan de hemel plaatste. Willy las de evangelietekst uit Lucas 10:25-27, over de belangrijke plaats van de liefde voor God en onze naasten. Daarna, om er voor deze feestelijke gelegenheid nog een schepje bovenop te doen, nóg een lezing over de liefde, uit 1 Korintiërs 13:1-3, prachtig gelezen door Carlijn van Best. En zoals er een extra lezing was, was er tot onze grote verrassing ook een extra preek. Eerst een inspirerende preek van Mirjam over de ark en de regenboog, over het veelkleurige karakter van onze geloofs-gemeenschap en over “onze bijzondere ark in de Merenwijk”.

Na de voorbeden nam Willy het woord voor een tweede preek, die prachtig aansloot op die van Mirjam en de oude tekst uit Genesis vloeiend doortrok naar Paulus’ brief aan de christenen van Korinthe én onze eigen tijd. Ze zette ons aan het denken over de verantwoordelijkheid die wij van

God hebben gekregen voor het leven op aarde en hoe essentieel de liefde is om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Zo kregen we al met al heel wat om mee naar huis te nemen.

Maar voor we naar huis terugkeerden, deelden we eerst nog (corona-proof) brood en wijn met elkaar. Luisterden we naar prachtige liederen van het koor. Mochten we het slotlied mee zingen! Verlieten we tot slot de kerkzaal onder de vrolijke klanken van het kerkorkest. Praatten we in de kerktuin na bij koffie en taart. Blijfe gezichten. Geanimeerde gesprekken. Ontmoetingen met mensen die we een hele tijd niet hadden gezien. Wat een feest!

Uit bovenstaand verslag blijkt wel dat ik zelf bij de eerste viering, om 10 uur, aanwezig was. Maar ik hoorde dat de tweede viering, om 12.15 uur, net zo feestelijk was. Tot Tiny Lagerberg, die ook in deze viering uit Genesis las, bij het verlaten van het podium een misstap maakte en akelig viel. Onder geschrokken blikken moest zij de Regenboog in een ambulance verlaten. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat ze haar heup gebroken heeft. Na de aanvankelijke consternatie keerde de feestelijke stemming toch wel weer terug. Bij het schrijven van dit stuk is Tiny geopereerd; zij maakt het naar omstandigheden goed. Ze is heel blij met alle goede zorgen uit de Regenboog, zeker die van Wouter Jukema die haar begeleidde naar en in het ziekenhuis. We wensen Tiny een heel goed herstel toe!

Al met al was dit een inspirerend begin van het jaar waarin we zullen vieren dat we met onze “ark in de Merenwijk” al 50 jaar een gemeenschap vormen waarin, zoals Willy in haar preek zei “afkomst en onderscheid geen rol spelen. Dat we echt één gemeenschap vormen.”

Karin van Dorsselaer

Vijftig jaar oecumene in de Merenwijk

(Een brief van Margriet Gosker)

Beste mensen,

Oecumenische samenwerking is belangrijk. Daarom wil ik jullie heel hartelijk feliciteren met dit vijftigjarig jubileum, dat samenvalt met mijn eigen 50 jaren van predikantschap. Toen de Raad van Kerken te Leiden in 1970 een oproep deed om in de nieuw te bouwen Merenwijk tot een mooie oecumenische

samenwerking te komen, gaf zij als uitgangspunt mee:

Alles wat niet om des gewetens wil apart moet gebeuren, zal gezamenlijk gebeuren.



Margriet Gosker

Wat een mooie start! Het begon allemaal met de pastores Jan van Well († 2012) en Henk Hortensius.¹ In 1974 werd een theologische begeleidingscommissie ingesteld, met als doel een gespreksforum aan de pastores aan te bieden en hun daarmee ook een zekere rugdekking te bieden. In 1981 werd het tienjarig jubileum gevierd.² In 1993 verscheen: *Uitdagingen voor de oecumene*.³ In 1994-95 hadden jullie (al ver voor Arnold Huijgen) een cursus, *Maria, de stilte voorbij*, geleid door o.a. Fieke Klaver en zuster Maria Mediatrice (†2019).⁴

Van 1995-2000 mocht ik zelf deel uitmaken van de toenmalige theologische begeleidingscommissie, samen met prof. dr. Rien de Jonge († 2017), prof. dr. Anton Houtepen († 2010), Jan van Hout, ds. Nico Bouhuys (†2007) en ds. Henny Kouwenhoven (* 1930). De pastores waren toen ds. Geert van der Bom (†2017) en van RK zijde Theo Scholtes. We vergaderden ongeveer drie keer per jaar. Dus ik zal zo ongeveer vijftien keer voor jullie in Leiden zijn geweest.

In 1996 werd het 25 jarig bestaan uitbundig gevierd. Er was een symposium op 5 oktober onder het motto: "Oecumene in eenvoud. Geloven in veelvoud". Een zeer aansprekend motto vond ik dat. Toen ook al. In het verslag van dat symposium stond een interessante tekst uit een oud oecumenisch document, namelijk uit de toespraak van Nerses van Lampron, gehouden in 1179 voor de Algemene Synode van de Armeens Orthodoxe Kerk te Hromgla in Cilicië. Ik heb opgezocht waar dat ligt en dat is hier ver vandaan. We zitten dan in de tijd van de

kruistochten. Nerses van Lampron zei onder andere dit:

Ik zie dat, door de werking van de Geest, U al begonnen bent de vrucht van de hemelse wijsheid voort te brengen. Laat ons dan bidden dat de Heer ons in tederheid en liefde in nog grotere overvloed geeft. En misschien mogen wij ook door zijn macht vrucht voortbrengen, zodat wij de vrede van de kerk van Christus mogen herstellen nu nog in intentie, morgen in werkelijkheid.⁵

In 1996 verscheen het boek van Jan van Well, Kruisheer, *Oecumene metterdaad*.⁶ Dit boek en een aantal van jullie brochures en jaarplannen staan nog steeds in mijn boekenkast als herinnering aan mijn tijd in de theologische begeleidingscommissie. In 2011 werd al weer het veertig jarig bestaan gevierd. Er verscheen een jubileumuitgave van Frances Verhaar en Edo Elstak, getiteld *40 Jaar oecumene van verleden naar heden*.⁷ Dat heb ik gedownload. Het geeft mooie herinneringen en foto's.

En nu dan 50 jaar. Een gouden jubileum dat niet op één dag, maar een heel jaar lang gevierd gaat worden. Dat opent perspectieven. Ik kan op 5 september niet naar Leiden komen om bij de feestelijkheden te zijn, maar als eentje van de 'oude garde' wens ik jullie heel mooie inspirerende vieringen toe en een mooie oecumenische toekomst. Het woord van de oude Nerses van Lampron blijft een waar woord:

*Dat wij met Gods Geest
de vrede van de kerk van Christus
mogen herstellen
nu nog in intentie...
morgen in werkelijkheid.*

Dat wens ik de oecumenische gemeenschap van de Merenwijk in Leiden samen met haar huidige voorgangers Mirjam Buitenwerf en Willy Hoogendoorn in oecumenische vriendschap van harte toe,

PAX et Bonum,

Margriet Gosker,
Venlo 30 Augustus 2021

¹ Zie: *Zo veelkleurig als de regenboog*. Een kennismaking met de oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk te Leiden, s.d.

² Zie: *In een lichte boot*, 10 jaar oecumene in de Merenwijk, Leiden 1981.

³ *Uitdagingen voor de oecumene*, een uitgave van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, Leiden met o.a. bijdragen van Anton Houtepen, *De toekomst van de*

oecumene, pag. 4-9, en L. Layendekker, *Gemeente en maatschappij*, pag.10-13.

⁴ Zie jaarprogramma 1994-1995, pag. 15.

⁵ *Verslag van het Symposium ter gelegenheid van het vijftienvestigjarig bestaan van de Oecumenisch Gemeenschap in de Merenwijk te Leiden*, gehouden op 5 oktober 1996. Motto: Oecumene in eenvoud. Geloven in veelvoud. Een gezamenlijke zoektocht naar geloven en geloofsoverdracht in een tijd van kerkverdamping. Een uitgave van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, Leiden 1996, Woord vooraf: Geert van der Bom, pag. 6-7. Tekst uit een oud oecumenisch document, namelijk uit de toespraak van Nerses van Lampron, gehouden in 1179 voor de Algemene Synode van de Armeens Orthodoxe Kerk te Hromgla in Cilicië, pag. 8. Bijdrage van Gerben Heitink, Met het oog op de volgende 25 jaar, pag. 10-12. Bijdrage Anton Houtepen, Ga uit de ark, pag. 13-18. Slotwoord Maarten den Dulk, Jan Steen en geloofsoverdracht, pag. 24-25. Theo Scholtes, Tot besluit, pag. 26.

⁶ Jan van Well, Kruisheer, *Oecumene metterdaad*. De geloofsgemeenschap in de Merenwijk te Leiden, Kok Kampen 1996.

⁷ Uitgave: Jubileumcommissie AKM, *40 jaar Oecumene Merenwijk* Watermolen 1 2317 ST Leiden.

Goede doelen bij het 50 jarig jubileum



De werkgroep diaconie heeft zich, op verzoek van de AKM, gebogen over een passend goed doel en dat zijn er zelfs twee geworden!

We doen mee met de sinterklaasactie van de Stichting Voor Elkaar in Leiden. Deze stichting regelt een sinterklaascadeautje voor kinderen die dat anders misschien niet of nooit krijgen. De kinderen worden o.a. gevonden via de voedselbank en vluchtelingenhelp. Op onze website staat [het vrijwilligersformulier](#) waarop u kunt invullen wat u voor de sinterklaasactie kunt doen. Doe mee!!!

Het hele jubileumseizoen willen we aandacht geven aan [de Stichting Het vergeten Kind](#). Deze stichting verzorgt allerlei activiteiten voor kwetsbare kinderen: voor kinderen die helaas niet een fijn kinderleven hebben.

U kunt uw gift overmaken op rekening NL70 INGB 0002 5811 91 van de AKM onder vermelding van Het vergeten Kind.

Misschien kunt u zelf in uw eigen omgeving activiteiten bedenken die geld opleveren voor deze stichting, bijvoorbeeld door op een verjaardag of op een andere feestelijke bijeenkomst een bijdrage te vragen voor Het vergeten Kind. Er is veel te lezen over het werk van deze stichting op de website van Het vergeten Kind.

Laten we samen ons best doen voor de kinderen die het veel minder goed hebben dan onze eigen (klein) kinderen.

Namens de werkgroep diaconie
Ada Minne en Cecile Werner

Vredesweek 2021: 'Inclusief Samenleven'

Het thema van de Vredesweek, die gehouden wordt van 18 t/m 26 september, wordt toegelicht in de volgende verdiepingstekst met de titel: 'Wat doe jij in vredesnaam?'

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht. Als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, uitbuiting en uitsluiting staan steeds weer mensen op die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht.

Schaduw in het leven

Het zijn onze ervaringen die ons perspectief op de werkelijkheid kleuren. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Maar het grote verschil met hen die systematisch worden buitengesloten, ligt diep verankerd in onze sociaal-economische en politieke werkelijkheid. Voor mensen die geen recht en vrede vinden, valt het leven als een

schaduw over hen heen. Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where can we find light in this never-ending shade? Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die, in de kracht van hun leven, keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en klassenverschillen. Het PAX-programma 'Het verhaal van mijn vlucht' zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven 'de vluchteling', hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. Van volledig meedoen is (nog) geen sprake. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen die niet meer ervaren deel uit te maken van een groter geheel, zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van exclusie zetten de samenleving onder druk.

Nieuwe perspectieven



De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Het is een gevecht om stemmen van de slachtoffers te laten doordringen in iedere samenleving. PAX heeft zich sinds 1995 tot het uiterste ingespannen om de stemmen van de vrouwen van Srebrenica te laten horen, nadat meer dan 8000 mannen werden vermoord. Syriërs in Nederland kregen een gezicht in onze campagne 'Het verhaal van mijn vlucht'. De meerderheid van de Surinamers vraagt excuses van de Nederlandse regering voor de slavenhandel en de slavernij die mede door en vanuit Nederland werd georganiseerd. Het lukt de Nederlandse overheid maar moeilijk om schuld te erkennen voor de moorddadige handelingen die in het nabije en niet zo nabije verleden in haar naam zijn verricht. Het moest 75 jaar duren om excuses aan te bieden voor de houding van de regering tijdens de Holocaust. De gevolgen van de slavernij zijn voor velen nog een dagelijkse realiteit. De stemmen van de slachtoffers en nabestaanden van die geweld-dadige conflicten mogen en moeten klinken

op de weg van waarheid en verzoening. Wat is er gebeurd, wat gebeurt er nu nog steeds en wat is de eigen rol? Het is een pijnlijke maar ook bevrijdende weg. Een weg van hoop. Het is juist een teken van kracht als de meerderheid bereid is in een spiegel te kijken en na te denken over de eigen rol en de pijn te erkennen die mensen buitensluit, en alles te willen doen om die pijn weg te nemen.

Wat doe jij in vredesnaam?

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?



Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht opdat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Met elkaar kunnen we aanklaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. De vraag is niet meer óf er exclusie in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder 'wij' ontstaat er een 'zij.' Velen voelen zich buitengesloten. PAX' overtuiging van de verbondenheid met elkaar en deze aarde, zoals Paus Franciscus krachtig beschrijft in zijn meeste recente rondschrijven (Fratelli tutti), staat hiermee op gespannen voet. Onze uitdaging is om in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Bron: <https://www.vredesweek.nl/thema-2021>
(verdiepingstekst)

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 06 10036168
[E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl](mailto:maja.v.spaandonk@live.nl)

In memoriam Rein Bakhuizen van den Brink



Op 18 juni 2021 is Rein Bakhuizen van den Brink overleden in Krakov op de leeftijd van 73 jaar. Op donderdag 22 juli was de gedachtenisviering voor zijn leven in de Regenboog.

Rein, die zelf wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde in Leiden had gestudeerd ontpopte zich als een deskundige op het gebied van de automatisering. Als zoon van een toonaangevend bioloog was ook hij geïnteresseerd in de natuur, genoot hij van bloemen, van bergtoppen, van wandelingen, het liefst langs ongebaande wegen.

Daarnaast verdiepte hij zich in talen, vooral in de wijze waarop talen waren opgebouwd. Hij was een expert op het gebied van de filatelie en met name met betrekking tot het hele drukprocedé.

Na zijn huwelijk met Ewa werd het Pools zijn tweede taal en heeft hij zich daarmee ingezet voor de stedenband Leiden-Torun, werd hij redacteur van het bulletin van de Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging en trad hij op als tolk o.a. bij de Leidse marathon.

Rein bleef vaak wat op de achtergrond, maar in vertrouwde gezelschappen kwam hij meer tot zijn recht.

In alle bescheidenheid zette Rein zich met grote trouw en betrokkenheid in voor mensen die wat extra steun nodig hadden. Je deed niet gauw tevergeefs een beroep op hem. Zo was hij in de Regenboog betrokken bij de voorbereidingen voor de vormselviering en bij de werkgroep Vorming & Toerusting.

Op velerlei terrein beschikte Rein over een gedegen kennis en voelde hij zich betrokken bij mensen en zaken en wist hij van anderen veel respect en waardering te verwerven.

Dat Rein heel uitgesproken meningen had werd niet altijd begrepen. Soms omdat Rein in zijn waarneming van de werkelijkheid voor de troepen uitliep en zag wat anderen nog niet zagen, soms omdat hij het in zijn visie ook bij het verkeerde eind kon hebben. Rein zal zich vast meer dan eens herkend hebben in de uitspraak dat een profeet in eigen land niet geëerd wordt.

In de zoektocht naar de waarheid is het goed te beseffen dat waarheid geen eeuwigheidswaarde heeft, maar dat de waarheid zich ontwikkelt aan de hand van het debat. Aan dat debat heeft Rein vaak een belangrijke bijdrage geleverd. Het zette mensen op scherp en dwong hen om zich rekenschap te geven van argumenten.

Vanuit Psalm 139 en Micha 6:8 hebben we afscheid genomen van Rein in het geloof dat Hij geborgen is in de hand van de Vader, die ons reeds ver van vóór onze geboorte kent. We zijn dankbaar voor wie hij was en voor wie hij in al zijn eigenheid voor anderen wilde zijn. Onze gedachten en gevoelens van meelevens zijn bij zijn vrouw Ewa en zoon Lech. Wij bidden hen toe dat de Eeuwige zich ook over hen zal ontfermen.

John Boon

In memoriam Daan Stigter



Na een korte maar hevige ziekte is Daan Stigter op 28 augustus overleden. Hij was 78 jaar.

Daan was vele jaren lid van onze geloofsgemeenschap. Velen ontmoetten hem tijdens de zondagse kerkdiensten, maar vooral ook na afloop daarvan, tijdens het koffiedrinken. Daan was altijd geïnteresseerd in andere mensen en vond het heerlijk om met die andere mensen over spirituele onderwerpen te praten. We herinneren hem als een opgewekt, blijmoedig mens.

Ook nam Daan deel aan verschillende gespreksgroepen binnen de Regenboog, bij voorbeeld de bespreking van het boek "de nacht van de biechtvader" van Tomas Halik onder leiding van ds. Inge Smidt en ook aan de kring "bijbelse bezinning" van het afgelopen seizoen onder leiding van ds. Mirjam Buitenwerf via Zoom. Daan vertelde op een heel persoonlijke manier wat het bijbelgedeelte voor die bijeenkomst met hem deed.

Jarenlang maakte Daan deel uit van de "Rozenkring", een gespreksgroep binnen onze geloofsgemeenschap. Ook daar leerden we hem kennen als een geïnteresseerde en betrokken deelnemer aan de gesprekken en discussies. Hij kon een onderwerp of een hoofdstuk uit een boek dat we bespraken serieus inleiden en met een brede glimlach op zijn gezicht vragen stellen of

discussies openen (hij was leraar Nederlands geweest en dat kon je aan de behandeling van vragen goed merken). Met de Rozenkring voerden we in 2015 in de kerkzaal van de Regenboog het toneelstuk "Noach" op, uit een onderdeel van de theatervoorstelling Genesis. Die voorstelling was dat jaar gespeeld door het Nationaal Toneel; de schrijfster (Sophie Kassies) gaf daarin een geheel eigen interpretatie van het bijbelverhaal en van de rollen van de hoofdpersonen. Daan regisseerde onze voorstelling. Vriendelijk maar doelgericht. Uitleggend. Hij genoot en de spelers genoten.

Hoe vriendelijk en betrokken Daan ook was, er zat ook een andere kant aan hem: vanaf zijn jeugd had hij last van angst en soms speelden ook depressies op. Naast de Rozenkring en de kerkdiensten in de Regenboog kwam hij bij het boeddhisme terecht, waarin hij zich met meditatie bezighield om rust en verlichting te vinden, maar ook zelfinzicht.

De laatste jaren verenigde Daan in zichzelf het christendom en het boeddhisme. Hij zocht rust in zijn geest, maar stuitte soms toch op onrust: het leven was mooi, maar het leven was ook moeilijk voor hem.

Toen zijn ziekte zich openbaarde, had Daan weer steun aan zijn geloof, maar ook aan zijn meditatie. Natuurlijk wilde hij langer leven; natuurlijk wilde hij behandeling van zijn ziekte. Maar toen al snel duidelijk was dat hij niet genezen kon worden, kon hij dat accepteren. Zo konden tranen over de mensen die hij zo zou gaan missen, direct plaats maken voor volkomen acceptatie en voor een brede lach over de mooie dingen die hij mocht meemaken.

Wij bewaren warme herinneringen aan Daan!

Herman Gombert

Uit de AKM

U bent gewend dat ik traditiegetrouw als voorzitter een stukje schrijf over het 'besturen' van de Regenboog.

We vieren nu dat we 50 jaar bestaan. En in die jaren is er ook heel veel overlegd, zijn er plannen gemaakt en werden er gelukkig steeds weer mensen gevonden die de Regenboog wilden besturen. Voor allerlei activiteiten zijn er ook altijd werkgroepen opgericht. Het werk is dan steeds gedaan door de beroepskrachten, pastores en beheerder, en de vele vrijwilligers.



Het lijkt me goed om nog een keer te vertellen, hoe het bestuur in de Regenboog nu ook al weer werkt.

Misschien, zeker als u al lang in de Regenboog komt, herinnert u zich nog de grote AKM, de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, bestaande uit 15 leden, indertijd zo samengesteld om de kerken alle drie, gereformeerd, hervormd en rooms katholiek, ieder met 5 leden te vertegenwoordigen. Die AKM had ook een Dagelijks Bestuur (DB) dat - op een lange avond, beginnend met koffie en vaak op de heel late avond eindigend met een glaasje - de vergaderingen voorbereidde.

Die grote AKM bestaat niet meer. Al meerdere jaren overleggen we met veel minder mensen en sinds begin 2021 is er een Kernbestuur bestaande uit de pastores (Mirjam Buitenwerf, Willy Hoogendoorn), de voorzitter van Wijkkerkenraad (Swanette Jukema), Vicariaat (Peter Paulus), Stichting Beheer (Jan Vis), Penningmeester AKM (Willy Menken) en voorzitter AKM (Truus de Haan). Het Kernbestuur komt elke maand bij elkaar én meer als dat nodig is, zoals in verband met coronamaatregelen. Het zorgt met name voor alle lopende zaken en stelt hoofdlijnen op.

De AKM is er ook nog en bestaat uit de overige leden van Vicariaat (Ton van den Besselaar, Maja van Spaandonk, Ellen Jagtman, Cecile Werner) en Wijkkerkenraad (Anja Rijken, Peterhans van den Broek) en de genoemde namen van het Kernbestuur. Deze groep komt om de paar maanden samen en bespreekt vooral de grote thema's en toekomstplannen.

Voor het onderhoud van ons gebouw is de Stichting Beheer actief. En dan is er ook nog de belangrijke afstemming met de Protestantse Gemeente Leiden en het Bisdom Rotterdam.

We zitten, merken we, na 50 jaar in een fase waarin het kerkzijn niet meer vanzelfsprekend is. Dat betekent ook dat we met minder mensen de leden van de Regenboog vormen en er minder mensen beschikbaar zijn voor het besturen van de 'lichte boot'. Ik kan u wel verzekeren, dat het enthousiasme van degenen die samen in AKM en de andere gremia aan het werk zijn nog altijd heel groot is. Het is inspirerend om samen voor de Regenboog aan het werk te zijn!

Zeker nu we samen ons gouden jubileum vieren, is het weer fantastisch om mee te maken wat we kunnen realiseren.

Mocht u belangstelling hebben om ook mee vorm te geven in bestuur of werkgroep: laat het ons weten!

Truus de Haan, voorzitter AKM

De AKM en onze Penningen



We hebben een periode achter de rug die nog in het teken stond van de covid-19 maatregelen die de overheid aan ons stelde. Het was tot 25 april niet mogelijk om vieringen bij te wonen, zodat de online aanwezigheid erg belangrijk was. Op 25 april mochten er weer 30 mensen naar de viering komen, zonder te zingen. De opbrengst voor de eerste collecte, voor de geloofsgemeenschap, heeft in de 1e jaarhelft 2021 € 4.679 opgebracht (in 1e jaarhelft 2020 € 5.062 en in 1e jaarhelft 2019 € 4.123).

De AKM is zeer verheugd dat er nog steeds gul gegeven wordt voor de onkosten die er voor de vieringen gemaakt worden, ook in tijden dat er geen fysieke vieringen waren. Er is toestemming gekomen van de AKM om betere streaming-apparatuur aan te schaffen, inmiddels al aangeschaft en in gebruik naar volle tevredenheid. Gekeken wordt er ook naar de toekomst, gaan we de apparatuur blijvend gebruiken en welke mogelijkheden zijn er allemaal voor de vieringen?

Ook de giften zijn gul gegeven. Iedere gulle gever hiervoor dank. Vanuit de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) heeft onze

geloofsgemeenschap 1800 euro mogen ontvangen. Dit naar aanleiding van de paascollecte van de PGL, de bedoeling is te zorgen voor pastorale zorg aan degenen die getroffen zijn door de coronacrisis. In de AKM-vergadering is besloten om deze gift te gebruiken voor de startzondag op 5 september, de gulle traktatie met prachtig gebak met ons eigen Regenboogje erop. Het was fijn om zo feestelijk te kunnen starten met ons Regenboogkoor en de muzikale begeleiding van het kerkorkest. Verder besteden we de gift aan de plannen voor ons 50-jarig jubileum, die bol staan van de

ontmoetingen. Fijn om weer plannen te kunnen maken, zie hiervoor de mooie flyer die u in uw brievenbus hebt ontvangen.

Met de start van het nieuwe seizoen en de start van ons 50-jarig bestaan, zou ik eigenlijk maar een ding willen zeggen: "Laten we zorgen dat we allemaal gaan genieten van alle festiviteiten en dat het geld maar weer wat harder mag gaan rollen in vergelijking met het afgelopen jaar! Op naar een feestelijk jaar!"

Datum viering	Eerste collecte: voor geloofsgemeenschap	Tweede collecte: voor bestemmingen buiten de Regenboog	
		Bestemming	Euro
	Euro		
1 april Witte Donderdag	134	Diaconie/De Bakkerij	51
3 april dienst vervallen		RK Vastenactie	27
4 april Pasen	134	PGL	103
11 april	134	Diaconie/De Bakkerij	72
18 april	134	PGL	43
25 april	134	RK Roepingenzondag	85
2 mei	143	RK Vicariaat	110
9 mei	143	AKM Jeugdwerk	87
13 mei Hemelvaart	143	Diaconie/De Bakkerij	116
16 mei	143	PGL	79
23 mei Pinksteren	143	RK Pinksteractie	115
30 mei	143	PGL	93
6 juni	191	Diaconie/De Bakkerij	108
13 juni	191	PGL	157
20 juni	191	Kerk in Actie	144
27 juni	191	RK Vicariaat	83
4 juli	96	PGL	117
11 juli	96	RK Vicariaat	106
18 juli	96	PGL	116
25 juli	96	Diaconie/De Bakkerij	90

PGL= Protestantse Gemeente Leiden

De inkomsten per maand voor de geloofsgemeenschap zijn gelijk verdeeld over de zondagen omdat op de ING rekening van de AKM de giften voor de geloofsgemeenschap niet per week worden uitgesplitst.

Willy Menken, Penningmeester AKM

Maal met een verhaal op 14 oktober

Eén van de eerste activiteiten in het kader van het 50 jarig jubileum na de komst van de Zandtovenaar op 19 september is een "maal met een verhaal".

Het eeuwenoude kloosterleven inspireerde ons tot dit initiatief dat driemaal in het komende seizoen zal plaatsvinden. Net als toen, zullen we eenvoudig eten en drinken. Een kom soep



en brood of een eenvoudige hoofdmaaltijd en een glas water kunnen de 'kloosterlingen' deze avond verwachten. Twee van hen hebben een tekst bij zich die zij zullen voorlezen. Daarna zullen beiden na het lezen geïnterviewd worden: wat maakte dat zij deze tekst kozen, welke boodschap willen zij de disgenoten meegeven? Vervolgens kunnen ook de aanwezigen wellicht nog een vraag stellen maar ook zelf in gesprek gaan. Zij hoeven niet zoals eertijds de hele tijd te zwijgen. Bij dit eerste maal met een verhaal zullen Magda Römgen en Ingrid Weitenberg een verhaal meebrengen. De maaltijd start om 19.00 uur. U wordt om 18.45 uur in de Regenboog verwacht.

De refter van ons klooster biedt plaats aan 20 kloosterlingen. Dus wacht niet te lang met opgeven. Dat kan bij dehaantruus@gmail.com

Sint Maarten



Op donderdag 11 november a.s. vieren we traditiegetrouw Sint Maarten. Kinderen gaan met hun mooi versierde lampionnen langs de huizen om voor de mensen een Sint Maartenliedje te zingen. En natuurlijk krijgen ze daar iets lekkers voor terug. In de Regenboog willen we dit jaar wat extra aandacht aan dit feest en deze heilige geven. Het verhaal over Maarten als soldaat in het Romeinse leger wordt verteld en we hopen dat hij ons met zijn paard ook echt komt bezoeken! Iedereen, jong en al wat ouder, is van harte welkom. Het feest begint aan het eind van de middag. De precieze tijden zijn nu nog niet bekend, dus houd voor meer informatie de website en/of onze digitale nieuwsbrief in de gaten.

Ds. Mirjam Buitenwerf

Gesprekskringen



In de komende tijd wil ik graag drie gespreksgroepen starten. We gaan verder met de groep 'Bijbelse bezinning bij je thuis', de groep die voor de zomer online bij elkaar kwam. Waarschijnlijk kunnen we nu gewoon weer bij

elkaar komen in de Regenboog. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Verder wil ik starten met een gespreksgroep rondom het ouder worden, om samen te verkennen hoe geloof en zingeving hier een ondersteunende rol in kunnen spelen. In de adventstijd start er weer een kring over muziek en liederen in de Advents- en Kersttijd. Meer details en data volgen in de digitale nieuwsbrief en op de website. Mocht u hierover al iets willen vragen, neem dan even contact met me op via 06-40425789 of ds.regenboog@gmail.com

Mirjam Buitenwerf

Zin in 't leven!

Twee bijeenkomsten in de Regenboog voor Merenwijkers vanaf 65 jaar.

Wat is voor u belangrijk in uw leven? Waar heeft u zin in? Wat geeft u energie? Wanneer voelt u zich eenzaam? Hoe gaat u om met verlies: van fysieke mogelijkheden, of van dierbare mensen om u heen? Het zijn vragen die op je pad kunnen komen als je ouder wordt.

Op twee dinsdagmiddagen in het najaar willen we daarover samen met u in gesprek gaan, tijdens twee bijeenkomsten onder de noemer 'Zin in 't leven!' Bij elke bijeenkomst zal een spreker een inleiding verzorgen. Daarna drinken we samen een kopje koffie of thee, om vervolgens in groepjes met elkaar over het thema van die middag verder te praten.

De bijeenkomsten zijn op:

- dinsdag 12 oktober, 14.00-16.00 uur, met spreker Ellen Kruyt (geestelijk verzorger en eigenaar praktijk 'Leven met lev'), over levensvragen.
- dinsdag 16 november, 14.00-16.00 uur, met spreker Kees van der Meer (huisarts bij praktijk

't Joppe in de Merenwijk), over verlieservaringen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle Merenwijkers van 65 jaar en ouder. U kunt er ook voor kiezen om naar één van de bijeenkomsten te komen. Wel graag uiterlijk een week voor de bijeenkomst aanmelden bij Jan Vis, visaard@gmail.com of tel. 06-38535810. Hier kunt u ook terecht voor vragen, bijvoorbeeld als u vervoer naar de Regenboog nodig heeft.

VIPS



'Volwassenen in Progress is een groep van jongvolwassenen (ongeveer 30+) die één keer in de 6-8 weken bij elkaar komt om met elkaar over geloof en zingeving te praten. We hebben fijne en mooie gesprekken en er zijn veel

raakvlakken omdat we generatiegenoten zijn. Bovendien is het gewoon gezellig om elkaar te ontmoeten. Lijkt het je leuk om aan te haken? Neem dan contact op met Mirjam Buitenwerf, 06-40425789, ds.regenboog@gmail.com In het komende seizoen komen we op een donderdagavond bij elkaar, meestal bij een van de deelnemers thuis. De data voor het komende seizoen zijn: 30 september, 18 november, 13 januari, 24 februari, 7 april, 19 mei, 30 juni (afsluiting).

De Kerktuin bestaat 10 jaar!



Woest en leeg was het stukje grond aan de parkkant van de Regenboog niet. Er groeiden wat verwaarloosde struiken die eens per jaar door de gemeente rigoureus werden "gesnoeid" en er lag vooral heel veel zwerfvuil. Geen gezicht, vond een aantal leden van de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog. Rond 2011 ontstond het plan om er een kerktuin te scheppen. Een plan dat paste in het streven van De Regenboog om meer naar buiten te treden, zichtbaar te zijn in de wijk. Toestemming van de gemeente Leiden was er al snel en toen begon het grote ontginnen. Dagenlang is er met man, vrouw en macht gespit. Vele kilo's bouwafval bleken in de grond te zitten, die bovendien ook flink verbeterd moest worden met compost en tuinaarde.

Daarna begon het echte tuinierswerk: de beplanting. Maar hoe aan de nodige planten te komen? Dat bleek geen enkel probleem: uit alle hoeken van de Merenwijk kregen we planten aangeboden van mensen die zich bij de Kerktuin betrokken voelden.

Gemeenteleden kwamen met stekjes van planten uit eigen tuin, van imker Aad Wolfers kregen we een kruiwagen vol bijenplanten. Er hoefde vrijwel niets te worden aangekocht. Vanwege de twee grote bomen die in de tuin staan, is er vrij veel schaduw en kan de grond vooral in de zomer erg droog worden. Een punt van zorg.

Vanaf het begin was het de bedoeling om een echte "Kerktuin" te maken. U vindt er dan ook veel planten die in de bijbel voorkomen of



waaraan bijbelse legenden zijn verbonden

zoals: Salomonszegel, Sint Janskruid, Lievevrouwenbedstro, Mariatranen, Judaspenning. Maar dat niet alleen: er is bijvoorbeeld ook een kleine kruidenhoek, met onder andere Rozemarijn, Salie, Tijm en Marjolein. Ieder jaar krijgen we een flinke krat bollen van een kweker uit

Katwijk. Dat betekent hard werken in het najaar maar de beloning volgt in het voorjaar: de tuin is dan een kleine geurende Keukenhof!

In de 10 jaar dat de tuin nu bestaat, is een klein paradijsje ontstaan. Wanneer we in de tuin aan het werk zijn, zo eens per 2 weken, krijgen we veel positief commentaar en wekelijks lopen er Merenwijkers een ommetje in onze Kerktuin. U bent er van harte welkom!

Heleen Gombert

Rozenkring gaat weer starten



Net als veel andere activiteiten in onze geloofsgemeenschap had de Rozenkring het moeilijk in coronatijd. In het voorjaar van 2020 hielden we twee digitale bijeenkomsten om enigszins met

elkaar in contact te blijven, maar aan het bespreken van ons boek (*Een gebroken wereld heel maken* van Jonathan Sacks) kwamen we toen niet toe. In september 2020 waren de vooruitzichten wat corona betreft hoopvol en begonnen we enthousiast met een fysieke bijeenkomst in de Regenboog. Helaas moesten we meteen weer stoppen door het sterk toenemende aantal besmettingen. In het afgelopen voorjaar lasen we vervolgens in vijf digitale bijeenkomsten met de helft van de groep ons boek uit.

Deze maand hopen we een nieuwe start te maken. Elke derde maandagavond van de maand in de ontmoetingsruimte van de Regenboog. Helaas kan ik nu nog niet zeggen welk boek we gaan bespreken. Dat beslissen we op 20 september. Op 18 oktober beginnen we dan aan een nieuw boek. Een goed moment om in te stappen, als u erover denkt mee te gaan doen met de Rozenkring.

Inlichtingen bij Dick Rijken
Tel. 071-5216606

Een inspirerende aanloop naar Kerst voor iedereen in de Merenwijk

Al een aantal jaren organiseert De Regenboog op de zaterdag van derde advent de Adventsmanifestatie, waarbij we bezoekers

aan de Kopermolen uitnodigen om even stil te staan bij advent. Mensen kunnen kaartjes met goede wensen of mooie gedachten in een kerstboom hangen, ontvangen een lichtje, kunnen in gesprek gaan bij een beker chocolademelk en luisteren naar vrolijke kerstliederen van het Regenboogkoor. Vorig jaar kon deze Adventsmanifestatie vanwege corona jammer genoeg geen doorgang vinden. Dit jaar hopen we de traditie weer op te kunnen pakken, in een uitgebreide vorm.

Adventsmanifestatie wordt "Kerstfestival"



In dit jubileumjaar willen we de hele Merenwijk laten mee vieren met 50 jaar De Regenboog. Het Kerstfeest is hiervoor een uitgelezen gelegenheid. Daarom willen we dit jaar op zaterdag 18 december naast de activiteiten in de Kopermolen een aantal "kersttaferelen" tot leven brengen rondom De Regenboog, langs een route die we via een kaartje bekend maken. Denk bijvoorbeeld aan herders rondom een kampvuur op het veld achter de kerktuin, die aan voorbijgangers kaneelbolletjes uitdelen uit hun knapzak. Een engelenkoortje iets verder op het pad. Een levende kerststal in de kinderboerderij. Ideeën te over!

Doe je mee?

Wat we wel en niet kunnen uitvoeren hangt natuurlijk nog altijd af van de coronamaatregelen. Maar van groot belang is ook dat er veel mensen, volwassenen én kinderen, nodig zijn om mee te doen. Daarom nu alvast een oproep: wie vindt het leuk om op 18 december 's middags mee te doen? Een rol spelen in één van de taferelen, muziek maken, of in de Kopermolen assisteren bij het ophangen van de wensen en uitdelen van chocolademelk?

Meld je dan nu alvast aan bij Joke Langeveld (jokelangeveld47@gmail.com) of Karin van Dorselaer (karin@super-script.nl). Dan kunnen wij onze plannen gaan uitwerken.

Nieuwjaarsconcert oproep voor musici



9 januari 2022

Een van de activiteiten op de agenda van het jubileumjaar, is het Nieuwjaarsconcert. Volgend jaar op 9 januari. We volgen het vertrouwde concept. Muziek voor iedereen door een aantal enthousiaste musici. Zo wordt het, door de verschillende optredens, een heel afwisselend programma met instrumentale muziek maar ook met zang. Een eigen Merenwijks Nieuwjaars Concert. Het programma bestaat uit Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de Regenboog in het bijzonder. Het concert is van 14:00 uur tot 16:30.

Vind je het leuk om tijdens het concert een optreden te verzorgen, stel je dan snel in verbinding (voor 15 oktober) met de organisatoren: Edo Elstak en Heleen Gombert. ejh.elstak@telfort.nl

Edo Elstak

Zuster Noor Duivenvoorden: dertig jaar actief voor het Bulletin



Na dertig jaar heeft Noor Duivenvoorden aangegeven, dat het nu toch tijd was om te stoppen met haar werk voor het Bulletin.

Toen Jo Molijn 30 jaar geleden aangaf dat ze de coördinatie niet meer kon doen, heeft Noor deze taak op zich genomen. Sindsdien heeft Noor al die jaren daarna ervoor gezorgd dat de bundelgroep van alle losse bladen, een mooi aan elkaar geniet boekwerkje maakte. Nadat de bundelgroep de stapels, mooi gesorteerd gereed had, belde Noor de autorijders die de Bulletins dan weer naar de bezorgers brachten die de ongeveer 350 Bulletins vervolgens door de wijk bij de abonnees bezorgden. Door haar goede zorgen zijn daardoor niet alleen de Bulletins geschreven en gedrukt, maar heeft een flinke groep mensen elkaar maandelijks getroffen, elkaar leren kennen en prettig samengewerkt. De groep komt nu helaas al zo'n 1,5 jaar niet meer bij elkaar, omdat corona roet in het eten gooide.

Noor is nu 89 jaar en woont al 40 jaar in de Merenwijk in Leiden. Al die jaren heeft ze zich maatschappelijk enorm ingezet: eerst 29 jaar bij "De Singel". Daar werkte ze met kinderen die extra zorg nodig hadden. Ze noemt het "haar kinderen" en Noor kijkt op die tijd bij De Singel met enorm veel voldoening terug. Het waren, zegt ze, haar 'gouden jaren'.

Wie Noors emailadres leest ziet dat daarin de naam 'voorzienigheid' voorkomt. Dat is geen toeval, want Noor is Zuster Noor en lid van de Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid. De huizen van de orde van de Zusters van de Voorzienigheid werden vooral in Noord- en Zuid-Holland gesticht. Ook in Leiden, waar al in 1856 op de Hogewoerd 57 de zusters met de opvang van en onderwijs aan "arme meisjes" startten. Het was na Amsterdam het tweede huis van de congregatie. Tot 1963 woonden en werkten er zusters.

Noor kwam samen met zuster Lies Rynja vanuit het zusterhuis in Amsterdam naar Leiden om hier te kunnen werken.

Ik heb Noor namens ons allen heel hartelijk bedankt voor al haar goede werk voor de Regenboog en haar een mooie bos bloemen gebracht.

Autorijders: opgelet: je zult niet meer een telefoontje van Noor krijgen om je eraan te herinneren dat het jouw beurt is om de Bulletins over de bezorgers te verdelen. Je zult nu zelf het schema in de gaten moeten houden!

Truus de Haan

Hans Cieremans



Door de jaren heen hebben we als redactie gedichten van Hans Cieremans geplaatst. Nu een nieuwe bundel **“Parels in de mist”** op het punt staat te verschijnen, willen we hem in ons Bulletin nader aan u voorstellen.

Hans Cieremans (1949) is een gepensioneerd docent van het ROC Mondriaan in Delft. Hij is 44 jaar, getrouwd met Els en samen hebben ze 3 volwassen kinderen en 2 lieve kleindochters. Hij is na zijn HBS-B opleiding zijn loopbaan begonnen als groepsleider in kindertehuizen, bij kinderen met gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Na een aantal jaren is hij gaan werken in de ouderenzorg (verpleeghuizen) en dat heeft hij 25 jaar gedaan. De laatste 13 jaar heeft hij in het onderwijs gewerkt bij de opleiding Maatschappelijke Zorg. Hij studeerde naast zijn werk Inrichtingswerk aan de Sociale Academie en M.O. Pedagogiek aan de universiteit van Nijmegen. Als hobby schrijft hij gedichten.

Hoe het begon.

Het is al heel wat jaren geleden vertelt Hans, dat ik deel uitmaakte van cabaretgroep ‘De Eigen Bijdrage’. Deze cabaretgroep bestond uit medewerkers in de (ouderen)zorg en heeft ruim 20 jaar lang door het hele land met succes opgetreden voor personeel en/of vrijwilligers die actief waren in de zorg. In die 20 jaar heeft de groep ook regelmatig opgetreden tijdens symposia in grote, bekende zalen en theaters in Nederland, zoals de Doelen, het Zuidpleintheater, het Bibliotheektheater in Rotterdam en de Beatrix Jaarbeurszaal in Utrecht, het World Trade Centre in Den Haag, de Reehorst in Ede en de Flint in Amersfoort. Eenmaal was er een optreden voor de KRO-tv. De cabaretgroep was een grote hobby van 8 mensen. Inmiddels zijn er van deze hechte vriendengroep 3

mensen (te jong) overleden en zijn de herinneringen aan een mooie tijd nog over bij de nog in leven zijnde leden. Ik schreef regelmatig (lied) teksten voor de groep en onze geweldige pianist zette daar dan muziek op.

Het eerste gedicht

In het jaar 2000 werd één van mijn schoonzusjes ernstig ziek en overleed ook in dat jaar. Ik schreef een gedicht voor haar met de titel ‘Voor jou’.

Voor jou

*Ik probeer voor jou te bidden,
maar ik voel dat het niet gaat.
Want hoe kan een God dit toestaan,
als Hij werkelijk bestaat?
Met mijn ingehouden woede
zoek ik naar een sprankje licht
en in eindeloze twijfel
doe ik dan mijn ogen dicht.
En terwijl ik me dan afvraag:
‘God wat heeft dit nou voor zin?’
Denk ik: ‘Zit ik nou te bidden
tegen beter weten in?’*

*‘t Leven sloeg een eigen weg in
niet de weg die jij verkoos.
Een weg naar het onbekende,
maakt het leven kwetsbaar, broos.
Ook al lijkt die weg verlaten,
zie je niemand om je heen.
Voel de liefde van de mensen,
want je loopt heus niet alleen.
En de sporen die je nalaat
naar bestemming ‘onbekend’,
laten zien aan je geliefden
dat je heel erg dapper bent.*

*Ik probeer voor jou te bidden
en voel dat het moeizaam gaat.
Ik weet echt niet of het helpt,
maar het kan toch ook geen kwaad?
Dan voel ik de woede zakken
en ik word van binnen kalm.
Ondanks machteloze twijfel
grijp ik toch die laatste halm.
Ik vraag God om jou te helpen,
waar de weg je ook toe leidt
en bewonder door mijn tranen
steeds jouw grote dapperheid*

*Nu we jou los moeten laten
wil ik als jij: ‘Dapper zijn.’
Maar nu zelfs die halm geknapt lijkt
voel ik mij ontzettend klein.
Toch weet ik, heel diep van binnen:
‘Achter ‘s mensen horizon,*

*staat jouw naam in gouden letters
bij een liefdevolle Bron.
Die je hand pakt en je troostend
warmte, rust en vrede geeft.
Waar wij hopen op vertrouwen
als jij verder in ons leeft.*

© Hans Cieremans

Dat gedicht verdween na haar overlijden in een lade en er werd nog maar weinig naar omgekeken. Totdat ik in 2005 op internet las dat bij [gedichtensite.nl](http://www.gedichtensite.nl) Christelijke gedichten werden gevraagd.

Omdat het gedicht voor mijn schoonzusje 'Voor jou' een spiritueel tintje had, stuurde ik het gedicht in. Ik kreeg er veel reacties op en de redactie van <http://www.gedichtensite.nl/> vroeg mij of ik vaker een Christelijk gedicht wilde insturen. Na aanvankelijke aarzeling heb ik dat gedaan en steeds waren de reacties positief. De redactie moedigde me aan om door te gaan, want in het jaar 2007 werd door de [gedichtensite](http://www.gedichtensite.nl/) een 'dichter van het jaar' gekozen. Er schreven toen 600 dichters op de site en ik kwam ex aequo op de eerste plaats terecht.

Gedichtenbundels

Ik besloot om Christelijke gedichten te blijven schrijven en in te sturen en inmiddels heb ik twee gedichtenbundels met Christelijke gedichten uitgegeven, te weten: '**De trein van het leven**' en '**Schelpjes**'. Het zijn gedichten over geloof, hoop, liefde, troost, vertrouwen, gelijkwaardigheid van alle mensen, vrijheid in geloof, onzekerheid en twijfel. Vanuit mijn vrijzinnig protestantse achtergrond (Remonstrant) kleur ik de gedichten in zonder dogma's en vooroordelen, waarbij ik er voor probeer te zorgen dat de gedichten toegankelijk blijven voor iedereen. Ook van niet gelovige mensen ontvang ik vaak positieve reacties. Het maakt volgens mij niet uit of iemand Christelijk, Islamitisch, Joods of atheïst is. Ieder heeft een persoonlijk geloof, dat bij hem of haar zelf begint en als we dat in respect voor elkaar beleven, dan zou alle onderlinge strijd tussen de vele geloven en ook niet geloven (wat ook een geloof is), niet meer bestaan.

Samen leven

*Als ik 'God' zeg, zeg jij 'Allah',
ik zeg 'kerk', jij 'moskee'.
Ik eet 'kerstkrans', jij 'baklava',
jouw 'imam', mijn 'dominee'.*

*Ik zeg 'Jezus', jij 'Mohammed',
ik lees 'Bijbel', jij 'Koran'
Mijn kind 'Jan' heet bij jou 'Achmed'.
'vasten' noem jij 'ramadan'.*

*'Schriftlezing' heet 'reciteren'.
Ik kook 'westers', jij 'halal'.
'Suikerfeest' of 'kerstfeestsferen',
jij 'kebab', ik 'bitterbal'.*

*Laat verschillen ons niet scheiden,
maar zoek wat ons samen bindt.
Zoek de God die ons wil leiden,
die verschillen overwint.*

© Hans Cieremans



Een nieuwe gedichtenbundel '**Vergeet-me-nietjes**' is op 20 december 2016 verschenen. De gedichtenbundel bevat poëzie over de ouderen, c.q. verpleeghuiszorg. Een actueel thema, waarvan de laatste tijd nog vaker dan vroeger negatieve berichten in de publiciteit komen. En naar mijn mening is dat vaak erg eenzijdige en onterechte kritiek, omdat de oorzaak een falend (overheids)beleid is en niet de hardwerkende medewerkers in de verpleeghuizen. Deze bundel is uitverkocht.

Sluimerend ben je aanwezig

*Sluimerend ben je aanwezig
in je diep 'verborgen ik',
waar jij soms uit kunt ontsnappen
in een helder ogenblik.
Met wat flarden van herkenning,
word ik af en toe verrast.
Het zijn spaarzame momenten
van wat troost en wat houvast.*

*Schuifelend loop jij je rondjes,
doelloos in jezelf gekeerd.
Brabbelt je wat vreemde klanken,
waarop niemand reageert.
Totdat jij ineens mijn naam noemt,
helder, totaal onverwacht.
En dan lijkt het een paar tellen
of je even naar me lacht.*

*Eerst heb ik nog even twijfel,
heb ik mij misschien vergist?
Maar ik voel dat jouw lach echt is
straaltje zon in dichte mist.
Snel schuifel jij opnieuw weer rondjes
doelloos naar het nergens heen.
Maar we deelden een momentje
samen even niet alleen'.*

*Sluimerend ben je aanwezig
in je diep 'verborgen ik',
waar jij soms uit kunt ontsnappen
in een helder ogenblik.
Met wat flarden van herkenning,
word ik af en toe verrast.
Het zijn spaarzame momenten
en die houd ik stevig vast.*

© Hans Cieremans

Het vervolg op de bundel '**Vergeet-me-nietjes**' wordt dus de bundel '**Parels in de mist**'. Het doel van deze bundel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken die het moeilijk hebben met de dementie van een geliefde of zorgmedewerkers en vrijwilligers die werken met mensen met dementie. De gedichten zijn heel toegankelijk en herkenbaar. Ze bieden troost, steun en bemoediging

Oostland Literair

Ik heb naast mijn gedichtenbundels een bijdrage geleverd in twee bundels van 'Oostland literair'. 'Oostland literair' is een groep van regionale schrijvers en dichters in de dorpen Lansingerland, Pijnacker en Nootdorp, die meerdere gezamenlijke verhalen en gedichtenbundels heeft uitgegeven. Intussen schrijf ik steeds vaker gedichten over de ouderenzorg (m.n. dementie) en gedichten met een meer algemeen karakter.

Tot slot

Troostvlinder



*Lief, klein kleurrijk vlindertje,
ontpopt uit je cocon,
wat fladder je hier vrolijk rond
in de zomerzon.
Soms zit je maar heel even stil,
op een ligusterheg.
Daar spreid je breed je vleugels uit,
daarna vlieg je snel weg.*

*Lief, klein kleurrijk vlindertje,
dansend in de wind.
Je zijdezachte vleugeltjes
zijn zo fraai getint.
Ondanks je korte leventje,
maak je mensen blij.
Want als een mens verdrietig is,
dan fladder je voorbij.*

*Lief, klein kleurrijk vlindertje,
straks vlieg je naar het licht.
Ik kijk je na zolang ik kan,
dan raak je uit het zicht.
Jij bracht me in verwondering,
nadat je bent ontpopt.
Symbool van liefde en van troost,
van leven dat nooit stopt.*

© Hans Cieremans

Wie nog meer gedichten wil lezen van Hans Cieremans kan deze opzoeken op facebook of op <https://www.hanscieremans.nl>

Frances Verhaar

Bericht van Astrid Delleman



Beste Regenboogers,

Hopelijk hebben jullie een inspirerend begin van het 50 jarig bestaan!
Een groet en dankjewel kaart in verband met ons 5 jarig bestaan.

Zonnige groeten,
Astrid Delleman, ajdelleman@zonnet.nl
www.vivirjuntos.org

Diaconale info vanuit De Bakkerij

Ruim € 48.000 aan Zomerbonnen



In juni van dit jaar heeft De Bakkerij samen met Stichting Urgente Noden Leiden voor een bedrag van € 48.300,- aan Zomerbonnen uitgereikt aan 43 organisaties en instellingen in de regio Leiden ten bate van 1431 huishoudens die financieel in zwaar weer verkeren. De huishoudens bestonden dit keer uit 656 alleenstaanden, 94 huishoudens bestaande uit twee of meer volwassenen, 343 alleenstaanden met kind(-eren) en 338 gezinnen met kind(-eren). In totaal zijn met deze actie 4.830 boodschappenbonnen ter waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 180 bonnen meer dan in 2020.

Zomerbonnen

Zomerbonnen worden, zoals u weet, verstrekt aan huishoudens in Leiden e.o. die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het betreft gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en door erkende hulpverlenende organisaties worden aangemeld. Ieder huishouden ontvangt één boodschappenbon van € 10 en voor ieder gezinslid komt er vervolgens nog een bon bij. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden hebben samen met SUN Leiden dit jaar dus opnieuw meer bonnen uitgegeven dan we op basis van onze ervaring dachten nodig te hebben. Wij hebben gelukkig nog een beroep kunnen doen op aanvullende fondsen om de stijging van het aantal aanvragen dit jaar weer te kunnen honoreren.

Onze hartelijke dank

We danken, mede namens alle huishoudens die we ook dit jaar weer even wat extra financiële ruimte konden bieden, alle particulieren, fondsen en instellingen van harte voor hun bijdrage aan de Zomerbonnenactie 2021.

Organisaties slaan handen ineen



SchuldHulpMaatje Leiden e.o. en Humanitas Thuisadministratie bundelen hun krachten. Zo zijn zij beter in staat om met hun vrijwilligers het groeiend aantal mensen met financiële problemen te helpen. Op 15 juni ondertekenden zij daarom een samenwerkingsovereenkomst in de Turfzaal van De Bakkerij.

We hopen meer mensen te bereiken

Al jaren ondersteunen de vrijwilligers van Humanitas en SchuldHulpMaatje mensen bij hun administratie, ook als ze grote schulden hebben. Maar uit onderzoek is bekend dat de organisaties slechts een fractie van de doelgroep bereiken. “Met deze samenwerking kunnen we de kwaliteit en de efficiëntie van onze inspanningen vergroten”, zegt Marc Aldewereld, coördinator van SchuldHulpMaatje, onderdeel van de Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. “We hebben samen een groot netwerk in Leiden”, zegt Hanneke Kuipers, coördinator Thuisadministratie bij Humanitas. “Ik hoop dat we nu nog meer mensen met schulden of andere financiële problemen kunnen helpen.”

Aantal mensen met geldzorgen stijgt

Het aantal mensen met geldzorgen stijgt, zeker nu door corona mensen hun baan verliezen en op een gegeven moment door hun buffer zijn. “Helaas weten mensen ons niet altijd te vinden”, zegt Marc Aldewereld. “Als groter samenwerkingsverband willen we meer opvallen.” Dit bevestigt Hanneke Kuipers: “We willen mensen laten weten dat we er voor hen zijn, ook als de problemen nog niet groot zijn.”

Hulp bij je administratie

Vrijwilligers van beide organisaties helpen mensen thuis bij het creëren van overzicht over hun inkomsten en uitgaven en over hun hele administratie. En ze helpen hen om uiteindelijk zelf de administratie te doen en daar grip op te houden. De organisaties staan

klaar voor alle inwoners van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten.

Mensen die hulp willen bij hun administratie kunnen zich aanmelden via de websites van [Humanitas](http://www.humanitas.nl/rijnland): www.humanitas.nl/rijnland of van [SchuldHulpMaatje](http://www.voorelkaarleiden.nl): www.voorelkaarleiden.nl.

Bron: Nieuwsbrief september 2021

Kerk in Actie zoekt collectanten



Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Doet u mee?

Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huis-aan-huiscollecte voor het eerst. Deze collecte was een groot succes. Het collectiedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. "Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien", zeiden de gevers.

Het doel van de collecte is, net als vorig jaar, vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.



Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u dan aan als collectant bij Barbara Heubeck tel. 071-5223403. U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030-880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl.

“Ik hoorde de oceaan en de vogels...”

En dat was een mooi compliment voor ondergetekende. Eerder dit jaar hoorde ik dit na afloop van de viering door de predikante van dienst en het geeft eigenlijk aan wat wij als organisten proberen te doen, namelijk de tekst vertalen naar een passende muzikale begeleiding.



De locatie was de Remonstrantse kerk in Leiden. Nu zijn er in alle voorgaande columns diverse kerken uit de Leidse binnenstad voorbij gekomen, maar ik denk niet dat we deze kerk al hebben behandeld. Ik werd in december 2020 gevraagd om op het laatste moment in te vallen. Nu heb ik jaren geleden op dat orgel gespeeld tijdens een concert waarbij ik een zangeres begeleidde en ik herinnerde mij dat dat een mooi instrument was. Je zit wat krap, maar de speelaard is prettig en de klankkleuren zijn over het algemeen ook heel mooi. Maar het is wel een orgel uit de periode barok / rococo en het is geen romantisch klinkend instrument zoals ons eigen orgel.

Het heeft ook geen zwelkast, dus je zou zeggen dat het geen orgel voor mij is. Niets is minder waar, het nodigt uit om al mijn oudere muziek (Buxtehude, Bach, oude Italiaanse meesters) er weer eens bij te pakken. En kennelijk was men tevreden over mijn muzikale invulling en zo kwam het dat ik sindsdien vaker wordt gevraagd om op de orgelbank plaats te nemen.

Omdat er niet gezongen kon worden was er orgelspel na elke lezing, geheel vrij in te vullen. Er werd geciteerd uit het lied 'God heeft het eerste woord' (NLB 513) en er werd gelezen uit Genesis: God zei: 'Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen'. Daar ontstond bij mij de gedachte om te improviseren op het lied, maar daarbij de zee en de vogels muzikaal uit te beelden. Ik begon met lage liggende tonen en vervolgens met mijn rechterhand op een hoog klinkend register (voor de liefhebber, de Spitsfluit 2) de melodie in snelle nootjes te spelen (en zo het gefluit van de vogels te imiteren). Ik had van tevoren wel gezegd dat ik op dat lied zou improviseren, maar niet hoe ik dat ging doen. Nou, na afloop hoorde ik dus de titel van deze column en dat was precies wat mijn bedoeling was.

Het is dus niet een kwestie van de noten spelen en zorgen dat de mensen kunnen zingen. Je leest altijd met de tekst mee en door middel van registratiewisselingen probeer je uiting te geven aan de inhoud. Vandaar dat ik bij ieder couplet andere klankkleuren gebruik en zelfs binnen het couplet registerwijzigingen toepas.

Ook kan je met de manier waarop je de noten neerzet uiting geven aan de tekst. Als voorbeeld noem ik 'Jezus die langs het water liep' (NLB 531). Dat lied staat in de toonsoort 'd klein'. Het 'langs het water lopen' kan je dan uitbeelden door met je voeten steeds de tonen d, c, bes en a te spelen en dat elke (vierkwarts)maat opnieuw.

Ander voorbeeld, in 'Midden in de winternacht' komt de frase 'Laat de bel, laat de trom..' voor:

dan speel ik het stukje tekst van de bel (nee, ik begin niet weer over onze fietsbel..) een octaaf hoger, het stukje tekst van de trom juist een octaaf lager. Zo krijg je een duidelijk contrast. Arthur Wills, van 1958 tot 1990 Director of Music van Ely Cathedral, beeldde ooit een onheilspellende gebeurtenis uit door de onderste vier pedaaltoetsen tegelijk in te drukken met de diepste bassen ingeschakeld, met donderend geraas tot gevolg. Bij de eerstvolgende repetitie van het koor had een koorlid twee ski's meegenomen, met de opmerking 'I thought you might need these...' ('Ik dacht dat je deze nodig zou kunnen hebben..').

Het is overigens nu niet de bedoeling dat u uw (on)genoegen over mijn orgelspel denkt te kunnen overbrengen door het meenemen van voorwerpen. Ik zou het overhandigen van een koptelefoon of oordoppen verkeerd kunnen interpreteren...

Maar zo is elke viering weer een uitdaging, de melodie is één ding, maar de tekst is minstens zo belangrijk. En gelukkig hebben wij ook een orgel waarop je daadwerkelijk de sfeer van een lied tot uiting kan brengen. Alhoewel Psalm 42 nog wel een uitdaging is ' 't hijgend hert der jacht ontkomen'...



Frank Ressler

Oecryptogram nr. 3



Horizontaal

3. De liefde, de liefde, zing er over! (8)
5. Brengen wij samen alle kleuren in ons leven? (9)
7. Was hij, omdat hij dacht? (9)
9. Deze kerkvader bouwde aan de Stad Gods (10)
12. In u slaap ik eerbiedig, of, met 1 letter verschil: één van de tien (5)
15. Zij zijn juist geen *enge nel* (7)
17. De eerste zat op de heilige *stoel, pa!* (6)
18. Een engel hielp hem met zijn boek (8)
20. Met een adelaar aan zijn zijde schreef hij het vierde boek (8)
21. Deze Rotterdammer was zeker niet zot, hij schreef er alleen over (7)
22. De enige Nederlandse Vorst in Rome (8)
23. De stier onder de schrijvers (5)

Verticaal

1. Hebben katholieken er te veel? Zijn ze voor protestanten toch ook een voorbeeld (8)
2. 6 onze vaders en 53 weesgegroettes of (ander woord) een gespreksgroep (10)
4. Wie volgt Hem of hem nu nog na? (13)
6. Dit was het begin, maar sommigen willen alleen het laatste hebben (3,5)
8. Lucifer *viel dus* niet alleen (7)
10. Het is een heilige handeling, als ik een *trema scan* (9)
11. Zij durfden de koningen en het volk de waarheid te vertellen! (8)
12. In het begin was de *seis eng* (6)
13. Ga zo door mijn zoon, dan zul je zo heten (7)
14. Het was zijn fatum om met Abraham te vertrekken uit Ur (3)
16. Deze tocht duurde wel 40 jaar (6)
19. De koning der dieren leunt tegen deze schrijver (6)

Het Oecryptogram beweegt zich rond schrijvers en oude verhalen, en rond onze geloofsgemeenschap. Oplossingen voor 9 november naar pieterschrijnen@gmail.com. Onder de goede inzendingen verloten we een fles wijn. Ook is er een aanmoedigingsprijs voor de anderen. Winnaar van Oecryptogram nr. 2 is Tony Peters. De aanmoedigingsprijs gaat naar Tiny Lagerberg.

Oplossingen Oecryptogram nr. 2:

Horizontaal: 3 Beieren, 6 Jozef, 8 Broekweg, 9 Regenboog, 10 Grassen, 13 Eli(a), 14 Hemel, 15 Kaag, 17 Miswijn, 20 Geloof, 22 Dalen, 23 De Zijl, 24 Preek, 25 Pepermunpjes, 27 Horsten

Verticaal: 1 Het eerste mandje, 2 Het tweede mandje, 4 Klaaglied, 5 Overweging, 6 Job, 7 Zoon, 11 Zwingli, 12 Handelingen, 16 Liefde, 18 WijdeKerk, of Wij de kerk, 19 Hoop, 21 Ester, 26 Mis

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Let op: het kan zijn dat gegevens in dit rooster achterhaald zijn. De redactie raadt u aan de digitale nieuwsbrieven in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2 ^e mandje
26-9		Pw. M. Claassens	Kerk in Actie Zending Israël/Palestina
3-10		Ds. P. Korbee	RK Wereldmissiedag van de kinderen
10-10	Viering van de Maaltijd, m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf	Avondmaalsproject, nog te bepalen doel
17-10		Pw. W. Hoogendoorn	PGL
Do 21-10	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
24-10		Leden geloofsgemeenschap	RK Missiezondag
31-10	Hervormingsdag	Ds H. Betting (Sassenheim)	PGL
7-11	Allerheiligen/Allerzielen Viering van de Maaltijd, m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf en Pw. W. Hoogendoorn	RK Zondag voor de oecumene
14-11		Pw. M. Claassens	Kerk in Actie Najaarszending Guatemala-sterke en weerbare vrouwen
Do 18-11	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
21-11	Christus Koning	Ds. H. Schouten	RK Nationale jongerencollecte
28-11	1 ^e Advent	Ds. M. Buitenwerf	Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië-kerken geven kinderen een toekomst
5-12	2 ^e Advent, m.m.v. Regenboogkoor	Pw. W. Hoogendoorn	Diaconie/De Bakkerij
12-12	3 ^e Advent (Gaudete) Viering van de Maaltijd	Ds. M. Buitenwerf	RK Bisschoppelijke Adventsactie
Do 16-12	19.00 uur Eucharistieviering	Pst. D. Langerhuizen	
19-12	4 ^e Advent	Pw. C. Hofschreuder	PGL

Alle vieringen zijn online te volgen via ons YouTubekanaal: [‘Oecumene Merenwijk’](#).

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.

Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kinderneven-dienst.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongeren-ieringen.