

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 48 nr 3
juni - aug. 2021

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
“Oecumene is eenzelfde gerichtheid van het hart”	2
Kardinaal trekt stekker uit oecumenisch centrum Het Brandpunt	3
Medeleven	4
Wekelijkse bloemengroet	4
50 jaar geschiedenis, vieren en leren	4
Een maal met een verhaal	5
Kerkorkest aan het oefenen!	6
In memoriam Matty de Witte-Wedema	6
De AKM en onze penningen	7
Anja Rijken, nieuw lid van de wijkkerkenraad, stelt zich voor	8
Ton van den Besselaar, nieuw lid van het vicariaatsbestuur, stelt zich voor	8
Koninklijke onderscheidingen voor twee leden van de Regenboog	9
Afscheid Italiaanse parochie	10
In de kerktuin	11
Nieuws over expositie in de ontmoetingsruimte	11
Diaconale info vanuit De Bakkerij	12
Nieuws uit Juigalpa, Nicaragua	14
Mien Corona	15
There is something going on...	16
Oecryptogram nr. 2	17
Vieringen	18



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

In openingsartikelen van het Bulletin houden we u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in de oecumene, meestal in ons eigen land maar soms ook daarbuiten. Deze keer hebben we gekozen voor een interview met ds. Christien Crowel die sinds 2019 secretaris is van de Raad en Kerken en bezig is met het bezoeken van alle 18 lidkerken van de Raad. Hoe ervaart zij de oecumene in Nederland?

We hebben ook regelmatig gepubliceerd over de oecumenische geloofsgemeenschap rondom Het Brandpunt in Amersfoort. Meestal waren dat positieve verhalen die ons enthousiast maakten voor de oecumene. Nu we in de pers lezen over minder positieve ontwikkelingen in Amersfoort, vonden we dat we ook dit bericht met u moeten delen.

De ontwikkelingen in Amersfoort maken ons extra dankbaar dat we op 5 september mogen vieren dat onze oecumenische geloofsgemeenschap in de Regenboog 50 jaar bestaat. Door alle coronaperikelen is het nog niet mogelijk om nu al een concreet programma te publiceren, maar in dit Bulletin leest u het een en ander over de voorbereidingen. Houd de digitale Nieuwsbrief van de Regenboog in de gaten voor de definitieve plannen!

In een vorig Bulletin hebben we afscheid genomen van een aantal bestuurders van onze geloofsgemeenschap, in dit Bulletin stellen twee opvolgers zich voor: Anja Rijken en Ton van den Besselaar. Ook kunnen we lezen dat twee leden van onze geloofsgemeenschap, Irene Swen en Henriëtte van den Broek, op 26 april een koninklijke onderscheiding hebben gekregen.

“In de kerktuin” vraagt Heleen Gombert deze keer onze aandacht voor de olijfbom in de Bijbel. Dit naar aanleiding van de boom die de Regenboog als cadeau ontving bij het vertrek van de Italiaanse parochie.

Als u denkt dat u het Bulletin bijna “uit” hebt, dan kan dat een vergissing zijn. Pieter Schrijnen verrast ons namelijk op de laatste pagina’s met Oecryptogram nr. 2, waarmee u nog uren bezig kunt zijn. Pieter heeft de redactie toevertrouwd dat dit Oecryptogram vermoedelijk wat minder lastig is dan de eerste.

Veel lees- en puzzelplezier!

“Oecumene is eenzelfde gerichtheid van het hart”



Onderling vertrouwen is een mooiere stip op de horizon dan bestuurlijke eenheid, vindt ds. Christien Crowel, sinds begin 2019 secretaris van de Raad van Kerken waarin 18 christelijke kerken en organisaties samenwerken. “Oecumene is eenzelfde gerichtheid van het hart.”

Interview door Kees Posthumus, verhalenverteller en kerkjournalist



Waarom zouden kerken zich inzetten voor oecumene?

“Het is enorm verrijkend om met andere christenen in gesprek te komen en buiten je eigen kerkmuren te kijken. Je leert je eigen

geloofstraditie relativeren. Samen sta je sterker, zeker bij maatschappelijke onderwerpen. De Raad van Kerken kan aanschuiven bij de minister van Sociale Zaken om armoede op de agenda van de overheid te houden. Voor de kleinere kerken is de Raad een groter bondgenootschap waarvan zij deel uitmaken.”

Niet omdat het een evangelische opdracht is om één te zijn?

“Johannes 17? Dat was dit jaar het thema van de Week van Gebed, aangereikt door de zusters van het klooster Grandchamp, Zwitserland. Mijn wedervraag is: om welke eenheid gaat het? Voor mij is oecumene groeien in geestelijke eenheid. Ik zie liever een uitbundig veldboekje dan twintig rozen in een vaas. Allerlei tradities, vrolijk naast elkaar, die elkaar aanvullen. De engelen in de hemel zingen ook niet allemaal hetzelfde liedje. Oecumene is eenzelfde gerichtheid van het hart, spirituele eenheid. Daar hoeft niet per se een kerkelijke of bestuurlijke eenheid uit te volgen. Niemand streeft naar een superkerk. Laat dat idee los, de kramp verdwijnt en er komt ruimte voor vertrouwen. Onderling vertrouwen is een mooiere stip op de horizon dan bestuurlijke eenheid. Het helpt je de angst los te laten dat jou iets afgenomen wordt, dat jij je eigen identiteit verliest omdat iemand anders er ook is.”

Bent u als secretaris anders over oecumene gaan denken?

“Oecumene is breder en ruimer dan ik voorheen dacht. Vaak denken wij smal over oecumene, als het samen optrekken van de westerse variant van de Rooms-Katholieke en de Protestantse Kerk. Wie weet er iets van de Nieuw-Apostolische Kerk, de Zevende-dags Adventisten, de Kopten, de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Quakers? Allemaal lid van de Raad! Daarom startte ik kort na mijn aantreden een pelgrimage langs alle lidkerken. Journalist Teun-Jan Tabak doet daar verslag van op de website van de Raad. Helaas vertraagde corona het tempo van de pelgrimage, we bezochten tot nu toe elf lidkerken. Op mijn vraag om me te laten ervaren waar de schat van ieders traditie ligt maakte ik bij de ene kerk een viering mee, bij de andere een lezing. In de Protestantse Kerk, mijn thuiskerk, koos ik voor een pioniersplek, ‘Buren in de Betuwe’. Bij een korenfestival van de Syrisch-Orthodoxe Kerk stonden acht jongerenkoren op het podium. Waar kom je dat nog tegen? Bij het Leger des Heils vond ik, ook in hun diensten, een doorleefde hands-on bewogenheid met de verschoppelingen van de aarde die je in geen

enkele andere kerk vindt. Ik zag de hardcore vredeskerken, zoals die van de Quakers en de doopsgezinden, die trouw blijven aan geweldloosheid. Bij de Quakers, in Nederland nog circa zestig mensen, maakte ik een dienst mee. We zaten in een kring en waren stil, in het midden een brandende kaars en een bijbel. Als er iets in je opkomt, vraag je je eerst af of je niet anders kunt dan op dat moment spreken. Soms spreken er maar één of twee mensen in een uur.”

In uw vergaderingen zitten kerkelijke bobo's om de tafel.

“Echt niet. Kerken zijn vrij om te sturen wie zij willen. Dat zijn lang niet altijd hooggeplaatste voorzitters. Rond de tafel zitten mensen met veel en mensen met minder invloed of, zo je wilt, macht. Dat heeft als nadeel dat het gesprek in de Raad soms onevenwichtig wordt. De Koptische Kerk stuurt een diaken, niet hun bisschop Arseny. De Rooms-Katholieke Kerk daarentegen is vertegenwoordigd door bisschop Van den Hende. Hij is de voorzitter van de bisschoppenconferentie. Voor de Protestantse Kerk is scriba René de Reuver de afgevaardigde, met als secundus synodevoorzitter Marco Batenburg. De Protestantse Kerk is een trouw lid, altijd aanwezig, een stabiele factor. Eerlijk gezegd: dat is de kerk ook aan haar stand verplicht. Ze is naast de Rooms-Katholieke Kerk veruit het grootste kerkgenootschap in de Raad.



Over sommige onderwerpen heerst overeenstemming: duurzaamheid, armoede, vluchtelingen. Anders ligt dat bij thema's als homoseksualiteit, Israël, vrouwen in het ambt. Dan is het al winst dat we in gesprek blijven.”

Wat gebeurt er intussen op het grondvlak van de kerk?

“Er is een groot verschil tussen de institutionele oecumene en de oecumene aan de basis. Op het grondvlak kan en gebeurt er veel, vooral in de grote steden. Laatst kwamen de raden van kerken uit de vier grote steden in een afzonderlijk beraad samen. Zij zijn, wat betreft het aantal deelnemende kerken, groter dan de landelijke Raad. Fantastisch werk, kijk maar op hun sites.

Dat is deels te danken aan sterke kartrekkers die anderen enthousiasmeren. Wat ook helpt is dat zij, naast het onderlinge gesprek, concrete acties ondernemen. Vieringen, kerkenpaden, sociaal-maatschappelijke initiatieven. Zo'n organisch bezielde verband ontbreekt op landelijk niveau. Wij vergaderen en overleggen vooral. Deze zomer hielden wij tussen de twee lockdowns in een bezinningsconferentie. Aan het einde hielden wij, in de buitenlucht, een afsluitende viering. Dat bracht ons dichter bij elkaar.”

Hoeveel raden van kerken zijn er?



“Rond de 250 lokale en regionale raden van kerken, variërend van groot en actief tot bijna opgeheven. Zij zijn gebaat bij goed materiaal om het oecumenisch gesprek aan te zwengelen en van inhoud te voorzien. Onze werkgroep Vluchtelingen schreef een goede brochure voor lokale kerken die bezig zijn met vluchtelingenwerk, als een soort bijbels-theologisch fundament. Daarnaast organiseren wij onze drie campagnes: de Week van gebed, Kerkproeverij en de Walk of Peace in de Vredesweek. Die staan voor samen bidden en vieren, de deuren van de kerk openzetten en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. De oecumene krijgt lokaal handen en voeten. Daarnaast blijft het belangrijk om elkaar te zoeken en te vinden op institutioneel, kerkbestuurlijk niveau.”

Bron: Woord & Weg, maart 2021

Kardinaal trekt stekker uit oecumenisch centrum Het Brandpunt

De Rooms-Katholieke Kerk verbreekt na 29 jaar de samenwerking met het oecumenische centrum Het Brandpunt in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Dat heeft kardinaal Wim Eijk besloten.



Daarmee komt een eind aan een 29-jarige samenwerking tussen hervormden, gereformeerden (beide sinds 2004 samengegaan in de Protestantse Kerk) en katholieken. De samenwerking was nieuw voor Amersfoort. Er zijn momenteel zo'n twintig oecumenische gemeenschappen in het land.

Officiële reden is dat er bezuinigd moet worden. „Onze parochie draagt voor een derde bij aan de operationele kosten en het onderhoud van Het Brandpunt. Het gebouw legt al met al zo een groot beslag op de personele en financiële capaciteiten van de parochie”, meldt de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort op haar website. Het opzeggen van de samenwerking betekent dat



de katholieke pastor Josephine van Pampus niet meer aan de vieringen in Het Brandpunt mag meewerken.

Binnen de gemeenschap is het nieuws keihard aangekomen, zegt secretaris Johan van der Vorm, protestant en secretaris van de combigemeente. „Het is doodzonde, het is om te janken, verbijsterend. Iedereen is enorm verdrietig. Er bestaat zo'n goede verstandhouding tussen de kerkgenootschappen. Het is een mooie symbiose. De bereidheid om bij elkaar te blijven is enorm.”

Desalniettemin hebben de protestanten en katholieken al uitgesproken dat ze de contacten niet zullen verbreken. „Het Brandpunt zal een ontmoetingsplek in Amersfoort-Noord en omgeving blijven voor een diversiteit van christenen en in spiritualiteit geïnteresseerden”, zegt Van der Vorm.

„Zij het voortaan onder de verantwoordelijkheid van de protestantse gemeente Amersfoort-Noord.”

De komende periode vindt overleg plaats over het afwickelen van de samenwerking. Dan wordt ook duidelijk wanneer die eindigt.

Bron: www.ad.nl , 27-04-2021

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

50 jaar geschiedenis, vieren en leren

Enige tijd geleden kreeg ik van Tiny Lagerberg een dikke map met daarin allerlei stukken die de geschiedenis laten zien van de Regenboog. Het eerste stuk dateert van september 1968 met als titel: “Leiden zit te springen om zijn

5800 woningen". In deze krant worden de plannen voor de toekomstige Merenwijk beschreven. Vanaf 1971 verschijnen dan daadwerkelijk de foto's van de eerste flats met als vraag, hoe deze flats vol te krijgen, nu deze zo 'uitzichtloos duur' zijn met huurprijzen van f 325, -- tot f 358,-- (in guldens wel te verstaan!). Tja, we schrijven inmiddels geschiedenis van een halve eeuw!



Op 1 september reeds volgt er een brief : "Geachte bewoners van de Arendshorst" door H. Hortensius, gereformeerd predikant en J.J.A. van Well, tot voor kort studentenpastor te Leiden. Zij richten zich uiteraard tot diegenen die lid zijn van een van de kerken die bij de gemeenschap van kerken zijn aangesloten, maar ook tot al diegenen die op een of andere manier gehoor willen geven aan de Bijbelse boodschap, zonder dat zij lid willen zijn van een of andere kerk. In deze brief volgt dan de uitnodiging voor de eerste "oekumenische dienst" in de kantine van bouwonderneming Elementum op zondag 5 september. Wat mij treft, is de ruimhartige uitnodiging aan iedereen, dus ook aan degenen "die op een of andere manier gehoor willen geven aan de Bijbelse boodschap, zonder dat zij lid willen zijn van een of andere kerk."

Het plan: een jaar lang vieren en leren

Nu dan 50 jaar later kunnen we terug- en vooruitkijken. We kunnen genieten van de vele mooie herinneringen en ook van datgene wat we samen bereikt hebben. Ook zullen we onszelf bevragen op wat we goed deden en wat anders en beter zou kunnen. Vanaf 5 september 2021 zullen we dat gaan doen: vieren én leren. Als kernbestuur hebben we een kalender samengesteld waarin in de periode september 2021 tot september 2022 elke maand activiteiten zullen worden ontplooid. Het gaat nog om ideeën die langzamerhand tot echte plannen omgesmeed worden en – nu de coronamaatregelen soepeler worden- ook werkelijkheid lijken te kunnen gaan worden. U moet denken aan een

startviering voor vooral de eigen geloofsgemeenschap op 5 september 2021 en een viering een jaar later op 4 september 2022 die ook voor genodigden zal zijn. Daarnaast willen we meerdere keren "een maal met een verhaal" houden (u vindt daarover een artikel van Heleen Gombert), een klein filmfestival en een symposium, een grote picknick en een korte pelgrimstocht. We geven de kinderen veel aandacht met het plan voor een levende kerststal en een levensechte Sint Maartenviering. Veel reguliere activiteiten zullen een extra feestelijk tintje krijgen. U begrijpt: deze mooie plannen zijn alleen mogelijk door de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers. Wij gaan zorgen voor tijdige informatie over deze feestkalender.

Namens Kernbestuur en AKM wens ik u een mooie zomer en hoop u allen op 5 september bij de feestelijke viering van 50 jaar Regenboog te zien.

Truus de Haan

Een maal met een verhaal



In september 2021 bestaat onze oecumenische geloofsgemeenschap 50 jaar. Aan de viering van dat gouden jubileum wordt hard gewerkt. Er ontstaan een aantal mooie ideeën.

Het plan is om naast de "gewone" activiteiten die in de Regenboog plaatsvinden, een jaar lang, van september 2021 tot en met september 2022, iedere maand iets bijzonders te plannen, een soort feestkalender.

Een van de ideeën is om enkele keren "Een maal met een verhaal" te organiseren. Dat idee is gebaseerd op de inspirerende maaltijden in de kloostergemeenschappen. Daar werd en wordt ook nu nog vaak in alle rust gezamenlijk gegeten en wordt tijdens de

maaltijd een gedeelte uit de bijbel of een andere tekst met een religieus karakter voorgelezen ter inspiratie van de kloosterlingen.

Concreet:

Enkele malen in het jubileumjaar koken om beurten 3 of 4 mensen een eenvoudige maaltijd op een avond door de week voor maximaal 30 à 40 mensen.

Tijdens die maaltijd wordt iemand geïnterviewd naar aanleiding van een door hem of haar gekozen tekst, spreuk of lied. Dit wordt door een interviewer goed voorbereid.

Het gaat dus om een maaltijd met een inspirerend en bezinnend karakter.

Mijn vraag aan u is: wie zou willen meehelpen bij de realisatie van dit idee?

Wie kent een dergelijke inspiratie en zou zich willen laten interviewen?

Of kent u iemand voor wie dat geldt?

Wie zou mee willen werken met een concept-verhaal? En/ of: met de organisatie van een en ander?

Reageren kan naar Heleen Gombert tel nr. 071 5218824 of hgombert.terbeek@casema.nl

Kerkorkest aan het oefenen!



Het duurt nog even, maar ons kerkorkest is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor september 2021. Ter ere van het 50 jarig jubileum van onze Regenboog heeft Wilfred van de Wal een passend muziekstuk bewerkt: de Cinquantaine van Gabriel-Marie. Wij verwachten dat we dat op zondag 5 september ten gehore gaan brengen. Met uiteraard weer een oefensessie op de zaterdagmiddag daaraan voorafgaand.

Als het goed is heeft iedereen die meespeelt in het kerkorkest al weer een uitnodiging ontvangen. Wij hebben al veel leuke,

enthousiaste reacties gekregen. Mocht u ook belangstelling hebben, dan kunt u zich aanmelden bij Wilfred van de Wal of bij Swanette Jukema via de website.

In memoriam

Matty de Witte-Wedema



Op 9 maart jl. is Matty de Witte-Wedema op 83-jarige leeftijd plotseling overleden. Zij woonde alweer geruime tijd met haar man Anton in Oegstgeest.

Matty ontmoette Anton als jonge dertiger. Ze was Groningse van geboorte en microbiologe van beroep. Ze kenden elkaar nog maar kort, toen Anton voor zijn werk naar het buitenland uitgezonden werd. Matty kon mee, maar in die tijd kon dat alleen als getrouwd stel! Matty en Anton trouwden daarom snel en brachten samen vele jaren door op allerlei plekken in de wereld.

Terug in Nederland, vestigden Matty en Anton zich samen met hun kinderen Safira en Mello in de zomer van 1985 in de Merenwijk. In die jaren raakte het gezin ook betrokken bij de Regenboog waar ze zich snel thuis gingen voelen. Matty en Anton werden beiden actief voor de Regenboog. Toen de kinderen nog jong waren, werkte Matty mee aan de catechese voor jongeren. Ook collecteerde ze voor de Actie Kerkbalans. Omstreeks 1988 is Matty door Jan van Well gevraagd om lid te worden van de AKM. Dat heeft ze tot 1992 gedaan en vervulde daar ook de taak van penningmeester. Anton werd actief in het Beheerscomité (nu de Stichting Beheer). Voor degenen die Matty gekend hebben, herinneren haar als "een sprankelende verschijning, altijd verzorgd, mooi gekleed", zoals haar dochter Safira haar bij de uitvaart

beschreef. Uit de mooie woorden die haar man over haar sprak, zien we Matty als een energieke vrouw, een lieve moeder en trotse oma, iemand die heel graag samen met anderen zorgde voor een goede sfeer. Iemand die met volle teugen genoot van de vele reizen die zij als gezin maakten, een lieve, trouwe metgezel voor haar man.

Wij gedenken Matty en zijn haar dankbaar voor haar bijdrage aan de Regenboog en wensen Anton, kinderen en kleinkinderen alle goeds toe.

Truus de Haan

De AKM en onze penningen

Hartelijk dank voor alle vrijwillige bijdrages voor het Bulletin! Er is al flink gehoor gegeven aan de vraag om vrijwillig voor uw Bulletin te betalen. Mocht u het nog niet gedaan hebben, dan alsnog een vriendelijk verzoek om minimaal 10 euro te doneren voor het maken en drukken van het Bulletin.

De paasbrodenactie, van Diaconaal centrum De Bakkerij, heeft een mooie opbrengst gegeven in de Regenboog. Er zijn 50

paasbroden verkocht in de Regenboog, en het geld is overgemaakt naar De Bakkerij. Ik hoop dat het u allen gesmaakt heeft, mijn gezin heeft gesmuld.

In de AKM vergadering is besloten om ook een Covid-vergoeding aan Hendrik Vonk, onze dirigent van het Regenboogkoor, te geven in het 2^e kwartaal van 2021. Het Regenboogkoor betaalt mee aan deze Covid-vergoeding. In de AKM wordt per kwartaal bekeken en besloten hoe hoog deze vergoeding mag zijn, in overleg met het Regenboogkoor. Laten we hopen dat er snel weer gezongen mag worden en dat het koor voorbereid is als we ons 50 jarig bestaan op 5 september 2021 gaan vieren.

Wat bijzonder is in deze tijd is dat we zonder live vieringen toch een hele mooie opbrengst in de collectegelden hebben. Hartelijk dank voor alle giften die op verschillende wijzen naar de AKM worden overgemaakt, per ING bankrekening, per GIVT app en via collectebonnen. Ik wil u laten zien in een tabel hoeveel er overgemaakt wordt op de ING rekening en op de GIVT app in het 1^e kwartaal van 2021. Het geeft aan dat velen al de weg hebben gevonden naar de betaling via de GIVT app en de bankrekening.

Herkomst collectegelden	Januari 2021 Euro	Februari 2021 Euro	Maart 2021 Euro
GIVT app Regenboog	181	160	148
ING bankrekening AKM	1168	756	881

Vanaf 25 april zijn er weer live vieringen voor 30 personen, de collectemandjes zullen weer bij de uitgang staan. Het blijft mogelijk om de uitzendingen thuis mee te kijken en thuis uw donatie te doen. Van harte uitgenodigd om mee te doen met het steunen van onze collectedoelen. Hieronder ziet u de tabel met de opbrengsten van februari en maart.

Datum viering	Eerste collecte: voor geloofsgemeenschap	Tweede collecte: voor bestemmingen buiten de Regenboog	
	Euro	Bestemming	Euro
7 februari	177	Kerk in Actie Bangladesh	83
14 februari	177	RK Vicariaat	72
21 februari	177	Kerk in Actie 40dagentijd	89
28 februari	177	PGL	101
7 maart	189	Avondmaalsproject GIL	102
14 maart	189	RK Vastenactie	202
21 maart	189	PGL	95
28 maart	189	RK Vicariaat	115

PGL= Protestantse Gemeente Leiden GIL= Gezondheidszorg Illegalen Leiden

De inkomsten per maand voor de geloofsgemeenschap zijn gelijk verdeeld over de zondagen omdat op de ING rekening van de AKM de giften voor de geloofsgemeenschap niet per week worden uitgesplitst.

Willy Menken, Penningmeester AKM

Anja Rijken, nieuw lid van de wijkkerkenraad, stelt zich voor



Een paar maanden geleden ben ik gevraagd om lid/scriba te worden van de wijkkerkenraad Merenwijk van de PGL, de Protestantse Gemeente Leiden. Dat betekent in de praktijk ook deel uit maken van de AKM. Ik moest er wel even over nadenken. Heb ik daar (nog) wel de geschikte kwaliteiten voor? Ik heb "ja" gezegd, in het vertrouwen dat ik in de wijkkerkenraad en in de AKM mijn steentje zal kunnen bijdragen.

In de Regenboog voel ik me thuis, samen met Dick. In 1982 zijn we als jong gezin in de Merenwijk komen wonen. Ik was toen nog bezig met de opleiding tot predikant in de Hervormde Kerk. In 1986 kwam ik in de AKM, die toen nog veel groter was. Drie jaar later moest ik dat opgeven omdat ik vicaris, zeg maar hulppredikant, werd in de Samen op Weg gemeente Oudshoorn Ridderveld in Alphen aan den Rijn. Daar was toen een vrij hechte oecumenische samenwerking met de parochie. Het kerkgebouw was ook daar gemeenschappelijk bezit. Vanaf 2001 werd ik geestelijk verzorger in Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen. Vanuit de wijkgemeente daar werd ik toen bevestigd als predikant voor bijzondere werkzaamheden. Mijn werk in het verpleeghuis bestond vooral uit het contact onderhouden met de bewoners van wie een groot deel leed aan vormen van dementie, en het voorgaan in vieringen in groter en kleiner verband.

In 2015 besloot ik om een jaar vervroegd met pensioen te gaan. Ik paste al een paar jaar op

bij ons oudste kleinkind en intussen waren er kort na elkaar nog drie kleinkinderen geboren. Ik wilde graag meer tijd en energie hebben om in alle drie de gezinnen regelmatig te kunnen oppassen. Dat doe ik, vaak ook samen met Dick, nog steeds met plezier.

Sinds enkele jaren zit ik in de bezoekgroep voor ouderen van de Regenboog en ben ik contactpersoon van de poëziegroep van ds. Ronald da Costa. Verder is de Rozenkring voor mij al heel lang een bron van inspiratie en geloofsverdieping.

Daarnaast vind ik het heerlijk om te wandelen en te genieten van de prachtige natuur dichtbij in de Merenwijk of iets verder weg. Ik hoop dat we na de zomer elkaar als 'Regenbogers' weer meer kunnen ontmoeten in allerlei verbanden.

Anja Rijken-van den Berg
mei 2021

Ton van den Besselaar, nieuw lid van het vicariaatsbestuur, stelt zich voor



Na een werkzaam leven als biochemicus ben ik in 2016 gepensioneerd. Vanaf dat moment had ik meer tijd voor hobby's en vrijwilligerswerk. Eerder had mijn vrouw Tiny mij overgehaald om lid te worden van het Regenboogkoor. Dat vind ik nog steeds leuk. Vorig jaar werd het wat stiller in het koor maar er is goede hoop op herstel. Er komt een jubileum van het koor en ik zit in de voorbereidingscommissie.

Ik las dat er vacatures in het vicariaatsbestuur waren ontstaan. Als lid van de Rooms-

Katholieke Kerk voelde ik dat ik corvee moest doen en heb me aangemeld bij het bestuur. Vanaf december 2020 ben ik secretaris van het bestuur, voorlopig voor vier jaar. Nu is corvee doen wat zwaar uitgedrukt. Ik krijg er ook veel voor terug: leuke contacten en interessante vragen.

Fascinerend vind ik de ontwikkelingen in de kerk. Als kind ging ik met mijn ouders naar de H. Mis volgens de Tridentijnse ritus en nu ben ik lid van een oecumenische geloofsgemeenschap.

Lezen is één van mijn hobby's. Deze dagen lees ik "Het Raadsel van God" (een ontdekkingsreis langs wetenschap, geloof en twijfel) geschreven door Alister McGrath. De oorspronkelijke titel van dit boek is: "Through a Glass Darkly". De Nederlandse vertaling van de titel vind ik al een raadsel. Ik ga toch een keer het oorspronkelijke boek lezen. Een andere hobby van mij is wandelen, wat ik vaak in de ochtenduren doe. Op mijn wandelingen langs de Merenwijk kom ik ook andere stappende Regenbogers tegen, altijd leuk!

Ton van den Besselaar
14-05-2021

Koninklijke onderscheidingen voor twee leden van de Regenboog

Op 26 april ontvingen Irene Swen en Henriëtte van den Broek een Koninklijke onderscheiding. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op die feestelijke dag werden ze toegesproken door de burgemeester en 's middags stond er op die stralend warme middag een draaiorgel voor de deur van Irene. Daar hadden haar kinderen voor gezorgd. Mirjam Buitenwerf en Truus de Haan brachten hen die middag namens ons allen een felicitatie.

Irene heeft 40 jaar als pianiste en organiste de vieringen van de Regenboog ondersteund. Daarmee heeft ze een enorme bijdrage geleverd aan datgene waarvoor mensen komen: inspiratie en verwondering. Wie heeft niet genoten van haar spel na de overweging of aan het eind van de viering: de prachtige ingetogen Ravel, Chopin, Fauré of Scarlatti? Ook waagde Irene zich aan het orgel en nam les bij Erik van der Bruggen, de bekende organist van de Waalse Kerk. Zo heeft ze de Regenboog ook als organiste ondersteund, maar de piano bleef haar eerste liefde en specialiteit.

Wij kennen Irene als pianiste/organiste in de Regenboog, maar wist u dat ze ook andere kerken in Leiden vele jaren ondersteund heeft? Ze speelde bijvoorbeeld in de Antoniuskerk in Leiden en voor de bewoners van woonzorgcentrum Groenhoven.



Het begon allemaal met een vraag van Jan van Well begin jaren '80. Met de twee vieringen op de zondag was er behoefte aan meer muzikale begeleiders. Wie zou dat kunnen doen, vroeg hij op een zondag. Joost zei tegen Irene: "Is dat niet iets voor jou?" En zo startte Irene als pianiste in de Regenboog, een taak die ze 40 jaar vol zou houden. Daarnaast werkte ze als lerares Frans aan het Marnix Gymnasium in Rotterdam.

Irene speelde al van jongs af aan piano en bleef haar instrument altijd trouw. In haar huis staat een mooie vleugel en nog altijd liggen er stapels muziekboeken, want Irene speelt nog altijd graag. Had ze misschien aan het conservatorium willen studeren, vraagt haar man zich af. Het werd echter een studie Frans. En daar werd ze 'excellent' in, zoals de studenten in Congo haar keer op keer beoordeelden. Want in dat Afrikaanse land ging ze tijdens het verblijf van het jonge gezin - Joost werd er arts-lesgeven. Na de jaren in Afrika vestigde het gezin zich in de Merenwijk. Als je in hun huis en tuin komt, dan lacht Afrika je tegemoet: de vele prachtige schilderijen, beelden en meubilair laten hun liefde voor het land zien.

We wensen Irene alle goeds toe en zingen haar nogmaals, zoals bij haar afscheid toe. Dank je wel Irene voor al die mooie muziek!

Henriëtte heeft zich veel jaren ingezet voor Diaconaal Centrum De Bakkerij en de redactie van het Leids Kerkblad.

Op 26 april meende Henriëtte voor de uitreiking van een lintje van een collega naar de Hooglandse kerk te gaan, maar bleek zelf tot de mensen te horen die een onderscheiding kregen. Toen we haar 's middags spraken, stond daar een stralende Henriëtte.



We kennen Henriëtte en haar man Peterhans als trouwe leden van de Regenboog. Dat Henriëtte lange tijd heel actief was voor "De Bakkerij" en het Leids Kerkblad zullen niet veel mensen weten. Ook niet dat ze er als 20-jarige stage liep bij het Hervormd Maatschappelijk Werk, dat toen kantoor hield in het pand dat later De Bakkerij werd.

Henriëtte heeft 28 jaar de taak van scribent van de Diaconiepagina in het Leids Kerkblad op zich genomen. In november 1992 verscheen haar eerste Diaconiepagina. Ze heeft daarnaast ook nog zes en een half jaar de rubriek Jeugd en Jongeren verzorgd, was tien jaar secretaris van de redactie van het Leids Kerkblad en heeft ook nog een jaar meegedraaid in het College van Correctrices. In het najaar van 1992 vroegen ds. Anton Dronkers en Peterhans van den Broek (ook toen voorzitter van de Diaconie) Henriëtte om op de Diaconiepagina van het Leids Kerkblad te schrijven over van alles wat er in en rond het Diaconaal Centrum De Bakkerij gebeurde. En zo is het begonnen. Van een nummer in zwart/wit, met knip- en plakwerk voor de plaatjes naar een Diaconiepagina in kleur, met foto's. Het was leuk werk, maar meestal ook een puzzel om binnen de limiet van 1350 woorden te blijven! Van 2002 tot 2010 was ze diaken en lid van de wijkkerkenraad van de Regenboog. Ze maakte die jaren ook deel uit van het Dagelijks Bestuur van de diaconie en verzorgde de notulen van de DB- en

diakenvergaderingen. Ze was al die jaren veel in De Bakkerij en ondersteunde bij allerhande bezigheden. Daarmee is ze nog niet gestopt. Ze blijft nog altijd volop actief in en rond De Bakkerij. Zo blijft ze voorzitter van De Goemoers, het College van VrouwenKraammoeders dat zich bezig houdt met de inzameling van babyspullen en uitgifte van babypakketten in De Bakkerij en als secretaris van de Stichting Straatpastoraat Leiden. En... oh ja, er is nog van alles te doen... het archief van de Diaconie is ook nog niet helemaal uitgezocht... We feliciteren Henriëtte van harte!

Door Truus de Haan

Afscheid Italiaanse parochie

In september 2016 zijn we als Italiaanse gemeenschap vanuit Warmond naar de Regenboog in Leiden verhuisd. Daar hebben we ons zeer welkom gevoeld. Onze vieringen werden af en toe bezocht door de Nederlandse kerkgangers en



andersom hebben enkele van onze kerkgangers af en toe de Nederlandse dienst bijgewoond. Tussen deze vieringen in was er altijd even tijd om elkaar te begroeten, een praatje te maken of een kleine markt te organiseren t.b.v. liefdadigheidswerk. Deze samenwerking zette zich de laatste jaren ook door bij de verschillende catechese groepen. Wij hebben mooie herinneringen aan het langsbrengen van de zelf geknutselde adventskrans of het leren maken van de Palmpaasstokken en de gezamenlijke Palmpaasprocessie in de kerk. Onze samenwerking ging altijd gepaard met wederzijds respect en nieuwsgierigheid met af en toe zelfs een kleine samenvoeging van tradities!

Voor ons is er de mogelijkheid gekomen om naar Warmond terug te verhuizen en wel naar de Matthiaskerk. In Warmond hebben we de mogelijkheid om onze viering om 10:00 uur te vieren, een niet onbelangrijk detail voor onze dienstdoende priester(s) in combinatie met onze zustergemeenschappen in Den Haag en

Amsterdam op zondag. Daarnaast is het voor de gelovigen uit Lisse en Noordwijk lastiger geworden om bij onze vieringen aanwezig te zijn na onze verhuizing naar Leiden. Onze verhuizing terug naar Warmond geeft ons onverwacht de mogelijkheid om deze gelovigen weer te zien aanschuiven en dat geeft een positieve noot aan dit afscheid.

Wij hebben ons altijd zeer welkom gevoeld in de Regenboog en willen jullie hier dan ook hartelijk voor bedanken. Een olijfboom en een houten kruis met vredesduif (gemaakt in Zuid-Tirol) hebben we hiervoor uitgekozen: symbolen van kracht, vrede, overwinning en een positief toekomstbeeld. Vrede en alle goeds toegewenst voor deze bijzondere periode!

Benedetta

In de kerktuin



Wat een mooi afscheidsgeschenk kreeg De Regenboog van de Italiaanse Kerk in Leiden: een olijfboom! De officiële naam van de boom is *Olea europaea*. Dat laatste is een beetje overdreven: de olijfboom komt voor in het hele Middellandse zeegebied, dus ook in het Heilige land. Hij bloeit met kleine wit/gele bloemetjes. De vruchten, die pas na zo'n 10 jaar verschijnen, zijn zwart. Daaruit wordt olijfolie geperst. In bijbelse tijden in een pers met rechtopstaande maalstenen. Van de olijven van een volwassen olijfboom wordt wel 500 liter olie geperst.

Naar de olijfboom of producten ervan wordt in de bijbel vele malen verwezen.

In het boek Genesis komt na de zondvloed, de duif aangevlogen met een jong olijfblad in haar snavel. De duif met een olijftak: een universeel symbool van vrede en vriendschap.

In Exodus staat vermeld dat voor de verlichting van de tabernakel zuivere olijfolie moet worden gebruikt in de altijd brandende lampen. In vele kerken en kloosters branden ook nu nog olijfolielampjes.

In Deuteronomium wordt de eigenaar van een olijfgaard vermaand om na de oogst niet meer na te gaan of wel alles is geoogst: het restant is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen immers!

Olijfolie werd gebruikt om koningen te zalven (zie het boek Samuel I) of om wonden te verzorgen (de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas).

Hosea spoort Israël aan terug te keren van haar dwalingen: Het volk zal pronken als een prachtige olijfboom en geuren als de ceders op de Libanon.

Gethsemane, wat olijfpers betekent, was een olijvenhof. Volgens de verhalen staan er nog bomen, die geplant zijn in het geboortjaar van Jezus: 2000 jaar oud dus!

Kortom: een toepasselijker boom voor een kerktuin is haast niet denkbaar.

Voor de volledigheid vermeld ik in dit jaar waarin de Olympische spelen worden gehouden dat in het oude Griekenland de winnaars van de Olympische spelen geëerd werden met een olijfkranen.

Ons olijfboompje is nog niet zo groot en draagt ook nog geen vruchten, maar: we wensen hem een mooie toekomst toe en hebben hem een mooi warm plekje gegeven.

Heleen Gombert

Nieuws over expositie in de ontmoetingsruimte

Door de pandemie is er weinig wisseling in de exposities geweest. Intussen wordt de Regenboog weer meer gebruikt, zij het bescheiden. Het lijkt mij, als contactpersoon, een goed moment om weer eens te wisselen. Op het moment dat dit Bulletin uitkomt, heb ik waarschijnlijk de foto's van de bergen verwisseld voor eigen werk, het meeste nog geschilderd vlak voor de pandemie. Zodra we ons nog weer vrijer kunnen bewegen kan er ook weer werk van andere exposanten komen te hangen. Dus mocht u geïnteresseerd zijn om zelf eens uw creativiteit te tonen, die

misschien afgelopen jaar alle ruimte kon krijgen: WELKOM. Neem contact met mij op. Contactpersoon expositie, zie achterin in het Bulletin.

Marijke Koeners

Diaconale info vanuit De Bakkerij



Paasbrodenactie 2021 succesvol afgerond

Dit jaar was er weer de tweejaarlijkse Paasbrodenactie van De Bakkerij. De Paasbrodenactie kent al een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen.

Corona

Vanwege de coronamaatregelen verliep de actie dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Het was dit jaar immers niet mogelijk om de bonnen voor de Paasbroden in de kerken te verkopen en de broden daar ook uit te delen. Toch wisten veel mensen de (digitale) weg naar De Bakkerij te vinden en werden de Paasbroden 'coronaproof' uitgedeeld of thuis bezorgd.

Een welkom steuntje in de rug voor De Bakkerij

Ook dit jaar werden de Paasbroden weer gebakken door bakkerij van Maanen. De Paasbroden werden verkocht voor € 5,- per stuk, hiervan kwam € 1,35 ten goede aan ons Diaconaal Centrum. Met de bestelling van één of meerdere Paasbroden, zorgden ook dit jaar weer heel wat enthousiaste bestellers voor een feestelijke aanvulling op hun eigen ontbijt tafel

en gaven ze meteen ook het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.

Hartelijk Dank!

Dit jaar zijn er maar liefst 646 Paasbroden besteld, waarvoor onze hartelijke dank! We willen ook alle mensen bedanken die zich, o.a. vanuit wijkgemeenten en parochiekernen, hebben ingespannen om de Paasbrodenactie tot een goed einde te brengen.

Afscheid Jody Sluijter



"De gein is: begin niet met het probleem, dat weten ze zelf wel", aldus Jody Sluijter. Dit voorjaar nam hij afscheid als maatschappelijk werker en bewoner bij De Bakkerij. Jody studeerde aan de Sociale Academie in Amsterdam, werkte eerder bij Ons Thuis in Uithoorn, is midden jaren '70 verhuisd naar Leiden en ging als maatschappelijk werker aan de slag bij Endegeest in Oegstgeest.

Eigen stijl

Jody had een eigen stijl binnen het maatschappelijk werkveld. Ondanks vele veranderingen en vernieuwingen (zoals de komst van de computer) bleef Jody zijn eigen route bewandelen. De ouderwetse kaartenbak volstond prima! En deelnemen aan eindeloze vergaderingen, dat vond hij maar niks. Als het voor een hulpvrager van belang was, zorgde hij ervoor dat het een eerste agendapunt was. Hij sloot dan aan en lichtte zijn punt toe.

Met veel plezier

Hij deed vrijwilligerswerk bij de Telefonische Hulp Dienst (nu De Luisterlijn), Ypsilon en Nu voor Later. En ook na zijn pensionering in 2007 zette hij zijn vrijwilligerswerk voort. Nog ruim 14 jaar heeft hij met heel veel plezier op een fantastische werkplek op de 1e verdieping van

ons monumentale pand spreekuur gehouden. Mensen met persoonlijke en juridische problemen hielp hij op gang in de wereld van sociale voorzieningen en schuldhulpverlening. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan.

Als je niets doet, gebeurt er wat

Na een ontspannen interview bij Jody thuis zijn de volgende uitspraken blijven hangen en kenmerkend voor de wijze waarop hij zijn werk heeft vormgegeven.

“Vertrouwen opbouwen. Een luisterend oor, daar begint het mee. Laat de mensen maar praten, dan komen de verhalen vanzelf. Met praten kun je gaan eten. Hoe meer ik praat, hoe slechter het gaat. Als je niets doet, gebeurt er wat. Het enige wat je moet doen is meegaan op jouw manier, dat werkt. En dan kun je uiteindelijk mensen bewegen tot iets”.

Tov

Terugkijkend zegt Jody: “Het is goed en goed was het!”.

Met heel veel dank voor je inzet voor mensen en je kleurrijke bijdrage aan de koffietafel in De Bakkerij: Mazzeltov Jody!

Steunpunt ongedocumenteerden Leiden



Begin 2021 is het Steunpunt voor Ongedocumenteerden uit Leiden van start gegaan. De vraag daarvoor kwam vanuit de gemeente nadat de plaatselijke belangengroepen die deze doelgroep al vele jaren ondersteunen aan de alarmbel hadden getrokken. Door het sluiten van de Bed-Bad-Brood-voorziening in een voormalig schoolgebouw in het Morskwartier is deze groep nogal plotseling op straat komen te staan. De meesten van hen hebben geen gebruik gemaakt van de regionale voorziening (LVV) in Rotterdam die als pilot project voor deze doelgroep dient

Onrealistische verwachtingen

Eenzijdig is dit begrijpelijk vanwege de vertrouwdheid met Leiden en de belangenorganisaties die hen hier ondersteunen. Anderzijds biedt het LVV Rotterdam maximaal een half jaar onderdak waarbij van ongedocumenteerden o.a. verwacht wordt dat zij aan terugkeer naar hun land van herkomst meewerken wanneer hun dossier geen juridisch perspectief biedt op een nieuwe procedure. Dit blijkt vaak een onrealistische verwachting. Zowel de groep voor wie alsnog een juridische opening gevonden wordt, als de groep die vrijwillig terug wil keren is relatief klein. Het grotere deel verkiest illegaal verblijf in een veilig land boven het terugkeren naar een onveilig land.

Juridische opties, begeleiding en politieke aandacht

Met het Steunpunt beoogt Vluchtelingenwerk zowel de belangenorganisaties als de gemeente in Leiden te ondersteunen door de ongedocumenteerden in Leiden een grondige juridische analyse van hun situatie aan te bieden. Mocht een juridische opening gevonden worden dan wordt in samenwerking met een advocaat een nieuwe procedure voorbereid. Blijkt dat betrokkene veilig terug kan en ook wil keren, dan wordt daarin begeleiding aangeboden. Mocht geen van beide mogelijk blijken dan wordt samen met de andere belangenorganisaties en gemeente verder naar oplossingen gezocht en wordt zo nodig een signaal afgegeven richting de landelijke politiek.

Duurzame oplossing

Zoals al vermeld, valt een groot gedeelte van deze groep tussen wal en schip. Door het consequente ontmoedigingsbeleid van het Nederlandse asiel- en migratiebeleid is een verblijfstitel juridisch vaak niet meer haalbaar terwijl het terugsturen van betrokkene een duidelijke schending van mensenrechten oplevert. Door in samenwerking met de andere plaatselijke organisaties deze doelgroep beter in kaart te brengen hopen we bij te dragen aan het politiek zichtbaar maken van deze doelgroep, als ook van de noodzaak tot een duurzame oplossing te komen die deze medemens een menswaardig bestaan kan bieden.

Kilian van der Scheer
Steunpunt Ongedocumenteerden Leiden
Oude Rijn 44b, 2312 HG Leiden
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwest

Bron: Nieuwsbrief april 2021

Nieuws uit Juigalpa, Nicaragua



In Nederland staat de vakantie voor de deur. Hier zitten we midden in het werkjaar. En ik heb het drukker dan ooit. Het coronavirus beperkt ons nauwelijks, ook al nemen we onze maatregelen.

De regering geef testen nog steeds niet vrij. En niet iedereen met bepaalde verschijnselen wordt makkelijk getest. Je krijgt al gauw de diagnose 'longontsteking'... Een indruk: totaal aantal COVID-zieken in de loop der tijd: voor de regering 7086 en 4225 overledenen; maar volgens onafhankelijke bronnen: 15.756 besmettingen.

Men is inmiddels bezig met inenten van bepaalde bevolkingsgroepen. Maar het gaat niet snel.

Mijn nieuwe bezigheden

Op een gegeven moment kregen we het idee binnen de Fundacion om een brillenzaak te beginnen, om mogelijk zelf supporting te worden en minder afhankelijk van buitenlandse donoren. Ana Alicia, de presidente van het bestuur, zette, vanwege de ervaring die ze op dit gebied had, met hulp een marktonderzoek op. En schreef een rapport / project.

Via Global giving, met de Little by Little actie van september 2020, kregen we zowaar ongeveer \$ 4500, binnen voor de zaak. Mede dankzij velen van u! En bij de actie in maart zo'n \$ 3500. Mooie bedragen. Echter nog wel te weinig om te kunnen starten.

Het idee van een brillenzaak als bedrijfje binnen de Fundacion werd steeds problematischer omdat het bestuur van de Fundacion Ruach al genoeg heeft aan wat de Fundacion van haar vraagt en niet nog meer op haar bord kan nemen. Bovendien is de wet verscherpt, die het functioneren van Non Gouvernementeale Organisaties niet makkelijker maakt. Er is meer controle op het krijgen van buitenlands geld. Het starten van een bedrijfje, onafhankelijk van de Fundacion, leek dan ook een betere keuze.

Door de omstandigheden van het leven werd de weg gewezen: via mijn (Finse) vriendin Sanna kreeg ik een betrouwbaar contact met een zakenvrouw met brillenzaken in Managua, die bereid was te helpen bij het opzetten van een brillenzaak, met ons doel dat de winst naar de Fundacion gaat. Haar voorwaarde: een onafhankelijk bedrijf. We lieten de nodige mensen de revue passeren die we konden benaderen, om deel uit te maken van het bestuur van de brillenzaak. Op grond daarvan besloten we dat ik één van de eigenaressen zou worden en Sanna de andere. En dat we een naamloze vennootschap zouden oprichten. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de opstart en alles wat nodig is. De Fundacion heeft geen verplichting, geen financieel risico en is de begunstigde van de winst (na aftrek van de gemaakte kosten).

Omdat er nog niet genoeg geld was om op te starten, benaderden we vrienden en vroegen hen om ondersteuning bij de financiering van de opstart van de zaak, door middel van zachte leningen zonder rente, met schriftelijke overeenkomsten.

Hoe ver zijn we?

Een geschikt lokaal is gevonden (eind van passage), het huurcontact is getekend. De nodige aanpassingen zijn gedaan. Ook een rondje instanties, om ons in te kunnen schrijven en erkend te worden, is achter de rug. De brandweer is langs geweest, het ministerie van gezondheidszorg heeft haar toestemming gegeven dat we mogen starten. Geschikt personeel is gevonden, waar we super blij mee zijn, want zij hebben de nodige ervaring en zijn van zeer goede wil. Terwijl noch Sanna noch ik enige ervaring hebben wat met brillen van doen heeft!

Wie had gedacht dat ik ooit nog eens zakenvrouw zou worden?! De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Rond 20 mei gaan we D.V. officieel openen!



Giften voor de zaak, die dus indirect ten goede komen voor het werk van de Fundacion Ruach kunnen gestort worden via;
www.vivirjuntos.org/
of mijn bankrekening:
NL09RABO
0149455941

Astrid Delleman



Mien Corona

In het dorpje Quarantaine
aan de Covid negentien,
woont al heel lang Mien Corona,
achternaam is Aspirien
Mien voelde zich niet zo lekker,
en ging naar haar huisarts Smit,
zijn praktijk was in de Teststraat
dat was net de straat hier uit.

Dokter Smit was niet aanwezig,
dokter Pfizer was er wel.
Dat kon Mien niet zoveel schelen,
zij zat niet goed in haar vel.
Dus ze liet zich onderzoeken,
dokter Pfizer was niet blij.,
consulteerde een collega,
dokter Jansen kwam erbij.

Da's er eentje van een tweeling,
in het dorp heel goed bekend.
Je bent in vertrouwde handen,
als je bij die Jansen bent.
Hij zei; 'Beste Mien Corona,
't is een virus tot mijn schrik,
dokter Pfizer helpt je verder
met een goed werkende prik..

Je moet wel in isolatie,
dat begrijp je wel misschien.
als zovelen op de Covid,
die ik voor jou heb gezien'.
Mien ging toen in isolatie,
keek tien dagen naar tv.
En ze dacht: 'Het is wel saai hoor,
maar toch beter dan d' IC'.

De moraal

Heb je net als Mien ook klachten,
ga dan naar de dokterspost,
de praktijk van Pfizer, Jansen,
dan wordt het snel opgelost.

Hans Cieremans

There is something going on...



In mijn hoedanigheid van belastingadviseur houd ik mij alleen bezig met btw en dan bijna alleen met internationale btw-vraagstukken. Kom dus vooral niet na de viering vragen stellen over uw aangifte inkomstenbelasting, ik heb met de mijne al moeite genoeg. Eind 2019 werden wij door Aziatische zakenrelaties benaderd om in China een workshop over mijn vakgebied te houden. Ik zou naar Shenzhen reizen om daar samen met mijn 'native speaker' Chinese collega ons kantoor te promoten. Begin januari 2020 zei zij ineens tegen mij dat we heel even moesten wachten, zij had contact gehad met haar familie en haar boodschap was 'I do not know exactly, but there is something going on...' ('Ik weet nog niet precies wat, maar er is daar iets gaande..'). Nou, dat weten we inmiddels, we hebben te maken met online vieringen.

Ik gebruik dit moment maar eens even om die onlinevieringen te evalueren, vanuit mijn perspectief als organist. Conclusie nummer één: het geklep voor de viering is niet verstomd, het is feitelijk zelfs erger. Zodra ik van het team technici (waarvoor hulde overigens, de techniek werkt ook niet altijd mee) het seintje krijg dat we live gaan, begin ik met orgelspel en vanwege het feit dat alle speakers en microfoons aan staan (en niet alleen die op het orgel is gericht) hoor ik meteen alles nóg beter dan anders. En alle onlinekijkers dus ook. Door het live kunnen meegenieten of het achteraf terug te kijken / luisteren, is het (onnodige) gecommuniceer tot in de eeuwen der eeuwen vastgelegd. Mocht u nog twijfelen aan mijn subjectieve waarneming, het bewijs is nu onomstotelijk geleverd! Ik ben fiscaal jurist, dus ik hecht belang aan objectieve bronnen.

Tweede conclusie: ons orgel klinkt als een lek harmonium. Alhoewel het orgel onderhoud nodig heeft, vorengenoemde microfoons zijn daar debet aan. Klaarblijkelijk staan alle

microfoons tegelijk aan of uit en dat levert een probleem op. De microfoons van de 'kansel' pikken het orgelgeluid op en reproducen dat geluid via de speakers. Dat heeft tot effect dat het orgel 'zwevend' gaat klinken. Dat zwevende geluid komt weer via internet tot u, en het resultaat daarvan is zeer bedroevend te noemen. Ik luister als ik heb gespeeld altijd terug, want daar kan je weer van leren. Dat terugluisteren is echter geen pretje. Ik wens daar dan snel geen actieve herinnering meer aan te hebben...

Volgende conclusie: het samenspel met musici is leuk en inspirerend! We hebben een aantal goede musici in onze gelederen en dan is het fijn musiceren. Omdat niemand mee hoeft te zingen kan een violist(e) of fluitist(e) de liedmelodie spelen en ik kan me dan richten op een begeleiding die (hopelijk) sfeervol is en niet afleidt van de melodie. Onlangs begon ik het lied na de overweging met liggende akkoorden op de zachte zwevend gestemde registers (die dus bewust zo gestemd zijn, dit heeft niets met de eerdergenoemde microfoons te maken) met de melodie een octaaf lager gespeeld op de Waldflöte 4' (een van mijn favoriete registraties). Na de slotnoot van couplet één liet ik het begeleidende akkoord gewoon liggen, waarna Bertien met de viool 'inviel' en de melodie van couplet twee speelde. Dat blijft zeker wel een actieve herinnering!

Maar toch, ondanks dat de onlinevieringen wel uitkomst bieden en er ook mooie muzikale momenten ontstaan... er kan toch niets op tegen live zingen en begeleiden. Ik mis een volle kerk, ik mis de interactie tussen de aanwezigen en het orgel, ik mis de meditatieve muziek na de overweging waar je aan de aanwezigen merkt of het aanslaat (of niet), maar het meest toch de samenzang waarbij een loflied samen wordt opgebouwd naar een feestelijk laatste couplet, met (ja, u kent mij) alle registers open.

Ik verheug me dan ook zeer op mijn eerste viering waarbij er weer gezongen mag worden. Laten we dat niet te snel doen, op het moment van schrijven staat de gezondheidszorg nog steeds onder druk. Maar de laatste conclusie van deze column is wel, mits de liturgie het toelaat, bij die eerste viering gaat het dak er wat mij betreft af! Menig voorbijganger zal ongetwijfeld denken 'There is something going on...'

Frank Ressler

Oecryptogram nr. 2



Horizontaal

- 3 Om 9:50 uur klinkt het Zuid-Duits (7)
- 6 De elfde van Jakob (5)
- 8 Als ik hier fiets wil ik dit niet meemaken (8)
- 9 Het is nat en krom (9)
- 10 Lang geleden graasden hier de koeien (7)
- 13 Korte profeet (3)
- 14 Doe me in de hel, daar wil ik zijn! (5)
- 15 Ten noorden van Leiden hebben ze hier op gestemd (4)
- 17 Foute drank voor priesters (6)
- 20 Wilt u bladgroente? (6)
- 22 Is deze buurt lager komen te liggen? (5)
- 23 Dat klinkt alsof die vaart de wind vangt (2,3)
- 24 Als die niet dondert kan die inspireren (5)
- 25 Helpen om een zouteloze preek te verteren (12)
- 27 Deze buurt is juist omhoog gekomen (7)

Verticaal

- 1 Voor onszelf van waarde, voor Mozes levensreddend (3,6,6)
- 2 Als corona voorbij is, kunnen we dit weer aan elkaar doorgeven (3,6,6)
- 4 Weeklank (9)
- 5 Als je opnieuw de balans opmaakt, raak je geïnspireerd (10)
- 6 De zwaarste baan? (3)
- 7 De elfde van Jakob (4)
- 11 Wil, zing je voor deze protestant? (7)
- 12 De daden van de volgelingen (11)
- 16 Om deze letters draait alles (6)
- 18 Alle kleuren van de regenboog horen er bij (8 of 2,2,4)
- 19 Veel, vies of perspectief? (4)
- 21 Deze koningin is vaak meth, nu zonder (5)
- 26 Is deze eredienst fout? (3)

Ook dit Oecryptogram beweegt zich in en rond de oude verhalen, onze geloofsgemeenschap en onze wijk. Oplossingen voor 1 augustus naar pieterschrijnen@gmail.com. Onder de goede inzendingen verloten we een fles wijn. Ook is er een aanmoedigingsprijs voor de anderen.

Het eerste Oecryptogram heeft enthousiaste reacties opgeroepen. Het bleek wel lastig om alle opgaven goed te krijgen. Daarom hebben we een aanmoedigingsprijs ingesteld. Die gaat naar Anneke de Kam-Theune. De winnaars van de eerste Oecryptogram zijn – tezamen – Lilianne en Michiel Ras. Gefeliciteerd!

Oplossing
Oecryptogram nr 1

Horizontaal :	Verticaal :
4. Vleugel	1. Rooms Katholiek
6. Ras	2. Buitenwerf
9. Hoogendoorn	3. Groene Kerk
10. De Haan	5. Luther
13. Regenboog	7. Minne
14. Frank	8. Merenwijk
15. Calvijn	11. Vonk
	12. Van de Wal



Misschien nog niet allemaal op vakantie, maar wel fijn genieten

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Let op: het kan zijn dat gegevens in dit rooster achterhaald zijn. De redactie raadt u aan de digitale nieuwsbrieven in de gaten te houden voor de meest actuele informatie. Daar staat ook aangegeven of bezoekers wel of niet welkom zijn in de Regenboog tijdens de vieringen.

Datum	Bijzonderheden*	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
06-06	Sacramentsdag	Pw. W. Hoogendoorn	Diaconie/De Bakkerij
13-06		Ds. M. Buitenwerf + Pw. W. Hoogendoorn	PGL
20-06		Ds. B. Heubeck	Kerk in Actie noodhulp Griekenland Wereldvluchtelingendag
27-06		Pw. T. Snepvangers	RK Vicariaat
04-07		Pw. W. Hoogendoorn	PGL
11-07		Pastor W. Burgering	Vicariaat
18-07	Viering van de Maaltijd (onder voorbehoud)	Ds. M. Buitenwerf	PGL
25-07		Pw. W. Hoogendoorn	Diaconie/De Bakkerij
01-08		Pw. W. Hoogendoorn	Vicariaat
08-08		Leden geloofsgemeenschap	PGL
15-08		Pw. W. Hoogendoorn	Kerk in Actie Zending Pakistan - Project: Christenen staan sterker in hun geloof
22-08	Viering van de Maaltijd (onder voorbehoud)	Ds. M. Buitenwerf	PGL
29-08		Pw. C. Hofschreuder	MIVA RK Missie Verkeersmiddelen actie
05-09	Regenboogzondag – Feestelijke viering van 50 jaar Regenboog	Ds. M. Buitenwerf + Pw. W. Hoogendoorn	PGL
12-09	Vredeszondag	Ds. R. van Waarde	Diaconie/De Bakkerij
19-09		Ds. M. Buitenwerf	Vicariaat
26-09		Pw. M. Claassens	Kerk in Actie Zending (vrede Israël/Palestina)

*Omdat er vanwege de coronamaatregelen nog veel niet duidelijk is, ontbreken in het rooster gegevens over medewerking van het Regenboogkoor. Alle vieringen zijn online te volgen via ons YouTube kanaal: 'Oecumene Merenwijk'.

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.