

BULLETIN



De Regenboog

Jaargang 47 nr. 2
mrt.- apr. 2020

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Samen aan de Tafel van de Heer	2
Medeleven	3
Wekelijkse bloemengroet	3
Berichten van het Vicariaat	3
Mag ik mij even aan u voorstellen.....?	4
Afscheid Marianne Hoogervorst	5
Kennismaking met Willy Hoogendoorn, RK pastoraal werker	5
Gaande en komende pastor	6
Viering met jongerenkoor "The Living Lord Singers"	6
Veertigdagentijd en Goede of Stille Week	7
Zingen op Paasmorgen	7
Palmpasen voor de kinderen	7
Huwelijksaankondiging	9
Uit de AKM...	9
De AKM en onze penningen	9
"Geef voor je kerk"	10
Kliederkerk over de barmhartige Samaritaan	11
Poëziemiddag	11
Elly van Kempen, vijfendertig jaar actief voor het Bulletin	11
In de Kerktuin	12
Collecte voor Juigalpa	12
Concert Kamerkoor Vocalei	13
Herdenking Jodenvervolging Leiden 2020	14
Informatiebijeenkomst cursus Theologie	14
Bijgeluiden....	15
Agenda	16
Rooster	17



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Het is al weer enkele jaren geleden dat een wekelijkse Viering van de Maaltijd met katholieken en protestanten in de Regenboog verboden werd. Dat dit nog steeds door velen als heel pijnlijk wordt ervaren, bleek onlangs weer op een gespreksavond over de 'maaltijdviering in oecumenisch perspectief' in de ontmoetingsruimte van de Regenboog. Je vraagt je wel eens af wat de ontwikkelingen op dit gebied zijn in de landen om ons heen. Geert van Dartel schetst in het openingsartikel van dit Bulletin de situatie in Duitsland en schrijft: 'Zou in Duitsland binnenkort mogelijk worden, wat in Nederland in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw veelvuldig is bepleit en uitgeprobeerd, maar tegelijkertijd omstreden bleef, op weerstand stuitte en werd tegengegaan?' Een boeiend en hoopvol artikel!

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat Pw. Marianne Hoogervorst ons helaas gaat verlaten. Ze wordt opgevolgd door Pw. Willy Hoogendoorn. Truus de Haan heeft haar voor dit Bulletin geïnterviewd, zodat u Willy al een beetje kunt leren kennen. Ook gaat Pastoor Tjeerd Visser, administrator, onze geloofsgemeenschap verlaten. Hij wordt opgevolgd door Pastoor Dolf Langerhuizen, die zichzelf in dit Bulletin introduceert.

We zijn op weg naar Pasen. De pastores geven ons alvast een inkijkje in alle vieringen (zie ook het rooster achterop dit Bulletin). Op Palmzondag zal Pw. Willy Hoogendoorn voorgaan en zullen de kinderen met hun palmpasenstokken in optocht door de kerk lopen. In dit Bulletin staat weer een uitvoerige instructie hoe deze stokken gemaakt kunnen worden. In de Goede of Stille Week hebben we niet alleen de vieringen op donderdag tot en met zondag, maar ook drie vespers in het Stiltecentrum op maandag, dinsdag en woensdag. Tenslotte doet Pieter Schrijnen een oproep om mee te zingen met Arcobaleno in de dienst op Paasmorgen.

De redactie wenst u weer veel leesplezier!



(Ook zo moe van alle stormen?)

Samen aan de Tafel van de Heer



Geert van Dartel, Katholieke Vereniging voor Oecumene

Een oecumenische werkgroep van protestantse en katholieke theologen in Duitsland publiceerde in september 2019 een document over Eucharistie/Avondmaal onder de titel 'Gemeinsam am Tisch des Herrn'. Wat is dit voor een document en wat beoogt het?

'Gemeinsam am Tisch des Herrn' wil meer dan het verwoorden van de in de oecumenische dialogen bereikte overeenstemming over Eucharistie en Avondmaal. De werkgroep acht het met respect voor de verschillende liturgische tradities theologisch verantwoord om aan elkaars vieringen van Eucharistie en Avondmaal deel te nemen. De huidige praktijk en regelingen zijn aan herziening toe. Het document is als advies aangeboden aan de Duitse Bisschoppenconferentie en aan de leiding van de Evangelische Kerk (EKD) in Duitsland. Op de oecumenische Kerkendag in Frankfurt in 2021, zo hoopt men, zou het mogelijk moeten zijn dat katholieken en protestanten samen aangaan aan de Tafel van de Heer. Het is aan de beide kerken om daar in de aanloop naar de Kerkendag beslissingen over te nemen.

Het document 'Gemeinsam am Tisch des Herrn' behoort tot de categorie van de oogstteksten waarvan er de afgelopen jaren meerdere verschenen zijn. Het maakt de balans op van de in de oecumenische dialogen bereikte overeenstemming en schetst een perspectief op kerkgemeenschap. Het is een sterke en fascinerende tekst die gedragen wordt door de gemeenschappelijke overtuiging

dat de viering van Eucharistie/Avondmaal tot de kern van het christen-zijn en de christelijke gemeenschap behoort. Eigenlijk mag je dat niemand onthouden. In zeven stappen baant het document de weg naar het voorstel aan de kerken. Aan de orde komen de vijf grote onderwerpen: Bijbels-theologische overwegingen bij de nieuw-testamentische teksten over maaltijden, de pluraliteit van liturgische vormen al vanaf de vroege Kerk, de leerverschillen over Eucharistie/Avondmaal met name vanaf de 16e eeuw, de rol van het ambt in de viering van Eucharistie/Avondmaal en de onverbreekelijke band tussen eucharistie en kerkgemeenschap.

Vanzelfsprekend heeft het voorstel van de werkgroep over de mogelijkheid van gezamenlijke vieringen van Eucharistie/Avondmaal de meeste aandacht



getrokken. Zou in Duitsland binnenkort mogelijk worden, wat in Nederland in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw veelvuldig is bepleit en uitgeprobeerd, maar tegelijkertijd omstreden bleef, op weerstand stuitte en werd tegengegaan? Is de in Duitsland verwoorde overeenstemming fundamenteleler dan de eerder in Nederland bereikte overeenstemming in het document Maaltijd des Heren en Kerkelijk Ambt (1989)? Of zijn de internationale oecumenische dialogen tussen katholieken, lutheranen, gereformeerden en anglicanen intussen veel verder gevorderd?

Procedureel heeft de Duitse oecumenische werkgroep het verstandig geregeld door deze tekst als advies aan de kerken aan te bieden en het aan de leiding van de kerken te laten om hierover besluiten te nemen. Ook in Duitsland zal men dus nog even geduld moeten opbrengen. Maar er ligt wel enige druk

op. Te voorzien valt dat de kwestie voor de leiding van de EKD gemakkelijker ligt dan voor de Duitse Bisschoppenconferentie. De EKD kan hierover als nationale koepel van kerken zelfstandig besluiten nemen en die ter aanbeveling voorleggen aan de 'Landeskirchen' en kerkelijke gemeenten. De Bisschoppenconferentie kan toetsen of dit advies past binnen de kaders van het Oecumenisch Directorium (1993) en daarover eventueel de Pauselijke Raad voor de Eenheid raadplegen. Een herziening van de regelingen van het Oecumenisch Directorium behoort echter niet tot de competentie van een Bisschoppenconferentie, maar zal moeten komen van de Pauselijke Raad voor de Eenheid. Deze regelingen gelden voor de hele Rooms-katholieke Kerk en worden niet per land vastgesteld.

Een belangrijke vraag waarop in de komende tijd een antwoord moet komen is, of de in deze tekst tot uitdrukking gebrachte overeenstemming, de visie op legitieme verscheidenheid van vormen en opvattingen en de pastorale overwegingen, sterk genoeg zijn om tot de door de theologische werkgroep gewenste herziening van praktijk en regelgeving over de gezamenlijke viering van Eucharistie/ Avondmaal te komen. Het is allereerst aan de kerken in Duitsland om zich daarover uit te spreken.

Ook voor de Nederlandse context is deze tekst van belang. Het lijkt van belang dat de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap (van de Raad van Kerken, red.) deze tekst gaat bespreken. In 2016 heeft de Raad nog indringend gesproken over de beleving van Eucharistie en Avondmaal. Met deze tekst ligt er weer een stevig theologisch document op de tafel van de Kerken. Laten we er vooral ontspannen mee omgaan.

Bron: Oecumenisch Bulletin 1/2019, p14-15 (www.raadvankerken.nl/files/2019/12/Oecbulletinweb.pdf)

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Berichten van het Vicariaat

In het vorige Bulletin hebt u al kunnen lezen dat het contract met onze pastoraal werker Marianne Hoogervorst per 1 februari 2020 is afgelopen – over het afscheid van Marianne Hoogervorst leest u elders in dit Bulletin – en dat we in gesprek waren met een opvolger. Inmiddels zijn de gesprekken met de kandidaat en de formaliteiten met het bisdom afgerond en kunnen we per 1 maart drs. W.E.M. Hoogendoorn (Willy) contracteren als pastoraal werkster voor 0,35 fte.

Mw. Hoogendoorn is in 1993 begonnen als pastoraal werker in de parochie van St. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam. Vervolgens is ze als geestelijk verzorger werkzaam geweest in verschillende ziekenhuizen in Den Haag. Zij is ook lid van de diocesane commissie voor de oecumene. We zijn heel blij dat mw. Hoogendoorn haar kwaliteiten en ervaring nu wil inzetten voor onze oecumenische geloofsgemeenschap.

Mw. Hoogendoorn is tijdens de viering van zondag 1 maart aan de geloofsgemeenschap voorgesteld.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe pastoraal werker? Elders in dit Bulletin vindt u het interview dat Truus de Haan met haar gehouden heeft.



Er is nog een belangrijke verandering in het vicariaat: mgr. drs. T. Visser is 15 februari jl. eervol ontheven van zijn functie als administrator van het RK vicariaat Merenwijk. Als zijn opvolger is drs. A.L. Langerhuizen (pastoor van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag) per 15 februari 2020 aangesteld. Hieronder stelt hij zich voor.

Het vicariaatsbestuur hoopt dat met deze nieuwe bemensing de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap gewaarborgd is.

Ingrid Weitenberg, secretaris

Mag ik mij even aan u voorstellen.....?



Broeders en Zusters uit zowel de katholieke als de protestante traditie,

Een aantal weken geleden ontving ik een brief van de bisschop van Rotterdam, Mgr. Hans van den Hende, met daarin de vraag of ik bereid zou zijn om administrator te worden van de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog van de Merenwijk te Leiden. Pastoor Tjeerd Visser kon niet langer beschikbaar zijn voor deze taak en de vraag was nu of ik hem zou willen opvolgen. Eerlijk gezegd was ik verrast, maar ik heb van harte 'ja' gezegd op de vraag van de bisschop. Wie is Dolf Langerhuizen? Ik ben geboren op 26 augustus 1963 in Asperen. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Leerdam. Hoewel ik afstamming ben van een glasblazersfamilie, ben ik dat vak niet zelf gaan uitoefenen. Van jongs af aan ben ik betrokken geraakt bij de parochie van Leerdam. Mijn roeping tot het priesterschap is daar wel ergens begonnen. Na de middelbare school heb ik enige tijd financieel administratief werk gedaan bij een bedrijf. Daarna ben ik filosofie en theologie gaan studeren aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In 1994 heb ik mijn doctoraal gehaald. Ik ben afgestudeerd op de Joodse filosofe Hannah Arendt (1906-1975). In haar boek 'The human condition' maakt zij een interessant onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen. Aan elk van deze begrippen geeft zij een eigen betekenis. Haar invulling heb ik vergeleken met de invulling die de Sociale Leer van de RK Kerk aan deze begrippen geeft. Na mijn afstuderen ben ik door de bisschop benoemd tot pastoraal werker in twee Haagse parochies in Laakkwartier en Spoorwijk. Op 2 december 1995 ben ik door Mgr. A.H. van Luyn sdb, bisschop van Rotterdam, tot diaken gewijd; op 1 juni 1996 ben ik door dezelfde bisschop tot priester gewijd. In 1998 ben ik benoemd in Voorburg, vanaf 2004 ben ik pastoor geweest van de parochie H. Antonius Abt op Scheveningen. Op 1 januari 2015 zijn 6 parochies in Den Haag gefuseerd tot de ene parochie Maria Sterre der Zee. Op verzoek van de bisschop ben ik nu pastoor van de grote parochie Maria Sterre der Zee. Als priester van de Kerk van Rome is de oecumene mij zeer dierbaar. Sinds 2001 heb ik toestemming van de bisschop van Rotterdam en de Congregatie van de Oosterse Kerken te Rome om ook de Byzantijnse Liturgie te celebreren. Dat doe ik met vreugde en regelmaat. De Oosterse Kerken zijn mij dierbaar. Maar ook de contacten met protestante collega's en gemeenschappen horen bij mijn leven. We verrijken elkaar en leren van elkaar! Dit alles heeft voor mij te maken met een liefdevolle levenshouding geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus! Ik hou van mensen en ik

vind het belangrijk om als priester niemand uit te sluiten. Als we belijden dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis (Gen. 1: 26-27) dan kan het niet anders zijn, dan dat we bruggen bouwen en mensen met elkaar verbinden. Ik hoop en ik bid dat alle christelijke Kerken en kerkelijke gemeenschappen in toenemende mate - vanuit het geloof in de Drieëne God –mensen mogen verbinden met elkaar, vrede en vreugde mogen brengen in de levens van mensen. Daar wil ik van harte en daadwerkelijk een constructieve bijdrage aan leveren. Ik verheug mij daarbij op een hartelijke en collegiale samenwerking met pastoraal werker: Willy Hoogendoorn, die ik veel succes toewens! Met vriendelijke groet voor u allen!

Pastoor Dolf Langerhuizen

Afscheid Marianne Hoogervorst



Graag had onze pastoraal werkster Marianne Hoogervorst persoonlijk afscheid genomen van de Regenboog in een feestelijke viering. Tot ons groot verdriet is dat helaas niet meer mogelijk.

Marianne is ernstig ziek en kan waarschijnlijk niet meer naar de Regenboog komen. Daarom zijn Mirjam Buitenwerf, Truus de Haan en Ingrid Weitenberg afgelopen week naar haar toe gegaan met een mooie bos bloemen en een doos vol kaartjes van leden van onze geloofsgemeenschap om Marianne te bedanken voor haar jarenlange inzet, aandacht, liefde en pastorale zorg voor onze geloofsgemeenschap.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest een kaartje in te leveren, dan kunt ook zelf een kaartje met afscheidsgroet sturen naar Marianne. Haar adres is Prinses Margrietlaan 38 3155 VE Maasland

Kennismaking met Willy Hoogendoorn, RK pastoraal werker

Per 1 maart is Willy Hoogendoorn De Regenboog als pastoraal werker komen versterken. Vanaf die datum heeft zij als Rooms Katholiek pastoraal werker deze taak van Marianne Hoogervorst overgenomen.



Na een eerdere officiële kennismaking, krijg ik de kans om Willy tijdens een persoonlijk gesprek in de pastoreskamer beter te leren kennen. Willy vertelt met liefde en humor over haar jeugd, haar ouders en haar twee broers. Zoals over het wonderlijke moment, toen haar ouders hier in Leiden tijdens het 3 oktoberfeest verliefd werden in het Reuzenrad dat stil bleef staan! Met Willy Hoogendoorn hebben we iemand met een boeiende achtergrond in ons midden gekregen.

Het beeld ontstaat van een meisje, dat al jong wist wat ze wilde. Naar Israël! En daarom maakte Willy haar middelbare school niet af. Ze ging in het Leidse Academische Ziekenhuis voor verpleegkundige studeren. Dat betekende eerder zelfstandig zijn, een eigen salaris en daarom ook meer vrijheid. Het plan lukte en zo vertrok Willy naar een kibboets.

Na mooie ervaringen in Israël opgedaan te hebben, besloot ze, weer terug in Nederland, toch maar op de avondschool Boerhaave in Leiden haar diploma te gaan halen. Misschien kon ze alsnog arts worden? Het werd een studie Theologie, omdat de interesse voor dit vak inmiddels gegroeid was. Tijdens die studie in Amsterdam, legde Willy een sterke nadruk op de bestudering van het Jodendom, Bijbel-exegese en het Oude Testament, daar hoorde ook Hebreeuws bij. Vanuit die interesse is Willy ook lang lid geweest van de Katholieke Raad voor het Jodendom.

Willy's carrière speelde zich daarna op uiteenlopende plekken af: lesgeven aan studenten in de Hebreeuwse taal, pastoraal werk in de Kathedraal in Rotterdam, het opzetten van een pastorale bibliotheek voor het bisdom, vol energie aan het werk in het levendige Spangen (Rotterdam) en het mooie werk in een pastoraal team in verschillende ziekenhuizen in Den Haag. Nog steeds verzorgt Willy in het Westeinde en Haga ziekenhuis in Den Haag regelmatig de

zondagse viering. Ze vertelt met veel plezier over al die stadia in haar werkende leven. Daarbij zorgde Willy tijdens haar studie geruime tijd voor haar zieke moeder.

Na haar pensioen en het vertrek uit het Westeinde Ziekenhuis miste Willy haar werkzame leven. Ze ziet er enorm naar uit om hier in de Regenboog weer aan de slag te gaan. Op alle aspecten van het werk verheugt ze zich. Ze komt, net als Marianne, parttime in dienst, voor ongeveer 2 dagen in de week.

Aan het eind van het gesprek lopen Mirjam en Marianne de pastoreskamer binnen. Het eerste gesprek van het pastoresteam gaat beginnen. Ik pak mijn spullen en maak voor mijn vertrek nog snel een foto van hen drieën.



Ik wens Willy hier in De Regenboog een goede tijd toe!

Truus de Haan

Gaande en komende pastor

Per 1 februari 2020 is het contract van Marianne Hoogervorst als pastoraal werker in de Regenboog beëindigd. Er is een opvolger gevonden in de persoon van Willy Hoogendoorn.

Zij neemt op 1 maart haar taak als pastor in de Regenboog op zich. Organisatorisch betekent dat o.a. dat zij ook het mailadres van de Regenboog overneemt. Wilt u haar bereiken, kijk dan aan de binnenkant van de kافت van dit Bulletin.

(Redactie)

Viering met jongerenkoor 'The Living Lord Singers' op zondag 22 maart



Zondag 22 maart

Aan het begin van deze eeuw heb ik 8 jaar gewerkt in de parochies van Nootdorp en Pijnacker. Vooral Nootdorp had in die tijd een enorme koorcultuur. Er waren wel zes verschillende koren met ieder hun eigen klankkleur en taak in de liturgie. Zelf was ik altijd onder de indruk van het jongerenkoor.

In 2018 vierde The Living Lord Singers het 50-jarig jubileum. Heel bijzonder want veel jongerenkoren houden het niet zo lang uit. Ik was uitgenodigd voor de jubileumviering waarin bisschop J. van den Hende voorging. Het was een feest om te ontdekken dat de muzikale kwaliteit van dit koor in de jaren dat ik ze niet gehoord had, gegroeid was.

We kunnen stellen dat het koor in de afgelopen 50 jaar een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt en een zeer divers repertoire heeft opgebouwd met een grote verscheidenheid aan liederen en muziekstijlen. Over het algemeen zijn dit vooral kerkelijke liederen, maar soms worden ook niet kerkelijke liederen ingestudeerd. Naast de samenzang, meestal afkomstig uit de bundel "Gezangen voor Liturgie", zingen ze veel swingende gezangen onder begeleiding van piano, orgel en drums en soms andere ondersteunende instrumenten. Veelal zijn de liederen afkomstig van hedendaagse componisten die specifiek voor jongerenkoren schrijven. Ter afwisseling brengen ze ook rustige Taizé liederen ten gehore.

Dat het koor over een enorme veerkracht beschikt, bewijst wel het feit dat toen hun dirigente, Marieke Wapenaar, afgelopen zomer een verkeersongeluk kreeg, het koor niet bij de pakken is gaan neerzitten. In één van de koorleden vonden ze een vervangende dirigent die er voor gezorgd heeft dat ze nu alweer een

half jaar onder zijn leiding zingen. In de viering op zondag 22 maart zal dit koor te gast zijn bij ons in de Regenboog. Naast de dirigent zal Kees Lamers het koor op piano / orgel begeleiden samen met Mark van Loghem die op het drumstel het ritme zal aangeven.

Ik hoop van harte dat vooral de jongeren onder ons (en zij die zich jong voelen) deze kans niet voorbij laten gaan maar aanwezig zullen zijn in deze zondagsviering. Allemaal van harte welkom zondag 22 maart om 10.00 uur!

Marianne Hoogervorst – pastoraal werker

Veertigdagentijd en Goede of Stille Week



Op Aswoensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning waarin we toeleven naar Pasen. In de Stille of Goede Week voor de Paaszondag op 12 april, is er elke dag een vesper of viering in de Regenboog. Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond (6, 7 en 8 april) zijn er korte vespers. De vespers worden gehouden in het Stiltecentrum, beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer 25 minuten. We zullen samen zingen en bidden, lezen een Bijbeltekst en nemen de tijd om stil te staan bij een afbeelding van een kruiswegstatie.

Op Witte Donderdag 9 april gaat Th.A.M. Scholtes ofmconv. voor. In deze viering staat de lezing over het Laatste Avondmaal centraal. Het Regenboogkoor zal ons muzikaal begeleiden. De liturgie sluit af met het verhaal van de hof van olijven en het gevangennemen van Jezus. Vervolgens wordt de tafel leeggeruimd en verlaten we in stilte de kerk. Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal van Jezus. In deze viering gaat ds. Mirjam Buitenwerf voor en zingt het Regenboogkoor. De Paaswake op paaszaterdag 11 april wordt geleid door pater Kees van der Geest SVD. Ook tijdens deze viering zingt het Regenboogkoor. De lezingen bij deze viering zijn uit Genesis, Exodus en Ezechiël, en het verhaal over Jezus' opstanding lezen we uit het evangelie van Matteüs. De viering begint met het

binnendragen van het Licht van Christus, teken van de opgestane Heer. Op Paasochtend 12 april vieren we de opstanding van Christus. We lezen het verhaal over de opstanding in de woorden van de evangelist Johannes. Het koor Arcobaleno verleent muzikale medewerking aan deze viering. De voorganger is ds. Mirjam Buitenwerf.

We wensen u een inspirerende en gezegende tijd op weg naar Pasen.

Marianne Hoogervorst en Willy Hoogendoorn, pastoraal werkers, en ds. Mirjam Buitenwerf

Zingen op Paasmorgen

Arcobaleno zal de dienst op de ochtend van Pasen al zingend ondersteunen. Ben je bas of tenor of alt of sopraan, en kun je vrij snel nieuwe muziek aanleren, dan ben je heel welkom.



We oefenen zeven maal, op zaterdagmiddag, vanaf 7 maart, tussen 4 en half 6 in de Regenboog. Je hoeft er niet elke repetitie bij te zijn, als het met Pasen maar goed gaat klinken. Het is erg leuk om samen mooi te zingen!

Mail even als je mee wilt doen: pieterschrijnen@gmail.com.

Palmpasen voor de kinderen

Op zondag 5 april om 10 uur vieren we Palmpasen.

Die viering is zo bijzonder omdat de kinderen met hun Palmpasenstokken in optocht door de kerk lopen. Dat herinnert ons aan de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. In de Palmpasenstok kun je elementen vinden uit het passieverhaal die helpen dat verhaal gemakkelijker te onthouden. Het kruis herinnert ons aan Jezus, die aan het kruis gestorven is en ons verlost heeft. De vrolijke kleuren van linten, snoepjes en paaseitjes herinneren ons dat de dood van Jezus niet het einde was. Maar dat Hij is opgestaan en dat wij ook met Hem zullen opstaan



Boven aan de Palm-pasenstok staat de broodhaan. De haan herinnert ons aan Petrus die drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kende. Ook wij zijn wel eens niet zo dapper. Met de gedroogde druiven (de

rozijnen) en het broodje vieren we dat Jezus in het avondmaal heel dichtbij wil komen.

De groene takjes herinneren ons eraan dat Jezus feestelijk door de mensen van toen en nu wordt ingehaald.

Er zijn twee manieren om aan een Palmstok te komen.

Door die met elkaar te maken op zondag 29 maart in de Regenboog of hem zelf thuis te maken.

Zondag 29 maart van 11.15 -12.30 uur

is het Palmstokken knutselen in de Regenboog.

Niet alleen de kinderen uit de Oecumenische Geloofsgemeenschap doen mee, maar ook de kinderen van de Italiaanse parochie die in de Regenboog kerkt. Het wordt een vrolijke viering op Palmzondag. Je hebt misschien zelf al eens meegelopen. Misschien heb je vriendjes en vriendinnetjes die het ook leuk vinden om een Palmpassenstok te maken. Neem hen gerust mee, ze zijn van harte welkom. Het is wel nodig dat jullie je opgeven want we moeten weten op hoeveel kinderen we moeten rekenen. Dat kun je doen per e-mail. (Het e-mailadres zie je aan het eind van dit artikel).

Wat je moet meenemen.

Twee latjes of twee stokken waar we een kruis van kunnen maken. Je kunt natuurlijk ook de Palmpassenstok meenemen als je die van vorig jaar nog hebt. Je mag ook snoepjes meebrengen. Liefst zachte snoepjes of snoepjes met een gat zodat we ze aan elkaar kunnen rijgen met naald en draad.

We proberen ook buxustakjes te krijgen. Maar als je zelf een buxus in de tuin hebt staan, die niet door de buxusmot is opgevreten dan zijn we heel blij als je takjes meebrengt. Die zijn ook nodig voor de volwassenviering.

Wij zorgen voor crêpepapier, extra stokken, plakband, rozijnen, spijkers en een hamer,

scharen, een paar naalden en draad en ook nog wat snoep.

Het broodhaantje is lekkerder als het vers is. Daarom kun je het beter de zaterdag voor Palmpassen op 4 april kopen. We spreken nog af of we dat samen zullen doen.

Ouders mogen mee knutselen of gewoon een kopje koffie drinken met elkaar. Er zullen ook ouders van de Italiaanse kinderen zijn. Leuk om eens een gesprekje met hen aan te knopen. Een Italiaans taalgidsje van een vorige zomervakantie kan daarbij handig zijn.

Knutselhandleiding Palmpassenstok

Voor wie liever thuis aan de slag gaat. Dit heb je nodig:

Twee stokken of latten, crêpepapier, een stompe dikke naald, een schaar en draad of een dun touwtje, stevig plakband, of spijkers en een hamer en twee punaises. Zachte snoepjes of snoepjes met een gat. Paaseitjes met een lusje, buxustakjes. Zaterdag, voor Palmpassen op 4 april: een broodhaantje kopen of bakken.

Aan de slag:

Maak een kruis van de twee latjes en bevestig ze aan elkaar met een spijker of plak de latten aan elkaar met stevig plakband.

Snijd het crêpepapier in stroken en wikkel het om de stokken heen.

Rijg de rozijnen aan een draad. Knoop deze rozijnenslinger aan het kruis. Als je twee punaises in het kruis drukt kun je daaraan de draden vastmaken.

Hang de eieren van chocola of kunststof met een lusje aan de armen van het kruis – bevestig de buxustakjes met punaises en plakband aan het kruis.

Rijg met naald en een touwtje een slinger van snoep en hang deze ook aan het kruis.

Denk aan het broodhaantje!

Tip: Omdat het haantje meestal lekker zacht is en makkelijk breekt, is het handig hem pas in de kerk op de stok te zetten

Een tweede stok

We willen dit jaar niet alleen onszelf blij maken met een Palmpassenstok, maar ook anderen. Daarom willen we vragen of jullie nog een tweede willen maken. Die kun je geven, bijvoorbeeld aan een ouder iemand die niet meer naar de kerk kan komen.

Meedoen met Palmpassenstokken knutselen op zondag 29 maart:

Opgeven per e-mail bij:

Barbara Heubeck-Duijts: Heubeck@hetnet.nl

Huwelijksaankondiging

Beste Regenboogers,



Wij zijn erg blij om aan te mogen kondigen dat wij zaterdag 25 april a.s. hopen te gaan trouwen! De huwelijksdienst zal om 19:00 beginnen en ds. Mirjam Buitenwerf zal hierin voorgaan. Om logistieke redenen zullen wij trouwen in het gebouw van de Hervormde Gemeente in Valkenburg (Gemeente Katwijk) aan het Castellumplein 1, Valkenburg. Wij willen u allen van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn!

Tijdens de viering zullen er ook enkele Taizé liederen gezongen worden. Wij zoeken nog mensen die deze van te voren een keer zouden willen oefenen om zo de zang tijdens de dienst te ondersteunen. U zou ons hier een groot plezier mee doen. Meld u aan via ineke_heezen@hotmail.com of spreek ons even aan.

Wij ontvangen u na de dienst graag bij de receptie in Herberg Welgelegen op loopafstand van de kerk aan 't Boonrak 21 te Valkenburg. De ceremoniemeesters horen graag van uw aanwezigheid via bruiloftrubenenineke@hotmail.com. Wees welkom, ook als we elkaar misschien nog wat minder goed kennen.

Met vriendelijke groeten,
Ruben van Heerden en Ineke Heezen

Uit de AKM....

ideeën, plannen en handen om samen feest te vieren

Eén van de belangrijke onderwerpen waar we in de AKM over spraken, was het aanstaande 50-jarige jubileum van de Regenboog. In september 2021 zullen we als Regenboog vijftig jaar bestaan. Dat gaan we vieren! De

contouren van dat jubileum beginnen zich af te tekenen.

Op zondag 16 februari hebben veel mensen bij de koffie daarvoor ideeën en plannen op vellen papier geschreven. Wat een creativiteit en enthousiasme sprak daar uit! Kijkt u eens in de ontmoetingsruimte naar de ideeën die daar al genoteerd staan.

Daarom een dringende vraag aan u allen:

Wilt u uw ideeën doorgeven?

Door ze op één van de vellen te schrijven of per email aan

secretaris.AKM@kcregenboog.nl te sturen?

Graag vóór 15 april 2020.

Van dat alles gaat de AKM dan een mooi plan maken. Dat plan zal van ons allemaal zijn: inspirerend en feestelijk. En we willen anderen natuurlijk mee laten vieren.

En we zullen heel praktisch en realistisch te werk gaan: bij alle activiteiten zal er voldoende budget beschikbaar moeten zijn en ook zullen er voldoende mensen zo enthousiast moeten zijn, dat zij een onderdeel willen uitwerken en organiseren.

Denkt en doet u mee? We zijn heel benieuwd naar uw reacties!

Truus de Haan, Voorzitter AKM

De AKM en onze Penningen



Recent kreeg ik de vraag of mijn oproep in een vorig stukje om een bonnetje meer te doneren in de eerste collecte, geholpen heeft. Wat ik u kan melden is dat de gemiddelde opbrengst per persoon in het eerste mandje, in 2019 (1,66 euro) met 20 cent is gestegen vergeleken met 2018. Daarom nogmaals, steun de eigen Regenboog met een extra bon in de collecte, omdat de kosten van de viering hoger zijn dan de opbrengst van de eerste collecte. Er zijn nu collecte bonnen te koop bij de AKM met een waarde van 0,50, 1,00 en 2,00 euro. Fijn dat ze in grote getale aangeschaft worden.

Zondag 5 januari hebben we als geloofsgemeenschap geproost op het nieuwe jaar. De AKM heeft u een drankje en een hapje aangeboden na de viering. Laten we op weg gaan naar een mooi nieuw jaar en de aanloop nemen naar ons 50-jarig bestaan in 2021. Op zondag 12 januari hebben we het eerste lustrum nieuwjaarsconcert gehad, een hoogtepunt van 5 jaar muziek in onze Regenboog, voor en door Merenwijkers. Een feest om naar te luisteren en het enthousiasme wat ontstaat bij samen muziek maken is aanstekelijk. Ook mooi om samen het nieuwe jaar in te zingen. Wat minder zichtbaar is, is dat er vele mensen nodig zijn om dit concert mogelijk te maken. Petje af voor de goede organisatie. Maar ook de geldschieters, het is fijn dat er instanties zijn die deze acties willen steunen met een donatie. De wijkvereniging Merenwijk, de Gemeente Leiden en Fonds 1818 mogen we hartelijk bedanken voor hun giften.

Afgelopen zondag, 16 februari, is uw medewerking gevraagd voor het 50-jarig bestaan. Ook moet er nagedacht worden over hoe we dit feest financieel gaan doorkomen. Heeft u ideeën, dan horen we het graag! Soms zijn er fondsen die wij niet kennen en alle beetjes helpen.

Heeft u al gezien dat de kerktuin er weer anders uitziet? Stille krachten hebben bij de gemeente Leiden geïnformeerd of we het gesnipperde hout mochten gebruiken dat bij het snoeien van de bomen in de Merenwijk uit de houtversnipperaars is gekomen. U heeft de takken vast wel ergens in de wijk zien liggen. Omdat het de kerktuin betrof, werd er toestemming gegeven om te komen scheppen. Met vereende krachten is er door kerkgangers een uurtje werk verzet. Hulde voor deze hardwerkende mensen die storm en ontij trotseren! U ziet, het hoeft niet altijd geld te kosten.

Datum viering	Bijzonderheden	Eerste collecte: voor geloofsgemeenschap	Tweede collecte: voor bestemmingen buiten De Regenboog	
		Euro	Euro	
5 jan		144	148	RK Vicariaat
12 jan		105	83	PGL
19 jan	Regenboogkoor	120	103	PKN Missionair
26 jan		168	136	PGL

PGL=Protestantse Gemeente Leiden PKN=Protestantse Kerk Nederland

Willy Menken, Penningmeester AKM

“Geef voor je kerk”



In januari zijn er weer veel mensen actief geweest om de Actie Kerkebalans goed te laten verlopen.

De coördinatoren voor de distributie van de lijsten en de enveloppen en de lopers om de enveloppen te brengen bij de opgegeven adressen in de Merenwijk en deze enkele dagen later weer op te halen. Op de inleveravond was er dit jaar voor iedereen een chocolade verrassing als dank voor de soms jarenlange inzet. Op de avond verleenden veel mensen hun medewerking om deze goed, snel en zorgvuldig te laten verlopen.

U als gever bent actief geweest door de schriftelijke of digitale toezegging voor dit jaar weer op tijd in te vullen

Het resultaat van de toezeggingen is als volgt:

- RK Vicariaat € 23.394
- Prot. Wijkgemeente Merenwijk € 67.495

Dit betreft de stand van 20 februari 2020.

De toezeggingen zijn wat lager dan vorig jaar. Maar wij hopen natuurlijk dat door later binnenkomende toezeggingen het resultaat hoger zal uitvallen.

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank en uiteraard hopen we voor volgend jaar weer op uw steun en toezegging te mogen rekenen.

Het coördinerend team,
Edo Elstak, Bettie Landkroon en Dick en Elly Visser.

Kliederkerk over de barmhartige Samaritaan



Hoe kun je elkaar helpen, en is het ook wel eens moeilijk om elkaar te helpen? Met die vragen begonnen we op 16 februari jl. de Kliederkerk over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het Stiltecentrum was goed gevuld, want in totaal waren er 50 deelnemers, waarvan 24 kinderen. Na een korte uitleg en een filmpje over het bijbelverhaal konden de kinderen creatief aan de slag. Ze maakten kaarten voor een vriendje of vriendinnetje of familielid dat ziek of eenzaam was, een mannetje van papier dat gewond was, ze konden aan de slag met puzzels en kleurplaten over het verhaal, en maakten met verf samen een veelkleurig schilderij van hun (helpende) handen. Daarna kwamen we bij elkaar voor een korte viering waarin we het verhaal nog eens uitspeelden. Na de viering aten we samen poffertjes en kreeg iedereen een 'verpleegtasje' mee naar huis, met spulletjes om een ander te kunnen helpen. De kinderen en (groot)ouders waren weer erg enthousiast. Dank aan iedereen die zo hard heeft gewerkt om er weer een mooie Kliederkerk van te maken!

Op zondagmiddag 7 juni a.s. is er weer een Kliederkerk. We houden jullie op de hoogte. ds. Mirjam Buitenwerf

Poëziemiddag

Woensdag 1 april van 14.00 tot 15.30 uur komen wij bij elkaar in het Stiltecentrum van de Regenboog met de poëziekring. Wij beginnen dan met het thema "De stad die ik niet vergeet". Veel dichters hebben hun lievelingsstad of dorp beschreven: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, den Haag, Leiden, maar ook Scheveningen en Vlissingen. Wij lezen teksten van o.a. Hoornik, Deelder, Warren, van Keulen en Krol.

Verder horen wij gedichten van de winnaars van de kinderpoëziewedstrijd van scholen (groep 6 t/m 8) in Oegstgeest.

Leiding: Ronald da Costa; kosten: € 5,00
Opgave: Anja Rijken, tel. 071 5216606

Elly van Kempen, vijftiendertig jaar actief voor het Bulletin

Op een stormachtige en zonnige februari-ochtend spreek ik met Elly en Gerard van Kempen in hun huis. Beiden zijn al jaren actief in de bundelgroep van het Bulletin. Aanleiding van ons gesprek is het afscheid van Elly, na 35 jaar trouw ongeveer één keer maand geholpen te hebben bij het bundelen van het Bulletin. Want kijkt u eens in het Mierenboekje. Heeft u er ooit bij stil gestaan, hoeveel mensen samen ervoor zorgen dat het Bulletin niet alleen geschreven wordt, maar ook gedrukt, gebundeld, geniet, in pakketten verdeeld en bezorgd? Ik tel er zo'n 40...

Elly heeft in december afscheid genomen van de bundelgroep. Gerard, die toch ook al zo'n kleine 15 jaar op allerlei manieren meewerkt, blijft nog even doorgaan.



Pioniers

Elly en Gerard hoorden tot die groep pioniers die vanaf het eerste uur betrokken zijn geweest bij De Regenboog. Als jong gezin met twee kinderen kwamen zij in 1976 vanuit Den Haag naar de toen nog kale Merenwijk naar het huis waar ze nu nog altijd wonen. Een gesprek met Elly en Gerard levert een mooi beeld op van de begintijd van deze nieuwbouwwijk. Elly herinnert zich nog levendig hoe het toen was. Een fijn huis, maar verder nog een wijk met weinig anders dan kale straten en niet de activiteiten van Den Haag waar ze vandaan kwamen. De Merenwijk was nog volop in aanbouw, er was nog nauwelijks groen, nog geen boom in de straat en Elly miste de vogels ... Ze herinnert zich de

jonge moeders die met kaplaarzen aan door de modder baggerden. De kinderen speelden heerlijk met de tegels die nog in de straat gelegd moesten worden en maakten zelf maar alvast een straatje. Het was ook de tijd van het pionieren van de kerk in een zaaltje van de lagere school. Pastoor Jan van Well en de dominees Van Leeuwen en Hortensius vormden samen het pastoresteam. Rooms Katholiek opgegroeid in Rijswijk, werd De Regenboog hun nieuwe kerk. Elly ging al gauw bij het Regenboogkoor, niet alleen om te zingen, maar ook om zo deze nieuwe kerk en de mensen daar beter te leren kennen. Dat werkte. Ze kreeg er veel contacten. Martha Zanting werd een goede vriendin met wie ze allerlei activiteiten ondernam.

Vrijwilligerswerk

Elly heeft in al die jaren daarna heel veel vrijwilligerswerk verzet, onder meer voor het dienstencentrum in de Merenwijk en de zangersbond in Voorschoten. Ze zong in meerdere koren, ook recent nog in Arcobaleno. Een gesprek over het bundelen van de Bulletins wordt vanzelf ook een gesprek over de vele veranderingen in de afgelopen ongeveer 45 jaar. Niet alleen werden de kinderen groot, werden Elly en Gerard grootouders, maar zij zagen ook de Merenwijk en De Regenboog flink veranderen. De wijk werd een mooie, groene wijk. Ook de Regenboog floreerde. Er waren in het begin van Elly's werk voor het Bulletin wel zo'n 1000 Bulletins. Net als in veel andere kerken zagen ze het aantal leden tot hun spijt teruglopen, wat ook blijkt uit het aantal geproduceerde Bulletins. Nu worden er nog ongeveer 400 gedrukt.

Zonder vrijwilligers als Elly en Gerard zou De Regenboog al die jaren niet hebben kunnen functioneren. Behalve de verplichting en het vele werk, brengt en bracht het samenwerken met zo veel mensen, veel gezelligheid en plezier met zich mee, benadrukken beiden.

Hartelijk dank, Gerard en Elly, en speciaal aan Elly voor de 35 jaar van je inzet en betrokkenheid!

Truus de Haan

In de Kerktuin

Hebt u alweer een wandelingetje gemaakt over de met verse houtsnippers bestrooide paadjes van de kerktuin? Zeker doen want het is de moeite waard. Vanachter de ramen van de ontmoetingsruimte hebt u natuurlijk de rand met bloeiende sneeuwkllokjes gezien toch?

Loop dan even verder de tuin in: wanneer u goed kijkt, ziet, bijvoorbeeld onder de kip, de blauwe bloemen van de Maagdenpalm (Vinca) tussen de donkergroene blaadjes.

Maagdenpalm? De legende wil dat Jozef op zijn trouwdag zijn staf in de grond stak en op die plek spontaan deze plant begon te bloeien. De maagdenpalm groeit trouwens ook in het wild in Nederland.

Op verschillende plaatsen ziet u ook de helderblauwe Iris (Iris reticulata), een laagblijvende iris soort. En – we blijven in het blauw – ook de eerste bloemetjes van de Ossentong (Anchusa) zijn al te zien in het blauwvak, rechts van de ingang van de tuin. Nee, dat zijn dus geen vergeet mij nietjes die u daar ziet! De vergissing is snel gemaakt. Kortom: de tuin is al weer bezig aan een come back. Wij, leden van het tuinteam ook.

Binnenkort volgt weer een oproep aan u om mee te helpen!



Overigens: zijn de potnarcisjes die u hebt gekregen uitgebloeid? Zet u ze dan op het terras in de kerktuin? Wij zorgen voor een mooi plekje waar ze volgend jaar weer kunnen bloeien.

Heleen Gombert

Collecte voor Juigalpa

Het was een verrassing toen we hoorden dat er in november in een viering van de Regenboog opnieuw gecollecteerd was voor ons werk in Nicaragua, met het mooie resultaat van rond de E 300,-. Te meer daar we nog een kleine verantwoording schuldig waren t.a.v. het collectegeld dat ik in maart mee had gekregen, toen ik in een viering op bezoek was.

Jullie blij van medeleven geeft niet alleen economische middelen om wat extra's te kunnen doen in ons werk met de mensen met een intellectuele beperking, maar geeft ook morele ondersteuning. En het feit dat de Regenboog ons nu al diverse jaren ondersteunt, maakt dat we met elkaar een team vormen, waar ik persoonlijk heel blij mee ben. Want een verschil in de wereld kunnen we alleen samen maken!

Revalidatie project

In maart was er gecollecteerd om revalidatiemiddelen te kopen voor de

stimuleringsmomenten die we elke dag hebben met de huisgenoten. In een eerder stukje heb ik u daarover geschreven: over de bobath bal, de massage instrumentjes en de ligmatten. Eén keer in de maand komt er een fysiotherapeute langs (betaald) die meedenkt of oefeningen bijgesteld moeten worden. Of waar we nieuwe stappen kunnen zetten. We hebben een enthousiast team dat steeds beter leert, dat een verdere ontwikkeling van onze huisgenoten, die jarenlang onvoldoende gestimuleerd zijn geweest, ook beïnvloed wordt door onze technieken en afstemming hoe een ieder net een stapje verder te helpen. Daarbij mikken we niet op centimeters vooruitgang, maar op millimeters. En al die millimeters bij elkaar maken een wezenlijk verschil. Dat is zichtbaar als je vergelijkt hoe de huisgenoten hier binnen kwamen en hoe ze zich tot nu toe ontwikkeld hebben.

Daniel en Loyda

Broer en zus, die in hun leven weinig gestimuleerd zijn en met een derde graads ondervoeding bij ons binnen kwamen. Ze zijn zeer passief in hun manier van doen, komen bijna hun stoel niet uit en spreken niet. Ook geven ze nauwelijks aan wat ze nodig hebben. Daarom is veel ook niet boeiend voor hen. Maar we blijven zoeken naar materialen die hun zouden kunnen prikkelen. Om hun belevingswereld toch iets uit te breiden. En zo hún en onze wereld iets meer te verbinden. Bekend is dat naarmate het ontwikkelingsniveau lager is, de stimulatie meer in 'belevingsmaterialen' gezocht moet worden, materialen die bepaalde sensaties oproepen. Het is onmogelijk om dat soort materialen in Juigalpa te vinden. Om het in de hoofdstad Managua te vinden, is zoeken naar een speld in een hooiberg. Dus benutte ik mijn vakantie in Ecuador om in de 3 miljoenen stad Guayaquil waar mijn dochter woont, de diverse speelgoed winkels af te gaan om geschikte materialen voor met name dit tweetal aan te schaffen. Met het geld wat nog over was van de collecte in maart.



Op de foto ziet u de gekochte materialen.



En op de andere foto Daniel- die na een korte gewenningsperiode- prinsheerlijk in het wáter dobert (een keer per week gaan we naar een zwembad). Voorlopig kunnen we vooruit met het experimenteren en uitdagen! Dank zij jullie hulp. Nogmaals van harte dank: voor jullie meeleven, delen en gebed.

Astrid Delleman

Concert Kamerkoor Vocalei

Kamerkoor Vocalei, inmiddels een vertrouwde gast in De Regenboog, geeft zondagmiddag 5 april om 15.30 uur een namiddagconcert met als titel Passie en Verstillig.

De Lijdenstijd heeft vele componisten geïnspireerd tot het schrijven van muziek. Vocalei heeft daaruit een aantal bijzondere werken gekozen.



Het Stabat Mater beschrijft de compassie met het leed van Maria bij de kruisdood van Jezus. Het is een van oorsprong liturgisch gedicht uit de Middeleeuwen. De tekst is al vele malen op muziek gezet.

Vocalei zingt het "Stabat Mater" van J.G. Rheinberger, van wie ook het ontroerende "Abendlied" ten gehore wordt gebracht. Daarnaast zingen we twee delen uit het "Stabat Mater" van een hedendaagse componist, K. Jenkins, onder meer het Ave Verum. Spannend het verschil te horen met een veel oudere compositie - van rond 1600

- van dat "Ave Verum", die van de Engelse componist William Byrd.

Van enkele Duitse componisten uit verschillende perioden werden liederen gekozen die bij deze tijd van verstilling passen. Zo ook van de Franse componist M. Durufle. Hij componeerde een prachtig "Onze Vader". En dat hoort u dan naast het donkere Russische "Onze Vader", "Otce Nas", van P.I. Tsjaikovski.

Het belooft een mooie muzikale middag te worden in deze tijd op weg naar Pasen. Van harte welkom in De Regenboog op zondagmiddag 5 april om 15.30 uur.

De entree bedraagt € 12,50. Kaarten, inclusief programma en koffie/thee na afloop van het concert in de voorverkoop bij koorleden of via de website: € 10,-. Voor verdere informatie zie: www.vocalei.nl

Heleen Gombert

Herdenking Jodenvervolging Leiden 2020



Op zondag 19 april 2020 is er weer - opdat wij nooit vergeten - de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden. De herdenking vindt plaats in de Marekerk, Lange Mare 48 te Leiden, aanvang 19:30 uur.

De herdenking is voor iedereen: jong en oud, jood en niet-jood, gelovig en niet-gelovig. Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.

Tijdens de herdenking zal rabbijn Clary Rooda een familiegeschiedenis vertellen. Haar moeder is tijdens de oorlog in de onderduik

geboren in Leiden, in een huis van het Leids artsenvetert aan de Oude Singel.

Muzikale medewerking is er van chazaniet Anna de Voogt (zang), Elly de Herder (viool) en Frank de Herder (piano/orgel).

Een belangrijke rol is weggelegd voor jongeren, die via de scholen van Leiden en omgeving bij de herdenking zullen worden betrokken. Zij zullen namen noemen van Leidse Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht.

Ook jongeren uit de verschillende (wijk)gemeenten en parochies worden uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment deel te nemen. Jongeren die actief bij de Herdenking betrokken willen worden kunnen zich daarvoor aanmelden bij beraadleiden@gmail.com.

De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden beoogt op ingetogen en waardige wijze Leidse Joden te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Zij wil de Holocaust in herinnering houden en blijvend aandacht vragen voor het gevaar van antisemitisme en maatschappelijke uitsluiting. Daartoe houdt de Stichting een jaarlijkse herdenking waarbij jongeren actief betrokken worden. Door het vertellen van verhalen, met muziek en gepaste rituelen worden de sporen van de vervolging van de Joden in Leiden en omgeving voelbaar gemaakt. De stichting draagt ook door middel van het ontwikkelen van lesmateriaal bij aan de educatie over de Holocaust. Bij de herdenking is ieder welkom, onafhankelijk van geloof of herkomst.

Arno Hanssen, secretaris Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden

Informatiebijeenkomst cursus Theologie

Op zaterdag 14 maart is er voor iedereen die meer over de protestantse cursus "Theologische Vorming voor geïnteresseerden" (TVG) te weten wil komen, een informatieochtend in de zalen van de Christus Triumfator kerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag. De ochtend begint om 10.30 uur en zal tot ongeveer 13.30 uur duren. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

Deze cursus biedt u een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en Bijbel, maar probeert

samen met u ook antwoorden te vinden op levensvragen

De ochtend begint met een korte kennismakingsles om u een indruk te geven van de inhoud van de cursus. Het onderwerp van de les zal gekozen worden uit de Bijbel, of uit de samenleving, geloofs- en levensvragen. De andere aanwezige docenten zullen kort iets over de inhoud en opbouw van hun lessen vertellen. Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen over deze lessen, zowel als over de cursus.

Na de pauze krijgt u de gelegenheid om met de verschillende aanwezige docenten en met het vak dat zij geven kennis te maken. We doen dit in kleine groepen, elke keer 10 minuten, waarna we wisselen, zodat u zo veel mogelijk informatie over de lesstof en de verschillende vakken kunt krijgen.

Op deze ochtend kunt u natuurlijk ook alle inlichtingen krijgen over de cursus en over de zomerschool die ook dit jaar weer in juni georganiseerd zal worden.

Bij genoeg aanmeldingen begint de nieuwe cursus weer in september, afhankelijk van de belangstelling, op woensdagavond en / of op donderdagmiddag.

Hopelijk mogen we u op zaterdag 15 maart verwelkomen.

Laat u even weten of u komt door een berichtje te sturen naar de secretaris Annemarie van Duijn, E-mail w.van.duyn1@kpnplanet.nl Tel. 071-4073566 / 06 5537 5048

Bijgeluiden....



Hier stond eerst 'ongewenste geluiden', dat was namelijk de aanleiding voor deze bijdrage. Maar ik heb hem iets neutraler vormgegeven, want tijdens het overdenken van wat ik verder zou schrijven, kwam ik toch ook op positieve bijgeluiden.

Maar eerst de aanleiding. Inmiddels is deze column een toonaangevend medium van actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen, voorzien van persoonlijke (muziek)noten, die gebaseerd zijn op eigen waarnemingen, interpretaties en feiten. Een dergelijk 'feit' is dat ik een nieuwe trend in de Regenboog heb waargenomen, welk feit ik thans voorzie van een persoonlijke interpretatie. Naar mijn bescheiden mening een trend die per direct een halt moet worden toegeroepen en bij voorkeur vóórdat een en ander tot vast liturgisch onderdeel is gepromoveerd.

De trend bestaat uit twee recente voorvallen, maar met dezelfde inhoud. Als organist proberen wij muzikaal verantwoord bezig te zijn en dat betekent dat wat je ook speelt, er altijd een passend slot wordt gespeeld. Zelfs als je midden in een stuk zit en er moet om wat voor reden dan ook worden gestopt, dan nog maak je er op gepaste wijze een eind aan. Als er wordt geïmproviseerd, zelfde verhaal. De organist houdt voorts altijd in de gaten wanneer er tijdig moet worden gestopt, en er zijn bij elke viering twee belangrijke momenten: bij aanvang van de viering als de voorgang(st)er binnenkomt en als de kinderen terugkomen uit de nevendienst. Terwijl ondergetekende dat 100% in de gaten heeft en direct het passende slot improviseert, in de meeste gevallen door heel zacht te eindigen, dan is het heel opmerkelijk (mooie term he, zo voorkom je dat mensen gaan mopperen over mijn column..) dat je dan al spelende over de geluidsinstallatie hoort "Willen de kinderen misschien..." en bij aanvang van de viering "Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom...."..... Een keer (de eerstgenoemde kreet) kan gebeuren, maar twee is bij deze structureel.

Wat ik daarvan vind zal ik illustreren aan de hand van een opgetekend verhaal, met de kanttekening dat ik de oplossing om deze trend te stoppen zeer passend vind en in voorkomende gevallen overweeg toe te passen, maar dat ik de opmerking van de betreffende persoon niet onderschrijf.

De beroemde Franse organist en componist Jean Langlais speelde tijdens een dienst in de Notre-Dame te Parijs. Hij bouwde langzaam af tot pianissimo (u kent wellicht de aanduiding 'pp' in muziekpartituur) toen de priester zijn opening al begon. Zeer geagiteerd schakelde Langlais direct alle (meer dan 100!) registers in, om met een orkaan van decibellen de priester van repliek te dienen. Waarna hij stopte en tegen de aanwezigen op de

orgeltribune zei: “Deze priester, dat is een monster!”.

Nog een recent geconstateerd bijgeluid en ter voorkoming van nóg een trend: de deur het dichtst bij het orgel piept enorm. Dus voor degenen die het ‘overwegen wij deze woorden tijdens orgelspel’ invulling geven door tijdens dat orgelspel weg te lopen...gelieve een andere deur te nemen. Of gewoon overwegen door te blijven zitten, je overweegt immers die woorden denk ik het beste als je het orgel ook hoort...

Maar dan, een bijgeluid dat ik ga missen! Aan het eind van de viering van de tweede kreet (zie hiervoor) werd verteld dat Petra ons ging

verlaten. En Petra is vaak de eerste die ik tegenkom in / bij de Regenboog. Ik arriveer bijna altijd rond negen uur en heel vaak staat zij dan al bij de voordeur, ook als het koud is en / of het regent. Standaardritueel is dan dat ik haar goedemorgen wens en aangeef dat ik zo de deur voor haar open doe, waarna een ‘Yes Sir!’ volgt. Ik ga eerst naar binnen door de ‘artiesteningang’ en maak dan de hoofdingang van binnenuit open. Vervolgens neemt ze plaats en zodra ik mijn geplande repertoire ga oefenen volgt standaard een schaterlach. Ook als ik een voor haar bekend lied ging oefenen, daar was dan dat ‘bijgeluid’. Maar dat soort bijgeluiden leverde altijd wél een glimlach op!

Frank Resslerer

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur;
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Quiltsters: elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur;
- Meditatie: elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand om 18.00 uur;
- Repetitie Arcobaleno: tot en met 11 april, elke zaterdag van 16.00 tot 17.30 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Maart		
Ma 09	20.00-22.00 u	Leerhuis
Di 10	16.00-17.15 u	Kom aan Tafel
Zo 15	10.00 u	Bezoek Evangelische Broedergemeente
Di 17	14.00-16.00 u	Zin in 't leven
	16.00-17.15 u	Kom aan Tafel
		Inleveren kopij Bulletin 3
Di 24	16.00-17.15 u	Kom aan Tafel
	20.00 u	Ouderavond Kom aan Tafel
Zo 29	11.15-12.30 u	Palmpaasstok knutselen
Ma 30	20.00-22.00 u	Leerhuis
Di 31	14.00-16.00 u	Zin in 't leven
	16.00-17.15 u	Kom aan Tafel
April		
Wo 01	14.00-15.30 u	Poëziemiddag
Ma 06	20.00-22.00 u	Leerhuis

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Naam van de Zondag	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
08-03	2 ^e zondag 40-dagentijd		Ds. M. Buitenwerf	Avondmaalsproject DEAL de Bakkerij
12-03	19.00 u Eucharistie		Pst. D. Langerhuizen	
15-03	3 ^e zondag 40-dagentijd	m.m.v. Regenboogkoor	Leden geloofsgemeenschap	Kerk in Actie 40-dagentijd collecte Noodhulp
22-03	Zondag Laetare	m.m.v. 'The Living Lord Singers'	Pw. M. Claassens	RK Vastenactie
29-03		Viering van de Maaltijd	Ds. M. Buitenwerf	PGL
05-04	Palmzondag	Palmpaasoptocht	Pw. W. Hoogendoorn	RK Vicariaat
06-04	19.30 u Vesper in Stiltecentrum			
07-04	19.30 u Vesper in Stiltecentrum			
08-04	19.30 u Vesper in Stiltecentrum			
09-04	19.30 u Witte Donderdag	Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Pt.Th.A.M. Scholtes ofmconv.	Diaconie/De Bakkerij
10-04	19.30 u Goede Vrijdag	m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf	
11-04	21.30 u Paasnacht	Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Pt. K. van der Geest SVD	RK Vastenactie
12-04	10.00 u Pasen	Viering van de Maaltijd m.m.v. Arcobaleno	Ds. M. Buitenwerf	PGL
16-04	19.00 u Eucharistie		Pst. D. Langerhuizen	

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.
Voor de allerkleinsten is er crèche.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.