



WEEKAGENDA

16 -23 februari 2020

Korte berichten voor deze weekagenda kunt u t/m donderdag inleveren in het laatje in de hal van de Regenboog of mailen naar ingridjam@hotmail.com



www.deregenboogmerenwijk.nl

NIEUWE BEWONERS EN GASTEN

Hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat u zich hier thuis voelt. Bij de informatietafel in de hal staat Annet Ederveen van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen.

VIERING 16 februari

1^e lezing: Deut. 30, 15 – 20; 2^e lezing: Mattheus 5, 17 - 26

voorganger	M. Hoogervorst pw
ambtsdragers	Ester Korbee, Harry Delemarre
lector	Jan Vis
litas	Aisha, Liewe
kindernevend.	Els Frankhuizen
organist	Wilfred van der Wal
koor	Regenboogkoor olv Hendrik Vonk
beamer	Yaran Kaelani
koster	Ronald van Heijningen
(hulp)kosters	Ilse en Tjeerd Jansen
bloemen	Maja van Spaandonk
koffie nd. dienst	Trudie Buitenbos, Elly Visser
crèche	Lilianne Ras, Elvira Dierickx
collecte	1e: geloofsgemeenschap Regenboog 2e : RK Vicariaat

BLOEMENGROET

Zondag 9 februari is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar Hanneke Rozendal, Snoekforel

KLIEDERKERK zo. 16 februari, 13.00-14.15 uur

Na de geslaagde Kliederkerkviering in oktober over Jona, organiseren we weer een Kliederkerk op zondag 16 februari, van 13.00 tot 14.15 uur. Bij Kliederkerk kunnen kinderen (3 tot 10 jaar) samen met hun (groot)ouders spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken (bijv. met knutselen, spelletjes en proefjes doen, liedjes zingen). Deze keer zal het gaan over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Kliederkerk is voor alle kinderen, dus neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee! Meld je aan bij ds. Mirjam Buitenwerf, mail: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789

IN DE KERKTUIN

Op de beamer ziet u deze week als het goed is, een foto van een sneeuwkllokje. Ze bloeien momenteel volop in de kerktuin, dus gaat u vooral even kijken! U kunt dan ook meteen zien dat enkele zeer ijverige leden van het tuinteam door weer en wind verse houtsnippers hebben aangevoerd en verspreid, een behoorlijke maar dankbare klus!

Ruimt u, wanneer u toch rondloopt, even de vast wel weer de tuin ingewaide rommel op?

Vast dank namens het tuinteam!

PALMTAKJES

Ook dit jaar vragen wij u weer de palmtakjes die u vorig jaar met Palmпасen uitgereikt hebt gekregen (voor zover u ze nog hebt) weer mee terug te nemen naar de Regenboog. Van deze takjes wordt de as gemaakt voor aswoensdag (26 februari a.s.) Op de tafel in de hal staat een mandje waar u uw takjes in kunt leggen.

BEZOEK AAN DE EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE zondag 15 maart

Het jaarlijkse uitstapje dat de werkgroep Wijkcontacten organiseert, om eens over de eigen grenzen heen te kijken, gaat dit keer naar de Evangelische Broedergemeente in den Haag. (Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag). We gaan met het openbaar vervoer vanaf Leiden Centraal.

De leden van de EBG hebben vaak een binding met Suriname. Daar is de Evangelische Broedergemeente het grootste protestantse kerkgenootschap met zo'n 60.000 leden. Een groot aantal scholen in Suriname gaat uit van de Broedergemeente. In hun spiritualiteit en liturgie is de rol van muziek bijzonder groot.

We wonen de viering (10:00 uur) bij.

Daarna hebben we een ontmoeting met de mensen uit de geloofsgemeenschap.

Na het bezoek gaan we nog een gezellig samen in de stad (op eigen rekening) lunchen.

Opgeven bij: Edo Elstak **vóór 1 maart** ejh.elstak@telfort.nl

FILM IN DE REGENBOOG do. 20 februari

Wat is belangrijker in een gezin: de bloedband, of de tijd die je samen doorbrengt? Liefde is er genoeg in het samengestelde gezin van Osamu, maar geen geld. Als hij met zijn zoon na de zoveelste winkeldiefstal op weg naar huis is, komen ze een klein meisje tegen dat van huis is weggelopen. Zij kan er ook nog wel bij en voelt zich snel thuis. Maar tegen het eind van de film komt er een geheim aan het licht en worden de banden op de proef gesteld. Kore-eda maakte opnieuw een hartverscheurende film over de kwetsbaarheid van mensen in een harde samenleving. Terechte winnaar van de Gouden Palm.

Film: Shoplifters, Japan 2018, regie Hirokazu Kore-eda

Aanvang 19.30 uur. Kosten € 5,00.

EUCHARISTIEVIERING donderdag 27 februari

Donderdag 27 februari (4^e donderdag van de maand) is er weer een Eucharistieviering in het Stiltecentrum. Deze keer zal Theo Scholtes voorgaan. Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.

Aanvang 19.00 uur

ZIN IN 'T LEVEN!

Drie bijeenkomsten voor Merenwijkers vanaf 65 jaar

- dinsdag 3 maart, 14.00-16.00 uur, met spreker Annet Gijsman (Coalitie tegen eenzaamheid), over levensplezier.
- dinsdag 17 maart, 14.00-16.00 uur, met spreker Katja Beerman (consulent levensvragen bij Netwerk Levensvragen Leiden), over levensvragen.
- dinsdag 31 maart, 14.00-16.00 uur, met spreker Kees van der Meer (huisarts bij praktijk 't Joppe in de Merenwijk), over verlieservaringen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle Merenwijkers van 65 jaar en ouder. U kunt er ook voor kiezen om naar één of twee van de bijeenkomsten te komen. Wel graag uiterlijk een week vóór de bijeenkomst aanmelden bij Jan Vis, visaard@gmail.com of tel. 06-38535810. Hier kunt u ook terecht voor vragen, bijvoorbeeld als u vervoer naar de Regenboog nodig heeft.

ZIE OOK Bulletin(47-1) blz.9

DIGITAAL COLLECTEBONNEN BESTELLEN

U kunt de collectebonnen digitaal bestellen op de website van de Regenboog (www.deregenboogmerenwijk.nl). Op de website staat een formulier dat u kunt invullen en versturen. Ik zal de bonnen dan de eerste zondag van de maand bij me hebben of u kunt ze per post laten toesturen naar uw adres. Willy Menken, penningmeester AKM

KOFFIE-INLOOPOCHTEND iedere woensdag

Iedere woensdag staat vanaf 10.00 uur de deur van de Regenboog open voor wie zin heeft in een kopje koffie en wat gezelligheid.

U kunt vrij binnenlopen tot 11.30 uur

AGENDA

zondag 16 februari	13.00 uur	'Kliederkerk' zie boven
dinsdag 18 februari	20.00 uur	leerhuis Onzevader
dinsdag 18 februari	20.00 uur	ouderavond Kom Aan Tafel
dinsdag 18 februari	hele dag	uiterste inleverdatum kopij Bulletin 2
woensdag 19 februari	10.00 uur	inloop koffie-ochtend
donderdag 20 februari	10.00 uur	quiltten en andere handwerken (zie boven)
donderdag 20 februari	19.30 uur	Film in de Regenboog (zie boven)

zondag 23 februari	10.00 uur	ds. B Heubeck <i>viering met Maaltijd</i>
woensdag 26 februari	10.00 uur	inloop koffie-ochtend
woensdag 26 februari	19.30 uur	Aswoensdagviering M. Hoogervorst mmv Regenboogkoor
donderdag 27 februari	10.00 uur	quiltten en andere handwerken (zie boven)
donderdag 27 februari	19.00 uur	Eucharistieviering in het Siltecentrum, met Theo Scholtes

VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor ZUYDWIJK

Verpleeghuis Zuydtwijck in Aaltje Noordewierlaan 50 Leiden van zorg-organisatie Topaz organiseert twee keer per maand voor haar bewoners kerkdiensten op de zaterdag ochtenden. De bewoners worden uitgenodigd en door een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers van de afdeling opgehaald en naar de kerkdienst gebracht, tijdens de kerkdiensten begeleid en na de kerkdienst en het koffiedrinken weer terug naar de afdelingen gebracht.

QUILTEN EN MEER iedere donderdag

Iedere donderdagochtend is de werkgroep Quiltsters in de Regenboog te vinden. Deze groep bestaat op dit moment uit zo'n acht dames, die zich bezighouden met quiltten, breien, haken of borduren. Meer handwerkkliefhebbers zijn welkom tussen 09.30 en 12.00 uur.

De groep houdt zich niet alleen bezig met handwerken, maar neemt ook de telefoon aan en ontvangt bezoekers.

Informatie is verkrijgbaar bij Hennie Altewischer - Dalebout, telefoon: 5232253, e-mail: lodewijkaltewischer@online.nl

VOEDSELBANK

Dit jaar, 2020, zijn er weer meer mensen voor hun dagelijks eten afhankelijk van de voedselbank. Deel met hen van uw overvloed. Bijzonder gevraagd worden:

Vis of vlees in blik - peulvruchten (gedroogd of in blik) - noten - gesteriliseerde (houdbare) melk - kaas (vacuum verpakt) - gedroogde vruchten - volkoren granen - zilvervliesrijst - zonnebloem- of olijfolie - kruiden

Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom.

Liever geen verse producten die snel bederven.

GROENE KERK

In het entree naast het kantoortje hangt een ideeënbus voor tips hoe we de Regenboog zo groen mogelijk krijgen en ook voor ideeën om zelf bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Schroom niet uw ideeën en tips in de bus te doen; Het gaat vaak om kleine dingen. Wat voor de een vanzelfsprekend is kan voor een ander een openbaring zijn.

P.S. hoe is het u vergaan met de opdracht van de 'omgekeerde collecte' van 5 januari j.l.?

Bewoners waarderen dit zeer en de vrijwilligers halen veel voldoening uit hun werk.

Verdere taken zijn het in orde maken van de zaal voor de kerkdiensten en na afloop het opruimen.

Komt u ons team vrijwilligers versterken?

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger Tomas van Driel. E-mail: t.vandriel@topaz.nl