

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 47 nr. 1
jan.- febr. 2020

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Nieuwjaarstoespraak voorzitter AKM	2
Oecumene vraagt permanente zorg en aandacht	3
Medeleven	5
Wekelijkse bloemengroet	5
Werkzaamheden Marianne Hoogervorst	6
Opvolging Marianne Hoogervorst	6
Bezoek Mirjam Buitenwerf	6
Terugblik Kinderkerstfeest	6
Aswoensdag – de viering en de rituelen	7
Veertigdagenretraite via internet	8
Kliederkerk in de Regenboog	8
Kom aan Tafel – laatste oproep	8
Zin in 't leven!	9
De AKM en onze penningen	9
Poëziemiddag	11
Film in de Regenboog	11
Bezoek aan de Evangelische Broedergemeente	11
Activiteiten werkgroep Diaconie	11
Opdrachten Groene Driekoningenviering	12
Effe dimmen in 2020?	12
Terugblik Astrid Delleman uit Juigalpa	13
Rond of vierkant of...?	14
Agenda	15
Kleurplaat Carnaval	16
Rooster vieringen	17



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Truus de Haan, de voorzitter van de AKM, opent het eerste Bulletin van 2020 met haar nieuwjaarstoespraak. Daarna volgt een artikel van Geert van Dartel over de permanente zorg en aandacht, die de oecumene vraagt.

Marianne Hoogervorst informeert u vervolgens over haar werkzaamheden in de komende tijd en Mirjam Buitenwerf moedigt u aan, haar voor een huisbezoek uit te nodigen.

Na een terugblik op het kinderkerstfeest, kunt u lezen dat Aswoensdag en de veertigdagentijd al weer naderen. Marianne Hoogervorst gaat in op de viering van Aswoensdag en de rituelen daar omheen. Ook nodigt ze u uit om deel te nemen aan een veertigdagenretraite.

Kinderen kunnen volgende maand aan de slag in de Kliederkerk. Ook kunnen zij zich aanmelden voor Kom aan Tafel.

65-Plusers kunnen in maart drie bijeenkomsten bijwonen getiteld 'Zin in 't leven!'. Verder zijn er weer een poëziemiddag en filmavond en kunt u in maart een bezoek brengen aan de Evangelische Broedergemeente in Den Haag.

Willy Menken informeert u trouw over de financiële stand van zaken van de AKM en Cecile Werner gaat in op de activiteiten van de werkgroep Diaconie.

Na artikelen over de groene kerk en een terugblik op het werk in Juigalpa, sluit Frank Ressler het Bulletin met zijn column af. Op de foto kunt u zien dat er inderdaad niet alleen ronde pijpen op het orgel staan.

De redactie wenst u een goed 2020 toe.



Nieuwjaarstoespraak voorzitter AKM



Nog even napratend na de 1^e zondag in 2020, stelde Ingrid Weitenberg mij voor om mijn Nieuwjaars-toespraakje in dit Bulletin te zetten. Bij dezen!

Beste mensen, ik mag u namens de AKM al het goede voor het nieuwe jaar 2020 wensen. Nu we hier weer zo staan, om het glas te heffen op het nieuwe jaar, is het goed om ons te realiseren wat we hier als Regenboog met elkaar mogen hebben. Het gaat dan wat mij betreft vooral om de volgende drie dingen: 1. de gemeenschap waar we deel van uitmaken, 2. de grote traditie waarin wij staan en die we hier samen als protestanten en katholieken voortzetten én 3. het verhaal, de grote Bijbelse inspiratie die we hier steeds opnieuw zoeken. Dat doen we al bijna vijftig jaar. Vijftig jaar waarin we deze oecumenische manier van kerkzijn hebben opgebouwd. Met vallen en opstaan.



Over een jaar, in 2021, is het vijftig jaar geleden dat de eerste dienst gehouden werd in een gymzaaltje in de Merenwijk in opbouw. Veel Regenbogers hebben de opbouw

met hun jonge gezinnen nog meegemaakt. Dat moment zullen we zeker markeren. We zullen ons vijftigjarig bestaan gaan vieren. Komende tijd gaan we daarvoor de plannen maken. We hebben hier geen gebouw zoals de Hooglandse - of Pieterskerk, maar een kerk die ooit door een 'schurenbouwer' neergezet schijnt te zijn. Het was Mirjam Buitenwerf die me er opnieuw op wees, hoe goed het is dat we hier in een gebouw zoals dit huizen. Een plek die ons niet in een statig keurslijf perst, maar een plek die uitnodigt tot actie. Ronald

van Heyningen vertelde me dat in de afgelopen weken rond Kerst er zo'n 1500 mensen gebruik van het gebouw hebben gemaakt!

Door de inspanning van veel mensen, is het gebouw nog steeds uitnodigend en prettig ingericht. Ik noem in dit verband de Stichting Beheer en de naam van Fred Wessels, maar weet dat ik nog veel meer mensen zou moeten noemen.

Als je in de omstandigheid bent om taken op je te nemen, dan is dat fijn. We hebben veel mensen nodig. Laten we het werk vooral zo doen, dat we er samen plezier in hebben en de taken niet als een last gaan ervaren. Noortje Luning maakte ons vertrouwd met het begrip "kerkgroep" in plaats van "werkgroep", waarmee ze aangaf dat het samenwerken ons plezier en verbondenheid moet brengen in plaats van een last.

Dit nieuwe jaar zijn we ingegaan met het thema: Groene Kerk. In de dienst op deze zondag kwam de schoonheid en de kwetsbaarheid van de aarde nadrukkelijk aan bod. We werden deze zondag uitgenodigd om heel concrete stappen te zetten om bewust te leven en niet achteloos met de schepping om te gaan. Wat is uw voornemen om gezonder te leven? Welk groen briefje haalde u uit het derde mandje in de omgekeerde collecte?! (zie elders in dit Bulletin, red.)

Tot slot wil ik iedereen hartelijk bedanken die een bijdrage levert aan deze gemeenschap door "gewoon" mee te doen, en ook eenieder die op wat voor manier dan ook, verantwoordelijkheid neemt in onze organisatie. En speciaal wil ik 'n extra dank je wel zeggen aan al diegenen die deze kerstweken weer zo feestelijk en inspirerend hebben gemaakt.

We heffen het glas en wensen elkaar een gelukkig en gezegend 2020!



Truus de Haan, voorzitter AKM

Oecumene vraagt permanente zorg en aandacht



Geert van Dartel, Directeur/Secretaris Katholieke Vereniging voor Oecumene; sinds 11 december 2019 ook voorzitter van de landelijke Raad van Kerken

Het werk voor de eenheid van de Kerk vergt een lange adem. Dat is één van de lessen die ik in de voorbije 25 jaar in dienst van de Katholieke Vereniging voor Oecumene heb geleerd. Het is belangrijk dat de Rooms-katholieke Kerk op de weg van de oecumene blijft en dat we daar ook in Nederland steeds concreet gestalte aan geven. Hopelijk staan er steeds weer nieuwe mensen op om zich aan het werk voor de eenheid van de Kerk te wijden. Ik vertrouw daar op. De Katholieke Vereniging voor Oecumene biedt daarvoor een structuur. In de Vereniging worden kennis, ervaring en bestuurlijke verantwoordelijkheid op oecumenisch gebied gebundeld. Diverse geledingen in de Rooms-katholieke Kerk, niet alleen bisschoppen, maar ook parochies en katholieke organisaties kunnen daar gebruik van maken en zouden dat meer mogen doen.

In het najaar van 1994 kwam ik in dienst van de Sint Willibrord Vereniging. Ik wist niet echt waar ik aan begon. Mijn kennis en expertise lagen op het gebied van de Kerk in Midden- en Oost-Europa. Ik had me daar in goede oecumenische samenwerking jarenlang intensief mee bezig gehouden. De Nederlandse kerkelijke verhoudingen kende ik toen nog niet zo goed. Het gesternte was bovendien niet gunstig. 'Over tien jaar doe jij hier als laatste het licht uit', vertrouwde scheidend secretaris Tije Brattinga me in de eerste weken van mijn dienstverband toe.

Ik ben aan dit werk begonnen vanuit de overtuiging dat de oecumenische oriëntatie tot het wezen van het Kerk-zijn behoort. Ik vind dat nog steeds. Het Tweede Vaticaans Concilie zette in de jaren zestig de lijnen uit voor de katholieke deelneming aan de oecumenische beweging. Er is sindsdien zoveel gebeurd en in gang gezet dat niemand de grote betrokkenheid van de Rooms-katholieke Kerk bij de oecumenische beweging kan ontkennen. Maar toen ik in jaren negentig begon viel me op dat de oecumenische samenwerking in ons land in moeizaam vaarwater terecht was gekomen. Een tobberig en rellerig imago waren tekenend voor de sfeer van die tijd. Dat is in de loop der jaren geleidelijk veranderd. Ik heb er voor geijverd om de oecumenische opdracht steeds in het midden van de Kerk onder de aandacht te brengen en van daaruit steun en medewerking te krijgen voor de Vereniging. Goodwill was er altijd, maar tegelijkertijd neemt met de ontkerkelijking ook het draagvlak verder af. Dat is zorgelijk. Hoewel oecumene ook vandaag geen topprioriteit is in de Rooms-katholieke Kerk van ons land, bestaan er op diverse niveaus in de Rooms-katholieke Kerk wel degelijk goede oecumenische contacten met andere kerken. De Vereniging heeft daar aan bijgedragen. Wat waren voor mij de hoogtepunten in deze 25 jaar? Heeft het iets opgeleverd wat van blijvende waarde is? Dat zal de tijd leren natuurlijk, maar toch waag ik het alvast enkele zaken te benoemen.

Vijftig jaar Sint Willibrord Vereniging



Een eerste hoogtepunt voor mij was de viering van het vijftigjarig jubileum van de Sint Willibrord Vereniging op 12 juni 1998 in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Prof. Otto Herman Pesch hield een prachtige en

onvergetelijke feestrede over de weg van de oecumene en het uitdijend hemels orkest. Kardinaal Johannes Willebrands nam het eerste exemplaar van het boek over de geschiedenis van de Sint Willibrord Vereniging in ontvangst. Dit boek 'Nieuwe visies op een oud visioen, portret van de Sint Willibrord Vereniging' van Jan Jacobs is voor een goed begrip van de katholieke weg naar de oecumenische beweging in Nederland nog steeds van grote waarde. Kort na de viering van dit jubileum begonnen de besprekingen met de stichting Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken. Deze besprekingen mondden in januari 2001 uit in de samenvoeging van beide instellingen in de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Persoonlijk was ik een groot voorstander van deze samenvoeging, omdat je de oecumene met de Oosterse Kerken niet los kunt maken van de oecumene binnen het Westers christendom. Die twee dimensies en aandachtsvelden horen bij elkaar. Daarbij komt dat de betekenis van de Oosterse Kerken in de Nederlandse context de laatste decennia sterk is toegenomen. Vanaf 2001 hebben we in de Vereniging steeds gezocht naar een goede balans in de aandacht voor de Oosterse Kerken en de Kerken uit de Reformatie. Dat is terug te zien in de vele activiteiten, publicaties en acties. Dankzij de samenvoeging is het oecumenisch werk van de Vereniging completer geworden, de agenda verbreed en hebben we veel meer internationale contacten gekregen.

Conciliair proces



Het Conciliair Proces voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping geldt als een hoogtepunt van de oecumenische beweging in Nederland in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De eerste Europese oecumenische assemblee vond plaats in 1989 op een cruciaal moment in de Europese geschiedenis en had als motto 'Vrede met Gerechtigheid'. In Nederland kreeg het

Conciliair Proces in de jaren negentig geen echt vervolg. De grote Europese oecumenische bijeenkomsten in Graz 'Verzoening, gave van God en bron van nieuw leven' (1997) en Sibiu 'Licht van Christus schijnt over allen' (2007) brachten niet eenzelfde dynamiek op gang als in de jaren tachtig. Vanuit de Vereniging heb ik het belang van deze Europese bijeenkomsten en de resultaten ervan voor het voetlicht gebracht. En dat heeft ook wel wat opgeleverd. De Charta oecumenica was de directe uitkomst van de oecumenische assemblee in Graz. Dit document, bedoeld als handvest voor de oecumenische samenwerking tussen de kerken in Europa, werd op 18 januari 2002 in Utrecht door de lidkerken van de Raad van Kerken ondertekend. Kardinaal Adrianus Simonis sprak bij die gelegenheid de oecumenelezing uit.



De oecumenische assemblee in Sibiu gaf in Nederland de aanzet tot het project Doop(v)erkenning van de Raad van Kerken. Gedurende 3 jaar was ik secretaris van de commissie die het gesprek tussen de kerken organiseerde. Het project werd aanvankelijk met de nodige scepsis bezien, maar de betrokkenheid was groot en de gesprekken inhoudsrijk. Op 29 mei 2012 werden in het bedevaartsoord Heiloo twee teksten ondertekend. Vertegenwoordigers van negen kerken ondertekenden de gemeenschappelijke doopverklaring. Vertegenwoordigers van elf kerken ondertekenden een verklaring van toenadering inzake de kinderdoop en de doop op geloof. Ook bij de vervolgfase 'Beleving van Eucharistie en Avondmaal' was ik namens de Vereniging nauw betrokken.

Raad van Kerken

De samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland is een belangrijke constante in de geschiedenis van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Door de jaren heen heeft de Vereniging actief deelgenomen aan het werk van de Raad van Kerken. De laatste vier voorzitters van de Raad (prof. Ruud Huysmans, dr. Ton van Eijk, drs. Henk van

Hout en drs. Dirk Gudde) waren daarvoor als voorzitter, secretaris of adviseur in de Vereniging actief. Zelf heb ik veel ervaring opgedaan in diverse secties en projectgroepen van de Raad van Kerken. De belangrijkste daarvan waren de projectgroep die de Nederlandse uitgave verzorgt voor de Gebedsweek voor de Eenheid en de Sectie Oecumenische Actie voor het contact met de plaatselijke raden van kerken. Sinds enkele jaren neem ik op persoonlijke titel als één van de vertegenwoordigers van de RK Kerk deel aan de plenaire vergadering van de Raad van Kerken.

Herdenking Reformatie



Een hoogtepunt dat hier niet onvermeld mag blijven is de oecumenische herdenking van de Reformatie in 2017. Vanaf 2010 nam de Vereniging als projectpartner deel aan het netwerk Refo500. In een vroeg stadium zijn we begon-

nen met het publiceren van teksten en het organiseren van bijeenkomsten gericht op de oecumenische doordenking van de Reformatie. We hebben onze eigen geschiedenis (Erasmus, Concilie van Trente) niet verwaarloosd. In 2015 werd door het Moderamen van de PKN en de RK Bisschoppenconferentie een kleine commissie in het leven geroepen met de opdracht invulling te geven aan de oecumenische herdenking van de Reformatie. Op initiatief van de commissie kwam het tot de uitgave 'Van Conflict naar Gemeenschap' en de uitgave van gezamenlijke teksten over de eenheid en de roeping van de Kerk in onze samenleving. De zichtbare betrokkenheid en aanwezigheid van de Rooms-katholieke Kerk bij de herdenking van de Reformatie op 31 oktober 2017 in de Dom werd door de Protestantse Kerk hogelijk gewaardeerd. Het werk voor de oecumenische samenwerking vraagt volharding en inventiviteit, maar vooral vertrouwen en geloof. Voor de Vereniging is het momenteel een zorgelijke tijd, omdat we niet goed weten hoe we de financiële basis voor dit werk kunnen waarborgen. Ik hoop zeer dat we daar toch weer een weg in zullen

vinden. De Rooms-katholieke Kerk heeft een dienst zoals de Vereniging die in de afgelopen eeuw heeft vervuld nodig. Vanaf deze plaats dank ik al diegenen die door de jaren heen het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene hebben gesteund. Tevens doe ik de oproep om de Vereniging ook in de toekomst ruimhartig te blijven te steunen, want het werk is nog lang niet gedaan.

Bron: Overeen, september 2019

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Werkzaamheden Marianne Hoogervorst in de komende tijd



Zoals u in het vorige Bulletin hebt kunnen lezen, zal ik vanaf 1 februari formeel ontslagen worden als pastor in de Regenboog. Op dit bericht zijn veel reacties gekomen. Blijkbaar was het bericht niet helder genoeg. Daarom voor alle duidelijkheid het volgende: Met het Vicariaatsbestuur en in overleg met het bisdom zijn we tot de afspraak gekomen dat ik de komende tijd nog regelmatig zal voorgaan. Daarnaast zal ik helpen bij de voorbereidingen op het feest van Kom aan Tafel. Alle andere werkzaamheden hoop ik per 1 februari af te ronden. Voor vragen blijf ik bereikbaar tot mijn officiële afscheid op zondagmiddag 17 mei a.s.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Opvolging Marianne Hoogervorst

In aanvulling op het bovenstaande bericht kan ik namens het Vicariaat mededelen dat we in gesprek zijn met een opvolger voor onze pastoraal werkster Marianne Hoogervorst. In het volgende Bulletin hopen we haar aan u te kunnen voorstellen.

Namens het RKVicariaat, Ingrid Weitenberg

Bezoek Mirjam Buitenwerf

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat ik als predikant werd verbonden aan de Regenboog. Wat is dat jaar snel voorbijgegaan

en wat heb ik in het afgelopen jaar met veel plezier in onze geloofsgemeenschap gewerkt. Ik heb het bij u en jullie erg naar mijn zin!

U weet misschien nog wel dat ik vorig jaar begonnen ben met kennismakingsbijeenkomsten. In die periode heb ik met veel mensen even kort kunnen kennismaken. Ik zou het fijn vinden om in de komende tijd bij mensen die dat op prijs stellen, langs te gaan. Gewoon om wat uitgebreider kennis te maken, of om in te gaan op vragen die u heeft, over het leven, over het geloof, over de kerk, of... Mocht u het op prijs stellen dat ik een keer langskom, of wilt u in de Regenboog afspreken, belt of mailt u dan gerust. Dan maken we een afspraak. Ik hoor graag van u!



ds. Mirjam Buitenwerf, tel. 06-40 42 57 89,
e-mail: ds.regenboog@gmail.com

Terugblik Kinderkerstfeest

Op een zaterdagmiddag in december gebeurde er iets bijzonders in de Leidse binnenstad. Er was namelijk hoog bezoek: vier kinderen van de Regenboog, verkleed als drie wijzen en een ster, waren met de trein aangekomen.





Samen gingen ze als wijzen op zoek, op zoek naar een kind dat geboren was.



De mensen in de stad reageerden verbaasd en enthousiast.



Zo ontstond een mooi fotoverhaal dat we hebben laten zien tijdens het kinderkerstfeest. Op kerstavond was de Regenboog goed gevuld met kinderen en (groot)ouders, de viering werd ondersteund door een geweldig kinderkoor en een fantastische band. Zo beleefden we samen het verhaal van de zoektocht van de wijzen en van de geboorte van Jezus, door samen te zingen, te kijken en te luisteren. Het was een prachtig feest waar veel kinderen en

volwassenen van hebben genoten. Op deze plek wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken: de kinderen die hebben gezongen en hebben gespeeld, de leiding van de kindernevendienst, de dirigente van het koor die samen met de kinderen in de adventstijd alle liederen heeft ingestudeerd, de muzikanten, de fotograaf en alle mensen die op de avond zelf hand- en spandiensten hebben verricht. Heel hartelijk dank! Ik verheug me nu al op volgend jaar...

Mirjam Buitenwerf

Aswoensdag – de viering en de rituelen

Op 26 februari a.s. is het Aswoensdag. Het begin van de veertigdagentijd. Een tijd waarin we op weg gaan naar Pasen, het feest van het Nieuwe Leven.

Voor Aswoensdag is er een weekend vol feestelijkheden, zeker voor de mensen onder de grote rivieren. Het Carnaval begint op veel plaatsen op donderdagavond met een viering in de kerk, de carnavalsviering. De dag daarop bezoekt Prins Carnaval met zijn gevolg de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Pas daarna barst het plaatselijke feest echt goed los. Deze gehele periode van Carnaval is echter een eerste verwijzing naar het feest van Pasen. Met Carnaval leggen we ons oude leven af. We laten zien wie we echt zijn. Dit gebeurt door te verkleeden, maskers te dragen en uitbundig contact te hebben met elkaar. Ons zakelijke gezicht, onze burgerkleding, we nemen er afstand van om zo te laten zien wie we echt zijn (zouden willen zijn!) Het feest werd ingesteld in de Middeleeuwen. Carnaval diende, zo wordt beweerd, om afkeer van een leven met een puur aards karakter op te wekken, door de mensen enkele dagen heel concreet te tonen én te laten ervaren wat het betekent als het kwaad en het eigenzinnige in de mens regeren. Tijdens de Carnavalsdagen ontdekken we op deze manier dat het los laten van oude gewoontes niet zomaar lukt. Daar is meer voor nodig. Na drie dagen uitbundigheid komen we tot inkeer, de veertigdagentijd neemt een aanvang te beginnen met Aswoensdag.

Nadat de vroege Christenen enkele dagen voor Pasen vasten, werd dit in de 3^e eeuw uitgebreid naar veertig dagen in navolging van Jezus die veertig dagen in de woestijn vastte.

Op Aswoensdag is er een bijzondere liturgie waarin de gelovigen een askruisje ontvangen. Aan het begin van die viering worden de palmtakken van het jaar ervoor verbrand tot as. Daarna volgen de lezingen en de overweging. Vervolgens spreekt de voorganger een speciaal zegengebied uit over de as waarna de gelovigen worden uitgenodigd om naar voren te komen om een askruisje te ontvangen. Bij het toedienen van het askruisje wordt er gebeden: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren'. Deze tekst is gebaseerd op het boek Genesis (3,19). Dat op Aswoensdag een kruisje met as gezet wordt, is goed te verklaren. As herinnert namelijk aan de vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast is as ook door het vuur gezuiverd: een beeld voor de zuivering van ons leven die Jezus door zijn dood heeft bewerkstelligd.

Sinds de 10^e eeuw wordt de op Aswoensdag gebruikte as voorafgaand aan de uitreiking gewijd. Sinds de 14^e eeuw wordt de gebruikte as bovendien gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar te verbranden. Die takken waren het teken van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist nederigheid en rouw.

Als teken van berouw en vasten, is het gebruik van as in de Bijbel algemeen bekend. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking 'in zak en as zitten'.

Zelf ervaar ik deze viering als heel bijzonder. Je begint bewust aan de veertigdagentijd. Ik vind het ook heel bijzonder dat deze dag, van oorsprong katholiek, in steeds meer protestantse kerken wordt gevierd, inclusief het askruisje. Laten we als geloofsgemeenschap deze dag in grote getale vieren. Immers, we geloven dat Pasen het grootste Christelijke feest is. Een goede voorbereiding daarop is daarom zeer aan te bevelen.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Veertigdagenretraite via internet

Na de via internet aangeboden adventsretraite 'zie, wat je hoort' bieden de Jezuiten in Nederland en Vlaanderen nu een digitale retraite aan gedurende de veertigdagentijd. Start op Aswoensdag: 26 februari a.s. Als u zich aanmeldt, krijgt u elke dag een bijbeltekst

om te overwegen. Een goede en mooie manier om je voor te bereiden op Pasen.

U kunt zich aanmelden bij:

www.ignatiaansbidden.org

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Marianne Hoogervorst - pastoraal werkster

Kliederkerk in de Regenboog, 16 februari, 13.00-14.15 uur

Na de geslaagde Kliederkerkviering in oktober over Jona, organiseren we weer een Kliederkerk op zondag 16 februari, van 13.00 tot 14.15 uur. Bij Kliederkerk kunnen kinderen (3 tot 10 jaar) samen met hun (groot)ouders spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken (bijv. met knutselen, spelletjes en proefjes doen, liedjes zingen). Deze keer zal het gaan over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.



Kliederkerk is voor alle kinderen, dus neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee! Meld je liefst voor 13 februari aan bij ds. Mirjam Buitenwerf, mail: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789

Kom aan Tafel – laatste oproep



Op zondag 19 april zullen we in de gemeenschap Kom aan Tafel vieren. Na enkele aanmeldingen hebben we besloten dat de voorbereidingen van start gaan. Er kunnen nog kinderen worden aangemeld. Denk hierbij

aan kinderen uit groep 3. Het wordt steeds duidelijker dat er niet elk jaar voldoende kinderen zijn om een werkbare groep te vormen. Dus wilt u dat uw kind meedoet, meldt het dan s.v.p. aan.

De data voor de ouderavonden zijn: dinsdag 18 februari en dinsdag 24 maart. Aanvang 20.00 uur

De kinderen komen bij elkaar op de volgende data: 3 maart - 10 maart - 17 maart - 24 maart - 31 maart -14 april. Telkens op een dinsdag van 16.00 – 17.15 uur.

Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot onderstaande personen:

- Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster (gegevens zie kaft)

- Ds. Mirjam Buitenwerf (gegevens zie kaft)

- Maja van Spaandonk tel. 06-10036168

Graag uw kind aanmelden bij onderstaand adres.

majavanspaandonk@gmail.com

Zin in 't leven!



Drie bijeenkomsten voor Merenwijkers vanaf 65 jaar

Wat is voor u belangrijk in uw leven? Waar heeft u zin in? Wat geeft u energie? Wanneer voelt u zich eenzaam? Hoe gaat u om met verlies: van fysieke mogelijkheden, of van dierbare mensen om u heen? Het zijn vragen die op je pad kunnen komen als je ouder wordt.

Op drie dinsdagmiddagen in maart willen we daarover samen met u in gesprek gaan, tijdens drie bijeenkomsten onder de noemer 'Zin in 't leven!' Bij elke bijeenkomst zal een spreker een inleiding verzorgen. Daarna drinken we samen een kopje koffie of thee, om vervolgens in groepjes met elkaar over het thema van die middag verder te praten.

De bijeenkomsten zijn op:

- dinsdag 3 maart, 14.00-16.00 uur, met spreker Annet Gijsman (Coalitie tegen eenzaamheid), over levensplezier.

- dinsdag 17 maart, 14.00-16.00 uur, met spreker Katja Beerman (consulent levensvragen bij Netwerk Levensvragen Leiden), over levensvragen.

- dinsdag 31 maart, 14.00-16.00 uur, met spreker Kees van der Meer (huisarts bij praktijk 't Joppe in de Merenwijk), over verlieservaringen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle Merenwijkers van 65 jaar en ouder. U kunt er ook voor kiezen om naar één of twee van de bijeenkomsten te komen. Wel graag uiterlijk een week voor de bijeenkomst aanmelden bij Jan Vis, visaard@gmail.com of tel. 06-38535810. Hier kunt u ook terecht voor vragen, bijvoorbeeld als u vervoer naar de Regenboog nodig heeft.

De AKM en onze Penningen



Het nieuwe jaar 2020 is begonnen, de nieuwjaarsborrel van onze geloofsgemeenschap is achter de rug. Het wordt een nieuw begin met een aanloop naar ons 50 jarig bestaan!

Op zondag 5 januari is er een omgekeerde collecte gehouden, naast de gewone collecte. Een omgekeerde collecte is niet iets geven in de collecte, maar wat krijgen. Iedereen kreeg een groen papiertje met een uit te voeren idee om onze natuur minder negatief te belasten. Een geweldig idee, van de 'groene kerk groep' van onze gemeente, om na het collecteren een mandje te laten rondgaan met kleine goede voorname die de wereld 'groener' kunnen maken. Op mijn briefje stond: "koop deze week zo weinig mogelijk artikelen waar palmolie in zit". Het heeft mij geïnspireerd om in beweging

te komen en op die manier iets te doen voor de natuur. De pindakaas pot gaat in ons huis vervangen worden voor een natuur vriendelijker exemplaar.

Het heeft mij doen nadenken over het doel van een collecte. Wie puur praktisch kijkt naar het collecteren in onze viering moet misschien wel glimlachen, twee gevlochten mandjes waarin iedereen zijn muntjes, briefjes en bonnetjes kan doen. Het moment is altijd na de preek, de kinderen komen uit de kindernevendienst. Het eerste mandje is voor onze eigen onkosten voor de viering. Het tweede mandje is voor een vooraf bepaald goed doel. We staan er misschien niet meer bij stil dat het daadwerkelijk een ritueel in de viering is en wij daarmee onze verbondenheid tonen met onze medemens, juist na de preek wordt gevraagd om gul te geven. En geven is het tonen van dankbaarheid. In een kerkdienst merken we dat we verbonden zijn met alle mensen van alle plaatsen en deze verbinding komt ook tot uiting in deze tweede collecte. Er wordt ieder jaar bij de PGL flink vergaderd over de te steunen doelen voor het jaar erop. In onze geloofsgemeenschap moet er rekening gehouden worden met de katholieke doelen en de protestantse doelen, aangegeven door het Bisdom en de PGL. Daarnaast wordt er regelmatig gecollecteerd voor het Diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden. In de laatste weken zijn er, vanuit onze geloofsgemeenschap, mooie bedragen gegaan naar Kerk in Actie, kinderen in de knel en naar De Bakkerij met de speciale zomerbonnen

actie, waarmee mensen en gezinnen in Leiden dit voorjaar geholpen worden. Ook is er eind vorig jaar een aparte gift gegaan naar het Jeannette Noëlhuis. Dit huis is eerder door een collecte van De Regenboog gesteund en vroeg vorig jaar opnieuw een bijdrage. We hebben in de AKM besloten om dit goede werk te steunen met een gift. Het is een beweging in Amsterdam die medemens helpt in praktische zin, leuke site om eens te bekijken. (www.noelhuis.nl)

Samuel is in afwachting van zijn opnieuw voorkomen voor de rechtbank, en de groep rondom Samuel staat hem bij in zijn dagelijkse leven hier en straks misschien de start in Nigeria. Laten we hopen met hem op een goede afloop. Het is nog steeds mogelijk om te doneren voor zijn verlengde verblijf hier in Nederland.

Met ingang van nu is het mogelijk om collecte bonnen bij mij te bestellen met een waarde van 2 euro. Er zijn dan 3 verschillende vellen, de €0,50, €1,00 en €2,00 bonnen, respectievelijk voor 10, 20 en 40 euro per vel. Fijn om met z'n allen ervoor te zorgen dat er minder muntgeld in de mandjes van de collecte wordt gedoneerd. Dit scheelt weer kosten bij het inleveren van deze munten bij de bank.

Op deze plek wil ik, namens de AKM, ook iedereen bedanken die onze geloofsgemeenschap het afgelopen jaar een gift gegeven heeft. Fijn dat zovelen ook onze Regenboog steunen, hartelijk dank!

Datum viering	Bijzonderheden	Eerste collecte: voor geloofsgemeenschap	Tweede collecte: voor bestemmingen buiten de Regenboog	
		Euro	Euro	
24 nov	Voorstelling: Kees Posthumus	400	78	Diaconie De Bakkerij
1 dec		184	159	RK Vicariaat
8 dec		165	136	PGL
15 dec		134	103	RK Vicariaat
22 dec		190	160	Diaconie De Bakkerij
24 dec	Kinderkerst		271	Kerk in Actie Kinderen in de knel
24 dec	Kerstnacht	305	210	RK Adventscollecte
25 dec	Kerst	266	313	Diaconie De Bakkerij/zomerbonnenactie
29 dec		93	67	PGL

PGL= Protestantse Gemeente Leiden

Willy Menken, Penningmeester AKM

Poëziemiddag

Op woensdag 12 februari van 14.00 tot 15.30 uur, lezen wij verder de gedichten rond het thema 'het (klein)kind'.

Daarna beginnen wij met het thema 'de stad die ik niet vergeet'. Veel dichters hebben hun lievelingsstad of dorp beschreven: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden, maar ook Scheveningen en Vlissingen. Wij horen o.a. Hoornik, Deelder, Warren, van Keulen en Krol.

Heeft u ook een pakkend vers(je) over een lievelingsstad, neem het mee.

Leiding: Ronald da Costa; kosten € 5,00.
Opgave: Anja Rijken (tel 5216606)

Film in de Regenboog



Donderdag 20 februari 2020 Shoplifters, Japan 2018, regie Hirokazu Kore-eda

Wat is belangrijker in een gezin: de bloedband, of de tijd die je samen doorbrengt? Liefde is er genoeg in het samengestelde gezin van Osamu, maar geen geld. Als hij met zijn zoon na de zoveelste winkeldiefstal op weg naar huis is, komen ze een klein meisje tegen dat van huis is weggelopen. Zij kan er ook nog wel bij en voelt zich snel thuis. Maar tegen het eind van de film komt er een geheim aan het licht en worden de banden op de proef gesteld. Kore-eda maakte opnieuw een hartverscheurende film over de kwetsbaarheid van mensen in een harde samenleving. Terechte winnaar van de Gouden Palm.

Aanvang 19.30 uur. Kosten € 5,00.
Edo Elstak

Bezoek aan de Evangelische Broedergemeente zondag 15 maart



Het jaarlijkse uitstapje dat de werkgroep Wijkcontacten organiseert, om eens over de eigen grenzen heen te kijken, gaat dit keer naar de Evangelische Broedergemeente in den Haag. (Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag). We gaan met het openbaar vervoer vanaf Leiden Centraal.

De leden van de EBG hebben vaak een binding met Suriname. Daar is de Evangelische Broedergemeente het grootste protestantse kerkgenootschap met zo'n 60.000 leden. Een groot aantal scholen in Suriname gaat uit van de Broedergemeente. In hun spiritualiteit en liturgie is de rol van muziek bijzonder groot. We wonen de viering (10:00 uur) bij.

Daarna hebben we een ontmoeting met de mensen uit de geloofsgemeenschap. Na het bezoek gaan we nog een gezellig samen in de stad (op eigen rekening) lunchen.

Opgeven bij: Edo Elstak voor 1 maart 2020
ejh.elstak@telfort.nl

Activiteiten werkgroep Diaconie

Afgelopen november heeft Albert Heijn speelgoed ingezameld en wij hebben aan een deel van de opbrengst een bestemming mogen geven. Dat was niet zo moeilijk: we hebben heel wat kinderen van onze huiswerkclub in 'Op Eigen Wieken' blij kunnen maken en er zijn drie verhuisdozen naar Jes Rijnland gebracht.

Op 8 december hebben wij na de viering mee gedaan aan de actie 'Write for Rights' van Amnesty. Met elkaar hebben wij 31 brieven en

16 kaarten geschreven naar Griekenland, Nigeria, Filippijnen, Zwitserland, China, Belarus, Mexico, België, Canada, Egypte en Iran. Een druppel op de gloeiende plaat, maar vele druppels.....

De Regenboog is actief in de wijk en de samenleving!

Namens de werkgroep, Cecile Werner

Opdrachten Groene Driekoningenviering 5-1-2020



Op 5 januari is in het kader van de Groene Kerk uitvoerig aandacht besteed aan kleine groene handelingen in en rond huis. Deze handelingen hoe klein ook, leveren een bijdrage aan een duurzamer wereld.

In de 3^e rondgang van de collecte is door iedere kerkganger een papiertje uit het collectemandje gehaald. Hierop stond een 'Groene opdracht' om uit te voeren in de komende week of weken. Nieuwsgierig geworden naar de andere opdrachten?

Dit zijn ze in willekeurige volgorde:

- Neem de fiets/trein/bus i.p.v. de auto.
- Bestrijd het sluipverbruik in huis. Van Stand-by naar Uit!
- Doe de test 'Kijk wat jij kan doen' op www.iedereendoetiets.nl en doe iets!
- Controleer je bandenspanning.
- Vervang je gloei- en halogeenlampen (ledlampen zijn 85% zuiniger).
- Drink minder alcohol- en niet alcoholhoudende dranken en MEER WATER. (Onze totale drankconsumptie is een kwart van de klimaatbelasting.)
- Gooi een week geen eten weg.
- Eet een week geen vlees.
- Eet een week alleen seizoensproducten.
- Eet een week geen kaas op brood.
- Pak deze week elke dag een stuk zwerfafval op.
- Douch deze week maximaal 5 minuten per keer.
- Was deze week hooguit op 30° Celsius.
- Zet je verwarming een graad lager.

Mogelijk zit(ten) er nog één (of meerdere) opdracht(en) bij waar u ook mee aan de slag wilt. Daar is geen enkel bezwaar tegen.

Namens de Groene Kerk

Jan Vis

PS: inmiddels heb ik de naam 'Groene Jan' gekregen

Effe dimmen in 2020?

Bijdrage van Jessica Langenhoff

Wat hebben we een schitterende advents- en kersttijd achter de rug. Ja, vandaag op 6 januari kan ik dat schrijven! Een compleet verslag zal ik niet doen maar er waren voor mij twee hoogtepunten: de Kinderkerstviering op 24 december en Epifanie.

In de kinderkerstviering zagen we een heel gaaf stop-motion filmpje, gemaakt door Johannes en Marien Buitenwerf. En een kerstverhaal dat zich afspeelde op veel herkenbare plekken: het Leidse stadhuis, de Burcht... Het kribbetje bleek uiteindelijk te staan in onze eigen Regenboog. Niet zo'n raar idee want ons gebouw is uiteindelijk ontworpen en gebouwd door een schurenbouwer. Geen paleis maar wel een zeer gewaardeerd dak boven onze hoofden.

En dan Driekoningen. Er waaide een frisse wind door onze kerk. Dat was niet omdat er een deur open stond. In weerwil van het verhaal van kerstavond is er in ons gebouw (voor zover mij bekend) nog nooit iemand geboren... Nee, het thema was de Groene Kerk en de goede voornemens voor 2020. Ons gebouw is al letterlijk groen, maar we willen ook figuurlijk groener worden en niet alleen het gebouw, maar ook de Merenwijk en wellicht ook de rest van Leiden. Misschien mag zelfs het dorp 'over de sloot', Leiderdorp meedoen. We deden niet alleen een duit in het mandje maar pakten ook een papiertje uit een ander mandje. Daarop stond een opdracht voor komende week om iets bij te dragen aan een duurzamere wereld. Dat bracht een golf van enthousiast geroezemoes met zich mee... Op mijn briefje stond de oproep om te minderen met alcoholhoudende en andere drank en meer water te drinken. Dat eerste is lastig voor me, mijn gebruik is al 0%. Eén van onze jongvolwassen medekerkgangers trok hetzelfde briefje, grinnik, en staat daarmee voor een heel andere uitdaging... Dat leidde al tot een leuk contact via de e-mail.

Kortom: we worden opgeroepen om wat te dimmen in 2020. Laten we dat niet alleen met lichten en geestrijk vocht doen. Op mijn vorige werk stond 'Dimmen' ook voor: denken in mogelijkheden. Nu ik mijn alcohol- en drankgebruik niet verder dan nul kan terugbrengen, ga ik de komende week alleen maar losse thee drinken en geen zakjes thee. En ik ben enorm benieuwd wat deze frisse wind, dit denken in mogelijkheden, ons in 2020 gaat brengen.

In elk geval: Vrede en alle goeds!

Terugblik Astrid Delleman uit Juigalpa



We sloten het derde jaar van het functioneren van het gemeenschapshuis en de activiteitenclub dankbaar af. In het huis hebben we stabiliteit bereikt: een vast team sinds maart. En vanaf december 2018 het huis vol, 6 bewoners met en 2 bewoners zonder beperkingen. In de activiteitenclub waren er nog wel veranderingen, zowel van collega's als van deelnemers. Komend jaar liggen daar dus de grootste uitdagingen om tot meer stabiliteit te komen.

Het was een jaar van consolidatie en systematisering van de opgedane ervaring. In het huis hebben we al verschillende documenten die ons helpen in de persoonlijke en professionele training van de medewerkers; documenten die ons helpen bij het dagelijkse werk en bij het verbeteren van de zorg voor de huisgenoten.

We merken dat mensen ons langzaam leren kennen. Gemiddeld hebben we tussen de 2 à 3 nieuwe bezoekers in het huis per maand. Maar in december werd het aantal verviervoudigd door mensen van goede wil, die vreugde wilden geven aan onze huisgenoten. Alle mensen die ons bezoeken voelen zich geraakt, wat blijkt uit wat ze in het gastenboek schrijven. Zo werken we mee aan een

positievere beeldvorming van mensen met beperkingen en het creëren van betrokkenheid.

Context

De sociaal-politieke situatie van het land is nog altijd triest, door de mate van onderdrukking door de regering. Mensenrechten worden voortdurend geschonden. Er is over het algemeen geen samenwerking meer tussen overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties. De consequenties doen zich ook voelen in ons werk.

Er zijn internationale sancties, zowel van de VS als de EU, als signaal aan de regering. Dat is een mooie ondersteuning. Daarbij gaat het economisch niet goed met het land: bedrijven sluiten, er is minder werk, meer mensen verlaten het land, de basisprijzen stijgen en de

armoede stijgt. Om deze reden werd ook de financiële steun (3000c per maand, ongeveer \$ 90,- US) die ons sinds januari 2019 door de gemeente werd gegeven, halverwege het jaar geannuleerd.

Vooruit kijken

Naarmate we meer stabiliteit vinden in onze dagelijkse gang van zaken kunnen we energie gaan steken in het werken aan het economische zelfstandig worden van onze Fundacion.



Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium om de expertise die er bestaat binnen de Fundacion te benutten voor het opstarten van een populaire brillenzaak. Dat betekent natuurlijk een startkapitaal zien te krijgen, met de verwachting dat die zaak op redelijk korte termijn winst zou kunnen draaien, wat ten dele beschikbaar zou komen voor ons sociale werk. Een samenvatting van dit project staat in het Engels op papier. Graag nodig ik een ieder uit me te mailen: 1) om tips te geven waar dit project in te dienen 2) of om de samenvatting van het project te ontvangen om gericht mee te denken, hoe het tot uitvoering te laten komen! Elk idee is welkom! Niet geprobeerd, is altijd verkeerd. En, twee weten meer dan één

...

Astrid Delleman ajdelleman@zonnet.nl

Rond of vierkant of...?



Eerder dit jaar, tijdens de koffie na de dienst, kreeg ik de vraag: "Waarom zijn houten pijpen vierkant en metalen pijpen rond?". Ik ben geen technicus, maar ik kan me zo voorstellen dat een ronde houten pijp maken heel bewerkelijk is (en geen idee hoe die dan wel / niet klinkt) en dat het solderen van rechte hoeken met metaal eveneens een uitdaging is. Daarbij komt dat lucht vrij van hindernissen door een pijp moet stromen voor een egaal geluid en elke oneffenheid heeft direct invloed op de klank. Daarom ligt het voor de hand dat houten pijpen vierkant zijn en metalen pijpen rond, je krijgt zo geen hindernissen in de pijp zelf.



Als u naar ons orgel kijkt geeft u mij direct gelijk (iets dat organisten in het algemeen sowieso graag zien). Vooraan staan de ronde pijpen van de Open Diapason 8' van het Great Organ (onderste klavier), aan de zijkanten ziet

u de vierkante pijpen van de Bourdon 16' van het pedaal.

Wereldwijd geldt voor alle orgels hetzelfde: houten pijpen zijn vierkant, metalen pijpen zijn rond. Maar er zijn zeldzame uitzonderingen. Zo heeft het Willis-orgel in de Anglicaanse kathedraal van Liverpool (al eerder aan de orde gekomen in de column over die 'toeters') een 'Flute triangulaire': een driehoekige houten fluit. In de Verenigde Staten beschikken meerdere orgels over een dergelijk driehoekig register, maar dan nog zijn ze uiterst zeldzaam.

In ons orgel staan ook alleen maar vierkante houten en ronde metalen pijpen. Maar let op, ze staan niet allemaal loodrecht overeind, zoals de vanuit de kerkzaal zichtbare pijpen. Alle pijpen van het Great Organ staan wel rechtop, tenzij ondergetekende in het orgel is geweest om te stemmen. Ik heb ooit al eens beschreven hoe krap het in het orgel is, waardoor de kleinste pijpjes van de Fifteenth 2' de neiging hebben om om te buigen, zodra er sprake is van fysiek contact met ondergetekende...

In het Swell Organ is het anders. Alle pijpen bevinden zich in een aparte box met die beweegbare lamellen. Het houten omhulsel is echter te klein voor de grootste pijpen. Om ze er toch in te krijgen, is de vorm aangepast. Achterin staan de pijpen van de Open Diapason 8' (ja, we hebben er dus twee van deze klankkleur), en de grootste ervan zijn gebouwd met een 'knik'. Het bovenste deel maakt een hoek ten opzichte van de rest. Deze achterste geknikte pijpen zijn van hout (en dus vierkant). Daarvoor staan ook enkele geknikte metalen pijpen. Om het geknikte deel niet verder te laten inzakken zijn ze met stoffen lintjes aan eerdergenoemde houten pijpen vastgemaakt.

Maar dan de grootste pijpen van de Oboe 8': die zijn 'verkropt'. De schalbekker begint 'normaal' en gaat omhoog, maar na een aantal decimeter volgt een bocht van 180 graden en loopt de beker omlaag. Vervolgens maakt de beker weer een hoek van 180 graden en loopt het restant van de beker weer omhoog. Het voordeel is dus dat langere pijpen qua hoogte minder ruimte in beslag nemen, het nadeel is dat hij 'in de breedte' meer ruimte in beslag neemt, waardoor eventueel onderhoud aan of het stemmen van de pijpen erachter wordt bemoeilijkt. Maar door deze 'verkropping' past de Oboe wel mooi in onze zwelkast en daar is ondergetekende erg content mee. Mits bij stem

is dit register bruikbaar als zowel soloregister alsmede bij de ondersteuning van de (luider) te zingen coupletten.

Er zijn overigens altijd weer uitzonderingen op hetgeen ik hiervoor heb uitgelegd. Normaliter staan orgelpijpen recht overeind (of geheel horizontaal, zie wederom de column over 'toeters'), maar zoekt u via Google maar eens op 'Organ Walt Disney concert hall'. Sommigen noemen dit een waar kunstwerk,

anderen vermoeden overmatig drankgebruik van de architect.

En tot slot, met het begrip 'overeind' kan je twee kanten op. Zo is er in Auckland (Nieuw Zeeland) een orgel van de huidige Willis-firma, waarbij in verband met de beperkte beschikbare ruimte binnen de kerk een aantal pijpen ondersteboven is opgehangen. Zo zie je maar, waar een wil(l) is...

Frank Resslerer

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Quiltsters: elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur;
- Meditatie: elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand om 18.00 u;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Februari		
Ma 03	20.00-22.00 u	Leerhuis
Wo 12	14.00-15.30 u	Poëziemiddag
Zo 16	13.00-14.15 u	Kliederkerk
Di 18	20.00-22.00 u	Leerhuis
	20.00 u	Ouderavond Kom aan Tafel
		Uiterste inleverdatum kopij Bulletin 2
Do 20	19.30 u	Filmavond
Maart		
Di 03	14.00-16.00 u	Zin in 't leven!
	16.00-17.15 u	Kom aan Tafel
Ma 09	20.00-22.00 u	Leerhuis
Di 10	16.00-17.15 u	Kom aan Tafel
Zo 15	10.00 u	Bezoek aan Evangelische Broedergemeente
Di 17	14.00-16.00 u	Zin in 't leven!
	16.00-17.15 u	Kom aan Tafel

KLEURPLAAT CARNAVAL



Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap

in De Regenboog

Datum	Naam van de Zondag	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
26-01	3 ^e zondag na Epifanie	Viering van de Maaltijd	Ds. M. Buitenwerf	PGL
02-02	Opdracht van de Heer Maria Lichtmis	m.m.v. kerkorkest	Pw. M. Hoogervorst	Kerk in Actie Werelddiaconaat
09-02	5 ^e zondag na Epifanie	Jongeren speciaal	Ds. M. Buitenwerf	Diaconie / De Bakkerij
16-02	6 ^e zondag na Epifanie	m.m.v. Regenboogkoor	Pw. M. Hoogervorst	RK Vicariaat
23-02	7 ^e zondag na Epifanie	Viering van de Maaltijd	Ds. B. Heubeck	PGL
Wo 26-02	Aswoensdag 19.30 uur	m.m.v. Regenboogkoor	Pw. M. Hoogervorst	Geen collecte
27-02		19.00 u Eucharistie	Pst. T. Visser	Geen collecte
01-03	1 ^e zondag 40dagentijd		Pw. M. Hoogervorst	PGL
08-03	2 ^e zondag 40dagentijd		Ds. M. Buitenwerf	Avondmaalsproject DEAL de Bakkerij
15-03	3 ^e zondag 40dagentijd	m.m.v. Regenboogkoor	Leden geloofsgemeenschap	Kerk in Actie 40dagentijd collecte Noodhulp

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

De jongerenvieringen; neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie.