



WEEKAGENDA

3 - 10 november 2019

Korte berichten voor deze weekagenda kunt u t/m donderdag inleveren in het
laatje in de hal van de Regenboog of mailen naar ingridjam@hotmail.com



www.deregenboogmerenwijk.nl

NIEUWE BEWONERS EN GASTEN

Hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat u zich hier thuis voelt. Bij de informatietafel in de hal staat Geeke van Middelkoop van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen.

VIERING 3 november

1e lezing: Jesaja 25, 6-9; 2^e lezing: Lucas 24, 13-35
voorgangers ds .M. Buitenwerf, pw M. Hoogervorst
ambtsdragers Willie Menken, Joke Langeveld
lector Tiny Lagerberg
kindernevend. Ute Braig, Els Frankhuijzen
organist Wilfred van de Wal
koor Regenboogkoor o.l.v. HendrikVonk
koster Ronald van Heijningen
(hulp)kosters Ilse en Tjeerd Jansen
bloemen Maja van Spaandonk
koffie nd. dienst Alie Dubois, Berry Elstak
crèche Molly Wachira, Marlide Jukema
collecte 1e: geloofsgemeenschap Regenboog
2e :Protestantse Gemeente Leiden

BLOEMENGROET

Zondag 27 oktober is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar Kees Klaassen, Donsvlinder.

VIERING 10 NOVEMBER – VOEDSELBANK

In het kader van de Week van Compassie willen we liefdevolle aandacht geven aan allen voor wie het dagelijks brood geen vanzelfsprekendheid is. We willen dat doen door *tijdens de viering* van 10 november voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Op het verlanglijstje van de voedselbank staan :

Vis of vlees in blik - Peulvruchten (gedroogd of in blik) -
Noten - Gesteriliseerde (houdbare) melk – kaas (vacuüm verpakt) - Gedroogde vruchten - Volkoren granen,
zilvervliesrijst - Zonnebloem- of olijfolie - Kruiden
Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom.
Neem mee wat uw hart u ingeeft.

AVOND OECUMENE EN MAALTIJD 19 nov.

In de afgelopen periode is in het pastoresoverleg, het vicariaat, de wijkkerkenraad en AKM een gesprek gevoerd over de maaltijdviering in oecumenisch perspectief in de liturgie van de Regenboog. Op dinsdagavond 19 november willen we hierover graag met zoveel mogelijk leden van de geloofsgemeenschap in gesprek gaan. Samen zullen we kijken naar de ontwikkeling die de Regenboog in de afgelopen

jaren in dezen heeft doorgemaakt en praten over hoe we hier in de toekomst mee verder willen gaan.

De pastores verzorgen een inleiding. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. We hopen dat zoveel mogelijk mensen mee willen denken en praten. Van harte welkom!

dinsdagavond 19 november 20-22.00 uur in de Regenboog Leiding: Ds. Mirjam Buitenwerf en Marianne Hoogervorst -
pastoraal werkster

Het is fijn als u zich van tevoren opgeeft.

Dat kan bij Mirjam Buitenwerf,

mail: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789

VIERING 24 NOVEMBER – VOORSTELLING ESTHER. EEN PERZISCH SPROOKJE

Kees Posthumus en Henk van Glabbeek

zondag 24 november spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' in De Regenboog. De voorstelling is een alternatief voor onze zondagse viering en begint gewoon om 10.00 uur.

Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Tot op vandaag herdenken Joden dit verhaal met een vrolijk feest: Poerim.

De voorstelling is ook voor kinderen een belevenis.

Het entree is vrij, er wordt wel een collecte gehouden

Wij hopen dat u zult genieten van deze bijzondere zondagochtend.

EUCHARISTIEVIERING 28 november

Donderdag 28 november (4^e donderdag van de maand) is weer de maandelijkse Eucharistieviering in het Stiltecentrum. Aanvang 19.00 uur.

Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek

REGENBOOGDIS WEER VAN START

Twee nieuwe koks komen het team van de Regenboogdis versterken. Dat betekent dat we weer verder kunnen met onze gezellige maandelijkse maaltijden! De eerste Regenboogdis is op **vrijdag** 29 november om 18.00 uur. De bijdrage is zoals voorheen 8 euro per persoon voor een driegangenmaaltijd plus koffie na.

Aanmelden graag uiterlijk woensdag 27 november bij Karin van Dorsseleer (karin@super-script.nl of 06 549 41 503).

KOFFIE-INLOOPOCHTEND iedere woensdag

Ook in de vakantieperiode staat iedere woensdag vanaf 10.00 uur de deur van de Regenboog open voor wie zin heeft in een kopje koffie en wat gezelligheid.

U kunt vrij binnenlopen tot 11.30 uur

QUILTEN EN MEER iedere donderdag

Ook de quiltgroep gaat door in de vakantie. Iedere donderdagochtend is de werkgroep Quiltsters in de Regenboog te vinden. Deze groep bestaat op dit moment uit zo'n acht dames, die zich bezighouden met quilten, breien, haken of borduren. Meer handwerkkliefhebbers zijn welkom tussen 09.30 en 12.00 uur.

De groep houdt zich niet alleen bezig met handwerken, maar neemt ook de telefoon aan en ontvangt bezoekers.

AGENDA

dinsdag 5 november	13.30 uur	serie De Bijbel
woensdag 6 november	10.00 uur	inloop koffieochtend
donderdag 7 november	10.00 uur	quilten en andere handwerken
zondag 10 november	10.00 uur	leden geloofsgemeenschap voedselbank (zie boven)
dinsdag 12 november	13.30 uur	serie De Bijbel
woensdag 13 november	10.00 uur	inloop koffieochtend
donderdag 14 november	10.00 uur	quilten en andere handwerken
zondag 17 november	10.00 uur	ds. M. Buitenwerf viering van de Maaltijd
dinsdag 19 november	20.00 uur	Avond oecumene en Maaltijdviering (zie boven)
woensdag 20 november	10.00 uur	inloop koffieochtend
donderdag 21 november	10.00 uur	quilten en andere handwerken
zondag 24 november	10.00 uur	Esther, een Perzisch Sprookje K. Posthumus (zie boven)

CONCERT KAMERKOOR VOCALEI 3 novembr

programma: Vroeg en laat in klank en kleur.

Wereldlijke muziek uit de Renaissance van o.a. O. di Lasso, J. Desprez en geestelijke muziek uit de 20ste eeuw van Nederlandse bodem van o.a. H. Andriessen, H. Strategier. Het koor zingt a capella of begeleid door orgel of door een blokfluitensemble. Dit ensemble zal ook een intermezzo verzorgen.

Een aantal leden van het koor heeft, door de muziekstukken geïnspireerd, kunstwerken gemaakt. Die worden tijdens het concert geprojecteerd en zijn in de ontmoetingsruimte van De Regenboog tentoongesteld.

3 november in De Regenboog om 15.00 uur.

De entree bedraagt € 15,00.

Voor verdere informatie: www.vocalei.nl

VESPERDIENST 3 november

Vanmiddag vindt om 17.00 uur in de **Hooglandse Kerk** een vesper plaats naar aanleiding van Allerzielen. Uitgevoerd wordt het **Requiem van Fauré**. Tussen de zeven delen van het Requiem is er in deze vesper ruimte voor gebeden en bijbellezingen. Voorganger is ds. Margreet Klokke. Medewerking verleent de Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons en Willeke Smits, orgel.

U bent van harte welkom.

Informatie is verkrijgbaar bij Hennie Altewischer - Dalebout, telefoon: 5232253, e-mail: lodewijkaltewischer@online.nl

DIGITAAL COLLECTEBONNEN BESTELLEN

U kunt de collectebonnen digitaal bestellen op de website van de Regenboog (www.deregenboogmerenwijk.nl). Op de website staat een formulier dat u kunt invullen en versturen. Ik zal de bonnen dan de eerste zondag van de maand bij me hebben of u kunt ze per post laten toesturen naar uw adres. Willy Menken, penningmeester AKM

LEIDSE KERKMUZIEKDAG 16 nov. Vredeskerk

De Vijfde Leidse Kerkmuziekdag heeft dit jaar als thema 'Zingen met Compassie'. Tijdens deze interactieve zangdag op 16 november gaan deelnemers zingend en luisterend op zoek naar de betekenis van compassie, en compassie in muziek herkennen en ervaren. Programma:

10.00-10.30 uur: inloop met koffie

10.30 uur: welkom en toelichting thema

10.40 uur: lekkerinzingen: Michiel Ras begeleidt

11.00 uur: interactieve lezing door dr. Hanna Rijken

11.45 uur: miniconcert door Kamerkoor Con Passione

12.15-13.00 uur: lunchpauze

13.00-14.00 uur: scratch: o. l. v. Maarten Boonstra

14.00-15.15 uur: drie parallelle (zang)workshops

1- Willeke Smits: Zingen is leuk! workshop voor de jeugd (6-16) en hun ouders.

2- Jan Marten de Vries: Muziek en Compassie

3- René Venema: Medelijden met de mens: Passiemuziek

15.15-15.45 uur: thee-/koffiepauze

15.45-16.00 uur: oefenen voor vesper

16.00-16.45 uur: Vesperviering

aanmelden via de website <https://leidsekerkmuziekdag.com/>.

Aanmelding is dringend gewenst in verband met de catering en de verdere invulling van het programma.

Deelname is gratis. Ter bestrijding van de onkosten wordt met een collecte gevraagd om een vrijwillige bijdrage.

KERSTBUBBELS GEVRAAGD

Ook dit jaar organiseert het Straatpastoraat Leiden, samen met M25 Leiden en vrijwilligers van de Marekerk weer een kerstdiner voor dak- en thuislozen in de Marekerk.

Aan het eind van het diner kunnen de gasten verzorgingsproducten uitkiezen zoals shampoo, zeep, doucheschuim, tandenborstels, tandpasta, kammen of borstels, maandverband of tampons. Wilt u iets bijdragen?

De spulletjes kunnen t/m 6 december ingeleverd worden in De Bakkerij, Oude Rijn 44b in Leiden,

STEUN SAMUEL NIEUWS

De actie voor Samuel heeft een vervolg gekregen. Er is met succes een fonds opgericht om Samuel een goede start te geven in Nigeria. In dit fonds zit 6745 euro.

Omdat Samuel zijn situatie opnieuw door de IND (Immigratie en naturalisatiedienst) wordt bekeken (16 oktober) is zijn vertrek naar Nigeria in ieder geval uitgesteld. Dat brengt allerlei extra kosten met zich mee en afgesproken is om daar niet gelijk het geld uit het eerste fonds voor te gebruiken.

De werkgroep heeft nu een tweede fonds gemaakt waaruit deze extra kosten betaald kunnen worden. Streven is om daar 3000 euro voor op te halen. Op de bankrekening van de AKM staat momenteel 1041 euro voor dit tweede fonds, er zijn vele gulle gevers die betrokken zijn bij Samuel.

Mocht u geld willen overmaken voor Samuel zijn verblijf in Nederland dan kunt u geld overmaken op bankrekeningnummer: NL70 INGB 0002 5811 91 van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, onder vermelding van: 'Verblijf Samuel'

VOEDSELBANK

Ondanks een florerende economie zijn er in onze maatschappij steeds meer mensen die niet genoeg kunnen verdienen om in een basisbehoefte als gezond voedsel te kunnen voorzien. De voedselbanken zijn een bittere noodzaak. Eerlijk delen is de basis van een gezonde samenleving. Geef dus uit uw overvloed aan hen die tekort komen.

Bijzonder gevraagd worden:

Vis of vlees in blik - Peulvruchten (gedroogd of in blik) - Noten - Gesteriliseerde (houdbare) melk – kaas (vacuum verpakt) - Gedroogde vruchten - Volkoren granen, zilvervliesrijst - Zonnebloem- of olijfolie - Kruiden

Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom.

Liever geen verse producten die snel bederven.

IDEEËNBUS GROENE KERK

In het entree naast het kantoortje hangt een ideeënbus voor tips

hoe we de Regenboog zo groen mogelijk krijgen en ook voor ideeën om zelf bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Schroom niet uw ideeën en tips in de bus te doen; Het gaat vaak om kleine dingen. Wat voor de een vanzelfsprekend is kan voor een ander een openbaring zijn

Esther, een Perzisch sprookje 24 november

Kees Posthumus & Henk van Glabbeek

Op zondag 24 november spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' in De Regenboog. De voorstelling is een alternatief voor onze zondagse viering en begint gewoon om 10.00 uur.

Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.

In de voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink.

In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim.

Wij hopen dat u zult genieten van deze bijzondere zondag ochtend.

Na afloop zal een collecte worden gehouden: 1^e mandje voor de Regenboog ter bestrijding van de onkosten; 2^e mandje: voor de diaconie/ De Bakkerij