

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 46 nr. 2
mrt. - apr. 2019

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Verstilling	2
De kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen	2
De Veertigdagentijd	4
Dank je wel!	4
Kennismaking	5
Medeleven	5
Wekelijkse bloemengroet	5
Viering 24 maart	5
Van Vivaldi tot Zuid-Amerikaanse muziek ons Kerkorkest laat van zich horen op 24 maart	6
Kinderen kom Palmpasen vieren	6
De AKM en de centen	7
"Geef voor je kerk"	8
'Dialog PKN - RKK'	8
Leren in de Regenboog	9
Leren en geloofsverdieping	9
Kloosterdagen – vervolg	10
Poëziemiddag	10
Een kijkje in de Kerktuin: wie helpt er mee?	10
Astrid Delleman in de Regenboog op 24 maart	11
Aandacht	11
Diaconale info vanuit de Bakkerij	12
Dat ding	13
Agenda	14
Vieringen	15



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen

Redactioneel

Het Bulletin opent met het gedicht 'Verstilling' dat ons meeneemt op weg naar Pasen.

Het bezinningsartikel gaat deze keer over 'pioniersplekken' in de Protestantse Kerk in Nederland. Dit zijn nieuwe vormen van kerk-zijn, die gesteund worden vanuit de landelijke kerk. Er zijn momenteel een honderdtal van deze initiatieven. Enkele jaren geleden hebben we in dit Bulletin (jaargang 42 nr. 5) een artikel gepubliceerd over een van deze pioniersplekken: de internetkerk 'MijnKerk.nl'. Het huidige artikel geeft informatie over de achtergrond van pioniersplekken en legt uit wat er mee beoogd wordt. Het doel is af te lezen uit de titel van het artikel: 'De kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen'. Dit is, zeer verrassend, ook een belangrijk thema in de serie avonden in de Regenboog over de essentie van ons geloof, waarover Pw. Marianne Hoogervorst in dit Bulletin schrijft en vermoedelijk in het volgende Bulletin zal schrijven.

Ds. Mirjam Buitenwerf blikt terug op de serie kennismakingsbijeenkomsten die ze heeft gehouden in onze geloofsgemeenschap. In diverse stukken wordt uw aandacht gevraagd voor de viering op 24 maart, waaraan het Kerkorkest zal meewerken en Astrid Delleman uit Nicaragua een bijdrage zal leveren. Astrid houdt ons ook op de hoogte van de activiteiten in haar woongemeenschap door middel van het artikel 'Aandacht' in dit Bulletin.

Op maandagavond 18 maart bent u van harte welkom in de Regenboog. Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, zal komen spreken over de landelijke dialoog tussen de PKN en RKK. Let op, de bijeenkomst begint al om 19.30 uur met een avondgebed.

Op zondag 14 april vieren we Palmpasen. De kinderen worden uitgenodigd om een palmstok te maken, gezamenlijk met de kinderen van de Italiaanse parochie in de Regenboog op zondag 7 april of gewoon thuis. In dit Bulletin staat beschreven hoe je dit kunt doen.

Na een aantal berichten uit de Regenboog en diaconale info vanuit De Bakkerij sluit Frank Ressler het Bulletin af met zijn column.

De redactie wenst u weer veel leesplezier!

Verstilling



Gesluisde mist
ongrijpbaar
getij

Denken in stilte..
beschutte
abdij

Diep in gedachten
bezinning
maakt vrij

Nieuwe gedachten
van nu en
voorbij

Woord tot je nemen
verstilling
dichtbij

Het duister dat wijkt
het Licht komt
nabij

Ontsteek nu dit Licht
ontbrand het
in mij.

Cobie Verheij-de Peuter
www.gedichtensite.nl

De kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen

Kees Posthumus, verhalenverteller en kerkjournalist

Als paddenstoelen in de herfst schieten ze uit de grond: pioniersplekken in de Protestantse

Kerk in Nederland. Er zijn er al honderd, er zijn er nog honderd in de maak. Praktisch theoloog Henk de Roest verheugt zich erover. En denkt erover na.

Wat zijn pioniersplekken?

De Roest: "Nieuwe, frisse vormen van kerk-zijn, met als doel nieuwe mensen te bereiken met het evangelie. En niet voor even, maar duurzaam.

Het idee kwam overwaaien uit Engeland, waar binnen de Anglicaanse Kerk inmiddels duizenden van dit soort initiatieven bestaan, de *Fresh expressions of church*. Niet alles waar mensen naar verlangen en op hopen past binnen de kerkelijke gemeente zoals wij die kennen. Nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen die nieuwe mensen aantrekken.



(Henk de Roest)

Sinds de vorming van de Protestantse Kerk in 2004 komt er steeds meer aandacht voor de vraag waartoe wij kerk zijn. Bestaande gemeenten beraden zich op die vraag. Voor wie willen we kerk zijn, wat moet er veranderen om die missie vorm en inhoud te geven? Verheugend dat deze vragen ontstaan nu de kerk voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend is."

De landelijke kerk maakte mensen en geld vrij voor deze ontwikkeling. Er kwam een afdeling Missionair Werk en Kerkgroei. Op pioniersplekken gaan mensen aan het werk. Vanuit de Protestantse Theologische Universiteit begeleidt De Roest deze 'pioniersbeweging' met nascholingscursussen voor predikanten, verdieping, publicaties en begeleiding van promotieonderzoek.

Het is een bont palet van initiatieven. Is er ook samenhang?

“Aanvankelijk ging het vooral om het meer evangelicale deel van de kerken. Intussen strekt de beweging zich uit over heel de kerk, in steden en dorpen, ouderen, jongeren, gemeenten van allerlei signatuur. Een etiket vrijzinnig of behoudend zegt daarbij niet zo veel. Het draait erom hoe open je bent naar anderen, naar de samenleving.

Pioniersplekken verbinden zich met de samenleving en streven naar duurzame gemeenschappen. De kerkdeuren gaan open en kerken zoeken op een nieuwe manier verbinding. Met de wijk, met de gemeente, met andere organisaties, met scholen, culturele instellingen en zorgaanbieders. De kerk vraagt: wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Ook bestaande gemeenten ontwikkelen nieuwe initiatieven. De Martinikerk in Groningen organiseert maandelijkse psalmenvespers, de kerk zit vol. De predikant daar biedt wekelijks de mogelijkheid te komen biechten. Daar komen mensen op af die tot nu toe niets tot weinig met de kerk hadden. Bijzonder toch, dat een gemeente die zich rekent tot de Gereformeerde Bond de biecht aanbiedt?

Kerken worden bruggenbouwers. In recent onderzoek naar kerken in kleine dorpen kwam duidelijk naar voren: de kerk heeft toekomst daar waar zij zich verbindt met anderen, met de gemeenschap. Ook in dorpen vind je alternatieve kerkplekken.



Mensen zoeken naar verbinding, willen ergens bij horen. Let op: dat is op een andere manier dan voorheen, toen mensen voor honderd procent en voor heel hun leven ergens bij wilden horen. Als mensen zich tijdelijk en minder hecht verbinden, heeft dat gevolgen

voor de geloofsgemeenschap. Daar doen wij vanuit de universiteit ook onderzoek naar.”

Welke rol speelt het evangelie?

“Het is goed als daarover gesprek ontstaat. Fundamenteel bij al het werk van de kerk is de relatie met Jezus. Wij staan in een cirkel rond Jezus. De afstand kan heel klein of groter zijn, net zoals dat in je eigen leven kan zijn. Maar fundamenteel is dat wij om Hem heen staan.

Op basis van de kracht van zijn verhaal delen wij met elkaar geloof, hoop en liefde.



Pioniersplekken betrekken mensen opnieuw bij de verhalen van Jezus, en anders dan voorheen. De tijd is voorbij dat de kerk mensen voorschreef hoe ze moeten leven. Daarvoor in de plaats kwam bij velen buiten de kerk een niet-weten. De christelijke traditie is momenteel voor de meeste mensen ver van hun bed. Het is een leeg beeld dat je opnieuw kunt vullen met nieuwe vormen van gastvrijheid, aandacht, openheid, verbinding, gemeenschap.”

Gaan de pioniersplekken de kerk redden?

“Ik geloof niet in een lineaire ontwikkeling richting einde. Het is altijd een golfbeweging. Ik ben hoopvol over de kracht van de boodschap.

Nee, het is niet zo dat mensen in drommen toestromen. De pioniersplekken zijn kwetsbaar en pril. Er zijn ook plekken opgeheven. Soms lukt het niet een nieuwe weg te vinden. Zo blijft het lastig om binding te krijgen met zwevende gelovigen. Wij doen op twee plaatsen promotieonderzoek om daar meer zicht op te krijgen. Wat leidt tot duurzame gemeenschapsvorming, en wat niet? Soms lukt het wel: de kleine kerk die in Almere in een SRV-wagen begon, heeft intussen behoefte aan meer ruimte. Ja, er is ook groei.

Er zijn ook redenen en gebeurtenissen

waardoor mensen, begrijpelijk, de kerk de rug toekeren. De twee grootste bedreigingen zijn het seksueel misbruik en daarnaast, denk ik, slecht begeleide kerksluitingen. Als een kerk haar deuren sluit, houden veel gemeenteleden van die gemeente het voor gezien. De stap naar een ander kerkgebouw wordt maar moeilijk gezet. Kerksluiting is een versneller van kerkverlating.

Dat mag allemaal zo zijn: de hernieuwde bezinning op de kern van kerk-zijn leidt tot nieuwe creativiteit in de gemeente. Daarvoor is gelukkig geld en menskracht beschikbaar. De vanzelfsprekendheid is voorbij en ik ervaar dat als heilzaam.

De kerk heeft geld en mijn oproep is: investeer dat geld nu het nodig is. Dít zijn de benarde tijden. Straks hebben we misschien nog miljarden op de bank maar geen mensen meer. Lang ging het in de kerk alleen maar over 'minder, minder, minder'. Nu gaat het weer over 'mogelijk anders'. In pioniersplekken, in bestaande gemeenten, in heel de kerk."

Bron: Woord&Weg, januari 2019

De Veertigdagentijd



De periode van de veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Die tijd is bedoeld om ons (meer) te wenden tot God en ons af te wenden van alles wat ons van God afhoudt. Jezus zelf heeft ook 40 dagen in vasten en gebed in de woestijn doorgebracht

voordat Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap begon.

Jaarlijks bereiden de gelovigen zich eveneens gedurende een periode van veertig dagen voor op het grote Paasfeest om met een gelouterd hart het sterven en verrijzen van Christus met Pasen te gedenken.

De oproep tot vasten is heel Bijbels. Op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. Je ervaart dan ook dat je meer openstaat voor Gods liefde. Je maakt je letterlijk leeg om door Gods liefde 'gevuld' te worden. De praktijk van het vasten, gepaard met gebed, is zeer heilzaam en wordt ook in onze tijd langzamerhand weer herontdekt.

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Op deze dag wordt de as van verbrande palmtakken van het vorig jaar gezegend. Iedereen in de kerk wordt getekend met een kruisje van deze as. Deze as is een teken van boetvaardigheid. *'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'*. Deze woorden, afkomstig uit het boek Genesis, benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven, de vorm van het kruis daarentegen wijst op eeuwig leven.

Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem op Palmzondag. Op Witte Donderdag vieren wij dat Jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal hield. Hij roept ons op dit teken te herhalen om Hem te gedenken. Op Goede Vrijdag gedenken wij het sterven van Onze Heer Jezus Christus. In de Paaswake zien wij uit naar de verrijzenis van Jezus Christus. Op het Hoogfeest van Pasenvieren wij de opstanding van Christus, waardoor Hij ons mensen verlost heeft.

Bron: www.Interkerk.nl (red. bewerkte versie)

Dank je wel!

Via deze weg wil ik iedereen die mij verrast heeft met een kaartje hartelijk danken. Het doet mij goed om in dit lange traject van medische behandeling meelevens te ervaren uit de gemeenschap die mij zo dierbaar is. Hopelijk mag ik ook de komende tijd rekenen op uw meelevens en gebed.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Kennismaking



Ik kijk met veel plezier terug op mijn eerste twee maanden in De Regenboog. Ik vind het bijzonder om de warmte en hartelijkheid van deze geloofsgemeenschap te ervaren, en voel me (al/weer) helemaal thuis. In januari heb ik

zeven kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Die werden goed bezocht en waren zeer de moeite waard.

We hadden in verschillende samenstellingen steeds weer geanimeerde gesprekken over het reilen en zeilen van de Regenboog, en ook over wat ons inspireert, of waar we ons juist zorgen om maken. Een grote gemene deler tijdens de gesprekken was dat iedereen de oecumene op handen draagt. Het mooiste is eigenlijk als je van elkaar niet weet welke kerkelijke achtergrond je hebt. Je bent Regenboger, en daar gaat het om.

Het viel me op dat verschillende mensen dezelfde zorgen delen, bijvoorbeeld over het milieu en de klimaatverandering, over de verruwing in de samenleving, de manier waarop mensen in de politiek, of via social media als Twitter met elkaar omgaan. Gelukkig wordt die verruwing in de nabije omgeving van de wijk meestal niet gevoeld. Ook zijn er zorgen over de toekomst van de Regenboog. Zal het lukken om ook in de komende jaren

een bruisende oecumenische geloofsgemeenschap te blijven, jonge(re) mensen en kinderen te betrekken bij de Regenboog en hen te inspireren als het om kerk en geloof gaat? Lukt het om de werkgroepen voldoende bemenst te houden? Het is goed om dit soort zorgen op tafel te leggen en samen te bespreken, en in de komende tijd samen in het vizier te houden.

Natuurlijk hebben we ook de mooie dingen met elkaar gedeeld, en klonk er in elk gesprek veel enthousiasme door. Ik heb tijdens de gesprekken veel aspecten van de Regenboog gezien, en ben nog enthousiaster geworden over de geloofsgemeenschap dan ik al was. Kortom: de gesprekken hebben me geïnspireerd en gemotiveerd om samen met jullie aan deze mooie geloofsgemeenschap verder te bouwen.

Mocht je nog geen gelegenheid hebben gehad om kennis te maken, maar zou je dat wel

willen? Laat het me dan even weten via mail: ds.regenboog@gmail.com of tel. nr.: 06-40425789. Wellicht is er voldoende animo om in de komende tijd nog één of meer kennismakingsbijeenkomsten te organiseren.

Ds. Mirjam Buitenwerf

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Viering 24 maart

De viering van zondag 24 maart belooft in meerdere opzichten bijzonder te worden. Allereerst omdat we dan weer kunnen genieten van ons eigen kerkorkest. Er wordt momenteel al druk gezocht naar passende muziek, en op zaterdag 23 maart wordt er gerepeteerd in de kerk, van 19.00 tot 20.00 uur. Verder zal Astrid Delleman ons tijdens en na de viering vertellen over haar werk voor de stichting Vivir Juntos in Nicaragua. Alle reden dus om ook

Spaanstalige muziek te spelen en te zingen in deze viering. Mis het niet!

Ds. Mirjam Buitenwerf

Van Vivaldi tot Zuid-Amerikaanse muziek, ons Kerkorkest laat van zich horen op 24 maart



Het Kerkorkest is zich al weer aan het voorbereiden voor de eerstvolgende muzikale bijdrage aan de viering. Wilfred van de Wal heeft de muziek bewerkt voor wel 10 verschillende instrumenten. Iedere keer komen er nieuwe instrumenten bij. In november hebben we een trombone mogen toevoegen aan het orkest. De eerstvolgende keer kunt u genieten van onze nieuwe slagwerker. We hebben al weer flink wat aanmeldingen. De "teller" staat nu op 16, maar we verwachten weer een volle "orkestbak" van ruim 20 musici. Het is ook fijn om te merken dat nieuwe musici uit de Merenwijk zich aansluiten. Wie de laatste keer aanwezig was, zag dat jong en oud (en soms zelfs families) met veel plezier musiceren in ons Kerkorkest.

Als u in uw familie of omgeving muzikanten kent (jong en oud) die ook graag een keer in een "echt" orkest willen spelen, dan zijn zij van harte welkom.

Dat geldt niet alleen voor Merenwijkers, ook uit andere wijken zijn musici van harte welkom. We oefenen zaterdagavond 23 maart om 19.00 uur en voorafgaand aan de viering op 24 maart om 09.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kcregenboog.nl.
Swanette Jukema

Kinderen kom Palmpassen vieren

Op zondag 14 april om 10 uur vieren we Palmpassen.

Die viering is zo bijzonder omdat de kinderen met hun Palmpassenstokken in optocht door de kerk lopen. Dat herinnert ons aan de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. In de Palmpassenstok kun je elementen vinden uit het passieverhaal die helpen dat verhaal gemakkelijker te onthouden.

Het kruis herinnert ons aan Jezus, die aan het kruis gestorven is en ons verlost heeft.

De vrolijke kleuren van linten, snoepjes en paaseitjes herinneren ons dat de dood van Jezus niet het einde was. Maar dat Hij is opgestaan en dat wij ook met Hem zullen opstaan. Boven aan de Palmpassenstok staat de broodhaan. De haan herinnert ons aan Petrus die drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kende. Ook wij zijn wel eens niet zo dapper. Met de gedroogde druiven (de rozijnen) en het broodje vieren we dat Jezus in het avondmaal heel dichtbij wil komen.

De groene takjes herinneren ons eraan dat Jezus feestelijk door de mensen van toen en nu wordt ingehaald.

Er zijn twee manieren om aan een Palmstok te komen.

Door die met elkaar te maken op zondag 7 april in de Regenboog of hem zelf thuis te maken.



Zondag 7 april 2019 van 11.15 -12.30

is het Palmstokken knutselen in de Regenboog.

Niet alleen de kinderen uit de Oecumenische Geloofsgemeenschap doen mee, maar ook de kinderen van de Italiaanse parochie die in de

Regenboog kerkt. Het wordt een vrolijke viering. Je hebt misschien zelf al eens meegelopen. Misschien heb je vriendjes en vriendinnetjes die het ook leuk vinden om een Palmpasestok te maken. Neem hen gerust mee, ze zijn van harte welkom. Het is wel nodig dat jullie je opgeven want we moeten weten op hoeveel kinderen we moeten rekenen. Dat kun je doen per e-mail. (Het e-mailadres zie je aan het eind van dit artikel),

Wat je moet meenemen.

Twee latjes of twee stokken waar we een kruis van kunnen maken. Je kunt natuurlijk ook de Palmpasestok meenemen als je die van vorig jaar nog hebt. Je mag ook snoepjes meebrengen. Liefst zachte snoepjes of snoepjes met een gat zodat we ze aan elkaar kunnen rijgen met naald en draad.

We proberen ook buxustakjes te krijgen. Maar als je zelf een buxus in de tuin hebt staan, die niet door de buxusmot is opgevreten dan zijn we heel bij als je takjes meebrengt. Die zijn ook nodig voor de volwassenviering. Wij zorgen voor crêpepapier, extra stokken, plakband, rozijnen, spijkers en een hamer, scharen, een paar naalden en draad en ook nog wat snoep.

Het broodhaantje is lekkerder als het vers is. Daarom kun je het beter de zaterdag voor Palmpasen op 13 april kopen. We spreken nog af of we dat samen zullen doen.

Ouders mogen mee knutselen of gewoon een kopje koffie drinken met elkaar. Er zullen ook ouders van de Italiaanse kinderen zijn. Leuk om eens een gesprekje met hen aan te knopen. Een Italiaans taalgidsje van een vorige zomervakantie kan daarbij handig zijn.

Knutselhandleiding Palmpasestok

Voor wie liever thuis aan de slag gaat. Dit heb je nodig:

Twee stokken of latten, crêpepapier, een stompe dikke naald, een schaar en draad of een dun touwtje, stevig plakband, of spijkers en een hamer en twee punaises. Zachte snoepjes of snoepjes met een gat. Paaseitjes met een lusje, buxustakjes
Zaterdag, voor Palmpasen op 13 april: een broodhaantje kopen of bakken.

Aan de slag:

Maak een kruis van de twee latjes en bevestig ze aan elkaar met een spijker of plak de latten aan elkaar met stevig plakband.

Snijd het crêpepapier in stroken en wikkel het om de stokken heen.

Rijg de rozijnen aan een draad. Knoop deze rozijnenslinger aan het kruis. Als je twee punaises in het kruis drukt kun je daaraan de draden vastmaken.

Hang de eieren van chocola of kunststof met een lusje aan de armen van het kruis – bevestig de buxustakjes met punaises en plakband aan het kruis

Rijg met naald en een touwtje een slinger van snoep en hang deze ook aan het kruis

Denk aan het broodhaantje!

Tip: Omdat het haantje meestal lekker zacht is en makkelijk breekt, is het handig hem pas in de kerk op de stok te zetten

Meedoen met Palmpasestokken knutselen op zondag 7 april:

Opgeven per e-mail bij:

Ute Braig: ute.braig@gmx.de of bij

Barbara Heubeck-Duijts: Heubeck@hetnet.nl

De AKM en de centen



Welk mooi bericht kan je noemen? Ik noem deze keer de filmavonden die Edo Elstak organiseert. Elke keer komen ongeveer twintig filmbezoekers. Veel vallen buiten de vaste kring van Regenbogers, zodat zo'n filmavond de Regenboog midden in de Merenwijk zet. Verder blijkt dat die bezoekers ook wat terug willen doen, namelijk vijf euro toegang betalen. Bij elkaar verdient de AKM zelfs aan de filmavonden. En dat al jarenlang. De reden om Regenboogcinema nu te noemen is dat de film vertoond op 14 februari erg veel bezoekers trok, namelijk 39, een record!

Wat bezit de AKM? Dat is in de eerste plaats 14 duizend euro: het geld op de girorekening dat niet is geblokkeerd door verplichtingen van de AKM. Verder bezit de AKM de vleugel, de beamers, de reprografiemachine om de Weekagenda en het Bulletin te drukken, en enkele liturgische voorwerpen, zoals de doopschaal en de bekens met schalen voor de viering van de Maaltijd. Deze bezittingen zijn ook waardevol en hun waarde blijkt als ze tweedehands zouden worden verkocht. Belangrijke verplichtingen van de AKM zitten in de aparte spaarpot om later nieuwe beamers en een reprografiemachine te kopen. We sparen niet om de vleugel te vervangen, omdat die zijn waarde behoudt als hij goed wordt onderhouden.

Hoe presteerde de Regenboog dit jaar? De tabel geeft de cijfers. Het kerkbezoek was goed op de zondagen met een van de vaste

pastores als voorganger, met minstens 110 aanwezigen. De andere zondagen was het kerkbezoek veel lager. Teleurstellend was het kerkbezoek op 20 januari met de combinatie 'lekenvoorgangers' en het Regenboogkoor. Misschien zouden koorleden familie, geliefden en vrienden eens meer moeten

enthousiasmeren naar de Regenboog te komen om het koor te horen zingen. Leuk voor de onderlinge band, en het leidt tegelijk ook tot grotere betrokkenheid van de kerk in de samenleving, blijkend uit een hoger kerkbezoek.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: voor geloofsgemeenschap			Tweede mandje: bestemmingen buiten de Regenboog	
			Euro	Euro	Bestemming		
6 jan	Nieuwjaars-bijeenkomst	120	160	145	RK Vicariaat		
13 jan		120	175	160	PGL		
20 jan	Regenboogkoor	85	120	100	KinA Werelddiaconaat		
27 jan		85	105	110	Diaconie de Bakkerij		
3 feb		80	110	105	RK Vicariaat		
10 feb		110	135	130	PGL		
17 feb	Regenboogkoor	130	175	145	RK Vicariaat		

PGL: Protestantse Gemeente in Leiden, KinA: Kerk in Actie

Bert Minne, Penningmeester AKM

“Geef voor je kerk”



In januari zijn er, zoals ieder jaar, weer veel mensen actief geweest om de Actie Kerkbalans goed te laten verlopen. De coördinatoren die voor de distributie van de lijsten en de enveloppen naar de lopers zorgden. De lopers om de enveloppen te brengen bij de opgegeven adressen in de Merenwijk en deze enkele dagen later weer op te halen.

Ook de zogenaamde “Buiten Merenwijkers”, dit zijn mensen die buiten de Merenwijk wonen, maar toch de Regenboog een warm hart toedragen, hebben de voor hen bestemde enveloppen weer ontvangen.

Op de inleveravond waren weer voldoende mensen bereid om hun medewerking te verlenen deze avond goed, snel en zorgvuldig

te laten verlopen.

U als gever bent actief geweest door de schriftelijke of digitale toezegging voor dit jaar weer op tijd in te vullen.

Het resultaat van de toezeggingen is als volgt:

-RK Vicariaat € 24.456,00
-Prot. Wijkgemeente Merenwijk € 67.672,00

Dit betreft de stand van 12 februari 2019. De toezeggingen zijn wat lager dan vorig jaar. Maar wij hopen natuurlijk dat door later binnenkomende toezeggingen het resultaat nog hoger zal worden.

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank en uiteraard hopen we voor volgend jaar weer op uw steun en toezegging te mogen rekenen.

Het coördinerend team,
Edo Elstak, Bettie Landkroon
en Dick en Elly Visser.

‘Dialogo PKN - RKK’

We mogen het als bijzonder ervaren dat Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam op maandag 18 maart naar de Regenboog wil komen om zijn ervaringen omtrent de landelijke dialoog tussen PKN en RKK met ons te bespreken.

De bisschop heeft ons laten weten dat de thematiek van die avond zal worden

toegespitst onder de titel: 'De Christelijke roeping tot heiligheid.' Dit met twee documenten als achtergrond / bronteksten.

1. De Oecumenische Verklaring over genade en rechtvaardiging (RKK/Lutherse Wereldbond) uit 1999;
 2. Exhortatie "Gaudete et Exsultate" (2018)
- Van beide teksten is een Nederlandse vertaling beschikbaar.



In de oecumenische dialoog RKK – PKN worden deze documenten besproken.

Omdat binnen de oecumene HET GEBED de bindende factor is willen we deze avond beginnen met het bidden van de vespers.

De avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur – Vespers

20.00 uur – koffie

20.15 uur – inleiding bisschop

21.00 uur – vragen en reacties vanuit de gemeenschap naar de bisschop

21.45 uur – afronding - drankje

Iedereen is van harte welkom!

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Leren in de Regenboog

Leren doen we ons hele leven. School, werk, leven geven ons telkens weer kansen om (nieuwe) inzichten op te doen. Ook in ons geloven, kunnen wij ons ontwikkelen. Met de pastores en de AKM is besproken wat wij nu precies onder het geloofsleren moeten verstaan en hoe wij daar als geloofsgemeenschap het meeste profijt van kunnen trekken.

Wat verstaan we onder leren?

Onder LEREN worden beschouwd alle activiteiten in groepsverband die gericht zijn op het groeien in geloofskennis en geloofsverdieping.

Het is dus zowel kennisoverdracht als groeien in spiritualiteit.

Welke activiteiten vallen onder deze noemer?

Dat zijn alle groepsactiviteiten die zich in de loop der jaren ontwikkeld hebben of in de toekomst zich zullen ontwikkelen met betrekking tot kennisoverdracht en spiritualiteit. We denken hierbij aan de sacramentele voorbereiding op het Doopsel, Kom aan Tafel, huwelijksvoorbereiding enz. Daarnaast zijn er voorbeelden van activiteiten die reeds in de Regenboog plaats vinden zoals de Rozenkring, filmmiddagen, poëzie.

Voorbeelden van activiteiten die steeds weer opnieuw aangeboden worden zijn: Leerhuis, bijbelverdieping (10 geboden) bijeenkomsten met onderwerpen zoals Maria, labyrint enz. Op zondag is er af en toe Gesprek op Zondag. Dit valt onder LEREN maar sluit aan bij de zondagsviering.

Alle activiteiten rond LEREN vinden dus plaats op weekdays met uitzondering van Gesprek op Zondag.

Procedure

Wil iemand een activiteit plannen in het kader van Leren dan gaat dat in samenspraak met de pastores en clustercoördinator.

Zo gaan we met elkaar aan de slag.

Harry Delemarre, cluster coördinator Leren

Leren en geloofsverdieping

In het kader van Leren en Geloofsverdieping vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Wat is de essentie van ons geloof?

Als u dit Bulletin in handen krijgt, zijn er twee bijeenkomsten geweest rond het thema: Wat is de essentie van ons geloof? Toegespitst op de geloofsgemeenschap de Regenboog.

Als ik dit schrijf moet echter de 2e avond nog komen.

Wat hebben we de 1e avond gedaan?

Nadat we waren uitgenodigd om bij een stelling (over het waarom ben je hier) te gaan staan die het beste bij onszelf paste, kregen we uitleg over de Essentiekring.

Deze bestaat uit drie kringen. De buitenste kring stelt ons de vraag: 'WAT? Wat doe je? De tweede kring stelt de vraag: 'HOE? Hoe doe je het?'

De kern stelt de vraag: WAAROM? Waarom

doe je het? Dat is de Essentie.
 Vervolgens werden we uitgenodigd om een plaatje te kiezen dat jou iets vertelt over je persoonlijke geloof. Daarmee gingen we in tweetallen in gesprek.
 Vervolgens gingen we in groepjes van vijf/zes mensen kijken of we tot een gezamenlijke geloofszin konden komen. Zo ontstonden er drie mooie zinnen met kernachtige woorden. Tot slot was de vraag: kunnen we tot één gezamenlijke zin komen? Dat vroeg wat meer tijd dan we hadden. Wel waren we het eens over welke kernwoorden er in die zin moesten komen.
 Hier gaan we dus de 2e avond mee verder! Om vanuit de essentie werkvormen te formuleren voor de tweede cirkel.
 Dit verslag krijgt uiteraard een vervolg in het volgende Bulletin.

Marianne Hoogervorst - Pastoraal werkster

Kloosterdagen - vervolg



Op mijn vraag of er belangstelling is voor enkele KLOOSTERDAGEN heb ik tot nu toe drie reacties gehad. Te weinig om iets te gaan organiseren. Daarom een paar vragen om de behoefte te peilen. Wilt u via de mail

deze vragen beantwoorden. Dan alleen kan ik verder met dit echt wel mooie plan. Het probleem is namelijk dat een klooster ruim van te voren dient te worden gereserveerd. Minimaal een half jaar dus.....

Vraag 1. Heeft u belangstelling om mee te doen? En zo ja waar gaat uwe voorkeur naar uit: een midweek (van maandag tot vrijdag = 4 nachten) of een weekend? (van vrijdagmiddag tot zondagmiddag= 2 nachten)

Vraag 2. Er zijn kosten aan verbonden. (Midweek ± € 200. Weekend ± € 100) exclusief de reis. Zijn de kosten voor u aanvaardbaar of een belemmering?

Vraag 3. Is er een periode in het jaar waar uw voorkeur naar uitgaat? Zelf geef ik de voorkeur aan de zomer of de herfst 2019 of voorjaar 2020.

Laat maar weten dan gaan we kijken of dit te realiseren is.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
 pastor.regenboog@gmail.com

Poëziemiddag

Woensdag 13 maart beginnen wij om 13.30 uur met twee gedichten van Huub Oosterhuis en Igmor Heytze rond het thema (g)een God. Daarna lezen we enkele gedichten rond het thema "dokteren": elke mens ervaart de kwetsbaarheid van zijn lichaam en geest. Niet tegen elke kwaal is een een medicijn. Hoe ga je daarmee om?

Wij lezen verzen van o.a. Vroukje Tuinman, Jean Pierre Rawie en Menno Wigman. Daarna lezen wij, aansluitend op het thema, uit de bekende bundel "Slordig met geluk" van Wigman, waar het gaat over verzoening met het leven.

Leiding: Ronald da Costa

Opgave en contact: Anja Rijken, tel. 5216606

Kosten: € 5,00

Een kijkje in de Kerktuin: wie helpt er mee?



Op een koude dag in februari liep ik even rond in onze kerktuin om plastic en andere rommel op te ruimen. Mijn humeur klaarde aanzienlijk op toen ik zag wat er al weer dapper stond te bloeien.

De Kerstroos had een mooie crèmekleurige bloem. De naam van de plant is wat misleidend want de helleborus zoals de botanische naam luidt, is helemaal geen familie van de roos, maar van de boterbloem en hij bloeit niet in december, maar meestal pas vanaf februari.

Ook de winteraconietjes deden hun best: een groepje vrolijke gele sterretjes tussen de bruine bladeren. Mooi contrast met de blauwe irisjes onder de grote boom. Overal bloeiden trouwens lichtpaarse krokussen.

En dan natuurlijk de sneeuwkllokjes: een paar flinke polletjes stonden op uitkomen en een klokje had zich afgezonderd en stond in zijn eentje te klingelen. Ik heb er een foto van gemaakt. Wist u overigens dat het sneeuwkllokje in Vlaanderen St. Antheunisblomme wordt genoemd? Die naam verwijst naar het klokje, een attribuut om de duivel te verjagen, waaraan de woestijnvader Antonius Abt (17 januari) altijd is te herkennen. Op de datum van verschijning van het Bulletin, is er vast al veel meer te zien. Kijk maar eens rond in de kerktuin, die ik altijd een beetje als een visitekaartje van de Regenboog zie.

Met een klein groepje tuiniers proberen we dat visitekaartje te onderhouden. We kunnen momenteel best wat versterking gebruiken. Wie van u helpt er mee? Een aantal maanden per jaar één keer in de 14 dagen ruim een uur in de buitenlucht aan de slag, het kan niet gezonder! Groene vingers zijn niet noodzakelijk, al doende leert men. Op donderdagmiddag 4 april van 13.30 tot maximaal 15.00 uur gaan we weer aan de slag. Van harte uitgenodigd!

Heleen Gombert

Astrid Delleman in de Regenboog op 24 maart

Astrid werkt in een woongemeenschap van mensen met een verstandelijke beperking in Nicaragua. Zij doet regelmatig verslag van het leven daar in ons Bulletin. Zij is 24 maart in de kerk en zij zal dan een bijdrage leveren aan de dienst, met een toelichting op haar werk met als sleutelzin: "alleen SAMEN kunnen we het verschil maken".

Na de dienst blijft Astrid beschikbaar om uw vragen te beantwoorden of met u in gesprek te gaan.

Het geld dat bij de tweede collecte tijdens de dienst wordt opgehaald, is bestemd voor de stichting Vivir Juntos die de woongemeenschap met geld ondersteunt. Die dag dus 3 goede redenen om naar de viering in de Regenboog te komen: de dienst zelf, het gesprek met Astrid en een optreden van het Regenboogorkest. Maak het mee!

Ada Minne (cluster Omzien naar Elkaar)

Aandacht



Een lamp niet onder de korenmaat zetten... Als je pretendeert een steentje bij te dragen aan bewustwording en een rechtvaardigere samenleving voor mensen met een intellectuele beperking, zoals wij doen, dan moeten we wel de publiciteit zoeken. Om mensen te kunnen bereiken. Want niet alleen maakt 'onbekend, onbemind', we weten dat we niet alleen het verschil kunnen maken! Maar alleen samen.

Alhoewel natuurlijk ook het gezegde bestaat: Laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet (of is het net omgekeerd en mag links niet weten wat rechts doet?). We zoeken niet de aandacht ten gunste van de Fundacion, als doel op zich. Maar omdat we onszelf als een middel zien om bij te dragen aan aandacht voor rechten van mensen die zelf geen stem hebben, voor mensen die zelf niet op kunnen komen voor een gewaardeerd plekje in deze wereld. Door middel van onze programma's van preventie (voorlichting), stimulering (activiteitenclub) en bescherming (gemeenschapshuis).

Javier

We waren al een tijdje op zoek naar iemand die in Juigalpa woont en ons zou kunnen helpen bij het maken van onze Spaanstalige website. Websites makers zijn in Juigalpa niet dik gezaaid. Maar via via kwamen we bij Javier terecht. Inmiddels hebben we de diverse vergaderingen met hem achter de rug en is er een werkovereenkomst voor een bepaalde tijd. En dat konden we doen, omdat er nog een restbedrag over was van het geld dat we verleden jaar kregen, via de Regenboog, van het Milieufonds. Dus u hebt mede mogelijk gemaakt dat we ons nu breder onder de aandacht kunnen brengen! Daar zijn we dankbaar voor.

We zijn tevreden over het resultaat, wat dat heeft opgeleverd. U mag zelf een kijkje nemen. De toegang is vrij makkelijk door de logische naam: www.fundacionruach.org. Bovendien is het tweetalig, Spaans en Engels. En is de bedoeling dat we geregeld nieuwe actuele informatie op de site plaatsen, waardoor de pagina leven uitstraalt en bezoekers trekt. Het Nederlandse publiek kan via de website van www.vivirjuntos.org van ons wel en wee op de hoogte blijven.

Wilt u ons feedback geven op grond van indruk of inhoudelijk, door uw Spaanse kennis, ik houd me aanbevolen en zie uw mail graag tegemoet. Of u kunt me aanspreken als ik de 24ste maart naar de Regenboog kom om met u te delen wat we doen en waarom we doen wat we doen.

Dat die dag ook de tweede collecte voor ons werk in Juigalpa is bestemd, is ontroerend. Want wij alleen kunnen geen goede vruchten geven, als ons werk niet gedragen wordt, in gebed en concrete daden, door mensen die ons werk een warm hart toedragen.

In verbondenheid, met een groet van allen die in het gemeenschapshuis wonen (zie foto)

Astrid Delleman, ajdelleman@zonnet.nl

Diaconale info vanuit De Bakkerij

Oma zoekt vrijwilliger:

'Oma gaat op Stap' wil ouderen die zelf moeilijk de deur uitkomen de kans geven er samen met een vrijwilliger op uit te trekken. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande oudere dame, die nog zelfstandig woont. Haar kinderen wonen op een behoorlijke reistijd van haar vandaan. Zij zoekt gezelligheid, maar alleen durft ze zelf niet meer met haar rollator weg te gaan. Ze heeft er zin in om weer eens buiten een rondje te lopen, of gezellig samen op de markt een kopje thee te drinken. En misschien kan ze zelfs een keertje met een maatje naar een concert?

Heb jij zin om eens met een Oma of Opa erop uit te gaan? Onze Oma's en Opa's kijken uit naar een maatje!

Bel of mail:

Petra Akkerman, projectmedewerker 'Oma gaat op Stap' Diaconaal Centrum De Bakkerij
T: 071-5144965, E: pakkerman@debakkerijleiden.nl W: www.omagaatopstap.nl

Paasbrodenactie voor De Bakkerij

Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken voor De Bakkerij. Met de bestelling van een Paasbrood zorgt u niet alleen voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel, maar geeft u ook het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.

De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van Diaconaal Centrum De Bakkerij in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij, die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen.

De Paasbroden worden speciaal gebakken door Bakkerij Van Maanen. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij (RK en PgL). Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,50 ten goede aan De Bakkerij.

U kunt in de weekenden van 16/17 en/of 23/24 maart (ook in de Regenboog, red.) een bon voor een Paasbrood kopen. In het weekend van Palmzondag, 14 april 2019, kunt u met de bon het Paasbrood ophalen in uw wijk- of parochiekerk.



Op zondag 10 maart wordt weer de Internationale Vrouwendag gevierd in het Stadhuis van Leiden.

Thema is: 'Wat jij wil, maakt het verschil'. Vanaf 13.00 uur kunnen gasten binnenlopen. De Vrouwendag wordt officieel geopend om 13.45 uur, waarna een programma volgt met dans, een lezing over vrouwenkiesrecht en een gesprek met vier vrouwelijke wethouders. Na een pauze wordt een aantal workshops gehouden, onder andere over sport, meer vrouwen in de politiek, en Op de Kook toe. Na een Irakese modeshow wordt de Vrouwendag besloten met muziek, een hapje en een drankje.

Internationale Vrouwendag, Stadhuis Leiden, 13.00 – 17.30 uur.

Zie ook www.vrouwendagleiden.nl

Toegang € 2,50, kinderopvang aanwezig.

Dat ding



Ik heb mijn best gedaan om in de vorige column de irritatie van mij af te schrijven. En dat ik daar verder geen aandacht aan hoeft te besteden. Maar die column had ik net opgesteld

(medio december) en toch gebeurde er in december weer iets, waarbij ik aardig op mijn ziel ben getrapt. Zo zeer zelfs dat dit voorval naar mijn bescheiden mening niet onbesproken mag blijven. In de week voor Kerst werd ik gevraagd om orgel te spelen tijdens een Kerstviering van een lagere school in de Hooglandse kerk. Dat blijf ik toch altijd als een voorrecht beschouwen, spelen in zo'n machtig groot gebouw met die fraaie orgels. Ik ben 'slechts' een hobbymatig amateur-organist, en als je dan toch regelmatig wordt gevraagd om een evenement van muziek te voorzien, dat is en blijft een voorrecht.

De kerk zat vol met ouders en een miljoen enorm luidruchtige kinderen. U weet inmiddels wat wij organisten van dat 'geklep' voor de viering vinden, maar de Regenboog is een oase van rust vergeleken met de kakofonie aan geluid (variërend van krijsen tot en met luid stampend rondrennen) die ik van boven heb mogen ervaren. Ik speelde ditmaal niet op het Willis-orgel, maar op het historische De Swart Van Hagerbeer-orgel, dat hoog 'boven' aan de westmuur hangt. Er was voor de viering voorafgaand muziek door een kind met ouder, maar niemand heeft dat gehoord. Dat is natuurlijk wel jammer voor de uitvoerenden. Volgende keer wat mij betreft gewoon orgelspel (desnoods improviseren we op 'jingle bells' hetgeen ik al eens gedaan heb) en dan blazen we de menigte compleet naar de andere kant van het gebouw.

Maar goed, ondanks het hoge percentage 'niet-gelovigen' werd onder andere 'komt allen tezamen' goed meegezongen (dat kon ik boven goed horen) en dan klinkt het meezingen van die miljoen kinderen toch erg mooi en komt de Kerstgedachte weer terug. Die gedachte was namelijk weg na een voorval vóór de viering.

Zoals gebruikelijk vindt er even afstemming plaats met de diverse mensen over het

programma, wie wanneer wat moet doen. Op dat moment komt de fotografe erbij staan om te vragen of, daarbij wijzend naar het De Swart Van Hagerbeer-orgel, zij een foto mocht maken vanaf 'dat ding'... Acute kortsluiting bij mij. Ik heb daarop direct geïnterrupteerd met de mededeling 'Dat is een ORGEL mevrouw', maar ik denk achteraf dat de manier waarop ik het zei haaks stond op het 'vrede op aarde' dat we met Kerst pogen te bereiken. Ik denk ook achteraf dat ik de reden was dat zij niet meer op, bij of in 'dat ding' is gesignaleerd. Wel zo veilig, je weet maar nooit waartoe een geagiteerd organist in staat is. Maar het heeft iets te maken met (het testen van) de zwaartekracht.

Maar de lezer zal na de inmiddels meer dan 25 gepubliceerde columns (houdt u het nog vol?) wel begrijpen dat ondergetekende erg begaan is met der Koning / Koningin de instrumenten en dat de kwalificatie 'dat ding' ongeveer het ergste is dat je erover kan melden. Mensen kunnen een orgel mooi vinden, of niet mooi, of het orgelspel wel / niet mooi vinden, maar 'dat ding' wordt normaliter wel herkend als een orgel. 'Dat ding' is namelijk wel 'mijn ding', en ik zal geen gelegenheid onbenut laten om 'mijn ding' te promoten. Zo zijn bijvoorbeeld kinderen (en volwassenen) altijd welkom om na afloop van de viering ons orgel uit te proberen. Vanwege de privacyregelgeving mag ik hier geen Fries klinkende namen noemen, maar er zijn er minstens twee die daardoor ook hebben gekozen voor orgelles.

U begrijpt wel dat het gebruik van het woord 'ding' vanaf nu kritisch zal worden beoordeeld, om de dingen maar even bij de naam te noemen. Dus voorgangers kunnen na onze voorbespreking (u weet wel, tot uiterlijk 09:45 uur) beter niet daarna omkeren met de opmerking 'o ja, nog één ding'. Overigens, het risico is beperkt, ons orgel staat immers op de begane grond.

'Ding dong merrily on high' wordt vanaf nu zelfs verboden om in de Regenboog te zingen. Niet alleen vanwege het woord 'ding', maar dat voorkomt namelijk (en dat is nog wel een dingetje) een nieuwe discussie over 'dat ding' dat voor de kerk hangt en net zoals 'mijn ding' geluid voortbrengt.

Nou, na al dat gemopper van de laatste tijd, ik zal proberen in de volgende bijdrage weer wat vrolijker noten te plaatsen!

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Quiltsters: elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur;
- Tuinieren: Vanaf donderdag 4 april iedere 14 dagen van 13.30 tot 15.00 u;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Maart		
Wo 13	13.30 u	Poëziemiddag
Zo 17	10.00 u	Bezoek OKK
Ma 18	19.30 u	Dialogo PKN - RK
Do 21	20.15 u	Ouderavond Kom aan Tafel
Za 23	19.00 u	Repetitie Kerkorkest
Di 26		Uiterste inleverdatum kopij Bulletin
Do 28	16.00 u	Kom aan Tafel
	20.00 u	De essentie van ons geloof

Wij hebben al een paar mooie dagen gehad, dus weet:



Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
10-03	Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf	Protestantse Gemeente Leiden
17-03		Pw. C. Hofschreuder	RK Vastenactie
24-03	Kerkorkest Project Astrid Delleman	Ds. M. Buitenwerf	Avondmaalsproject: Stichting Vivir Juntos
31-03		Pw. M. Hoogervorst	RK Vastenactie
01-04	19.00 u Eucharistie	Pst. T. Visser	
07-04		Ds. P. Korbee	KinA 40dagentijdcollecte / Voorjaarszendingcollecte
14-04	Palmzondag	Pw. M. Hoogervorst	RK Vicariaat
18-04	19.30 u Witte Donderdag Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Th. Scholtes ofmconv.	Diaconie/De Bakkerij
19-04	19.30 u Goede Vrijdag m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf	Geen collecte
20-04	21.30 u Paaszaterdag Viering van de Maaltijd m.m.v. Arcobaleno	Pw. C. Hofschreuder Ds. M. Buitenwerf	RK Vastenactie
21-04	10.00 u Pasen Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf	Protestantse Gemeente Leiden

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.

Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger
in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de
jongerenvieringen.