



WEEKAGENDA

10 - 17 februari 2019

Korte berichten voor deze weekagenda kunt u t/m donderdag inleveren in het laatje in de hal van de Regenboog of mailen naar ingridjam@hotmail.com



www.deregenboogmerenwijk.nl

NIEUWE BEWONERS EN GASTEN

Hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat u zich hier thuis voelt. Bij de informatietafel in de hal staat Betty Landkroon van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen.

VIERING 3 februari

1^e lezing: Ester 4:13-17; 5:1-14; 2^e lezing: Ester 6:1-11

voorganger ds. M. Buitenwerf
ambtsdragers Ellen Jagtman, Truus de Haan
lector Bertien Bos
organist Michiel Ras
koster Edwin Meijer
(hulp)koster Wil Sluijter, Marianne de Kuijper
beamer Yaran Kaelani
kindernevend. Bas Bots, Els Frankhuijzen
bloemen Maja van Spaandonk
koffie nd. dienst Els Klaassen, Trudie Buitenbos
crèche Sandra en Chelsea Nijssen
collecte 1^e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap
2^e mandje: Diaconie/De Bakkerij

BLOEMENGROET

Zondag 2 februari is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mevr. van Lomwel

KOFFIE-INLOOPOCHTEND iedere woensdag

Iedere woensdag staat vanaf 10.00 uur de deur van de Regenboog open voor wie zin heeft in een kopje koffie en wat gezelligheid. U kunt vrij binnenlopen tot 11.30 uur

BIJENKOMST wet AVG 12 februari

Uitnodiging aan de contactpersonen

Ook de Regenboog houdt rekening met de regels die gelden voor de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om uit te leggen, hoe we daar mee gaan en ook welke maatregelen we daartoe nemen houden we op 12 februari een informatieavond. Ook hebben we de medewerking van ieder daarbij nodig. Deze avond is in de eerste plaats bedoeld is voor **de contactpersonen van de werkgroepen**. Mochten er meer belangstellenden zijn binnen je werkgroep of kom je liever met twee personen dan zijn zij ook van harte uitgenodigd. We hopen van alle werkgroepen vertegenwoordigers te ontmoeten.

Bij vragen kun je terecht bij Truus de Haan of Edo Elstak
Dinsdag 12 februari om 20.00 uur in de Regenboog.

FILM IN DE REGENBOOG 14 februari

Voor 14 februari (Valentijnsdag) staat een innemend lichtvoetig romantisch verhaal op de rol. Met Francois Cluzet, Médecin de Campagne, een Franse film uit 2016 gaat zoals de titel aangeeft over een plattelandsdokter Jean Pierre Werner. Wanneer hij zelf ernstig ziek blijkt te zijn en het kalmer aan moet doen, krijgt hij hulp van Nathalie, een pas afgestudeerde jonge vrouw uit de stad. Hoewel zij haar vak prima verstaat en de dorpelingen haar accepteren, kan zij voor Jean Pierre niks goed doen. Loslaten is niet zijn sterkste kant. Tot hij ontdekt wat Nathalie werkelijk voor hem betekent. Er groeit een bijzondere band. Het nagesprek en de inleiding worden verzorgd door ds. Ronald da Costa.

regie: Thomas Lilti

datum: donderdag 14 februari tijd: 19:30 uur kosten € 5,00

EUCHARISTIEVIERING **maandag 25 februari**

Let op! De maandelijkse Eucharistieviering in het Stiltecentrum is deze maand niet op donderdag maar op **maandag 25 februari**.

U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur, na afloop gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting

GEZOCHT: GASTVROUWEN/HEREN VOOR 'DE REGENBOOG OPEN'

De werkgroep de Regenboog Open zorgt van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur voor het aannemen van de telefoon en de ontvangst van bezoekers van de Regenboog. Vanaf 1 november hebben wij een open plek op de dinsdagmorgen voor 2 personen. Wanneer u hiervoor tijd hebt en het u leuk lijkt u hiervoor in te zetten, wilt u dan contact opnemen met Mary Pouw, tel. 5215726,

email: mypouwdon@hotmail.com

WINKELWAGEN VOEDSELBANK

Met het stoppen met de inzameling van oud papier en metaal, hield ook de publieke inzameling voor de voedselbank op de eerste donderdag van de maand op. Dat was jammer, want elke keer als we het karretje buiten zetten was het 's avonds helemaal vol. Daarom zal vanaf nu het karretje voor de elke vrijdagochtend voor de deur van de Regenboog staan in de hoop op uw en andermans goede gaven. Bijzonder gevraagd worden:

Vis of vlees in blik - Peulvruchten (gedroogd of in blik) - Noten - Gesteriliseerde (houdbare) melk - kaas (vacuum verpakt) - Gedroogde vruchten - Volkoren granen, zilvervriesrijst - Zonnebloem- of olijfolie - Kruiden

Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom.

Liever geen producten die snel bederven

LABYRINT LOPEN 12 februari

Op dinsdag 12 februari om 20.00 uur, hebt u de mogelijkheid om weer het labyrint te lopen. Zie een uitgebreid artikel hierover in het Bulletin van december 2018, dat u op de website nog kunt vinden. Het labyrint wordt uitgerold in de Hooglandse Kerk. Ingang door het Hooglandse Huis, aan de Hooglandse Kerkgracht.

De avond wordt georganiseerd door de Labyrintgroep van de Protestantse Gemeente Leiden.

opgeven via labyrint.pgl@gmail.com.

AGENDA

woensdag 6 februari	10.00 uur	inloop koffieochtend
dinsdag 12 februari	20.00 uur	bijeenkomst AVG (zie boven)
dinsdag 12 februari	20.00 uur	Labyrint lopen (zie boven)
woensdag 13 februari	10.00 uur	inloop koffieochtend
donderdag 14 februari	19.30 uur	Film in de Regenboog (zie boven)
zondag 17 februari	10.00 uur	M. Hoogervorst pw. <i>mmv Regenboogkoor</i>

HAPPIETARIA LEIDEN GESTART!

Happietaria Leiden is weer opengegaan. Happietaria is een pop-up restaurant dat opgezet en gerund wordt door studenten vanuit de vier christelijke studentenverenigingen van Leiden (NSL, Panoplia, Ichtus, Gomarus). De volledige opbrengst gaat dit jaar naar een project van de hulporganisatie Tear in Zuidoost-Azië. Zij willen daar slachtoffers van mensenhandel helpen door hen via de lokale bevolking werk, veiligheid, onderwijs en psychologische hulp aan te bieden. Zo krijgen slachtoffers van mensenhandel weer toekomstperspectief.

Vanaf 5 februari bent u van harte welkom om in ons restaurant te komen eten. We zijn open van maandag t/m zaterdag en de avonden zijn verdeeld in twee shifts (17:00-19:00 en 19:30-21:30). U kunt ons vinden in buurtcentrum Het Gebouw, gelegen aan Arubapad 2, Leiden. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.happietarialeiden.nl daar kunt u tevens reserveren. Ook kunt u ons volgen op Facebook en Instagram.

SAMEN AAN TAFEL

Happietaria organiseert dit jaar ook een buurtproject: Samen aan Tafel. De bedoeling van dit project is om mensen met weinig aanspraak, door een gebrek aan contacten of doordat lichamelijke moeilijkheden in de weg zitten om in een sociaal circuit te verkeren, te verbinden met studenten of anderen die dit een mooi project vinden. We proberen iedere avond een tafel van zes bijeen te krijgen, met drie studenten en drie mensen die hier behoefte aan hebben – laatstgenoemden eten trouwens met 50% korting, en de studenten (of andere geïnteresseerden) met 25%. Lijkt het u/jou wat om hieraan mee te doen? Meld je aan bij happie.samenaantafel@gmail.com.

OMA ZOEKT VRIJWILLIGER:

'Oma gaat op Stap' wil ouderen die zelf moeilijk de deur uitkomen de kans geven er samen met een vrijwilliger op uit te trekken. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande oudere dame, die nog zelfstandig woont. Haar kinderen wonen op een behoorlijke reistijd van haar vandaan. Zij zoekt

IDEEËNBUS GROENE KERK

In het entree naast het kantoortje hangt een ideeënbus voor tips hoe we de Regenboog zo groen mogelijk krijgen en ook voor ideeën om zelf bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Schroom niet uw ideeën en tips in de bus te doen; Het gaat vaak om kleine dingen. Wat voor de een vanzelfsprekend is kan voor een ander een openbaring zijn.

gezelligheid, maar alleen durft ze zelf niet meer met haar rollator weg te gaan. Ze heeft er zin in om weer eens buiten een rondje te lopen, of gezellig samen op de markt een kopje thee te drinken. En misschien kan ze zelfs een keertje met een maatje naar een concert?

Heb jij zin om eens met een Oma of Opa erop uit te gaan?

Onze Oma's en Opa's kijken uit naar een maatje!

Bel of mail:

Petra Akkerman, projectmedewerker 'Oma gaat op Stap'
Diaconaal Centrum De Bakkerij

T: 071-5144965, E: pakkerman@debakkerijleiden.nl W:
www.omagaatopstap.nl

WEGWIJZERS

Ruim een jaar bezochten schrijvers Jos van Duinen en Jeroen Windmeijer wekelijks religieuze en spirituele bijeenkomsten in Leiden en omgeving. Zij woonden diensten bij van katholieken en protestanten, mormonen en antroposofen, remonstranten en Keltische christenen. Ze knielden neer naast moslims tijdens het vrijdaggebed, hoorden eeuwenoude gebeden aan in de synagoge, zaten in stilte neer bij de Quakers, bezochten vieringen in gevangenissen en ziekenhuizen. Zij mediteerden met zenboeddhisten, deden Tai Chi-oefeningen in het park, zweetten mee tijdens Bikram Yoga en dansten op het ritme van het leven bij Biodanza. Ze zagen hoe mensen zich op straat in een met water gevulde vuilcontainer lieten dopen en hoe Wicca-aanhangers de vruchtbaarheid van de aarde vierden.

Op warme en respectvolle wijze schreven zij hierover in hun rubriek *Wegwijzers* in het Leidsch Dagblad. Dit prachtige boek is een verslag van hun wonderlijke ontdekkingsstocht door het hedendaagse religieuze landschap. Van Duinen en Windmeijer laten de lezer op een unieke wijze kennismaken met een wereld die zo nabij is en bij velen toch zo onbekend. Het boek is (online) te bestellen en te koop of te bestellen in iedere boekhandel. Het kost slechts 15,00 en heeft een harde cover. De uitgever is de Leidse Muze Uitgeverij: <http://www.uitgeverijdemuze.nl/product/wegwijzers-geloven-leiden-en-omgeving/>