

Geef voor Uw kerk

Sinds de vroege middeleeuwen zijn er kerken in Leiden. Al is de betrokkenheid bij de kerk aanzienlijk minder dan toen, kerken maken nog altijd deel uit van het Leidse stadsbeeld – niet alleen als gebouw maar ook als instituut. Kerken dragen bij aan de stad en de wereld. Hun rol is veranderd, maar hun opdracht – Gods woord in stand houden en doorgeven – is gebleven. Daarom heeft de kerk bestaansrecht. Immers, hoe verschillend we soms ook zijn, wij streven ernaar om geloof, gemeenschap en maatschappelijke relevantie in kernwaarden zichtbaar te maken. Deze waarden willen wij delen met mensen buiten de kerk: inspiratie, saamhorigheid, verzoening, gastvrijheid, openheid en hulpvaardigheid.

Een financiële bijdrage geven, waarom?

Op het voorblad van deze brochure vertellen onze wijkgemeenten over tal van reguliere en bijzondere activiteiten, waarmee zij inhoud geven aan hun taken in de kerk, de stad en de wereld. Ook in 2019 zullen nieuwe activiteiten in gang worden gezet, zoals:

- Zomerbijeenkomsten voor ouderen
- Een Groene Kerk met aandacht voor duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit
- De 'vriendjeskerk', waar kinderen op een speelse manier leren over kerk en geloof
- Omkijken naar onze stadsgenoten en delen van onze gaven met hen
- Cantatediensten, Evensongs, Kerstnachtdiensten & Vespers

Kerkenwerk: mensenwerk

Voor het goed functioneren van de kerk is het nodig dat mensen zich gesteund voelen door het woord van God - de bron van geloof, hoop en liefde. Maar er zijn ook meer alledaagse voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De inzet van professionele krachten zoals pastores en pastorale werkers, kosters en andere medewerkers kost geld. Ook met de exploitatie en het onderhoud van onze vier kerkgebouwen is veel geld gemoeid. Daarom doen wij een beroep op U om ook in 2019 een ruimhartige bijdrage toe te zeggen.

Geef ruimhartig

Vindt U het werk van Uw kerk belangrijk? Laat dit dan blijken in Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. Uw steun is van vitaal belang voor het behoud van Uw kerk.

Begroting 2019

De begroting laat voor 2019 een tekort zien. De afgelopen jaren is er bezuinigd, maar er zijn ook reserves opgebouwd. Bewust is gekozen om (een deel van) deze reserves de komende jaren in te zetten voor extra pastoraat in de geloofsgemeenschappen. Helpt U ons om ons vermogen zo goed mogelijk in stand te houden? Het rendement hieruit is een belangrijke inkomstenbron voor ons!



Colofon

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente te Leiden
Adres: Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden
T: 071-5764145 | @: info@kerkelijkbureauleiden.nl
Internet: www.protestantsegemeenteleiden.nl

Vormgeving brochure: Jos de Wilde, Leiderdorp



Oecumene metterdaad

In De Regenboog doen protestanten en rooms-katholieken alles wat samen kan, samen: oecumene metterdaad.

Wat biedt De Regenboog de Merenwijk?

- Iedere zondag een viering waarin protestantse en rooms-katholieke tradities samensmelten.
- Een kerk met aandacht voor kinderen en jongeren.
- Een plek waar zangers en muzikanten hun hart kunnen ophalen in verschillende koren en een orkest.
- Een levende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien.
- Een luisterend oor en pastorale zorg voor wie geconfronteerd wordt met levensvragen.
- Een helpende hand en diaconale hulp voor wie praktische problemen heeft.

- Een kerk die met Allerzielen openstaat voor iedereen die een overledene wil gedenken.
- Gesprekken over geloof en maatschappij.
- De Regenboogdis voor wie gezellig met andere mensen samen wil eten.
- Begeleiding bij het maken van huiswerk in het buurthuis.
- Poëzie- en filmbijeenkomsten onder deskundige leiding.
- Een Groene Kerk met aandacht voor duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit.
- Een nieuwjaarsconcert om het nieuwe jaar muzikaal te beginnen.

Wilt u meer weten, kijk dan op de website: www.deregenboogmerenwijk.nl

Geef voor je kerk



"Door de fijne ontvangst in deze gemeente ben ik weer meer betrokken geraakt bij het geloof. Daarom heb ik mij laten dopen."

Hans



"De kerk is voor mij een plek waar heel veel verschillende mensen de kans hebben om elkaar echt te zien, omdat ze zich verbonden weten door dezelfde God. Kortgeleden ben ik bevestigd in het ambt van ouderling en in die rol hoop ik een bijdrage te mogen leveren aan het oog en hart hebben voor God en vanuit die liefde voor God dat ook te hebben voor elkaar."

Jerden



"Als je mij vraagt wat ik belangrijk vind in de kerkdiensten, dan is dat op de eerste plaats de prediking zowel wat inhoud als vorm betreft. Daarnaast vind ik ook de historische Marekerk een punt, maar zeker niet het belangrijkste. Ook het gevoel van verbondenheid spreekt mee."

Wim



"Wij gaan graag naar de Kliederkerk, omdat we dan een hele viering als gezin bij elkaar zijn. Samen met andere (groot)ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar horen we een Bijbelverhaal, knutselen, zingen en eten we met elkaar. Onze kinderen zouden willen dat het elke week Kliederkerk is!"

Suzanne



"De Regenboog is een warm nest waar iedereen welkom is om in dankbaarheid te genieten van wat we van God ontvangen. Vogels die terugkomen op hun nest moeten het elk voorjaar weer herstellen met nieuwe takjes."

Arie



"Ik ben warm ontvangen bij deze gemeente toen ik uit Rotterdam kwam. Het helpen bij de voorbereiding van diensten vind ik erg leuk."

Berrie



"De kerk: Bron van inspiratie. Daar zit (toekomst)muziek in!"

Henny



"Of ik nou verkeersdeelnemer, leerkracht, moeder of gemeentelid ben: ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, ook als dat financiële consequenties heeft. Ik heb daar overigens ook plezier in; dankbaar dit te kunnen doen!"

Heleen



"Kerk zijn doen we met elkaar. Ieder kan op zijn of haar eigen wijze bijdragen aan het samen-kerk-zijn. We dragen bij met de talenten die ons gegeven zijn en heel praktisch dragen we ook bij aan de financiën die nodig zijn om de kerk als organisatie in stand te houden."

Nizet



Leiden Zuid-West

De Verbinding

Marewijk gemeente

Binnenstads gemeente

De Regenboog

