

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 45 nr. 8
dec. 2018 - jan 2019

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

<i>Visie</i>	1
<i>Redactioneel</i>	1
<i>Kerstmis, 2018</i>	2
<i>Kerstgedachte: Licht</i>	2
<i>Wachten en verwachten</i>	4
<i>Medeleven</i>	4
<i>Wekelijkse bloemengroet</i>	4
<i>Kinderkerstfeest met kinderkoor</i>	4
<i>Driekoningen</i>	5
<i>Nieuwjaarsborrel op 6 januari 2019</i>	5
<i>Week van gebed voor de eenheid</i>	
<i>20-27 januari</i>	5
<i>In memoriam Hans van Lomwel</i>	6
<i>Uit de AKM...</i>	6
<i>De AKM en de centen</i>	7
<i>Actie Kerkbalans</i>	8
<i>Labyrintavond in de Regenboog</i>	9
<i>Terugblik Allerzielen buiten</i>	10
<i>Themamiddag ouderen:</i>	
<i>terugblik en vooruit kijken.</i>	11
<i>Film in de Regenboog</i>	11
<i>Poëziemiddag</i>	11
<i>Nieuwjaarsconcert</i>	12
<i>Leren en geloofsverdieping</i>	12
<i>Project Kom Aan Tafel</i>	13
<i>Nieuwe Litassen</i>	13
<i>Cadeautje</i>	13
<i>Engelse kathedraal</i>	14
<i>Agenda</i>	16
<i>Vieringen</i>	17



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Traditiegetrouw opent het kerstnummer van het Bulletin met een bijdrage van de voorzitter van de AKM Truus de Haan. Ook onze pastor Marianne Hoogervorst heeft een kerstgedachte op papier gezet en verrast ons met een prachtig verhaal over het wonder van het licht.

Volgens ons schema valt dit Bulletin op 15 december op uw deurmat. En als u dan het blad meteen gaat lezen, waarvan wij als redactie natuurlijk van uitgaan, wordt u eraan herinnerd dat er de volgende dag iets belangrijks op het programma staat: om 14.00 uur is de intrededienst van onze nieuwe predikant ds. Mirjam Buitenwerf. In het artikel 'Wachten en verwachten' kunt u lezen dat ook zij uitzielt naar deze dag! De startdatum van het werk van ds. Buitenwerf in onze geloofsgemeenschap maakt het mogelijk dat zij samen met ons kerst kan vieren. En er zijn weer veel activiteiten dit jaar: het kinderkerstfeest op kerstavond, de vieringen in de kerstnacht en op de kerstmorgen (zie het rooster achterop dit Bulletin) en het feest van Driekoningen op 6 januari. Op deze zondag bent u ook van harte welkom op de nieuwjaarsborrel na de dienst.

Van de vele berichten over activiteiten in de Regenboog noemen we alleen het artikel 'Leren en geloofsverdieping'. Hierin wordt u uitgenodigd voor een serie avonden over de Tien Geboden (de tien beloften) aan de hand van een DVD van Anselm Grün en voor een serie van drie avonden met Martin de Groot van de landelijke PKN over de vragen 'Waar staan we voor, wat is de essentie van ons geloof?'.

Ook dit keer wordt het Bulletin afgesloten met een boeiende column van onze organist Frank Ressler.

De redactie wenst u een zalig en gezegend Kerstfeest toe.



Kerstmis, 2018

Een klein wonder in de Regenboog



Terwijl de lange zomer nog nagloeide, realiseerden we ons dat het tijd was om de kinderkerstviering te gaan voorbereiden. Even rekenen leerde weer, dat we toch zeker op achttien november met de kinderen moesten gaan oefenen om op kerstavond een mooie kinderkerstviering te kunnen houden. En nu, eind november, zijn de kinderen alweer twee weken enthousiast aan het zingen en klinken er onvervalst kerstliederen op zondagochtend in het Stiltecentrum. Ik vraag me af: waarom doen we dit? Wat maakt het voor ons als Regenboog, voor mij zo van belang om tijd en energie te steken in dit feest? En dat elk jaar weer?

Vandaag had ik u allemaal wel bij het stiltecentrum willen uitnodigen om even om het hoekje te kijken naar het kleine wonder dat daar geschiedde: vierentwintig kinderen stonden te zingen. De jongste zanger is drie jaar, de oudste is twaalf. Jongens, meisjes, goede stemmen, prille stemmen, kinderen heel verschillend van achtergrond. Onze vijf Syrische kinderen zingen inmiddels perfect in het Nederlands mee. De kleinsten herkennen aan de plaatjes in het liedboekje de liedjes, want die kunnen nog niet lezen. In de pauze is er koek en iets te drinken, volwassenen helpen mee en ouders staan aan het eind gezellig mee te zingen.

Ik probeer een antwoord te geven op de vraag hierboven: Wat maakt het voor ons als Regenboog, voor mij zo van belang om tijd en energie te steken in dit feest?

Op de eerste plaats: vanwege het plezier! We laten de kinderen delen in het plezier dat we hebben om samen muziek te maken. En vandaag spatte het plezier er overduidelijk vanaf. We werken naar iets toe. We worden elke week samen beter in het zingen en uiteindelijk

zullen we op kerstavond een prachtig moment samen vorm kunnen geven. We werken samen: groot en klein, en: we leren.

We vormen een verband, een gemeenschap. Het mooie is dat je dat kunt zien. En we horen daar allemaal bij: Anne-Eva dirigeert met haar kleine dochter Maea op de arm, Eline en Guido begeleiden, Ella zorgt voor eten in de pauze, Ute verstuurt de e-mails en maakt posters, Bärbel, Ellen, Barbara en anderen ondersteunen het geheel, Marianne, onze pastor, Bas helpt mee met de PowerPoint, ouders brengen hun kinderen, Pieter heeft de liedboekjes gemaakt, Ronald is zoals altijd betrokken En zo zijn er nog veel meer mensen. Ik noem de namen met het risico dat ik mensen vergeet. Ik noem die namen, omdat de Regenboog een gemeenschap is, een plek waar je niet anoniem bent. Een plek waar je gekend bent. Een plek waar je samen het leven viert.

En zo kom ik dan op het grootste waarom we dit in mijn ogen doen: in dit eenvoudige gebouw, bijna een grote schuur, is in de afgelopen vijftig jaar een plek gecreëerd waar mensen samen hun leven willen delen en het leven willen vieren. Ik durf daarbij amper de naam van G'd uit te spreken. Want Hij (of is het een 'Zij', of een 'Het?') vertegenwoordigt dat waar we allen toe geroepen zijn: voluit te leven en voor elkaar in deze wijk, in deze wereld het leven menswaardig te maken.

Het verhaal van die kleine Joodse jongen, Joshua, Jezus, geboren uit de stam van David, is ons daarbij voortdurend een leidraad: zijn uitleg van wie 'Zijn Vader' was, van de oude verhalen, zijn manier van het leven en de mensen tegemoet treden.

Wat we dus met die vierentwintig schatten van kinderen doen is hen in onze grote traditie meenemen. Hen de verhalen vertellen. Hen laten weten dat ze geliefd zijn in onze gemeenschap. Hen laten zien dat we het leven in de naam van G'd vieren.

Ook u wens ik dat toe.

Ik wens u een prachtig Kerstfeest,

Truus de Haan, voorzitter van de AKM

Kerstgedachte: Licht

Dit jaar zijn de kinderen al heel vroeg begonnen met het oefenen voor de kinderkerst. Ook de volwassen koren zijn intens aan het repeteren voor een muzikale bijdrage aan het Kerstfeest. Is het u wel eens opgevallen hoeveel kerstliederen zingen over LICHT?

En dat in de tijd dat we de kortste dag hebben in het jaar.

Kerstmis is ook gesitueerd rond de dag van de zonnewende. Wij mensen kunnen niet zonder licht. We verlangen er naar juist omdat het buiten donker is.

Hieronder een kerstverhaal over het wonder van het licht.

Van harte wens ik u, ook namens mijn collega's Ds. Mirjam Buitenwerf en Ds. Kees Zwart een inspirerend Kerstfeest en Gods zegen over het Nieuwe Jaar toe.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Het wonder van het licht



In het rijk van vrede was er een koning die twee zonen had. Ze woonden in een mooi kasteel met hoge torens. Het mooiste van het kasteel was de grote feestzaal, die de vredeszaal werd genoemd. Daarin kon de koning wel tweeduizend gasten ontvangen.

Het volk hield van de koning, want hij was goed en rechtvaardig en er was vrede in het land.

Maar de koning werd oud en voelde dat hij niet lang meer zou leven. Daarom liet hij op een dag zijn twee zonen bij zich komen en zei: 'één van jullie zal mij moeten opvolgen en regeren over het rijk van vrede. Ik houd van jullie allebei evenveel en omdat ik niet weet wie de beste koning kan zijn, zal ik jullie een opdracht geven. Wie deze opdracht het beste volbrengt, zal na mij koning worden.' De twee zonen hadden vrede met dit plan en vroegen: 'vader, wat moeten wij doen?'

De koning zei: 'kijk, ik geef ieder van jullie een goudstuk. Koop daarvoor iets wat de grote vredeszaal vult tot aan het dak. Er mag geen enkele hoek leeg blijven! En wat je koopt, moet je zelf binnen één dag in de vredeszaal kunnen

bringen. Ga nu en denk er goed over na wat je zult kiezen.' De oudste zoon zadelde zijn paard en reed door de steden en de dorpen van het grote rijk. Overal keek hij rond of hij iets zag waarmee hij voor dat ene goudstuk de vredeszaal kon vullen. Het was moeilijker dan hij had gedacht. Hij zocht de hele dag zonder iets te vinden. Tegen de avond zag hij een boer, die met een wagen volgeladen met stro naar zijn boerderij reed. Hij volgde de boer en zag dat in de grote schuur van de boerderij al heel veel stro bijeengebracht was. Stro is niet duur, dacht de koningszoon, daarmee kan ik de vredeszaal vullen en dan word ik koning. De boer wilde het stro wel voor een goudstuk verkopen. De volgende morgen liet de koningszoon het stro op grote wagens naar het kasteel brengen. De hele dag was hij bezig het stro in de vredeszaal te brengen. Maar toen het donker werd was het stro op en de zaal nog maar half gevuld. Doodmoe en teleurgesteld ging de koningszoon slapen. De volgende dag liet hij het stro weer naar de boer terugbrengen. De koning wachtte nu gespannen op zijn jongste zoon, die ook op zoek was gegaan. Zou hij erin slagen de vredeszaal helemaal te vullen? En waarmee zou hij dat doen? Na een paar dagen kwam de jongste zoon terug in het kasteel. Hij had een bruine, houten kist bij zich. Iedereen vroeg zich nieuwsgierig af wat daar in zou zitten. Dat kon toch nooit genoeg zijn om een zaal mee te vullen? De jongste zoon droeg de kist de lege zaal in en deed de deur achter zich op slot. Toen opende hij de kist en haalde er een heleboel kleine olielampen uit die hij voor zijn goudstuk had gekocht. Hij zette ze overal in de zaal neer. Op tafels, op de grond, op kasten en in de vensterbanken. Hij vulde ze met olie en toen de zon onderging stak hij alle lampjes aan. Toen het echt helemaal donker was geworden, ging hij naar zijn vader en zei: 'ik ben klaar met de opdracht, wilt u komen kijken in de vredeszaal? De koning ging samen met zijn ministers naar de zaal. Toen zijn zoon de deur voor hen had geopend, bleven ze verrast staan: de hele zaal was gevuld met het zachte licht van de olielampjes. In geen enkele hoek was het donker. De grote vredeszaal was vol met licht. De koning legde zijn handen op de schouders van zijn zoon en zei: 'mijn zoon, je hebt wijs gehandeld en de opdracht goed vervuld. Jij zult na mij koning zijn. Jij zult de vrede in dit land kunnen bewaren als lichtbrenger'. En iedereen die er bij was riep: 'ja, hij zal de vredesking zijn.' En de ogen van de koningszoon straalden als het licht.

schrijver onbekend

Wachten en verwachten



Op het moment dat ik dit schrijf, 26 november, zit ik in mijn (nog) Amstelveense studeerkamer te werken aan mijn afscheid in de Kruiskerk, en ondertussen ook al aan mijn verbintenis-dienst in de Regenboog. Ik heb er veel zin in om als predikant in de

Regenboog te kunnen beginnen. De kennismakingsbijeenkomst begin september vond ik bijzonder, omdat ik meteen al merkte dat er elan en enthousiasme in deze geloofsgemeenschap zit, dat Regenbogers zich betrokken voelen bij hun geloofsgemeenschap en bij de Merenwijk, en dat er plannen gemaakt worden voor de toekomst. In de afgelopen weken heb ik kennis gemaakt met een aantal leden van AKM en wijkkerkenraad, met leden van de twee koren, en natuurlijk ook met mijn collega's Marianne Hoogervorst, Noortje Luning en (nog even) Kees Zwart. De overleggen die we hebben gehad waren plezierig, en ik verheug me dan ook op de verdere samenwerking.

Het is goed geweest om mijn werk in de Kruiskerk op een prettige manier af te ronden en goed afscheid te nemen, zodat na mijn vertrek het werk dat we hebben opgezet voortgezet kan worden. Maar de periode van september tot nu duurde ook wel lang. Het wordt nu toch echt hoog tijd om een begin te maken in de Regenboog!

Ik zie ernaar uit om jullie op 16 december te ontmoeten. Het wordt een bijzondere viering: het Regenboogkoor zingt en mijn Leidse collega René Venema zal mij aan de geloofsgemeenschap verbinden. Uiteraard hebben ook Marianne Hoogervorst en Kees Zwart een aandeel in de viering. En we vieren de derde zondag van de Advent. In deze tijd van verwachting komen we steeds dichterbij het feest van de geboorte van Jezus.

Ook op eerste kerstdag zal ik voorgaan; samen met Arcobaleno is al een aantal prachtige kerstliederen uitgezocht voor deze dienst. Vanaf januari begint het 'gewone' werk en hoop ik jullie snel beter te leren kennen. Ik wil graag de verschillende werkgroepen van de Regenboog bezoeken om kennis te maken en

te horen wat er zoal speelt. En natuurlijk zal ik ook op huisbezoek gaan. Mocht je het fijn vinden als ik een keer bij je/jullie op bezoek kom, laat het me vooral weten! We zien elkaar allereerst op 16 december. Graag tot dan!

Met een hartelijke groet, Mirjam Buitenwerf

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Kinderkerstfeest met kinderkoor

Maandag 24 december 2018 om 18.00 uur in de Regenboog

Doe mee met het kerstspel: kom verkleed als herder of engel, Maria of Jozef! We vieren samen kerstmis. Het kinderkoor, bestaand uit meer dan 20 kinderen, heeft enthousiast zes



weken lang gerepeteerd. Dit koor staat onder de leiding van Anne-Eva van Ruijven en Eline Schaake. Samen met het koor zingen we bekende en nieuwe kerstliederen. Marianne Hoogervorst zal het kerstverhaal vertellen. Ondersteund door prachtige beelden – en iedereen mag meedoen. Hartelijke uitnodiging aan jong en oud.

Het team van het kinderkerstfeest

Driekoningen



januari om 10.00 uur in de kindernevendienst.

Driekoningen valt dit jaar op een zondag! Alle kinderen mogen verkleed als koning of als “wijze uit het oosten” naar de dienst komen. Wij zijn als de drie koningen. We zoeken en vinden het Jezuskind en brengen hem geschenken.

Hartelijke uitnodiging
Barbara Heubeck

Nieuwjaarsborrel op 6 januari 2019

Op 6 januari 2019 wensen wij als leden van onze geloofsgemeenschap elkaar een goed en gezegend nieuwjaar toe. Dat doen wij onder het genot van een glaasje en wat lekkers na de viering. Op die dag zal Pw. Marianne Hoogervorst voorgaan.



U bent allen van harte uitgenodigd.

Namens de AKM
Truus de Haan

Op
6

Week van gebed voor de eenheid 20-27 januari



Als oecumenische geloofsgemeenschap willen we uitgebreid aandacht besteden aan de week van gebed voor de eenheid van de kerken. Zondag 20 januari zal in de viering (10.00 uur) het thema van de gebedsweek “Recht voor ogen” geïntroduceerd worden. Na de viering zal in ‘Gesprek op zondag’ een uitwisseling over en verdieping van het thema plaatsvinden: wat is recht, wat is rechtvaardig, hoeveel hart mag een rechter hebben?

De hele week van maandag 21 januari t/m zaterdag 26 januari zal er elke morgen om 11.30 uur een korte gebedsdienst zijn in het Stiltecentrum van de Regenboog om te bidden voor eenheid.

In de viering van zondag 27 januari (10.00 uur) wordt de week geëvalueerd en afgesloten. We gebruiken in deze week liturgisch materiaal uit Indonesië, een land waar een proces van

radicalisering van de Islam gaande is dat veel mensen beangstigt.

Ingrid Weitenberg
Werkgroep 'Vieringen leden
geloofsgemeenschap'

In memoriam Hans van Lomwel



Op donderdag 1 november, de dag van Allerheiligen, hebben we als geloofsgemeenschap afscheid genomen van Hans van Lomwel. Hij is 91 jaar geworden. Op 19 oktober was ik in de avond bij hem. Hij vertelde mij dat hij zijn leven lang elke avond had gebeden het voor velen bekende gebed: ik ga slapen, ik ben moe.' Hans bad niet alleen het eerste couplet maar elke avond opnieuw alle coupletten van dit prachtige gebed. Het vormde dan ook de rode draad in de viering. Een viering die begon met de verzuchting van mw. Henny van Lomwel: 'een goed mens is niet meer'. En ja, als je de verhalen vanuit de gemeenschap beluisterde, dan blijkt inderdaad dat Hans een goed en vooral een eenvoudig mens was, zijn leven lang. Hij haalde blijkbaar energie uit zijn dagelijkse gebed. Geloof was voor hem, ook binnen het huwelijk, heel belangrijk. Dat bracht de familie er ook toe om aan iedereen te vragen één witte bloem mee te brengen om deze, aan het einde van de viering als afscheid op de kist te leggen. De kleur wit werd gekozen als symbool van de verrijzenis. Wat een getuigenis van ons Christelijk geloof! Door de vele mensen die in de kerk waren, werd Hans bedolven onder de bloemen. Het

was een waardig afscheid. Ik eindig dit stukje op veler verzoek met de tekst van het gebed.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Avondgebed

Ik ga slapen ik ben moe
Sluit mijn beide oogjes toe
Here, houdt ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht

't Boze dat ik heb gedaan
Zie dat Here toch niet aan
Schoon mijn zonde velen zijn
Maak om Jezus wil mij rein

Zorg voor de arme kindren Heer
En herstel de zieken weer
Ja voor alle kindren saam
Bid ik u in Jezus naam

Sta mijn ouders trouw ter zij
Wees mijn vrienden ook nabij
Geef ons allen nieuwe kracht
Door de rust van deze nacht

Doe mij dankbaar en gezond
Opstaan in de morgenstond
Als ik mijn oogjes open doe
Lacht uw zon mij vriendlijk toe

Bronvermelding

Tekst en muziek: Ds. J. de Liefde (1814-1869)

Uit de AKM

Op 31 oktober vergaderde de AKM weer gebroederlijk samen met de Wijkkerkenraad. Ook nu was dat wèl zo efficiënt, omdat met name rond de voortzetting van het project "kijken met andere ogen" nog wat haken en ogen met betrekking tot de financiën te bespreken waren. Voor wie het niet weet: "Kijken met andere ogen" is vorig jaar gestart om (in mijn woorden:) de deur van de Regenboog naar buiten wijd open te zetten. Dat willen we zowel om van hier uit de wijk in te gaan én om de wijk bij ons uit te nodigen om samen op te trekken. Het project werd al uitgevoerd door Noortje Luning en zij zal het ook komend jaar verder vorm geven en begeleiden.

Daarnaast lag het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van de PGL (Protestantse Gemeente Leiden) ter tafel. U kunt het vinden op de website van de PGL.

<https://protestantsegemeenteleiden.nl/downloads/>



Verder spraken we over de feestelijke “Viering van Verbintenis” van onze nieuwe dominee Mirjam Buitenwerf op 16 december om 14.00 uur.

Ook spraken we samen af dat we zaterdag 1 december de noodklok voor het klimaat zullen luiden. Op die dag vindt de internationale klimaatconferentie in Polen plaats. Deze zaterdag zullen veel kerken de noodklok luiden om aandacht te vragen voor het opwarmen van de wereld. Het is een ‘wake-up call’ voor onze politiek leiders en onszelf om ons allen te realiseren dat het letterlijk en figuurlijk 2 voor 12 is. Dit initiatief, genomen door Greenpeace, heeft de steun van het landelijke netwerk van Groene Kerken en Kerk in Actie. Meerdere Groene Kerken, maar ook andere kerken en geloofsgemeenschappen doen mee.

Met deze keer wat minder tijd voor alle lopende zaken bespraken we als AKM onder andere het vertrek van Bärbel Nieuwenburg uit ons midden. Teveel zorg in haar familie vraagt haar aandacht, waardoor zij het bestuurswerk in de AKM er niet meer bij kan doen. We gaan Bärbel missen: de manier waarop ze steeds vanuit de zorg voor mensen naar ons werk in de Regenboog kijkt. Dank je wel, lieve Bärbel voor je grote inzet en trouw aan de Regenboog! Het was een groot voorrecht om met je samen te werken. We zoeken dus weer iemand die onze AKM komt versterken.

We hebben drie (!) vacatures. Op dit moment was er al een vacature voor het cluster communicatie dat ik voorlopig onder mijn hoede neem, nu is er dan ook een vacature voor het cluster vieren en ook gaat – zoals eerder al aangekondigd- over een paar maanden onze penningmeester Bert Minne de AKM verlaten. Ik kan u verzekeren, dat het

samenwerken in de AKM een mooie bezigheid is die veel voldoening geeft. Laat het ons weten als u belangstelling hebt, of als u iemand weet die wellicht belangstelling heeft.

Truus de Haan

De AKM en de centen



In de hemel worden al je wensen meteen vervuld. Door die overvloed heerst er eeuwige vrede, kost alles nul euro en is geld zinloos. Maar in de wereld heerst volop schaarste, en de reden is dat we meer willen dan mogelijk is. Niet omdat we mensen altijd onredelijke eisen stellen, maar omdat het aanbod van de aarde beperkt is. Bijvoorbeeld, op de grond waarop je koffie verbouwt, kan je niet iets anders telen dat je ook wel zou willen hebben. Je moet dus kiezen tussen koffie of een ander gewas. Dat maakt koffie schaars, want dat andere nuttige gewas komt niet tot stand als je koffie teelt. De waarde van dat wat door de koffieteelt niet tot stand komt, is de hoogte van de koffieprijs. Dit is maar een voorbeeld van de algemene regel dat je in de wereld niet ontkomt aan kiezen, en dat betekent dat als je vóór iets kiest, er altijd iets anders niet door kan gaan dat ook fijn is om te hebben of te beleven, nu niet of in de toekomst niet. Prijzen zijn bij keuzes belangrijke scheidsrechters. Vaak realiseren mensen zich dat niet, en ze noemen alleen de voordelen van wat ze willen, en wegen niet mee wat er daardoor niet zal zijn. Dat blijkt ook in de Regenboog, want als penningmeester van de AKM heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand die geld wilde voor een prachtig project, in één adem beargumenteerde welk concreet ander prachts dan minder of niet meer moest. Soms heb ik wel eens het idee dat de kerk neer kijkt op geld. Maar helaas kan op aarde geloof niet ontsnappen aan keuzes en daarmee ook niet weglomen van denken in geld. Wie neer kijkt op geld, wendt zich af van de zorgen van mensen.

Conclusie: koffie en thee hebben een prijs, en ook de Regenboog moet die prijs betalen. Preciezer, elk jaar drinken we voor meer dan 2200 euro koffie en thee. Daarom vragen we u 0,50 euro voor een kop. U kunt dat bedrag bij elke kop die u drinkt in de koffiebus stoppen. Maar U kunt ook het door u geschatte eigen koffie- of theegebruik in 2019 vooruit betalen

23 leden van onze geloofsgemeenschap kozen vorig jaar voor die optie. Als u nu betaalt, is dat makkelijker voor u én voor de geldtellers. Als u vooruit wilt betalen, dan kunt u dat doen door het bedrag van uw geschatte gebruik over te maken op de girorekening van de AKM, **NL70 INGB 0002 5811 91**, onder vermelding van 'koffie 2019'.

Hoe presteerde onze geloofsgemeenschap de afgelopen zes weken? Hoogtepunt in belangstelling was de viering op 4 november met als thema Allerheiligen / Allerzielen, toen we ons bewust maakten dat we ons leven bouwen op de liefde die we kregen van onze overleden familieleden en vrienden. Opgeluisterd door het Regenboogkoor, dat alleen al met zijn 25 stemmen per definitie het kerkbezoek op jaagt. Goede tweede staat de viering op 25 november, met het optreden van het stelletje vagebonden van het Regenboogorkest, dat juist daardoor zorgt voor enthousiasme en inspiratie. De viering van 11 november trok als andere uiterste slechts 50 bezoekers. De bezoekerjfers vanaf 18

november zijn inclusief de kinderen, die zondag wel naar de Regenboog komen, maar niet in de kerkzaal zitten. Dat zijn er in de Kerstperiode veel (circa 20), omdat de kinderen zich dan voorbereiden op Kinderkerst. De tabel geeft de prestaties in detail.

Het kerkbezoek varieert dus sterk. Dit laat weer eens zien dat kerkbezoek niet meer als verplichting wordt gezien. Het kerkbezoek is hoog als de Regenboog een aantrekkelijk alternatief biedt tussen andere dingen die je zondagochtend kan doen. Die aantrekkelijkheid is groter op speciale kerkelijke dagen met diepgewortelde traditie (Kerst, Pasen, Pinksteren, Allerzielen), bij extra muziek en buiten de zomer. Bovendien trekt de ene voorganger meer bezoek dan de andere. Soms heb ik wel eens de indruk dat we te weinig een open kans geven aan een lid van de geloofsgemeenschap die voor gaat, en dat we dan vooringenomen voor iets anders kiezen dan de Regenboog. Gelukkig nieuwjaar en zet 24 maart vast in je agenda, want dan duikt het Regenboogorkest weer op.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: voor geloofsgemeenschap		Tweede mandje: bestemmingen buiten de Regenboog	
			Euro	Euro	Bestemming	
21 okt		55	65	65	RK Wereldmissiezondag	
28 okt		80	110	115	KinA Hervormingsdag	
4 nov	Allerheiligen / Allerzielen Regenboogkoor	170	210	180	RK Zondag voor de Oecumene	
11 nov		50	80	70	KinA Binnenlands diaconaat	
18 nov		105	130	110	RK Jongeren	
25 nov	Regenboogorkest	130	130	140	Diaconaal centrum de Bakkerij	

PGL = Protestantse Gemeente Leiden; KinA = Kerk in Actie

Bert Minne, Penningmeester AKM



Onze kerk heeft voor al onze gemeenteleden een eigen betekenis. Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een gebouw om tot rust te komen, te gedenken, een plek om te vieren en te geloven. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk moet voor zijn eigen inkomsten zorgen en er zijn veel kosten. Zoals onderhoud en beheer van de gebouwen, gas, water en licht en de salarissen van de beroepskrachten. Daarnaast zijn ook aan de activiteiten, die voor jong en oud worden georganiseerd, kosten verbonden.

Voor deze kosten vragen we onze gemeenteleden om een financiële bijdrage. Dat doen we in de Actie Kerkbalans, ieder jaar in januari. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van drie landelijke kerkgenootschappen, de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor de eigen plaatselijke kerk.

Geeft u ook om onze kerk ? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven ook voor de mensen om ons heen.

Geef voor je kerk

Voor de campagne van 2019 is het thema "Geef voor je kerk".

De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2019.

De actie wordt zowel digitaal als per brief uitgevoerd. Wat de laatste vorm betreft. Deze enveloppen worden vanaf maandag 21 januari 2019 bij u thuis bezorgd en uiterlijk dinsdag 29 januari 2019 weer opgehaald. Digitaal worden de berichten uiteraard via de email verspreid. Door de gewijzigde opzet en de voortschrijdende digitalisering kunnen we op de avond van het inleveren van de enveloppen, 29 januari, niet onmiddellijk een voorlopige opbrengst bekendmaken. Uiteraard wordt u later in het jaar over de totaalopbrengst in de Merenwijk in het Bulletin geïnformeerd.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans
Elly Visser

Labyrintavond in de Regenboog



Mij is gevraagd uitleg te geven over het labyrint dat op 9 oktober in de kerkzaal van de Regenboog lag.

De vraag waar het labyrint opeens vandaan komt is vlug beantwoord. Sinds de herfst 2017 bezit de Protestantse Gemeente Leiden een reuze vloerkleed (9 x 9 meter) waarop een labyrint is geprint. Dit hebben we te danken aan

Rietje van Wijlen en Marius van der Heul. Zij hebben het initiatief genomen om een Leidse Labyrintgroep op te richten. Een aanvraag bij het Vitaliseringsfonds van de Protestantse Kerk werd toegekend, het doek in opdracht gegeven en aangeschaft. Sinds een jaar organiseert deze "Werkgroep Labyrint PGL" activiteiten rond het Labyrint. Het doek wordt bewaard in een rolkoffer in de Hooglandse kerk, want dit is het enige gebouw in protestants Leiden waar het kan worden uitgerold zonder dat er met stoelen moet worden gesjouwd. Op deze 9 oktober 2018 kon de Hooglandse Kerk opeens worden verhuurd. Dat gaat voor. Daarom moest het labyrint uitwijken en we waren heel blij om het in de Regenboog te mogen hebben voor deze avond.

Maar dan blijft nog de tweede vraag: Wat moeten we met een labyrint in een kerk? Labyrinten zijn er in vele culturen. Is dat een christelijk symbool? Nee, een labyrint is niet per se christelijk. Maar dat is het branden van een kaars of wierook ook niet. Ook deze zijn er in vele religies. Het hangt ervan af, wat je ermee doet. Welke invulling je er zelf aan geeft. Als ik het labyrint in een kerk uitrol, dan (s)prekt deze hele ruimte mee: het kruis aan de muur, de paaskaars, de (openliggende) bijbel. Zodra ik het in dit verband plaats, wordt het christelijk. En ook als ik als gelovige mens een labyrint loop, kan het tot een beeld van mijn geloofsweg worden of een stuk ervan.

We zijn de eersten niet die dit doen. Er zijn al middeleeuwse kathedralen die een labyrint in hun vloer hebben ingelegd. Sommige liepen het als pelgrimage voor wie niet tot Jeruzalem of een andere heilige plek kon lopen. Of gewoon als een weg van gebed en meditatie, als ontmoetingsmogelijkheid met de Eeuwige. Het labyrint is een weg: een weg met vele bochten, waar je telkens weer moet omkeren om hem te kunnen vervolgen. Een weg met een doel, een centrum. We hebben in onze christelijke traditie heel veel verhalen, waar iemand onderweg is of zich omkeert. Er zijn vele invullingen mogelijk. De Leidse groep begint meestal met een bijbeltekst en kijkt of er niet op zondag iets werd gelezen dat je op weg door het labyrint mee kan nemen. In oktober was dat het kinderevangelie: "Mensen probeerden kinderen naar Jezus te brengen ...". Er werden vragen bij geformuleerd: "Hoe was jij als kind? Dichter bij God? Gezegend door Jezus? Hoe ging het verder op je levensweg met je geloof?"

Er is één verschil met wat we anders in de kerk doen: we zitten niet stil op een stoel, zingend, luisterend, biddend. We zijn aan het lopen. Mijn lijf mag meedoen, lopend in gesprek met de

(bijbel)tekst, met God, met jezelf. Zich omkeren, kijken, gaan en blijven staan. Er zijn zeker nog meer vormen te bedenken, hoe je een labyrintavond gestalte kunt geven. Zingend? Met kinderen of jeugd? Met vragenbriefjes onderweg? De labyrintgroep Leiden is nog nieuw en dankbaar voor iedereen die wil meedenken. U kunt zich opgeven via het mail adres beneden. Het labyrint is voor alle wijkgemeentes beschikbaar om er zelf eens gebruik van te maken.

Maar u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om het labyrint te lopen. De eerstvolgende mogelijkheid is bij de openstelling van de Hooglandse Kerk tijdens het evenement Joris Kerstboom.

Verder tijdens de labyrintavonden om 20.00 uur op 11 december 2018, 12 februari, 9 april en 11 juni 2019, waarschijnlijk in de Hooglandse Kerk. Wilt u zich a.u.b. daarvoor opgeven onder labyrint.pgl@gmail.com. Want zoals u hebt gezien, opeens moet het labyrint weer uitwijken en ligt misschien weer in de Regenboog. U bent van harte uitgenodigd

Barbara Heubeck-Duijts
Contact : labyrint.pgl@gmail.com

Dinsdagavond 9 oktober jl. tegen 20.00 uur.
De kerkzaal van de Regenboog: stoelen aan de kant, op de vloer een groot kleed, mooi bovendien: warm rood met witte randen: het Labyrint. Eerst even aan de ronde tafel, een bijbeltekst als voorbereiding. Dan aan de kant op een stoel met uitzicht op het kleed en wachten op het moment dat ik opsta en het Labyrint binnenga en mijn pelgrimage begint. Een voor een vertrekken de anderen (we zijn met z'n vijven). Op een gegeven moment sta ook ik op, aarzel even, en loop dan langzaam de aangegeven route, niet helemaal in evenwicht, haperend soms. En dan... kom ik aan in de (kleine) ruimte die het middelpunt en het eindpunt is. Daar blijf ik even. En dan, zomaar, is er rust, is er evenwicht. De stilte die geduid kan worden als God of Jezus of als compassie. De terugweg verloopt in evenwicht, speels ook, en als nieuw / als herboren verlaat ik het Labyrint, opgeruimd. Hoe dichtbij is dit kleine wonder.
Daan Stigter

Kortgeleden heb ik een labyrint gelopen... in onze eigen Regenboog nog wel. Het labyrint was als een gigantisch vloerkleed uitgerold over de vloer van onze kerkzaal. We waren met een handjevol mensen en na enige uitleg en het lezen van enkele Bijbelteksten stapten we één voor één het labyrint binnen. Je volgt de weg zoals die is uitgezet. Voetje voor voetje lopend

kreeg ik al gauw associaties met de levensweg: zo gaat het in het echte leven ook. De een loopt zijn weg sneller dan een ander. Je kunt jarenlang samen met dezelfde mensen hetzelfde pad volgen. Soms loop je maar een klein stukje samen op met iemand. Die korte ontmoetingen op je weg kunnen niettemin intens en van grote invloed zijn.

Al mijmerend over het levenspad - en het feit er zo veel mensen zijn die grote obstakels op hun weg vinden - bereikte ik het middelpunt van het labyrint. Dat centrum kon ik me voorstellen als een soort gewijde ruimte, waar je alle narigheid en vermoeidheden uit je leven kunt neerzetten. De route terug leek daardoor simpeler.

Misschien was dat de therapeutische werking van het labyrintlopen: je kunt je er even verdiepen in je leven en je kunt achterlaten wat je bezwaart. Een mooie ervaring!
Reina Wessels-ten Bruggenkate.

Terugblik Allerzielen Buiten



Op de dag waarop de katholieke kerk haar overledenen herdenkt, stonden de deuren van het Kerkelijk Centrum de Regenboog wagenwijd open om ieder die dat wilde, zijn geliefden te herdenken. Op verzoek van bezoekers van het eerste jaar dat wij dit organiseerden, was de kerkzaal daartoe prachtig en sfeervol ingericht. Een pad van licht en bloemen leidde de mensen naar de tafels waar ze een kaarsje konden aansteken en een kaartje met de naam van de overledene in de gedenkboom konden hangen. Meer dan 100 mensen en ook veel kinderen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Ook waren vele bezoekers dankbaar voor het luisterend oor in de ontmoetingsruimte waar vrijwilligers de mensen ontvingen met koffie / thee. Aan de

reacties van de bezoekers werd het duidelijk dat deze activiteit duidelijk in een behoefte voorziet. Om 19.00 uur werd dit alles afgesloten met een korte viering waarin we de namen van alle dierbaren op Gods hoogte hebben gebracht. Dank aan alle mensen die de flyers hebben gesorteerd op straat en wijk en allen die de flyers hebben rondgebracht. Dank aan alle vrijwilligers die 2 november in de Regenboog waren om deze bijzondere avond invulling te geven. SAMEN als geloofsgemeenschap hebben we dit mogelijk gemaakt. Dank daarvoor!

Joke Langeveld
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Themamiddag ouderen: terugblik en vooruit kijken.



Op 22 november kwam een tiental ouderen bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema: 'Breekt voor u licht door in de donkerste maand van het jaar?' Het was een geanimeerde bijeenkomst waarbij ieder wel iets van licht mee naar huis nam. De bezoekgroep van de Regenboog heeft deze middag georganiseerd. Voor het eerst werden er geen brieven rondgebracht omdat aan de ene kant veel mensen van de uitnodiging geen gebruik maken. Aan de andere kant werd er gehoopt dat mensen deze uitnodiging wel zouden lezen in het Bulletin. Dat viel dus wat tegen.

Daarom nu alvast de datum voor de volgende bijeenkomst: woensdag 8 mei 2019 14.00 – 16.00 uur.

Heeft u een idee voor een thema laat het ons dan weten. Deze bijeenkomst is gericht op de ouderen van onze geloofsgemeenschap. Bent u nog niet eerder geweest? Ook dan bent u van harte welkom!

Namens de bezoekgroep

Mary Pouw, tel. 5215726, email:
mypowdon@hotmail.com
Atty Talma, tel. 5213506, email:
artalma@hetnet.nl

Film in de Regenboog



Woensdag 19 december 2018 om 19:30 u

De film: Glory van de Bulgaarse regisseurs Kristina Groseva en Peter Valchanov.

De film vertelt het verhaal van Tsanko Petrov, een Bulgaarse spoorwegaarbeider. Hij vindt op een dag stapels papiergeld tussen de rails. Hij gaat met zijn schat naar de politie en wordt door het ministerie van Transport als een toonbeeld van eerlijkheid beloond. Julia, hoofd, ziet het als een geschenk uit de hemel. Zij vraagt hem zijn oude horloge (erfstuk, merk Glory) af te doen voor het geschenk: een nieuw digitaal exemplaar. Maar wanneer de stotterende Petrov tegenover de pers zijn mond opendoet over de corruptie bij de spoorwegen, wordt hij hard aangepakt. Een scherpzinnige, zwarte komedie over de stille rebellie van de kwetsbare eenling tegenover de zielloze, gewetenloze overheid. Een indrukwekkend vervolg op the Lesson (2016) met een spannend plot.

Toegang 5 euro.

Het nagesprek wordt geleid door ds. Ronald da Costa

Poëziemiddag

Woensdag 9 januari 2019

Wij lezen verzen over het thema (g)een God van o.a. Schulte Nordholt, J.B. Charles en Toon Tellegen en besteden aandacht aan de nieuwste bundel van Huub Oosterhuis "Die wij denken".

Over ziek en gezond wordt heel wat 'gedokterd'. Dat thema hoeft niet alleen maar ernstig te zijn zo ontdekken wij bij Froukje Tuinman en Frank Koenebracht.

Wij besteden daarna aandacht aan de bundel "Slordig met geluk" van Menno Wigman.

Datum en tijd: woensdagmiddag 9 januari 2019 van 13.30 tot 15.00 uur
Kosten € 5,00
Leiding: Ronald da Costa
Graag opgeven bij Anja Rijken, tel 071-5216606

Nieuwjaarsconcert



Zondag 13 januari 2019

Voor de vierde keer willen we samen het nieuwe jaar beginnen met een muzikale middag. Het concept is iets gewijzigd. Wat blijft is dat het een middag wordt voor iedereen in de Merenwijk en door een aantal enthousiaste musici uit de Merenwijk. Wat er bij komt is dat we verbinding hebben gezocht met de Wijkvereniging Merenwijk. Op deze manier hopen we nog meer mensen te kunnen aanspreken. Het echte, eigen Merenwijks Nieuwjaarsconcert.

Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de Regenboog in het bijzonder. Het concert duurt van 15:00 uur tot 17:30. Daarna kunnen we met elkaar nog even gezellig napraten in de ontmoetingsruimte.

De toegang voor het concert is gratis. Met aan het einde een deурcollecte voor het bestrijden van de kosten. Het wordt, door de verschillende optredens, een heel afwisselend programma met instrumentale muziek maar ook met zang

en dans. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd programma!

Edo Elstak

Leren en geloofsverdieping

In het kader van Leren en Geloofsverdieping vraag ik uw aandacht voor het volgende:

De tien beloften

U en ik zijn opgevoed met de regels van ons geloof. De belangrijkste zijn de Tien Geboden die God aan Mozes gaf toen het volk in de woestijn verbleef.

Anselm Grün, benedictijner monnik, heeft een aantal jaren geleden de tien geboden op een hedendaagse wijze benaderd.

Hij noemt ze de tien beloften. Via een DVD mogen wij hem persoonlijk zijn toelichting en beleving horen en zien geven.

Daarna gaan we erover in gesprek. Per avond zullen er twee geboden aan bod komen.

De eerste avond is op donderdag 17 januari om 20.00 uur in de Regenboog. De tweede avond op 31 januari zelfde tijd, zelfde plaats. De andere avonden zullen we in overleg vaststellen.

Gespreksleider: pastor M. Hoogervorst - pastoraal werkster.

Gaarne aanmelden via pastor.regenboog@gmail.com

Deze serie gaat door bij een deelname van minimaal 7 mensen. Aanmelden is dus noodzakelijk.

Waar staan we voor?

Binnen het project: 'kijken met andere ogen' wordt er gesproken hoe of wij, als Christelijke gemeenschap zichtbaar kunnen zijn in de wijk. Daarvoor is het goed om met elkaar stil te staan



bij wat ons geloof voor ons allen betekent. Voor onszelf, maar ook als gemeenschap. Wat voedt ons? Wat drijft ons te doen wat we doen? Kortom: 'wat is de essentie van ons geloof?'

Martin de Groot komt ons vanuit de landelijke PKN begeleiden op de weg om woorden te geven aan bovenstaande vragen. Vorig jaar was hij in onze gemeenschap om na te denken over hoe om te gaan met de jeugd. Dat waren zeer inspirerende avonden. Nu dus voor ieder die mee wilt denken aan de inhoud van ons geloof. De avonden staan gepland op: donderdag 7 febr. – 21 febr. – 28 maart. We beginnen steeds om 20.00 uur. Gaarne aanmelden bij Marianne Hoogervorst via pastor.regenboog@gmail.com Hopelijk zullen velen deze avonden bijwonen. Het gaat om de toekomst van de Regenboog.

Project Kom Aan Tafel



Op 26 mei zullen we in de geloofsgemeenschap Kom aan Tafel vieren. Daarvoor kunnen kinderen zich aanmelden. Dat is beslist noodzakelijk om alles goed voor te bereiden. Denk u bijvoorbeeld maar eens aan het kopiëren van het project. Alle kinderen van de Regenbooggemeenschap die gedoopt zijn en in groep 4 zitten (of hoger!) zijn van harte welkom.

De data voor de ouderavonden zijn: donderdag 21 maart en donderdag 9 mei. Tijd: 20.15 - 21.45 uur. Plaats Regenboog, pastoreskamer. De kinderen komen bij elkaar op de volgende data: donderdag 28 maart - 4 april - 11 april - 9 mei - 16 mei - 23 mei. Tijd: 16.00 - 17.15 uur. Plaats Regenboog- pastoreskamer.

Graag uw kind aanmelden bij Maja van Spaandonk. Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot Marianne Hoogervorst.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Maja van Spaandonk tel. 06-10036168
majavanspaandonk@gmail.com

Nieuwe Litassen

Misschien is het u opgevallen, de laatste tijd waren de Litassen een beetje onzichtbaar. Dat kwam omdat er veel litassen gestopt zijn met hun belangrijke werk in de liturgie. Gelukkig hebben we vijf kinderen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Op zondag 25 november hebben we geoefend en ze zijn er klaar voor. Omdat de groep niet geweldig groot is, zullen zij in de komende tijd alleen dienst doen bij de vaste voorgangers. Mochten er nog kinderen zin hebben om ook mee te doen, dan kunnen zij zich aanmelden bij de coördinatoren van de litassen: Lisette en Geert-Jan v.d. Kieboom mail: geertjanlisette@casema.nl

Cadeautje



In juni kregen we van het Milieufonds van de Regenboog nog een mooie gift voor ons werk in Juigalpa. Elke gift is niet alleen een financiële ondersteuning, maar ook een morele! Geeft energie om aan de weg te blijven timmeren. We zijn pas twee jaar jong. Met ons werk in Juigalpa bereiken we momenteel een zeer kleine groep mensen, gelet op de vele mensen met een intellectuele beperking die er in Juigalpa moeten wonen: er wonen vier mensen met beperkingen in ons gemeenschapshuis en in de activiteitenclub schommelt ons aantal rond de tien. Het werk wat we hier doen is echter niet alleen bedoeld voor mensen met een intellectuele beperking, om hun een beter

leven te geven. Behalve die doelstelling willen we ook 'een teken in de maatschappij zijn'! Dat zijn de woorden van de internationale organisatie de Ark, die met Jean Vanier is begonnen. En door wie we ons laten inspireren en achter wiens visie we geheel staan. We kunnen niet alle noden in de maatschappij oplossen. Maar we kunnen wel ons steentje bijdragen om tot een betere wereld te komen. En niet alleen voor de mensen met een intellectuele beperking maar waar een ieder baat bij heeft! We zijn er van overtuigd dat als de maatschappij meer open zou staan voor diverse groepen mensen, die nu in de marges staan, de wereld menselijker en beter zou zijn.

Werken aan bewustwording

Dus de andere doelstelling die we hebben, is werken aan bewustwording en komen tot het inzicht dat we 'samen een verschil kunnen maken'.

Dat betekent dat we een actieve opstelling moeten hebben. Heel concreet, door mensen uit te nodigen bij ons een kop koffie te komen drinken, zodat ze uit eigen ervaring een indruk krijgen van ons werk. Opvang voor mensen met een intellectuele beperking bestaat nauwelijks in Nicaragua. Een gemeenschapshuis waar mensen met en zonder beperkingen samen leven, bestaat niet. Dus in zoverre is ons werk bijzonder. Meestal is men onder de indruk na een bezoek.

Een andere manier om ons werk onder de aandacht te brengen is door het verkopen van de producten die men in de activiteitenclub maakt. Dat levert bekendheid op v.w.b. onze activiteiten en werkt bovendien mee aan een positievere beeldvorming t.a.v. mensen met een intellectuele beperking. Want we plakken daar een sticker op, dat het gemaakt is door mensen met intellectuele beperking, wat voor mensen een eye opener is. "Écht gemaakt door mensen met beperkingen"?

We zoeken ook met een zekere regelmaat de lokale radio of tv voor een interview, om het werk onder een breder publiek onder de aandacht te brengen. Want meer bekendheid betekent ook meer kans op ondersteuning, in welke vorm dan ook! En dat is een doel waar we steeds meer aan moeten werken: meer steun, ook financieel. Om geleidelijk aan ook meer bronnen van inkomsten uit Nicaragua zelf te krijgen. Een hele uitdaging.

www.puntonoticioso.com

Sinds twee maanden hebben we contact met een digitale krant 'www.puntonoticioso.com' om elke week een artikel of een videotje over ons werk op hun pagina te plaatsen. De verantwoordelijke Marvin komt daarom

wekelijks, om een interview te houden met: mensen van het bestuur, deelnemers aan de activiteitenclub, ouders van begunstigden, vrienden en vrijwilligers die ons geregeld helpen etc. wat hij dan onder het kopje 'regionales' plaatst (nieuws uit de regio). Ook al kunt u geen Spaans, wellicht toch leuk om eens een kijkje te nemen op die site!

Het contract met hem loopt tot het eind van het jaar en dat hebben we aan kunnen gaan, door uw financiële ondersteuning! Daar zijn we heel blij mee!

Daar er nog wat geld van uw donatie over is, zijn we ook bezig te inventariseren wat het kost om een Spaans- en Engelstalige website van de Fundacion Ruach te hebben, die voor mensen makkelijk bereikbaar is. Om ook op die manier ons werk onder een breder publiek onder de aandacht te brengen. Werken aan bewustwording én mensen de gelegenheid te geven, zich deel te voelen van ons werk. Bovendien met een link naar een bankrekeningnummer, om een gift te kunnen doen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Nicaragua

Het politiegeweld en het onrecht blijven dagelijkse kost in het land. Het gaat het begripsvermogen te boven wat mensen elkaar kunnen aandoen! Maar de protesten gaan door! Dat vergt moed want daarvoor kun je hier een gevangenisstraf krijgen!

Blijf Nicaragua s.v.p. gedenken! Voor meer info: zie mijn blogs op: www.vivirjuntos.org

Astrid Delleman, ajdelleman@zonnet.nl

Engelse kathedraal



Op dit moment wordt er gewerkt aan allerlei bouwplannen in de buurt van de Regenboog. Ik lees over hoogbouw in het park en ik zie meteen kansen voor de Regenboog. Veel meer mensen die in de buurt van de kerk wonen, die moeten natuurlijk de weg naar ons gebouw

gaan vinden. Dus ons gebouw moet mooier en groter worden, we moeten wel blijven opvallen in het Manhattan in de Merenwijk. Dus ik stel me voor dat we minstens twee torens toevoegen, zoals je dat aan de overkant van de Noordzee vaker ziet. Ook in Frankrijk trouwens, misschien nog wel meer, maar dan komt de titel van deze column in de knel.. en in die torens hangen we een paar flinke klokken, ze zullen weten dat we er zijn. En met flink bedoel ik ook flink, en niet zo'n fietsbel waar we nu over beschikken.

De zaal wordt veel groter en hoger, veel ramen zorgen voor een fraaie lichtinval, de akoestiek gaat naar een seconde of zeven én niet te vergeten, we hebben een vééél groter orgel nodig. Uiteraard een Engels orgel en vanaf dan zingt het Regenboogkoor alleen nog maar Engelse koormuziek waarmee onze overburen wereldwijd zo beroemd zijn geworden. We zetten ook koorbanken neer, tegenover elkaar, en het koor komt bij aanvang van de viering samen met de voorgang(st)er in processie binnen en na afloop gaat men als eerste de kerk uit. Alle bezoekers blijven daarna verplicht zitten om in stilte (!) te luisteren naar het slotspel van de organist(e). En zo wordt Nederland een Engelse kathedraal rijk.

Ja, dromen mag je hebben nietwaar. Maar onlangs was er toch een moment dat dromen ineens een beetje werkelijkheid werden. Begin oktober werd in onze kerk de Leidse Kerkmuziekdag gehouden, met als thema (vrij geïnterpreteerd) het fenomeen Evensong, Engelse hymns en koormuziek. Halverwege de dag was kamerkoor Voix Jolies ingepland om enig Engels repertoire ten gehore te brengen. Slechts twee weken daarvoor werd ik benaderd of ik hen wilde begeleiden. Na toezending van het repertoire, heb ik toegestemd en heb me de gestudeerd om de stukken in mijn systeem te krijgen. En Engels koorrepertoire is niet makkelijk, het is zelfs de Champions League van de koormuziek. Maar ik wilde de uitdaging aan én ik zou dan eindelijk eens op ons mooie orgel echte Engelse koormuziek kunnen uitvoeren c.q. begeleiden.

De repetitie bestond uit één uur op hun vaste oefenlocatie, met een bak met pijp...pardon orgel welke totaal ongeschikt was voor de te

zingen stukken én een generale repetitie van zeker 18 minuten in het Stiltecentrum, waar we fragmenten van de stukken hebben doorgelopen. En in het Stiltecentrum staat wel iets met toetsen, maar dat is geen orgel. Kortom, niet ideaal allemaal.

Maar wat werd het een feest! Het koor zong fantastisch, het orgel klonk fantastisch (met dank ook aan Michiel, we hebben van tevoren samen gestemd en hij heeft geassisteerd met bladzijden omslaan en registreren), het spelen ging erg goed, en er was een goede samenwerking tussen dirigent, koor en organist. En het mooiste is als je tijdens het spelen niet alleen puur gericht bent op de noten en de dirigent, maar dat je er ook van kan genieten. Alsof je als het ware in de kerkzaal zit waar alles samenkomt. En ook dat je merkt hoe ontzettend mooi ons orgel is: al die Engelse koormuziek is gecomponeerd op basis van de klank van Engelse orgels en ik kon de muziek precies zo laten horen zoals het bedoeld is. Hoe klein ons orgel ook is, alle belangrijkste klankkleuren zitten erop. En je merkt dat door deze klank het koor ook werd geïnspireerd. Kortom, ik zat daar erg trots te wezen, op de uitvoering en op ons orgel. Zondermeer een van de mooiste momenten in mijn hobbymatige organistencarrière! En onwillekeurig moest ik ook nog even denken aan een overweging van Marianne een hele tijd terug waar ze het had over 'Daar is God'..

En toen was daar na afloop de spreekster van eerder die dag, die een lezing over het fenomeen Evensong had gegeven. Zij sprak mij enthousiast aan, en daar refereert de titel aan: 'ik waande mij in een Engelse kathedraal!'... een mooier compliment hadden we niet kunnen krijgen. En zo worden dromen toch een beetje waarheid.

Maar wees gerust, de Regenboog blijft gewoon de Regenboog, hoogbouw of geen hoogbouw. En als we in Engelse sferen willen komen, bezoek volgend jaar eens een Evensong in de Hooglandse Kerk, je waant je dan echt in een Engelse kathedraal. Merry Christmas and a happy New Year!

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

December		
Zo 16	14.00 u	Intrededienst Ds. Buitenwerf
Wo 19	19.30 u	Filmavond
Zo 23	10.00 u	Repetitie kinderkerst
Januari		
Zo 06	11.00 u	Nieuwjaarsborrel
Di 08		Inleveren kopij Bulletin 1
Wo 09	13.30-15.00 u	Poëziemiddag
Zo 13	15.00-17.30 u	Nieuwjaarsconcert
Do 17	20.00 u	De 10 beloften
Ma 21 t/m Za 26	11.30 u	Gebedsdienst in Stiltecentrum
Di 29		Inleveravond Kerkbalans
Do 31	20.00 u	De 10 beloften



Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Naam van de zondag	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
16-12	3 ^e Advent	Viering 10.00 u vervalt		
16-12	3 ^e Advent	14.00 uur Intrededienst m.m.v. Regenboogkoor	Ds. M. Buitenwerf	Protestantse Gemeente Leiden
23-12	4 ^e Advent		Ds. B. Schelhaas	Diaconie
24-12	18.00 uur – Kinderkerstfeest	Kinderkoor	Pw. M. Hoogervorst	Kerk in Actie Kinderen in de knel
24-12	21.30 uur – Kerstmacht	Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Pst. T. Scholtes	RK Advent
25-12	10.00 uur Kerst	Viering van de Maaltijd m.m.v. Arcobaleno	Ds. M. Buitenwerf	Specifiek diaconaal doel
30-12			Ds. P. Warmenhoven	RK Vicariaat
31-12	19.00 uur Oudjaar		Leden Geloofsgemeensch ap	AKM
06-01	Driekoningen	Nieuwjaarsborrel	Pw. M. Hoogervorst	RK Vicariaat
13-01			Ds. M. Buitenwerf	PGL
20-01		M.m.v. Regenboogkoor Gesprek op zondag	Leden geloofsgemeensch ap	PGL Zondag voor de Oecumene
24-01	19.00 uur Eucharistie		Pst. T. Visser	
27-01			Pw. M. Hoogervorst	PGL

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.
Voor de allerkleinsten is er crèche.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen
met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680)
voor informatie over de jongerenvieringen.