



WEEKAGENDA

4 – 11 november 2018

Korte berichten voor deze weekagenda kunt u t/m donderdag inleveren in het laatste in de hal van de Regenboog of mailen naar ingridjam@hotmail.com



www.deregenboogmerenwijk.nl

NIEUWE BEWONERS EN GASTEN

Hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat u zich hier thuis voelt. Bij de informatietafel in de hal staat Els Klaassen van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen.

VIERING 4 november: 1^e lezing: Wijsheid 4, 7-15; 2^e lezing: 1 Tessalonicenzen 4, 13-14; Evangelielezing: Markus 16, 1-6

voorganger	M. Hoogervorst pw.	ambtsdragers	Bert Minne, Swanette Jukema
lector	Truus de Haan	organist	Wilfred vd Wal
kindernevend	Barbara Heubeck, Mirjam de Kruijf	hulp)kosters	Ronald v Heijningen, Bea Offereins, Martha Zanting
beamer	Pieter Schrijnen	koor	Regenboogkoor olv Hendrik Vonk
bloemen	Maja van Spaandonk	koffie nd. dienst	Joke Aniba, Annet Ederveen
crèche	Lilianne Ras, Marlide Jukema		
collecte	1 ^e mandje : pastoraat geloofsgemeenschap ; 2 ^e mandje: Zondag voor de oecumene (RK)		

BLOEMENGROET

Zondag 28 oktober is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Sija Visser, Stellingmolen

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR ONS BEAMTEAM

De meeste leden van onze geloofsgemeenschap weten de mogelijkheden van de beamer tijdens een Zondagse viering te waarderen en zullen deze niet meer willen missen. Onlangs is een aantal van de leden van ons beamteam gestopt.

Om de inzet van de beamer ook in de toekomst te kunnen waarborgen zijn wij dringend op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken. Iedereen is van harte welkom!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bas Bots, basbots@hotmail.com

KOFFIE-INLOOPOCHTEND iedere woensdag

Iedere woensdag staat vanaf 10.00 uur de deur van de Regenboog open voor wie zin heeft in een kopje koffie en wat gezelligheid. U kunt vrij binnenlopen tot 11.30 uur.

HET A B C VAN HET LITURGISCH JAAR. dinsdag 6 november

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de voorgangers aan de lezingen komen? Wanneer welke liturgische kleur? Waarom bepaalde feesten aandacht krijgen? Op al deze vragen en nog meer zal Ds. Kees Zwart samen met u naar een antwoord zoeken. Neem pen en papier mee want het belooft een informatieve bijeenkomst te worden.

dinsdag 6 november, 14.00 – 16.00 uur in de Regenboog Info: via Ds.regenboog@gmail.com

HET SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING 12 november

In de katholieke traditie kennen we zeven sacramenten. (= heilige momenten). Eén daarvan is het sacrament van boete en verzoening ook wel de Biecht genoemd. Wat houdt dit sacrament in? Wat betekent het voor hen die dit ontvangen? Wat schrijft de bijbel over boete en verzoening? Kortom vragen die een antwoord behoeven. Pastoor Tjeerd Visser, de administrator van het vicariaat de Regenboog wil samen met u op zoek gaan naar antwoorden ook op vragen die bij u leven over dit onderwerp.

maandag 12 november 20.00 – 22.00 uur in de Regenboog

Opgeven voor 7 november 2018 via pastor.regenboog@gmail.com

MEER DAN GENOEG! *Over duurzaamheid en verantwoordelijkheid nemen* 8 november

Donderdagavond 8 november 20.00 uur komt Sjef Staps (auteur 'Over de crisis niets dan goeds') spreken over duurzaamheid en verantwoordelijkheid nemen. Veel experts waarschuwen voor de gevolgen van de Westerse levensstijl, zoals Al Gore deed in zijn film 'An Inconvenient Truth'. Daarom is het tijd voor verandering! Iedereen kan elke dag keuzes maken die er toe doen. Keuzes die onze weg naar de toekomst ten goede kunnen veranderen. Hoe? Door onze keuzes te laten leiden door verantwoordelijkheidsbesef: voor elkaar, voor onze omgeving en voor de Aarde.

Als u in het bezit bent van een smartphone, wilt u deze dan meenemen t.b.v. van het interactieve deel van de avond.

Maar.... zonder bent u ook van harte welkom, de toegang is gratis !!

Zie ook: www.overdecrisisnietsdangoeds.nl

Namens de Groene kerk Jan Vis

GEZOCHT: GASTVROUWEN/HEREN VOOR DE REGENBOOG OPEN

We willen als geloofsgemeenschap graag meewerken aan een beter leefklimaat in de Merenwijk. Ons Kerkelijk Centrum de Regenboog heeft daarin een belangrijke functie als ontmoetingsplaats. Maar dan moet het wel open en toegankelijk zijn. Omdat Ronald niet permanent in de Regenboog aanwezig kan zijn, zijn er 's morgens van 10.00-12.00 uur gastvrouwen/heren om de Regenboog open te houden. Door vertrek van enkele leden van ons team is de Regenboog nog maar 3 van de 5 ochtenden open. We hebben dus dringend behoefte aan nieuwe gastvrouwen/heren.

Wie komt ons team versterken?

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Mary Pouw of Ingrid Weitenberg

SPOED SPOED SPOED

23 (bijna 24) jarige dame, statushouder, op zoek naar rustige plek om te wonen. Graag bij een vrouwelijke medebewoner.

Ik feest niet, ik ben een serieuze, rustige studente. Huurprijs niet hoger dan 250 euro per maand.

Emailadres: S1110793@student.hsleiden.nl

Contactpersoon: Pier Jongsma Tel.: 06 - 2422 1778

POËZIEMIDDAG woensdag 21 november

Woensdag 21 november van 13.30 tot 15.00 uur lezen wij nog enkele verzen rond het thema "zie ze vliegen".

Leiding: ds. Ronald da Costa; Opgave: Anja Rijken tel 071 5216606; kosten € 5

EUCHARISTIEVIERING donderdag 22 november

Donderdag 22 november (4^e donderdag van de maand) is er weer een Eucharistieviering in het Stiltecentrum met pst. Tjeerd Visser.

U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur, na afloop gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting

ONZE KERKTUIN donderdag 29 november

Zo, de bolletjes zitten in de grond en de viooltjes zijn geplant. De tuin begint aan een periode van winterrust. Vaste planten en bomen hebben al energie opgeslagen in wortels en knoppen om volgende voorjaar weer tot leven te komen.

Zo ook onze Rozemarijn in de kruidentuin, die dan weer tot bloei komt met lavendelblauwe bloesem. Het is een Mediterraan kruid. In het oude Griekenland droegen studenten vaak een krans van rozemarijn op hun hoofd vanwege stimulerende werking op de hersenactiviteit. En Shakespeare liet in z'n Hamlet door Ophelia uitroepen: 'Rozemarijn, dat is goed voor het geheugen'. Waar of niet, in ieder geval kijken we nu al uit naar een vrolijk bloeiende voorjaarstuin met veel bolgewasjes en o.a. een fraaie Rozemarijn. We doen nog een herfstig opruimbeurtje op donderdag 29 november vanaf 13.30 uur. U bent daarbij welkom.

HET KERSTVERHAAL? donderdag 6 december

Iedereen kent waarschijnlijk het kerstverhaal. Maar... Wat staat er over in de bijbel en wat is er in de loop der eeuwen 'bij' gekomen? Op deze avond willen we op zoek gaan naar de kern in de bijbel en naar de betekenis van alle verhalen die rond het kerstverhaal in de loop der eeuwen zijn 'aangeslibd'.

donderdag 6 december 20.00 – 22.00 uur in de Regenboog

Opgeven voor 1 december 2018 via pastor.regenboog@gmail.com

AGENDA

zondag 4 november	10.00 uur	M. Hoogervorst pw. Allerheiligen/Allerzielen m.m.v. Regenboogkoor
dinsdag 6 november	14.00 uur	ABC van het liturgisch jaar (zie boven)
woensdag 7 november	10.00 uur	inloop koffieochtend
donderdag 8 november	20.00 uur	'Meer dan genoeg' (zie boven)
zondag 11 november	10.00 uur	leden geloofsgemeenschap
maandag 12 november	20.00 uur	Sacrament van boete en verzoening (zie boven)
woensdag 14 november	10.00 uur	inloop koffieochtend
zondag 18 november	10.00 uur	ds. H. Snoek
woensdag 21 november	10.00 uur	inloop koffieochtend
woensdag 21 november	13.30 uur	Poëziemiddag olv Ronald da Costa
donderdag 22 november	19.00 uur	Eucharistieviering in het Stiltecentrum (zie boven)

BOODSCHAPPENLIJSTJE VOOR DE VOEDSELBANK

In onze welvarende wereld zijn er steeds meer mensen die tussen de wal en het schip vallen en geen geld hebben voor hun dagelijks brood. Vergeet uw behoeftige medemens niet. Koop voor hen een extraatje. U kunt uw gaven deponeren in het kastje onder de tafel in de hal.

Bijzonder gevraagd worden:

Vis of vlees in blik - Peulvruchten(gedroogd of in blik) - Noten - Gesteriliseerde (houdbare) melk

Gedroogde vruchten - Volkoren granen, zilvervliesrijst - Zonnebloem- of olijfolie - Kruiden

Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom.