

	<p style="text-align: center;">WEEKAGENDA</p> <p style="text-align: center;">28 oktober – 4 november 2018</p> <p style="text-align: center;">Korte berichten voor deze weekagenda kunt u t/m donderdag inleveren in het laatje in de hal van de Regenboog of mailen naar ingridjam@hotmail.com</p>	 <p style="text-align: center;">www.deregenboogmerenwijk.nl</p>
---	---	---

NIEUWE BEWONERS EN GASTEN

Hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat u zich hier thuis voelt. Bij de informatietafel in de hal staat Atty Talma van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen.

VIERING 21 oktober : 1^e lezing: Gen.12, 1-6; Evangelielezing: lezing: Markus 10, 46-52

voorganger	ds. H. Snoek	ambtsdragers	Ester Korbee, Joke Langeveld
lector	Peter Paulus	organist	Michiel Ras
kindernevend	Els Frankhuizen	hulp)kosters	Okko Bloem, Ingrid v Leeuwen, Dagmar Saveur
beamer	Bas Bots	crèche	Sandra en Chelsea Nijssen
bloemen	Maja van Spaandonk	koffie nd. dienst	Jeanette Korteweg, Ewa Bakhuizen vd Brink
collecte	1 ^e mandje : pastoraat geloofsgemeenschap ; 2 ^e mandje: Kerk in Actie; Hervormingsdag		

BLOEMENGROET

Zondag 21 oktober is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar hr. en mw. van Lomwel, Korenbloem.

OVERLEDEN

Donderdag 25 oktober is de heer J.A. van Lomwel overleden. Hans is van het begin af aan betrokken geweest bij de Regenboog en een trouwe kerkganger, totdat het fysiek te moeilijk werd.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op 1 november om 12.30 uur in de Regenboog

KERKENPOST

Wie wil er nog helpen de laatste flyers voor Allerzielenbuiten rond te brengen? **Ze liggen op straat gebundeld klaar in de ontmoetingsruimte.** Als ieder een bundeltje meeneemt dan is de Merenwijk weer van harte uitgenodigd.

GESPREK OP ZONDAG over CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN 28 oktober

Wat een bijbeltekst je zegt hangt af van het land waar je woont, de cultuur die je eigen is en omstandigheden in je persoonlijke leven. Contextueel bijbellezen neemt deze persoonlijke achtergronden als uitgangspunt bij het lezen van verhalen in de bijbel. De vraag waarin we ons tijdens het Gesprek op Zondag willen verdiepen is wat dit betekent voor wat een tekst je te zeggen heeft. Hans Snoek zal meer vertellen over contextueel bijbellezen en we gaan zelf aan de slag met een bijbelverhaal om het te ervaren. Iedereen is van harte welkom op zondag 28 oktober na de viering in het stiltecentrum. Peterhans van den Broek

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR ONS BEAMTEAM

De meeste leden van onze geloofsgemeenschap weten de mogelijkheden van de beamer tijdens een Zondagse viering te waarderen en zullen deze niet meer willen missen. Onlangs is een aantal van de leden van ons beamteam gestopt.

Om de inzet van de beamer ook in de toekomst te kunnen waarborgen zijn wij dringend op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken. Iedereen is van harte welkom!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bas Bots, basbots@hotmail.com

ONZE KERKTUIN donderdag 1 november

De herfst is een periode van versterving in de natuur. Eveneens een jaargetijde waarin we mediteren over vergankelijkheid en we gedenken onze doden (2 november) al dromend van een hemels leven. Een echte herfstbloem die daaraan zijn naam ontleent is de Hemelsleutel. Onze Hemelsleutels (Sedum telephium) groeien en bloeien aan de voet van de reusachtige Es, die volgens de Noorse Edda de onderwereld met de bovenwereld verbindt. We gaan bloembollen planten op donderdagmiddag 1 november vanaf 13.30 uur. Als alle kerkgangers een paar bolletjes kopen of wat viooltjes wordt de tuin volgend voorjaar een vrolijk kleurenpalet. Dat wordt genieten! De kerktuin is van ons allemaal.

ALLERZIELEN BUITEN uitnodiging 2 november

Vrijdag 2 november a.s. is de Regenboog open van 17.00 – 19.00 uur en ingericht om mensen uit de buurt gelegenheid te geven hun dierbaren te gedenken middels een kaarsje of een kaartje.

Om 19.00 uur is er een afrondend ritueel. Zie de flyer op de tafel in de hal die ook huis aan huis bezorgd is in de wijk. U bent allen van harte welkom.

HET A B C VAN HET LITURGISCH JAAR. dinsdag 6 november

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de voorgangers aan de lezingen komen? Wanneer welke liturgische kleur? Waarom bepaalde feesten aandacht krijgen? Op al deze vragen en nog meer zal Ds. Kees Zwart samen met u naar een antwoord zoeken. Neem pen en papier mee want het belooft een informatieve bijeenkomst te worden.

dinsdag 6 november, 14.00 – 16.00 uur in de Regenboog

Opgeven voor 30 oktober 2018 via Ds.regenboog@gmail.com

MEER DAN GENOEG! Over duurzaamheid en verantwoordelijkheid nemen 8 november

Donderdagavond 8 november 20.00 uur komt Sjef Staps (auteur 'Over de crisis niets dan goeds') spreken over duurzaamheid en verantwoordelijkheid nemen. Veel experts waarschuwen voor de gevolgen van de Westerse levensstijl, zoals Al Gore deed in zijn film 'An Inconvenient Truth'. Daarom is het tijd voor verandering! Iedereen kan elke dag keuzes maken die er toe doen. Keuzes die onze weg naar de toekomst ten goede kunnen veranderen. Hoe? Door onze keuzes te laten leiden door verantwoordelijkheidsbesef: voor elkaar, voor onze omgeving en voor de Aarde.

Als u in het bezit bent van een smartphone, wilt u deze dan meenemen t.b.v. van het interactieve deel van de avond.

Maar... zonder bent u ook van harte welkom, de toegang is gratis !!

Zie ook: www.overdecrisisnietsdangoeds.nl Namens de Groene kerk Jan Vis

SPOED SPOED SPOED

23 (bijna 24) jarige dame, statushouder, op zoek naar rustige plek om te wonen. Graag bij een vrouwelijke medebewoner. Ik feest niet, ik ben een serieuze, rustige studente. Huurprijs niet hoger dan 250 euro per maand.

Emailadres: S1110793@student.hsleiden.nl

Contactpersoon: Pier Jongsma Tel.: 06 - 2422 1778

AGENDA

zondag 28 oktober	11.15 uur	Gesprek op zondag (zie boven)
dinsdag 30 oktober	laatste mogelijkheid	je op te geven voor 'Het ABC van het Kerkelijk jaar' (zie boven)
woensdag 31 oktober	10.00 uur	inloop koffieochtend
donderdag 1 november	13,30 uur	tuinieren in de kerktuin (zie boven)
vrijdag 2 november	17.00 uur	Allerzielen buiten (zie boven)
zondag 4 november	10.00 uur	M. Hoogervorst pw. Allerheiligen/Allerzielen m.m.v. Regenboogkoor

ZIJLPOORTLEZING 28 oktober

Op 28 oktober 2018 wordt om 15:00 uur in de kapel op de begraafplaats Zijlpoort aan de Haven 64 in Leiden de 11e Zijlpoortlezing gehouden door mw. Dr. Evelyne Verheggen. Het onderwerp zal zijn: bidprentjes, waarbij ook de bidprentjes van enkele bijzondere Leidenaren niet zullen ontbreken.

Evelyne Verheggen studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het proefschrift Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw. Deze lezing is voor de vrienden van de R.K. begraafplaats Zijlpoort en andere belangstellenden.

ALLERZIELEN OP BEGRAAFPLAATS ZIJLPOORT vrijdag 2 november

Op vrijdag 2 november, Allerzielen, wordt om 16:00 uur in de kapel op de begraafplaats Zijlpoort een gedachtenisviering gehouden. Na de viering, zal er een rondgang zijn over de begraafplaats zijn, waarbij de graven gezegend zullen worden.

Jaarrekening 2017 Protestantse gemeente te Leiden ter inzage

De Jaarrekening 2017 van de Protestantse gemeente te Leiden is in eerste lezing vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 25 september. De jaarrekening ligt vanaf maandag 22 oktober twee weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Van Vollenhovenkade 22, geopend van maandag t/m donderdag 9.00 - 12.00 uur. Tevens is de jaarrekening te downloaden van de website van de PgL. Inzage-exemplaren liggen op de tafel in de hal van de Regenboog. De jaarrekening wordt definitief vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 20 november. Eventuele reacties kunt u tot zaterdag 3 november richten aan: Kerkelijk Bureau, T.a.v. scriba P.g.L., Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.

PROTESTANTSE LEZING 2018: - Hoe je zélf iets van je leven kunt maken. (Of toch niet?)

Ben Tiggelaar, bestsellerauteur, internationaal spreker, gedragswetenschapper én protestant, staat in zijn lezing op een eigentijdse manier stil bij de vraag die 400 jaar geleden – tijdens de synode van Dordrecht – maandenlang het gesprek van de dag was: Bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de mens daar zelf invloed op?

Tegenwoordig kunnen Nederlanders zich nauwelijks iets bij dit vraagstuk voorstellen. Nederland is bij uitstek een land waar het geloof in God plaats heeft gemaakt voor een geloof in maakbaarheid. De overtuiging dat je zélf iets van je leven moet maken. Toch wil Tiggelaar juist nu in de huidige prestatie maatschappij nadenken over deze historische vraag.

De lezing wordt gehouden op 31 oktober in *Corpus experience*. Meer info via www.protestantsekerk.nl/lezing.

Van harte welkom. Aanmelden kan via www.protestantsekerk.nl/lezing

GEZOCHT: GASTVROUWEN/HEREN VOOR DE REGENBOOG OPEN

We willen als geloofsgemeenschap graag meewerken aan een beter leefklimaat in de Merenwijk. Ons Kerkelijk Centrum de Regenboog heeft daarin een belangrijke functie als ontmoetingsplaats. Maar dan moet het wel open en toegankelijk zijn. Omdat Ronald niet permanent in de Regenboog aanwezig kan zijn, zijn er 's morgens van 10.00-12.00 uur gastvrouwen/heren om de Regenboog open te houden. Door vertrek van enkele leden van ons team is de Regenboog nog maar 3 van de 5 ochtenden open. We hebben dus dringend behoefte aan nieuwe gastvrouwen/heren.

Wie komt ons team versterken?

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Mary Pouw of Ingrid Weitenberg

LICHTJESAVOND SINT LUCIA OP BEGRAAFPLAATS ZIJLPOORT donderdag 13 december

Op donderdag 13 december zal ook dit jaar weer de jaarlijkse St. Lucia Lichtjesavond op Begraafplaats Zijlpoort worden gehouden. De begraafplaats is dan open van 17:00 uur tot 19:00 uur.

Iedereen is welkom en kan van deze gelegenheid gebruik maken om de begraafplaats te bezoeken en een kaarsje aan te steken voor hun overledenen.

De begraafplaats zal weer worden verlicht met fakkels en vuurkorven. In de kapel staan voor de bezoekers koffie, warme chocolademelk en glühwein en kerstkransjes klaar.

Het beheerteam, vrijwilligers en bestuursleden zullen aanwezig zijn om de bezoekers te informeren en begeleiden.

WOORD VAN DE MAAND

MOEDER EN ZUSTER AARDE

In de woordwolk over duurzaamheid staat 'aarde' op de tiende plaats van meest genoemde woorden. In de mythologie wordt de aarde vaak gezien als moeder. Een beeld dat uitdrukt dat de aarde de bringer en drager van het leven is. De wetenschap leert ons dat over 5 miljard jaar de aarde verzwolgen zal zijn door een al maar groter wordende, stervende zon. Over een miljard jaar zal het leven op aarde al onmogelijk zijn door de oplopende temperatuur. Maar zal het al niet veel eerder afgelopen zijn als wij door leven zoals wij doen? Gaan wij om met de aarde als met een zuster zoals Franciscus haar noemt? De vraag stellen is hem beantwoorden: nee. Laat dit geen aanmoediging zijn tot doemdenken, maar een oproep tot omgaan met de aarde met de liefde als voor een moeder en zuster. Wilt u wat doen? Kijk eens naar voetafdruktest.wnf.nl. Misschien geeft het u een idee wat u kunt doen.

EUCHARISTIEVIERING donderdag 22 november

Donderdag 22 november (4^e donderdag van de maand) is er weer een Eucharistieviering in het Stiltecentrum met pst. Tjeerd Visser. U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur, na afloop gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting

Het sacrament van boete en verzoening

In de katholieke traditie kennen we zeven sacramenten. (= heilige momenten)

Eén daarvan is het sacrament van boete en verzoening ook wel de Biecht genoemd. Wat houdt dit sacrament in? Wat betekent het voor hen die dit ontvangen? Wat schrijft de bijbel over boete en verzoening? Kortom vragen die een antwoord behoeven. Pastoor Tjeerd Visser, de administrator van het vicariaat de Regenboog wil samen met u op zoek gaan naar antwoorden ook op vragen die bij u leven over dit onderwerp.

Wanneer: maandag 12 november

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: in de Regenboog Opgeven voor 7 november 2018 via pastor.regenboog@gmail.com

Het kerstverhaal?

Iedereen kent waarschijnlijk het kerstverhaal. Maar.... Wat staat er over in de bijbel en wat is er in de loop der eeuwen 'bij' gekomen?

Op deze avond willen we op zoek gaan naar de kern in de bijbel en naar de betekenis van alle verhalen die rond het kerstverhaal in de loop der eeuwen zijn 'aan geslibd'.

Wanneer: donderdag 6 december

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: in de Regenboog

Opgeven voor 1 december 2018 via pastor.regenboog@gmail.com