

BULLETTIN



De Regenboog

**Jaargang 45 nr. 3
apr. – mei 2018**

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
De taal	2
'Night of Light' in de Domkerk in Utrecht	2
Medeleven	4
Wekelijkse bloemengroet	4
Bij de vieringen	4
Gezocht	4
Ringleiding in de kerkzaal	5
Truus de Haan stelt zich voor	5
Uit de AKM van februari 2018	5
Uit de AKM van maart 2018	6
De AKM en de centen	7
Open ogen, handen uit de mouwen!	8
Vragen aan de geloofsgemeenschap	8
Poëziemiddag	9
Cursusaanbod – Maria	9
Zin om in ons kerkorkest te spelen?	9
90-jarige Daan gaat verhuizen	9
Verzoek om goede doelen voor te dragen	11
Doet u mee?	11
Dank uit Juigalpa	11
Kaasprikkers en schilderstape	12
Agenda	14
Bulletin in kleur op website	14
Roostervieringen	15



Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Hoewel Pasen nog moet komen op het moment dat de redactie de kopij voor dit Bulletin verzamelt, is dit kerkelijke feest al weer voorbij nu u dit leest. We gaan op naar Hemelvaart en Pinksteren en beginnen daarom met een Pinkstergedicht.

Het Bulletin gaat verder met een artikel van de predikant van de Utrechtse Domkerk, waarin zij vertelt over de avondlijke openstellingen die deze kerk maandelijks organiseert.

Marianne Hoogervorst informeert u over een aantal vieringen waarin zij voor zal gaan en over de viering van Hemelvaart, waarin twee kinderen voor het eerst zullen deelnemen aan de Maaltijd. Ook is Marianne op zoek naar autorijders, die medekerkgangers die niet meer zelfstandig naar de Regenboog kunnen komen, op zondag mee willen nemen. Ook wie behoefte heeft aan zo'n lift, kan zich bij het Pastoraal Meldpunt melden. Wie slechthorend is en daardoor moeite heeft met het verstaan van de voorganger, heeft vast baat bij de ringleiding. Meer daarover is te lezen in het artikeltje van Ester Korbee.

Truus de Haan, die voorzitter van de AKM geworden is, stelt zich aan u voor en Ester en zij, doen beiden verslag van de afgelopen AKM-vergaderingen. Bert Minne praat u weer bij over de cijfers en Noortje Luning informeert u over de voortgang van haar project, waaraan tijdens de viering van 27 mei aandacht besteed zal worden.

De pastores willen graag weten aan wat voor activiteiten op het gebied van leren, geloofsverdieping en spiritualiteit u behoefte hebt en vragen u met dat doel enkele vragen te beantwoorden. Ook kunt u deelnemen aan een poëziemiddag, een cursus over Maria, of, als u muzikaal bent, een kerkorkest.

Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat Daan van der Stel in april gaat verhuizen. Daan heeft veel voor de Regenboog gedaan en wie boodschappen ging doen, kon hem dikwijls in de Kopermolen tegenkomen. Frances Verhaar hield een afscheidsinterview met hem.

Na een verzoek om goede doelen vanuit de Milieugroep, een verzoek om schoolspullen voor de Huiswerkgroep en een update van Astrid Dellenman, sluit Frank Ressler het Bulletin met een column waarin u kunt lezen waarom de kaasprikkertjes uit de keuken van de Regenboog verdwenen zijn.



De taal

De taal die wij spreken,
de woorden, de zinnen,
zijn voor ons allen gelijk.
Maar vaak komt datgeen
wat we zeggen niet binnen.
Dan zijn we buiten bereik.
De golfengte klopt niet,
er wordt niet geluisterd,
de boodschap die zal ons ontgaan.
Er wordt hard geschreeuwd
of heel zachtjes gefluisterd
We kunnen elkaar niet verstaan.

Wij zijn niet begrepen,
het leidt tot frustratie,
Wij voelen ons niet gehoord.
Dan geven we schuld
aan de interpretatie,
meer uitleg voor maar één woord.
Taal kan ons kwetsen,
kan maken en breken.
Maar taal verstaan we pas goed
als we 't ervaren
als goddelijk teken
van vuur en de Pinksteren gloed.

Dan zijn de zinnen,
de taal die we spreken
echt voor een ieder gelijk.
Dan komt de boodschap
pas goed bij ons binnen
we hebben 't zelfde bereik.
Dan zien we de gloed
en de vurige tongen.
De taal biedt zich aan als een feest,
waarin wordt verstaan,
wordt begrepen, bezongen,
de kracht van de heilige Geest.

Hans Cieremans

Bron: www.gedichtensite.nl

'Night of Light' in de Domkerk in Utrecht

Elke derde zaterdagavond van de maand is de Domkerk in Utrecht verlicht met kaarsen en lopen 600 tot 1000 mensen de Domkerk binnen om een kaarsje aan te steken, te genieten van de muziek, te bidden of een zegen te ontvangen.

Door ds. Netty de Jong-Dorland, predikant van de Domkerk

Wat is Night of Light?

Elke derde zaterdagavond van de maand is het Night of Light in de Domkerk. Als Domkerkgemeente starten we dit initiatief met als doel jong en oud, gelovig of niet gelovig, gelegenheid te geven om in de met kaarsen verlichte Domkerk iets van God te ervaren, van binnen geraakt te worden, een moment van rust te beleven



Op straat of binnen krijg je een waxinelichtje aangeboden en word je uitgenodigd dat aan te steken in de Domkerk. Daarna kun je weer weg, of je kunt blijven luisteren naar de live muziek, een gedachte of gebed schrijven, een bijbeltekst meenemen, een gesprek hebben met de predikant en een zegen ontvangen, of gewoon even stil zijn en genieten van de kaarsverlichte Domkerk. Van 20.15-23.15 uur is de kerk open. De avond wordt besloten met de completen, het nachtgebed.

Inspiratie

Inspiratie hiervoor vond ik in de rooms-katholieke Dom van Keulen, tijdens een korte vakantie in de herfst van 2011. 'Nightfever' heet het daar. Tijdens de gebruikelijke heilige mis op zaterdagavond wordt de monstrans met de heilige hostie in gereedheid gebracht voor aanbidding. Aansluitend zijn tot middernacht de deuren van

de kerk geopend. Op straat werden mijn man en ik aangesproken door een jong meisje 'Wilt u misschien een kaarsje komen aansteken in de Kathedraal?' Binnen werd ik geraakt door het kaarslicht, de muziek, de devotie, de aanbidding.

Het kruis

Bijna onmiddellijk kwam de gedachte op: dit zouden we ook bij ons in de Domkerk in Utrecht kunnen doen. Anders natuurlijk, de Domkerk is oecumenisch protestants en kent geen aanbidding van het lichaam van Christus. Maar een grootkruis op het hoogkoor kan ook heel goed het concentratiepunt zijn, met de Paaskaars ernaast. Nadat de kerkenraad me een keer had vergezeld naar Keulen en ook onder de indruk was geraakt, werd Night of Light in de Dom in oktober 2014 een feit.



Het gebed

Om 17.30 uur komt het kernteam van vijf jonge mensen van de Domkerkgemeente bij elkaar in het DomCafé voor briefing en het voorbereiden van de maaltijd. Om 18.00 uur komen gemiddeld nog zeven gemeenteleden die zullen helpen en verder volgens rooster vier studenten van een dispuut van de Navigators studentenvereniging, die wekelijks hun dispuutavond in de Dom hebben, en op deze manier hun bijdrage leveren. We eten samen en daarna begint de aankleding van de kerk, het kruis, de Paaskaars, schalen met bijbel-teksten, briefjes om een gebed op te schrijven, een spandoek buiten en een pad van waxinelichtjes naar het hoogkoor. Rond 20.00 uur krijgen allen instructie, met name ook degenen die twee aan twee naar buiten zullen gaan om waxinelichtjes uit te delen. Daarna gaan we in



een kring staan en ga ik voor in gebed om de heilige Geest, om durf, creativiteit en vrijmoedigheid voor die avond.

Komt u een kaarsje aansteken?

En dan wachten we af. Komen er mensen? Onderbreken ze hun pad, de route die ze voor die avond in hun hoofd hadden, laten ze zich

uitnodigen, nemen ze het kaarsje aan? Ja, er



komen mensen; oudere maar vooral heel veel jonge mensen, van zeshonderd tot duizend op een avond. Ze

lopen met hun kaarsje naar de trappen van het hoogkoor, nemen een bijbeltekst uit de schaal, schrijven een gebed, gaan zitten en genieten van de muziek, afwisselend vleugel, harp, altsax, orgel, viool, gitaar, koorzang en solo, gregoriaans, Taizé; meditatieve muziek die geborgenheid geeft en het gebed en de concentratie ondersteunen.

Voor wie hebben ze een kaarsje aangestoken? Voor zichzelf, voor wie het moeilijk hebben, voor wie ze missen, of een kaarsje uit dankbaarheid voor het leven, voor herstel van gezondheid, voor een nieuwe liefde, of een nieuwe weg. Ik zie veel tranen vloeien, veel emotie, ontroering, innigheid, geraaktheid.

Zegen ontvangen?

Op drie plaatsen staat een bord: 'Zegen ontvangen?', met een pijl richting Dagkapel. Daar sta ik, duidelijk herkenbaar aan mijn priesterboordje, voor een kort pastoraal gesprek en een zegen. Steeds meer mensen maken hier gebruik van, ik denk zo'n veertig op een avond: zieken, verlaafden, mensen die iemand hebben verloren, met relatieproblemen kampen, of een nieuwe weg in hun leven zoeken. Maar ook blijde mensen, zoals verliefde stelletjes en mensen op hun eerste date. Sommigen zijn gelovig, of ooit gelovig opgevoed. Veel anderen zijn niet gelovig maar komen toch om een zegen. Ik leg mijn handen op hun hoofd, geef ze de zegen van Aäron, en een kruisje op hun voorhoofd. En ik improviseer gebedswoorden passend bij het gesprek van één of twee minuten dat eraan vooraf ging. In korte tijd kan veel gezegd zijn.



Het nachtgebed

Om 22.45 uur gaan de medewerkers het hoogkoor op en ga ik voor in de completen. We gebruiken de klassieke getijdenliturgie. Ook de bezoekers die er op dat moment zijn, krijgen een liturgieboekje aangereikt. We lezen een bijbelgedeelte en de gebeden die

opgeschreven zijn en in een schaal gelegd, worden bij het kruis opgedragen aan God. De Lofzang van Simeon klinkt: 'Nu laat Gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien'. En de zegen 'De Heer schenke u een rustige nacht en eens de eeuwige vreugde'.

Een cadeau

Werkt het? Ja, het werkt. Met Night of Light willen we niets anders dan mensen de gelegenheid geven dit huis van God te bezoeken en iets van God te ervaren. Daartoe geven we het beste wat we hebben: ruimte, licht, kruis, muziek, bijbelwoord, gebed, zegen. Heel belangrijk is dat mensen ervaren dat ze verder niets hoeven, dat het echt gratis is en voor niets; genade zeg maar. Zo wordt Night of Light dan ook ervaren: een cadeau!

Bron: Woord & Dienst, jaargang 67, nummer 1, januari 2018

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Bij de vieringen

Zondag 22 april – vierde zondag van Pasen



In de katholieke kerk wordt deze zondag "Roepingenzondag" genoemd.

We zullen samen nadenken, bidden en zingen over de vraag: hoe worden wij geroepen en wat is ons antwoord?

Het Regenboogkoor zingt! Voorganger: M. Hoogervorst p.w.

Donderdag 10 mei 19.00 u – Hemelvaart



Op deze dag vieren we dat Jezus wordt opgenomen in de hemel. Een mysterie waar we alleen vanuit ons geloof iets over kunnen zeggen.

Twee kinderen uit onze gemeenschap zullen voor het eerst aan de Tafel van Jezus worden uitgenodigd. In

katholieke termen: zij

zullen hun eerste Communie doen.

Pastoor Tj. Visser zal in deze viering voorgaan.

Zondag 27 mei – feest van de Drie-eenheid.



Op deze zondag staat dit geheim van God centraal samen met de oproep om te kijken met andere ogen. Ons geloof is steeds weer in beweging. Door anders te kijken

krijgt ons geloof nieuwe impulsen.

Voorganger: M. Hoogervorst p.w.

Gezocht

Veel leden van onze gemeenschap ervaren steeds meer beletselen om naar de kerk te gaan. Dit i.v.m. de hoge leeftijd en/of lichamelijke beperkingen. Deze mensen blijven dus thuis bij gebrek aan vervoer. Nu zijn we op zoek naar mensen die gekoppeld willen worden aan één of meerdere personen die zij mee willen nemen naar de kerk als ze zelf ook naar de kerk gaan.

Meldt u zich aan bij het Pastoraal Meldpunt dan kunnen zij concrete afspraken met u maken.

Ook als u voor vervoer in aanmerking wilt komen dan kunt u zich hier aanmelden. Kijk voor tel. nummers aan de binnenkant van de voorpagina van dit Bulletin.

Namens de bezoekgroep: Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Ringleiding in de kerkzaal



Geregeld merken wij dat mensen met een gehoorbeperking problemen hebben met het kunnen verstaan van wat er wordt gezegd in de vieringen. Wij willen graag dat dit zo min mogelijk voorkomt. Er zijn versterkers en microfoons voor de voorgangers en lectoren, die daar op een juiste manier mee om moeten gaan. Wij lichten hen zo goed mogelijk voor over een juist gebruik van de microfoons en versterkers, die hen ten dienste staan.

Voor mensen die een gehoortoestel gebruiken, met daarop de mogelijkheid dit apparaat aan te sluiten op een ringleiding, is er in de kerkzaal een ringleiding. Deze ringleiding is aangebracht in het middelste vak van de kerkzaal.

Op de hoortoestellen van de gebruikers moet een ringleidingstand aanwezig zijn, en "aan" staan, om van de ringleiding gebruik te kunnen maken. Niet op alle hoortoestellen is deze optie aanwezig.

Ook het regelmatig schoonmaken en vervangen van de slangetjes van het hoortoestel heeft invloed op het horen via een ringleiding.

Zijn er specifieke klachten van personen, dan horen we dit graag, nadat deze opties zijn nagegaan.

Namens AKM en Stichting Beheer,
Ester Korbee-van Hille, secretaris AKM

Truus de Haan stelt zich voor



Op verzoek van het Bulletin, stel ik me, als nieuwe voorzitter van de AKM, aan u voor. Mijn naam is Truus de Haan, getrouwd met Pieter Schrijnen. Begin 1986 kwamen wij vanuit Delft samen naar de Merenwijk, omdat we een huis zochten. We vierden ons huwelijk enkele maanden later in de Regenboog en onze beide kinderen werden daar ook gedoopt. In al die jaren zijn we in meer of mindere mate actief geweest in de Regenboog. Vooral de oecumenische context, de ontmoeting met zoveel mensen, de muziek en de inspiratie die we vonden, heeft ons steeds bij de Regenboog en in de Merenwijk gehouden.

Een leidraad in mijn leven is "leren". Op de plekken waar ik gewerkt heb, was dit ook steeds de passie van waaruit ik bij wil dragen. In de afgelopen bijna 40 jaar werkte ik vooral als leidinggevende in het voortgezet onderwijs. En dat doe ik nog steeds, zij het minder uren dan voorheen.

Ik hoop dat ik eraan bij kan dragen dat de Regenboog een open en welkom huis kan zijn voor wie in zijn leven en geloof inspiratie en ontmoeting zoekt.

Wilt u me aanspreken, als u iets met me wil delen?

Truus de Haan

Uit de AKM van februari 2018

Voortaan 1 litas in de zondagse viering

Vanuit de werkgroep Litassen is het volgende verzoek gekomen aan de AKM:

Omdat veel kinderen binnenkort naar de

middelbare school gaan en er niet evenveel kinderen voor terugkomen, heeft de werkgroep Litassen voorgesteld om verder de zondagse viering te doen met ondersteuning van 1 litas in plaats van met 2 litassen per viering. De AKM heeft hier begrip voor en is akkoord gegaan met dit verzoek. Dit betekent, dat met ingang van het tweede kwartaal van 2018 nog maar 1 litas zijn of haar diensten vervult in de viering. Wat eerder door 2 litassen werd gedaan, zal voortaan door 1 litas worden gedaan. Hierop is een uitzondering, als een nieuwe litas ingewerkt gaat worden.

Nieuw ritueel bij overlijden van een lid van de geloofsgemeenschap

Op verzoek van leden van de geloofsgemeenschap is er een nieuwe afspraak gemaakt bij de gang van zaken bij bekendmaking van het overlijden van een lid van de geloofsgemeenschap: de voorganger doet de mededeling van overlijden bij het welkom aan de geloofsgemeenschap, en laat de litas een kaars aansteken aan de Paaskaars.

Nieuwe opvolger preekregelaar protestantse voorgangers

Ester Korbee is preekregelaar externe protestantse voorgangers voor het jaar 2018.

Nieuwe voorzitter AKM

Inmiddels heeft u vernomen, dat Truus de Haan zich bereid heeft verklaard voor de komende periode de functie van voorzitter van de AKM op zich te nemen. De AKM is heel blij dat zij deze taak wil vervullen. Stukje bij beetje wordt de AKM weer compleet.

Ester Korbee, secretaris AKM



Uit de AKM van maart 2018

Na een warm welkom aan mij als kersverse voorzitter door de leden van de AKM, hebben we in tweeënehalf uur een groot aantal punten besproken. En weer viel me op, hoeveel werk er achter de schermen van de Regenboog verzet wordt. Ik zal u niet uitputten met het gehele verslag. Aan de orde kwamen onder andere de volgende onderwerpen: Het volgende jaarthema van de Regenboog. Een kleine groep onder leiding van Harry Delemarre heeft hier een goed gesprek over gevoerd. Een titel die daarbij boven kwam drijven was: Hart voor de wijk. Of men hiermee goed verder kan en hoe de invulling dan zal kan zijn, daar wordt verder over nagedacht. Met plezier werd teruggekeken op de goed bezochte avonden van het Leerhuis "Veranderend Geloven" dat door ds. Hans Snoek werd geleid.

Ook kwam het onderzoek "Kijken met andere ogen" van Noortje Luning aan de orde. Met veel enthousiasme heeft zij een mooi onderzoek gedaan voor onze geloofsgemeenschap. Op zondag 27 mei kunt u meedenken over de uitkomsten en de acties die we daaraan willen verbinden.

Nu de muziekschool helaas als huurder uit de Regenboog vertrekt zullen wij ook de piano's gaan missen. De AKM onderzoekt de mogelijkheid om met de beschikbare middelen twee piano's aan te schaffen. Deze worden voor ondersteuning van de kerkdiensten en voor muziekuitvoeringen gebruikt en moeten daarom van heel goede kwaliteit zijn.

Er is nagedacht om op een waardige manier uiting te geven aan het bericht dat een kerklid overleden is. In de toekomst zal bij het begin van de zondagse dienst de rouwkaart voorgelezen worden en een aparte kaars ontstoken worden.

Het Regenboogkoor onderzoekt de mogelijkheden om nog eens de Missa Criolla uit te voeren. Daar is behalve een goed tijdstip ook geld voor nodig. Samen met de AKM worden de mogelijkheden onderzocht.

De kwaliteit van het geluid kwam aan de orde. Onder andere zijn er afspraken gemaakt om de bekendheid van het gebruik van de ringleiding voor mensen met een gehoorbeperking te verbeteren. De aanduiding daarvan in het middenvak zal beter aangegeven worden.

Marianne Hoogervorst vertelde dat er elders succesvolle cursusavonden onder leiding van Martin de Groot hebben plaatsgevonden in het

kader van het jeugdwerk. Marianne verkent de mogelijkheden hiervan voor de Regenboog. Er wordt een nieuwe kanselbijbel aangeschaft waarvan de tekst goed leesbaar is. Elk jaar is er een nieuwe Paaskaars. De vraag is, wat we doen met de oude kaarsen. De pastores besluiten voor wie of welk doel een Paaskaars bestemd kan worden. Het financieel jaarverslag van onze penningmeester, Bert Minne, is door de kascommissie goedgekeurd. Het is een opvallend leesbaar stuk dat ook voor niet-ingewijden in financiële materie een mooi inkijkje geeft in de Regenboog en haar wel en wee. De AKM zegt de penningmeester heel hartelijk dank voor dit werk. De plannen om rond het winkelcentrum van de Merenwijk te gaan bouwen, zijn u vast niet ontgaan. Er is een werkgroep met deskundigen en vertegenwoordigers namens de Regenboog geformeerd, om als gesprekspartner met de plannenmakers te kunnen spreken over de gevolgen voor de Regenboog. (Zie Bulletin 45-1, red.)

Truus de Haan, voorzitter AKM

De AKM en de centen



Stel eens dat je de enige op de wereld bent die een mobieltje heeft gekocht. Dan ben je gek geweest, want je kan er niemand mee bereiken. Voor jou heeft dat ding dan geen waarde. Stel eens dat na jou nog iemand een mobieltje koopt. Zonder dat jij iets hebt gedaan, krijgt je eigen mobieltje ineens wel waarde voor jezelf, want jij kan die ander bellen. En omgekeerd: die ander maak je blij dat jij je mobieltje al had gekocht, want zonder jou had zij er niets aan gehad. Neem nu aan dat een derde persoon een mobieltje koopt. Dan wordt de waarde van je mobieltje voor jezelf nog groter, zonder dat je wat hebt gedaan, want je kan nu twee personen bellen. Omgekeerd kan die derde dat ook. In totaal zijn drie combinaties mogelijk: jij en die ander, jij en de derde, en die ander en de derde. De vierde koper heeft drie personen om te bellen en er zijn zelfs 6 combinaties van bellers mogelijk. Dit heet een mobiel netwerk.

Wat heeft dit nu met de Regenboog te maken? De geloofsgemeenschap kan je ook zien als

een netwerk van mensen, die niet verbonden zijn door mobieltjes, maar door affiniteit met de rijkdom aan variatie die het Christendom biedt. Op een gewone zondag gaan honderd mensen er naar een viering. Hoeveel ontmoetingen van 2 personen zijn dan mogelijk? Dat zijn er meer dan vijf duizend! Om precies te zijn: 5148 combinaties. Het is dus wel waardevol om even koffie te drinken na afloop van een viering en niet meteen weg te rennen, want als je weg rent, beneem je anderen ook de kans jou te ontmoeten.

Stel eens dat je wel het Bulletin leest maar niet naar de Regenboog gaat. En je besluit toch weer eens daar een viering te beleven. Je bent dan de 101^e bezoeker. Je geeft jezelf dan niet alleen de kans tot overpeinzing en afstand van je zorg van de dag onder de dekking van oude woorden en rituelen, maar je maakt bovendien die honderd anderen in de kerk gelukkiger.

Waarom maak ik me hier druk over? De reden is dat de Regenboog als geloofsgemeenschap in elk geval een flinke maatschappelijke waarde heeft als netwerk van ontmoeting, zoals uit het bovenstaande volgt. Zonder een betrokken geloofsgemeenschap stort de hele kerk in: geen pastorale zorg voor mensen in nood, geen leerhuizen, niet meer elkaar bemoedigen en troosten, geen uitstraling en zichtbaarheid van de kerk naar de Merenwijk. Een harde maatstaf om die betrokkenheid te meten is het bezoek aan de vieringen. Dat bezoek is de afgelopen drie jaren vrijwel gelijk gebleven met gemiddeld honderd kerkbezoekers bij een viering. Bij een trendmatig dalend kerkbezoek in Nederland is dat geen slechte prestatie.

Wel is het belangrijk de vinger aan de pols te houden, want met die honderd man gaan we wel richting de grens van de kritische massa voor een vitale geloofsgemeenschap. Dit jaar zijn 13 vieringen gehouden tot en met 25 maart. Deze vieringen werden bezocht door 1300 bezoekers, precies evenveel als vorig jaar over de eerste 13 vieringen. Dus de stabiliteit is behouden.

Onderstaande tabel presenteert het kerkbezoek en de collecteopbrengsten in beide collectemandjes sinds het laatste Bulletin. De viering op Palmzondag was de topper. 130 bezoekers zagen de processie van een stoet kinderen met hun Palmpasenstokken met voorop een icoon gedragen door Marianne Hoogervorst en een licht gedragen door een litas. De vieringen waar de jubilerende organisten in het zonnetje werden gezet en die

op 11 maart, waar ds. Kees Zwart voor de tweede keer voor ging, trokken elk 120 bezoekers. De opkomst op de viering van 18 maart was bijzonder laag, waarschijnlijk door het bijzonder slechte weer die dag Toen waren

er dus weinig combinaties voor ontmoeting! Als conclusie: ga eens naar een viering in de Regenboog, of wat vaker, want je maakt er ook anderen gelukkig mee en je houdt de geloofsgemeenschap vitaal.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: voor geloofs-gemeenschap			Tweede mandje: bestemmingen buiten de Regenboog	
			Euro	Euro	Bestemming		
25 feb		75	100	75	RK Vastenactie		
4 mrt	Jubileum organisten	120	480	465	Kerk in Actie, Voorjaarzending		
11 mrt	Regenboogkoor	120	140	135	De Bakkerij, Avondmaalsproject NL en Sri Lanka		
18 mrt		65	100	90	Kerk in Actie, 40 dagen collecte		
25 mrt	Palmzondag	130	180	150	RK Vastenactie		

PGL = Protestantse Gemeente Leiden; KinA = Kerk in Actie
Bert Minne, penningmeester AKM

Open ogen, handen uit de mouwen!



Waar kunnen we als geloofsgemeenschap zinvol aanwezig zijn in de wijk? Hoe kunnen we kijken met andere ogen? Dat zijn de vragen waar we op zondag 27 mei met elkaar over in gesprek gaan. De resultaten van het onderzoek 'Kijken met andere

ogen' worden bekend gemaakt, en we zullen na de dienst aan de hand van concrete voorbeelden hiermee bezig gaan. Wat gebeurt er in de wijk, en wat doen wij daarmee? Iedereen is van harte welkom om hierover mee te praten. Ook als je eigenlijk niet (meer) zo betrokken bent bij de Regenboog – op deze dag gaat het namelijk niet alleen om wat de kerk kan doen, maar ook over wat jij vindt dat de kerk is of zou moeten doen. Waartoe denk jij eigenlijk dat de kerk op aarde is? Ook in de viering wordt al aandacht gegeven aan het thema 'Kijken met andere ogen'. Na de dienst gaan we samen aan de slag, en we verwachten tegen lunchtijd weer met een hernieuwde blik naar buiten te gaan. Kom dus meepraten, meedoen, en kijken met andere ogen!

Noortje Luning
Onderzoeker/projectmedewerker 'Kijken met andere ogen', E.nora.luning@gmail.com
T. 0641776029

Vragen aan de geloofsgemeenschap

Wij pastores en AKM, willen graag het aanbod inzake *leren - geloofsverdieping - spiritualiteit* in de gemeenschap zo dicht mogelijk laten aansluiten op de vragen die er leven. Vandaar een klein vragenformulier. U kunt dit digitaal, simpelweg met een pen of via een mail beantwoorden. De Nieuwsbrief zal dit formulier verspreiden. Achterin de kerk zullen formulieren liggen ter invulling of u kunt het antwoord mailen naar: pastor.regenboog@gmail.com

De vragen zijn:

1. Waar gaat uw belangstelling naar uit: leren, geloofsverdieping of spiritualiteit?
2. Heeft u t.a.v. uw keuze concrete onderwerpen in gedachten? Zo ja welke?
3. Als u zou willen aansluiten bij een onderwerp, welk dagdeel zou u het beste uitkomen?
4. Uit hoeveel bijeenkomsten zou een bepaald onderwerp moeten bestaan?

Wij zijn benieuwd naar uw reacties.

Namens mijn collega's en Harry Delemarre (AKMlid – Cluster Leren),
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Poëziemiddag

Woensdag 9 mei om 13.30 gaan wij weer met Ronald da Costa sonnetten lezen (Achterberg, Bloem, Kloos, Nijhoff).

Graag de teksten van vorige keer meenemen!
Verder komt ook de dichter Menno Wigman in beeld en beginnen we met een vrolijk bekrond kindergedicht.

Na de pauze evalueren we het afgelopen seizoen.

Opgave bij Anja Rijken, tel. 071-521 66 06
Kosten: € 5

Cursusaanbod – Maria



Op verzoek van enkele gemeenteleden zal er een cursus worden aangeboden van drie bijeenkomsten over MARIA de moeder van Jezus.

De onderwerpen zijn:

1. Maria, wat heeft zij ons te zeggen?
2. Maria in de traditie
3. Maria in de tegenwoordige tijd

Uiteraard kijken we vanuit deze onderwerpen naar wat er over Maria gezegd wordt in de Bijbel.

De data zijn: dinsdag 22 mei – 29 mei – 5 juni
20.00 – 22.00 uur.

Plaats: kc. De Regenboog

Belangrijk is dat u zich aanmeldt. Graag voor 12 mei per mail pastor.regenboog@gmail.com
Omdat ik in de weken voor 22 mei op vakantie ben, kunt u zich niet per telefoon aanmelden.

Als er minder dan 7 aanmeldingen zijn dan gaat deze cursus niet door! Aanmelden is dus reuze belangrijk.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Zin om in ons kerkorkest te spelen?

Ons kerkorkest? Ja, u leest het goed. Dat orkest is er nog niet, maar we hopen dat er op zondag 1 juli genoeg muzikanten zijn om de eerste keer als kerkorkest op te treden.

Tijdens (en voor/na) de viering spelen we eenvoudige stukken met meerdere partijen. Het gaat om het plezier van samen muziek maken. En om de kerkbezoekers extra te inspireren. Alle instrumenten die passen in een "gewoon" orkest zijn van harte welkom, dus ook blokfluiten. Hoe meer, hoe beter!

We oefenen voor de liefhebbers eenmaal vooraf, waarschijnlijk op zaterdagavond 30 juni. De ervaren muzikanten hoeven niet mee te oefenen en kunnen de eenvoudige muziek direct van blad spelen. Ben je beginnend muzikant of ligt je instrument al tientallen jaren ergens achterin een kast? Geen probleem, er zijn genoeg ervaren muzikanten om je te helpen. De bladmuziek is tevoren beschikbaar, dus als je wilt kun je zelf alvast oefenen. In het volgende Bulletin volgt nog meer informatie. Als je nu al meer wilt weten, kun je contact opnemen met Swanette Jukema 071-5227278.

90-jarige Daan gaat verhuizen



Op vrijdag 23 maart is Daan van der Stel 90 jaar geworden. Twee dagen later op Palmzondag vierde hij zijn verjaardag in de Oecumenische Geloofsgemeenschap met een heerlijke traktatie. Als verrassing was zijn

familie naar de dienst gekomen.

De kinderen in de Regenboog zorgden voor een extra feestelijke viering toen ze in processie met hun Palmpasenstokken door de kerk liepen en zo het verhaal van de intocht van de Heer voor de geloofsgemeenschap zichtbaar maakten.



In de viering vertelde Pastor Marianne Hoogervorst dat Daan in april naar Hoorn gaat verhuizen om dichterbij zijn zoon en zijn gezin te zijn. Naast de bloemen uit de viering ontving Daan uit handen van Marianne een prachtige kaars, om zo een lichtje vanuit de Regenboog mee te nemen naar zijn nieuwe woning. Daan is toch van plan van tijd tot tijd naar een viering in de Regenboog te komen. Daan heeft in de jaren dat hij deel heeft uitgemaakt van de geloofsgemeenschap veel taken verricht. Een mooi ogenblik om daar samen met hem eens op terug te kijken.

Daan vertelt: "In 1992 zijn mijn vrouw en ik in Molenzicht - een flat tegenover de Regenboog - komen wonen. Toen we een keer langs de Regenboog liepen werden we aangesproken door iemand van de geloofsgemeenschap. Die nodigde ons uit naar de zondagse viering te komen. Dat hebben mijn vrouw en ik gedaan. We werden trouwe kerkbezoekers, Helaas is zij in 1997 overleden. Na haar overlijden ben ik mijn werkzaamheden in de Regenboog begonnen.



Elke week zorg ik met een andere vrijwilliger dat de juiste tekst op de informatieborden komt

te staan. Lang heb ik dat gedaan met Louis Boogmans, maar later met Els Klaassen.



Toen er nog vieringen voor ouderen waren op woensdag ben ik gaan helpen met het koffieschenken na deze viering. De ouderenvieringen bestaan niet meer, maar het koffiedrinken is gebleven. De laatste tijd heb ik dat samen met Mary Pouw gedaan. Ik heb een sleutel van de kerk en soms roept Ronald van Heijningen mijn hulp in voor hand- en spandiensten. Dat doe ik graag. Ik ben ook lid van de werkgroep Regenboog open. Eerst deed ik dat op de dinsdag met Mieke Tirion en Sija Visser. Later ben ik naar de maandag verhuisd.

Ik ben vaak in de Regenboog te vinden geweest. Ik grapte weleens: "Ze kunnen hier wel een bed voor me neerzetten". Nu ga ik verhuizen en moet ik afscheid nemen van de Regenboog. Ik verhuis naar Zwaag dat dicht bij Hoorn ligt. Mijn zoon heeft daar een flat voor mij gevonden op de 2e etage. Die flat heeft een prachtig uitzicht op een park. Daar lopen verschillende paden door heen Ik kan vanuit mijn raam de bedrijvigheid daar goed zien. In Zwaag zal ik een nieuwe kerk moeten zoeken. Ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders bezochten de Hervormde grote kerk in Harderwijk. Later zijn we naar Simonshaven (bij Spijkenisse) verhuisd. Daar heb ik op de zondagschool gezeten. De Bijbelverhalen die we daar leerden vond ik prachtig We moesten ook liederen leren. Ik herinner me dat ik die op de zerken stoep bij de voordeur zat te oefenen. Het mooiste van de vieringen vind ik de muziek en de liederen. Die ontroeren me diep. Ja, weggaan valt me zwaar. Ik moet afscheid nemen van zoveel fijne mensen Maar je vindt wat en je laat wat. Ik zal in Zwaag ook weer proberen mijn weg te vinden. Ik denk wel dat dat me weer lukt."

Frances Verhaar

Verzoek om goede doelen voor te dragen



De jaaropbrengst van de Milieugroep bedraagt over het jaar 2017 in totaal 1160 euro. Hierbij roepen we u als lid van de Regenboog op om een goed doel voor te dragen, dat volgens u in aanmerking komt voor een donatie uit dit fonds. Wilt u hierbij een korte duidelijke omschrijving geven van het doel, de naam er van, het adres en woonplaats; vergeet hierbij svp. niet het rekeningnummer waarop een donatie kan worden overgeboekt te vermelden. Daarnaast willen we ook graag weten wat uw binding is met het door u aangedragen goede doel. Het doel mag het jaar hiervoor geen donatie uit dit fonds toegewezen hebben gekregen. Ten laatste beslist de AKM in haar vergadering welke goede doelen worden bedacht, en hoe de jaaropbrengst over die goede doelen wordt verdeeld. Uw voordracht kan worden ingediend door deze te verzenden naar één van de hieronder vermelde adressen.

Vriendelijke groet vanuit de Milieugroep,
Wim de Groot (margrietwim@gmail.com)
Dick Talma (dmtalma@hetnet.nl) .

Doet u mee?

Zoals bekend zijn wij als Regenboog actief in Op Eigen Wieken: op dinsdag- en donderdagmiddag helpen wij kinderen met hun huiswerk: ondersteuning geven bij rekenen, taal en lezen zijn daarbij onze belangrijkste bezigheden. Wij hebben geconstateerd dat de leesboekjes vaak oud en ouderwets zijn. In onderwijsland zeggen we: ze sluiten niet aan bij de belevingswereld van de kinderen. Daarom willen wij leesboekjes voor kinderen

van 6 tot 10 jaar verzamelen. **DOET U MEE?** U hebt misschien thuis nog wat liggen en op de vrijmarkten rond Koningsdag en Bevrijdingsdag is altijd aanbod. Ook in het kringloopwarenhuis zijn leesboeken voor een appel en een ei te koop. Een recente Bosatlas, schrijfpotloden, gummen en kladblocs zijn eveneens welkom. Op zondag 27 mei kunt u de boekjes en eventueel andere spullen inleveren in de Regenboog. In Op Eigen Wieken staat de kast al klaar om gevuld te worden!

Doet u mee?
Namens de werkgroep Diaconie,
Cecile Werner

Dank uit Juigalpa

Kort geleden ontvingen we via Cecile Werner het mooie bericht dat de Regenboog opnieuw ons werk in Juigalpa, voor mensen met een intellectuele beperking, wilde ondersteunen met een gift. Geweldig. Wij zijn u allen zeer dankbaar dat u ons moreel en financieel blijft ondersteunen! En een volgende keer zal ik u een update geven van hoe het hier gaat. Evenals waar we de gift voor gaan gebruiken. Daar we in de veertig dagen tijd zitten, waar hier ruim aandacht wordt besteed, wil ik u graag een impressie van de kerkelijke activiteiten in deze periode geven.

Kruisweg

Het is vrijdagmiddag. Een stem klinkt door de luidsprekers. Muziek klinkt in mineur, als bij



een begrafenis. Het zijn de gelovigen van de parochie, die sinds Aswoensdag de kruisweg-via crucis- achter Jezus aanlopen (foto) met het kruis op zijn rug. Elke vrijdagmiddag loopt men een andere route, waarbij elke statie vorm gegeven wordt door de bewoners voor wiens huis de statie gepland is. Men houdt er stil, er volgt een

lezing, een kort bezinningsmoment, een gebed en de processie vervolgt zijn weg naar de volgende statie

40-dagentijd

Voor de commercie is de 40-dagentijd een minder interessante periode. Zelfs de paaseieren zijn hier rond Pasen vrijwel onvindbaar. Maar desalniettemin is het met name deze periode, die in Nicaragua zoveel RK gelovigen op de been brengt. Niet alleen is de mis van Aswoensdag bomvol, de 'via crucis', wordt elke week goed bezocht en ook de herdenkingsrituelen van de dagen voor Pasen veroorzaken een grote toeloop van mensen.

Mee zal spelen, dat men zich hier goed kan identificeren met het lijden van Jezus. Het leven is voor velen vrij moeizaam, men leeft met veel onzekerheden en men heeft nauwelijks een financieel vangnet. Het leven lijkt hier zwaarder, kost meer inspanning en ook pijn. Enkele voorbeelden: men kan van de ene dag op de andere ontslagen worden; ondersteuning vanuit de staat is minimaal; er zijn nog allerlei ziekten zoals longontsteking waardoor kinderen in het ziekenhuis belanden, of overlijden; families vallen makkelijker uit elkaar door werkloosheid, waardoor de man naar Managua gaat op zoek naar werk en het gezin achter blijft in Juigalpa; er zijn families die geen water en/of elektriciteit (en dus ook geen ondersteuning van elektrische apparaten) in huis hebben; en sommige huizen zouden in westerse ogen schuurtjes zijn.....

Heilige donderdag en vrijdag

Hoogte punten in de week voor Pasen zijn de donderdagavond, wanneer de priester in de mis de voeten van de diaken en andere celebranten wast.

En de vrijdag, waarin de laatste via crucis wordt gelopen in de ochtend en in de namiddag het lichaam van Jezus in een glazen doods-kist wordt rondgedragen, in een processie, door het centrum van de stad: 'de heilige begrafenis'. Massa's mensen lopen mee of staan aan de kant van de weg om de



stoet te zien passeren.

Pasen

Het toeleven naar de opstanding en het vieren van Pasen vindt plaats op de zaterdagavond, in de Paaswakeviering. Een al snel drie uur

durende dienst. Centraal staan de lezingen, met als hoofdthema de overgang van de dood naar het leven, wat symbolisch wordt onderstreept door het aansteken van kaarsjes en het grote paasvuur in de tuin van de kerk. 'Felices Pascua de resurreccion' - 'Felicities met het feest van de opstanding' klinkt het aan alle kanten bij het verlaten van de kerk. De vreugde is voelbaar. Het lijden heeft niet het laatste woord!

En na Pasen

En dat toont men ook in het leven van alledag. Men blijft niet steken in pijn en onrecht-gevoelens. Men moet door en men gaat door, al dan niet met hulp van 'boven'... Veel mensen hier zijn levenskunstenaars, met een veerkracht waar veel van te leren valt!

Astrid Delleman

Kaasprikkers en schilderstape

Professionele orgelbouwfirma's werken met speciale gereedschappen. Ik noem een even aantal willekeurige voorbeelden: blikschaar, schuifmaat, vlak gepolijste tang, kernafschra-per, opsnijmes, labiumrichter, conus, slaghout, messing stemhoorn, latoenschaar, stemijzer en zo kan ik nog wel even doorgaan. U kent deze gereedschappen vast niet, en dat geldt ook voor de spellingscontrole van Word. Maar het orgelbouwwak is nog een ambacht en daar horen specifieke gereedschappen bij. Tegenwoordig wordt ook gebruik gemaakt van computergestuurde machines, speciale software voor het ontwerp van een orgel en software voor animaties ten behoeve van opdrachtgevers e.d. Elke orgelbouwer heeft in elk geval een groot arsenaal aan hulpmiddelen om een orgel te bouwen, te repareren en te stemmen.

De hobbymatig organist(e) is echter aangewezen op alternatieve hulpmiddelen. Ik neem u even mee naar vrijdagmiddag 2 maart jl. Op 4 maart jl. was er de bijzondere viering met alle vier de organisten. Dan moest ons orgel er wel een beetje goed bijstaan, dus Michiel en ik hadden gepland om het register Oboe te stemmen. Ook attendeerde Michiel mij op één pijpje van een ander register dat sinds kort wel heel gek klonk. En aangezien dat register, de Stopped Diapason, tamelijk

essentieel was voor het vierhandige stuk dat voorafgaand aan de dienst door Irene en Michiel werd gespeeld, was het een kleine moeite om dat ook op te lossen. We hadden er twee uur voor uitgetrokken, dus een half uurtje



(Jubilierende organisten: Michiel Ras, Irene Swen-v.d. Ploeg, Wilfred v.d. Wal, Frank Ressler)

stemmen om daarna nog even lekker te kunnen spelen.

Helaas, dat liep anders. De Oboe stemmen ging prima, na twintig minuten opgevouwen te hebben gezeten (nog maar 12 sessies bij de fysiotherapeut te gaan..) nog even dat ene pijpje opgezocht. Die Stopped Diapason zijn rechthoekige houten pijpjes, met daarin een 'stopper': een blokje hout met aan de onderkant wit leer en aan de bovenkant een houten staafje om het blokje in de pijp heen en weer te bewegen. Hiermee kan je de juiste toonhoogte regelen en dat is relatief simpel. Totdat je merkt dat het blokje zodanig vastzit dat het niet te regelen valt: probleem 1. Om professionele orgelbouwers en musici niet te verontrusten zal ik hier niet verder vertellen wat je met het handvat van een schroevendraaier kunt bereiken...

Probleem 2: de 'stopper' is eruit, maar het uit 1875 daterende leer blijft klemzitten. Omdat er in het midden van dat leer een klein gaatje zit had ik het idee om met iets kleins het via de bovenkant van de pijp eruit te trekken. In de keuken lagen... kaasprikkers, dus dat moest

wel lukken. Niet dus. Dan is er maar één alternatief, dan moet het via het labium (de opening aan de voorkant van de pijp), hetgeen voor de professionals onder ons het spreekwoordelijke vloeken in de kerk is. Het labium is essentieel voor de klankvorming en daar dient men per definitie vanaf te blijven. Maar ja, die regel heb ik maar genegeerd en had daarvoor iets langere dan een kaasprikkers nodig. Nu bevindt zich achter het orgel een kunstwerk dat in de jaren 80 (toen het orgel naar Leiderdorp kwam) door iemand is gemaakt van oude onderdelen die niet meer te gebruiken waren. Hetgeen ik nodig had zit toevallig in dat kunstwerk verwerkt en sinds 2 maart omstreeks 16:30 uur niet meer... Wel apart overigens dat er toen zoveel onderdelen over waren. In mijn studententijd heb ik ooit mijn fiets gerepareerd en had precies één onderdeel over. Tijdens de testrit ontdekte ik dat dat onderdeel iets met de rem had te maken..

Enfin, ik heb vervolgens het leer en 'stopper' weer in de pijp gedaan, op de lade gezet, Michiel drukte de bijbehorende toets in...en het klonk nog steeds niet. Ik heb er toen zelf door geblazen en toen deed hij het wel. Het duurde even voordat ik het door had, maar het verschil is dat als ik zelf blaas ik de pijp vastheb. Het stevig beetpakken bleek een positief effect te hebben. Uiteindelijk vonden we de boosdoener: in één van de zijanten zit een heel klein scheurtje in het hout. Probleem 3: hoe zorgen we nu dat het pijpje toch kan functioneren? Wederom zijn we op zoektocht door de Regenboog gegaan, en het beste leek ons... de gevonden schilderstape. Het pijpje is nu (tijdelijk) omwikkeld met twee meter schilderstape, en zowaar het werkt! Ik geef geen garantie overigens.

Kortom, het blijft soms improviseren, maar het is gelukt. En het werd een bijzondere viering! En ik maak maar meteen van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor alle complimenten en bedankjes!

P.S. voor de zekerheid: onze Wilfred vierde zijn 40-jarig jubileum (en dus niet 'slechts'25 jaar)!

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur, in mei zal het de tweede of de vierde maandag zijn.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Mei		
Wo 09	13.30 u	Poëziemiddag
Di 22	20.00 u	Maria
Zo 27		Inleveren spullen Project Doet u Mee
Zo 27	11.15 u	Project Kijken met andere Ogen
Di 29	20.00 u	Maria
Juni		
Wo 05	20.00 u	Maria



Onze mooie ontmoetingsruimte. Dit is maar een van de foto's die u kunt vinden op de Website van onze Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Regenboog. Natuurlijk is daar ook veel informatie te vinden. Neem eens een kijkje op www.deregenboogmerenwijk.nl Het Bulletin (in kleur) vindt u op de Website onder het kopje "Actueel".

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Naam van de zondag	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
15-04		Viering van de Maaltijd Musici viool/piano	Ds. H. Snoek	De Bakkerij
22-04	Roepingenzondag	m.m.v. Regenboogkoor	Pw. M. Hoogervorst	RK Roepingenzondag
26-04	19.00 u Eucharistie	Stiltecentrum	Pst. T. Visser	
29-04			Pw. C. Hofschreuder	Protestantse Gemeente Leiden
06-05			Ds. P. Warmenhoven	Protestantse Gemeente Leiden
10-05	19.00 u Hemelvaart	Viering 1 ^e Communie	Pst. T. Visser	Diaconaal centrum de Bakkerij
13-05			Leden Geloofsgemeenschap	Protestantse Gemeente Leiden
20-05	Pinksteren	Viering van de Maaltijd	Ds. B. Heubeck	RK Pinksteractie Missionarissen
24-05	19.00 u Eucharistie	Stiltecentrum	Pst. T. Visser	
27-05	Trinitatis	Taizéviering	Pw. M. Hoogervorst	Protestantse Gemeente Leiden
03-06	9 ^e zondag door het jaar	Musici fagot/cello	Ds. H. Snoek	Protestantse Gemeente Leiden

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche.

Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.