

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 45 nr. 1
jan. - febr. 2018

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

<i>Visie</i>	1
<i>Redactioneel</i>	1
<i>Nieuwjaarstoespraak 2018</i>	2
<i>Humor in oecumene</i>	3
<i>Medeleven</i>	4
<i>Wekelijkse bloemengroet</i>	5
<i>Bij de vieringen</i>	5
<i>De liederen in de zondagsviering</i>	6
<i>In Memoriam Frans de Haas</i>	6
<i>In Memoriam Boudewijn Nieuwenhuijse</i>	7
<i>Uit de AKM...</i>	8
<i>De AKM en de centen</i>	9
<i>Een predikant beroepen</i>	10
<i>Vicariaatslid Peter Paulus stelt zich voor</i>	10
<i>Vicariaatslid Maja van Spaandonk stelt zich voor</i>	11
<i>Licht verbindt...</i>	11
<i>Film in de Regenboog</i>	12
<i>Poëziemiddag sonnetten</i>	12
<i>Rozenkring start met een boek van Claartje Kruijff</i>	13
<i>Leeskring</i>	13
<i>Bericht van de Milieugroep</i>	13
<i>Klapdeuren en ledverlichting</i>	14
<i>"De grijze vlakte"</i>	14
<i>Wereldgebedsdag</i>	15
<i>Ontstemd</i>	15
<i>Agenda</i>	16
<i>Vieringenrooster</i>	17

Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen

Redactioneel

We openen dit Bulletin met de nieuwjaarstoespraak namens de AKM, waarin Harry Delemarre terugblijkt op 2017 en vooruitkijkt naar het jaar dat, nu u dit leest, al weer een kleine maand oud is. Daarna volgt het artikel 'Humor in oecumene' van Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken. Marianne Hoogervorst geeft informatie over een aantal vieringen waarin zij voor zal gaan en vertelt u ook meer over de keuze van de liederen.

Eind vorig jaar zijn Frans de Haas en Boudewijn Nieuwenhuijse overleden. In het in memoriam, blikt Marianne terug op hun leven en hun inzet voor de Regenboog.

Ester Korbee en Bert Minne praten u bij over de zaken waarmee de AKM zich momenteel bezighoudt en over de financiële situatie van de Regenboog.

Peterhans van den Broek informeert u vervolgens over de voortgang van de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant en Peter Paulus en Maja van Spaandonk, die toegetreden zijn tot het Vicariaat, stellen zich voor.

Na een verslagje over het op zaterdag 16 december gehouden 'Licht Verbindt', volgen uitnodigingen voor diverse activiteiten die de komende periode plaatsvinden. De Milieugroep beraadt zich, zo kunt u in het volgende artikeltje lezen, op de toekomst en vertelt u naar welke goede doelen de opbrengst van het in 2017 ingezamelde oud papier gaat. Heleen Hoogvliet legt uit waarom de deur van de kerk niet meer voor u openstaat en bezitters van rollators en dergelijke een extra barrière moeten trotseren bij het in- en uitgaan van de Regenboog. Meer "goede" energiebesparende ideeën kunt u deponeren in de ideeënbuis.

Na een oproep van Jan Vis om uw tuin te ontdoen van tegels, volgt informatie over de Wereldgebedsdag. Frank Ressler tenslotte, vertelt u waaraan hij zich groen en geel ergert.

De redactie



Nieuwjaarstoespraak 2018



(Harry Delemarre)

Namens de AKM mag ik u een zalig en gezegend Nieuwjaar toewensen. De oliebollen zijn op en het leven gaat verder met alle lief en leed, dat het leven geeft. Wat ons allemaal te wachten staat weten wij grotendeels niet. Als drie Koningen gaan wij op weg op zoek naar wie of wat kostbaar is in onze ogen. We volgen een ster maar weten niet waar wij uitkomen. In onze bagage hebben wij onze eigen geschenken: geloof, hoop en liefde.

Het afgelopen jaar is geen jaar waarin niets gebeurd is. In het jaar dat achter ons ligt hebben wij afscheid van verschillende mensen moeten nemen. Afscheid van de voorzitter van de AKM, Piet Pouw, afscheid van onze dominee Inge Smidt, afscheid van Els Frankhuijzen als cluster coördinator Communicatie. Dat heeft veel gedoe en pijn in onze geloofsgemeenschap veroorzaakt, maar in dat gedoe zo heb ik van Borgman geleerd, zijn wij kerk. Dat hoort ook bij kerk-zijn. Ik ben dankbaar voor al het werk dat deze mensen met zoveel inzet en passie verzet hebben. Nogmaals dank voor alles.

In het jaar dat achter ons ligt mochten we ook nieuwe voorgangers begroeten. Hans Snoek, Kees Zwart, Tjeerd Visser als opvolger van Ad van der Helm. Ook werd het contract met Marianne Hoogervorst met 2 jaar verlengd. Wij zijn blij met hen en wij als Regenbogers mogen ons gelukkig prijzen met zulke mensen.

In het jaar dat achter ons ligt was er ook feest. Ons Regenboogkoor bestond 45 jaar. Dat is een felicitatie waard. En over 5 jaar doen we het nog eens dik over en dat onder leiding van Hendrik Vonk.

Er zijn in het afgelopen jaar bijzondere dingen gebeurd hier bij ons. Marten de Vries was bij ons te gast met zijn verhaal uit Genesis. "God in de supermarkt" werd druk bezocht als

onderdeel van de Groene Kerk. "Geurend Hooi" bracht i.s.m. de Bakkerij onze vooroordelen levend in beeld. Er was in een Taizé-viering een grote groep van het Apostolisch Genootschap aanwezig. Er was een gezamenlijke actie met de Italiaanse kerk en er werd een inzameling gehouden voor Reina Wessels en Astrid Delleman. Voor ouderen, je moest geloof ik wel 80+ zijn, werden 2 middagen georganiseerd, Allerzielen Buiten werd weer druk bezocht, bewoners van het Valkenhof hadden wij te gast met een kerstdiner en tenslotte was er in de Adventstijd een gezamenlijke actie met Zuid-West in de vorm van een kaart met wensen in de kerstboom en een lichtje voor thuis.

Hoe bijzonder ook, het gewone werk in onze geloofsgemeenschap gaat onverminderd door. Ik denk met name aan de Regenboogdis, de koffieochtend op Woensdag, de milieugroep en de huiswerkgroep in Op Eigen Wieken. Maar juist dat gewone werk is heel bijzonder. Mensen die zich dag in dag inzetten voor anderen, meestal onzichtbaar voor het grote publiek. En de Regenboog telt veel van die mensen. Vrijwilligers die zich jarenlang inspannen om van de Regenboog iets goeds te maken. Daar hebben wij er in onze geloofsgemeenschap veel van. Mensen die zich voor onze geloofsgemeenschap verdienstelijk willen maken omwille van hun geloof in die gemeenschap. Wij willen aan al die mensen uitdrukkelijk onze dank uitspreken en hen in de komende tijd in het zonnetje zetten. Zondag 14 januari willen wij dat doen in de zondagse viering en u daar uitdrukkelijk voor uitnodigen. Op het eind van het seizoen doen wij dat nog dunnetjes over.



Ondanks die grote inzet, en ook dit moet gezegd worden, komen wij steeds mensen tekort die hun bestuurskracht ten bate van onze geloofsgemeenschap willen inzetten. Wil echter onze geloofsgemeenschap als gemeenschap blijven bestaan, dan is het noodzakelijk dat er mensen zijn die een bestuurstaak op zich willen nemen. Er moeten

nu eenmaal dingen geregeld worden ook binnen een kerk. Een vrijwilliger die dat al jarenlang doet wil ik vandaag speciaal in het zonnetje zetten: Peterhans van den Broek. Heel wat uren en vergaderingen stopt hij in onze geloofsgemeenschap. Peterhans, dank je wel voor jouw grote betrokkenheid en inzet.

Overgangsjaar

Het komend jaar is een overgangsjaar. De overgang naar het aantreden van een nieuwe predikant(e). Dat zal als alles vlot gaat, op het vroegst na de grote vakantie plaatvinden. Veel tijd en energie zal dat vergen en zal van u ook een grote betrokkenheid vragen. Een groot aandachtspunt zal dit jaar ook de herinrichting van de Kopermolen zijn. Hoe kunnen wij de positie en het zicht van het kerkgebouw verbeteren en welke plaats zal het kunnen vinden in de wijk.

“Leven van wat komt” is de titel van het nieuwste boek van Erik Borgman. We kunnen heel veel plannen, vergaderen, maar er moet ook ruimte zijn voor wat op ons toekomt. Dat vraagt geloof, vertrouwen. Het wakkert ook onze hoop aan en versterkt uiteindelijk onze liefde. Als Koningen op reis naar het bekende onbekende. Een goede reis aan u, mensen van de weg.



Harry Delemarre, zondag 7 januari 2018

Humor in oecumene

Juist als je kunt lachen om verschillen, kan je serieus werken aan de oecumene. Een bepaalde innerlijke houding, een manier van geloven helpt de oecumene enorm. Wij hoeven de waarheid van het geloof niet te verdedigen. Maar wij stellen ons er gezamenlijk onder, lachend om hoe weinig we er eigenlijk van

begrijpen. Lachend omdat wij allemaal totaal afhankelijk zijn van Gods genade.



(Drs. Dirk Gudde)

Drs. Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, sprak zaterdag 25 november in Voorschoten bij de viering van het vijftigjarig jubileum van de plaatselijke raad over het thema ‘Valt er nog wat te lachen in de oecumene?’ Op het eerste gezicht is het antwoord “ja”, stelde Gudde. ‘Er valt zeker wat te lachen. Al was het maar dat kerken in Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten, het 50 jaar met elkaar uithouden’.

Gudde begon zijn verhaal met enkele verhalen. ‘Op het kantoor van de landelijke scriba van de PKN komt plotseling zijn secretaresse binnenrennen’, zo zei hij. “Ik heb goed nieuws en slecht nieuws!” roept ze. “Wat is het goede nieuws?”, vraagt de scriba. “Jezus is teruggekeerd op aarde. Hij hangt momenteel aan de telefoon!”, zegt ze enthousiast. “En wat is dan het slechte nieuws?” “Hij belt vanuit Rome!”

De grappen, zo zei hij, komen van de website 500jaarlachengierenbrullen.wordpress.com Een website waarop de katholieke theoloog Hendro Munsterman en Jaap de Wit moppen verzamelden van katholieken over protestanten en andersom. Hun originele benadering van de herdenking van 500 jaar reformatie leverde tientallen grappen op. Het is overigens één van de weinige plaatsen waar het thema ‘oecumene’ en ‘lachen’ zijn uitgewerkt, aldus Gudde. ‘Blijkbaar is de combinatie lachen en oecumene niet heel voor de hand liggend’.

Is oecumene wel leuk?, vroeg Gudde zich af

'Er zullen mensen zijn bij wie het woord oecumene vooral teleurstelling oproept. Teleurstelling in ontwikkelingen die te langzaam gaan, teleurstelling over wat nog steeds niet mag. Teleurstelling over hoe gescheiden de kerkelijke gemeenschappen nog zijn. Toch is er een grote vreugde in de oecumene. Iets waar je echt blij van kan worden: Het inzicht dat we veel meer gemeen hebben met elkaar, dan wat ons scheidt'.

De voorzitter noemde in Voorschoten diverse vreugdevolle ontwikkelingen. 'De oecumenische wijze waarop 500 jaar reformatie het afgelopen jaar is herdacht doet in weinig meer denken aan de tijd dat katholieken naar de katholieke bakker gingen en protestantse kinderen geen roomse vriendjes hadden. De oecumenische viering van de Protestantse kerk in Nederland in de Utrechtse Dom op hervormingsdag waarin een rooms-katholieke bisschop mee voorging, en de Oecumenische Vesperdienst op Willibrordzondag die bisschop Van den Hende initieerde en waarin de scriba van de Protestantse kerk de overweging verzorgde, laten zien hoe ver we al gekomen zijn'.

Dirk Gudde schilderde een ontwikkeling van de oecumene, waarin er steeds meer aandacht is voor de oecumene van het hart en het persoonlijke engagement van mensen. 'Hoe meer oecumene persoonlijke ontmoeting wordt en een gezamenlijke zoektocht, hoe meer er gelachen kan worden om elkaar en om onszelf. En hoe meer we ook onszelf leren kennen, en hoe meer ons geloof kan groeien', aldus Gudde.



Dirk Gudde refereerde aan Frank Bosman. Bosman schreef een boekje over humor: 'God houdt wel van een geintje. Kleine theologie van de humor'. Hij haalt daarin ook figuren aan uit de kerkgeschiedenis. Hij schreef onder meer over

Ephraïm de Syriër (306-373), die kritisch keek naar de relativerende lach: "De lach is het begin van de vernietiging van de ziel.(...) O,

monnik, als je zoiets merkt, dan weet je dat je bent aangekomen in de diepste regionen van de hel. Stop niet met bidden tot God. Hij kan je misschien nog redden van de ondergang (...). De lach verbant de deugden, verdringt de gedachten aan de dood en de meditatie over de hellestraffen. O Heer, verban de lach van mij en schenk mij tranen en treurnissen".

Hoe anders de filosoof Sören Kierkegaard (1813 – 1855), aldus Dirk Gudde, die wel liet merken dat hij zich bij een dergelijke redenering ook persoonlijk thuisvoelt: "Religieuze mensen, in het bijzonder Christenen, hebben een gevoel voor humor nodig om te kunnen leven met onbegrijpelijkheden als de Incarnatie en de Triniteit".



Eerder dan Frank Bosman schreef ook de theoloog en predikant Okke Jager een boekje over humor: 'De humor van de bijbel'. 'Wanneer wij ons er goed in verdiepen hoe wij God

kennen in Jezus Christus, dan zit daar zo iets ontzaglijk vrolijks in, dat wij de hele dag, om zo te zeggen, een binnenpretje hebben'.

Gudde sloot zijn analyse af met onder meer de volgende woorden: 'Valt er nog wat te lachen in de oecumene? Je kunt het ook omdraaien: Valt er wel serieus aan oecumene te werken als wij niet kunnen lachen om onze verschillen'.

Bron: www.raadvankerken.nl (Actueel, november 2017)

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Bij de vieringen



4 februari 2018

Op deze zondag zal er in de gemeenschap een Taizéviering worden gehouden. Een muziekgroepje zal de specifieke liederen begeleiden. Een Taizéviering wordt gekenmerkt door meditatie, zowel in de lezingen, de gebeden en de liederen. Een stiltemoment is een belangrijk onderdeel van deze viering.

Voor deze zondag worden de jongeren uit onze gemeenschap in het bijzonder en persoonlijk uitgenodigd. Zij zullen na de viering met behulp van workshops aan het werk gaan om samen te ontdekken wat het geloof in je dagelijkse leven kan betekenen. Een onderdeel van die samenkomst zal bestaan uit samen eten. Mocht een jongere onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen en je wilt meedoen, meld je dan aan bij ondergetekende. Je bent van harte welkom!

14 februari Aswoensdag, op weg naar Pasen.....



Het lijkt nog ver weg maar met Aswoensdag (14 februari) gaan we op weg naar Pasen. De Veertigdagentijd of Vastentijd roept op tot bezinning.

Kijken we naar de afbeelding bij dit artikel. In elk bloemblad staat één letter van het woord VASTEN. En al die woorden samen roepen ons op om tot bezinning te komen over ons gelovig staan in deze wereld. Als Christen mogen we het leven van Jezus niet alleen navolgen maar ook uitdragen.

Dat begint dus met Aswoensdag. Een dag waarop we samen komen om uiting te geven aan ons voornemen op weg te gaan met Jezus door Zijn lijden heen naar de Verrijzenis. De symboliek in deze viering wordt bepaald door het as. Dit as is verkregen van de palmtakken van de Palmzondag een jaar daarvoor. Jezus wordt toegejuicht met palmtakken en later ontvangen wij een teken van boete door het askruisje. Een oud symbool waarvan we al lezen in het Oude Testament. Mensen die zich willen bezinnen over hun relatie met God strooien as uit over hun hoofd en kleden zich zeer sober. Nog steeds is er op Aswoensdag gelegenheid om het askruisje te ontvangen om voor jezelf het moment te markeren dat je serieus wilt beginnen met de Vastentijd.

Iedereen is op deze dag welkom in de viering om 19.30 uur. Het Regenboogkoor zal in deze viering zingen.

Zondag 4 maart – organistendag

Op deze zondag, de derde zondag in de Veertigdagentijd, zetten we onze organisten in het zonnetje. Zij zijn allen een respectabel aantal jaren werkzaam in de Regenboog. Drie organisten vieren een jubileum de vierde bijna. Deze zondag zullen zij alle vier een deel van de viering het orgel / de piano bespelen. Hoe het er precies uit gaat zien, is op het moment van schrijven nog niet te zeggen maar als u de organisten wilt bemoedigen om ons allen te blijven inspireren met hun spel, kom dan deze zondag naar de kerk.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Pastor.Regenboog@gmail.com

De liederen in de zondagsviering

Toen ik voor het eerst in de Regenboog mocht voorgaan (2009), werd mij gevraagd om zelf liederen uit te kiezen. Iets wat ik in de Katholieke Kerk niet gewend was. Daar doet de dienstdoende organist het aan de hand van richtlijnen die er zijn voor de zondagsliturgie. Tevens werd mij gevraagd om zowel liederen uit het Liedboek als uit de Gezangen voor Liturgie liederen te kiezen, zodat zowel de protestante als de katholieke leden van de gemeenschap zich zouden herkennen en thuis voelen in de muziek.

Nu krijg ik af en toe de vraag naar de keuze van de liederen. Het lijkt alsof er alleen nog maar uit het (Nieuwe) Liedboek wordt gekozen.

Op die vraag wil ik graag even ingaan. De keuze van de liederen heeft namelijk te maken met twee veranderingen. Allereerst kwam er in 2013 het Nieuwe Liedboek uit met een enorme nieuwe keuze wat liederen betreft. Daarbij heel veel liederen uit de Gezangen voor Liturgie. Daarna werden in onze kerkzaal beamers geïnstalleerd. Om de liederen te mogen projecteren, is er een abonnement genomen op de digitale versie van het Nieuwe Liedboek. De Gezangen voor Liturgie biedt deze mogelijkheid nog niet. Daarbij hangt aan dit alles een financieel plaatje dus...

En dan komen we bij de keuze van de liederen. Zelf let ik er nog steeds op dat er een balans is tussen 'katholieke' en 'protestante' liederen in een viering, alleen..... ze staan wel allemaal in het Nieuw Liedboek waardoor ze allemaal geprojecteerd kunnen worden.

Met deze uitleg hoop ik de vragen die hier over leven, beantwoord te hebben. Heeft u een vraag, kom dan naar mij toe. Samen kunnen we naar een antwoord zoeken.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

In Memoriam Frans de Haas



Op zaterdag 2 december jl. hebben we als geloofsgemeenschap afscheid genomen van Frans de Haas. Hij is 91 jaar geworden.

Frans kon de laatste jaren met dankbaarheid terugkijken op zijn lange en bewogen leven. Hij was in zijn doen en laten een eenvoudig mens, maar tegelijkertijd heel indrukwekkend. Geboren in 1926 werd hij vlak na de 2^e wereldoorlog opgeroepen om naar Nederlands Indië te gaan. Daar werkte hij bij de verbindingstroepen. Zelf heeft hij die periode ervaren als één lange vakantie. Het enige nadeel was, dat hij lang van zijn geliefde Miep was gescheiden. Terug in Nederland kon hij weer terecht bij de PTT ... ja als verbindingsman. Hij trouwde in 1951 met zijn Miep en samen kregen zij drie kinderen.

Frans was de man van de verbinding. Niet alleen in zijn werk en in zijn gezin, maar ook in zijn vele vrijwilligerswerk. In de Regenboog heeft hij vele werkzaamheden verricht in de loop van de jaren. Zo heeft hij zich ingezet voor de kerktelefoon, zodat ieder die thuis zat, de kerkviering via de radio kon volgen. Verbinding zoeken lag ook ten grondslag aan zijn werk in de reprogroep. Het Bulletin stencilen was een taak waar hij zich enorm op toeleigde. Maar ook was hij actief in de ouderraad op de school van de kinderen. Hij heeft in het bestuur gezeten van onze geloofsgemeenschap.

Tja wat heeft hij niet gedaan? Op veel terreinen was hij maatschappelijk actief. Daarvoor is hij door de toenmalige koningin geridderd.

Een handicap voor Frans was zijn toenemende doofheid. Het was voor hem, als verbindingman, een 'kink in de kabel.' Want communiceren met de mensen die bij hem op bezoek kwamen, werd steeds moeilijker. Toch kon hij steeds met groot enthousiasme vertellen wat hem bezig hield. Dat deed hij aan de hand van foto's en kaarten die op het prikbord hingen.

Na een forse valpartij in zijn appartement, verhuisde Frans naar het verpleeghuis Overrhyn, waar hij zijn laatste levensmaanden doorbracht. Daar is hij gestorven op 27 november en wij mochten hem vanuit een volle kerkzaal met een grote opkomst van leden van het Regenboogkoor uitgeleide doen. Zijn geloof in een leven na dit aardse leven werd duidelijk door zijn verzoek om in de viering te zingen het paaslied: De steppe zal bloeien.....! In dat geloof hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats de Zijlpoort.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

In Memoriam ***Boudewijn Nieuwenhuijse***

Op de leeftijd van 70 jaar is Boudewijn Nieuwenhuijse op 21 december na een slopend ziekteproces overleden. Op donderdag 28 december hebben we in een overvolle kerk afscheid van hem genomen.

Boudewijn was een markante persoonlijkheid die op velerlei wijzen zich heeft laten zien in onze geloofsgemeenschap. Hij ging af en toe voor vanuit zijn achtergrond als dominee. Hij



speelde muziek bij gelegenheden zoals Allerzielen Buiten. Hij nam deel aan gespreksgroepen zoals de Rozenkring waar hij jarenlang een diepgaande inbreng had. Om Boudewijn kon je simpelweg niet heen. Persoonlijk heb ik verschillende geloofsgesprekken met hem gehad. Na de eerste keer (zal augustus 2016 zijn geweest) werd het mij al duidelijk dat Boudewijn een zeer helder en scherp verstand had maar ook een gelovig mens was. Die twee, geloof en verstand, kwamen nogal eens in conflict bij hem. Hoe vind je een balans tussen weten en geloven? Het was voor Boudewijn een levenslang zoeken. We lazen in de uitvaart uit het boek Jeremia. Het verhaal van de pottenbakker. Want ja, Boudewijn werd door God tot een mooie, unieke pot gevormd. God zag dat het goed was en haalde hem toch nog onverwachts thuis. Zoals het klinkt in het verhaal van Zacheus waarin Jezus zegt: 'bij jou wil ik thuis zijn. Zo klonk het voor Boudewijn vanuit Gods Koninkrijk: Jij mag bij Mij thuis zijn. In dat geloof hebben we hem uitgeleide gedaan. Zijn familie, vrouw en kinderen lieten ieder op eigen wijze horen wat voor een bijzonder mens hij was geweest. De zonen onderstreepten dat door een swingend stuk muziek ten gehore te brengen. Vele bloemen sierden de kerk. Een uiting van de vele aanwezigen. Samen zingend en biddend is er afscheid genomen van Boudewijn, een bijzonder mens uit onze gemeenschap.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Uit de AKM...



Gemeentelijke plannen rondom het Winkelcentrum

Fred Wessels heeft de AKM en de Stichting Beheer benaderd om met hem van gedachten te wisselen over de plannen van de Leidse Gemeente met de Merenwijk.

De plannen zijn nu nog in een stadium, waarin invloed kan worden genomen. Fred Wessels, kerkrentmeester namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leiden, en Frans Jagtman, voorzitter Vicariaatsbestuur, treden op namens de eigenaren van de Regenboog, en zijn uit dien hoofde gesprekspartner namens de Regenboog met ambtenaren van de Gemeente Leiden. Fred wil hier graag de AKM en de rest van de Regenboog bij betrekken, omdat de inhoud van hoe wij ons kerkgebouw binnen die plannen van de Gemeente Leiden willen laten functioneren, van de geloofsgemeenschap moet komen.

Ons, als leden AKM en de Stichting Beheer wordt nu gevraagd ideeën aan te leveren. Uitgangspunt is, dat het gebouw als zodanig blijft bestaan, en niet een andere plek krijgt in de toekomst. Wel is het van belang te kijken of en zo ja, hoe er een mogelijkheid is om de plaats van de kerk een zichtbaarder en toegankelijker uitstraling te geven voor de rest van de wijk, omdat wij als geloofsgemeenschap nadrukkelijk aanwezig willen zijn in de wijk en in het winkelgebied. Daarbij is ook van belang de plaats en functie van het plein voor de kerk en de toegangspaden en –wegen naar het kerkgebouw en de ingangen van de kerk. Fred Wessels houdt de AKM op de hoogte van de voortgang van de besprekingen met de Leidse Gemeente en geeft aan, waaraan wij op een bepaald moment extra aandacht moeten besteden.

Indien u als leden van onze Geloofsgemeenschap hierover ook ideeën heeft, dan houden wij ons zeer aanbevolen om daarover geïnformeerd te worden.

Uitnodiging aan de jongeren

4 februari a.s. zal er een bijeenkomst worden georganiseerd, waarbij alle jongeren uit het bestand zullen worden uitgenodigd. Via werkvormen en workshops zal er o.a. eten voor elkaar worden klaargemaakt. De centrale vraag aan de jongeren wordt: wat verlangen jullie van de geloofsgemeenschap en wat kan de geloofsgemeenschap van jullie verwachten? Deze bijeenkomst zal geleid worden door Martin de Groot medewerker van het JOP. Het betreft 90 uitnodigingen aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Dit is tevens de afsluiting van het Jongerenproject, waaraan Marianne Hoogervorst haar medewerking heeft verleend.

Waardering voor de vrijwilligers

Als u dit artikel leest, is deze datum waarschijnlijk al verstreken, maar op 14 januari 2018 wordt in en na de viering expliciet aandacht besteed aan, en waardering geuit voor, de vrijwilligers en al het werk dat zij vaak al talloze jaren verricht(t)en voor de Regenboog.

Bestemming eerste mandje

De AKM heeft besloten om voortaan bij de collecte eerste mandje aan te geven, dat de collecte is bestemd ten behoeve van de geloofsgemeenschap in plaats van voor het Pastoraat in de Merenwijk. Met deze verwoording komt de bestemming van het geld beter overeen met wat er met de ingezamelde gelden wordt gedaan.

Nieuw redactielid Leids Kerkblad

Ella Veenstra legt na vele jaren als lid van de redactie van het Leids Kerkblad haar functie neer. Wij bedanken Ella van harte voor al het werk, dat zij vanuit de Regenboog voor het



Leids Kerkblad heeft verricht. Vele interviews zijn van haar hand verschenen. Zij heeft Karin van Dorsselaar bereid gevonden haar op te volgen. Dit voorstel om Karin van

Dorsselaar als redactielid van het Leids

Kerkblad af te vaardigen, heeft de AKM van harte geaccordeerd. Wij wensen Karin een goede tijd toe in deze nieuwe functie.

Nog steeds geen voorzitter AKM en clustercoördinator Communicatie

Ook nu nog hebben wij geen zicht op een nieuwe voorzitter en clustercoördinator Communicatie. Wie van mening is dat hij/zij in één van beide functies een bijdrage kan en wil leveren aan onze Geloofsgemeenschap, wordt van harte uitgenodigd zich beschikbaar te stellen.

Namens de AKM,
Ester Korbee-van Hille, secretaris.

De AKM en de centen

Jaarcijfers 2017

In 2017 waren er 60 vieringen, die bij elkaar 6,2 duizend bezoekers trokken, dus gemiddeld iets meer dan honderd mensen per viering. Topper was de viering bij het afscheid van ds. Inge Smidt met 280 bezoekers, tweede was Kerstnacht met 210 bezoekers en derde Pasen met een doop met 190 bezoekers. Hekkensluiser was de viering op 29 oktober met 40 bezoekers. Die ochtend trokken veel Regenbogers naar de Lutherse kerk om daar het einde van het gedenkjaraar '500 jaar Luther' mee te maken. Het kerkbezoek is in 2017 vrijwel gelijk gebleven aan dat in 2016; en meer in het algemeen blijft het bezoek sinds 2014 vrijwel gelijk. De afkalving lijkt dus gestopt. Volgens mij is een flinke stijging van het kerkbezoek best mogelijk. De honderd personen die nu naar een viering komen, is ongeveer 1 van de honderd inwoners van de Merenwijk. Het zijn er dus maar heel weinig, gezien vanuit de hele stadswijk. Het moet toch

mogelijk zijn dat anderhalve persoon van de honderd inwoners van die wijk zondags de Regenboog bezoekt. Dan zit de kerk vol met 150 mensen, terwijl nog steeds heel weinig Merenwijkers naar de kerk gaan. Dus overweeg eens wat meer te komen of neem eens iemand mee. Toon lichtvoetig dat de vele kleuren binnen de oecumene nieuwsgierig kunnen maken; en dat het Christendom een kader biedt, dat al duizenden jaren leeft, dat de basisgevoelens, die iedereen heeft, accepteert en bemoedigt.

De collectes tijdens de vieringen brachten in 2017 16,4 duizend euro op, 6 honderd euro meer dan in 2016. Hiervan bedroegen de opbrengsten 8,7 duizend euro in het eerste mandje, dat bestemd is om te besteden aan bloei van de geloofsgemeenschap in de Regenboog. De rest, 7,7 duizend euro, stopten de kerkbezoekers in het tweede collectemandje, dat bestemd is voor het RK Vicariaat, de Protestantse Gemeente en het Leidse diaconaal centrum de Bakkerij.

De cijfers over december 2017

De kerstperiode trekt altijd veel bezoek en als gevolg hiervan zijn de collecteopbrengsten ook hoog. 2017 was hierop geen uitzondering. Het bezoek over de drie kerstvieringen samen was gelijk aan dat van 2016. Duidelijk is te zien dat de hoge opkomst bij de kerstvieringen bezoek aan de vieringen op de zondagen er voor en er na weg zuigt. Ook de kerstsamenzang door het Regenboogkoor op de avond van 17 december heeft mogelijk wat kerkbezoek aan de viering in de ochtend onttrokken. 10 december sneeuwde en stormde het, leidend tot een lage opkomst. De dominee kon de Regenboog toen zelfs niet bereiken, maar zijn preek is toen door Joke Langeveld voorgelezen en ds. Inge Smidt verrichtte als emeritus de rituelen.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Geloofsgemeenschap		Tweede mandje: Specifieke bestemmingen	
			Euro	Euro	Euro	Bestemming
3 dec	Regenboogkoor	120	150	125	Diaconie: de Bakkerij	
10 dec		80	90	85	PKN Landelijk pastoraat	
17 dec		80	110	85	RK Vicariaat	
17 dec	Kerstsamenzang	130	215	geen		
24 dec	Kinderkerst	140	geen	155	Kerk in Actie, Kinderen in de knel	
24 dec	Kerstnacht met koor Arcobaleno	210	370	415	RK Adventsactie	
25 dec	Kerstmorgen met Regenboogkoor	130	300	195	Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat	
31 dec	Oudjaar	75	105	90	Geloofsgemeenschap	

Koffie / thee

De inkoop van koffie en thee is niet gratis, het koffieapparaat moet worden onderhouden en kopjes willen wel eens breken. Daarom kost een kop 0,50 euro. U kunt dat bedrag bij elke kop in de 'koffiebus' stoppen, maar ook in 1 keer voor 2018 betalen door uw geraamde uitgaven over dit jaar over te maken op de girorekening van de AKM: **NL70 INGB 0002 5811 91 onder vermelding van 'koffie 2018'**. 1 keer betalen en daarna drinkt u uw koffie het hele jaar gratis!

Bert Minne, penningmeester AKM

Een predikant beroepen



Nu de voorbereidende stappen voor het beroepen van een nieuwe predikant (m/v) bijna allemaal zijn genomen, wil ik graag uitleggen wat er verder gaat gebeuren. De beroepingscommissie gaat de komende maanden aan het werk. Er is naar gestreefd om de commissie zo representatief mogelijk voor de geloofsgemeenschap samen te stellen. In de commissie heeft ook iemand namens de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse gemeente Leiden zitting. De commissie heeft verschillende mogelijkheden om aan kandidaten te komen. Arbeidsbemiddeling van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) kan namen geven van beroepbare predikanten die zouden kunnen passen bij de Regenboog. Door een advertentie te plaatsen krijgen dominees de kans om zichzelf aan te melden. Ook kunnen mensen uit de geloofsgemeenschap namen noemen als zij iemand kennen van wie ze denken dat hij of zij geschikt zou zijn. Zo krijgt de commissie een lijst met predikanten waaruit

zij een selectie moeten gaan maken op grond van brieven, gesprekken, referenties en het 'horen', d.w.z. een kerkdienst bijwonen waarin de predikant voorgaat. Uiteindelijk moet dit leiden tot een voorstel van de beroepingscommissie aan de wijkkerkenraad en AKM, die vervolgens een voordracht van een te beroepen dominee doen aan de AK. Dit leidt tot een gezamenlijke kandidaatstelling van AK en wijkkerkenraad en AKM. Op dat moment is het woord weer aan de leden van de geloofsgemeenschap. Volgens de kerkorde van de PKN moet er een gemeentevergadering worden belegd waarvoor alle stemgerechtigde leden worden uitgenodigd. Voor ons betekent het dat alle leden van de geloofsgemeenschap worden uitgenodigd om in een bijeenkomst hun mening te laten horen over de voorgestelde predikant. Omdat de wijk meer dan 200 stemgerechtigde leden telt, mag de wijkkerkenraad hierna in overleg met de AKM de predikant verkiezen. Volgens de regels wordt de naam daarna bekend gemaakt en is er nog een termijn van vijf dagen waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de beroepingsprocedure (niet tegen de verkozen predikant!). Als deze termijn is afgelopen brengt de wijkkerkenraad samen met de AKM het beroep uit. Daarmee is de kous nog niet helemaal af, maar voor de beroepingscommissie zit het werk er op.

Peterhans van den Broek

Vicariaatslid Peter Paulus stelt zich voor



Mijn wortels liggen in Munstergeleen (gemeente Sittard), waar ik tot mijn 18^e heb gewoond en ben opgegroeid met de katholieke dogmatiek. In 1990 ben ik naar Leiden verhuisd om natuurkunde te studeren en

vervolgens ook te promoveren. Na vervolgens een periode van twee jaar als vrijwilliger in Ethiopië te hebben gewerkt, ben ik bij Shell terechtgekomen, waar ik me nu bezig houd met vloeibaar aardgas. Het filosofische conflict

tussen mijn katholieke en mijn wetenschappelijke opvoeding heeft mijn levensbeschouwing in de loop der jaren nogal doen evolueren. Ruim vier jaar geleden ben ik met Bertien in de Merenwijk komen wonen. Sindsdien zijn we getrouwd en hebben we een prachtige dochter, Anna, gekregen. Bertien is protestants van huis uit, en samen hebben we een mooie plek gevonden in de oecumene van de Regenboog. Mede hierdoor is mijn geloof weer verder aan het veranderen, en wellicht aan het verstevigen. Ik wil me dan ook graag kunnen gaan inzetten voor de Regenboog als lid van het vicariaat.

Peter Paulus

Vicariaatslid Maja van Spaandonk stelt zich voor



Mij is gevraagd om mezelf voor te stellen, omdat ik in het vicariaatsbestuur ga. Waarschijnlijk ben ik voor de meesten van u een bekend gezicht. Ik kerk hier in de Regenboog al vele jaren.

In 1980 ben ik samen met mijn man Louis Boogmans en onze dochters in de Merenwijk komen wonen. Op aanraden van een vriendin zijn we naar de viering van Palmzondag in de Regenboog gegaan, dat leek ons erg leuk voor onze meisjes. Door naar die viering te gaan, waren we diep getroffen door de manier waarop kinderen bij de viering betrokken werden. Daarna zijn we met onze vier dochters naar de diensten blijven komen en zijn we deel uit gaan maken van de geloofsgemeenschap. Nu zijn onze dochters volwassen en zijn we inmiddels trotse grootouders van 6 heerlijke kleinkinderen!

Ik ben van huis uit katholiek, maar ik voelde me al snel thuis bij de Oecumene. Ik heb in de Regenboog ruimte gekregen voor persoonlijke geloofsontwikkeling door alle activiteiten die er werden georganiseerd. Ik ben al snel mee gaan doen met de catechese voor volwassenen. De laatste jaren ben ik lid van de Rozenkring waar ik me zeer thuis in voel. Ik heb de Pastorale school gevolgd. In 1985 ben ik betrokken geraakt bij de Eerste Communie en het Kom aan Tafel Project

Ten behoeve van de Eerste Communievieringen ben ik met bloemschikken begonnen. Ik doe dat nog altijd met plezier. Nu ga ik deelnemen aan het vicariaatsbestuur. Ik hoop zo te kunnen bijdragen aan onze Regenboog!

Licht verbindt....



Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden was het zaterdag 16 december 2017 toch gezellig druk bij De Regenboog, buiten bij de Adventsviering.

Op weg naar kerst werd het winkelend publiek door een aantal vrijwilligers van de geloofsgemeenschap uitgenodigd een bekertje warme chocolademelk te drinken. Met daarbij een kerstkransje of een schuimpje. Bovendien kon men een goede wens in de kerstboom hangen: voor wijk, stad of land. En daar werd goed gebruik van gemaakt.

Tenslotte kreeg iedereen een waxinelichtje mee, om het aan iemand anders door te geven. Want licht verbindt!



Even was een regenbui spelbreker. Maar geen nood: de tafel met kaartjes en koekjes werd met vereende krachten onder de luifel bij de kerkdeur gezet. Daar werden ook door een

koortje enthousiast bekende kerstliederen gezongen, begeleid door een dwarsfluit. En er zongen omstanders naar hartenlust mee!

Het leverde vele positieve reacties op en leuke gesprekken. En De Regenboog was zo even zichtbaar aanwezig in de wijk, verbonden met de mensen die langs liepen. Bovendien was De Regenboog tijdens deze Adventsviering verbonden met De Verbinding (Vredeskerk) en Leiden Zuidwest, de geloofsgemeenschappen in de buitenwijken van Leiden. Daar werd namelijk op dezelfde tijd en op dezelfde manier aandacht besteed aan Advent en ook het licht door gegeven. Zo verbond het licht ons, op die zaterdagmiddag in december!

In de kerstboom hingen veel wensen voor een goede kerst, een gelukkig nieuwjaar en vrede, maar ook andere wensen voor een betere wereld waren opgeschreven, zoals 'Blijf zolang mogelijk zelfstandig', 'Dat jong en oud elkaar begrijpen', 'Dat we aardig zijn voor elkaar en blijven', 'Dat we ons blijven verwonderen', 'Dat we met echte interesse naar elkaar gaan luisteren', 'Wijsheid voor alle wereldleiders', 'Meer verdraagzaamheid en minder korte lontjes', 'Verdraagzaamheid en begrip voor andersdenkenden', 'Dat we openstaan voor anderen en minder oordelen'.

Al met al was het een mooie zaterdagmiddag door de enthousiaste inzet van Regenbogers bij het zingen, het chocolademelk schenken en de mensen aanspreken, en door de leuke reacties van de mensen die langskwamen. Leiden Zuidwest en de Verbinding hadden dezelfde positieve ervaringen zodat de drie geloofsgemeenschappen tijdens de Advent van 2018 weer naar buiten willen!

Ieder die heeft meegeholpen: hartelijk dank, in het bijzonder Joke Langeveld, voor de organisatie.

Henriëtte en Peterhans van den Broek

Film in de Regenboog

Samen genieten van een goeie film. Zoeken naar de diepere betekenis. Een goed gesprek met elkaar na afloop onder leiding van ds. Ronald da Costa. Het kan weer bij de film Amélie (Fr. 2001, regie: Jean Pierre Jeunet) op donderdag 15 februari 2018.

Als in een sprookje verschijnt ze in het leven van wie het verleden niet los kunnen laten. Stiekem zorgt de jonge Parisienne Amélie ervoor dat mensen weer verder kunnen.



Daarbij valt het geluk haar toe, maar wie is zij zelf? Hoe ver gaat zij in haar hulp en hoe vindt zij de ware liefde? Een boeiende romantische film met de bekende muziek van Yann Tiersen.

Aanvang 19:30 uur

Entree: € 5,00

Poëziemiddag Sonnetten



Het sonnet is een van de oudste vormen van poëzie: ritmisch, helder en melodieus. Beeld en gedachten zijn goed uitgewerkt.

Wij lezen twee keer verschillende sonnetten van o.a. Petrarca, Kloos, Bloem, Nijhoff tot Achterberg, Maria de Groot, Rawie en Kal. Ook drs. P neemt ons mee op de voeten van dit vers.

Twee middagen om niet te missen.

De eerste keer is woensdag 7 maart om 13.30.

Leiding: Ronald da Costa

Kosten: € 5,00

Opgave: Anja Rijken tel 071 5216606

Rozenkring start met een boek van Claartje Kruijff



De Rozenkring, een gespreks-groep die op elke derde maandag van de maand bijeenkomt, start in februari met een nieuw boek: 'Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol

leven' van ds. Claartje Kruijff, sinds september 2017 Theoloog des Vaderlands. Het boek is in 2016 uitgegeven door Ambo/Anthos.

In 'Leegte achter de dingen' vertelt Claartje Kruijff hoe zij, nadat ze jarenlang werkzaam was als consultant in de Londense City, zich realiseerde dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de zoektocht naar de zin van het leven haar beroep te maken en theoloog te worden. Nu is ze predikant in de Dominicus Kerk in Amsterdam. In 'Leegte achter de dingen' behandelt Kruijff grote en kleine levensvragen over 'zin en zijn', waarmee zij in haar eigen leven en in haar werk te maken krijgt. Ze neemt de lezer mee in haar zoektocht naar geluk, betekenis en, bovenal, naar een handleiding om te leven. Op een open en kwetsbare manier doet Kruijff verslag van haar poging betekenis te vinden in het leven en laat ze je nadenken over wat je nu echt belangrijk vindt, in je relaties, in je werk en in het grotere geheel. Ook helpt ze je op weg in al die levensmomenten van vreugde en verdriet. Voor wie op zoek is naar verbinding en vervulling.

Informatie bij Dick Rijken, tel 071 5216606

Leeskring

In het nieuwe jaar praten we verder over het boek: "Er Zijn - Keltisch christelijk geloven -" van Roel Bosch.

Van harte welkom wie in 2018 nog wil aansluiten. We hadden het tot nu toe over hoofdstukken als: Is (Keltisch-christelijk) geloven naïef of diep? Over onze plek in de schepping: de gezegende, die met alle andere

scheepselen in de zegen deelt. Over de liederen die over Christus gaan, onze eigen lievelingsliederen en in bijzonder de bijbelse liederen die Christus bezingen als, die er altijd al was.

In boeiende gesprekken leerden we van elkaars geloof, ook dat we heel verschillend over deze onderwerpen dachten. Dat was verrijkend.

Ook de volgende hoofdstukken beloven weer veel interessante gesprekken als ik de titels van de hoofdstukken lees: (Heilige) Geest, adem, wind. Of: Schuld en boete. Of: Geard geloven.

We komen bij elkaar telkens op een maandag avond om 20.00 uur, meestal in het stiltecentrum. De eerste keer in het nieuwe jaar zal dat 22 januari zijn en vervolgens steeds de 2^{de} maandag van de maand t/m juni. Dus dat is: 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni.

Daan Stigter en Barbara Heubeck-Duijts

Bericht Van de Milieugroep!

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zamelt de milieugroep van de Regenboog elke maand papier in bij de container voor de Regenboog. De hoeveelheid opgehaald papier is in de loop van de tijd behoorlijk afgenomen: van 50 ton papier in 2004 naar 24 ton in 2017. Oud papier is nog altijd de belangrijkste bron van inkomsten van de inzameling (ook oud ijzer en kleding zijn welkom), dus het resultaat wordt steeds minder. Zoals wellicht bekend is, heeft de gemeente plannen om voor het oud papier bij elke woning een minicontainer te plaatsen. Dit voornemen is een onderdeel van het totale afvalbeleid van de stad, dat gaat over de periode van 2018 tot 2022. De doelstellingen voor de komende beleidsperiode zijn de daling van het restafval en een hoger rendement van afvalscheiding. Op 1 en 22 februari a.s. zullen de plannen nader besproken worden in de raadscommissie en het ziet er naar uit dat de plannen door zullen gaan. Als het allemaal gaat zoals het er nu naar uitziet, zal dit betekenen dat onze milieugroep nu aan haar laatste seizoen bezig is.

Maar op dit moment zijn we nog actief: Inmiddels is de opbrengst van 2016 verdeeld in samenspraak met de geloofsgemeenschap (gevraagd is om goede doelen aan te reiken), waarbij de AKM als eindverantwoordelijke, de uiteindelijke beslissing over de toekenning heeft genomen. Uitgangspunt hierbij is geweest dat een derde van de opbrengst direct ten goede komt aan de geloofsgemeenschap

en twee derde wordt toegekend aan externe doelen.



De opbrengst van 2016 was 1520 euro. Hiervan is 500 euro bestemd voor de organisten. Wij willen op deze manier onze waardering voor hun bijdrage aan de vieringen kracht bij zetten. Naar de Stichting Vivir Juntos (het werk van Astrid Delleman) gaat 326 euro, de Stichting Leiden Helpt en de Stichting Babyspullen krijgen ieder 245 euro en de Stichting VivaSahel ontvangt 204 euro. Wij zullen dit ook communiceren op de eerstvolgende inzamelingsdag in februari, zodat onze gevers ook geïnformeerd zijn. De ontvangers hebben verheugd gereageerd op de giften!

Wij staan voor een nieuwe uitdaging: op welke wijze kunnen wij present zijn in de wijk als de milieugroep verdwijnt? Uit onderzoek blijkt namelijk dat zeker randkerkelijken zich via onze inzameling verbonden voelen met de kerk. En op welke wijze gaan wij de inzameling voor de voedselbank voortzetten? Misschien is het mogelijk om via de Groene Kerk activiteiten op dit gebied te ontwikkelen? Suggesties en ideeën zijn meer dan welkom!

De komende maanden is de vertrouwde container dus nog aanwezig en de besteding van de opbrengst van 2017 komt ook nog aan bod. We houden u op de hoogte!

Hartelijke groeten, namens de AKM,
Cecile Werner, cluster omzien naar elkaar.

Klapdeuren en ledverlichting

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt zijn de deuren tussen de hal en de garderobe vervangen door klapdeuren. We hebben deze maatregel genomen om onnodig warmteverlies tegen te gaan. Als Groene kerk proberen we immers het energiegebruik in de Regenboog te verminderen en dit is één van de maatregelen. Een andere maatregel die we binnenkort gaan

nemen is het vervangen van de huidige verlichting door ledverlichting. In de hal van de Regenboog hangt een groene brievenbus. Heeft u suggesties om het energieverbruik te verminderen dan bent u van harte uitgenodigd uw ideeën in de ideeënbus te stoppen.

Namens de projectgroep Groene kerk
Regenboog
Heleen Hoogvliet

“De grijze vlakte”

Steeds meer wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering die gaande is. Berichten van veraf over extreme regenval, stormen en kou komen veel voor in de nieuwsberichten. Tijdens dit schrijven het volgende bericht op een radiozender: in de Zwitserse en Franse Alpen is extreem veel sneeuw gevallen. In Val Thorens, een wintersportgebied, is meer dan een meter sneeuw gevallen op het pakket dat er al lag. Vanwege groot lawinegevaar voor wintersporters wordt geadviseerd binnen te blijven. Ook in ons kleine Nederlandje ontkomen we niet aan de gevolgen van de klimaatverandering.



De seizoenen lijken wat te veranderen. De afgelopen winters zijn een stuk milder geworden en veelal ook natter. De gemiddelde jaartemperatuur loopt op. Ook komen er opvallend veel hoosbuien voor. Het verwerken door de waterschappen van deze extreme hoeveelheid water die in korte tijd naar beneden komt, wordt moeilijker. Hierbij wordt steeds vaker gekeken naar de individuele

huishoudens om hun steentje bij te dragen. Eigenlijk moet in dit geval het spreekwoord wat aangepast worden. Er moeten meer steentjes worden weggedragen. Weggedragen, zodat er meer ruimte komt voor aarde, begroeiing en hemelwater afvoer. De huidige trend is om "prachtige" grijze steenvlakken te creëren met daarop potten om wat groen in de tuin te behouden. Dit bemoeilijkt het opvangen en verwerken van deze hoosbuien behoorlijk. We staan aan het begin van het jaar 2018. Veelal een periode waarin plannen voor het net begonnen jaar worden gemaakt. In het vroege voorjaar de tuin aanpakken!! Schoonmaken en opnieuw inrichten. Een geweldig idee om dan direct de tuin te vergroenen! Weg met de grijze vlakke!!

Groene kerk
Jan Vis

Wereldgebedsdag



Vrijdag 2 maart 2018 om 20.00 uur in de Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht Leiden. De Wereldgebedsdag 2018 komt uit Suriname! Een oecumenische vrouwenkring uit dit land heeft de dienst voorbereid. Hun dienst staat onder het thema: "En God zag dat het goed was". Ze maken ons duidelijk, dat dit Bijbelwoord slaat op de ongelooflijk rijke flora en fauna van bv. Suriname. Maar Gods goede schepping is ook te zien in de schoonheid en grote variëteit van mensen. Waar mensen uit verschillende etnische en culturele groepen in vrede bij elkaar wonen, daar kun je zeggen: "God zag dat het goed was". Want zo heeft God zijn schepping bedoeld. We bereiden de Wereldgebedsdag dienst voor Leiden voor in een kring van vrouwen uit verschillende kerken en soms ook nationaliteiten. Als U mee wilt doen, meldt u dan aan bij Barbara Heubeck-Duijts, 071-522 34 03.

Gebed en actie gaan hand in hand. We collecteren voor verschillende projecten in Suriname.

Na de dienst is bij koffie en gebak gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Barbara Heubeck

Ontstemd



Beste lezer, ik ben ontstemd. Of eigenlijk, het orgel is ontstemd, en dan is de dienstdoende organist dat ook. Met name omdat we zo'n mooi orgel hebben, met al zijn warme klankkleuren en draagkracht om de viering muzikaal te dienen. Omdat we weten hoe mooi en inspirerend het is, is het licht frustrerend te constateren dat we nu langzaam in de fase zijn gekomen dat het minder mooi wordt. Daarvan raak ik ontstemd.

Elk orgel ter wereld heeft zijn eigen stemming, dat heb ik al eens uitgelegd. Maar bij ontstemming klinken één of meerdere pijpen vals. Een beetje organist kan daar wat aan doen, maar op een gegeven moment kunnen orgelpijpen niet meer zomaar gestemd worden. Het hout of metaal waarvan de pijpen gemaakt zijn, is aan slijtage onderhevig en het teveel aanpassen van de pijpen om de zuivere toon te krijgen veroorzaakt ook slijtage met in het slechtste geval breuken in het materiaal. Dan is het zaak dat een professionele orgelbouwer ernaar kijkt.

Ons orgel wordt sinds 2005 intensief gebruikt. Slijtage is normaal, en daarom heeft elk orgel regulier onderhoud nodig. Wij merken nu dat steeds meer pijpen ontstemmen, of in elk geval zweepingen vertonen. Het is nog niet echt vals, maar helemaal zuiver is het ook niet. In aanvulling daarop is er een toename in bijgeluiden. Als je een ingedrukte toets loslaat, dan veert die automatisch terug. Dat geeft een tik tegen een plank die zich precies boven de

toetsen bevindt. Dat geldt ook voor de pedaaltoetsen. Ook zijn alle toetsen aan de binnenkant via latjes verbonden met de orgelpijpen. De beweging ervan (door het bespelen van de toetsen) veroorzaakt geluid. Op dit moment worden die geluiden steeds erger. In de kerkzaal zal het (nog wel) minder hoorbaar zijn, voor de organist(e) is het geluidsniveau nu toch vervelender aan het worden.

Daarnaast is elk orgel gevoelig voor temperatuurswisselingen. Een gelijkmatige temperatuur is prima, maar wisselingen juist niet. Dus een koude kerk snel warm stoken voor de viering om daarna het gebouw weer langere tijd minder warm te houden is per definitie slecht voor elk orgel. We kennen natuurlijk het initiatief van de 'groene kerk' en het daarbij behorende energiebeleid, maar voor orgels betekent dit een minder gelijkmatige temperatuur. Voor de goede orde, ik heb geen bewijs (gezocht) voor een eventueel verband tussen het huidige energiebeleid in de Regenboog en de huidige ontstemming, maar wat mij betreft is ons orgel al groen genoeg (tip: kijkt u maar eens naar de kleuren van onze orgelpijpen).
Tot slot, mij viel tijdens een viering op dat

bepaalde registers wel erg zwevend waren en op enig moment niet meer. We hebben in september even een test gedaan, en wat blijkt: de boosdoener is de geluidsinstallatie. Op een of andere manier pikt de geluidsinstallatie op sommige momenten de orgelklank op, en reproduceert die via de speakers. De dubbele weergave (de enige echte van het orgel en de nepvariant van de speakers) leidt ertoe dat het orgel zwevend klinkt. Dus ik stel voor dat we vanaf nu de geluidsinstallatie afschaffen. Dat scheelt weer stroomgebruik en is dus heel groen. Met betrekking tot vragen over welke energiebron de windmotor van het orgel gebruikt, wordt door de schrijver dezes in dit kader niet gecorrespondeerd...

Maar even alle gekheid op een stokje, ons orgel heeft een onderhoudsbeurt nodig. Daartoe zijn wij als organisten al in overleg om te bekijken wat de benodigde stappen zijn. Nadeel voor mij is dat dergelijk onderhoud betekent dat het orgel gedurende een bepaalde periode niet in gebruik zal zijn. Ik moet dus iets gaan verzinnen voor als ik op het rooster sta, want de piano is zoals u nu wel weet geen optie...

Frank Resslerer

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Februari		
Ma 05	20.00 u	Leerhuis
Ma 12	20.00 u	Leeskring
Do 15	19.30 u	Filmavond
Ma 19	20.00 u	Leerhuis
Di 20		Uiterste inleverdatum kopij Bulletin 2
Maart		
Ma 05	20.00 u	Leerhuis
Wo 07	13.30 u	Poëziemiddag
Ma 12	20.00 u	Leeskring
Ma 19	20.00 u	Leerhuis

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
28-01		Ds. P. Korbee	RK Vicariaat
04-02	Taizéviering	Pw. M. Hoogervorst	Kerk in Actie Werelddiaconaat
11-02		Leden geloofsgemeenschap	Diaconie
14-02	19.30 u Aswoensdag, m.m.v. Regenboogkoor	Pw. M. Hoogervorst	
18-02	Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Ds. H. Snoek	PGL Oecumene (Zondag voor de Eenheid)
25-02		Pw. mw. C. Hofschreuder	RK Vastenactie
26-02	19.00 u Eucharistie	Pst. T. Visser	
04-03	Aandacht voor organisten	Pw. M. Hoogervorst	Kerk in Actie Voorjaarszending
11-03	Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Ds. K. Zwart	Avondmaalproject in NL en Sri Lanka de Bakkerij

- Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.
- Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.
- Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.