



BULLETTIN



De Regenboog



Jaargang 44 nr. 8
dec. 2017 - jan 2018

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden



Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Kerstgedachte: Op weg naar.....	2
Medeleven	2
Wekelijkse bloemengroet	3
Overbruggingspredikant ds. Kees Zwart stelt zich voor.	3
Kerstsamenzang Samen zingen naar de kerst toe	4
Kinderkerstfeest in de Regenboog, 24 december om 18.00 uur met kinderkoor	4
Driekoningen	5
Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2018	5
In Memoriam Ger Verhoeven	5
Bedankje	6
Uit de AKM...	6
De AKM en de centen	7
Actie Kerkbalans	8
Berichten van het Vicariaat Merenwijk	9
Project 'Kijken met andere ogen'	9
Terugblik Allerzielen Buiten	10
Leerhuis over "veranderend geloven"	10
Poëziemiddag "lief, liever, liefst"	11
Herhaalde oproep: Kom Aan Tafel	11
Jeugd Jongerenwerk	11
Samen gedichten lezen heel verrijkend	12
Nieuwjaarsconcert 14 januari 2018	13
Bezoek kerken	14
Op bezoek	14
Leidse compositie na driehonderd jaar te horen in de Hooglandse kerk	15
Diaconale info vanuit De Bakkerij	16
En nu ben ik aan de beurt!	17
Agenda	18
Rooster	19

Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

'We zijn op weg naar...'. Dit is het thema van de advent en van de kerstgedachte van pastor Marianne Hoogervorst, waarmee dit Bulletin opent. De voorbereidingen voor kerstsamenzang, kinderkerstfeest en kerstvieringen zijn in volle gang. Let u goed op het rooster achterop dit Bulletin, ook voor de tijden waarop er GEEN viering zal zijn: op zondagmorgen 24 december en op zondagavond 31 december.

In een 'In Memoriam' gedenken we Ger Verhoeven, van wie we op 31 oktober jl. afscheid hebben genomen in de Regenboog.

Er wordt hard gewerkt aan een opvolg(st)er voor ds. Inge Smidt, maar het zal nog wel even duren voordat er een nieuwe pastor zal zijn. Om het dagelijkse functioneren van de geloofsgemeenschap te ondersteunen, is er per 15 december een 'overbruggingspredikant' aangesteld. Ds. Kees Zwart stelt zich in dit Bulletin voor en op zondag 17 december kunnen we met hem kennismaken. Zijn contactgegevens vindt u in de colofon van het Bulletin.

Ds. Ronald da Costa leidt al vele jaren avonden of middagen in de Regenboog met film of poëzie. In dit Bulletin vindt u een interview van Frances Verhaar met een aantal leden van de poëziekring. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Het nieuwe kalenderjaar staat weer voor de deur met boeiende activiteiten waaronder een leerhuis van ds. Hans Snoek over 'veranderend geloven', een nieuwjaarsconcert in de Regenboog en een bezoek aan de Sint Jacobuskerk in Den Haag.

Het Bulletin eindigt met een gastcolumnist die zijn bijdrage afsluit in zijn eigen taal: 'Merry Christmas'!

De redactie



Kerstgedachte: Op weg naar....



Dit jaar hebben we in de Regenboog de Advent als thema meegegeven: 'Op weg naar....'

Op 3 december zijn we heel bewust op weg gegaan naar Kerstmis. Maar wat betekent dat?

Het Kerstfeest is een laatkomer in de Christelijke traditie (in tegenstelling tot Pasen wat vanaf het begin van het Christendom werd gevierd, ontstond Kerstmis pas in de 4e eeuw). Maar binnen en ook buiten het Christendom staat Kerstmis met stip op één als het om beleving gaat. De vraag lijkt gerechtvaardigd of Kerstmis niet het slachtoffer aan het worden is van zijn eigen succes. De inhoud van het feest dreigt meer en meer gereduceerd te worden tot de termen: 'gezellig' en 'eten'.

Toch gaat Kerstmis over meer. Het thema van de Advent roept dat op. We zijn op weg naar.... Kerstmis, naar de kribbe, naar het Kind dat geboren is. Dat vraagt van ons om in alle drukte stil te staan bij de vraag: 'is ons hart klaar om het Kind geboren te laten worden?' Denken we na wat we als geboortegeschenk geven aan het Goddelijk Kind?

Maar het thema van de Advent gaat verder. We zijn op weg naar het einde van 2017 en het begin van 2018. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? De jonge mensen zijn mogelijk op weg naar een diploma. Anderen op weg naar hun trouwdag of naar een huwelijksjubileum. Maar er zijn ook mensen die beseffen dat 2018 het einde inluidt van hun aardse leven. Zij zijn meer dan wie ook op weg naar het koninkrijk van God waar Jezus steeds weer naar verwijst. En zo zijn we op weg... ieder met een eigen doel maar als geloofsgemeenschap ook met een gezamenlijk doel.

We worden juist in deze tijd van vluchtigheid opgeroepen te getuigen van de liefde van onze God voor ieder van ons. Die liefde wordt

zichtbaar in Het Kind dat ons samen bindt en op weg zet elke dag opnieuw. Hieronder een kerstgedicht wat mij persoonlijk helpt op weg naar....

Van harte heet ik u, ook namens mijn collega's Hans Snoek en Kees Zwart een inspirerend Kerstfeest en Gods zegen over het Nieuwe Jaar.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Verlangen

Diep in mij koester ik een licht,
een onuitwisbaar vergezicht,
dat steeds weer mijn verlangen voedt
en mij de morgen open doet.

Reikhalzen naar wat komen gaat,
naar wat voorbij de einder staat,
dat levenslange pelgrimslot,
dat is het leven van mijn God.

Vaak wankelt onderweg dit licht
en raken doel en zin uit zicht.
Dan vind ik mensen op mijn weg
waarin hij mij nieuw vuur toezegt.

Is God een stem, nog nooit gehoord,
de hemel een versleten woord,
als mij mijn angst het zicht ontzegt
dan wijst de liefde mij de weg.

De fakkel van dit vergezicht
is doorgegeven als een licht
dat wankel brandt in weer en wind
maar in een Kind beschutting vindt.

Fel is het opgelicht in hem,
God kreeg in al zijn woorden stem.
Hij straalde van barmhartigheid,
verbrandde aan zijn vurigheid.

Uit: De mens in het Kind door Sytze de Vries

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Overbruggingspredikant ds. Kees Zwart stelt zich voor.



Tussen de Merenwijk en Oegstgeest loopt een spoorlijn. Naast dat spoor ligt een groene

'long': de Klaas Hennepoelpolder. Hoe vaak heb ik er niet gelopen? Toen ik nog in Oegstgeest woonde, maakte ik er zo dikwijls een wandeling. Alleen, of met iemand in gesprek. Eén keer ook met mijn moeder: we pauzeerden toen halverwege op 'het bankje van Herman' – een schenking van zijn kinderen ter herinnering aan Hermans langdurige spotten van vogels. De rietkragen van de kleine polder werken als een natuurlijke zuiveringsinstallatie voor het oppervlaktewater. De wandelpaden om de polderplas heen zijn vaak modderig. Ze worden soms geblokkeerd door een horde grazende ganzen die van geen wijken wil weten. Je loopt er tussen de schapen, soms koeien. Wat de plas met z'n lage waterstand en veelzijdige begroeiing bijzonder maakt, is de vogelbevolking. Nu het winter is, werkt een wandeling rondom de polderplas als een meditatieve oefening in soberheid: er is maar weinig te beleven, al blijft de kleurige wisselwerking tussen lucht en water boeiend.



Maar straks, zo tegen Pasen, nestelen oneindig veel vogels zich in het riet en op het water. Het is er dan overbevolkt en bij golven klinkt een oorverdovend gesnatter, gekwaak, geroep, gekwetter, gelepel. Al die geluiden trekken mijn aandacht, want herken ik een bepaalde vogelsoort? Soms tuur ik door een verrekijker, probeer het geluid te lokaliseren door een enkele vogel een tijdje te volgen.

De Hennepoelpolder heeft wel iets van de oecumenische broedplaats die de Regenboog is, als ik even een overstapje mag maken. Er is veel te doen. Wat binnenvliegt en weer uitwaait is een grote verscheidenheid. Het is een plek om er iets te brengen of te halen, om je te voeden, te oriënteren, te nestelen en te verwonderen (het bankje van Herman) en ook: om vandaar weer verder te gaan. En misschien maakt de betrokkenheid op de wijk de Regenboog zelfs wel een soort natuurlijke 'zuiveringsinstallatie' van de wijk... Ik liep een keer door het winkelcentrum, vroeg een man

waar ik een postwinkel zou kunnen vinden, hij liep even mee, zei hij. We raakten aan de praat... een tien minuten-gesprek, en meteen to the point. Hij nam afscheid met "Bedankt, en succes met de post". Waardevol, zo'n lopende ontmoeting.

Tot de komende zomer mag ik met jullie geloofsgemeenschap meelopen. De functie heet 'overbruggingspredikant'. De opdracht is om mee zorg te dragen voor de gewone gang van zaken. En het perspectief is dat ik mijn werkzaamheden bij jullie over een tijd weer kan overdragen aan een nieuwe predikant voor jullie geloofsgemeenschap.

Om een korte schets te geven van wie ik ben: na de afronding van mijn kerkmuziekstudie, ben ik theologie gaan studeren en werd ik na mijn veertigste predikant. Liturgie is mijn vak, spiritualiteit is mijn leven. Tiel is mijn eerste gemeente, Oegstgeest mijn tweede gemeente. Na dertien nijvere jaren heb ik in mei j.l. afscheid van Oegstgeest genomen. En nu ben ik als interim-predikant werkzaam in Rijswijk (een dag in de week) en bij jullie (twee dagen in de week). Mijn leven probeer ik vorm te geven vanuit de Franciscaanse spiritualiteit. Ik ben communitie lid bij de Franciscanen in Stadsklooster La Verna, Amsterdam. En, ach vooruit maar: ik ben dit jaar zestig geworden.

De Hennepoelpolder. Alle seizoenen zijn er prachtig. Iedere maand wil ik er even wandelen. De lucht is er open en fris en toont altijd weer andere kleurschakeringen. Dieren zijn er in grote verscheidenheid aanwezig. De flora is oneindig veelzijdig. Als overbruggingspredikant zie ik mezelf als iemand die met jullie mee optrekt, omdat ieder seizoen zoveel te bieden heeft. Ieder seizoen in de natuur, en ieder mensenseizoen. Boeiend, verrijkend, inspirerend. 'Tot lof van Christus,' zeg ik er vanuit de Franciscaanse inspiratie dan bij.

Ds. Kees G. Zwart
ds.regenboog@gmail.com

Kerstsamenzang Samen zingen naar de kerst toe

Kerst is een geliefd feest. Dat betekent ook zeker, dat er veel geliefde, sfeervolle liederen zijn voor dat feest. Het is fijn om ze mee te zingen. Overbekende liederen zullen de hoofdzaak zijn van de kerstsamenzang op 17 december, dit keer om 19:00 uur. Alle



Merenwijkers die graag zingen zijn daarbij uitgenodigd.

Bij het zingen wordt gedacht aan de figuren die traditioneel in de kerststal worden gezet: Maria en het kind, Jozef, de herders, de wijzen, de os en de ezel, Het Regenboogkoor brengt ter afwisseling een paar mooie liederen voor koor en enkele keren verzorgen jonge muzikanten en twee zangeressen een solo. Maar het hoofddaccent ligt op de samen zang van bekende liederen, zoals Nu zijt welkome, Stille Nacht en Ere zij God.

Meezingen kan dus op zondagavond 17 december om 19.00 uur in de Regenboog. Het zal een uurtje duren. De toegang is gratis.

Arie Korteweg

Kinderkerstfeest in de Regenboog, 24 december om 18.00 uur met kinderkoor



Kom je ook verkleed naar de kerk?

Op 24 december vieren we in de Regenboog een kinderkerstfeest. Het heeft de naam "Een plaats voor iedereen". De hele adventstijd door heeft een groep kinderen kerstliederen geoefend. Ze zullen de gemeente enthousiast begeleiden.

Niet alleen het koor heeft een belangrijke rol. Maar alle kinderen die deze kerstavond naar de kerk komen, mogen meedoen!

Hoe dat kan, zul je 24 december ervaren. Als je mee wilt spelen, kom dan verkleed als herder of engel. Je zult vanzelf zien wanneer je

aan de beurt bent.

Voorganger is pastoraal werker Marianne Hoogervorst

Barbara Heubeck

Driekoningen



Beste kinderen,
7 januari 2018 vieren we Driekoningen in de kindernevendienst. Daarom mogen alle kinderen verkleed als koning of als "wijze uit het oosten" naar de dienst komen. We beginnen om 10.00 uur samen met de volwassenen. Dan gaan we samen op zoek naar de nieuwgeboren koning. Gods ster wijst ons de weg.

Barbara Heubeck

Nieuwjaarsborrel op 7 januari 2018



Op 7 januari 2018 wensen wij als leden van onze geloofsgemeenschap elkaar een goed en gezegend nieuwjaar toe. Dat doen wij onder het genot van een glaasje en wat lekkers na de viering op die dag, waarop Barbara Heubeck zal voorgaan.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Namens de AKM
Ester Korbee

In Memoriam Ger Verhoeven



Op dinsdag 31 oktober jl. hebben we afscheid genomen van Ger Verhoeven. Twee weken eerder was hij nog op zondag in de kerk om, zoals hij het zelf verwoordde: 'afscheid te nemen van de geloofsgemeenschap.' Ger was al heel lang ziek en was zich bewust dat hij leefde in 'geleende' tijd. Maar wat heeft hij tot het laatst toe genoten van de tijd die hij nog kreeg.

Ger Verhoeven, geboren in Babberich als jongste in een gezin van 10 kinderen. Zijn vader had een boerderij waarvan Ger in zijn huiskamer een schilderij had hangen. Ger was trouw, zorgzaam en zorgvuldig. Zijn werkzame leven begon bij een scheepswerf. Dat verraadde zijn liefde voor het water. 'Bij een rivier, meer of zee kwam hij tot rust' staat er op zijn gedachtenisplaatje.

Ger Verhoeven woonde ruim 55 jaar in Zevenaar, getrouwd met zijn Rie waarmee hij vier kinderen kreeg. Ger heeft wereldreizen gemaakt voor zijn werk als technisch tekenaar gericht op het ontwerpen van warmteovens. Ondanks het vele reizen stond Ger altijd klaar voor ieder die een beroep op hem deed. Na het overlijden van Rie had hij een moeilijke tijd. Maar Ger ging niet bij de pakken neerzitten. Dat paste niet bij zijn blijde karakter. Hoewel hij een man van weinig woorden was, stond hij open voor nieuwe uitdagingen. Zo ging hij eind 2014 met een bus mee naar Kroatië. Op die reis ontmoette hij Anneke. Het was liefde op het eerste gezicht, zeker van zijn kant. En hoewel hij zijn kinderen altijd adviseerde nooit te verhuizen i.v.m. je sociale contacten, pakte

Ger zijn boeltje en verhuisde naar Leiden, de plaats waar Anneke woonde. De kinderen hebben hier stilletjes om gelachen. Wat liefde al niet te weeg brengt! Samen genoten Ger en Anneke van de cultuur en de natuur die Leiden en omgeving bood. Dat daar vele bezoeken aan het strand bij hoorde, mag duidelijk zijn.

Ger voelde zich ook direct thuis in onze oecumenische geloofsgemeenschap. Dat had te maken, zo zei hij mij, met het feit dat er hier ruimte is voor geloofsbeleving. Hij zette zich dan ook direct in voor de gemeenschap door hulpkosten te worden. Zo kreeg hij in korte tijd een gezicht in de Regenboog. En dat alles door zijn liefdevolle en tegelijk nuchtere benadering naar de mensen dicht om hem heen. Zo heeft Ger geprobeerd te leven tot het einde toe. Toen hij hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was, nam hij maatregelen. Zo vroeg hij mij ruim een half jaar geleden deze viering voor te bereiden. Maar niemand mocht weten dat hij ziek was. Hij wilde nog zoveel mogelijk genieten van het leven. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft de laatste maanden heel bewust, als een toegift, geleefd. Hij nam ook heel bewust afscheid van de gemeenschap en later van zijn dierbaren.

Ger was een man van Verbinding. Daarover las zijn zoon een prachtig gedicht voor in de uitvaart. Daarmee wil ik dit In Memoriam eindigen. Dank aan allen die bijgedragen hebben aan een warm afscheid van Ger Verhoeven.

Verbinding

geschreven door Willy Vittali

De verbinding is waar
hemel en aarde elkaar
raken daar

Waar het water oplost
in de verte van de horizon
het punt waar
de werkelijkheid verdwijnt
steeds opnieuw de dag verschijnt

Verbonden zoals de avond en de nacht
door vriendschap en vertrouwen
zachtheid en kracht
Eenvoud in van elkaar houden.

Verbinding is draadloos contact
in gedachten aanwezig blijven
vertrouwen en vriendschap

Verbinding is een onzichtbaar koord
dat verband legt tussen geest

hand en hart
een verbond tussen vader en kind

Verbinding slechts het woord
Eenmaal gevonden
Onverbreeklijk verbonden

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Bedankje

Boudewijn Nieuwenhuijse laat u weten dat hij ontroerd en bemoedigd is door het hartverwarmende medeleven vanuit de Regenboog bij zijn ziekte. Hij wil u hiervoor hartelijk bedanken.

Namens de redactie,
Dick Rijken

Uit de AKM...



Overbruggingspredikant Kees Zwart

Nadat in september de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Leiden (PgL) ons toestemming heeft gegeven om een predikant te beroepen als vervanging van Inge, is inmiddels ook de solvabiliteitsverklaring door de Protestantse Kerk Nederland afgegeven. Deze verklaring die inhoudt dat de PgL in staat is de predikantsplaats te betalen, is vereist voordat het beroepen echt mag beginnen. Op dit moment denkt een groepje uit de geloofsgemeenschap na over het profiel van de te beroepen predikant, over hoe we de kandidaatpredikanten vertellen wie wij zelf zijn en hoe we de naaste toekomst van de geloofsgemeenschap zien. In december zullen AKM en wijkkerkenraad hierover spreken en in januari geven we iedereen de gelegenheid om hierover zijn mening te geven. In januari zal ook de beroepingscommissie worden ingesteld zodat het beroepingswerk kan beginnen.

De verwachting is dat het beroepen wel even tijd gaat vragen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een overbruggingspredikant aan te stellen, een ervaren predikant die voor de tijd van de vacature het dagelijkse functioneren van de geloofsgemeenschap ondersteunt en waarborgt. Wij zijn blij dat per 15 december dominee Kees Zwart in die functie begint. Samen met Marianne Hoogervorst en Hans Snoek zal hij zorgen voor de vieringen, het pastoraat en vorming en toerusting. Hij stelt zichzelf in dit bulletin voor, en op zondag 17 december is er gelegenheid kennis met hem te maken.

Viering op 14 januari 2018 als dank aan alle vrijwilligers binnen de Regenboog

Ons lijkt het belangrijk om eens stil te staan bij het feit dat een geloofsgemeenschap niet kan bestaan zonder het vele en langdurige vrijwilligerswerk, dat jaar in, jaar uit door veel mensen van de Geloofsgemeenschap is en wordt verricht. Daarom zal in en na afloop van de viering van 14 januari 2018 hieraan extra aandacht worden besteed.

Nog steeds geen voorzitter en clustercoördinator AKM

Tot op heden zijn wij er niet in geslaagd om een nieuwe voorzitter en clustercoördinator Communicatie voor de AKM te vinden. Het is van groot belang dat deze functies vervuld worden. Indien er onder u mensen zijn, die tijd willen besteden aan en een rol willen vervullen in één van deze functies, dan houden wij ons zeer aanbevolen. Ondertussen beraden wij ons op deze situatie, die al veel te lang voortduurt.

Beamteam krijgt een schaduwteam

Omdat het wel eens voorkomt dat een lid van het beamteam op de voor hem of haar ingeroosterde zondag op het laatste moment toch niet zijn beurt in de viering kan vervullen, deed zich een probleem voor. Dit is, met dank aan verschillende oudere jongeren, opgelost, nu er een schaduwteam is gevormd, dat bij een eventuele zich plotseling voordoende verhindering van één van de beamteamleden kan inspringen.

Verzoek aan diegenen die deel willen nemen aan een activiteit in de Regenboog, zich voortaan op te geven

Tot nu toe werd vaak gevraagd, als er een lezing of Leerhuis of andere activiteit werd aangeboden, zich van te voren aan te melden. Deze oproep had een zekere vrijblijvendheid in zich, waardoor het van te voren voor de

organisatoren lastig was een beeld te krijgen van de belangstellenden vanuit de Regenboog. Graag zouden wij aan die vrijblijvendheid een einde zien.

Ons verzoek aan u, is om de organisatoren van te voren op de hoogte te stellen van uw komst. Geregeld moeten deze mensen van ver buiten Leiden komen, en dan is het bijzonder vervelend, als er geen belangstelling blijkt te zijn voor het aanbod, zij voor niets een avond hebben voorbereid en een reis hebben moeten maken.

Medewerkers aan een viering worden voortaan in de weekagenda vermeld

Zoals u iedere zondag zult horen, doen vele mensen mee aan de totstandkoming en uitvoering van de viering. Het aantal namen van degenen die duidelijk zichtbaar zijn in de viering, wordt wel of niet uitputtend genoemd door het betreffende dienstdoende lid van de kerkenraden en Vicariaat.

Er zijn echter ook mensen die minder in de schijnwerpers staan, maar ook een belangrijk aandeel hebben in het welslagen van de zondagse viering voor de kerkgangers. Wij hebben als AKM besloten om al die mensen een naam te geven. Niet meer mondeling in de viering, maar in de desbetreffende Weekagenda, die u ontvangt bij binnenkomst op de zondag. Als u dit leest, is dit al een aantal zondagen gebeurd.

Namens de AKM en Wijkkerkenraad,
Ester Korbee-van Hille, secretaris AKM

De AKM en de centen



Koffie / thee

Het lijkt er op dat bij ons de discipline af neemt voor onze koffie en thee te betalen, want de inkomsten daaruit nemen geleidelijk af. De AKM heeft deze verplichting ingevoerd, om te zorgen dat de uitgaven in stand kunnen blijven, zoals die voor het Regenboogkoor, de bloemgroet en de kinderen. Daarom wil ik u vragen voor uw koffie en thee te betalen (0,50 euro per beker), ook al staat er geen politieagent om dat te controleren. Dit jaar hebben ongeveer 15 leden van onze geloofsgemeenschap hun koffie / theekosten in

1 keer vooraf betaald. Dat is voor hen zelf makkelijker dan steeds weer munten of AKM-bonnen in een bus te stoppen, het maakt het tellen van het koffiegeld overbodig, en het zorgt automatisch voor discipline. Graag breng ik onder uw aandacht vooraf, dus in de laatste weken van dit jaar of de eerste weken van volgend jaar, uw geraamde koffie- / theegegeld voor heel 2018 te betalen. Dat kunt u doen door dat bedrag over te maken op de girorekening van de AKM: NL70 INGB 0002 5811 91 onder vermelding van 'koffie 2018'.

Het laatste nieuws

De cijfers over de eerste 2 maanden van het laatste kwartaal van dit jaar staan in onderstaande tabel. Het bezoek fluctueerde flink, en daarmee ook de opbrengsten van de collecten. De opkomsten zijn hoog als de

viering iets extra's biedt. Op de viering van 5 november met als thema Allerheiligen / Allerzielen, die zich richtte op de herdenking van onze naasten, was de opkomst met 160 bezoekers erg hoog. Bovendien was voor de vieringen op 8 oktober en 19 november veel belangstelling, met als extra's respectievelijk het Regenboogkoor en het theater 'Geurend hooi'. De opkomst op 15 oktober was juist laag, waarschijnlijk omdat het de laatste zomerdag van dit jaar was. De bijzonder lage opkomst op 29 oktober met slechts 40 personen is geheel toe te schrijven aan de afsluiting van jaar 'Luther, 500 jaar Reformatie' in de Lutherse kerk in Leiden. Veel 'Regenbogens' woonden die herdenkingsdienst bij en konden dus niet op hetzelfde uur in de Regenboog zijn.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Regenboog	Tweede mandje: Specifieke bestemmingen	Bestemming
			Euro	Euro	
1 okt		90	155	345	KinA Kerk en Israël
8 okt	Regenboogkoor	125	175	140	PGL
15 okt		80	85	75	KinA Werelddiaconaat
22 okt		95	110	120	RK Wereldmissie
29 okt		40	45	30	KinA Hervormingsdag
5 nov	Allerheiligen / Allerzielen Regenboogkoor	160	180	170	RK Zondag voor de Oecumene
12 nov		90	145	95	PGL
19 nov	Theater Geurend hooi	120	120	120	RK Nationale Jongerencollecte
26 nov		85	110	95	PGL

PGL = Protestantse Gemeente Leiden; KinA = Kerk in Actie

Bert Minne, penningmeester AKM

Actie Kerkbalans



Onze kerk heeft voor al onze gemeenteleden een eigen betekenis. Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een gebouw om tot rust te komen, te gedenken, een plek om te vieren en te geloven. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk moet voor zijn eigen inkomsten zorgen en er zijn veel kosten. Zoals onderhoud en beheer van de gebouwen, gas, water en licht en de salarissen van de beroepskrachten. Daarnaast zijn ook aan de activiteiten, die voor jong en oud worden georganiseerd, kosten verbonden.

Voor deze kosten vragen we onze gemeenteleden en parochianen om een financiële bijdrage. Dat doen we in de Actie Kerkbalans, ieder jaar in januari. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van drie landelijke kerkgenootschappen, de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Jaarlijks vragen zij hun leden in de

tweede helft van januari gul te geven voor de eigen plaatselijke kerk.

Geeft u ook om onze kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven ook voor de mensen om ons heen.

Geef voor je kerk

Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk".

De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018. De enveloppen worden vanaf maandag 22 januari 2018 bij u thuis bezorgd en uiterlijk dinsdag 30 januari 2018 weer opgehaald.

Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld, ontvangen het toezeggingsformulier via e-mail.

Door de gewijzigde opzet en de voortschrijdende digitalisering kunnen we op de avond van het inleveren van de enveloppen, 30 januari, niet onmiddellijk een voorlopige opbrengst bekendmaken. Uiteraard wordt u later in het jaar over de totaalopbrengst in de Merenwijk in het Bulletin geïnformeerd.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans
Elly Visser

Berichten van het Vicariaat Merenwijk

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat het bestuur van het RK vicariaat Merenwijk weer voltallig is dankzij het toetreden van Maja van Spaandonk en Peter Paulus. Velen van u zullen hen kennen. In het volgend Bulletin zullen zij zich voorstellen.



Ook is het erg prettig dat we toestemming hebben gekregen het contract van onze pastoraal werker, Marianne Hoogervorst, met twee jaar te verlengen tot februari 2020. Hierdoor kan zij in de periode, waarin een

vacature van predikant is, de constante factor blijven tot de uiteindelijke aanstelling en inwerkperiode van een nieuw te beroepen predikant.

namens het RK vicariaat Merenwijk, Ingrid Weitenberg, secr.

Project 'Kijken met andere ogen'



Een tijd geleden is de Regenboog van start gegaan met het project 'Kijken met andere ogen', met als doel de maatschappelijke rol van de Regenboog in de Merenwijk te versterken. Als geloofsgemeenschap wil de Regenboog relevant zijn voor haar directe omgeving. Daarvoor is het nodig om een goed beeld te krijgen van waar precies behoefte aan is in de wijk, en wat voor rol goed bij de Regenboog zou passen. In dat kader ben ik inmiddels een aantal maanden aan het werk als onderzoeker. We hebben elkaar dus misschien al eens gezien in of rond de Regenboog.

De afgelopen tijd heb ik kennis gemaakt met de Regenboog en de Merenwijk. Ik heb al veel Regenbogers kunnen ontmoeten, een aantal activiteiten mee kunnen maken en vieringen op zondagochtend bijgewoond. Ook heb ik kennis gemaakt met organisaties in de wijk, bijvoorbeeld Radius, de wijkvereniging, en Libertas in het buurthuis Op Eigen Wieken. Door namens de Regenboog contact te maken met andere organisaties, zorgen we ervoor dat de maatschappelijke rol van de Regenboog niet op zichzelf staat, maar in het netwerk van de wijk past. In deze eerste periode als onderzoeker heb ik een beeld gekregen van wat er speelt in de wijk en in de kerk, en wat de Regenboog doet op maatschappelijk gebied.

Een van de thema's die me opvallen, is dat er zowel landelijk als in de Merenwijk veel in verandering is als het gaat om zorg, gezondheid en welzijn. Er wordt van organisaties verwacht dat zij anders werken dan vroeger, en er wordt van burgers meer initiatief en zelfredzaamheid verwacht

Daarnaast hoor ik veel over verschillen tussen groepen mensen in de wijk.

Nu is het tijd om die eerste indrukken verder te onderzoeken: is dit inderdaad wat er leeft in de wijk? Komt dat de Regenbogers bekend voor? Wat kan en wil je daar als geloofsgemeenschap mee? Hoe pakken andere kerken zo iets aan? Hoe zien we de maatschappelijke rol van de Regenboog in de Merenwijk?

Met deze en andere vragen ga ik de komende tijd als sociaalwetenschappelijk onderzoeker bezig. Bijvoorbeeld door met meer mensen in de Regenboog en daarbuiten in gesprek te gaan, door bij andere kerken of pioniersplekken op werkbezoek te gaan, en door activiteiten in de Regenboog en in de Merenwijk te bezoeken. Ondertussen heb ik regelmatig contact met de steungroep.

In het voorjaar zal ik al deze ervaringen met de gemeenschap delen. Met die nieuwe perspectieven gaan we uitwerken hoe de Regenboog haar maatschappelijke missie in de praktijk vorm kan geven.

Noortje Lunin

Terugblik Allerzielen Buiten



Op de dag waarop de katholieke kerk haar overledenen herdenkt, stonden de deuren van het Kerkelijk Centrum de Regenboog wagenwijd open om ieder die dat wilde de gelegenheid te geven zijn geliefden te herdenken. Op verzoek van bezoekers van vorig jaar was nu de kerkzaal daartoe prachtig en sfeervol ingericht. Een pad van licht en bloemen leidde de mensen naar de tafels waar ze een kaarsje konden aansteken en een kaartje met de naam van de overledene in een schaal achter konden laten. Meer dan 100 mensen en ook veel kinderen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Ook waren vele bezoekers dankbaar voor het luisterend oor in de ontmoetingsruimte waar vrijwilligers de mensen ontvingen met koffie /

thee. Aan de reacties van de bezoekers werd het duidelijk dat deze activiteit duidelijk in een behoefte voorziet. Om 19.00 uur werd dit alles afgesloten met een korte viering waarin we de schaal met namen op Gods hoogte hebben gebracht. Dank aan alle mensen die de flyers hebben gesorteerd op straat en wijk en allen die de flyers hebben rondgebracht. Dank aan alle vrijwilligers die 2 november in de Regenboog waren om deze bijzondere avond invulling te geven. SAMEN als geloofsgemeenschap hebben we dit mogelijk gemaakt. Dank daarvoor!

Joke Langeveld

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Leerhuis over “veranderend geloven”



Hans Snoek heeft onlangs een boek geschreven over veranderend geloven. Daar wil hij nu een leerhuis over geven. Doel van het leerhuis is om de geloofsveranderingen sinds onze jeugd en de oorzaken daarvan op het spoor te komen. Het helpt ons het eigen geloof bewuster te beleven. Voor meer info zie flyer in de hal.

Data: maandag 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart; tijd: 20.00-21.30 uur.
Aanmelden: vóór 1 januari via mail naar Hans Snoek (hsnoek56@gmail.com)

Poëziemiddag “lief, liever, liefst”

De vorige keer zijn wij begonnen met dit thema. Woensdag 10 januari om 13.30 lezen wij verder vanaf het gedicht van Roel Richelieu van Londersele. Verder komen o.a. verzen van Adriaan Morriën, Elly de Waard en Gerrit Komrij aan bod.

De aanwezigen van de vorige keer wordt gevraagd hun teksten mee te nemen. Voor degenen die er niet waren, zijn er extra exemplaren.

Leiding: Ronald da Costa. Opgave: Anja Rijken (tel. 071-5216606)

Bijdrage €5,00

Ronald da Costa

Herhaalde oproep: Kom Aan Tafel



De kinderen uit groep 4 en hoger en hun ouders worden in een aantal stappen voorbereid om deel te nemen aan de dienst van de Tafel zoals deze wordt gevierd in de Regenboog.

De planning is als volgt:

De kinderen komen bij elkaar op de woensdag d.d. 7 – 14 – 21 maart en 4 – 11 en 18 april om 13.30 uur. De bijeenkomsten duren ongeveer 5 kwartier behalve de laatste deze duurt langer omdat we dan ook oefenen voor het grote feest.

Er zijn twee ouderavonden gepland waarin inhoudelijk en ook praktische zaken worden besproken. Deze zijn gepland op donderdag 15 februari en woensdag 11 april om 20.00 uur.

Het feest van Kom Aan Tafel zal zijn op zondag 22 april om 10.00 uur.

Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot Marianne Hoogervorst of ondergetekende. Gaarne aanmelden bij Maja van Spaandonk. Wacht hiermee niet te lang. Dit i.v.m. de interne voorbereidingen.

Namens Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Maja van Spaandonk tel. 071-5214359
majavanspaandonk@gmail.com

Jeugd Jongerenwerk

In het vorige Bulletin heeft u kunnen lezen hoe we in de gemeenschap op weg zijn gegaan om ons te bezinnen op wat er leeft aan verlangens en ideeën omtrent het jeugd- en jongerenwerk. Tot nu toe zijn er drie inspirerende avonden geweest. De kernwoorden zijn samengevat in een raamwerk dat u hieronder vindt.



Op de laatste avond zijn we tot de conclusie gekomen dat de grootste vraag en zorg zit bij de jongeren. Daarom is er voor gekozen om op zondag 4 februari samen met de jongeren in gesprek te gaan over wat zij van belang vinden aangaande het beleven van ons geloof. In verschillende werkvormen o.l.v. Martin de Groot zullen we aan de slag gaan. We zullen ook samen eten omdat dit aan de basis ligt van ons geloof. De jongeren die in de Regenboog staan ingeschreven zullen persoonlijk worden uitgenodigd aan het begin van het komende jaar. Hopelijk zullen velen van hen aan deze activiteit deelnemen. Dit proces wordt dus de komende tijd vervolgd. U allen houden we op de hoogte.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Samen gedichten lezen heel verrijkend



Al meer dan zes jaar komt in de Regenboog een poëziekring bij elkaar onder leiding van ds. Ronald da Costa. Het is een kring die niet alleen openstaat voor leden van de oecumenische geloofsgemeenschap, maar ook voor belangstellenden uit de Merenwijk. Een werkbare groepsgrootte heeft ongeveer 13 leden. Omdat niet iedereen bij elke bijeenkomst aanwezig kan zijn, zijn nieuwe deelnemers van harte welkom

Ronald da Costa leidde al een poëziekring in Oegstgeest toen hij door dominee John Boon werd gevraagd om ook een poëziekring in de Regenboog te starten. Die leidt hij naar eigen zeggen met veel plezier. Ronald bespreekt ook de films die in de Regenboog gedraaid worden. Hij is een dominee die inmiddels met emeritaat is. Beroepsmatig heeft hij zich altijd met taal bezig gehouden, maar ook in zijn vrije tijd doet hij dat. De liefde voor taal is al vroeg ontstaan. Zijn ouders en vooral zijn moeder lazen hem voor uit de boeken van Annie M.G. Schmidt. Haar boek "Het Fluitketeltje" staat nog steeds in zijn boekenkast. Al jong nam Ronald de pen op. Toen hij tien was zond hij zijn eerste stukje in. De schoolkrant heeft hij veelvuldig van kopij voorzien. Ook daarna bleef hij schrijven: gedichten, columns en sprookjes en hij schreef een hoorspel voor de NCRV. Naast verschillende theologische publicaties zijn er een aantal gedichtenbundels van zijn hand verschenen. Nu hij meer vrije tijd heeft, is hij begonnen met het schrijven van zijn eerste roman, wat hij een hele onderneming vindt.

Het leiden van een kring is Ronald wel toevertrouwd. Hij leidde al veel Bijbelkringen

en kringen over andere onderwerpen. Iedere zomer zoekt hij gedichten uit die de periode vanaf de laatste wereldoorlog tot nu beslaan. In de bijeenkomsten worden thema's behandeld. In zo'n thema kunnen verschillende dichters aan de orde komen. Nu is het thema: lief-liever-liefst aan de beurt. Andere thema's waren: "Weet je nog wel" en "Wie ben ik". Ook al begeleidt hij de poëziekring, hij hoort in de gesprekken vaak nieuwe dingen. "Er vindt een soort kruisbestuiving plaats", zegt hij. Als mensen zelf een gedicht geschreven hebben, kunnen ze dat uiteraard naar voren brengen en ook als ze gedichten gevonden hebben van de dichters die behandeld worden, kan dat.

Een gedicht van Bart Moeyaert
(1964 uit: Verzamelde liefde 2003, Querido).

U

Soms denk ik: ik zeg u,
zolang ik je al ken,
hoewel ik heel gewoon
geliefde van je ben
en je nooit doet alsof
je ouder bent dan ik daarbij:
het geldt ook andersom.
Voor jou ben ik geen jij.
Laatst zei je: ik zeg u,
zolang ik je al ken
hoewel ik heel gewoon
geliefde van je ben
en het normaal zou zijn
as ik joude.
Maar ik vind u erg mooi.
U is het kortste woord
om van elkaar te houden.

Het is interessant om enkele meningen uit de poëziekring te vernemen.

Alize de Witt komt er niet toe om thuis gedichten te lezen. Ze heeft in het onderwijs gezeten en denkt met een glimlach terug aan de glunderende kindergezichten als zij de gedichtjes van Annie M.G. Schmidt voorlas. Ze laat zich op de poëziemiddagen graag verrassen. Ronald da Costa leest het gedicht eerst voor en daarna heeft iedereen tijd om er over na te denken. Op zo'n poëziemiddag komt Alize altijd wel wat eyeopeners tegen, die ze zelf niet uit de gedichten gehaald zou hebben. Ze vindt het prachtig hoe dichters iets onder woorden kunnen brengen. Zij zelf schrijft geen gedichten, maar kan genieten van het werk van anderen.

Anja Rijken is een jaar of zes geleden bij de poëziekring gekomen omdat ze merkte niet aan het lezen van poëzie toe te komen, terwijl ze veel van gedichten houdt. Toen ze vier was kreeg ze "Het Fluitketeltje" van Annie M.G. Schmidt. Liedjes daaruit zingt ze nog altijd met haar kleinkinderen. Psalmen uit de Bijbel werden thuis voorgelezen en in de kerk teksten uit het Liedboek gezongen. John Boon heeft de organisatie van de poëziekring aan haar overgedragen toen hij met emeritaat ging. Dat regelen vindt ze soms wat inspannend, maar als de middag eenmaal begonnen is, kan ze er met haar aandacht volledig bij zijn. Ze vindt het heel knap als mensen kunnen spelen met taal. Zelf heeft ze daar meer moeite mee. Ze luistert liever naar het werk van anderen en houdt ervan daarop te reageren.

Toen Atty Talma met pensioen ging, dacht ze nu ga ik naar de poëziemiddagen. Ze had een moeder die enorm van gedichten hield en ze zelf schreef. Gedichten lezen vindt ze niet eenvoudig. Ze leest wel eens gedichten in Trouw, maar die vindt ze vaak heel moeilijk. Dus is het haar heel welkom er wat hulp bij te krijgen. Ze vindt het leuk te luisteren naar anderen. Wat pakt iemand nu uit zo'n gedicht op en hoe moet je iets nu zien? De poëziemiddagen geven de gelegenheid daar achter te komen. Die bijeenkomsten ervaart ze als heel verrijkend.

Rita Bissecker is geen lid van de oecumenische geloofsgemeenschap, maar is verleden jaar door een vriendin op de bijeenkomsten attent gemaakt. Rita leest veel romans en biografieën. Aan gedichtenbundels is ze niet toegekomen. Ze heeft een vriendin op leeftijd die ook in een poëziegroep zit. Die

vriendin leest haar wel eens een gedicht voor. Dat heeft zeker belangstelling voor de poëzie gewekt. Dichters kunnen zich in compacte taal uitdrukken. Niet alle gedichten zijn even begrijpelijk. Ze vindt het daarom fijn aan de poëziegroep deel te nemen. Het is goed dat Ronald da Costa de gedichten inleidt en dat ook de andere deelnemers hun licht over de gedichten laten schijnen. Aan die informatie heeft ze veel.

Ze ervaart het als positief dat de Regenboog activiteiten organiseert waar ook mensen die niet kerkelijk betrokken zijn aan kunnen deelnemen. Ik ben rooms-katholiek opgevoed. Soms verbindt ds. da Costa een gedicht met een Bijbelverhaal of psalm.

Ronald da Costa is niet speciaal op zoek naar christelijke gedichten. Hij zoekt voor de poëziemiddagen naar thema's, maar schuwt het niet soms een uitstapje te maken naar een Bijbelverhaal of een tekst van Huub Oosterhuis.

Poëziebundels kennen geen grote oplagen. Er zijn weinig dichters die van hun werk kunnen leven. Toch is het zo dat veel mensen gedichten schrijven. De Turing gedichtenwedstrijd heeft dit jaar maar liefst 20.000 inzendingen ontvangen. Het is een landelijke wedstrijd. De inschrijving is in november gestopt. De winnaar zal nog bekend worden gemaakt. Hij of zij krijgt een prijs van € 10.000,--

Zoals eerder vermeld zijn nieuwe deelnemers welkom in de poëziekring. Informatie bij Anja Rijken, tel. 071-5216606.

Frances Verhaar

Nieuwjaarsconcert 14 januari 2018



Voor de derde keer willen we samen het nieuwe jaar beginnen met een muzikale middag. Het concept slaat aan bij zowel het publiek als de musici. Een goede reden om dit jaar op dezelfde leest een middag te organiseren. Muziek voor iedereen door een aantal

enthousiaste musici. Een eigen Merenwijks Nieuwjaars Concert.

Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de Regenboog in het bijzonder. Het concert duurt van 15:00 tot 17:30 uur. Daarna kunnen we met elkaar nog even gezellig napraten in de ontmoetingsruimte.

De toegang voor het concert is gratis. Met een deurcollecte voor het bestrijden van de kosten. Het nieuwjaarsconcert is door en voor iedereen. Het wordt, door de verschillende optredens, een heel afwisselend programma met instrumentale muziek maar ook met zang. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd programma!

Edo Elstak

Bezoek kerken



11 maart 2018

De werkgroep wijkcontacten is graag grensverleggend bezig en gaat elk jaar op bezoek bij een groep met een andere levensovertuiging, of gewoon eens kennismaken met een andere kerk. Voor 2018 hebben we gekozen voor een bezoek aan Den Haag. De Sint Jacobuskerk aan de Parkstraat. We zullen de viering bijwonen om 10:15 uur. Na de viering zullen we eerst gezamenlijk koffie drinken. Om 13:00 uur krijgen we een rondleiding door de kerk.

Geef u tijdig op want aan de grootte van de groep is een maximum verbonden.

Opgave bij Edo Elstak (voor 1 maart 2018)

Op bezoek



Zo zit je in Nicaragua en twee vliegtuigen en 20 uur reizen (van huis naar huis) sta je weer op Nederlandse bodem. Ook al heb ik er twee jaar niet rondgelopen, veel

komt toch weer heel bekend voor. Zelfs het voortdurend Nederlands om me heen horen, was als van ouds, ook al woon ik in Juigalpa in een geheel Spaanstalige omgeving. De dag na aankomst (15 oktober) was ik te gast in de Regenboog. Met Edo en Ingrid had ik van te voren per mail contact gehad om een kleine bijdrage te kunnen hebben in de dienst. Ook zou er na de dienst gelegenheid zijn om iets over ons werk in Juigalpa met mensen met intellectuele beperkingen te vertellen en natuurlijk om vragen te beantwoorden. Te meer daar de Regenboog actief ons werk ondersteunt door zowel in 2016 als in 2017 een gift te hebben overgemaakt. Daarover heb ik in mijn bijdrages in het Bulletin geschreven. Ik was daarom heel blij in naam van de



presidente van onze Fundacion een symbolisch presentje te mogen geven aan de Regenboog, in de persoon van Peterhans van den Broek, namelijk een handgemaakt huisje wat ons gemeenschaps-huis voorstelt, als

zijnde het centrum van onze activiteiten.

Op de website van de Regenboog staat een mooi verslag van de viering en de ontmoeting daarna. Ik heb er van genoten! En ondanks dat ik net 24 uur geleden uit Nicaragua was vertrokken en er een tijdsverschil van 8 uur was (in Nederland later) voelde ik absoluut niets van een jetlag! Heel hartelijk dank voor dit mooie begin van de twee weken die ik in Nederland doorbracht!

Week Nederlandse Missionarissen (WNM)



Sinds twee jaar woon en werk ik in Nicaragua ondersteund door de WNM.

Tijdens het bezoek aan het kantoor van de WNM kreeg ik het goede bericht dat het verzoek tot verlenging van mijn ondersteuning

(reis en verzekeringen) goedgekeurd was. Bovendien voor 4 jaar! Dus daar ben ik heel blij mee.

De WNM zit in een nieuwe fase van haar bestaan en er is de mogelijkheid dat wij naar Nederland toe een actievare rol kunnen spelen. Dat lijkt me een mooie ontwikkeling. Want het is een dankbare taak werelden met elkaar te verbinden en te werken aan wederzijdse bewustwording. Zoals ik in mijn presentatie vaak aan het eind aangaf: Als meer en meer mensen zich verenigen met onze inspanning komen we makkelijker vooruit en dragen we gezamenlijk bij aan een betere wereld. (Niet alleen voor de mensen met een beperking, maar voor een ieder).

Weer thuis

Bij terugkomst zag ik blije gezichten toen ik binnenkwam. Ook Jonathan, die het twee weken zonder zijn moeder had moeten doen, in een omgeving die nog niet geheel de zijne is, had de proeve van bekwaamheid goed doorstaan!

Met het team moet nog goed geëvalueerd worden hoe het een en ander is verlopen. Er blijken wat aandachtspunten te zijn. Dit soort momenten, zonder mijn aanwezigheid, zijn goede leermomenten en helpen zwakke plekken in het functioneren zichtbaar te maken.

Anderzijds is er ook vooruitgang geboekt: Daniel lijkt nu in de avond een vast moment te hebben dat hij op de wc plast, wat we een jaar lang niet voor elkaar hebben gekregen.

En Loyda is nu ook in staat de plastic stoel die ze gebruikt als ze in de kring zit voor een activiteit, vast te pakken en weg te brengen. Ik wilde jullie graag de foto laten zien, maar de techniek werkt niet mee....

Tot slot

Er waren mensen die graag de info wilden waar geld naar over te maken, als ze het project in Juigalpa willen steunen. Dat kan het makkelijkste en goedkoopste via de rekening:

NL 10 TRIO 0390 9437 11 ten name van stichting Vivir Juntos Leiden. Stichting Vivir Juntos is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Of: mijn persoonlijke rekening:
A J Delleman NL09 RABO 0149 4559 41

Samen kunnen we elkaar inspireren en een verschil maken, in een wereld waar de focus te vaak op het negatieve ligt. Dank voor uw meeleven en betrokkenheid!

Zonnige groeten
Astrid Delleman

Leidse compositie na driehonderd jaar te horen in de Hooglandse kerk



Een recent teruggevonden motet klinkt na ruim drie eeuwen op 31 december in de Hooglandse kerk. Een motet is een kort, meerstemmig zangstuk met instrumentale begeleiding. Het motet "O Altitudo" is circa 1696 in Leiden gecomponeerd door Lotharius

Zumbach d. Koesfeld, lector astronomie aan de universiteit en organist van de Pieterskerk. De tekst van het motet is ontleend aan de bijbel (Romeinen 11, 33-36). Sopraan Pauline Doolaard en bariton Berend Eijkhout voeren het motet uit, begeleid door twee violen en basso continuo onder leiding van Bert Mooiman.

Lotharius Zumbach d. Koesfeld werd in 1661 geboren in het Duitse Trier. In 1685 trad hij in dienst van de keurvorst van Keulen, als mathematicus en musicus. Na diens dood in 1688 vertrok Zumbach naar Leiden waar hij zijn inkomen voorzag als lector astronomie aan de universiteit en privatdocent wiskunde, filosofie en muziek. Vanaf 1699 was hij tevens organist van de Pieterskerk. In 1707 keerde hij

terug naar zijn geboorteland waar hij in juli 1727 overleed. Al zijn composities, waaronder motetten, sonates en concerten, ontstonden in zijn Leidse jaren. Een reden om hem te rekenen tot de Nederlandse componisten. Het motet "O Altitudo" is zijn eerste in druk verschenen compositie.

De uitvoering van het motet vindt plaats in de cantatedienst die traditioneel op oudejaarsdag om 17.00 uur in de Hooglandse kerk wordt gehouden. Liturg bij deze dienst is ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam. Hij beschouwt het motet als een lied van verwondering, waarmee we het jaar uitluiden. De toegang tot de cantatedienst is gratis; aan het einde wordt voor de kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Voor meer informatie over de cantatediensten, zie de website van stichting Cantate Domino: www.stichtingcantate.nl

Meer informatie over het motet is te verkrijgen bij de uitgeverij Erve Muziek, bij de ontdekker van het motet, de heer Rein Verhagen. Hij bereidt thans een publicatie voor over het muziekleven rond de Leidse universiteit in de jaren 1680 tot 1710. Zie: www.ervemuziek.nl/contact/

Diaconale info vanuit De Bakkerij

Nieuwjaarsontmoeting 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 wordt in De Bakkerij het nieuwe jaar weer als vanouds ingeluid met een informele ontmoeting. Dat doen we natuurlijk met een hapje en een drankje, maar ook, zoals de laatste jaren, met een optreden dat het aandachtsveld van de diaconie op een creatieve manier wil verwoorden, verbeelden en onthullen: zangeres Barbara van Velzen gaat ons verrassen met Engelse en Nederlandse liederen die in haar beleving aansluiten bij het werk van De Bakkerij. U bent van harte uitgenodigd in De Bakkerij, vrijdag 19 januari van 16.30 – 18.00 uur.

Meer dan 100 bezoekers kwamen '7 kijken'

Kom 7 kijken stond er op de uitnodigende flyer voor het Diaconaal Weekend. Meer dan 100 kijkers kwamen op zaterdagmiddag 11 november naar De Bakkerij. Acht eigentijdse kunstwerken rond de Zeven Werken van Barmhartigheid werden tentoongesteld. Heel verschillend en door heel verschillende groepen gemaakt!

U kunt de kunstwerken bekijken tijdens de openingsuren van De Bakkerij (ma. t/m do. 9 tot 17 uur en vr. 9 tot 12 uur. Ze staan er tot en met vrijdag 19 januari 2018).

Nieuwe projectmedewerkers 'op de kook toe'



Met het vertrek van Gerda Pieters op 1 oktober zag het er even naar uit dat we het wellicht langere tijd zonder projectmedewerker zouden moeten doen voor het project 'Op de Kook toe'. Petra Akkerman heeft inmiddels wel vanuit het team van vrijwilligers vol enthousiasme de coördinerende taken op zich genomen, maar zou volgens onze planning nog tot 1 maart 2018 ondersteund worden door een projectmedewerker.

Daar is met ingang van 1 november gelukkig weer in voorzien met de komst van niet één, maar zelfs twee parttime projectmedewerkers. Eén van hen is inmiddels voor diverse mensen al een vertrouwd gezicht geworden, want dat is Carijn Westeneng die sinds 1 april van dit jaar zich al inzet voor het project 'Oma gaat op stap'. De andere helft van het koppel wordt gevormd door Yiri Bloemkolk. Yiri hoopt in januari zijn studie toegepaste psychologie aan de Hogeschool Amsterdam af te ronden, heeft de nodige pedagogische vaardigheden opgedaan en ervaring in het begeleiden van jong en oud, in de vorm van persoonlijke coaching en groepstrainingen. Daarnaast heeft Yiri een persoonlijke interesse in koken en ook dat is mooi meegenomen bij de ondersteuning van ons project.

Met de komst van Yiri en Carijn hopen we Petra en het team van vrijwilligers van 'Op de Kook toe' in de komende maanden weer voldoende ondersteuning te kunnen geven om de overgang naar een project dat volledig door vrijwilligers gedragen gaat worden wat soepeler te laten verlopen.

E: info@opdekooktoe.nl

T: 06 – 110 064 32

W: www.opdekooktoe.nl

Oma Gaat Op Stap, gaat u mee?

Steeds meer ouderen weten de weg te vinden naar Oma gaat op stap, het project van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Want ook in de winter zijn er genoeg mooie dagen om heerlijk samen op stap te gaan. Bijvoorbeeld met de rolstoel of rollator even een rondje buiten lopen met daarna een warme kop koffie. Of gezellig naar de kerstmarkt in de Intratuin waar nu sfeervolle miniatuur kerstdorpjes staan.

Heeft u nu ook zin samen met iemand op stap te gaan, maar vindt u het ongezellig of lukt het u niet om in uw eentje te gaan? Bel dan even met Carijn in De Bakkerij. Dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en zoeken we een vrijwilliger die goed bij u past. Maar misschien lijkt het u wel leuk om als vrijwilliger samen met iemand op stap te gaan! Ook dan kunt u contact opnemen met Carijn. Dan kunnen we kijken met wie u op stap kunt gaan!

Carijn Westeneng

T: 071 - 51 44 965

E: cwesteneng@debakkerijleiden.nl

W: www.omagaatopstap.nl

Zomerbonnenactie

Ook dit jaar is er rond Kerst aandacht voor de Zomerbonnenactie van de protestantse en rooms-katholieke diaconieën. De bonnen voor levensmiddelen worden, in samenwerking met SUN Leiden, uitgegeven aan mensen die dat nodig hebben.

Uw bijdrage is welkom op rekening NL 46 INGB 0000097065

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Zomerbonnenactie.

Aub geen groot speelgoed

maar wel babykleertjes t/m maatje 98
De Stichting Babyspullen kan geen groot speelgoed gebruiken voor de babypakketten. Ook De Bakkerij en De Voedselbank hebben er geen bestemming voor.

U kunt u groot speelgoed beter naar de Kringloop brengen.

Kerstdiner voor dak- en thuislozen

Op woensdag 20 december wordt weer het gratis kerstdiner voor dak- en thuislozen geserveerd in de Leidse Marekerk. Om half zes gaat men aan tafel, om samen te eten. Straatpastor Folly Hemrica vertelt het kerstverhaal, er is muziek en er worden kerstliederen gezongen en ten slotte krijgen de gasten een kerstpakketje mee.

De organisatie en uitvoering is in handen van De Stichting Straatpastoraat Leiden en M25 Leiden Regio.

En nu ben ik aan de beurt!



Na bijna 20 columns in het Bulletin mag ik van uw vaste columnist eindelijk het woord eens voeren. Dat werd tijd zeg, een orgel wordt wereldwijd beschouwd als de Koning(in) der instrumenten, en een beetje belangstelling voor mijn mening zou fijn zijn. Ik verblijf sinds de jaren 80' in Nederland, dus kan mij inmiddels ook goed in uw taal uitdrukken, "oh yes I can".

Ik ben in elk geval erg blij met mijn plek in uw Regenboog. In Engeland stond ik achterin tegen een ronde kerkmuur en pal achter de voorganger. Gelukkig praatte de dominee de andere kant uit by the way. Ik ben niet echt van het gesproken woord, ik ben meer van de muziek of course. In de muziekschool in Leiderdorp stond ik ook tegen een muur, en ingeklemd tussen een zijmuur en het podium. Dat was echter niet het ergste. Dat gebouw had een galerij, waardoor je van bovenaf zo naar mijn binnenwerk kon kijken.... Er riep toen ooit eens iemand "daar is geen fluit aan"....how awful, ik heb er nota bene 143 (pijpen van 'fluitmensuur' zou uw columnist zeggen)! Maar erger nog, er werden papieren vliegtuigjes gegooid en er is zelfs, echt waar, een bierglas in mij terechtgekomen. Drankorgels heb ik sindsdien helemaal niks mee

Overigens ben ik niet de enige met 'vliegtuigervaring'. Ik heb een ver familielid in Leiden, die staat in de Hooglandse Kerk. Die had net zijn nieuwe kas gekregen toen een kind een vliegtuigje lanceerde. Die bleef hangen tussen zijn pedaalpijpen. Hij noemde zich direct Leiden International Airport...ach ja, jeugdige overmoed. Het is nog een jong broekie hoor, hij is uit 1892, ik dateer uit 1875. Ik ben zelfs het oudste Engelse orgel in Leiden, het Hill-orgel in de Pieterskerk is uit 1883. Het is maar dat u het weet.

Maar goed, in de Regenboog heb ik de ruimte. Ik sta niet tegen een muur en kan daardoor vrij ademen. Ok, ok, de voorganger praat nu wel naar mij toe, maar ach, you can't have it all nietwaar. Ik ben daardoor wel (te) makkelijk toegankelijk, er staat inmiddels aardig wat materiaal achter mij opgeslagen. No problem, maar er slingeren wel wat zaken binnen mijn territorium. Voor degene die zijn hamer al een jaar of wat kwijt is: die ligt op mijn balg. En haal dan ook meteen die concertposter uit 2012 even weg. Mister Simon Johnson heeft mij toen fantastisch bespeeld, maar oh dear oh dear ik ben geen archiefkast.

Ik heb het wel naar mijn zin in de Regenboog, dat wil ik wel even zeggen. Uw organisten behandelen mij met respect en liefde. Er wordt mooie muziek op mij gemaakt, van oude meesters tot de 'modernen'. En u zingt ook fijn met mij mee, ik geniet daar zelf ook van. Het

meest waardeer ik de meditatieve muziek na de overweging. Dan is het stil in de kerkzaal en wordt er altijd goed naar mij geluisterd (dat hebben wij orgels met onze bespelers gemeen.....).

Alleen die Resslerer vraagt soms wel veel van mij. Met alle registers open moet ik hard blazen. Ik kan bevestigen dat hij het rustiger aan doet, het valt mij op dat met name voor de dienst minder van mijn longen wordt gevraagd. Maar na de dienst blaas ik mijn toontje wel mee hoor. En als het mij niet bevalt ga ik gewoon wat zwevend klinken. Niet vals, maar ook niet helemaal zuiver haha.

En ik kan ook wel eens spontaan een toon laten hangen. Dat levert altijd frustratie op bij de organist(e), die kent zijn plaats dan weer. Organisten lijken wel eens te denken dat de wereld om hen draait, maar dat is niet zo. Wij Koning(in) der instrumenten zijn immers het center of the universe.

Wel word ik een jaartje ouder en dat kan de luisteraar wel merken. Uw columnist zal daar de volgende keer meer over schrijven. Maar ik sluit af in mijn eigen taal: "Merry Christmas and a happy New Year!"

P.S. geen Brexit voor mij, ik blijf graag nog even bij u!

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

December		
Za 16	15.00-17.00 u	Licht verbindt
Januari		
Zo 07	11.15 u	Nieuwjaarsborrel
Ma 08	20.00-21.30 u	Leerhuis
Di 09		Uiterste inleverdatum Bulletin 1
Wo 10	13.30 u	Poëziemiddag
Zo 14	15.00-17.30 u	Nieuwjaarsconcert
Ma 22	20.00-21.30 u	Leerhuis

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
17-12	Advent 3, kennismaking Ds. Zwart	Leden geloofsgemeenschap	RK Vicariaat
17-12	19.00 u Kerstsamenzang		
24-12	10.00 u geen viering		
24-12	18.00 u Kinderkerstfeest	Pw. M. Hoogervorst	
24-12	21.30 u Kerstnacht , m.m.v. Arcobaleno Viering van de Maaltijd	Pst. T. Scholtes	RK Adventsactie
25-12	10.00 u Kerst , m.m.v. Regenboogkoor Viering van de Maaltijd	Ds. B. Schelhaas	Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat
28-12	19.00 u Eucharistie in Stiltecentrum	Pst. T. Visser	
31-12	10.00 u	Pw. M. Hoogervorst	Bestemd voor AKM
31-12	's avonds geen viering		
07-01	Viering van de Maaltijd, nieuwjaarsborrel	Ds. B. Heubeck	RK Vicariaat
14-01	Aandacht voor vrijwilligers	Pw. M. Hoogervorst	PGL
21-01	Viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Ds. K. Zwart	PGL zondag van de oecumene
25-01	19.00 uur Eucharistie in Stiltecentrum	Pst. T. Visser	
28-01		Nog onbekend	RK Vicariaat

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.