

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 44 nr. 6
sept. - okt. 2017

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Vredesweek 2017	2
Hoe verder na het afscheid van ds. Inge Smidt?	4
Hoe verder na het vertrek van Inge?	4
Medeleven	5
Wekelijkse bloemengroet	5
Een nieuw gezicht	5
Oproep voor nieuwe Liturgisch Assistenten (Litassen)	6
Jeugd- en jongerenwerk	6
Afscheid van AKM en Wijkkerkenraad	6
De AKM en de centen	7
De kerk in onze tijd	8
Reis naar Israël	8
Uitnodiging leeskring Er Zijn van R. Bosch	8
Avond over Augustinus	9
Poëziemiddag woensdag 27 september	9
Film in de Regenboog	9
Allerzielen buiten	10
Nieuwe werkgroep kinderkerstfeest wil van start gaan	10
Komt er een derde editie?	11
Bericht van de Milieugroep	11
Expositiewisseling	11
Groene Kerk online	12
Verslag bezoek Apostolisch genootschap aan de Regenboog	12
Discussieavonden over oecumene	12
Diaconale info vanuit De Bakkerij	13
Een volgende stap	15
Mobiele telefoon tijdens de eredienst?	15
Agenda	16
Vieringenrooster	17

Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen

Redactioneel

Dit Bulletin verschijnt aan het begin van de Vredesweek. In het hele land vinden er in dit kader activiteiten plaats met in Leiden een Vredeswake op het Stadhuisplein en een Vredeszondag in de Regenboog. Het thema dit jaar is 'de kracht van de verbeelding'. In de Vredeskrant wordt dit thema concreet gemaakt. Als u geen exemplaar hebt, dan kunt u hem gratis downloaden op www.vredesweek.nl. Het Bulletin opent met een column van Vincent Bijlo, Ambassadeur van Vrede van Pax.

In dit nummer leest u ook hoe we als geloofsgemeenschap verder gaan na het vertrek van ds. Inge Smidt. Daarna stelt Noortje Luning zich voor. Zij gaat de komende twee jaar werken aan het project 'Kijken met andere ogen', over de maatschappelijke rol van de Regenboog in de Merenwijk. Pastor Marianne Hoogervorst is de trekker van een nieuw project over jeugd- en jongerenwerk in de Regenboog.

Het nieuwe winterseizoen is weer begonnen en er staan weer veel activiteiten op het programma. Ik licht er een paar uit: een reis naar Israël met ds. Hans Snoek, een leeskring over het boek "Er zijn" over Keltisch-christelijk geloven, een avond over Augustinus met de bekende journaliste Monic Slingerland en de voorbereiding van het kinderkerstfeest door een nieuw te vormen werkgroep waarvoor enthousiaste leden worden gezocht.

Tenslotte vertelt Corine hoe het staat met haar aanvraag van een blindengeleidehond en beschrijft Frank Ressler hoe handig een mobiele telefoon kan zijn voor een organist tijdens de zondagse viering.

De redactie wenst u veel leesplezier.



Vredesweek 2017



De Vredesweek vindt dit jaar plaats van 16 t/m 24 september. Verderop in het Bulletin vindt u een aankondiging van de Vredeswake op het Stadhuisplein op 21 september. De Vredes-zondag in de Regenboog is op 24 september. Tijdens de landelijke voorbereiding van de vredesweek sprak Vincent Bijlo, Ambassadeur van Vrede, de volgende column uit op de Ambassadeursdag van Pax.

Vrede, zeg het eens een paar keer hardop: "Vrede". Het klinkt goed, het klinkt vredig, rustig, rustiek. Vrede, soms loop ik te wandelen, bijvoorbeeld in een Duits bos, en dan ligt dat bos er zo ontzettend vredig bij. Niets zo vredig als een Duits bos. Het bos voelt aan als een soort wiedergutmachungsbos. Het lijkt wel alsof alle bomen fluisteren: "Wir schaffen das."

Natuurlijk is dat bos niet vredig, een bos is een bos, het stond er in oorlogstijd net zo vredig bij als nu. Ook toen floten de vogels en ruiste de wind in de bomen. Het is vrede in mijzelf die het bos oproept, die vrede voel ik. Ik beziel het bos.

Ik heb geluidsopnames uit de Tweede Wereldoorlog waarop je bommenwerpers hoort vliegen hoog boven een bos met zingende nachtegalen. Je hoort vrede en oorlog tegelijk. Ik ken geen geluidsopname waarin je de zinloosheid van oorlog beter hoort. Het gebrom van de bommenwerpers is dreigend en geruststellend tegelijk. Het zijn geallieerde bommenwerpers, op weg naar het oosten, waar ze dood en verderf zullen zaaien.

Ik was 14 toen ik deze opname voor het eerst hoorde. Ze heeft mij geïnspireerd tot nadenken over oorlog en vrede. Ik was in die tijd doodsbang. We zaten nog midden in de Koude Oorlog. Ik voelde bijna fysiek de aanwezigheid van kernwapens. Ik stelde me de Amerikaanse president Reagan en zijn Russische collega Brezjnev voor, allebei zittend aan een tafel met daarop een rode knop. Er was een storing waardoor er vijandelijke raketten gesignaleerd werden. Ze drukten op de knop en er was geen weg meer terug. Of dat Brezjnev dronken was, zich nog een wodka inschonk en de fles per ongeluk op de rode knop zette. Ik droomde ervan, het waren verschrikkelijke nachtmerries. Ik wist namelijk precies wat er gebeurde als er een kernbom ontploft. Alles wat daarover in braille beschikbaar was was onder mijn vingers door gegaan. Je huid kwam bij de ontploffing door de hitte los van je botten. Dus ik rende in zo'n droom, mijn eigen huid als een zak achter me aan slepend, over straat.

In een andere droom stond ik voor mijn school toen de bom ontplofte, het was vlak voor het eerste uur. Ik dacht: ik ga dood, maar dat heeft wel een voordeel, ik heb geen proefwerk Duits. Dan werd ik wakker, badend in het zweet. Het was stil buiten. Ik kon die stilte niet verdragen, omdat ik dacht dat het de stilte voor de storm was.



Vincent Bijlo

Ik deed wat ik kon, maar wat kon ik doen om de vrede dichterbij te brengen, ik, middelbaar scholierkje uit Bussum? Ik was lid van de PSP. Onze leus was: Bussum in beweging! Bussum bewoog, zeker, heel langzaam, naar rechts. Wat kon ik doen? Liedjes maken tegen oorlog, dat deed ik, maar ze klonken zo lullig. Ik kon demonstreren tegen kruisraketten, in Amsterdam en Den Haag. Dat was zeer indrukwekkend, hoe zoveel mensen zo ontzettend aardig kunnen zijn. Het was een

grote lieve massa. Die kruisraketten, die de NAVO hier wilde neerzetten, stonden voor iets. Iets dat veel meer was dan wapens alleen. Ze stonden voor vrede zonder wapens, vrede zonder afschrikking.

De mooie lieve massa viel uit elkaar, het Oostblok viel uit elkaar, maar de echte oorlog kwam dichterbij dan ooit, in Joegoslavië. En ik wist niet meer wat ik moest doen met mijn pacifistische idealen. Ik dacht steeds maar: Als iedereen in de Tweede Wereldoorlog pacifist was geweest waren we nooit bevrijd van de Duitsers.

Wat moest ik doen inzake Irak? Ik heb lang nagedacht, ik kwam tot de conclusie dat ik tegen de aanval op het land was. Ik sprak op de demonstratie op het Museumplein op 22 maart 2003. We zijn nu meer dan 14 jaar verder en de geschiedenis heeft zich al weer een paar keer herhaald, met een enorme chaos tot gevolg. Waar heeft het allemaal toe geleid? Het leger van Saddam heeft IS gebaard, dat zich als een olievlek over verschillende landen heeft verspreid. De halve wereld heeft zich gemengd in de strijd in Irak en Syrië, maar zonder grondtroepen, dat durft men niet meer.

Libië is een grote chaos, Jemen ook, er heerst een hongersnood, miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen, er worden aanslagen gepleegd, de islamofobie grijpt om zich heen en wat hebben wij voor antwoorden? Zondebokken worden klaargezet, het is hetzelfde oude liedje, hetzelfde eeuwige patroon, het groepspatroon.

Er is geen individueel mens op de hele wereld te vinden die als je hem of haar vraagt of hij of zij oorlog wil "ja" zal zeggen. Maar zodra de mens in groepen gaat opereren gaat het mis, het is precies hetzelfde als met hooligans, of met corpsballen. Er bestaan hele aardige, een of twee ballen kan ik goed hebben, maar in een groep worden ze brallers.

Het antwoord op oorlog is niet vrede. Was vrede maar geen oorlog. Was vrede maar dat wapens zwijgen en mensen spreken. Was vrede maar rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Vrede is vechten om de oorlog uit te bannen. Vrede is met geweld of met dreiging van geweld een toestand van geen oorlog handhaven. Vrede is gewapende vrede, met de vinger aan de trekker bewaakt.

Wapens zijn niet uit te bannen. De mens is nietig, hij heeft alleen zijn handen, zijn vuisten, zijn voeten. Dat vindt hij veel te weinig.

Wapens zijn het staal geworden onvermogen van de mens om werkelijk met een ander in contact te komen. Woorden delven altijd het onderspit. Met woorden kun je niemand doden, woorden zijn niet meer dan het verplaatsen van lucht.



Nee, dan wapens. Wapens zaaien angst, wapens maken machtig, wapens maken superieur, wapens leggen wil op. Wapens zetten groepen tegenover elkaar, wapens maken wij en zij. Een echte, duurzame vrede bestaat alleen als wij niet meer wij en zij niet meer zij zijn. Als vooroordelen en veroordelen verdwenen zijn. Vrede is het doel van onze beschaving. De mens is het enige dier dat het vermogen bezit boven oog om oog, tand om tand uit te stijgen. Dat vermogen moet hij benutten, maar hij doet het niet. Dat komt omdat hij bang is voor de eeuwigheid. Want wat is die mens, die éénsecondevlieg in pak met stropdas. Was hij maar niet zo bang, had hij maar wat meer vrede met zichzelf. Je kunt alleen vrede bewerkstelligen als je vrede met jezelf hebt.

Ik ben een dromer, ik weet het, maar een gezonde geest moet af en toe dromen, anders wordt hij gek, en dan grijpt hij naar een wapen. Conflicten, groot en klein, ontstaan altijd door verblinding. Verblinding maakt dat je radicaliseert. Dat je je vastbijt in je absolute waarheid. Maar er is geen waarheid die absoluut is, net zoals vrijheid niet absoluut is. Nelson Mandela zei het al: "vrijheid gaat niet zozeer over het loskomen van boeien, maar om het leven op een manier waarbij je anderen respecteert en hun vrijheid vergroot."

Verbinding is het antwoord op verblinding. Verbeelding het antwoord op vergelding, empathie het antwoord op antipathie. Bedenk maar dat een vijand ook maar een mens is, een mens die uiteindelijk niets liever wil dan vrede.

Bron: www.vredesweek.nl

Hoe verder na het afscheid van ds. Inge Smidt?



Marianne Hoogervorst

Na een prachtige viering en een warm afscheid van ds. Inge Smidt moeten we als geloofsgemeenschap verder zonder haar. De wijkkerkenraad, de AKM en de PGL zijn aan het werk voor opvolging maar die is er niet binnen afzienbare tijd.

Ik zal dus even de enige pastor zijn. Sommige werkzaamheden moeten derhalve even blijven liggen, ander werk wordt door Ds. Hans Snoek en ondergetekende zoveel mogelijk voortgezet. Echter, onze tijd voor inzet is beperkt.

Dat wil niet zeggen dat u mij niet zou mogen benaderen bij persoonlijke vragen en/of noden. Daar wil ik altijd beschikbaar voor zijn en zal ik ook altijd tijd voor vrij maken. Schroom dus niet als u met een dringende vraag zit. U bent ten alle tijden van harte welkom!

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Tel. 06-20551458

Hoe verder na het vertrek van Inge?

Zondag 27 augustus hebben we in een feestelijke viering en met muziek, toespraken en speciaal voor de gelegenheid gedichte liederen afscheid van Inge genomen als predikant van onze geloofsgemeenschap. Nu moeten we verder en is de vraag wat er staat te gebeuren.

Opvolging van Inge

De eerste stap op weg naar een nieuwe predikant is inmiddels gezet. Er is een brief gestuurd aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Leiden (PGL) waarin gevraagd wordt om de procedure voor het beroepen van een predikant te starten. Om

hiervoor toestemming te krijgen moet de omvang van de predikantsplaats worden vastgesteld en moet de PGL laten zien dat ze in staat is de predikant te betalen. De omvang van de predikantsplaats wordt bepaald door de matrix en door de vooruitzichten en vitaliteit van de geloofsgemeenschap. Voor heel Leiden zijn er vier predikantsplaatsen beschikbaar. Die worden verdeeld over de vijf wijkgemeenten aan de hand van de matrix die onder andere is gebaseerd op aantal leden, opbrengst van Actie Kerkbalans en aantal bezoekers van de vieringen. Uit de matrix komt een hard getal. AKM en wijkkerkenraad vragen op grond van de vitaliteit van de geloofsgemeenschap om meer. Dat zal nog een spannende discussie in de Algemene Kerkenraad worden op 26 september.

Consulent

Volgens de regels van de Protestantse Kerk Nederland krijgt een wijkgemeente een consulent wanneer de predikantsplaats vacant is. Dominee René Venema heeft zich bereid getoond om deze taak op zich te nemen. De consulent adviseert de wijkkerkenraad en begeleidt het beroepingsproces. De werkgemeenschap van predikanten benoemt de consulent en het verzoek om dominee Venema te benoemen ligt daar. Als u dit leest is het hopelijk al afgehandeld.

Tijdelijke predikant

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van het geld dat nu overblijft omdat Inge weg is, een tijdelijke predikant aan te stellen. AKM en wijkkerkenraad zijn zich hierop aan het oriënteren en hopen binnenkort hierover een besluit te kunnen nemen. Dominee Hans Snoek zal als vrijwilliger de komende tijd blijven voorgaan en ook zorg dragen voor tafelvieringen, maar hij kan Inge niet vervangen. Een tijdelijke predikant zou ervoor kunnen zorgen dat een aantal zaken ondanks het vertrek van Inge toch door kunnen gaan.



Peterhans van den Broek ken wat voor

Meedenkers

In de weekagenda's van augustus heeft een oproep gestaan voor meedenkers. Er hebben zich vijf meedenkers gemeld. Los van alle formaliteiten rond het beroepen van een predikant, moeten wij beden-

predikant het best past bij onze geloofsgemeenschap. Daartoe moeten we ons een beeld scheppen van de aard van de nieuwe voorganger: wat voor profiel kunnen we schetsen voor haar of hem? Welke taken willen we dat de predikant gaat vervullen? Om die vragen te beantwoorden moeten we ook weten hoe we de naaste toekomst van onze geloofsgemeenschap zien. Er is moet dus het nodige denkwerk worden verricht. AKM en wijkkerkenraad gaan samen met de meedenkers hiermee aan de slag. Omdat het een zaak is die ons allemaal aangaat, komt er ook nog een moment waarop iedereen de kans krijgt mee te praten en zijn mening te laten horen.

Peterhans van den Broek

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk, Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl.

Een nieuw gezicht



Noortje Luning

Het komende jaar ben ik aan het werk bij de Regenboog voor het project 'Kijken met andere ogen'. Dit project heeft als doel om de maatschappelijke rol van de kerk in de wijk te versterken. Het eerste jaar van dit tweejarige project bestaat uit het onderzoek naar wat er speelt in de Merenwijk en wat de rol van de Regenboog daarin zou kunnen zijn. En dat onderzoek ga ik uitvoeren.

In februari ben ik afgestudeerd aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen met een Master theologie. Ook mijn Bachelor theologie heb ik in Groningen behaald, maar dan aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik heb voor theologie gekozen vanwege een brede interesse, en ik heb me uiteindelijk gespecialiseerd in godsdienstfilosofie. Ik heb er zin in om alles wat ik tijdens deze jaren studie heb geleerd in de praktijk te brengen.

De komende tijd zullen we elkaar dus regelmatig zien in en om de Regenboog. De eerste maanden van de onderzoeksperiode zullen voor mij vooral bestaan uit kennismaken. Ik ben benieuwd naar de gemeenschap: wie zijn de Regenbogers en wat beweegt hen? Wat speelt er in de kerk, en wat speelt er in de wijk? Na die eerste periode spitst het onderzoek zich toe en zal ik me gaan verdiepen in enkele thema's die in de eerste maanden naar voren zijn gekomen.

Gedurende het onderzoek wordt er regelmatig overleg gepleegd met de steungroep die in het leven is geroepen voor dit project. Ik zal regelmatig van me laten horen in het Bulletin of de weekagenda om op die manier te delen wat ik tegenkom tijdens dit project.

Ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten op de Regenboogzondag!

Noortje Luning

Oproep voor nieuwe Liturgisch Assistenten (Litassen)

Al enkele jaren wordt de voorganger tijdens de dienst geassisteerd door liturgisch assistenten en de ervaring leert dat dit een leuke manier is om eens in de 4 à 6 weken op een andere manier bij de kerkdienst betrokken te zijn. Ook de komende jaren willen we natuurlijk kunnen genieten van Litassen in De Regenboog en daarom zijn we op zoek naar versterking voor het team van Litassen.

Dus heeft uw zoon of dochter reeds "Kom aan Tafel" of basiscatechese gedaan en lijkt het hem of haar leuk om vanaf komend kwartaal als junior of senior Litas actief te zijn, stuur dan een bericht naar geertjanlisette@casema.nl. Mocht je eerst meer willen weten over de taken van Litas, schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen.

Geert-Jan, Lisette en Dorothea

Jeugd- en jongerenwerk



Op 20 augustus is op een zo'n breed mogelijke manier ieder van de geloofsgemeenschap geïnformeerd over een onderzoek betreffende het jeugd- en jongerenwerk in de geloofsgemeenschap van de Regenboog. Tot nu toe zijn er twee stappen genomen.

De eerste stap:

Dit betrof een online – enquête om er achter te komen hoe belangrijk de gemeenschap het jeugd- en jongerenwerk vindt. Dit onderzoek is afgerond als u dit leest.

De tweede stap:

Martin de Groot, Jeugdwerkadviseur voor het JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) zal met zoveel mogelijk mensen van de



Martin de Groot

Regenboog op zoek gaan naar de drijfveer van het plaatselijke jeugdwerk. Zoals hij zelf schrijft: 'Iedereen die actief is met jeugd in en rond de kerk is van harte uitgenodigd. Maar ook iedereen die hart heeft voor de jeugd en het

geloof.' Deze bijeenkomst is gepland op woensdag 20 september en begint om 20.00 uur. Het programma zal naast een inleiding bestaan uit groepsgesprekken met als onderwerp: 'Verlangen zet mensen in beweging.' Je bent hierbij van harte uitgenodigd.

Als je komt dan graag even aanmelden via mijn mailadres.

Goed om te melden is dat de PGL via Peterhans v.d. Broek mij gevraagd heeft dit project handen en voeten te geven. Hoe oecumenisch wil je het hebben? Een opdracht vanuit de PKN uitgevoerd door een RK pastor ten behoeve van onze oecumenische gemeenschap. Echt heel bijzonder.

Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet contact met mij te zoeken.

Marianne Hoogervorst – r.k. pastoraal werkster
Mail: pastor.regenboog@gmail.com

Afscheid van AKM en Wijkkerkenraad

Na ruim twee jaar heb ik afgelopen voorjaar afscheid genomen als lid van de AKM en de Wijkkerkenraad. Bij mijn aantreden eind 2014/begin 2015 had ik aangegeven met veel enthousiasme de aanstelling te aanvaarden. Maar ik wilde wel de vrijheid hebben om, indien het te veel ten koste zou gaan van mijn gezin, vroegtijdig te kunnen stoppen. Uiteraard hoopte ik dat dit niet nodig zou zijn. Maar de praktijk blijkt onvoorspelbaar. De afgelopen tweeënhalve jaar heb ik met veel plezier de Regenboog mee mogen besturen. Mede-raadsleden gingen en kwamen, en er zijn net als in de jaren voor mijn aanstelling,



Els Frankhuijzen

veel wijzigingen doorgevoerd. Zichtbare veranderingen, zoals de beamers in de kerkzaal, een nieuwe website, maar ook minder zichtbare, zoals de nieuwe bestuursstructuur, het werk in de wijk en het herbezinnen op de manier waarop de Regenboog toekomstbestendig is. Voor mezelf waren het uiterst leerzame jaren, waarin ik hoop een goede steen te hebben kunnen bijdragen aan onze geloofsgemeenschap. Ik zag mezelf als vertegenwoordiger van de generatie die zo meteen de Regenboog moet gaan voortzetten. De generatie die aan de wieg heeft gestaan van de Regenboog, waarvan op dit moment nog velen heel actief zijn, zal zo langzamerhand de stok over gaan geven aan de jongere leden. Een generatie met minder vrij besteedbare tijd, een generatie die sowieso minder in de kerk te vinden is. Daar is met de nieuwe bestuursstructuur al op voorgesorteerd. Want wat me wel duidelijk is geworden de afgelopen jaren, is dat de Regenboog bestaat uit een hele grote groep enthousiaste geloofsgenoten. Al deze schouders maken de geloofsgemeenschap, uiteraard in hechte samenwerking met de voorgangers en de moederkerken. Ik wens mijn medebestuurders, alle andere vrijwilligers en de voorgangers veel inspiratie, wijsheid en vooral veel plezier bij het leiden en besturen van onze mooie geloofsgemeenschap. En ik wil u allen danken voor het vertrouwen. De komende tijd ga ik als lid genieten van de

vieringen en misschien weer actief worden bij de kinderen. Als ieder een steentje bijdraagt, blijven we een bloeiende gemeenschap.

Vriendelijke groet, tot ziens, Els Frankhuijzen

De AKM en de centen



Yes, we presteren beter, want het kerkbezoek in de Regenboog stijgt dit jaar opnieuw. De eerste 8 maanden bezochten 4075 personen de vieringen, meer dan de 3940 bezoekers in dezelfde periode vorig jaar. De topper dit jaar is de afscheidsviering van ds. Inge Smidt met 280 bezoekers op 27 augustus. Maar hieraan kan de groei niet worden toegeschreven, want vorig jaar was de Misa Criolla de topper eveneens met 280 kerkgangers. Ds. Boudewijn Nieuwenhuijse trok met zijn jaarlijkse midzomerviering veel meer kerkgangers, want dit jaar bezochten 85 personen deze viering en vorig jaar waren dat er 50. Het communicatiemiddel 'stilte' om nader tot God te komen scoorde ook hoog, want 120 mensen gingen naar de Taizéviering op 18 juni. Die groei in kerkbezoek moeten we houden, en maak hem groter door eens uw leuke buurvrouw mee te nemen naar de Regenboog. De kerkgangers stopten in de eerste 8 maanden van dit jaar 5405 euro in het eerste collectemandje bestemd voor de eigen geloofsgemeenschap, en 4950 euro in het tweede mandje bestemd voor goede doelen van de Rooms-Katholieke kerk en Protestantse kerk buiten de Regenboog. Bij haar afscheid als dominee ontving Inge Smidt een mooi bedrag als gift van de geloofsgemeenschap uit de girale collecte voor haar. America: here she comes. De volledige collectegegevens in de drie zomermaanden staan in de tabel op de volgende bladzijde.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Regenboog	Tweede mandje: Specifieke bestemmingen
			Euro	Euro Bestemming
4 jun	Pinksteren, dopen	165	205	215 RK Missionarissen
11 jun		80	220	100 Diaconie
18 jun	Taizéviering	120	180	130 PGL
25 jun		100	120	110 Diaconie
2 jul		55	60	55 PKN Jeugdwerk
				60 Raad van Kerken
9 jul		110	230	105 Diaconie
16 jul		85	115	85 PGL
23 jul		75	100	70 RK Vicariaat
30 jul		55	70	65 Diaconie
6 aug		85	100	80 PGL
13 aug		85	105	90 Zomerzending
20 aug		80	100	105 RK Verkeersmiddelenactie
27 aug	Afscheid ds. Inge Smidt	280	480	770 Godsdienstonderwijs Openbare Scholen

PGL = Protestantse Gemeente Leiden

Bert Minne, penningmeester AKM

De Kerk in onze tijd

De Raad van Kerken houdt in september een actie onder de titel: 'Thuis bij God, gastvrij voor mensen / kerkproeverij.' Iedere kerkganger wordt gevraagd om iemand uit te nodigen met de woorden: 'Zin om naar de kerk te gaan met mij?' 'Daarbij met uw vriend, buur of familielid een concrete afspraak te maken om op een zondag SAMEN naar de kerk te gaan.

Wat zou het geweldig zijn als wij, leden van de geloofsgemeenschap de Regenboog ons aansluiten bij dit initiatief en daadwerkelijk iemand mee nemen naar de kerk. We gunnen het toch iedereen om even op adem te komen? Om geïnspireerd te raken? Dus..... We zetten er graag wat stoelen bij.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Reis naar Israël



Net voor de vakantie heeft de AKM het groene licht gegeven aan Hans Snoek om in het voorjaar van 2018 een reis te organiseren naar Israël. Mocht U belangstelling hebben, laat dat dan even

weten (hsnoek56@gmail.com), dan krijgt U informatie over de reis. Uiterste datum voor inschrijving is 20 september.

Uitnodiging leeskring Er Zijn van R. Bosch



Afgelopen jaar was er een gesprekskring o.l.v. ds. Inge Smidt over een boek van Tomas Halik. De deelnemers hadden er veel plezier aan. Daan Stigter en Barbara Heubeck hebben besloten om daar een vervolg aan te geven.

We willen met elkaar over een boek praten van Roel Bosch. Het heet: "Er zijn. Keltisch – christelijk geloven".

Roel Bosch gaat op zoek naar typisch Keltische spiritualiteit, naar haar aandacht voor het hier en nu, voor het beleven van de heiligheid van God in het alledaagse bestaan. Hij noemt het een soort "geaard geloven". Velen kennen Keltische zegenspreuken die God als schepper, verlosser en voleinder bij elkaar houden. De Kelten hadden zin voor poëzie en schoonheid. Roel Bosch is via de Nederlandse Iona Groep verbonden met de Iona-Community op het eiland Iona voor de Schotse kust. Waar in de

jaren 30 van het vorige eeuw uit oude ruïnes na eeuwen weer een soort klooster ontstond en een heel eigen liedcultuur is ontstaan. Ook in de Regenboog zingen we steeds weer lona-liederen, b.v. uit het nieuwe liedboek. Het boek is makkelijk te lezen, want er worden op een speelse manier liederen, gebeden en anekdotes uit deze kring doorgegeven. Elk hoofdstuk sluit met een aantal verdiepingvragen, die een mooi houvast vormen voor ons gesprek.

We komen om de vier weken, 's maandags om 20.00 uur bij elkaar in de Regenboog. De eerste keer zal zijn op maandag 25 september 2017. We hebben het dan met hoofdstuk 1 over de vraag: Zijn deze geloofsteksten nu diepzinnig, op een positieve manier eenvoudig of gewoon naïef? Daarna 23 oktober, 27 november, 22 januari 2018. De daaropvolgende bijeenkomsten zijn telkens de tweede maandag van de maand. U kunt zich opgeven bij Daan Stigter, d.stigter@ziggo.nl, tel. 06 2025 4157. Maar men kan ook rustig gewoon binnenlopen.

Boekgegevens:
Auteur: Roel A. Bosch | Titel: Er zijn. Keltisch-christelijk geloven | Uitgeverij: Meinema | Aantal pagina's: 144 | Prijs: € 15,00 | ISBN: 9789021143408

Barbara Heubeck

Avond over Augustinus



In het afgelopen jaar hebben we als Regenbogers diverse keren stil gestaan bij 500 jaar Reformatie. Zo hebben we ons in de loop van 2017 verdiept in een aantal belangrijke denkers zoals Franciscus, Ignatius, Calvijn en Luther.

Een van de grote denkers in het Christendom is Augustinus. Vriend en vijand erkent dat deze

bijzondere theoloog ook in de 21e eeuw nog steeds onwaarschijnlijk veel invloed heeft op ons denken. Om die reden leek het relevant om een avond aan Augustinus te besteden. Daarvoor hebben we Monic Slingerland bereid gevonden - iemand die in haar leven een bijzondere weg is gegaan.



Monic Slingerland is een bekende journaliste die inmiddels vele jaren werkt bij Dagblad Trouw. Van huis uit heeft zij een protestantse opvoeding gekregen. Op latere leeftijd heeft ze besloten om

over te gaan naar het Katholicisme. Samen met prof. Paul van Geest heeft zij een boek geschreven over Augustinus. Op maandag 25 september zal ze ons vertellen over haar visie op Augustinus. Vanaf 20.00 uur is iedereen hartelijk welkom in de Regenboog.

Aanmelden bij ds. Hans Snoek –
hssnoek56@gmail.com
Dit is van groot belang omdat zowel Monic als mijn persoontje van ver moeten komen.

Poëziemiddag woensdag 27 september

Oude foto's, vertrouwde geuren, zoveel dierbaar, ook veel wrang. Weet je nog wel? Wat bleef, wat verdween?

Vragen die wij tegen komen wanneer wij gedichten lezen van Bernlev, Kopland, Tom Lanoy, Tjitske Jansen en anderen.

Leiding: Ronald da Costa

tijd: 13.30-15.00 uur

plaats: Stiltecentrum

kosten: € 5,00

graag opgave bij Anja Rijken, tel. 071-5216606

Film in de Regenboog

Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 5,00

Leiding en nagesprek: Ronald da Costa

Donderdag 5 oktober.

Kollektivet (Denemarken 2016, regie: Thomas Vinterberg)

Hoe kwetsbaar stel je je op in een woongroep? Hoe kijken wij daar tegen aan? Het zijn vragen die worden opgeroepen als we naar deze film



kijken, die ons aan het denken zet. Er over praten met elkaar maakt film kijken tot een beleving. Erik en Anne leiden een gelukkig leven met hun dochter Freja.

Wanneer ze een oude

villa erven, besluiten ze met vrienden een woongroep te beginnen. Vinterberg (Festen, Jagten) maakte het zelf mee en ontdekte hoe kwetsbaar mensen zijn wanneer ze besluiten alles met elkaar te delen. Hoe ga je om met verlangen en jaloezie en welke rol speelt je verleden? Een meeslepend verhaal van 'wel willen', maar 'niet altijd kunnen'. Met de topacteurs Trine Dyrholm en Ulrich Thomsen.

Allerzielen buiten



Net als vorig jaar willen we ook dit jaar op 2 november de kerkdeuren openstellen voor ieder die een rouwende wil gedenken. Dit willen we weer doen onder de titel: ALLERZIELEN BUITEN.

Terwijl ik dit schrijf, is het nog prachtig zomerweer. Toch is het over twee maanden alweer zover en zijn Joke Langeveld en ik bij elkaar geweest om te kijken wat er gedaan moet worden.

Dit stukje is een oproep aan alle mensen van de geloofsgemeenschap de Regenboog om na te denken welke bijdrage u kunt leveren die dag. We hebben we mensen nodig die flyers willen rondbrengen in de wijk. Ook hebben we mensen nodig die, in overleg met Joke, posters ophangen door de gehele stad heen. Dit zal dienen te gebeuren in de eerste weken van oktober.

Voor 2 november zelf hebben we mensen nodig die koffie/thee willen schenken en mensen die met de bezoekers een praatje willen maken als zij dat aangeven.

De kerk is die dag open van 17.00 - 19.00 uur. Om 19.00 uur zal er een korte, afsluitende viering zijn.

Wij willen u vragen om u alvast aan te melden bij een van onderstaande adressen.

Samen mogen we hieraan handen en voeten geven. Samen staan we sterk !

Joke Langeveld – jokelangeveld47@gmail.com
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
pastor.regenboog@gmail.com

Nieuwe werkgroep kinderkerstfeest wil van start gaan

Wie is goed in wervende artikelen schrijven?

Wie kan de traditionele kerstliederen met de piano begeleiden?

Wie leert aan kinderen graag liederen aan?

Wie is er goed in het maken van folders en posters?

Wie voert graag regie?

Ik denk dat niemand al deze dingen goed kan. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Als u maar één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, wilt u zich dan melden? Want bij de voorbereiding van het kinderkerstfeest zijn verschillende mensen nodig met heel uiteenlopende gaven. Tot nu toe werd het kinderkerstfeest voorbereid door de werkgroep kindernevendienst. Maar deze groep wordt steeds kleiner en kan dit niet meer doen. Daarom is het nodig om een nieuwe groep samen te stellen alleen voor de kinderkerst. Marianne Hoogervorst heeft voor deze werkgroep een nieuwe opzet voor het kinderkerstfeest gemaakt. Kinderen zijn daarin actief, ook een kinderkoor willen we weer samenstellen en het publiek een rol geven. Eerlijk is eerlijk, zonder uw medewerking is Kinderkerst niet te realiseren dus....

Meld u aan.

Voor de herfstvakantie, 15 - 22 oktober, willen we een eerste keer bij elkaar komen. U kunt zich aanmelden bij:

Barbara Heubeck-Duijts 071-522 34 03

Komt er een derde editie?



Het lijkt nog mijlen ver weg, maar toch ga ik nu al beginnen met de voorbereidingen voor de derde

editie van ons nieuwjaarsconcert. Als belangrijkste ingrediënt geldt de inbreng van muzikanten. Ik weet dat er veel talent schuilt in de Regenboog en in de Merenwijk als geheel. Dit is een oproep aan mensen die het leuk vinden om muziek te maken voor anderen en te luisteren naar wat anderen op muzikaal gebied te bieden hebben. Om te zien of we met elkaar weer een middagprogramma kunnen samenstellen met een gevarieerd aanbod van muziek en muziekstijlen, deze vraag: Wie doet er mee?

Het concert zal plaatsvinden op zondag 14 januari 2018.

Het nieuwjaarsconcert is door en voor iedereen. Het wordt, door de verschillende optredens, een heel afwisselend programma met instrumentale muziek maar ook met zang. Het programma wordt samengesteld uit jullie bijdragen, die mag variëren van Andriessen tot Zimmermann, klassiek of modern, zang of instrumentaal, alleen of met een groepje. Aanmeldingen zijn welkom bij Edo Elstak: ejh.elstak@telfort.nl

Bericht van de Milieugroep



Over het jaar 2016 bedraagt de opbrengst van de Milieugroep € 1520,-. Hierbij roepen we u op een goed doel te nomineren, dat volgens u in aanmerking komt voor een donatie uit

de jaaropbrengst van de Milieugroep. Wilt u hierbij een korte duidelijke omschrijving geven van het doel, en verder de naam, het adres en woonplaats, en ook het rekeningnummer, waarop een donatie kan worden overgeboekt. Daarnaast willen we weten wat uw binding is met het aangedragen goede doel. Het doel mag het jaar hiervoor niet al een donatie uit dit

fonds toegewezen hebben gekregen. Uiteindelijk beslist de AKM in haar vergadering welke goede doelen worden bedacht, en hoe de jaaropbrengst over die goede doelen wordt verdeeld.

U kunt uw voordracht indienen door deze te sturen naar één van de onder vermelde emailadressen.

Namens de Milieugroep,
Wim de Groot (margrietwim@gmail.com)
Dick Talma (dmtalma@hetnet.nl)

Expositiewisseling

Sinds 28 augustus hangen in de ontmoetingsruimte weer andere "kunstwerken"; dit keer een serie foto's, die gemaakt zijn door Theo Scholtes, ofmconv.



Theo heeft heel veel mooie series gemaakt. Tijd om daar eens wat van te tonen.

Zo na de vakantieperiode leek het een mooi moment om een serie foto's met als thema "Huizen" te exposeren.

We tonen een selectie uit een grotere serie. Een huis als een plek om jezelf te kunnen zijn.....
Een huis als een leefwereld.....
Een huis met openingen, een deur, een venster.....
Een deur, waar een 'verhaal' achter schuilt.....
Een deur, waardoor de wereld van het nieuws binnentreedt: een brievenbus.....
Een deur, als een spiegel van de bewoners van het huis: gemoedelijkheid....gastvrijheid....
Een deur, als toegang tot een werkplek... opbouwen van een bestaan...
Een deur, 'die naar stilte openstaat'..... (H.Oosterhuis, LB, gez.276; GvL nr.568)
Een venster met een blik naar buiten...
Een venster dat je toelacht....
Een venster dat licht binnenlaat in je huis.....
Een venster dat licht doorlaat in je leefplek.....
Muren, getekend door de tijd.....
De wereld als een droom, als een landschap waar het goed is om in te verblijven.....

En..... een blik op de snoepkraam op een zomerse dag op de markt....

Misschien roepen de afbeeldingen op tot herkenning, of zetten zij aan tot mijmeren.

Marijke Koeners

Groene Kerk online



De internetpastor Nikolaas Sintobin sj. Is al jaren de drijvende kracht achter Bidden Onderweg (www.biddenonderweg.org). Een manier om dagelijks te bidden terwijl je

letterlijk of figuurlijk onderweg bent. Deze pater heeft een nieuw initiatief: een online-audiotraite met als onderwerp: het milieu. In zeven podcasts van telkens een kwartier wordt, mede geïnspireerd door de pauselijke milieencycliek Laudato Si, gemediteerd aan de hand van bijbelteksten waarin de verhouding tussen God en Schepping centraal staat. 'Ons denken over de aarde in verhouding tot God is heel erg veranderd in de voorbije eeuwen, met name door wetenschap en secularisering,' klinkt het in de inleidende podcast. 'Het geloof in God als Schepper van hemel en aarde is op de achtergrond geraakt. Het besef dat God ons met liefde en uiterste zorg heeft gemaakt.' Van harte beveel ik deze audiotraite bij u aan. U kunt hem vinden door bovenstaand webadres in te typen en onder de agenda vindt u dan de ecologietraite 'leven in harmonie'.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Verslag bezoek Apostolisch genootschap aan de Regenboog

Onderstaand verslag schreef een lid van het Apostolisch Genootschap.

Op zondag 12 maart jl. bezocht een delegatie van de oecumenische Geloofsgemeenschap Merenwijk onze eredienst en nodigde ons na afloop uit voor een tegenbezoek aan hun eredienst in de Regenboog. Aan deze uitnodiging is graag gehoor gegeven op zondag 18 juni jl. De Regenboog is een unieke gemeenschap gedragen door de verschillende moederkerken, dus waarin zowel de protestantse (PKN) als de katholieke eigenheid voelbaar en zichtbaar is. Deze ochtend werd ingevuld met een bijzondere viering: een 'Taizéviering', met als thema: Vriendschap en verteld aan de hand van een icoon, waarop Jezus staat afgebeeld naast een ander persoon, waarvoor u uw eigen naam kan / mag invullen. Een Taizéviering wordt gekenmerkt

door veel muziek en momenten van stilte voor meditatie. De muziek heeft een herhalings-effect in zich als in een mantra en versterkt een flow, een trancegevoel. Uiteraard zijn er grote verschillen met onze eigen eredienst, maar zowel vooraf als bij het vervolg ervaar je de warmte die van de gemeenschap uitgaat naar alle gelovigen en wij zijn en voelen ons gewoon welkom, opgenomen in het geheel. Een van de eerste liederen die worden gezongen komt ons ook heel bekend voor: 'Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft', want zingen ook wij niet: 'Dit heilig vuur is in ons hart ontstoken en mag nimmer ondergaan...', verschillende teksten, maar in wezen met dezelfde inhoud, waarna vervolgens een ieder die wil de gelegenheid krijgt een lichtje, een kaarsje aan te steken. Voor mij het symbool om er zelf aan bij te dragen het vuur brandend te houden. Daarin komt ook het verschil met onze/mijn opvatting naar voren, want in alles wordt verwezen naar en/of gevraagd aan Jezus en God, de eeuwige ander. Zo ook bij het uitspreken van de verschillende voorbeden: het vragen aan de Heer om kracht om iets te kunnen dragen, of om steun of bescherming van bijvoorbeeld geliefden in moeilijke omstandigheden. Na ieder uitgesproken bede wordt het 'Kyrie' in 2-voud gezongen. De dienst wordt afgesloten met het 'Onze Vader' en de bede om zegen voor ons /mijn handelen. Een expliciete opdracht aan de gelovigen om zelf aldus te doen wordt niet gegeven, al zullen velen er wel naar streven. Zo op het oog is er een groot verschil in godsbeeld tussen het Apgen en deze geloofsgemeenschap, echter als we eerlijk en open luisteren herkennen we zeer zeker ook overeenkomsten in verlangen, bezieling naar dat wat mij als individu raakt. Hoe luidde de oude joodse wijsheid ook alweer? "Geliefd is de mens, als individu allen verschillend, maar bestemd voor hetzelfde, mens te zijn, daar waar geen mens is!"

Wim Flach

Discussieavonden over oecumene

De Ekklesia Leiden organiseert in het najaar van 2017 een drietal avonden om te spreken over 'oecumene'. Daarbij worden steeds gasten van buiten uitgenodigd.

Op 4 september spraken we met Mgr. Hans van den Hende (bisschop Rotterdam). Op 27 november met Mgr. Joris Vercammen (aartsbisschop van de Oud Katholieke Kerk).

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Moriaanzaal van het Hooglandse Huys. En op een nog nader te bepalen datum en plaats hopen we te kunnen spreken met een vooraanstaand lid van de PKN.

De doelstelling van deze dialoog is na te gaan wat de betekenis van 'oecumene' is anno 2017. En voor de Ekklesia een zoeken naar een antwoord op de vraag of zij als oecumenische gemeenschap nog wel 'de goede dingen doet'. De avonden zijn dus in eerste plaats bedoeld voor de eigen gemeenschap. Niettemin willen we graag u als leden van de Leidse Raad van Kerken hiervoor uitnodigen in het besef dat juist de Raad van Kerken aan de frontlinie staat als het gaat om het effectueren van de oecumene.

We gebruiken als 'werkdefinitie': Oecumene verstaan wij als de relatie tussen (christenen uit) verschillende kerken, als het bewustzijn van de wereldwijde gemeenschap van christelijke kerken, en als de bereidheid van christenen om aan deze gemeenschap te werken. Bron: 'Oecumene ondernemen. Handreiking voor beginnende en herstartende lokale raden van kerken', Raad van kerken, 2005, nr. 28.

Aanmelden kan via het adres: secretaris@ekkesialeiden.nl

Met vriendelijke groet,
Rob van den Boom, Secretaris Ekklesia
Leiden/Leidse Studenten Ekklesia

Diaconale info vanuit De Bakkerij

Oma gaat op stap is van start gegaan

Oma is nu echt op stap. Er hebben zich al veel ouderen aangemeld en de eerste ouderen zijn inmiddels met een vrijwilliger op stap geweest! Ze zijn naar het tuincentrum geweest of zijn samen een stukje gaan fietsen. Nu willen we natuurlijk nog meer mensen samen met iemand op stap laten gaan! Om de wensen van nog meer ouderen uit te laten komen, zijn wij hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met oma of opa op stap willen gaan.

- Hebt u belangstelling voor ouderen?
- Kunt u goed luisteren?
- Zoekt u leuk en nuttig vrijwilligerswerk?
- Vindt u het fijn om eropuit te gaan?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Maar ook als u zelf wat slecht ter been bent of het minder prettig vindt er alleen op uit te gaan, dan is Oma gaat op stap bedoeld voor u. Tijdens een kennismakingsgesprek geeft u aan waar u naar toe zou willen en wij zorgen ervoor dat u dit samen met een vrijwilliger kunt gaan doen.

Lijkt het u leuk om met een vrijwilliger op stap te gaan? Dan kunt u contact opnemen met Carijn Westeneng:

E: cwesteneng@debakkerijleiden.nl

T: 071 - 51 44 965

W: www.omagaatopstap.nl

Werk mee aan het kunstwerk 'De naakte kleden'



Tijdens het diaconaal weekeinde medio november vindt in Diaconaal Centrum De Bakkerij een tentoonstelling plaats van eigentijdse kunstwerken rond de Zeven Werken van Barmhartig-

heid. Wij hebben heel verschillende groepen bereid gevonden om één van die Zeven Werken met uiteenlopende technieken vorm te geven en de eerste kunstwerken zijn inmiddels klaar.

Als kerk kunnen wij natuurlijk niet achterblijven! Wij willen dan ook een interkerkelijke groep samenbrengen en een ruimtelijk beeld maken van "de naakten kleden". De eerste plannen en ontwerpen liggen klaar. Koffie, thee en wat lekkers ook.

Kortom: VAN HARTE WELKOM op maandag 25 september a.s. om 20:00 uur in De Bakkerij (Oude Rijn 44B Leiden).

Informatie: Tamara Breton, Diaconaal centrum De Bakkerij, tamarabreton@debakkerijleiden.nl, 06-29571073

Op de Kook toe

Op de Kook toe, het project van Diaconaal Centrum De Bakkerij, brengt mensen bij elkaar om het plezier en de aandacht voor het koken van een gezonde maaltijd weer opnieuw te ontdekken.

In de Kookateliers wordt in drie bijeenkomsten mensen geleerd om aandacht te besteden aan het bereiden van een maaltijd. De Kookateliers zijn er niet alleen voor cliënten van de Voedselbank, maar juist ook voor mensen die alléén hun potje moeten koken, een dieet hebben of het financieel niet breed hebben. Op de Kook toe brengt mensen bij elkaar om dat plezier en die aandacht voor het koken van een gezonde maaltijd weer opnieuw te ontdekken. Tijdens de Kookateliers is de ontmoeting met elkaar van groot belang.

Op de oproep in diverse kerkbladen voor nieuwe begeleiders werd positief gereageerd: er meldden zich vier nieuwe kandidaten aan! Samen met de vijf begeleiders die er al waren, gaan we in september enthousiast aan de slag.

Het aantal recepten is in het afgelopen jaar verdubbeld van drie naar zes dagmenu's. Inmiddels zijn we, in overleg met de diëtiste, druk bezig met het bedenken van weer drie nieuwe menu's. Natuurlijk moeten de nieuwe recepten voldoen aan de eisen van het project Op de Kook toe: ze moeten gezond, lekker én goedkoop zijn. In september gaan we tijdens de Kookateliers deze nieuwe recepten koken.

In januari 2017 gaven we een kookboekje uit met daarin zes dagmenu's voor minder dan € 2.50 per persoon. Die receptenboekjes hebben hun weg gevonden naar diverse belangstellenden. Mocht u belangstelling hebben voor een receptenboekje, dan kunt u er via ondergetekende een bestellen.

Voor plaats en tijd kookateliers:

www.opdekooktoe.nl

Voor vragen of aanmeldingen:

Gerda Pieters

E: gpieters@debakkerijleiden.nl

T: 06-20589063

N.B. Ook kerkelijke centra met kookfaciliteiten kunnen zich aanmelden om eventueel onderdak te bieden aan een kookatelier.

Zorgelijk signaal aan de gemeente Leiden

De afgelopen tijd zijn er meerdere mensen (vluchtelingen, asielzoekers, ongedocumenteerden) bij De Bakkerij binnengelopen, die niet geholpen kunnen worden door de organisaties die daar eigenlijk wel voor zijn. Gezien de schrijnende situaties proberen de diaconieën van De Bakkerij en Vluchtelingenwerk Leiden een oplossing te vinden, maar de hulp behoort niet tot de opdracht van Vluchtelingenwerk en de diaconieën hanteren weliswaar geen strakke regels en geven regelmatig een logeerplek in

Imani, ons opvanghuis, maar die opvangcapaciteit is op dit moment niet voldoende.

Imani zit regelmatig vol met gasten die nergens anders terecht kunnen in Leiden; niet bij de Binnenvest en niet bij STUV of de aan STUV verbonden Bed, Bad en Broodvoorziening in Leiden.

In een brandbrief aan de Gemeente Leiden hebben de diaconieën van De Bakkerij samen met Vluchtelingenwerk een verzoek gedaan voor versoepeling van de regelgeving met betrekking tot de binding aan Leiden. STUV hanteert de richtlijn dat uitgeprocedeerde mensen pas geholpen kunnen worden als ze aantoonbaar zes maanden in Leiden verblijven. Dus ofwel opgevangen binnen een eigen netwerk of zwerfend op straat en slapend in parken en portieken. Omdat dat voor velen geen optie is, kloppen ze aan bij De Bakkerij.

Sommigen krijgen een tijdelijke plek in Imani. Anderen van wie de situatie schrijnend is en voor wie De Bakkerij geen ruimte heeft, worden indien mogelijk verwezen naar de Bed, Bad en Broodvoorzieningen in Amsterdam of andere grote steden. We maken ons grote zorgen, omdat veel mensen die zich bij ons melden vaak ernstige psychische problemen hebben. We begrijpen dat er regels moeten zijn, maar zien ook hoe velen door de ingewikkelde procedures en strikte regelgeving daar de dupe van worden. Vandaar ons verzoek aan de Gemeente Leiden om samen met de regiogemeenten te komen tot betere afspraken omtrent regionale binding en een versoepeling van de opvang in de Bed, Bad en Broodvoorziening te Leiden.

Vredeswake Leiden, 21 september 2017



Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij in samenwerking met diverse partnerorganisaties in het kader van de

Vredesweek van PAX Nederland weer een Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. De wake duurt van 16.30 tot 17.30 uur en staat dit jaar in het teken van 'De kracht van Verbeelding'. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere vormen van expressie.

Voor meer informatie:

Tamara Breton

E: tamarabreton@debakkerijleiden.nl

T: 071-5144965

Een volgende stap



Zoals u weet, sta ik op de wachtlijst van de Gaus Geleide- en Hulphondenschool. In het vorige Bulletin schreef ik dat een opvolger voor Co niet eenvoudig te vinden zou zijn. Dat laatste is een feit, maar er is hoop. De school vindt het belangrijk dat iedereen die op de wachtlijst staat, kennismaakt met de verschillende rassen en kruisingen, die in training zijn. Alleen op die manier kun je je immers een goed beeld vormen van de verschillende honden en aangeven wat je juist wel, of juist niet prettig vindt aan een hond of ras.

Deze zomer werd ik uitgenodigd voor zo'n kennismakingsbezoek. Samen met mijn broer en nichtje toog ik naar Lelystad, waar de verschillende bedrijven van de familie Gaus gevestigd zijn.

We namen plaats in een serre, waar de honden één voor één naar binnen geleid werden. Allereerst bracht Serge Gaus een hele rustige Golden Retriever binnen, die het best spannend vond om ineens door onbekende handen bevoeld en geaaid te worden. Na deze Golden volgden er nog een paar, die steeds een iets drukker karakter hadden. Zo konden we goed zien hoe verschillend de diverse honden binnen dat ene ras zijn, maar dat ze ook allemaal rasspecifieke eigenschappen hebben.

Dezelfde werkwijze hanteerde Serge bij het tonen van enkele Labrador Retrievers. En wat voelde zij weer vertrouwd, voor iemand die ruim 15 jaar de trotse eigenaar van een Labrador geweest is.

Na de Goldens en Labradors, was het de beurt aan een Koningspoedel, kruisingen van deze poedels met een Labrador, een Golden Retriever, en een Duitse Herder, en een kruising van een Labrador met een Duitse Herder. Ook liet Serge ons kennismaken met een Appenzeller. Dit is een Sennenhond die in Nederland nog niet als geleidehond bekend is, maar in Zwitserland veelvuldig voor dit doel wordt ingezet. Deze hond met vrolijke krulstaart, maakte veel indruk op ons.

Al met al hebben we zo'n twintig honden ontmoet, en veel geleerd over hun eigenschappen en waarom de ene hond,

vanwege zijn karakter, beter bij iemand past dan de andere.

Conclusie van Serge was dat de Labrador, of een kruising daarmee, voor mij het meest geschikt lijkt. Toen mijn broer vervolgens vroeg of we mijn toekomstige geleidehond al ontmoet hadden, sloot hij dat niet uit.

Ik op mijn beurt sluit nu niet meer uit, dat er in de nabije toekomst weer een geleidehond aan mijn zijde zal zijn. Het is en blijft natuurlijk een kwestie van geduldig afwachten. Ik houd u op de hoogte van het verdere verloop.

Corine Knoester

Mobiele telefoon tijdens de eredienst?



Niemand kan meer zonder een mobiele telefoon zo lijkt het. Ik heb hem nodig voor mijn werk, ik gebruik hem om mee te bellen (ja, die mobiele computers van tegenwoordig hebben ook een bel-functie) en

zo nodig wat berichtjes naar personen te sturen, maar daar houdt het wel zo ongeveer mee op. Ik ben nog van de generatie die zijn / haar leven niet laat beheersen door zo'n ding. Ik gebruik de nuttige aspecten ervan, maar meer ook niet.

Dit in tegenstelling tot vele anderen. Op vakantie staat hij bij mij uit (ja, die mobiele computers van tegenwoordig kan je ook 'uit' zetten), maar kijk eens rond in een restaurant: papa zit op zijn mobiel, zoontje op zijn tablet, dochter op de iPad en mama bestudeert de blauwe lucht bij gebrek aan contact. Ook merk ik op kantoor dat door collega's (met name de jongere generatie) bij elk piepje direct op de mobiele telefoon wordt gekeken, op appjes wordt gereageerd etc. terwijl onze klanten daar niet voor willen betalen (lees: de extra tijd die nodig is om een adviesklus af te maken).

Kortom, u begrijpt mijn bedenkingen ten aanzien van de mobiele telefoon. De opletende kerkganger heeft 15 augustus jl. tijdens de eredienst echter toch iets opmerkelijks gezien of kunnen zien. Ondergetekende was tot 09:53 uur niet met zijn orgel maar met zijn mobiel aan het spelen... Ter voorkoming van misverstanden zal ik hier trachten uit te leggen wat er aan de hand was. Het had namelijk wel degelijk een muzikale reden!

Vooraf kwam de dienstdoende voorgangster Marianne nog even kort wat dingen doornemen. Rond 09:45 uur, en dat is voor de organist(e) een prima tijdstip. Zoals ik al eens in een column (nummer 4, mocht u hem nog eens willen teruglezen) opmerkte: “ Vanzelfsprekend is eenieder, mezelf daaronder begrepen, gaarne bereid om alles door te nemen of een lied voor te spelen, doch het zou naar mijn bescheiden mening in de Grondwet verankerd moeten zijn dat dat kan tot uiterlijk 09:45 uur.”.

Dat toch weer even gezegd hebbende, Marianne vertelde dat het in de viering in lied en geschrift vaak ging over ‘bergen’. Dus een thema dat als rode draad in de viering was verweven. Ik had toen ineens een ingeving, er is een lied over ‘bergen’: “Op bergen en in dalen, en overal is God”, het (heel) oude gezang 143. Ik heb toen op mijn mobiel het gezang opgezocht en de tekst en melodie gevonden! Dus geen spelletjes, appjes of verveling, nee toch echt nuttig gebruik. Ik besloot op dat moment om tijdens de collecte erop te improviseren. Dan is er nog wel een probleem, het scherm is te klein om het goed te kunnen lezen én na een paar seconden wordt het scherm donker. Dus heb toen snel op een stukje bladmuziek de melodie van het gezang

opgeschreven. En dat kladje heb ik gebruikt als hulpmiddel tijdens de collecte.

Gelukkig was het een aantal kerkgangers opgevallen en zowaar wist men ook om welk lied het ging. Het was ook iemand opgevallen dat mijn orgelspel voor de dienst zo laat werd ingezet. Dat kwam dus omdat ik op dat moment druk bezig was de melodie gauw op te schrijven (te ‘noteren’ in muzikantentaal).

Helaas werd het collectespel voorafgegaan door een domper. Ik zette als lofzang het lied in dat daarna pas gezongen zou worden. Nu vermoedde ik wel dat het lied dat ik inzette niet al te bekend zou zijn (Psalm 85 uit de GvL), maar dat het zo onbekend was dat niemand meezong... Op dat moment realiseerde ik mijn blunder, niet in het minst dat dat al de tweede keer was dit jaar. Dat is een record voor mij, en dat terwijl het jaar nog lang niet voorbij is. Ik bevond mijn toen wel even in een dal... Misschien toch iets te gefocust op het collectespel? Of, ehh, misschien dat het gebruik van de mobiele telefoon daar toch een rol heeft gespeeld.....?

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

September		
Wo 20	20.00 u	Avond Jeugd- en jongerenwerk
Ma 25	20.00 u	Leeskring
	20.00 u	Augustinus
Wo 27	13.30 u	Poëziemiddag
Oktober		
Do 05	19.30 u	Film in de Regenboog
Ma 23	20.00 u	Leeskring
November		
Do 02	17.00 u	Allerzielen Buiten
Ma 27	20.00 u	Leeskring

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
17-09	Regenboogzondag, m.m.v. Regenboogkoor Viering van de Maaltijd	Pw. M. Hoogervorst, Ds. H. Snoek	Diaconie
24-09	Vredeszondag	Leden geloofsgemeenschap	RK PAX Vredesweek
28-09	19.00 u Eucharistieviering	Pst. T. Visser	
01-10		Ds. H. Snoek	Kerk in Actie - Kerk en Israël
08-10		Pw. M. Hoogervorst	PGL Huur / onderhoud gebouwen
15-10		Leden geloofsgemeenschap	Kerk in Actie - Werelddiaconaat
22-10		Pw. M. Hoogervorst	RK Wereldmissiedag
26-10	19.00 u Eucharistieviering	Pst. T. Visser	
29-10	Ochtendgebed ¹⁾	Leden geloofsgemeenschap	Kerk in Actie - Hervormingsdag
05-11	Allerheiligen & Allerzielen	Pw. M. Hoogervorst	PGL predikanten/kerkelijk werk

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.
Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.

¹⁾de zondagsviering is gezamenlijk voor alle kerken bij 500 jaar reformatie in de Lutherse kerk