

BULLETIN



De Regenboog



Jaargang 44 nr. 4
mei. - juni 2017

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

<i>Visie</i>	1
<i>Redactioneel</i>	1
<i>Pinksteren</i>	2
<i>Samen op weg - gaandeweg één – 500 jaar Reformatie en Oecumene</i>	2
<i>Studieverlof</i>	4
<i>Medeleven</i>	5
<i>Wekelijkse bloemengroet</i>	5
<i>Verslag van de cursus Pastoraal Gesprek en de vervolgcursus Pastoraat en mensen met dementie en hun mantelzorgers</i>	5
<i>Bij de vieringen</i>	6
<i>Taizéviering in de Regenboog</i>	6
<i>Tegenbezoek door het Apostolisch Genootschap</i>	7
<i>Project opvolging Co</i>	7
<i>Vrijwilligers bedankt</i>	7
<i>De AKM en de centen</i>	8
<i>Leesgroep Tomas Halik</i>	9
<i>Programma jaarthema 'bronnen van geloof'</i>	9
<i>Film Creation</i>	10
<i>Bijeenkomsten jongerengroepen</i>	10
<i>Expositiewisseling</i>	11
<i>Samen Beleven</i>	11
<i>Zing als het kan</i>	11
<i>Grootschalig event in Gouda om stil te staan bij 500 jaar Reformatie</i>	12
<i>Spelen wat er staat?</i>	12
<i>Agenda</i>	14
<i>Rooster</i>	15

Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Voor ieder Bulletin zoek ik in de kerkelijke pers een inspirerend bezinningsartikel. Dit keer vond ik een artikel van Dr. Margriet Gosker, die ik alleen van naam kende. Toen ik haar mailde om toestemming voor overname van het artikel kreeg ik binnen een half uur de volgende reactie: "Nou, dat is nog eens leuk. De vraag maakt herinneringen bij me wakker. Jaren geleden - toen ik nog predikant in Amstelveen was - heb ik bij jullie in de Merenwijk in Leiden in de theologische begeleidingscommissie gezeten. Dus de Merenwijk is voor mij bekend terrein." Het artikel over 500 jaar Reformatie en Oecumene zal velen van ons aanspreken!

Ds. Inge Smidt vertelt waar ze zich tijdens haar studieverlof mee bezig gaat houden en Anja Rijken doet verslag van de cursussen pastoraat die pastor Marianne Hoogervorst gegeven heeft aan de bezoekgroep in de Regenboog. Jongeren zijn bezig met de voorbereiding van een Taizéviering op 18 juni. Op deze zondag zal ook een groep van het Apostolisch Genootschap in Leiden onze kerkdienst bezoeken.

Piet Pouw is gestopt als voorzitter van de AKM en bedankt alle vrijwilligers in de Regenboog voor hun steun aan alle initiatieven die tijdens zijn voorzitterschap tot stand zijn gekomen. Wij, als redactie, willen Piet vanaf deze plek bedanken voor zijn uitgebreide "Uit de AKM... 's", waardoor de lezers van het Bulletin goed op de hoogte konden blijven van het bestuur van de geloofsgemeenschap. Bert Minne geeft de gebruikelijke toelichting op de opbrengst van de collecten en doet een dringende oproep om een financiële bijdrage over te maken voor het Bulletin in 2017.

Tenslotte worden nog verschillende activiteiten in mei en juni aangekondigd. Het programma van de seizoenafsluiting is nog niet rond, maar er wordt aan gewerkt. Noteert u alvast de datum: vrijdag 23 juni.

Wij kijken uit naar Pinksteren, een feest dat door Nel Benschop op een treffende manier wordt omschreven in het gedicht waarmee dit Bulletin opent.

De Redactie

*Vergeet niet uw financiële bijdrage
voor het Bulletin in 2017
over te maken!!!*

Pinksteren



Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.

Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.

Nu dalen er geen eng'len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.

Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.

Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.

Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.

Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.

En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

Nel Benschop

Samen op weg - gaandeweg één - 500 jaar Reformatie en Oecumene

Door Margriet Gosker. Dr. Gosker was vroeger lid van de theologische begeleidingscommissie van de Regenboog.

Na 500 jaar protestantisme blikken we terug en kijken we vooruit. Het ideaal van die ooit zo bruisende beweging van de Reformatie was ongetwijfeld kerkvernieuwing. Tot de kroonjuwelen van de Reformatie reken ik het priesterschap van alle gelovigen, de vrijheid

van een christen, die nooit iemands slaaf is, maar wel van harte en te allen tijde dienstbaar aan iedereen, de focus op de Heilige Schrift als Gods Woord en de nadruk op Gods vrije genade. Maar de Reformatie bracht ook de nodige bijverschijnselen met zich mee, die me met schaamte vervullen: onbegrip, verkettering en eeuwenlange strijd.

Voluit in oecumenisch perspectief

Met dankbaarheid zie ik vandaag gebeuren, dat de reformatieherdenking voluit in oecumenisch perspectief staat. Dat was bij vorige herdenkingen wel anders. We mogen in 2017 dankbaar zijn om het vele goede dat de Reformatie heeft gebracht, maar laten we vooral ook blij zijn met alle vruchten van de oecumenische beweging. Zo worden we op het juiste spoor gezet om conflicten uit het verleden achter ons te laten en samen van harte de gemeenschap te zoeken. Veel oude controversen zijn gelukkig al overwonnen. We werken intensief samen in Raden van Kerken, in de Wereldraad en in talloze oecumenische organisaties. We voeren oecumenische dialogen en we proberen met nieuwe ogen – en zonder verkettering - naar onze geschiedenis te kijken. We leren ook steeds beter onszelf bewust te worden van onze eigen vooroordelen en misvattingen over elkaar. We gaan samen op weg, gaandeweg één. Zo willen we proberen om goede en geloofwaardige getuigen van Jezus Christus zijn.

Het Evangelie geloofwaardig verkondigen



Dr. Margriet Gosker

Voor mij is het reformatiejaar 2017 een inspirerend, vrolijk, verwachtingsvol en vreugdevol jaar. Dat komt ook omdat ik er mede vorm aan mag geven, in mijn functie als voortrekker van 500 jaar protestantisme. In mei

2015 kreeg ik van de Protestantse Kerk in Nederland voor mijn werk twee aandachtspunten mee. Het moest gaan over de betekenis, de kracht en de inspiratie van het protestantisme in kerk en samenleving, nu en in de toekomst. Maar het was even belangrijk om onze oecumenische contacten te versterken. Want dat is broodnodig als we het evangelie geloofwaardig willen verkondigen én voorleven in onze samenleving. Die opdracht heb ik met vreugde aanvaard. Het deed mijn oecumenische hart goed.

Het wordt dus zeker geen exclusief protestants feestje op 31 oktober 2017. Voor het eerst in de geschiedenis wordt oecumenisch herdacht wat vijf eeuwen geleden heel Europa in rep en roer bracht. Dat er nu zoveel samen kan worden gedaan, stemt me dankbaar en hoopvol. Tijdens een bijeenkomst van de Raad van Kerken in Nederland in de herfst van 2016 mocht ik op uitnodiging deelnemen aan een levendig gesprek over 500 jaar Reformatie. Vóór Vaticanum II was zo iets echt ondenkbaar geweest. Dat dit nu wel mogelijk is, vind ik heel gewoon en tegelijk heel bijzonder. Er zijn nu zoveel initiatieven, waarbij mensen uit verschillende geloofstradities met elkaar samenwerken en elkaar in Christus ontmoeten. Te veel om op te noemen. Er worden deuren geopend, die vroeger gesloten waren. Mensen gaan echt met elkaar in gesprek, ze gaan samen eten, samen muziek maken, samen zingen en bidden.

'Als een lopend vuurtje'



De Protestantse Kerk organiseert het hele jaar door de estafette 'Als een lopend vuur' waarbij maandelijks een ander thema aan bod komt, dat per provincie wordt uitgewerkt en

overwegend oecumenisch is ingekleurd. De Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) heeft 500 jaar Reformatie prominent op de agenda gezet. Daar ben ik dankbaar voor. Ook heeft de KVO een uitgave gepubliceerd - en in Nederlandse vertaling verspreid - van het Gemeenschappelijk Gebed (Common Prayer) bij 500 jaar Reformatie. Verder werkt de KVO zelf ook intensief mee aan het thema Rome-Reformatie, dat in het Zuiden van ons land in de nazomer van het reformatiejaar alle aandacht krijgt. Oude weerstanden spelen natuurlijk hier en daar nog wel eens op, en daar krijg ik in mijn werk ook wel signalen van. In eenheid groeien betekent niet, dat we er al zijn.

Het liep storm

Op 31 oktober 2016 ging het reformatiejaar onder grote belangstelling van start in de Lutherse kerk in Amsterdam. Het liep storm. Er moest een wachtlijst worden ingesteld. Dankzij de moderne technieken waren we verbonden met de bijeenkomst in Lund, waar paus Franciscus aanwezig was bij de opening van het reformatiejaar in Zweden. Het was indrukwekkend om daar via het beeldscherm even bij te zijn. Een van de sprekers in Amsterdam was bisschop Hans van den Hende. Hij heeft toen prachtig indringend gesproken over onze oecumenische opdracht. Hij zei: "De geloofwaardigheid van christenen groeit op het moment dat onze eenheid zich verdiept en steeds meer gericht is op een toekomst die rijk is aan belofte en aan de vruchten van de Geest. Uiteindelijk draagt de Reformatie pas echt vrucht wanneer we onze verdeeldheid te boven komen: herstel van eenheid is de Reformatie van vandaag".

Hoog tijd om elkaar te vinden

Wat ik toen niet wist is, weet ik nu wel. Dit laatste gevleugelde woord van Mgr Van den Hende is het motto geworden van de verklaring, die al eerder (in 2015) was aangekondigd door Dr. Arjan Plaisier, toen nog scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en Mgr. Gerard de Korte, toen nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Plaisier zei toen al, dat vijfhonderd jaar gescheidenheid lang genoeg is geweest en dat het nu hoog tijd is om elkaar te vinden in Jezus Christus, die ons bindt. Op 18 maart organiseerde de KVO samen met Focolare een indrukwekkend, inspirerend en baanbrekend symposium in Nieuwkuijk onder de titel "Gaandeweg één, impulsen voor oecumenische vooruitgang". Op die zaterdag maakte het Rome-Reformatie Beraad een uitnodiging bekend aan alle christenen in Nederland bij de herdenking van

500 jaar Reformatie. Boven de verklaring staat: "Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag" (zie ons vorige Bulletin, jaargang 44, nr. 3, red.).

Groeien in eenheid: een gave van God



In Nieuwkuijk klonk in alle toonaarden, dat groeien in eenheid geen mensenwerk is, maar een gave van God. "Gaandeweg één" is dan ook geen programma, maar een gebed. Niettemin werden er kaarsen ontstoken, om vijf oecumenisch imperatieven te verbeelden, die ons helpen onze oecumenische roeping te verstaan. Ik hoop en bid, dat er in dit reformatiejaar vele nieuwe oecumenisch contacten opbloeien en dat we steeds meer naar elkaar toegroeien. Ik hoop en bid, dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat er ook daadwerkelijk stappen worden gezet op weg naar zichtbare eenheid. Misschien kan ik beter zeggen: 'beleefde' eenheid, maar dan niet in betekenis dat we beleefd zijn tegen elkaar, maar in de zin van ervaring, belevenis, meemaken dat we één zijn in Christus en de vreugde erover smaken, dat er meer is dat ons verbindt dan wat ons verdeelt. We mogen in oecumenische vindingrijkheid samen de uitdaging aangaan om in een hervonden katholiciteit schouder aan schouder te staan. Ik hoop en bid, dat we in de kracht van de Heilige Geest samen op weg gaan om in een nieuwe reformatie nieuwe wegen te zoeken van geloof en hoop. Voor mijn eigen kerk hoop ik, dat we de mooie naam: Samen op Weg, die we na de fusie een beetje zijn vergeten, weer in ere kunnen herstellen, maar dan nu in bredere zin: Samen op weg als rooms-katholieken en protestanten: Gaandeweg één.

Bron: Katholieke Vereniging voor Oecumene, www.oecumene.nl/documentatie/500-jaar-reformatie; 03 april 2017

Dr. Margriet Gosker is in de eerste plaats predikant, maar zij is ook voluit oecumenisch theoloog. Ze geeft als projectmanager van de Protestantse Kerk op vrijwilligersbasis leiding voor de invulling aan de Reformatieherdenking. Zij is gekozen als coördinator en aanjager van de verschillende activiteiten die in 2017 plaatsvinden. Dan is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg spijkerde.

Studieverlof

In de Protestantse kerken moeten predikanten zich tegenwoordig permanent bijscholen. In perioden van vijf jaar moeten ze zich steeds verder informeren of bekwamen om bij te blijven in hun vak. Dat geldt tegenwoordig voor de meeste beroepen. Ik kom deze zomer aan het einde van mijn vijf jaar waarin ik met veel plezier allerlei cursussen en congressen bezocht heb.

Er ligt nu nog één onderdeel van deze vijf jaar waar ik niet eerder aan toegekomen ben. Dat is de maand 'eigen studie'. In de maand Juni ga ik me hieraan wijden. Het is mijn bedoeling in die tijd het boek 'Het Oerboek van de mens' door te nemen, in de hoop het komend kerkelijk seizoen daar een serie avonden aan te wijden. Zoals we dit jaar een boek van Tomas Halik gelezen hebben.



'Het Oerboek van de mens' is geschreven door biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel. Zij hebben de Bijbel bestudeerd, ditmaal niet als het Woord van God, maar als het dagboek van de mensheid

waarin de pogingen van die mensheid weergegeven worden om het hoofd te bieden aan de beproevingen van het leven. Op die manier bieden de Bijbelverhalen naast hun religieuze boodschap ook diep inzicht in het wezen van de Homo Sapiens. Zo lezen zij de Bijbel vanuit evolutionair perspectief. Met deze blik – een andere dan wij het in de kerk gewend zijn – ontdekken de schrijvers

verrassende betekenissen in de oude verhalen en komen ze tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens sinds het begin van onze beschaving.

Het lijkt me een boeiende exercitie om eens met deze geheel andere blik naar de Bijbel te kijken, die al mijn hele leven lang zo'n grote rol speelt in mijn geloof en mijn werk. Het lijkt me spannend om de kennis en verworvenheden van mijn eigen vak, de theologie, naast de kennis en verworvenheden van de schrijvers te leggen. En het lijkt me het meest boeiend om samen met leden van de geloofsgemeenschap met hun eigen ervaringen, kennis en verworvenheden onze reacties, gedachten en vragen te delen.

In de praktijk betekent dit dat ik in de maand Juni (te beginnen op 29 mei) niet beschikbaar ben voor het reguliere werk.

Ik wens u dan ook alvast een hele mooie Junimaand toe, - en als ik u daarna niet zie ook een hele mooie zomer. Vrede en alle goeds en sterkte daar waar nodig is.

Inge Smidt, pred.

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Verslag van de cursus Pastoraal Gesprek en de vervolg cursus Pastoraat- mensen met dementie en hun mantelzorgers



Afgelopen najaar gaf pastoraal werker Marianne Hoogervorst een cursus Pastoraal Gesprek voor de leden van de bezoekgroep van de Regenboog. Marianne gaf ons daarbij een zelfgeschreven overzichtelijk werkboek. Hierin werd theorie ondersteund met (fictieve) voorbeelden van pastorale bezoeken namens de kerk of parochie. We lazen ook uit het boek van Coert H. Lindijer, Gids voor reisgenoten, een handboek voor lekenpastoraat. Het waren vijf bijeenkomsten elk met een eigen thema, zoals de grondhouding in het bezoekwerk, het onderscheiden van inhoud en gevoelens in een gesprek, het belang van waarnemen en luisteren en vervolgens hoe je als bezoeker op verschillende manieren kunt reageren op de ander. We oefenden ook met behulp van korte rollenspellen. De bijeenkomsten hebben ons (opnieuw) bewustgemaakt van onze eigen mogelijkheden en valkuilen als we op bezoek gaan namens de geloofsgemeenschap.

Als vervolg op deze basis cursus gaf Marianne ons in februari en maart een cursus van drie bijeenkomsten over Pastoraat - mensen met

dementie en hun mantelzorgers. Bijna allemaal hebben we te maken (gehad) met mensen die lijden aan deze ziekte, in de familie of anderszins, en dat maakte deze bijeenkomsten heel indringend. We bespraken met elkaar vragen als: Wat is dementie, wat betekent dat voor de persoon zelf en zijn of haar naasten? Welke rol speelt iemands geloof in dit ziekteproces? Wat is je rol als bezoeker namens de kerk? Ook aandacht voor de mantelzorger kwam uitgebreid aan de orde.

Het waren leerzame en zinvolle bijeenkomsten in een open sfeer van onderling respect en vertrouwen.

Anja Rijken

Bij de vieringen

Zondag 21 mei 2017 Kom Aan Tafel.

In een feestelijke viering zullen de volgende kinderen voor het eerst worden uitgenodigd aan de tafel van Jezus. Sybren Ridder, John Alkeba, Miriam Alkeba, Anoeck Scherer, Janne Wessels. Na een intense voorbereiding mogen zij en wij allen ons verheugen op dit grote feest.



Zondag 28 mei 2017 wordt ook wel 'wezenzondag' genoemd. Met de hemelvaart van Jezus is een einde gekomen aan zijn verschijningen aan de leerlingen. Maar de Geest, de Trooster, die hen beloofd is, is nog niet verschenen. De psalm, die naam heeft gegeven aan deze zondag, psalm 27, weerspiegelt dit gevoel van verweesdheid: 'Hoor mij, Heer, als ik tot U roep...Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken'(psalm 27:7-9). In de lezingen wordt de wat verdrietige stemming bij de afscheidsmaaltijd van Jezus met zijn leerlingen (Johannes 15:26-16:4) verbonden met een hemels visioen van Gods macht uit Openbaringen en met de eerste Petrusbrief die misschien een route aangeeft die afscheid en voltooiing met elkaar verbindt.

Een route die ook voor ons begaanbaar is, waar wij in onze tijd leven tussen Woord en Beloften van God en de 'gewone' werkelijkheid die op ons afkomt.

Zondag 4 juni 2017 – Pinksteren Op het feest van Pinksteren bidden we niet alleen om Gods Geest maar zal ook het H. Doopsel worden toegediend aan Ellis en Micah Peters, kinderen van Matti Jagtman.

Zondag 18 juni 2017 Op deze zondag vieren we zoals dit al jarenlang in Taizé gebruikelijk is. U leest er hieronder meer over.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Ds. Inge Smidt

Taizéviering in de Regenboog (3)

Zoals u al hebt kunnen lezen in vorige Bulletins zijn jongeren een Taizéviering aan het voorbereiden. In dit Bulletin wil ik iets schrijven over de plaats van de iconen in deze viering. De icoon staat in een Taizéviering centraal net



als in de vieringen van de Oosterse kerken. Iconen hebben een grote aantrekkingskracht op vele mensen, gelovigen en niet-gelovigen. Met name vanwege hun schoonheid. Maar er is meer. Het zijn religieuze beeltenissen met een diepe betekenis. Zo lezen we in het blad OVEREEN, het contactblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, dat door iconen God zelf ons aankijkt. Letterlijk staat er: 'in mensen-gezichten kijkt Gij ons aan.'

Dat is nogal wat. Zelf heb ik geleerd dat een icoon een verbinding is tussen hemel en aarde. Dat we in de ogen van een icoon God zelf zien. We raken met een icoon dus het geheim tussen God en mens aan. Dat is vele malen groter dan de schoonheid van een

beschilderd houten paneel. De icoon is godsbeeld en mensbeeld tegelijkertijd. Waarom iconen? De Byzantijnse liturgie geeft er in een hymne een duidelijk antwoord op:

*'Het onbegrensde Woord van God nam grenzen aan:
Het werd mens uit U, o Moeder van God.
In U herstelde Hij de beschadigde icoon van God naar zijn oorsprong, gesierd met goddelijke schoonheid.
In woord en daad belijden wij dit Geheim: daarom vereren wij ook iconen.'*

In onze traditie van de westerse Christelijke kerken krijgen iconen meer en meer de plaats die hen toekomt. We hopen in de Taizéviering dat u niet alleen begeistert wordt door de prachtige liederen maar ook en vooral door de iconen die centraal zullen worden opgesteld.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Bertien Bos – leidster jongerenkerk

Tegenbezoek door het Apostolisch Genootschap

In de vorige Bulletins heeft u kunnen lezen van het bezoek door leden van de Regenboog aan het Apostolisch Genootschap. De ontmoeting is zo goed bevallen dat leden van het Apostolisch Genootschap ons met een tegenbezoek vereren. Dat zal op 18 juni zijn. Zij zullen eerst deelnemen aan de viering. Op die zondag is dat een speciale viering in het teken van Taizé.

Na de viering kunnen belangstellenden aanschuiven voor een gesprek (bij een kop koffie). Marianne Hoogervorst die voorgaart in de viering zal zich bij de groep aansluiten.

Werkgroep Wijkcontacten
Edo Elstak

Project opvolging Co



Voor de overgebleven stoffen van het schorten-project van Sary van Oosten willen Foort en ondergetekenden graag een goede bestemming in de de Regenboog. In samenspraak met Corine Knoester hebben wij besloten

een kleine actie te organiseren om haar een hart onder de riem te steken. Zij moet waarschijnlijk nog lang wachten op een nieuwe blindengeleidehond. Gaus Hulp- en Geleidehondenschool draagt hier zorg voor.

Wij willen als Regenbogers Corine laten blijken dat wij met haar meeleven en haar steunen. De actie houdt in dat er leuke en mooie tasjes, badtassen en placemats zijn gemaakt van de rollen plastic die nog beschikbaar waren. Ook kunnen er overheerlijke, door Christiaan gebakken appelflappen gekocht worden.

De opbrengst van de verkoop zal door Corine geschonken worden aan de Gaus school voor het vervoer van de honden van deze school.

De verkoop zal plaatsvinden in de ontmoetingsruimte op zondag 28 mei na afloop van de viering.

Mary Pouw, Alize de Witt, Betty Landkroon en Foort van Oosten

Vrijwilligers bedankt!



Op het dringend verzoek van de AKM en de pastores heb ik in oktober 2016 toegezegd het voorzitterschap van de AKM voor een periode van een half jaar te verlengen, met een optie voor nog een half jaar tot uiterlijk oktober 2017. Ik had daarbij gesteld medio maart het laatste halfjaar te evalueren. Alles tegen elkaar afwegend heb ik besloten deze laatste periode niet af te maken en het voorzitterschap neer te leggen. De AKM heeft in een communiqué van 23 april dit besluit toegelicht.

In deze periode zijn er veel positieve ontwikkelingen geweest, die passen bij onze oecumenische geloofsgemeenschap. Zo konden mede door een geslaagde

sponsoractie twee beamers worden aangeschaft, die tijdens de zondagse vieringen voor de projectie van liederen en beelden zorgen. Een enthousiaste groep jongeren bood zich aan het beamteam te vormen. De Regenboog bood gastvrijheid aan een grote groep Syrische vluchtelingen voor een bijzondere viering en maaltijd. De Regenboog is ook de thuishaven geworden voor de Italiaanse parochie, die haar kerkbezoek fors heeft zien toenemen.

Een record aantal bezoekers kwam naar de viering met de Missa Criolla, die door het Regenboogkoor werd uitgevoerd. Een uitnodiging aan alle bewoners van de Merenwijk mondde uit in een druk bezochte lichtceremonie met Allerzielen. De Regenboog trad meer naar buiten in overlegsituaties met maatschappelijke organisaties in de Merenwijk en draagt zorg voor 2 projecten in de Brede School in de Slaaghwijk: het huiswerk- en het leesproject.

Met de andere wijkgemeenten in Leiden heeft de Regenboog zich aangesloten bij de Groene Kerk. Het startsein is gegeven met een

bijzondere viering over duurzaamheid; een enthousiaste projectgroep ontwikkelt een woord van de maand en heeft een eerste bespreking gehouden over het gedegen rapport van Energiek Leiden.

De AKM heeft een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd. De inspiratieavond "Kijken met andere ogen" heeft geleid tot een goedgekeurd project door het Vitaliseringsfonds van de PGL.

Wellicht mede als gevolg van al deze nieuwe ontwikkelingen is voor het eerst sinds vele jaren het aantal kerkbezoekers in 2016 gestegen, en wel met 8%, een resultaat om trots op te zijn! Zonder de geweldige inzet en de grote steun van de vele vrijwilligers zouden vele nieuwe initiatieven niet tot stand zijn gekomen. Hiervoor heel, heel hartelijk dank! Ik wil ook de leden van de AKM en van de overige bestuursorganen in de Regenboog bedanken voor de prettige samenwerking. Ik hoop iedereen, die mij de afgelopen periode gesteund heeft, nog vaak in de Regenboog te ontmoeten!

Piet Pouw

De AKM en de centen

Voor minstens 10 EURO een jaar lang het Bulletin!

Net zoals elk jaar vragen we u in de aflevering van mei van het Bulletin om een geldelijke bijdrage om de kosten van het Bulletin te dekken. Daarmee blijft u in 8 afleveringen op de hoogte van het wel en wee van onze oecumenische geloofsgemeenschap.

Als u **in de Merenwijk** woont en het Bulletin door uw brievenbus valt, vragen we u **minstens 10 euro** over te maken op de girorekening van de AKM als vergoeding voor de kosten van het papier en van de kopieermachine. De bijdrage is vrijwillig, maar erg gewenst. Vorig jaar leed de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad namelijk verlies en een onkostenvergoeding voor het Bulletin is dus hard nodig.

Als u buiten de Merenwijk woont, ontvangt u het Bulletin **met de post**. Uw bijdrage van minstens **20 euro** is dan verplicht, omdat ook de portokosten moeten worden betaald.

Leest u het Bulletin op de **website van de Regenboog of ontvangt u hem digitaal**? Ook dan vragen we u een bijdrage van minstens **10 euro**, want een professioneel bedrijf vernieuwt en onderhoudt die website en dat kost geld.

Het gironummer van de AKM is:

NL70 INGB 0002 5811 91

ten name van Algemene Kerkelijke Merenwijkraad onder vermelding van "Bulletin 2017".

Waarom vragen we u minstens 10 euro te betalen voor het Bulletin als u in de Merenwijk woont, terwijl de redacteurs, de reprogroep en de bezorgers in de Merenwijk allemaal vrijwilligers zijn? Het antwoord is dat het papier

en de kopieermachine geld kosten, en veel ook. Vorig jaar gaven we aan papier 1100 euro uit en het onderhoud en inkt van de kopieermachine kostte 1600 euro. Bovendien moeten we elk jaar 500 euro sparen om die

machine over een paar jaar te kunnen vervangen. Veruit het grootste deel van deze uitgaven zijn bestemd voor het Bulletin. Tegenover die kosten staat dat de bijdragen in geld van de lezers van het Bulletin maar mondjesmaat toestromen. In de Merenwijk wordt het Bulletin op meer dan 500 adressen bezorgd, terwijl maar 180 van die adressen voor het Bulletin betaalden. Dus veruit de meeste ontvangers betaalden niets. Ik wil u vragen er met een storting op de girorekening van de AKM aan mee te werken het aantal niet-betalers in de Merenwijk drastisch terug te brengen.

Als u buiten de Merenwijk woont, bezorgt de post het Bulletin bij u. Dan vragen we u om een verplichte bijdrage van minstens 20 euro, want dan moeten ook de portokosten worden betaald. Deze portokosten bedroegen vorig jaar 440 euro.

Sommigen lezen het Bulletin op de website van de kerk de Regenboog of zij ontvangen het Bulletin digitaal. Ook dan vragen we u daarvoor minstens 10 euro te betalen, want de website kost niet niks. Vorig jaar hebben we deze website helemaal vernieuwd en dat kostte 1300 euro, omdat alleen professionals buiten de Regenboog dat kunnen. Het gewone

professionele onderhoud van die site, zal dit jaar circa 500 euro kosten. De rest van het werk aan de website wordt wel door vrijwilligers gedaan.

Veel dank vast voor uw bijdrage!

Hieronder het kerkbezoek en de giften in de collectemandjes rond de paasdagen. Het laatste deel van de trilogie van vieringen over Vasten (=bewust omgaan met voedsel), Bidden en tenslotte Aalmoezen (=Omzien naar elkaar) op 2 april trok, zoals voorspeld, veel bezoek, namelijk 120 mensen. Misschien een les: een reeks vieringen met elk 1 duidelijk thema, waarbij die thema's bij elkaar passen, bevorderen kerkbezoek. Daarboven scoorde Palmpasen nog beter, want toen trokken 140 mensen naar de Regenboog, inclusief een hele stoet kinderen met hun Palmpasestokken. Topper was het bezoek op 16 april, want de combinatie van de herdenking van de Opstanding, dopen en het Regenboogkoor is onverslaanbaar. Zowel bij de Paaswake als op eerste Paasdag werd gul gegeven: meer dan 3 euro per bezoeker. Misschien geven mensen die zelden de Regenboog bezoeken dan veel.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Regenboog	Tweede mandje: Specifieke bestemmingen
			Euro	Euro Bestemming
26 mrt		75	105	100 PGL Predikanten
2 apr		120	130	160 Kerk in Actie 40 dagen collecte
9 apr	Palmpasen	140	140	150 RK Vastenactie
13 apr	Witte Donderdag Regenboogkoor	70	90	80 Avondmaalsproject
14 apr	Goede vrijdag Regenboogkoor	85	Geen collecten	
15 apr	Paaswake Koor Arcobaleno	80	125	120 RK Vastenactie
16 apr	Pasen en doop Regenboogkoor	190	350	325 PGL Diaconie (300) RK Vicariaat (25)
23 apr		85	95	95 PGL Kerkmuziek
30 apr		75	110	85 RK Vicariaat

PGL = Protestantse Gemeente Leiden

Bert Minne, penningmeester AKM

Leesgroep Tomas Halik

Maandag 22 mei lezen we verder in het boek 'de nacht van de biechtvader'. Op deze laatste avond buigen we ons over de laatste twee hoofdstukken: hoofdstuk 15 en 16.

(ds.smidt@gmail.com)

Programma jaarthema 'bronnen van geloof'

Dinsdag 23 mei om 20.00 uur komt ds. Piet Warmenhoven in het kader van ons jaarthema vertellen over Calvijn. We hebben gehoord

over Luther en de manier waarop zijn herbronning van zijn geloof in de Bijbel de Reformatie tot gevolg had. Een andere reformator met grote invloed, met name in onze lage landen was Calvijn. Er bestaat veel beeldvorming rond Calvijn, zowel positief als negatief. Des te boeiender is het om onder leiding van Piet ons een avond in hem te verdiepen.

Het is prettig te weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. U kunt zich opgeven bij ds. Inge Smidt (ds.smidt@gmail.com)



Voor 17 januari 2017 stond er een avond ingeroosterd over Ignatius van Loyola. Het was die week slecht weer en bovendien vlak na de kerstvakantie. Daardoor waren er maar twee aanmeldingen en is de avond niet doorgegaan. Later bleek dat er wel een aantal mensen belangstelling hadden. De avond is dus opnieuw in de agenda gezet. U bent van harte welkom op dinsdag 20 juni.

Ignatius werd geboren in 1491 in Spaans Baskenland en stierf in 1556. Hij heeft dus het begin van de reformatie meegemaakt. Deze avond zullen we kijken naar hoe Ignatius vanuit zijn bron van geloof betekenis heeft gekregen voor miljoenen christenen tot op de dag van vandaag.

Inleider: pastor Marianne Hoogervorst - pastoraal werkster en lid van het Stanislasteam samen met Jezuieten (= volgelingen van Ignatius) in Delft. Aanvang 20.00 uur in het Stiltecentrum.

Dringend verzoek om u aan te melden zodat deze avond goed kan worden voorbereid. Aanmelden via: pastor.regenboog@gmail.com Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Film Creation

De geplande vertoning van de film kon niet doorgaan. We hebben een nieuwe datum gepland. Woensdag 31 mei.

Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 5,00

Leiding en nagesprek: Ronald da Costa
Film in de Regenboog is niet zomaar een film kijken, maar nodigt uit tot gesprek en overdenking.

“Creation” is gebaseerd op het boek “Annie’s Box” van Kandal Keynes. Wij zien hoe Darwin de balans probeert te vinden tussen



zijn revolutionaire ideeën over evolutie en de relatie met zijn gelovige vrouw. Als zijn dochtertje Annie overlijdt raakt hij geestelijk en lichamelijk in verval. Wanneer hij het rouwproces en de onmacht met zijn vrouw kan delen, overwint hij de crisis en kan het boek schrijven dat de wereld zou veranderen: “The origin of species”. Historisch en psychologisch een sterke film met in de hoofdrollen Paul Bettany (The young Victoria) en Jennifer Connelly (A beautiful mind).

Edo Elstak

Bijeenkomsten jongerengroepen

De jongerengroepen zijn bijna aan het eind van hun seizoen.



Misschien heb je steeds deze stukjes gelezen en krijg je opeens het gevoel: wat mis ik nu ik hier niet aan mee doe? In dat geval kun je

altijd te rade gaan bij Wander Gubler van de Jongvolwassenen (wander_gubler@hotmail.com) of bij Jan-Pascal van Best (janpascal@vanbest.org) van de VIPs (Volwassenen in Progress). Beide groepen vinden het altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn.

Inge Smidt, pred.

Expositiewisseling



Sinds 2 mei hangen in de ontmoetingsruimte weer andere schilderijen en wel van Anne-Margot van Eijck. Op de website kunt u meer over haar lezen en ze heeft ook een eigen website.

Ik, Marijke Koeners, vind het elke keer weer leuk om het werk met de exposant zorgvuldig op te hangen, als een soort compositie.

Samen Beleven

Catechese voor het hele gezin!

Werk, school, muziekles, sport, verjaardagen... Gezinnen met jonge kinderen hebben het tegenwoordig vaak behoorlijk druk. Op zondag (af en toe) naar de kerk, even rust... Klinkt dat herkenbaar? En heeft u ook, zoals meer ouders, het gevoel dat het er te weinig van komt om thuis met de kinderen over geloven te praten? Dan kan het project "Samen Beleven" dat na de zomervakantie van start gaat, interessant zijn voor u en uw kinderen!

Samen ontdekken – samen beleven

In het project gaan we aan de hand van thema's zoals "vriendschap", "bidden" en "symbolen" spelenderwijs aan de slag met verhalen uit de Bijbel en ervaringen uit ons eigen leven. Met als doel: ontdekken wat we

geloven, elkaar inspireren en beter leren kennen. Samen beleven – tijdens het project én daarna.



Het project is bedoeld voor gezinnen met kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool en sluit aan bij het Kom aan Tafel-project. Het project is opgebouwd uit blokken van 4 bijeenkomsten van een uur, rondom één thema. Bij het project horen ook leuke opdrachten, die alle gezinsleden thuis uitvoeren.

Informatie-avond

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij kunnen nog veel meer vertellen over onze ideeën. En we horen graag van u wat u waardevol zou vinden om tijdens het project aan te werken. Ook horen we graag welke dag en welk tijdstip u het beste uitkomt. Daarom nodigen we iedereen met kinderen in de basisschoollleeftijd van harte uit voor de informatie-avond over dit project, op 8 juni, 20.00 uur in de Regenboog. Om alvast te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, stellen we het op prijs als u zich van tevoren wilt opgeven (karin@super-script.nl). We hopen u op 8 juni te zien!

Karin van Dorsselaer, Marianne Hoogervorst, Maja van Spaandonk, Alize de Witt

Zing als het kan!



Op zaterdag 10 juni 2017 is er een Haagse lieddag. Deze vindt plaats in buurt- en kerkhuis Bethel

Den Haag en is getiteld: Zing als het kan! Op

het programma staan bekende maar vanzelfsprekend ook nieuwe liederen van Huub Oosterhuis en van het Nieuw Liedfonds. De lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, dirigent van het Koor van de Haagse Dominicus. De muzikale begeleiding op de vleugel wordt verzorgd door Julia Urinyova. In de middag worden diverse liederen ondersteund met fluit, klarinet en viool. Ieder die van zingen houdt is van harte welkom. Om 10.00 uur gaat de deur open. Van 10.30 – 16.00 uur worden de liederen met de verschillende stempartijen ingestudeerd en tezamen uitgevoerd. Tussendoor zijn enkele pauzes, waaronder de lunchpauze van 12.30 – 13.15 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Kosten € 15,- inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij de entree. Voor een lunchpakket moet ieder zelf zorgen. Aanmelden: Graag met vermelding van stempartij, via informatie@haagsedominicus.nl (o.v.v. Haagse lieddag) of via 070 – 382 47 05. Informatie: Voor meer informatie: zie www.haagsedominicus.nl of neem contact op met Cobie Roeleveld, 070 – 382 47 05. De Haagse lieddag is een initiatief van de Haagse Dominicus, Stek voor Stad en Kerk en Buurt- en kerkhuis Bethel. Medewerking wordt verleend door leden van het Koor van de Haagse Dominicus. Bethel ligt in de Thomas Schwenckestraat 30 te Den Haag (zijstraat Laan van Meerdervoort) en is goed te bereiken met tram 3 of 12 (halte Fahrenheitstraat).

Grootschalig event in Gouda om stil te staan bij 500 jaar Reformatie



Gouda – Op zaterdag 10 juni organiseren 500 Jaar Protestant en Refo500 een grootschalige Reformatiebijeenkomst in Gouda. Doel van deze bijeenkomst is om terug te zien en vooruit te kijken. De bijeenkomst

is een onderdeel van de PKN-estafette die het hele land doorgaat.

De reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, is belangrijk voor vandaag en morgen. De reformatie leidde sinds 1517 tot grote veranderingen op allerlei gebied in heel Europa en de invloeden daarvan zijn tot op de dag van vandaag duidelijk merkbaar in ons hele land, ook in Gouda.

In de middag zal in drie historische kerkgebouwen (de St. Janskerk, St Joostkapel, Oud-Katholieke kerk) een wandelconcert worden georganiseerd. Dit wordt afgesloten met een middeleeuwse maaltijd in de St Janskerk. Deelname hieraan kost € 15,00 p.p., opgave vooraf is noodzakelijk.

De St. Janskerk zal 's avonds het decor zijn van een boekpresentatie, een theatrale vertelling en een expositie: zingen in kleur, de psalmen verbeeld, allemaal betrekking hebbend op 500 jaar Reformatie. Diverse prominente protestanten zullen aanwezig zijn om een bijdrage te leveren aan de Reformatiebijeenkomst. Naast prof. dr. H.J. Selderhuis, directeur Refo 500 en prof. dr. W.P. van den Berken zullen o.a. EO-presentator Tijs van den Brink, Corine Dijkstra (Wethouder ChristenUnie Gouda), drs. P.L de Jong acte de presence geven. De avondbijeenkomst is vrij toegankelijk, wel wordt er gecollecteerd.

Meer informatie is te vinden op www.dwarsdurvenzijn.wordpress.com.

Spelen wat er staat?

De organist(e) heeft meestal muzieknoden voor zich / haar: liedboeken, orgelliteratuur e.d. De componist van de melodie en orgelstukken heeft alle genoteerde noten, voortekens, bogen, maataanduidingen, tempoanduidingen e.d. precies zo bedoeld. Kortom, je moet het spelen zoals het er staat. Tenminste, dat is het uitgangspunt. Mijn orgelleraar Hendrik Timmerman benadrukte altijd dat de noten weliswaar het stuk vormen, maar het is aan de musicus om er echt muziek van te maken. Kortom, er is ruimte voor een vrije(re) interpretatie. Je speelt alle genoteerde noten en je maakt er muziek van. Er zijn echter ook situaties dat je juist niet de genoteerde noten speelt of andere 'trucjes' toepast om er muziek van te maken. Hierna volgt een kleine greep uit de 'trukendoos' van de organist(e).



Een 'klassieker' is de imitatie van een 32'-voetsgeluid. In een vorige bijdrage schreef ik over orgelpijpen van tien meter lang die een zeer laag geluid opwekken. Dat lage geluid wordt voornamelijk bepaald door de grote lengte van de pijp. Hoe langer een pijp, des te lager is het geluid.

Echter, de kosten van die grote orgelpijpen zijn zeer hoog. Het geval wil dat de natuurkunde ons een handje helpt. Ik zal u een wetenschappelijke c.q. natuurkundige onderbouwing besparen, maar dankzij het gedrag van geluidsgolven van verschillende orgelpijpen, kan toch een 32'-effect worden bereikt. Ons orgel beschikt over 16'-voetspijpen (de Bourdon), en door het indrukken van twee toetsen met de toonsafstand van een 'kwint' ontstaat als effect een toon die een octaaf lager klinkt. Door het indrukken van de laagste toets, de C, tezamen met de toon G (de 8e toets vanaf die C), hoor je feitelijk een donker gebrom die een octaaf lager klinkt dan de 16'. Met name in het laagste octaaf werkt dat bij sommige toonsoorten best goed. Het effect is het best als de laagste toon van de twee die je indrukt, net iets harder is dan de ander. Als een componist dan bij sommige tonen een 32'-klankkleur voorschrijft terwijl de meeste orgels die niet hebben, dan kan je door het indrukken van die extra toets toch dat effect benaderen.

Truc nummer twee. Als een componist voorschrijft dat een bepaalde melodie of deel moet worden gespeeld op een fluitregister in de 8'-voetsligging, dan kom je bij ons orgel uit op de Stopped Diapason 8' van het Great organ (het onderste klavier). Nu hebben we nog een fluitregister op hetzelfde klavier: de Waldflöte. Deze Waldflöte heeft echter de 4'-voetsligging, waardoor die een octaaf hoger klinkt dan de Stopped Diapason 8'. Omdat

voor sommige melodieën de Waldflöte net iets mooier is dan de Stopped Diapason, kan je ervoor kiezen om de Waldflöte te gebruiken, doch om dan die passage een octaaf lager te spelen. Dan wijk je feitelijk af van de door de componist genoteerde noten, maar door het trucje klinkt het wel zoals door de componist is bedoeld (in de 8'-voetsligging) én zelfs nog mooier.

Tijdens de vieringen doe ik dit vaker. Als een couplet van een lied een wat somber karakter heeft, dan kan je dat als organist benadrukken door wat donkerder klankkleuren te selecteren. Nu hebben wij op de klavieren geen registers in de 16'-voetsligging, doch dat kan worden opgelost door registers in de 8'-voets- en 4'-voetsligging te selecteren en dan een octaaf lager te spelen.

Nummer drie: "we maken het ons wat gemakkelijker". Dat geldt met name bij de begeleiding van liederen. De meeste bespelers van toetsinstrumenten (let op: een orgel is officieel een blaasinstrument, maar dat terzijde) vinden het lastig als er veel 'mollen' (de kleine b-tjes) en 'kruizen' (de kleine hekjes) in de toonsoort voorkomen. In Jip-en-Janneketaal: de zwarte toetsen. Soms staan liederen in een toonsoort met vier tot vijf mollen of kruizen. Voor u als kerkganger is het makkelijk, u zingt maar één noot per keer. De begeleider moet echter akkoorden spelen waar al die zwarte toetsen in voorkomen en dat is dus relatief lastig. De oplossing: door een halve toon hoger of lager te spelen kom je in een eenvoudiger toonsoort terecht. U zingt nog steeds dezelfde melodie, maar de organist(e) maakt zich er makkelijk van af. Ik bedoel, dat hij / zij veel geïnspireerder kan spelen, niet gehinderd door die lastiger toonsoorten... In dezelfde categorie valt ook het spelen van een manualiter stuk (een stuk voor alleen de handen), maar bij bepaalde passages gebruik je stiekem ook je voeten. Je laat de zware Bourdon van het Pedaal weg, en je hoort (via het gebruik van zogenoemde 'koppels') hetzelfde geluid op het Pedaal als op de klavieren. Dat kan handig zijn bij moeilijke passages of wanneer je een bladzijde moet omslaan.

Tot slot, ik noemde hiervoor het register Waldflöte. Een Duitse benaming, terwijl ons orgel uit Engeland komt.... dat zal ik in de volgende bijdrage uitleggen.

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur;
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Mei		
Ma 22	20.00 u	Tomas Halik
Di 23	20.00 u	Bronnen van Geloof
Wo 31	19.30 u	Filmavond
Juni		
Do 08	20.00 u	Samen Beleven
Di 20	20.00 u	Bronnen van Geloof
Vr 23		Seizoensafsluiting



**Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap
in De Regenboog**

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
21-05	Kom aan Tafel	Pw. M. Hoogervorst + Ds. E.S. Smidt	AKM Pinksteren
25-05	Hemelvaart 19.00 uur Eucharistie	Pst. T. Visser	RK Vicariaat
28-05	Viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	Huur / onderhoud gebouwen
04-06	Pinksteren m.m.v. Regenboogkoor, doop	Pw. M. Hoogervorst	Week Nederlandse missionarissen
11-06		Ds. H. Snoek	diaconie
18-06	Taizé	Pw. M. Hoogervorst	PGL kosten predikanten en kerkelijke werkers
25-06	m.m.v. Regenboogkoor	Ds. B. Schelhaas	Diaconie
29-06	19.00 uur Eucharistie	Pst. T. Visser	n.v.t.
02-07		Leden geloofsgemeenschap	PKN jeugdwerk

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.

Voor de allerkleinsten is er crèche.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.