

BULLETIN



De Regenboog

Jaargang 44 nr. 2
mrt. - apr. 2017

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Redactioneel	1
Verstilling	2
Lange termijn visie op vredesbeleid vanuit de kerken	2
Medeleven	3
Wekelijkse bloemengroet	3
Aandacht voor dementie	4
Wensen rond een uitvaart	4
Een nieuw doopvont	4
Bij de vieringen	4
Taizé-viering in de Regenboog	5
'Van Conflict naar Gemeenschap' - een impressie	5
Afscheid Ad van der Helm	6
Kennismaken met de nieuwe Administrator	7
Nieuwe bestuursstructuur AKM	7
Uit de AKM...	8
De AKM en de centen	9
Actie Kerkbalans	10
Oproep: gevraagd trekkers project seizoenafsluiting.	11
Oproep Repro	11
Kijken met andere ogen	11
Grand Érad vleugel in De Regenboog	12
Groene kerk	13
Bericht van de Milieugroep	13
Expositiewisseling	14
Jaartheme 'Bronnen van geloof'	14
Leesgroep Tomas Halik	14
Bijbel en beeld	14
Film in de Regenboog	14
Bijeenkomsten jongerengroepen	15
Rozenkring start met een nieuw boek	15
Oosterse markt groot succes	15
Activiteitenclub in Juigalpa	16
Oproep aan ouderen om ervaringen te delen	17
Oud worden in deze tijd	17
Vijf wijkgemeentes in beeld	18
Diaconale info vanuit De Bakkerij	18
Freedom Walk Leiden 2017	19
32	19
Agenda	20
Vieringenrooster	21

Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt. Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen.

Redactioneel

Met het gedicht "Verstilling" wordt de toon gezet van dit Bulletin dat in het begin van de 40-dagentijd verschijnt. Maar meteen daarna komen we terecht in de rauwe werkelijkheid van een nieuwe koude oorlog met steeds groter wordende defensie-uitgaven. In de huidige verkiezingstijd laat de Raad van Kerken een tegendraads geluid horen: ons defensiebeleid moet niet gebaseerd zijn op wederzijdse afschrikking, maar op wederzijdse afhankelijkheid!

Een enigszins vergelijkbare ontwikkeling heeft de afgelopen 500 jaar plaatsgevonden in de kerkgeschiedenis. En dan bedoel ik natuurlijk de verhouding tussen de RK Kerk en de Protestantse kerken, waarover de brochure 'Van Conflict naar Gemeenschap' is verschenen. Ingrid Weitenberg blikt terug op de avond hierover in de Regenboog met mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en mevrouw B. Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Leiden. Ander nieuws vanuit de RK Kerk is dat pastoor Ad van der Helm per 1 februari is vervangen door pastoor Tjeerd Visser als Administrator van het Vicariaat Merenwijk.

Na de berichten van onze pastores en vanuit de AKM is er veel nieuws vanuit de werkgroepen. Voor allerlei activiteiten worden medewerk(st)ers gevraagd: voor de organisatie voor de seizoenafsluiting op 23 juni, voor extra mankracht bij de Repro en voor een contactpersoon/coördinator van de Milieugroep. Ook is er volop aandacht voor diaconale activiteiten, zowel binnen als buiten de Merenwijk. Het Bulletin wordt afgesloten met de column van Frank Ressler met de mysterieuze titel '32'.

De Redactie wenst u veel leesplezier.





Verstilling

Gesluerde mist
ongrijpbaar
getij

Denken in stilte..
beschutte
abdij

Diep in gedachten
bezinning
maakt vrij

Nieuwe gedachten
van nu en
voorbij

Woord tot je nemen
verstilling
dichtbij

Het duister dat wijkt
het Licht komt
nabij

Ontsteek nu dit Licht
ontbrand het
in mij.

Cobie Verheij-de Peuter,
40-dagentijd op weg naar Pasen

Lange termijn visie op vredesbeleid vanuit de kerken

Het defensiebeleid moet niet gebaseerd zijn op wederzijdse afschrikking, maar op wederzijdse afhankelijkheid. De Europese Unie moet contacten met Rusland dan ook niet uitsluiten,

maar het is juist wenselijk dat de onderlinge relaties geïntensiveerd worden.

Dat betoogt ir. Kees Nieuwerth, vice-voorzitter van de Raad van Kerken, in een bijdrage voor een verkiezingsdebat op 14 februari dat door de Raad van Kerken werd georganiseerd in Den Haag.

Lezend in de verkiezingsprogramma's komen veiligheid en vrede volop aan bod. In de meeste wordt gewezen op weer oplopende spanningen tussen 'Oost en West', gesproken wordt zelfs van een 'nieuwe Koude Oorlog'. Vaak wordt noodzakelijk gevonden jaarlijks minstens 500 miljoen meer te investeren in Defensie en – soms zelfs- deze 500 miljoen in mindering te brengen op ontwikkelingssamenwerking.

Ondanks de belofte van de NAVO ten tijde van de hereniging van Duitsland geen westerse troepen te legeren tussen Duitsland en Rusland is recent besloten NAVO-troepen te stationeren in Polen en de Baltische republieken en wordt een raketschild gebouwd in Polen en Roemenië, hetgeen door Rusland –op haar beurt- als bedreigend wordt ervaren. Bovendien bood in de afgelopen decennia de NAVO Centraal- en Oost-Europese staten een lidmaat- of partnerschap aan, waardoor haar invloedssfeer tot ver in Eurazië werd uitgebreid.

Zouden we niet juist opnieuw moeten werken in termen van coöperatie in plaats van confrontatie, aan ontspanning, wederzijdse ontwapening en 'wederzijds verzekerde veiligheid', in plaats van wederzijds verzekerde vernietiging?

Het is nodig een andere veiligheidsarchitectuur te ontwikkelen voor een veel breder gedefinieerde Europese regio. Eén die meer uitgaat van verzoening tussen Oost- en West-Europa,



onderlinge democratische controle door landen, het volgen van elkaars status in termen van mensenrechten, het ontwikkelen van effectieve verificatie instrumenten hiertoe en het elkaar wederzijds economisch

ondersteunen. Wederzijdse afhankelijkheid in plaats van wederzijdse afschrikking! Zodoende de vrede bouwend in een steeds groter wordende 'Europese ruimte', een proces dat al in werking werd gezet door bijvoorbeeld de EU, de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa in de tweede helft van de twintigste eeuw en de eerste decade van de eenentwintigste eeuw.

De noodzaak om de oude stereotypen geassocieerd met de militaire en politieke blokken in Europa te overstijgen kan aangegrepen worden om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Rusland te komen, gebaseerd op het eerdere Helsinki Verdrag van 1975. Dit zou zelfs kunnen resulteren in nieuwe vormen van samenwerking naar het voorbeeld van de vroegere Europese Kolen en Staal Gemeenschap uit de '50-er jaren, die destijds hielp om te voorkomen dat die grondstoffen werden gemonopoliseerd en (opnieuw) ingezet als instrument bij een gewapend conflict. Dit kan ons inspireren om tussen Rusland en de EU een eigentijdse versie hiervan te scheppen: de Europese Gas en Olie Gemeenschap, lessen trekkend uit herhaalde conflicten over aardgas in de afgelopen jaren. Deze ontwikkeling kan zelfs de weg banen voor Rusland en sommige van haar bondgenoten om lid te worden van een gemoderniseerde en werkelijk Europa-brede EU!

De lange termijn visie van de kerken –in het voetspoor van de Wereldraad van Kerken- pleit dus voor een brede en meer inclusieve benadering van vrede en veiligheid. De Wereldraad van Kerken spreekt in dit verband van het bouwen aan 'Rechtvaardige Vrede'. Zolang een meerderheid op aarde leeft in volstrekte armoede, lijdt onder klimaatverandering en gewapende conflicten, kortom niet veilig is, kunnen ook wij hier onmogelijk echt veilig zijn! We moeten dus juist niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, maar actief investeren in de ondersteuning van de VN Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Voor de kerken is het een schande –ja zonde- dat er wereldwijd jaarlijks (!!) meer dan 1,7 biljoen (1000 miljard, red.) dollar uitgegeven wordt aan wapens. Stel je voor dat dit ingezet zou worden in de wereldwijde strijd tegen armoede, klimaatverandering en voor conflictpreventie en vredesopbouw!

Om ware rechtvaardigheid en ware vrede te bouwen moeten we werken aan 'inclusieve veiligheid'. Echte veiligheid kan alleen

gebaseerd zijn op democratie, mensenrechten, sociale en economische rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling wereldwijd, vereist het respecteren van de rechten van culturele, taalkundige, etnische, gender en religieuze minderheden, evenals de natuurlijke omgeving. Dit omvat het ontwikkelen van humanitaire, democratische en politieke rechten, ontwapening en het ontmantelen van de wapenindustrie en wapenexport. Dit vraagt bovendien om het ontwikkelen van capaciteiten in termen van civiele vredesinterventies, vredesstichtingen en vredesopbouw

Wat de kerken betreft zouden we –op termijn- niet alleen de kernwapens – net als bacteriologische en chemische massavernietigingswapens- moeten afschaffen (waarvoor recent zowel het Vaticaan als China pleitten), maar ook de oorlogswapenindustrie EN oorlog als zodanig! In internationaal verband zou oorlog en gewapend geweld als oplossing voor politieke conflicten verboden moeten worden. Zij die dan toch een gewapend conflict beginnen worden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag - de stad van Recht en Vrede - gedaagd. Dat is wat ons betreft het lange termijn- , het wenkend perspectief!

Kees Nieuwerth,

Bron: www.raadvankerken.nl (actueel/februari 2017)

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijkt van belangstelling van

onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk, telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Aandacht voor dementie



Onlangs is de Regenboog 'benoemd' tot Groene kerk. Daar mogen we niet alleen dankbaar voor zijn maar daarmee worden we ook opgeroepen om 'Groen' te leven.

Maar er is meer. Overal om ons heen zien we dat mensen met de ziekte dementie, langer thuis moeten blijven. Wat kunnen wij daar als geloofsgemeenschap mee?

Zijn wij naast een 'Groene kerk' ook een 'dementievriendelijke' kerk? Of lopen we in een bocht om mensen met dementie heen omdat we niet weten hoe we er mee moeten omgaan? De leden van de bezoekgroep willen zich in ieder geval daarvoor inspinnen en volgen momenteel toerusting om nog meer beslagen op pad te gaan. Drie middagen komen ze bijeen om te horen (en met elkaar uit te wisselen) wat je als bezoeker vanuit de geloofsgemeenschap kunt betekenen voor de mens met dementie en zijn/haar mantelzorger. Want ook voor die laatsten dienen we aandacht te hebben. Juist mensen met dementie worstelen soms met hun geloof waar ze zich jarenlang aan vast hebben gehouden. Door liefdevol de zieken en hun mantelzorgers te benaderen laten we iets zien van Gods liefde voor alle mensen.

Fijn dat de leden van de bezoekgroep zich zo inzetten. We mogen als gemeenschap er dankbaar voor zijn.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Wensen rond een uitvaart

In onze tijd gebeurt het steeds meer, gelovige mensen die komen te sterven en niet vanuit de kerk begraven worden omdat de kinderen niets

meer met de kerk hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!

We zien dan ook in het kerkelijk landschap steeds meer mensen die bij de dominee of pastor een gesprek aanvragen om hun uitvaartwensen op papier te zetten. De ervaring leert dat de mensen die dit gedaan hebben, een grote rust ervaren.

Wilt u ook uw wensen rond de uitvaart vastleggen, neem dan contact op met de dominee of pastor dan kunnen we in een gesprek kijken naar uw wensen en verlangens. Schroom niet, u bent niet de eerste in de Regenboog en hopelijk ook niet de laatste.

Dominee Inge Smidt
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Een nieuw doopvont

Zondag 12 februari is in de Regenboog het nieuwe doopvont in gebruik genomen. Na een lange periode van voorbereiding stond hij er dan echt: de schaal waar zoveel mensen zich zo lang en met zoveel inzet en zorg voor ingezet hebben. Een bijzondere schaal, gemaakt door de glaskunstenares Reina Oversteegen die ook het raam van onze kerk gemaakt heeft.



In het doopvont heeft ze hetzelfde glas gebruikt dat ook in het raam verwerkt is. Daardoor komen de kleuren van de Regenboog - zoals die de kerk invallen als de zon schijnt - terug in het glas van de doopschaal, waardoor water en Regenboog in de schaal met elkaar verbonden zijn.

Ds. Inge Smidt

Bij de vieringen

Zondag 12 maart staat de lezing van de Kananese vrouw op het rooster (Matteüs 15:21-28). Op zondag reminiscere (naar psalm 25: 'gedenk uw barmhartigheid, Heer...') waarin God aangesproken wordt op wie Hij is), spreekt zij Jezus aan op wie Hij is. En ziet zij

Jesus ook als wie Hij is. Daarmee verandert haar roep om hulp in een werkelijke ontmoeting.

Zondag 9 april is het Palmzondag.



We hopen natuurlijk weer op een prachtige optocht van de kinderen met hun Palmpasestokken als ze terugkomen uit de kindernevendienst. Een mooie manier om het thema van de intocht in Jeruzalem zichtbaar te zien worden, is er niet. Zo gaan wij feestelijk de Stille Week binnen.

Ds. Inge Smidt

Taizé-viering in de Regenboog

In het verleden zijn er in de Regenboog regelmatig Taizévieringen geweest. De jongeren onder ons kunnen zich dat niet meer herinneren en zouden dolgraag een keer op zondag een Taizéviering willen organiseren.

Het is een positief teken dat dit verlangen door de jongeren wordt uitgesproken. In het pastorale team hebben we over dit verlangen gebrainstormd en we zijn tot de conclusie gekomen dat ik met mijn brede ervaring in deze, de jongeren zal helpen en stimuleren bij het voorbereiden op zo'n viering. Op een zondag in februari zijn de jongeren al met een eerste oriëntatie begonnen. U hoort er in het volgende Bulletin meer over.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Van 'Conflict naar Gemeenschap' - een impressie

Dinsdag 7 februari jl. waren Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, en mw. B. Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Leiden, te gast in de Regenboog voor een openbaar debat over 500 jaar Reformatie. Leidraad hierbij was de brochure "Van Conflict naar Gemeenschap; Gezamenlijke luthers-katholieke herdenking van de Reformatie in 2017". Een rapport van de Luthers/Rooms Katholieke Commissie voor Eenheid met de uitnodiging samen op weg te gaan naar een diepere gemeenschap van alle christenen.

Het was een informatieve en inspirerende

avond. De bisschop opende het gesprek meteen helder betoog over de vorderingen van de oecumene. Dat we nu als Lutheranen en katholieken gezamenlijk 500 jaar Reformatie kunnen vieren (let op het woord 'vieren') is te danken aan 50 jaar oecumenische dialoog. Vroeger was 'Hervormingsdag' voor protestanten een dag van vreugde om de verworven vrijheid van geloofsbeleving en voor katholieken een dag van rouw en schaamte om de scheuring. Er was geen gezamenlijkheid. Men had alleen oog voor het eigen gelijk en mat de verschillen breed uit. - Bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken (1948) wilde de RK kerk geen lid worden - .



Paus Johannes XXIII zocht begin jaren 60 toenadering en nodigde alle christelijke kerken uit voor het Vaticaans Concilie. Van hieruit ontstond een permanente dialoog o.a. met de Lutheranen. Dit

leidde niet alleen tot een meer respectvolle en belangstellende houding naar elkaar, maar ook tot een verlangen naar eenheid. De aandacht werd verschoven van de verschillen naar de raakvlakken, van oordelen naar verbinding zoeken. Het bleef niet alleen bij praten. Er kwamen ook concrete stappen zoals wederzijdse erkenning van het geënt zijn in Jezus Christus en van het sacrament van de doop bij bijna alle christelijke kerken.

In de oecumenische dialoog gebruikt men de techniek van gedifferentieerde consensus: waar zijn we het al met elkaar eens en waar moet nog verder gepraat en uitgediept worden. Zo is er o.a. nog dialoog gaande over Eucharistie/Avondmaal, kerkelijk ambt, rechtvaardigingsleer. Einddoel is volledige wederzijdse erkenning en eensgezindheid.

Barbara Heckel beaamde de omslag in het denken: Tot voor kort werd bij het vieren van jubilea (van de Reformatie) altijd benadrukt wat je zelf bent en de ander niet is. Nu wordt gekeken naar wat bindt. Dat paus Franciscus gast was bij de opening van het herdenkingsjaar in het Zweedse Lund, benadrukte dat. Het is bij een dialoog ook belangrijk dat je elkaar goed uitlegt wat de woorden precies betekenen, bv. bij het begrip 'rechtvaardiging'. Dat wordt niet door iedereen hetzelfde verstaan. Door het aan elkaar uit te leggen en

te verdiepen, kom je bij raakvlakken die kunnen leiden tot eensgezindheid.

Eensgezindheid onder de kerken is juist nu hier erg belangrijk. Gezamenlijk staan de kerken veel sterker tegenover de verregaande secularisatie van onze wereld, kunnen we overtuigender de blijde boodschap van Jezus verkondigen en zijn we ook geloofwaardiger in de interreligieuze dialoog.

“Moge de uitgestoken hand leiden tot een ferme handdruk, of liever nog tot een innige omhelzing” zo eindigde Barbara Heckel haar verhaal.

Er waren ook een aantal vragen en opmerkingen uit het publiek, zoals:

Geeft het boekje ‘Van conflict naar Gemeenschap’ een visie op de toekomst? Is er een concreet doel?

Antwoord: We kunnen elkaar niet meer negeren. Oecumene is geen hobby meer, maar een opdracht. Oecumene is ook iets van de lange adem. Er zijn meerdere generaties nodig wil het kunnen wortelen en vrucht dragen. En er gebeurt al veel, juist aan de basis. De bisschop gaf een aantal voorbeelden van (diaconale) projecten in het bisdom die oecumenisch van opzet waren. Ook de komst van veel verschillende migranten geeft de oecumene nieuwe impulsen. Daar leerde hij veel van.

Staat de toenadering tussen RK en Lutheranen het samengaan in Nederland van de Lutheranen en de Hervormden/Gereformeerden (Calvinisten) in de PKN in de weg?

Antwoord: Er zijn bepaalde groeperingen die de toenadering als een bedreiging zien. Maar de bisschop ziet het liever als een verrijking, als een mogelijkheid om ook met deze groeperingen in gesprek te komen.

Het is mooi dat er in de officiële kerkelijke dialoog al zoveel overeenstemming bereikt is. Maar het komt ons in de Regenboog een beetje theoretisch over. Bij ons gaat de praktijk voorop: we willen oecumenisch zijn, de oecumene beleven, vieren. Wij zien geen scherpe scheidingslijnen tussen kerkgemeenschappen, maar broeders en zusters uit een andere traditie. Een regenboog bestaat niet uit zeven losse kleuren naast elkaar, maar uit kleuren die in elkaar overvloeien.

De bisschop antwoordde dat ook in de dialoog hoofd en hart spreken. En dat men veel

vertrouwen heeft in de werking van de H. Geest. Barbara Heckel sloot de avond af met het avondgebed van Luther.

Ingrid Weitenberg

Afscheid Ad van der Helm



Pastoor Ad van der Helm is op 1 september 2009 door de bisschop benoemd als Administrator van het RK Vicariaat Merenwijk. In deze hoedanigheid heeft hij leiding gegeven aan het Vicariaat en onze gemeenschap geholpen in de afgelopen jaren de goede band met het bisdom te bestendigen. Hij heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Ondanks de pijn van een aantal veranderingen die doorgevoerd moesten worden, is de Regenboog nu de enige oecumenische gemeenschap in Nederland die nog formele banden met de kerken heeft, zowel met het bisdom via het Vicariaat als de Protestantse Gemeente Leiden via de Wijkkerkenraad.

Pastoor Van der Helm is vooral bekend in de gemeenschap door het maandelijks voorgaan in een eucharistieviering, eerst op de donderdagavond en later op de maandagavond, met daarnaast een enkele maal op een hoogtijdag, zoals vorig jaar op Hemelvaartsdag.

Pastoor Van der Helm geeft naast zijn werkzaamheden als pastoor in Den Haag ook onderricht aan de Universiteit van Leuven. Zijn agenda was dermate gevuld dat Ad de bisschop gevraagd heeft een andere Administrator in de Merenwijk te benoemen

De bisschop heeft besloten om pastoor Ad van der Helm met ingang van 1 februari 2017 te

vervangen door pastoor Tjeerd Visser, die pastoor in Dordrecht en tevens Vicaris-Generaal van het bisdom Rotterdam is.

In de eucharistieviering op maandag 6 februari hebben we afscheid genomen van Ad van der Helm en hem bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de Regenboog. Het respect voor Ad van der Helm moge blijken uit dat er een dertigtal mensen aanwezig waren. Namens de hele gemeenschap hebben we Ad bedankt voor zijn jarenlange inzet: door sprekers namens het Vicariaat, de AKM en de PGL.

Frans Jagtman, vice-voorzitter RK Vicariaat

Kennismaken met de nieuwe Administrator van het Vicariaat



Officieel heeft onze bisschop J. van den Hende, pastoor A. v.d. Helm per 1 februari 2017 ontslagen van zijn taak als Administrator van het Vicariaat Merenwijk. Tegelijk heeft de bisschop pastoor T. Visser, pastoor in Dordrecht en Vicaris – Generaal van het bisdom Rotterdam, benoemd als nieuwe Administrator.

Op vrijdag 17 februari zijn de vicevoorzitter van het Vicariaat en de pastoraal werkster naar Dordrecht geweest voor een kennismakingsbezoek.

In het gesprek is vooral verteld hoe onze gemeenschap er uit ziet, wat er allemaal gebeurt en is de wens uitgesproken dat er op dezelfde, prettige wijze samengewerkt zou kunnen worden als dat met pastoor A. v.d. Helm het geval was.

Concreet zijn er een aantal toezeggingen gedaan.

Zo zal pastoor T. Visser op 11 april kennis komen maken met het Vicariaatsbestuur en ds. Inge Smidt. Tevens zal hij die avond ons gebouw komen bewonderen. Verder zal hij de maandelijkse Eucharistievieringen voortzetten

met die verstande dat die op de laatste donderdagavond in de maand zullen plaats vinden. (pastoor A. v.d. Helm is ook jarenlang op donderdag geweest dus dat is wel vertrouwd) De eerste keer zal 27 april a.s. zijn. Ook op Hemelvaart zal hij in de avond voorgaan. We mogen blij en dankbaar zijn dat de pastoor dit alles in zijn agenda wil opnemen en ruimte voor ons wil maken. We vertrouwen op een goede samenwerking. In het volgende Bulletin zal hij zichzelf voorstellen.

Frans Jagtman – vicevoorzitter Vicariaat
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Nieuwe bestuursstructuur AKM

Sinds het begin van het seizoen 2016-2017 is een nieuwe bestuursstructuur binnen de AKM ingevoerd.

Er is een Dagelijks Bestuur en er zijn 4 leden binnen de AKM, die allen een bepaald cluster als aandachtsgebied hebben.

Deze leden zijn binnen de AKM de verantwoordelijken voor 'hun' cluster en vormen daarmee de verbinding tussen de werkgroepen, die onder hun cluster vallen, en de AKM.

Onder ieder cluster vallen werkgroepen, die samenhangen met het thema van het cluster. Het betreft de volgende clusters:

Communicatie

De volgende werkgroepen, functies, hebben een plaats in het cluster Communicatie:

- Werkgroep website
- Redactie Bulletin
- Redacteur Weekagenda
- Scribent Rondom de Kerk
- Scribent Leids kerkblad
- Beamteam
- Werkgroepen praktische ondersteuning communicatie.

Leren

De volgende werkgroepen, functies, hebben een plaats in het cluster Leren:

- Gesprek op Zondag
- Basiscatechese
- Kom aan tafel
- Kring jong volwassenen
- Rozenkring
- Volwassenen in progress (VIP)
- Poëzie
- Filmavond

Omzien naar elkaar

De volgende werkgroepen, functies, hebben een plaats in het cluster Omzien naar elkaar:

- Werkgroep Diaconie
- Werkgroep Wijkcontacten
- Milieugroep De Regenboog
- Regenboog open
- Regenboogdis
- Werkgroep kerktuin
- Coördinator exposities

Vieren

De volgende werkgroepen, functies, hebben een plaats in het cluster Vieren:

Inhoud

- Werkgroep jongerenvieringen
- Werkgroep vieringen leden geloofsgemeenschap
- Kindernevendienst

Praktische ondersteuning

- Roostering protestantse voorgangers
- Roostering rooms-katholieke voorgangers
- Lectoren
- Litassen
- Hulp in de Regenboog
- Crèche
- Liturgisch groen
- Koffie na de dienst

Muziek

- Dirigenten en organisten
- Arco Baleno
- Regenboogkoor

Als u vragen, verzoeken, opmerkingen, klachten heeft, die vallen onder deze werkgroepen, wordt u uitgenodigd uw mail te richten tot de betreffende clustercoördinator.

Nieuwe emailadressen, gekoppeld aan functies:

In vervolg op de nieuwe bestuursstructuur hebben alle leden van de AKM een nieuw emailadres gekregen, dat samenhangt met hun functie binnen de AKM.

De leden van het Dagelijks Bestuur van de AKM hebben de volgende emailadressen:

Piet Pouw, voorzitter:
voorzitter.AKM@kcregenboog.nl
Ester Korbee-van Hille, secretaris:
secretaris.AKM@kcregenboog.nl
Bert Minne, penningmeester:
penningmeester.AKM@kcregenboog.nl
Pastores:
ds. Inge Smidt: ds.smidt@gmail.com.
pw. Marianne Hoogervorst:
pastor.regenboog@gmail.com

De 4 leden hebben de volgende benaming:
Els Frankhuijzen, coördinator Cluster
Communicatie:

cluster.communicatie@kcregenboog.nl

Harry Delemarre, coördinator Cluster Leren:
cluster.leren@kcregenboog.nl

Cecile Werner, coördinator Cluster Omzien naar
elkaar:

cluster.omziennaareelkaar@kcregenboog.nl

Bärbel Nieuwenburg, coördinator Cluster Vieren:
cluster.vieren@kcregenboog.nl

Het voordeel van deze keuze is, dat als een lid van de AKM zijn functie opgeeft en wordt opgevolgd door een ander, het emailadres niet wijzigt. Achter de schermen wordt dan een ander persoonlijk emailadres gekoppeld aan het externe functionele emailadres.

Ester Korbee-van Hille, secretaris AKM

Uit de AKM



De AKM heeft de zaterdagmiddag 14 januari besteed aan een aantal lopende zaken en vooral aan de evaluatie van de nieuwe bestuursstructuur. Eenieder had hiermee positieve ervaringen: de verantwoordelijkheid voor een cluster schept duidelijkheid en er is tijdwinst en meer efficiency, nu er geen DB-vergaderingen meer worden gehouden. Aan het einde van de middag werd aan de aanwezige AKM-leden de nieuwe doopschaal door de commissie gepresenteerd.

Aan het begin van de AKM-vergadering van 19 januari werd er afscheid genomen van Mieke Tirion, die echter actief blijft in de Regenboog als lid van de wijkkerkenraad, de Regenboog Open, als contactpersoon voor Wijkcontacten en als afvaardiging naar de Diaconie. Dick Talma stopt per 1 december a.s. als coördinator van de Milieugroep, er zal een oproep worden gedaan voor een opvolger.

Cluster Vieren

Een bijzondere viering met Jan Marten de Vries

zal plaatsvinden op 7 mei met als thema Genesis. De AKM keurde de nieuwe doopschaal, die qua afmeting afwijkt van de eerdere afspraken, goed en besloot tot een financiële afwikkeling met de kunstenaar. Naar aanleiding van een brief van de commissie doopschaal kwam de AKM na de telling van de Actie Kerkbalans in een extra vergadering op 31 januari bijeen, en bevestigde de eerder genomen besluiten, omdat zich geen zwaarwegende nieuwe feiten hebben voorgedaan. Om dit project goed af te sluiten, zal er een evaluatie plaatsvinden met de commissie. De doopschaal, in de kleuren van het Regenboograam, is intussen tijdens de viering van 12 februari in gebruik genomen. De trouwe kerkganger zal het zijn opgevallen, dat in de kerkzaal sinds medio december een waardevolle vleugel staat, die het eigendom is van onze gewaardeerde dirigent Hendrik Vonk. Omdat de vleugel op korte termijn uit een kerk in den Dolder moest vertrekken, biedt de Regenboog tijdelijke gastvrijheid aan tot aan de zomervakantie, en zal hij ook voor de begeleiding van het Regenboogkoor gebruikt worden. De AKM heeft het standpunt ingenomen, dat langdurig gebruik van privé-eigendommen binnen de geloofsgemeenschap niet gewenst is.

Pastores

Pastor Marianne Hoogervorst deelt mee, dat haar aanstelling in de Regenboog met 1 jaar verlengd is, met een mogelijkheid tot verlenging van nog 1 jaar. Ds. Inge Smidt, meldt dat zij nog recht heeft op een maand studieverlof, en dat zij die na overleg met de wijkkerkenraad van 25 mei tot 25 juni a.s. zal opnemen. Elders in het Bulletin wordt bericht over het afscheid van vicaris Ad van der Helm en over diens opvolger.

Organisatie

Namens de AKM zal Jan Vis exit interviews houden met ambtsdragers, die onlangs teruggetreden zijn. Een benoemingscommissie gaat op zoek naar een geschikte kandidaat voor het project "Kijken met andere ogen". Daarnaast zal er gezocht worden naar een kandidaat die zich gaat bezig houden met activiteiten voor gezinnen met jonge kinderen, contacten met scholen in de Merenwijk en hedendaagse alternatieven voor basiscatechese. De AKM zal een oproep doen voor 2 vrijwilligers die de seizoenafsluiting willen organiseren. Tenslotte was er verheugend nieuws: sinds vele jaren is het aantal kerkbezoekers in 2016 voor het eerst met 8% gestegen! Een compliment is op zijn plaats voor iedereen, die hiertoe heeft bijgedragen, maar in het bijzonder voor het

Regenboogkoor, dat met de Missa Criolla 280 bezoekers naar de Regenboog lokte!

Piet Pouw, voorzitter

De AKM en de centen



De AKM leed vorig jaar 500 euro verlies, en dat verlies was nog 500 euro groter geweest zonder de gulle gift voor de bloemen bij de vieringen door de werkgroep Milieu. Dit is een flinke verslechtering vergeleken met 2015 toen de AKM nog 'winst' maakte. Gunstig was dat de opbrengst in het eerste collectemantje groter was, als gevolg van meer kerkbezoek en een stijging van 1,20 euro naar 1,30 euro per gemiddelde bezoeker per viering. Maar ongunstig was dat de giften zonder specifiek doel met meer dan duizend euro terug liepen. Dit is een kwetsbare inkomstenbron, omdat weinigen zo maar geld aan de AKM geven. Als een van die gevers overlijdt, verhuist of ineens geen zin meer heeft om te schenken, nemen de inkomsten aan giften meteen flink af. Bovendien was ongunstig dat de vrijwillige bijdragen aan het BULLETIN daalden van 3 ½ duizend euro naar 2 ½ duizend euro. Slechts een op de drie ontvangers van het BULLETIN heeft vorig jaar een bijdrage geleverd om de drukkosten te vergoeden. De uitgaven waren goed beheerst.

De AKM had 28 duizend euro op de girorekening staan op Nieuwjaarsdag. Veruit het grootste deel staat op een spaarrekening, maar dat levert nauwelijks wat op door de ultra lage rentestand. Hiervan is ongeveer 13 duizend euro bestemd voor verplichtingen van de AKM. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de schuld van de AKM van 1850 euro aan de werkgroep Milieu over de waarde van het ingezamelde oud papier, textiel en metaal in 2016. Deze inkomsten van de werkgroep Milieu zijn gestort op de girorekening van de AKM, en de AKM heeft de verplichting aan de werkgroep dat dit bedrag dit jaar voor twee-derde deel aan goede doelen buiten de Regenboog wordt uitgekeerd. Bovendien heeft de AKM ook economische verplichtingen, zoals de spaarpotten om de reproductiemachine en de beamers te kunnen vervangen.

Over blijft dus ongeveer 15 (=29 min 13) duizend euro. Dit geld zit in een pot van 8

duizend euro voor specifieke projecten en in een pot van 7 duizend euro om klappen op te kunnen vangen. De AKM heeft de bestaande potjes, zonder duidelijke verplichtingen van de AKM, opgedoekt. De reden is dat zulke potjes een mentaliteit van verworven rechten en starheid in de hand werken. In het vervolg wordt elk project beoordeeld of de geloofsgemeenschap er waarschijnlijk meer aan heeft dan de kosten van het project bedragen. Elk project eist dus een goed, toekomstgericht, verhaal om voor bekostiging door de AKM in aanmerking te komen.

De tabel presenteert het aantal bezoekers en de inkomsten in het eerste en tweede

collectemandje vanaf het begin van het jaar. In de tweede kolom staat de speciale gebeurtenis die mogelijk extra bezoek trekt. Alleen de diehards, die op Oudjaarsavond te weinig hadden gedronken, trokken Nieuwjaarsochtend voor de viering naar de Regenboog. Daarna trok het bezoek goed aan. De vieringen met de Nieuwjaarsreceptie en met dopen hebben doorgaans veel bezoekers. Het optreden van het Regenboogkoor zuigt waarschijnlijk ook extra bezoekers aan, maar wel moet er rekening mee worden gehouden dat de circa 25 koorleden zelf ook bezoekers zijn. De eerste viering geleid door dominee Snoek op 5 februari trok ook flink wat belangstelling, zonder dat er toen een extra evenement was.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Regenboog	Tweede mandje: Specifieke bestemmingen
			Euro	Euro Bestemming
1 jan		55	75	70 PGL Onderhoud gebouwen
8 jan	Nieuwjaarsreceptie	120	145	125 RK Vicariaat
15 jan	Groene kerk	75	90	75 PGL Oecumene
22 jan	Regenboogkoor	110	145	115 PGL Predikanten
29 jan		95	90	130 RK Vicariaat
5 feb		115	150	145 Werelddiaconaat
12 feb	Doop	130	150	100 RK Vicariaat
19 feb	Regenboogkoor, Inzameling Sri Lanka	125	140	135 PGL Predikanten

Actie Kerkbalans



“Mijn kerk inspireert”

Ook dit jaar zijn er weer veel mensen actief geweest om de Actie Kerkbalans goed te laten verlopen, zoals:

De tien coördinatoren die voor de distributie van de lijsten en de enveloppen naar de lopers zorgden. Voorts de negenenvijftig lopers om de enveloppen te brengen bij de opgegeven adressen in de Merenwijk en deze enkele dagen later weer op te halen.

Ook zijn er twee fietsers actief geweest om de enveloppen voor de zgn. “Buiten Merenwijkers” te bezorgen. Dit zijn mensen die niet (meer) in

de Merenwijk wonen, maar toch de Regenboog een warm hart toedragen. Op de telavond waren weer voldoende mensen bereid om hun medewerking te verlenen deze avond goed, snel en zorgvuldig te laten verlopen.

Binnen onze kerkgemeenschap verandert er op administratief gebied het een en ander. Van de mogelijkheid om digitaal de jaarlijkse bijdrage toe te zeggen maken inmiddels steeds meer mensen gebruik. Dit is natuurlijk heel prettig daar het de werkzaamheden voor de coördinatoren en lopers vereenvoudigt.

U als gever bent actief geweest door de schriftelijke of digitale toezegging voor dit jaar weer op tijd in te vullen.

Het resultaat van de toezeggingen is als volgt:

- R.K. Vicariaat € 23.181,00
- Prot.Gem.Leiden € 72.980,00

Dit betreft de stand van 7 februari 2017.

De toezeggingen voor zowel de Protestantse Gemeente Leiden als voor het R.K. Vicariaat Merenwijk zijn iets lager dan vorig jaar. Maar wij hopen natuurlijk dat door later binnenkomen de toezeggingen het resultaat nog hoger zal worden.

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank en uiteraard hopen we voor volgend jaar weer op uw medewerking en toezegging te mogen rekenen.

Het coördinerend team,
Edo Elstak, Bettie Landkroon en Dick en Elly Visser.

Oproep: gevraagd trekkers project seizoenafsluiting

Beste leden van onze geloofsgemeenschap,

Ieder jaar wordt er een seizoenafsluiting gehouden eind juni, begin juli, afhankelijk van het begin van de zomervakantie.

Dit jaar is de seizoenafsluiting vastgesteld op vrijdag 23 juni. Voorheen is dit project altijd getrokken door leden van de AKM. Sinds er een nieuwe bestuursstructuur binnen de AKM is ingevoerd,



en de AKM een stuk kleiner is dan voorheen, willen wij een beroep doen op 2 of 3 leden van de geloofsgemeenschap, om deze avond te organiseren.

Velen onder u hebben aangegeven, zich liever niet structureel te willen verbinden aan taken of functies, maar wel beschikbaar te zijn voor projecten. Dit is zo'n project, dat helemaal aan uw wensen voldoet.

Eén punt op 23 juni staat vast:

De maaltijd wordt verzorgd door inbreng van gerechten van de leden van de Geloofsgemeenschap.

Het is de opdracht aan de trekkers om dit in goede banen te leiden, en eventueel van een thema te voorzien. Daar bent u helemaal vrij in.

Daarnaast kunt u zelf invulling geven aan de inkleding van de avond, wie u er eventueel verder bij wilt hebben.

Bij de AKM kunt u terecht, als u met vragen zit. Ook is Joke Langeveld bereid praktische tips te geven, aangezien zij jaren mede heeft zorg gedragen voor de seizoenafsluiting.

U kunt zich opgeven voor dit project bij de secretaris van de AKM:
secretaris.AKM@kcregenboog.nl of tel. 5212116.

Ester Korbee-van Hille, secretaris AKM

Oproep Repro

Wij (Louis en Jos) zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons kan bijstaan in het afdrucken van documenten, Bulletin enz. in de Repro. Bij



ziekte of vakantie komt alles op één persoon neer, dat is een beetje te veel van het goede. Aanmelden kan bij Louis (louis.boogmans@live.nl - of Jos (huismus52@ziggo.nl) We verwelkomen je met open armen.

Kijken met andere ogen

In december 2016 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Leiden ingestemd met het project 'Kijken met andere ogen' dat door de AKM en de wijkkerkenraad was ingediend voor de derde ronde van het vitaliseringsfonds.

De titel van het project is ontleend aan het thema van de inspiratie-avond die op 7 april 2016 werd gehouden in de Regenboog. Dominee Karin van den Broeke en dominicaan dr. Erik Borgman hebben toen gesproken over 'waar kunnen we God ontdekken', 'met wie willen we ons verbinden' en 'welke ogen hebben we daarvoor nodig'? Die avond kwamen heel praktische antwoorden op die

vragen: kijk wat belangrijk is en verlies je niet in bijzaken, doe die dingen die je energie geven, houd je bron in de gaten en houd je ogen open, neem waar wat er om je heen gebeurt en kijk waar het zinvol kan zijn om als geloofsgemeenschap present te zijn. Zoek die plekken op waar de maatschappij schuurt. Kijk waar de opgaven in de samenleving liggen. Investeer in verkenners: 'Ga in de samenleving kijken en ontdek de liefde en de barmhartigheid. Dáár is de kerk'.



In deze geest willen we in het project 'kijken met andere ogen' als verkenners op weg gaan in de maatschappij en om ons heen kijken met andere ogen.

Met het project willen we de maatschappelijke rol van de kerk versterken: de kerk als een plaats van ontmoeting in de wijk waar ruimte is voor iedereen om zich te bezinnen op levensvragen, om verdiepende gesprekken te voeren, hoogte- en dieptepunten in het leven te vieren, voor rituelen, voor samen genieten van muziek, poëzie en film, voor leren en dienen. Een kerk die vanuit haar geworteld zijn in christelijk geloof en traditie dienstbaar is aan de gemeenschap en een vitale schakel is in de lokale gemeenschap op een eigentijdse manier. De kerk als een partner in wat de wijk bezighoudt, als een gemeenschap die open staat voor anderen en hen waardeert.

De Regenboog heeft zich de laatste jaren intensief bezonnen op haar toekomst. Dit heeft geresulteerd in het beleidsplan 2015-2018 'Vitale oecumene' met onder andere aanbevelingen om betrokkenheid en vitaliteit van de kern van actieve leden te behouden en te versterken, om met doelgerichte activiteiten meer naar buiten te treden en de kring van betrokkenen te vergroten, om een gevarieerd aanbod van vieringen tot stand te brengen waarbij niet alleen de traditionele kerkganger aan zijn trekken komt maar ook andere groepen worden aangetrokken, om de communicatie te moderniseren en om activiteiten specifiek af te stemmen op jongeren en ouderen als doelgroepen. Het is niet bij aanbevelingen gebleven maar veel is inmiddels opgepakt of al gerealiseerd, veelal door spontane inzet en creativiteit van leden

van de Regenboog. De wens is om nog meer te doen omdat wij als roeping van de Regenboog zien: kerk te zijn naar binnen en naar buiten. Een onderzoeker, verkenners, pionier, stimulator kan ons daarbij verder op weg helpen naar de toekomst. De weg naar de toekomst is een onbekende weg die zoekend en verkennend moet worden gegaan. Er is geen kaart waarop die weg getekend staat. Alleen het punt van vertrek is bekend. Vandaar dit project.

Het projectvoorstel is te vinden op de website van de Regenboog. Op dit moment wordt gezocht naar iemand die kan worden aangesteld om het project uit te voeren.

Peterhans van den Broek

Grand Érard vleugel in De Regenboog



Regelmatige bezoekers van de Regenboog hebben hem vermoedelijk wel opgemerkt: de Grand Érard concertvleugel. Deze vleugel wordt thans gebruikt bij de begeleiding van het Regenboogkoor.

In dit stukje geven wij enige historische informatie over dit instrument. Deze Grand Érard concertvleugel werd gebouwd in Londen, in het midden van de 19e eeuw. De werkplaats in Londen was een dépendance van de hoofdvestiging in Parijs.

Sébastien Érard (1752-1831) was een Franse instrumentmaker van Duitse origine die gespecialiseerd was in de bouw van piano's en harpen [1]. Hij wordt beschouwd als de grootste werktuigkundige in zijn branche. In een Érard vleugel lopen de snaren parallel [2]. De moderne vleugels zijn kruissnarig, dat wil zeggen dat de bassnaren schuin over de andere snaren lopen. Érard vond de "Verschiebung" (het linker pedaal op een vleugel) uit in 1794. Ook was hij de bedenker van met koperdraad omsponnen bassnaren, waardoor de dikke bassnaren minder



(Coördinator Dick Talma, 1^e rij 2e van links)

Wat houdt deze activiteit in?

Op inzamelings-donderdag (eerste donderdag van de maand) ben je de eerst verantwoordelijke voor de plaatsing, opening en sluiting van de containers, en verder voor het verloop van de inzameling zelf. Door zelf één vast uur in het rooster voor je rekening te nemen houd je goed contact met de medeleden uit de ploeg, waarmee je dat samen volgens het rooster doet. Verplicht is dat niet: veelal verloopt de inzameling "op rolletjes".

Deze activiteit wordt qua tijdsbesteding geschat op een halve dag per maand. Daarnaast zijn er een paar administratieve taken, ingeschat op gemiddeld 4-6 uur per maand. Hierbij moet je denken aan het onderhouden van contact met VLIKO (zoals over door hen toegestuurde afrekeningen) en het maken van een urenrooster (rooster) aan het begin van het nieuwe inzamelingsjaar.

Onlangs is de projectgroep "GROENE KERK" opgericht. Het zou mooi zijn als het werk van de Milieugroep in overleg met deze projectgroep een nog groenere inhoud gaat krijgen.

We hopen van harte dat iemand uit ons midden deze taak op zich wil nemen!

Cecile Werner (chm60werner@gmail.com), cluster Omzien naar Elkaar.

Expositiewisseling

Per 20 februari hangen in de ontmoetingsruimte schilderijen van Wilma Oster. Op de website kun je wat meer over haar lezen. Mocht iemand ook eens willen exposeren in de ontmoetingsruimte neem dan

contact op met mij via e-mail:
hermanmarijke@koeners.nl of per telefoon:
071 5211357

Marijke Koeners

Jaartheme 'Bronnen van geloof'

Dinsdag 14 maart komt Theo Scholtes naar de Regenboog om in het kader van ons jaartheme stil te staan bij de geloofsbronnen van Franciscus. Wat dreef hem ertoe zijn hele leven om te gooien om in armoede en dicht bij mensen zijn Heer na te volgen?

Leesgroep Tomas Halik

Maandag 27/3 lezen we verder in het boek 'de nacht van de biechtvader'. We bespreken deze keer hoofdstuk 13 en 14.

Als u bij de groep wilt aanschuiven, dan graag opgave in verband met ruimte en stoelen.

We komen samen in de Regenboog, in het Stiltecentrum, om 20.00u

Laatste avond: ma 22/5.

(ds.smidt@gmail.com)

Bijbel en beeld

Dinsdag 4 april is de volgende bijeenkomst van 'Bijbel en beeld'.

Het thema deze keer is: *Een manier van leven.*

Hoe krijgt je geloof vorm in de praktijk van je leven. Aan de hand van schilderijen kijken we naar allerlei aspecten van de uitwerking van geloof.

De avonden staan allemaal op zich, het is goed mogelijk om er af en toe één te missen.

20.00u Stiltecentrum. Laatste avond: di 16/5

(ds.smidt@gmail.com).

Film in de Regenboog



Aanvang: 19.30 uur.
Kosten: € 5,00

Leiding en
nagesprek:
Ronald da Costa

Woensdag 12 april
"Creation" is
gebaseerd op het
boek "Annie's Box"
van Kandal Keynes

Wij zien hoe Darwin de balans probeert te vinden tussen zijn revolutionaire ideeën over evolutie en de relatie met zijn gelovige vrouw. Als zijn dochtertje Annie overlijdt raakt hij geestelijk en lichamelijk in verval. Wanneer hij het rouwproces en de onmacht met zijn vrouw kan delen, overwint hij de crisis en kan het boek schrijven dat de wereld zou veranderen: "The origin of species". Historisch en psychologisch een sterke film met in de hoofdrollen Paul Bettany (The young Victoria) en Jennifer Connely (A beautiful mind).

Edo Elstak

Bijeenkomsten jongerengroepen

De VIP's ontmoeten elkaar op *dinsdag 28 maart* bij één van hen thuis. Zij lezen een bijbelgedeelte met behulp van de methode van de lectio divina. In deze manier van Bijbel lezen gaat het om meditatief lezen en je ervan bewust worden waar een lezing jouw eigen leven raakt. Ben je geïnteresseerd in hun samenkomsten, neem dan contact op met ds. Inge Smidt.



De jongvolwassenen komen op *maandag 20 maart* weer bij elkaar in de pastoreskamer. Zij verdiepen zich verder in de eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lucas. Meestal wordt aan deze hoofdstukken slechts aandacht besteed in de adventstijd. Alles is dan gericht op de naderende geboorte van Jezus, zoals we die met kerst vieren. In de samenkomsten van de jongvolwassenen nemen we de tijd deze inleidende hoofdstukken van de evangelist met aandacht te lezen en te zien hoe Lucas Israëls' verleden met God verbindt met de toekomst zoals die in Jezus begint. Ook hier is steeds een punt van aandacht wat de lezing ons persoonlijk en in de huidige maatschappij aanreikt. Ze beginnen om 20.00u. Vind je het leuk om mee te doen: informatie bij Wander Gubler. (wander_gubler@hotmail.com).

Beide groepen vinden het altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn, dus weet je van harte welkom.

Inge Smidt, pred. (ds.smidt@gmail.com).

Rozenkring start met een nieuw boek

De Rozenkring, een gespreksgroep die op elke derde maandag van de maand bijeenkomt, start in maart met een nieuw boek: "Geloven in



een God die niet bestaat" van ds Klaas Hendrikse. Het boek is al in 2007 verschenen en heeft veel stof doen opwaaien. Het Bulletin heeft een boekbespreking gepubliceerd in maart 2008 (jaargang 35, nummer 2). Op de achterkant van het boek staat de volgende tekst:

"Veel mensen zijn grootgebracht met het idee dat geloven in God betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Toch hebben de meeste mensen het geloof in dat 'bestaan' allang losgelaten, of twijfelen ze eraan. Klaas Hendrikse neemt het voor hen op. Zijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Met de bijbel in de hand laat hij zien hoe het ooit is begonnen en hoe het nog steeds gaat: God bestáát niet, maar 'trekt mee met mensen die onderweg zijn'. Zonder mensen is God nergens."

Informatie bij Dick Rijken, tel 5216606

Oosterse markt groot succes

Het leek zondagmorgen 19 februari in de Regenboog wel een echte oosterse markt. Direct na de kerkdienst gaven kerkgangers van harte gehoor aan de uitnodiging van Marianne Hoogervorst om vooral veel te kopen in de stand in de ontmoetingsruimte. Daar mocht ik in samenwerking met de werkgroep Diaconie actie voeren ten bate van onze projecten in Sri Lanka. Het ging om de aanschaf van moeder-kind-bedden voor een rehabilitatieziekenhuis waar kinderen met hersenbeschadigingen worden behandeld.

De verkoop van allerlei artikelen uit o.a. Sri Lanka en India was enorm geanimeerd en

gezellig en voorspelde meteen een succes te worden. Na nauwelijks een uur tijd konden we uitrekenen dat er voor maar liefst 680 euro was gekocht! Het hardst gingen de heerlijke appelflappen over de toonbank, die Christiaan de Witt voor deze gelegenheid had gebakken. En ook was er grote animo voor de tassen, ontworpen en gemaakt door Cecile Werner. Van die 680 euro, samen met de 100 euro die ik met mijn verjaardag ontving t.b.v. onze stichting SVHO, kunnen we een paar moeder-kind-bedden aanschaffen. Sterker nog: we kunnen ook nog iets extra's doen voor een weeshuis. Grote dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze hartverwarmende actie!

Reina Wessels-ten Bruggenkate, namens Stichting SVHO-support.

Activiteitenclub in Juigalpa

De eerste maanden van ervaring opdoen in de activiteitenclub, hebben goede resultaten opgeleverd. Qua organisatie en qua uitvoering. Niet alleen bieden we activiteiten aan. We zijn ook gericht op het verder ontwikkelen van mogelijkheden/vaardigheden van de deelnemers, waarbij we de familie actief betrekken.

Verleden jaar namen Raymundo, Graecia, Rusbi, Ebert, Darling en Hector in de middaguren deel aan ons aanbod. We zijn nu bezig om het aantal deelnemers uit te breiden. Een enkeling kan nog in de middaggroep, het merendeel in een nieuw te vormen ochtend groep.

Outreaching werken

Omdat er in Juigalpa geen mogelijkheden zijn voor mensen met een intellectuele beperking waar ze overdag nuttig bezig kunnen zijn, werken we aan uitbreiding. Niet dat men in de rij staat, popelend om deel te kunnen nemen aan de activiteitenclub. Want te veel ouders zijn druk met hun eigen (over)leven en zien het nut om zich in te spannen voor zijn haar/zijn kind met een beperking niet. Er zijn altijd redenen om niet van deze service gebruik te maken. Bovendien kunnen we geen vervoer aanbieden, waarmee hun kind gehaald en gebracht wordt. Dus ze moeten zelf moeite doen hun kind te brengen en halen. Natuurlijk geldt ook: onbekend maakt onbemind. Maar toch, door outreaching te werken, de families op te zoeken en met hen de voordelen van de service te bespreken hebben we nu ook 6 mensen met een intellectuele beperking die in deze fase 2 ochtenden in de week naar de club komen. Daarvoor doen de nieuwe tafels

en stoelen, gekocht met geld van de Milieugroep, dus goede diensten! Na 6 weken deelname van 2 of 3 dagdelen beëindigen we de observatieperiode met een gesprek met de verantwoordelijke ouder/verzorger van de deelnemer.

Ontwikkelingsgericht werken



Doña Pastora zit er klaar voor. We, Eva als de uitvoerende kracht van de activiteitenclub en ik als de eindverantwoordelijke, hebben haar uitgenodigd om de observatieperiode van haar schoonzusje Rusby te evalueren. Van te voren hebben we een eindverslag, een 'síntesis', opgesteld waarin we een beeld geven zoals we dat van Rusby hebben gekregen in deze weken: wat haar talenten zijn, haar ontwikkelingen en waar ze moeite mee heeft. Op grond daarvan doen we een voorstel aan welke doelen met Rusby te werken om haar verder te helpen in haar ontwikkeling. Doña Pastora heeft een paar dagen de tijd gehad om dit verslagje te lezen. We zijn benieuwd of ons beeld overeenkomt met het beeld wat zij van Rusby heeft. En wat haar wensen zijn t.a.v. Rusby's ontwikkeling.

Overleg

Dit is overleg nummer 6 wat we hebben met een verantwoordelijke ouder/verzorger van een deelnemer aan de activiteitenclub. En aldor zijn het geanimeerde gesprekken. Het doet de mensen goed dat we meer over hun kind/familielid willen weten. Voor ons is het waardevol meer achtergrondinformatie te krijgen en om na te gaan of we op dezelfde lijn zitten.

Een ieder heeft zich tot nu enthousiast uitgelaten over het werk wat we in de activiteitenclub doen en zien ook veranderingen ten goede thuis sinds hun kind/familielid naar de club gaat. Uitbreiding van het aantal uren is zeer wenselijk. Dit alles bevestigt dat we een enthousiaste kracht aan Eva hebben, die de deelnemers weet te motiveren en ook mijn ondersteuning helpt om de nodige kwaliteit en afstemming naar de behoefte van de deelnemers te waarborgen.

Hierdoor werken we bewust aan ontwikkeling en verbetering.

Al doende leert men.
Gaandeweg toont zich ons pad.
Toekomstplannen helpen om een visie te ontwikkelen en tegelijkertijd tonen de feiten aan wanneer en op welke wijze de volgende stap zinvol is. De kunst is met de stroom mee te drijven: een boeiend proces.

Astrid Delleman

Oproep aan ouderen om ervaringen te delen



'Grootschalig Luisteren' naar ouderen in de Merenwijk

Hoe ervaren ouderen van 70 jaar en ouder die thuis wonen hun leven in de Merenwijk? Kunnen zij de dingen doen die zij willen? Krijgen zij de juiste ondersteuning en kunnen zij in de Merenwijk blijven wonen ook als zij steeds meer hulp nodig hebben? Met het project 'Grootschalig Luisteren' worden deze ervaringen verzameld met als doel om de zorg, ondersteuning en leefomgeving voor ouderen te verbeteren. Deelt u ook uw verhaal?

Wilt u als oudere uw ervaringen vertellen, bijvoorbeeld over de buurt, over vervoer, ontmoetingsplekken of over de ondersteuning die u krijgt van organisaties of vanuit de gemeente? Of bent u familie van een oudere, een mantelzorger, medewerker van een organisatie of op een andere manier betrokken bij ouderen? De Wijkvereniging, het Ouderenberaad, Radius en Libertas horen graag uw verhaal. De informatie over wat goed gaat en anders kan, bespreken zij samen met de gemeente Leiden met als doel samen te werken aan verbeteringen.

Ervaringen delen kan tijdens een gesprek op meerdere plekken in de wijk of bij u thuis. Direct op de computer uw verhaal invoeren kan ook:

<https://story.storyconnect.nl/index.php/56435>

Neem contact op met Wil Molenaar via w.molenaar@loc.nl of bel naar Radius 071 7074200 om een afspraak te maken.

Oud worden in deze tijd

Dit gedicht werd de redactie aangereikt door Marianne Hoogervorst.

Het is gewoon niet voor te stellen
Je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon
Met een vaste telefoon.

Bij de bank wordt er geen geld
Netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur,
Nee, je geld komt uit de muur.
Als je maar je code kent,
Anders krijg je nóg geen cent.
Om je nog meer te plezieren,
Mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak,
Alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg:
Blijkbaar is het nooit genoeg.

Wil je een treinkaartje kopen,
Nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien,
Je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken,
In de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij,
Achter jou zie je een rij
Kwaad en tandenknarsend staan,
Want de trein komt er al aan.

Man, man, man wat een geploeter;
Alles moet met een computer.
Anders sta je buiten spel.
Op www en punt nl
Vind je alle informatie,
Wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
Word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
Je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onder door,
Je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid,
.....oud worden in deze tijd!

uit: het magazine ONS van KBO – Brabant.
Geschreven door: Letty en Antoon Rotte

Vijf wijkgemeentes in beeld

Op 19 maart om 12:00 uur kunt u iets bijzonders zien. Ook daarna nog wel, maar op die zondag is er een bijzondere première. Een première van vijf korte films over de vijf wijken van de Protestantse Gemeente Leiden.

Elke wijkgemeente heeft in de afgelopen maanden een of twee mensen afgevaardigd om met elkaar te bedenken hoe zulke filmpjes eruit zouden kunnen zien. Hoe laten we de eigenheid van elke wijk zien, en hoe zorgen we er ook voor dat we laten zien dat we allemaal onderdeel zijn van de PGL? Het werden gezellige en mooie maanden. Er was een goede klik tussen ons allemaal, en tussen ons en de filmmaker. En dat is te zien in het eindproduct! De opnames gingen als vanzelf: er was soms weinig tijd, maar dat gaf niet. Het leek alsof iedereen die meewerkt nooit iets anders had gedaan dan voor de camera staan.

Het zijn vijf korte, mooie en interessante films geworden over vijf mooie wijkgemeentes. In elke film ontmoet de kijker verschillende mensen uit de wijken die vol passie vertellen over de activiteiten in hun wijkgemeente. Zo krijg je een gevarieerd beeld dat laat zien hoe vitaal en mooi de wijken van de Protestantse Gemeente Leiden zijn. En die laten we graag aan u zien. Binnenkort op de websites van alle gemeentes, maar eerst 'live'. Kom ook kijken onder het genot van een hapje en een drankje op 19 maart vanaf 12:00 uur in de Bakkerij (Oude Rijn 44b).

Reinier Lagerwerf, Eveline Euser, Henk van Steenberg, Edo Elstak, Jack van Berkum, Ernst van der Bijl, Leontine Oerlemans en Roelien Smit

Diaconale info vanuit De Bakkerij

Receptenboekje 'Op de Kook toe'



Tijdens de kookateliers van het project 'Op de Kook toe' hebben al ruim 300 mensen weer

ontdekt hoe leuk en uitdagend het is om voor weinig geld een heerlijke, gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om 18 recepten en tips bij elkaar te brengen in een kleurrijk 52 pagina's tellend receptenboekje, dat onder meer werd meegegeven in de pakketten van de Voedselbank Leiden e.o.

Diëtiste en gezondheidswetenschapper Everdien van der Leek stond garant voor het merendeel van de culinaire creaties in dit boekje. Vandaar dat aan haar, tijdens de Nieuwjaarsontmoeting, het eerste exemplaar van dit bundeltje werd overhandigd.

Projectmedewerkers Gerda Pieters en Tamara Breton hebben de gerechten allemaal nog een keer gekookt, gebakken en op borden, in kopjes en glazen gedrapeerd voor fotograaf Han de Bruin. En Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, maakte er een smakelijk boekje van. Resultaat? Een aantrekkelijk handzaam boekje met zes supergezonde driegangenmenu's voor max. € 2,50 per persoon.

Voor meer informatie over het Receptenboekje of deelname aan een van de kookateliers van 'Op de Kook toe' kunt u contact opnemen met Gerda Pieters, E: gpieters@debakkerijleiden.nl of T: 06-20589063.

Bakkerij presenteert plannen voor 2017

Eind december rolde het Jaarplan 2017 van De Bakkerij van de digitale persen, met een overzicht van de projecten, activiteiten, manifestaties en lopende zaken die dit jaar weer op het programma staan.

Naast de projecten Op de Kook toe, het jongerenproject M25 Leiden Regio en de Individuele Hulp, zijn er dit jaar ook twee nieuwkomers te begroeten. Allereerst het pilotproject Oma gaat op stap, dat zich in gaat zetten voor ouderen die nog zelfstandig wonen of in zorgcentra verblijven, maar niet of nauwelijks meer zelfstandig de deur uit kunnen; en het project My Home, dat De Bakkerij samen met Exodus Nederland en het Platform Kerken met Stip wil opzetten, zodat psychisch kwetsbare mensen zelfstandig kunnen blijven wonen met wat hulp en ondersteuning van elkaar en een groep vrijwilligers om hen heen.

Daarnaast zijn er vijf projecten en stichtingen die De Bakkerij structureel ondersteunt en negen activiteiten, acties en manifestaties waar het Diaconaal Centrum gangmaker of actief deelnemer van is.

Het Jaarplan sluit af met lopende zaken en aandachtspunten rond beheer en service, publiciteit en informatie, advies en

ondersteuning, gemeenschapsofbouw en aandacht.

Eén ding is zeker: ook het komend jaar zal er weer het nodige borrelen en bruisen aan de Oude Rijn.

U kunt het Jaarplan 2017 van Diaconaal Centrum De Bakkerij downloaden via de website: www.debakkerijleiden.nl

Tassen voor de Voedselbank

De Kunstcommissie van De Bakkerij heeft aan de wand van het Atrium een hele rij kleurige tassen opgehangen. Ze zijn gemaakt door Margreet de Ruijter uit Oegstgeest, om met de verkoop de Voedselbank een steuntje in de rug te geven. Van zogenaamde keycords (sleutelhangers aan een lange band) maakt zij vrolijke en modieuze tassen, niet alleen om zelf te dragen, maar ook om cadeau te geven. U kunt ook zelf uw unieke creatie laten maken met een zelf geleverd stofje. Een tas kost minimaal 25 euro, maar méér ervoor geven mag natuurlijk ook: voor de Voedselbank! Op de balie van De Bakkerij kunt u uw naam invullen, of neem contact op met Margreet: margreet38@hetnet.nl

Freedom Walk Leiden 2017

Enheid in verscheidenheid

18 maart aanstaande om 15 uur start voor de derde keer de Freedom Walk op het Stationsplein van Leiden. Wij nodigen u hier heel graag voor uit. Gezamenlijk lopen we van het Stationsplein naar het Stadhuis, waar burgemeester Henri Lenferink ons ontvangt. In de Burgerzaal schenken we op speciale wijze aandacht aan ons thema: 'Enheid in verscheidenheid'. De naam Freedom Walk verwijst naar de titel van de autobiografie van Nelson Mandela (Long Walk to Freedom) en de historische Mars naar Washington op 28 augustus 1963 toen ds. Martin Luther King zijn beroemde woorden "I Have a Dream" uitsprak voor het Lincoln Memorial. Juist nu is het van belang om samen vorm te geven aan de leefwereld om ons heen. Het is meer dan ooit belangrijk om in te gaan tegen de verdrukking van toenemend wantrouwen, afkeer en onbegrip, om de toekomst van een samenleving waar ieder zich in thuis voelt veilig te stellen. Kijk naar bloemen in een tuin. Allemaal groeien ze in dezelfde aarde en gedijen onder de stralen van die ene zon. Ofschoon verschillend van soort, kleur, vorm en uiterlijk vergroot deze verscheidenheid nou net de aantrekkelijkheid en schoonheid van de tuin. De Freedom Walk is een prachtige gelegenheid om met andere mensen, ieder

met eigen achtergrond, kennis te maken, met elkaar in gesprek te raken en te ontdekken wat ons bindt. In al onze verscheidenheid even eenheid zichtbaar te maken. Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze wandeling.

Zaterdagmiddag 18 maart a.s. 15 uur vertrek van het Stationsplein Leiden en van 16 - 17 uur is de ontvangst op het Stadhuis. In het platform Charter for Compassion Leiden en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden wordt samengewerkt door joodse, christelijke, islamitische, bahá'í, hindoeïstische en boeddhistische geloofsgemeenschappen met ondersteuning van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de Gemeente Leiden. Contactpersoon: Bert Sluis e-mail: sluis19@gmail.com

32



Nee, deze bijdrage gaat niet over mijn leeftijd en ook niet over mijn IQ. En het is ook niet mijn huisnummer. Maar het is wel een belangrijk getal, in elk geval voor mij. Elke organist(e) is bekend

met bepaalde getallen. Althans dat hoop ik, want als dat niet zo is zult u een orgel horen zoals u dat nog nooit hebt gehoord. Bijna elke registerknop op een orgel vertegenwoordigt een bepaalde klankkleur. In de vorige bijdrage las u bijvoorbeeld over de zwevende klankkleuren *Viola d'Amore* en *Voix Celestes*.

Op de registerknoppen staan deze namen vermeld samen met het getal '8'. Dit getal geeft de toonhoogte aan van de klankkleur. De 8 betekent de lengte van de grootste pijp van die klankkleur (de laagste C) uitgedrukt in het aantal 'voet'. Een voet is in orgeltaal 30 centimeter. De grootste pijp meet derhalve 8 x 30 centimeter: in totaal 2 meter 40. De frontpijpen (de beschilderde pijpen die u kunt zien) is ook een 'achtvoeter'. De lage C is rond de 2 meter 40, zichtbaar precies in het midden.

Ons orgel heeft ook drie registers met een '4'. Die klinken exact één octaaf hoger dan de soortgenoten van '8'. Dan hebben we nog twee registers op twee-voetsbasis. Deze klinken ten opzichte van de '8' twee octaven hoger. In het Pedaal hebben we de Bourdon 16' (de zichtbare houten pijpen aan de zijkanten) die, u raadt het waarschijnlijk al één octaaf lager klinkt. Hoe groter het getal, des te lager is de klankkleur.

Met de genoemde 16, 8, 4 en 2 hebben we de verschillende toonhoogtes van ons orgel gehad. Er bestaan echter nog een aantal bijzondere toonhoogten. Veel orgels in Nederland hebben een 2 2/3. Een toon daarvan klinkt één octaaf plus vijf tonen hoger ten opzichte van de 8. En zo is een variëteit in registers ontstaan. Zo kennen we bijvoorbeeld ook een 5 1/3, 3 1/5, 1 3/5, 1 1/3 en 1 1/7. Het bijzondere is dat alle orgels wereldwijd dezelfde voetmaten hanteren. Zodra je een zogenoemde dispositie (lijst van alle registers) van een orgel in Engeland, Duitsland, China, de USA of Australië leest, dan kom je altijd deze cijfers tegen. Heel handig, want zo kan je als lezer dan wel bespeler een beeld vormen van de klanken van het orgel.

Maar dan het getal 32. Als een organist(e) constateert dat een orgel beschikt over een register met het cijfer 32 dan gaat het hart toch iets sneller kloppen. De 32-voeters zijn grote jongens. De grootste pijp ervan komt in de buurt van tien meter hoogte en kan meer dan 300 kilo wegen. Ze produceren een enorme lage toon. Vanwege de benodigde ruimte en financiën komt een dergelijk register relatief weinig voor. Ook in Nederland zijn er niet heel veel. Daarom is het juist uniek als je op een orgel mag spelen met zo'n '32'. De diepe bassen zijn ronduit sensationeel. De labiaalvariant is zacht, maar duidelijk waarneembaar en voelbaar; de tongwerkvariant is veel luider. Dat laatste blijkt

ook uit de namen van de klankkleuren zoals 'Contra Bombarde' en 'Bazuin'. Het orgel in de Londense St. Paul's Cathedral heeft maar liefst vier 32-voets registers. Een ervan, de Contra Bombarde 32', is zo luid, dat aan (gast)organisten wordt meegegeven: "to be used sparingly" ofwel "voor spaarzaam gebruik"....

Kortom, een '32' is vrij uniek, zeker als je dan op een orgel met zo'n register mag spelen. Gelukkig voor u hoeft u er niet ver voor te reizen mocht u deze pijpen eens in het echt willen zien, horen en voelen. Sinds juni 2016 staan ze namelijk ook in de Hooglandse Kerk als onderdeel van het Willis-orgel. Om de pijpen te kunnen transporteren en op te bouwen bestaan ze uit twee delen. Zo passen ze beter in de vrachtwagen en hoeft men niet in één keer de 330 kilo te tillen die de grootste ervan weegt. Op de website (www.cathedralorgan.nl) en Facebook pagina van Stichting Cathedral Organ Leiden kunt u foto's en video's zien van de opbouw. Aan de achterzijde staan er elf naast elkaar, de twaalfde staat erachter.

En gelukkig voor mij, als een van de initiatiefnemers van het Willis-project heb ik zo nu en dan de gelegenheid om erop te spelen!

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Maart		
Zo 12		Bezoek andere kerken
Di 14		Bronnen van Geloof
Zo 19	12.00 u	Presentatie Film PGL
Ma 20	20.00 u	Jongvolwassenen
Ma 27	20.00 u	Tomas Halik
Di 28		VIP's
April		
Di 04	20.00 u	Bijbel en Beeld
Wo 12	19.30 u	Filmavond

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
12-03	Viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	Kerk in Actie Voorjaarszending
19-03	M.m.v. Regenboogkoor	Pw. M. Hoogervorst	PGL Jeugdwerk Leiden
26-03		Ds. H. Snoek	PGL predikanten /kerkelijk werk
02-04		Pw. M. Hoogervorst	Kerk in Actie 40 dagencollecte
09-04	Palmzondag Viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	RK Vastenactie
13-04 19.30 uur	Witte Donderdag M.m.v. Regenboogkoor Viering van de Maaltijd	Pst. Th. Scholtes ofmconv.	Avondmaalsproject
14-04 19.30 uur	Goede Vrijdag M.m.v. Regenboogkoor	Ds. E.S. Smidt	geen
15-04 22.00 uur	Paaswake M.m.v. Arcobaleno Viering van de Maaltijd	Pst. Th. Scholtes ofmconv.	RK Vastenactie
16-04	Pasen M.m.v. Regenboogkoor Viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	PGL Diaconie

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.

Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.