

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 43 nr. 7
nov. - dec. 2016

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

nhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Adventsgedicht: Kijken wat komt	2
Hoe kan God dat gebieden?	2
Wekelijkse bloemengroet	4
Medeleven	4
Pastoraal meldpunt	5
Bij de vieringen	5
Gesprek op zondag: Klaar met leven	6
Flyer Allerzielen	6
Adventsmeditaties	7
In memoriam Sjaak Selier	7
In memoriam Joke Veenema	7
Uit de AKM...	8
De AKM en de centen	9
Afscheid van bestuurders	10
We zijn een groene kerk!	12
Cluster Omzien naar Elkaar	12
Bijeenkomsten jongerengroepen	13
Poëziemiddag op 2 november	13
Bijbel en beeld	13
Jaarthema 'bronnen van geloof'	13
Weihnachtsatorium, J.S. Bach	13
Leesgroep Tomas Halik	14
Film in de Regenboog	14
Musici gezocht	14
Inspiratieavond met bisschop v.d. Hende	14
Het gemeenschapshuis in Nicaragua	15
Actie Kerkbalans PGL digitaal	16
Nieuwe indeling Rondom de Kerk	16
Vorbereiding Wereldgebedsdag	17
2 ^e Leidse Kerkmuziekdag in de Regenboog	17
Oproep actie Sinterklaascadeautjes	18
Piano.... of niet	19
Agenda	20

Visie

In 'De Regenboog' komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen.

Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten.

In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken.

We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.

We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Redactioneel

Het kerkelijk jaar is weer in volle gang. Dat is in dit Bulletin goed te zien. Het staat vol activiteiten en wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van de Regenboog.

Omdat de Advent aanbreekt voor u het laatste Bulletin van 2016 ontvangt, openen we met een mooi adventsgedicht. Daarna volgt een actueel artikel van de hand van Sam Janse.

Na de vaste artikeltjes over de wekelijkse bloemengroet en medeleven, die voor de gelegenheid van plaats verwisseld zijn, volgt informatie over het Pastoraal Meldpunt. De contactgegevens van dit meldpunt, vindt u voortaan ook in het overzicht van werkgroepen achterin het Bulletin.

Na informatie over een aantal vieringen, volgen uitnodigingen voor een alternatieve viering van Allerzielen en deelname aan adventsmeditaties via internet.

Deze maand zijn Sjaak Selier en Joke Veenema overleden. Inge Smidt en John Boon schreven hun in memoriam. Piet Pouw en Bert Minne praten u bij over de stand van zaken binnen de AKM en de financiële situatie. Daarna volgt een uitvoerig afscheid van zes trouwe bestuurders, en stelt Heleen Hoogvliet u op de hoogte van het streven van de Regenboog, om een Groene Kerk te worden. Cecile Werner schreef een verslag van de bijeenkomst van het cluster Omzien naar Elkaar.

De komende tijd kunt u aan tal van activiteiten deelnemen, zoals u leest in de reeks artikelen die volgt. Er is onder meer de gelegenheid om onder leiding van Marianne Hoogvorst te luisteren naar het Weihnachtsatorium. Als u muzikaal bent, kunt u zich aanmelden voor het nieuwjaarsconcert. In februari is de bisschop te gast in de Regenboog, in het kader van 500 jaar reformatie.

We gaan verder met een verslagje van Astrid Delleman, over het gemeenschapshuis dat zij bestiert. Daarna volgen een mededeling over het digitaal afdragen van de Actie Kerkbalans en de reden dat de Regenboog binnen Rondom de Kerk nu een andere positie heeft.

Na uitnodigingen voor de organisatie van de Wereldgebedsdag en voor de Leidse Kerkmuziekdag, die dit keer in de Regenboog plaatsvindt, volgt een oproep voor het doneren van Sinterklaascadeautjes.

Frank Ressler vertelt u tenslotte, waarom u hem niet snel op de pianobank aan zult treffen.

De redactie wenst u een goede adventsperiode toe.



Kijken naar wat komt

Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht
een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden,
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.

Greet Brokerhof-van der Waa

Hoe kan God dat gebieden?

Gewelddadige bijbelverhalen kunnen confronterend zijn. Je zou zomaar kunnen denken dat er niet veel verschil is tussen dat geweld en de agressie van radicale gelovigen vandaag de dag. Hoe kunnen we omgaan met die heftige verhalen?

Sam Janse

IS beïnvloedt de samenleving en de politiek, dat is niet te ontkennen. Maar dat IS ook de

theologie beïnvloedt, is minder duidelijk, maar even waar. Ik bedoel hier niet de islamitische theologie – die waarschijnlijk ook wel – maar de christelijke. Samen met andere extremistische organisaties confronteert IS ons met het geweld in onze eigen Heilige Schrift en in onze eigen traditie. Dat zal ook voor Joden gelden, maar die moeten voor zichzelf spreken. Wie 's zaterdagavonds op het journaal een zelfmoordaanslag heeft gezien, gepleegd in naam van Allah, en de volgende morgen de dominee over Simson hoort preken, over zijn zelfmoordactie tegen de Filistijnen, wil toch dat de prediker duidelijk zal maken of er verschil is tussen deze twee acties en welk verschil dat dan is.

Ik verlies mijn geloof

Ik moest een paar maanden geleden ergens in het land voor een gemeente van de PKN een lezing houden over geweld in de Bijbel. Een wat oudere dame staat tijdens het nagesprek op om een vraag te stellen. Ze vertelt: 'In onze



gemeente hebben we meegedaan aan het project om in één jaar de Bijbel door te lezen. Ik ook. Maar toen ik een eind op weg was, dacht ik: ik verlies mijn geloof. Wat een geweld! En dan nog wel in

Gods naam. Hoe kan God dat van mensen vragen?'

Het heeft me lang bezig gehouden. We weten dat er vragen zijn van buiten de kerk, kritische vragen, vaak ongenueanceerde vragen, vaak helemaal geen vragen, maar uitspraken van mensen die natuurlijk allang weten hoe het zit: 'religie is de schuld van alle geweld'. Maar er zijn dus ook vragen van mensen binnen de kerk. Dat wist ik ook al, maar dat ze met deze heftigheid gesteld worden, verraste me toch. Mensen, kerkmensen, die hun geloof dreigen te verliezen als ze de Bijbel lezen! Is het nog wel zo'n goed idee om niet-christenen aan een bijbel te helpen?

In elk geval is er een uitlegger bij nodig, net als bij de man uit Ethiopië in Handelingen 8. We hebben als kerk na de oorlog een goed stuk vormings- en toerustingswerk opgebouwd. Maar deze slag hebben we verloren: voorgangers en andere theologen hebben niet duidelijk kunnen maken hoe het zit met het

geweld in de Bijbel. Is dat dan ook wel duidelijk te maken? Ja. We moeten duidelijk maken hoe het geweld erin gekomen is en hoe het eruit verdwenen is. En hoe het daarna terechtgekomen is in het christendom en hoe het daar voor een deel weer uit verdwenen is en voor het resterende deel nog verder uit verdwijnen moet. Nu zeg ik het allemaal wat snel en zonder nuances. En toch is dit de kern van wat ik zeggen wil in dit artikel en in het boek dat ik net afgerond heb. Dus commissies van vorming en toerusting, prioriteit voor deze vragen in de gemeente a.u.b!

Stukslaan als een aarden pot

Ik geef als voorbeeld Psalm 2, een psalm over de koning in Jeruzalem. De Statenvertaling schrijft hier hoofdletters als het over deze koning gaat omdat ze er een verwijzing in ziet naar de koning Jezus Christus: 'Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd'. Dat is een oude eerbiedwaardige exegetische traditie, maar het gaat toch te snel. De tussenstappen worden niet zichtbaar. Eerst moet iets anders gezegd worden. De psalmdichter heeft gewoon gedacht aan de koning die in Jeruzalem op de troon zat. God wordt sprekende ingevoerd als degene die deze koning zijn zoon noemt en hem alle macht toezegt over de vorsten en volken van de aarde. Er komt ook een behoorlijk portie geweld aan te pas: 'Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot'.

Dat zijn grote woorden en de vraag komt op hoe de dichter zich dat voorstelde. Het zijn woorden en beelden die in de wereld van Israëls buurvolkeren gangbaar waren. Dat de koning als zoon van de godheid wordt gezien, vinden we ook in Egypte.



Op het plaatje hierboven uit het oude Egypte zien we rechts de Egyptische God Amon-Re die

de farao de macht geeft over zijn vijanden. Met een knots die aan de staf van Psalm 2 doet denken, slaat de Egyptische koning zijn vijanden neer. Het stukslaan van vijanden als aardewerk vinden we letterlijk terug in Assyrische teksten uit de tijd van de psalmdichter. Het geweld wordt er niet minder om, maar we kunnen uitleggen waarom het zo heftig toegaat in deze tekst.

In de crisis van Israëls bestaan, waarin de Assyrische legers Jeruzalem bedreigen, zegt deze dichter: niet de farao van Egypte en niet de koning van Assyrië heeft van de Allerhoogste de macht gekregen, maar de koning in Jeruzalem. Het is subversieve literatuur die de Assyrische claim wil ontkennen en de naderende legers bestrijdt met woorden en beelden ontleend aan Egypte en Assyrië. Het is verzetsliteratuur waarin de woorden en beelden van de vijand overgenomen worden om diezelfde vijand te verslaan.

Dat is het eerste wat we moeten uitleggen binnen en buiten de kerk. Veel geweld in de teksten van het Oude Testament hangt samen met de dreigende situatie van Israël in de periode voorafgaande aan en tijdens de ballingschap. De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel lenen grote woorden van de buurvolken om het hoofd te bieden aan de militaire dreiging.

Er zijn nog andere woorden nodig

Maar dit is niet alles. Er moet nog iets gezegd worden. Een tweede punt. We zien dat in een proces van nadenken, van reflectie, het geweld ook weer uit het Oude Testament wordt uitgezuiverd. In de omgang met hun God ervaren de profeten van Israël dat er nog andere woorden nodig zijn om de trekken van de messiaanse koning in Jeruzalem te tekenen en dat deze koning kwalitatief anders is dan de farao van Egypte of de koning van Assyrië. Hier klinken de woorden over de wolf die zich in vrede neerlegt bij het lam als de messiaanse tijd aanbreekt, over de volken die hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en naar Jeruzalem optrekken, niet om de stad te veroveren en te vernietigen, maar om daar de Torah te leren. Het boek Jona wil hetzelfde zeggen: de God van Israël is te groot om een stamgod te zijn. Hij is de God van hemel en aarde, van alle volken, ook van de vijanden van Israël, ook van Nineve, van Assyrië. Deze koning heeft geen knots nodig om zijn doel te bereiken, maar komt aanrijden op een ezel. De wapens worden vernietigd. 'Hij zal vrede stichten tussen de volken'. Zo lezen we het bij de profeet Zacharia.

Van geweld naar vrede?

Dit plaatje doet niet helemaal recht aan het gecompliceerde netwerk van de oudtestamentische teksten. Het lijkt zo alsof er een eenduidige beweging is van geweld naar vrede, terwijl het gecompliceerder ligt. Het boek Ester is vrij laat en het behelst een behoorlijke portie geweld. En toch is er een ontwikkeling aan te wijzen. Dat zien we duidelijk als we de periode vergroten en het Nieuwe Testament erbij betrekken.

Dat we bij de koning van Psalm 2 aan Jezus mogen denken, hebben de Statenvertalers niet zelf verzonnen. Dat haalden ze uit het Nieuwe Testament. Verschillende keren wordt deze psalm daar aangehaald, ook in de evangeliën, en wel op cruciale momenten van Jezus' leven. Bij zijn doop en bij de verheerlijking op de berg. Aan het begin en halverwege zijn leven krijgt Jezus de stem te horen die met de woorden van Psalm 2 zegt dat Hij de Zoon van God is. Maar daar is Jezus geen koning die zijn vijanden met een knots verplettert, Hij is de alternatieve koning die zich aan een kruis laat slaan. Psalm 2 wordt dus in de evangeliën wel overgenomen, maar niet ongewijzigd.

Evangelie versus christendom

Christenen zijn niet altijd de weg van Jezus Christus gegaan. In het gesprek met buitenstaanders moeten we duidelijk maken dat het evangelie niet samenvalt met het christendom. Na de bekering van de Romeinse keizer Constantijn (312 nC) rook het christendom de macht. De beweging die tot voor kort gediscrimineerd en vervolgd was, nam nu zelf de rol van onderdrukker op zich. Het is een bekend patroon en christenen waren en zijn daarin niet beter dan anderen. Joden, heidenen en dissidente christenen waren niet veilig bij keizer en bisschop. Dat moeten we allemaal niet verbloemen, maar goed analyseren om het gevaarlijke verbond tussen religie en macht te bestrijden. Vooral bij onszelf.

Hoe kan God dat allemaal gebieden? Ik denk dat dit de verkeerde vraag is en dat de goede vraag luidt: hoe is het mogelijk dat mensen dachten dat God dat gebod? Ik besef dat daarmee in de theologie een wissel omgaat. Ik ben niet van de school van Harry Kuitert en geloof niet dat alle spreken over 'boven' van 'beneden' komt. Maar het komt wel via beneden. Met andere woorden: wat wij van God zien, zien we altijd met een bepaalde bril op. Of als we liever een auditief beeld hebben: er zit altijd ruis bij wat we van God horen. Dat geldt voor ons, dat geldt ook voor de bijbelschrijvers. God heeft de Bijbel niet

geschreven. Dat boek is geschreven door mensen die iets van God hebben ervaren en dat op papier hebben gezet. Op een menselijke en soms op een kleinsmenselijke manier. En toch zo dat we via hun geschriften deze God op het spoor kunnen komen.

Sam Janse is nieuwtestamenticus. Najaar 2016 publiceert hij een boek over monotheïsme en geweld.

Bron: Woord & Dienst, jaargang 65 – nummer 8 – augustus 2016

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk, telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of nog beter aan het pastorale meldpunt zie volgende bladzijde.

Dank u

Pastoraal meldpunt



Omzien naar elkaar is een pijler van ons Christendom. Ook in de geloofsgemeenschap de Regenboog hebben we op allerlei manieren aandacht voor elkaar. Maar soms zien of horen we zaken waarvan we niet zo goed weten waar we ermee terecht kunnen.

Daar we in onze gemeenschap twee pastores hebben die deeltijd in dienst zijn (samen 0,8), is het soms moeilijk hen te bereiken. Mede daarom en om hen te ontlasten is het pastorale meldpunt opgezet.

Twee mensen zullen per telefoon en mail bereikbaar zijn onder de naam: 'pastoraal meldpunt'.

Wat betekent dat?

De woorden geven het al aan.

'Pastoraal' = zorg hebben voor..., omzien naar de ander.

Een 'meldpunt' is een plaats waar je iets kunt melden, onder de aandacht kunt brengen.

Het gaat hier dus om pastorale zaken.

Een voorbeeld: 'u hoort dat iemand ernstig ziek is'. U kunt dat melden en daar wordt dan actie op ondernomen. Ander voorbeeld: 'u heeft een bepaald persoon al lange tijd niet gezien in de kerk of bij een activiteit.' Ook dat is vermeldenswaard.

Zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven. Bij aarzeling altijd melden!

Praktische gegevens vindt u altijd in het colofon van het Bulletin en nu hieronder.

Contactadres Pastoraal meldpunt
Contactadres.pastoraat@gmail.com
Tel 071 - 5215726 of 071- 5213506

Wat gebeurt er met die aanmeldingen?

In overleg met de pastores zal er actie worden ondernomen. Meestal zal het er toe leiden dat een lid van de bezoekgroep zich over deze melding zal ontfemen. De bezoekgroep is uitgebreid met drie mensen die al een grote ervaring hebben met bezoekerwerk. Alle leden

van de bezoekgroep (totaal negen mensen) volgen momenteel toerusting om nog beter dit belangrijke werk te kunnen doen.

Het pastorale meldpunt zorgt ervoor dat er binnen de Regenboog snel contact kan zijn als hulp geboden is en...niet onbelangrijk, een verlichting is van de taak van de pastores. Wij, Ds. Inge Smidt en ondergetekende, zijn dan ook dankbaar en blij met deze ontwikkelingen.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster ook namens Ds. Inge Smidt

Bij de vieringen

Zondag 30 oktober vieren we rond Allerheiligen en Allerzielen de gedachtenis van onze overledenen.

Anders dan in het vorige Bulletin vermeld, zijn de lezingen deze zondag de lezingen van Allerheiligen: Openbaringen 7 en Matteüs 5. Met deze lezingen roepen we in herinnering al die mensen die in het voetspoor van Jezus zijn gegaan, zalig vanwege hun barmhartigheid, hun mildheid. Gewone mensen die ons een glimp lieten zien van het goede door alle lijden en verdriet soms heen: vol verbinding en liefde, mensen als broeders en zusters van dezelfde vader. Mensen zoals degenen van wie wij hielden en die we af hebben moeten staan aan de dood: gewoon als mens, maar groot in wat ze betekenden voor de hunnen.

Wij gedenken met naam en toenaam degenen die ons dit jaar ontvallen zijn en natuurlijk is er voor alle aanwezigen gelegenheid een lichtje aan te steken voor wie zij in hun hart meedragen.

Zondag 20 november houden we een



Thomasviering rond ons jaarthema 'bronnen van geloof'. De figuur van de ongelovige Thomas is herkenbaar voor moderne mensen. Hij stelt kritische

vragen en wil eerst zien vóór hij gelooft dat Jezus is opgestaan. Zijn naam werd dan ook verbonden met laagdrempelige vieringen

waarin ruimte is voor aarzelingen en twijfel, maar waarin – bij voorbeeld in de 'heilige chaos'- ook iets oplicht van de onverklaarbare aanwezigheid van Jezus, van God. Tijdens de viering is er gelegenheid stil te staan bij de eigen bronnen van geloof op verschillende manieren.

Zondag 4 december vieren we de tweede advent. God zal op een nieuwe manier in de wereld komen, in een kind, maar voor die komst moet je je wel klaarmaken. Jonge ouders weten er alles van hoe de komst van een kindje je leven op zijn kop zet,- en wonderlijk verrijkt. In deze viering hopen jonge ouders hun kindje de gemeenschap binnen te brengen: Joy en Christina Mulyono hebben de heilige Doop aangevraagd voor hun zoon Joaquim. Als geloofsgemeenschap vieren wij met hen mee hoe God zijn handen om hun kind heen gelegd heeft en hem zal blijven vasthouden.

Inge Smidt, Pred

Gesprek op Zondag 13 november: Klaar met het leven!?

De ministers Schippers en Van der Steur hebben een wet aangekondigd waarin ouderen met een voltooid leven recht krijgen op hulp bij zelfdoding. Als je het voorstel goed leest krijgt de ouderen echter niet dit recht maar het recht om te vragen om hulp bij zelfdoding en komen er stervenshulpverleners die beoordelen of aan alle criteria wordt voldaan, vergelijkbaar met hoe het in de euthanasiewet is geregeld. Het voorstel roept veel vragen op, bij voorbeeld over hoe ver de menselijke autonomie gaat, wat een voltooid leven is, wat waardig leven en waardig sterven is, over eenzaamheid en lijden aan het leven onder ouderen en of dit voorstel niet een teken is van het falen van onze samenleving. Op 13 november willen we in een Gesprek op Zondag na afloop van de viering met elkaar spreken over wat dit voorstel bij ons oproept en betekent voor hoe wij zelf tegen ons levenseinde aankijken.

Peterhans van den Broek.



*Aan de bewoners
van de Merenwijk te Leiden*

Op **woensdag 2 november** organiseert het kerkelijk centrum "De Regenboog" een Tijd van Licht en Ontmoeting. Een nieuw initiatief voor een oud ritueel rond **Allerzielen**.

In de Merenwijk, de Regenboog, worden kaarsjes aangestoken als teken van verbondenheid tussen mensen.
Een indrukwekkende gebeurtenis.

We nodigen u van harte uit om een kaarsje te komen aansteken voor een dierbaar persoon of personen; zijn/haar naam op te schrijven en op te hangen in de gedenkboom.



- Een lichtje, wens of gebed....
- Voor iemand die gestorven is
 - Voor iemand die u mist
 - Voor iemand waar u veel van houdt

Van harte welkom aan iedere inwoner van Leiden met name de bewoners van de Merenwijk.

17.00 – 19.00 uur is de kerk open voor ontmoeting, een gesprek, kop koffie/thee
19.00 uur afrondend ritueel
Ingang: voor – en achterkant van de Regenboog
Watermolen 1 Leiden



Adventsmeditaties

De digitale adventsretraite "Wandelen in het licht" begint op de eerste zondag van Advent. Elke dag een handreiking om te bidden en je zo innerlijk voor te bereiden op het Kerstfeest. Het is van grote waarde om dagelijks even stil te zijn in een periode die bol staat van de activiteiten.

Deze retraite is samengesteld door enkele Jezuiten die hun sporen hebben verdiend in persoonlijke, geestelijke begeleiding. Informatie en opgeven kan via de site: www.ignatiaansbidden.org. Mocht u persoonlijke informatie willen dan kunt u mij altijd benaderen via mail of telefoon.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster



Op maandag 3 oktober is Sjaak Selier plotseling overleden. Het was alsof hij op deze bijzondere dag zelf ontzet werd: uit zijn steeds verslechterende conditie, uit de zorg hoe het verder moest. Alsof Zijn hemelse Vader het genoeg vond en hem tot zich nam. Na negenenzestig jaar samen moest Klazien hem loslaten. Vanaf haar zestiende was ze met Sjaak opgetrokken en nu was hun samenzijn voltooid. Altijd was hij er voor haar. Als ze op haar opleiding was, en later op haar werk, kwam hij haar halen. En toen haar band lek was fietste hij even vrolijk met Klazien achterop en haar fiets aan de hand naar huis. Zo was hij er steeds: voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen, voor zijn achterkleinkinderen. Heel wat kinderen van verschillende generaties in hun gezin hadden bij Sjaak en Klazien hun plek: een boterham eten tussen de schooltijden in, bij opa en oma thuis zijn als er opgepast moest worden, grapjes maken... Sjaak was gek op ze en hij was als was in de handen van zijn klein- en achterkleinkinderen. Welke opa doet aan rollatorbotsen met zijn achterkleinkind een week voor hij overlijdt? Negenenzestig jaar vol lief en leed, vol lachen en huilen en gewoon maar weer doorgaan. Sjaak werkte bij de grofsmederij en toen die over de kop ging bij de christelijke scholen. In

de Regenboog regeerde hij met Dirk Teeuw en Frans de Haas met krachtige hand de repro. Hij stelde er een eer in de beste kwaliteit inkt en papier te krijgen voor de laagste prijs. Het was voor de kerk!

Een prater over het geloof was Sjaak niet, maar het was wel zijn basis. Hij zong graag de oude liederen mee met de tv, al was dat lastig met zijn afnemend gehoor. Lieder die spreken van vertrouwen en troost, van uitzicht op Gods toekomst: 'wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand', 'U zij de glorie, opgestane Heer'... liederen die zingen wat we met woorden moeilijk kunnen zeggen maar die ons dragen over toppen en door dalen heen tot in Gods handen.

Vrijdag 7 oktober hebben we afscheid van Sjaak genomen in de Regenboog en hebben we hem overgedragen aan zijn Schepper. Door zijn naaste familie is hij naar Rhijnhof gebracht.

Inge Smidt, Pred.



Een paar weken geleden kwam ik haar tegen, waar ik haar vaker tegenkwam: bij de ingang van het winkelcentrum. Ditmaal hield ze me staande en zei: "John ik wil een afspraak met je maken, maar het heeft geen haast. Ik bel je nog wel". Een week later kwamen we elkaar weer tegen en groeten elkaar met zo'n blik van we zien elkaar vast binnenkort. Maar het is er niet meer van gekomen. Ze werd acuut opgenomen in het ziekenhuis en werd vandaar overgebracht naar een hospice waar zij op 8 oktober overleed op de leeftijd van 75 jaar. Ik leerde Joke kennen, niet zo lang na het overlijden van haar man in 1997, met wie zij ruim 20 jaar het leven gedeeld had. Met goede herinneringen denk ik terug aan de bezoeken die ik haar mocht brengen. Joke was een rustige vrouw, met een duidelijke mening, waar ze niet mee te koop liep, maar die ze als het te pas kwam wel liet horen. Buiten de vieringen kon je haar ook tegen komen bij de leerhuizen, de leeskring, de Bijbelkring enz. Ze volgde ook de cursus Bijbels Hebreeuws bij ds. Piet Warmenhoven die daarover schreef: "*Sinds september 2013 zit zij in mijn lesgroep en deed daar zeer enthousiast mee. Op 17 september kwam zij weer voor het vierde jaar. Die dag was zij zeer welgemoed en energiek, had er echt weer zin in. Ruim een week daarna kwam het bericht van haar eerste hartaanval, weer*

een week later dat van de tweede die tot haar sterven leidde. Ik was zeer op haar gesteld, ze was nooit druk en vroeg zelden wat, maar was er altijd helemaal bij en zeer vrolijk en enthousiast. Haar ogen konden heel vrolijk twinkelen en je zag aan alles dat ze er plezier in had mee te doen. We missen haar erg”.

Behalve deze cursus volgde Joke menige cursus aan de universiteit op het gebied van theologie of filosofie en verrijkte ze haar kennis op de vele reizen die ze maakte.

Als voormalig onderwijzer beleefde Joke plezier in het geven van taallessen en het begeleiden van mensen die een weg probeerden te vinden in de Nederlandse samenleving. Toen één van hen een kerkelijk thuis vond in de Herengrachtkerk, maakt ook Joke de overstap.

In de afscheidsviering in Leiderdorp, werd zij getekend als een vrouw met warme aandacht voor de kinderen en hun partners van haar man en alle kleinkinderen met wie ze in de afgelopen jaren een goede band onderhield.

Onze gedachten gaan uit naar haar familie en allen die haar warme belangstelling en meeleven zullen missen.

Wij hebben haar uit handen moeten geven, in het vertrouwen dat zij door haar Schepper met open armen is thuisgehaald en zich nu geborgen mag weten in haar God.

John Boon

Uit de AKM



Na de zomervakantie is het nieuwe seizoen 2016-17 van start gegaan met een druk bezochte viering op de Regenboogzondag op 11 september, waarin de beamers in gebruik werden genomen. De AKM kwam voor het eerst bijeen op 22 september en nam toen afscheid van de leden Wilbert Bots, Joke Langeveld, Ada Minne en Atty Talma. In dit Bulletin wordt uitvoerig aandacht besteed aan hun verdiensten tijdens hun bestuurlijke periode in de Regenboog.

Met het invoeren van de nieuwe bestuursstructuur is ook de opzet van de DB- en AKM-vergaderingen veranderd. De AKM-leden, die een cluster coördineren, wordt gevraagd per vergadering punten voor de vergadering aan te dragen.

Clusters

Het nieuwe cluster Omzien naar Elkaar kondigt een eerste bijeenkomst in de tweede week van oktober aan. Met het Regenboogkoor heeft het jaarlijkse evaluatiegesprek plaatsgevonden, waarin tevredenheid over de kwaliteit van het koor is uitgesproken. De beamers zullen in de vieringen met eigen voorgangers gebruikt worden, de eerste ervaringen waren positief. De liedboeken worden nog voor de viering uitgereikt aan hen, die hiervan gebruik willen maken. Binnen de AKM was er alle waardering voor de jonge leden van het beamteam, die onder leiding van Bas Bots hun taak voortreffelijk uitvoeren! De AKM ontving zojuist het bericht dat het College van Kerkrentmeesters de aanvraag voor subsidiëring van de beamers heeft goedgekeurd, waarmee de financiering van dit project rond is!

Pastores

De AKM heeft besloten tijdens de doopdienst op 2 oktober ook een maaltijdviering te houden. Door problemen tijdens de productie kon de nieuwe doopschaal toen nog niet ingewijd worden. Op 5 november wordt de Tweede Kerkmuziekdag van de Protestantse Gemeente Leiden in de Regenboog gehouden, die gewijd wordt aan het Magnificat. Na een eerste gesprek is er goede hoop dat er in 2017 een vaste gastpredikant zal voorgaan. Hopelijk zal hierover in het volgende Bulletin een definitieve mededeling komen.

Organisatie

De nota 'DB-AKM nieuwe stijl' is besproken en goedgekeurd. Een eerste evaluatie van de nieuwe bestuursstructuur zal op 14 januari 2017 plaatsvinden. De AKM heeft een dringend beroep gedaan op de voorzitter zijn termijn te verlengen, zolang er geen opvolger gevonden is. Deze heeft hiermee met enige restricties ingestemd voor een maximale periode van nog één jaar. De AKM heeft uitvoerig gesproken over de concept begroting 2017 op basis van de financiële situatie per 30-6-2016. Het positieve nieuws is dat het kerkbezoek en ook de opbrengst van de collectes niet is afgenomen. Er dreigt echter een groot tekort te ontstaan door een forse afname van de giften en de vrijwillige bijdragen aan het Bulletin. Omdat dit structureel lijkt te

worden, zijn een aantal maatregelen besproken, om de verwachte inkomsten te vergroten en de te verwachten uitgaven te beperken. De AKM zal de begroting 2017 in haar oktober-vergadering definitief vaststellen, en daarna de nodige maatregelen invoeren. Een kleine werkgroep heeft een eerste notitie Vrijwilligersbeleid opgesteld, en stelt voor dit seizoen exitgesprekken met de vertrokken ambtsdragers te voeren en een vrijwilligersavond te organiseren.

Overige activiteiten

Sinds enkele weken houdt de Italiaanse parochie haar Eucharistieviering op zondag om 12.15 uur in de Regenboog. Daaraan voorafgaand vindt er catechese plaats voor de kinderen in één van de zalen. Namens de oecumenische geloofsgemeenschap heb ik tijdens de viering van 18 september de Italiaanse medebroeders en –zusters welkom geheten, en de hoop uitgesproken, dat zij zich in de Regenboog thuis zullen voelen. Op 25 september begaf zich een kleine delegatie van de AKM naar Amersfoort om het éénjarig bestaan van de Antiocheens Orthodoxe Parochie in Nederland te vieren. Tijdens de Goddelijke Liturgie gingen Isaak Barakat, Metropoliet van de Antiocheens Orthodoxe Kerk in Duitsland en Centraal Europa, en vader Basilios Khamis, die op 30 januari een viering voor Syrische vluchtelingen in de Regenboog verzorgde, voor. Het was een bijzonder weerzien, met aansluitend een Syrische lunch en een gezellig samenzijn! Tenslotte was een delegatie uit de Regenboog aanwezig bij een bijeenkomst van de 100^e GroeneKerk op 7 oktober in de Hooglandse Kerk. Daar werd het Duurzaamheidsproject van de PGL gepresenteerd met als doel 30% op de energiekosten te besparen. EnergiekLeiden voert hiervoor een energieonderzoek uit, en heeft intussen al twee keer de Regenboog bezocht. Heleen Hoogvliet, lid van de werkgroep “Investeren om te besparen” nam namens de Regenboog de tegel van de GroeneKerk in ontvangst, die bij

de ingang van onze kerk zal worden opgehangen. Wellicht wordt dat een bijzondere gebeurtenis in combinatie met een Gesprek op Zondag over duurzaamheid.

Als dit Bulletin verschijnt, vindt op woensdag 2 november een bijzonder ritueel voor Allerzielen plaats. Eind november begint dan de Adventsperiode, waarin de Christenen zich op het Kerstfeest voorbereiden. Het wordt weer een periode vol activiteiten in de Regenboog, waaraan hopelijk zo veel mogelijk leden van de geloofsgemeenschap zullen deelnemen!

Piet Pouw, voorzitter AKM

De AKM en de centen



De AKM is ook een doorgeefluik van geld. De giften in het tweede collectemandje tijdens de zondagse vieringen zijn bestemd voor goede doelen met een religieuze inspiratie buiten de AKM. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Dit jaar heeft de geloofsgemeenschap tot nu (9 oktober) hiervoor 5400 euro gegeven. Een deel van het collectegeld komt overigens weer bij de Regenboog terug, want het RK Vicariaat of de Protestantse Gemeente Leiden besteden het ontvangen geld soms ook aan het werk van de pastores van onze geloofsgemeenschap en aan het onderhoud van het kerkgebouw.

In de tabel hieronder staan in de laatste twee kolommen de giften in het tweede mandje sinds september en de bestemmingen. We zien een recordgift aan de ‘Kerk en Israël’, een project van ‘Kerk in Actie’ van de Protestantse Kerk.

Datum viering	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Regenboog	Kindernevendienst	Tweede mandje:	
				Specifieke bestemmingen	
		Euro	Euro	Euro	Bestemming
4 sep	90	95	5	115	Godsdienstonderwijs
11 sep	150	210	10	175	Diaconie
18 sep	95	125	5	90	PGL Onderhoud gebouwen
25 sep	75	85	0	95	RK Pax Vredesweek
2 okt	130	230	5	455	Kerk en Israël
9 okt	130	170	10	160	RK Vicariaat

Afgeronde bedragen. PGL = Protestantse Gemeente Leiden

Bovendien geeft de AKM ook geld door van andere geldinzamelingen. Elk jaar geeft de AKM twee-derde deel door van de opbrengst door de werkgroep Milieu die oud papier, textiel en metaal inzamelt op de eerste donderdag van de maand. Die opbrengst gaat naar een goed doel buiten de AKM. Een derde deel houdt de AKM zelf. De opbrengst van deze werkgroep in de eerste helft van dit jaar bedroeg 825 euro. Bovendien leverde collecte voor Vivir Juntos (zie hiervoor de regelmatige verslagen door Astrid Delleman in het Bulletin) 540 euro op, die door de AKM op de rekening van die stichting is overgemaakt. Tenslotte deed de geloofsgemeenschap 450 euro in de collectebus voor Christenen in Syrië. Dit bedrag is besteed aan machines in een bakkerij in de stad Homs in Syrië. Aan de oproep in het vorige Bulletin om aan de drukkosten er van bij te dragen hebben 16 personen gehoor gegeven. Zij gireerden samen 240 euro. Dat is een mooie reactie, maar nog lang niet genoeg om het aantal gevers en het bedrag op de niveaus van vorig jaar te brengen. Als u dit jaar nog geen bijdrage aan het Bulletin hebt gegeven, wil ik u vragen een storting te doen op girorekening **NL70 INGB 0002 5811 91 t.n.v. Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, o.v.v. 'Bulletin'**. Het richtbedrag is 9,50 euro, meer is vanzelfsprekend welkom, zeker als u het Bulletin met de post ontvangt.

Bert Minne, penningmeester AKM

Afscheid van bestuurders binnen de Regenboog

Op startzondag van het seizoen 2016-2017 hebben 6 bestuurders afscheid genomen van hun functie als lid van de Wijkkerkenraad en de AKM (Algemene Kerkelijke Merenwijkraad).

Wij willen hen hier bij name noemen, omdat zij in de afgelopen jaren op een geweldige manier hebben bijgedragen aan het bestuur van onze geloofsgemeenschap en daarmee aan het behoud van de Regenboog.

Leden die deel uitmaken van de AKM, hebben ook altijd zitting in het Vicariaat respectievelijk de Wijkkerkenraad. Tegenwoordig zijn zowel de AKM als de bestuurscolleges van de verschillende kerken actief aan het besturen, omdat sinds enige jaren vanuit de verschillende kerkgenootschappen de formele besturen aanspreekpunt zijn voor die kerken. Een AKM is een oecumenisch bestuur en als zodanig niet bekend bij en gekend door de kerkgenootschappen.

Niet alle bestuurders zijn altijd duidelijk zichtbaar voor de geloofsgemeenschap, maar in stilte, achter de schermen wordt veel gedaan, waar de geloofsgemeenschap niet altijd zicht op heeft en weet van heeft. Vele uren van vrijwillig werk zit er in de taken, die zij ten behoeve van de Regenboog verricht hebben.

Het betreft de volgende leden:

Wilbert Bots, AKMlid

Wilbert Bots heeft in de AKM gezeten gedurende de volle 8 jaar, de maximale termijn.

Hij was verbonden aan het cluster Vieren; hij heeft jarenlang samen met Joke Langeveld de organisatie van de afsluiting van het seizoen



op zich genomen. Daarnaast was hij binnen de AKM degene die iets van computersystemen afwist. Hij zorgde dat alle leden van de AKM toegang kregen tot een gezamenlijke vergadersite. Binnen de AKM kennen wij

hem als iemand die geregeld een project op zich nam en uitwerkte, zodat het na zijn denkwerk zijn vervolg vond binnen de AKM en vervolgens binnen de Regenboog. Wij kennen hem als een goede analyticus, die zaken op een consciëntieuze wijze tegemoet treedt. Hij wist waar hij voor stond en bracht dit binnen de vergadering naar voren.

Wilbert is ook 8 jaar lid geweest van het Vicariaatsbestuur. Na het overlijden van Jos Weitenberg heeft hij contentieus de taak als secretaris vervuld en contacten met het bisdom onderhouden.

Joke Langeveld, AKMlid



Joke Langeveld heeft in de AKM gezeten gedurende maximale termijn van 8 jaar. Joke heeft, nadat op haar een beroep is gedaan, voor de tweede keer het

lidmaatschap van de AKM op zich genomen. Joke is met alle vezels verbonden aan de Regenboog. Dit kwam ook geregeld bij onderwerpen die aan de orde kwamen binnen de AKM tot uitdrukking. Ook Joke heeft de

voorbij jaren vaak projecten georganiseerd binnen de AKM, zoals de afsluiting van het seizoen. Ook nu nog houdt zij zich bezig met het project Allerzielen buiten, dat een uitvloeisel is van haar lidmaatschap binnen de AKM. In de periode van haar lidmaatschap maakte zij deel uit van de voorbereidingscommissie aantrekken nieuwe bestuursleden.

Wij kennen Joke als iemand die een goed geheugen heeft voor de geschiedenis binnen de Regenboog. Binnen de vergadering vertolkte Joke op bepaalde onderwerpen een duidelijke mening.

Binnen de Wijkkerkenraad was Joke de afgelopen 4 jaren scriba.

Ada Minne, AKMlid



Ada was binnen de AKM eveneens lid van de voorbereidingscommissie aantrekken nieuwe bestuursleden. Zij was lid van het cluster Dienen en zat als zodanig in de werkgroep ZWO/MOV. Zij is veel en vaak

betrokken geweest bij het organiseren van markten voor goede doelen. Ada is ook zeer betrokken bij het werk voor de Voedselbank. Binnen de AKM heeft Ada meegedaan aan verscheidene projecten. Het laatste jaar was Ada lid van het dagelijks bestuur van de AKM. Wij kennen Ada als een goed luisteraar, die betrokken is bij het bestuur en zich uitspreekt waarbij zij een bijdrage levert aan de gedachtenvorming en besluitvorming. Ada is ook 8 jaar lid geweest van het Vicariaatsbestuur. In die functie onderhield ze goede contacten met andere Leidse parochies voor de hiervoor genoemde activiteiten.

Atty Talma, AKMlid



Atty Talma is lid van de AKM geweest vanaf 2010. In die jaren heeft Atty naast haar werk binnen de AKM een recordaantal vertegenwoordigerswerk gedaan voor de Regenboog. Atty zat namens de Regenboog in de Diaconie, de

Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiden, de Classis. Ook heeft zij tot 2015 als lid deel uit gemaakt van het Dagelijks

Bestuur van de AKM. Atty was een voortreffelijke linking-pin naar buiten en weer naar binnen. Informatie, die van belang was naar buiten toe, dan wel richting de Regenboog kwam altijd duidelijk tot uitdrukking in de onderscheiden vergaderingen. Atty heeft vele jaren de organisatie van de Regenboogzondag mede op zich genomen. Wij kennen Atty als een betrokken lid van de Regenboog, die veel oog heeft voor de verbinding binnen de Geloofsgemeenschap, iemand die voor een ieder makkelijk toegankelijk is.

Ella Veenstra-Monteban, Wijkkerkenraadslid



Ella was vanaf 2004 ambtsdrager. Zij is 12 jaar lid geweest van het College van Kerkrentmeesters. Zij had de portefeuille Personeelszaken en was het aanspreekpunt voor de medewerkers van het Kerkelijk Bureau.

Ella heeft in de laatste jaren ook veel redactiewerk verricht ten behoeve van Het Leids Kerkblad. Ella was iemand die in de vergadering duidelijk haar mening naar voren bracht. Zij bracht in wat naar haar mening relevant was en goed voor het functioneren van de Regenboog. Iemand die aanwezig is, waar zij verschijnt.

Christiaan de Witt, Wijkkerkenraadslid

Ook Christiaan de Witt was sinds 2004 ambtsdrager, lid van het College van Kerkrentmeesters sinds en van 2004 tot 2012 penningmeester van de AKM en later nog enige jaren financieel adviseur van de AKM bij afwezigheid van een penningmeester.



Christiaan legde een enorme loyaliteit aan de Regenboog en aan het College van Kerkrentmeesters aan de dag. Waar het vinden van financieel onderlegde bestuurders heden ten dage heel lastig is, heeft Christiaan op de hem rustige wijze zijn

functies binnen en buiten de Regenboog met een grote deskundigheid en rust ten uitvoer gebracht. Men kon altijd een beroep op hem

doen, en hij was zo goed niet of hij zette zich in.

Geen van bovenstaande oud-bestuursleden gaat nu binnen de Regenboog op zijn lauweren rusten:

Wilbert Bots is toetgetreden tot de Stichting Beheer als penningmeester.

Joke Langeveld blijft, nu als diaken, lid van de Wijkkerkenraad en zal de Regenboog vertegenwoordigen bij de Diaconie. Zij blijft lid van de Regenboogdis en is lid van de werkgroep Gemeenteleden voor de Viering. Ada Minne blijft lid van de werkgroep Diaconie (voorheen ZWO/MOV).

Atty Talma blijft de Regenboog nog vertegenwoordigen in de Classis. Tevens neemt zij deel aan de Bezoekgroep.

Ella Veenstra blijft nog steeds de preekbeurten regelen van gastpredikanten en is lid van de Regenboogdis.

Christiaan de Witt is nog lid van het College van Kerkrentmeesters om zijn opvolger het komende halfjaar in te werken. Hij is tevens lid van het Regenboogkoor.

Een ieder, die actief is binnen de Regenboog, draagt zijn steentje bij en daar zijn de afgetreden leden van de AKM en de Wijkkerkenraad geen uitzondering op. Wij zwaaien hen uit als bestuurder, met grote dankbaarheid voor hun wijsheid en inzet en zijn hen heel erkentelijk voor hun bijdrage gedurende zovele jaren voor onze geloofsgemeenschap. Wij mogen in onze handen knijpen voor zoveel bevlogen mensen. En dank voor jullie blijvende betrokkenheid bij de Regenboog.

Namens de AKM, Ester Korbee-van Hille, secretaris

We zijn een groene kerk!

Misschien heeft u er iets over gelezen in het Leids Dagblad of Reformatorisch Dagblad: Met de aanmelding van vijf geloofsgemeenschappen van de Protestantse gemeente Leiden (PgL) bij het platform GroeneKerken werd de grens van 100 kerken overschreven. Dit was aanleiding voor veel publiciteit en een feestelijke bijeenkomst in de Hooglandse kerk op vrijdag 7 oktober. Eén van de sprekers was wethouder Paul Dirkse (Onderwijs, Sport en Duurzaamheid) die zijn waardering uitsprak voor het initiatief. Ook de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, René de Reuver, sprak inspirerende woorden. Zaterdag 8 oktober werden we als Leidse kerken eveneens in het zonnetje gezet tijdens de landelijke Groenekerkendag in Ede,

georganiseerd door het platform GroeneKerken. Dit evenement werd alweer voor de vijfde keer gehouden. Het was een inspirerende dag, vol spraakmakende sprekers en workshops. U kunt hier meer over lezen op de website van het platform:

www.groenekerken.nl

Als eerste concrete stap als groene kerk gaan we in de Regenboog fairtrade koffie en thee schenken. Als u een tip heeft voor lekkere soorten houden we ons graag aanbevolen. Daarnaast zullen we overstappen op milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. In volgende bulletins zal ik u op de hoogte houden van de verdere acties vanuit het duurzaamheidsproject. Wilt u meedenken? Mail naar hhoogvliet@gmail.com

Heleen Hoogvliet

(ik zit namens de Regenboog in de werkgroep Duurzaamheid 'Investeren om te besparen')

Cluster Omzien naar Elkaar



Om de nieuwe structuur van de AKM te introduceren, is het cluster 'Omzien naar elkaar' op 10 oktober bij elkaar gekomen. Van de volgende werkgroepen waren de contactpersonen aanwezig: wijkcontacten Mieke Tirion, milieugroep Dick Talma, Regenboog open Mary Pouw, Regenboogdis Joke Langeveld, kerktuin Jeanne Dutmer. Vanaf nu is Ines Voets de contactpersoon van de werkgroep diaconie. Annet Ederveen (koffie na de viering) en Marijke Koeners (expositie) waren verhinderd. We hebben met elkaar koffie gedronken en iedereen hoorde wat over de activiteiten in de verschillende werkgroepen en er was gelegenheid om vragen te stellen. Mieke Tirion wil ook deel uitmaken van de themagroep van dit cluster. Het was prettig om elkaar op deze manier te ontmoeten.

Namens het cluster Omzien naar elkaar, Cecile Werner

Bijeenkomsten jongerengroepen



Op 7 november en 13 december komen de jongvolwassenen bij elkaar in de pastoreskamer. Zij verdiepen zich de komende

tijd in de eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lucas.

Ze beginnen om 20.00u. Vind je het leuk om mee te doen: informatie bij Wander Gubler (wander_gubler@hotmail.com).

De VIP's (Volwassenen in Progress) ontmoeten elkaar op 1 november en ze overwegen nog een bijeenkomst in de adventstijd. Ben je geïnteresseerd in hun samenkomsten, neem dan contact op met Jan-Pascal van Best (janpascal@vanbest.org).

Beide groepen vinden het altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn, dus voel je niet verlegen. Van harte welkom!

Inge Smidt, pred.

Poëziemiddag op 2 november

Woensdag 2 november van 14.00 tot 15.30 uur lezen wij poëzie over en voor (klein) kinderen. Dat is zeker niet braaf of kinderlijk, wel duidelijk, direct en vol humor.

Dichters als Hieronymus van Alphen, Starik, Ted van Lieshout, Annie MG Schmidt en Bette Westera komen aan bod.

Na de pauze komt Caroline Mars vertellen over haar schilderijen naar aanleiding van de bundel "Verbeelding" met teksten van Ronald da Costa. De bundel is verkrijgbaar voor € 14,50.

Opgave bij Anja Rijken tel 071-5216606

Bijbel en Beeld

Dinsdag 8 november is de volgende bijeenkomst van 'Bijbel en beeld'.

Het thema deze keer is: God ervaren door drieduizend jaren. Ons denken krijgt mede richting door schilderijen, tekeningen en mozaïeken vanaf het jaar 300 tot ver in de 19^e eeuw.

Ook op dinsdag 6 december is er een bijeenkomst. Het thema van deze avond is: Jezus ontmoeten. Ook kerst komt deze avond natuurlijk aan de orde.

De avonden staan allemaal op zich, het is goed mogelijk om er af en toe één te missen. 20.00u Stiltencentrum. Overige avonden: di 6/12, di 10/1, ma 13/2, di 7/3, di 4/4, di 16/5 (ds.smidt@gmail.com).

Jaarthema 'bronnen van geloof'

In het kader van het jaarthema twee bijeenkomsten:

Maandag 14 november verzorgt Barbara



Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden een avond over 'wat bezielde Luther'. Ze gaat daarbij in op twee belangrijke thema's in

Luthers denken: *genade* en het *priesterschap van alle gelovigen*.

Zondag 20 november krijgt de vorm van een Thomasviering. Onder leiding van ds. H. Snoek uit Utrecht (in samenwerking met ds. Smidt) staan we stil bij de bronnen van geloof.

Voor de avond van de 14^e november graag opgave van te voren (ds.smidt@gmail.com) Data en gegevens rond de overige avonden volgen zo spoedig mogelijk.

Weihnachtsoratorium, J.S. Bach

Op weg naar kerstmis zullen we twee avonden meditatief luisteren naar het Weinachtsoratorium van J.S. Bach. Ik heb de vraag gekregen wat meditatief luisteren inhoud.

Daar wil ik een antwoord op proberen te geven.

J.S. Bach is misschien wel de grootste componist die muzikaal een bijbelverhaal laat klinken. Het oratorium bestaat in feite uit zes cantates die als onderwerp hebben degeboorteverhalen van Jezus zoals ze beschreven staan bij Lucas en Mattheus. We zullen steeds een stukje bijbelverhaal horen en een toelichting hoe J.S. Bach daar muziektaal aan heeft verbonden. In die muziektaal verwijst hij naar het leven, het lijden en sterven van

Jesus. We zullen dus klanken horen die voor de goede luisteraar herkenbaar zijn uit de Mattheuspassie. We worden opgeroepen open te staan voor Jezus die ook in ons hart geboren wil worden.

U bent van harte welkom op maandag 28 november en maandag 12 december.
Plaats: Stiltecentrum. Aanvang: 20.00 uur.
Gaarne opgeven bij ondergetekende:

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Mail: pastor.regenboog@gmail.com

Leesgroep Tomas Halik

Dinsdag 29/11 lezen we verder in het boek 'de nacht van de biechtvader'. Van harte welkom. Als u bij de groep wilt aanschuiven, dan graag opgave in verband met ruimte en stoelen. We komen samen in de Regenboog, pastoreskamer, om 20.00u.
Verdere avonden: ma 9/1, ma 6/2, ma 6/3, ma 22/5.
(ds.smidt@gmail.com)

Filmavond in de Regenboog



De volgende film in de cyclus van interessante films waar we samen naar willen kijken en over praten is van regisseur Nanni Moretti. Wij delen tijdens de nagesprekken onze

gedachten, ontdekken wie wij zijn. Filmregisseur Margherita is bezig met opnamen voor haar nieuwe film. Privé gaat het haar niet goed waardoor zij nauwelijks tijd en aandacht kan opbrengen voor haar ernstig zieke moeder. Haar broer (Nanni Moretti) brengt dat wel op. Een film over wat belangrijk is in het leven met een prachtige rol van John Turturro als knullige Amerikaanse acteur die zijn Italiaanse tekst telkens vergeet. Een prima balans tussen ernst en humor.
Woensdag 30 november 2016: Mia Madre (It. 2015 regie: Nanni Moretti)
aanvang 19:30, toegang €5
Nagesprek met Ronald da Costa

Edo Elstak

Musici gezocht voor Kerstviering en Nieuwjaarsconcert



Projectkoor Arcobaleno zal op kerstmorgen zingen. Wie wil er meezingen? Michiel Ras begeleidt het koor. Op het programma staan naast de

gebruikelijke gemeenteliederen vooral Franse kerstliederen en het Aramese Onze Vader. De 8 repetities beginnen op zaterdag 29 oktober van vier tot half zes in de Regenboog.

Na het succes van ons eerste Nieuwjaarsconcert dit jaar, willen we proberen dat komend jaar te herhalen. Zondagmiddag 8 januari vindt het concert plaats. Het nieuwjaarsconcert is door en voor iedereen. Het wordt, door de verschillende optredens, een heel afwisselend programma met instrumentale muziek maar ook met zang. Dit is een oproep aan mensen die het leuk vinden om muziek te maken voor anderen en te luisteren naar wat anderen op muzikaal gebied te bieden hebben. Het programma wordt samengesteld uit jullie bijdragen, die mag variëren van Andriessen tot Zimmermann, klassiek of modern, zang of instrumentaal, alleen of met een groepje.
Aanmeldingen zijn welkom bij Edo Elstak: ejh.elstak@telfort.nl

Inspiratieavond met bisschop Van den Hende

Op 7 februari 2017 zal er voor de gehele geloofsgemeenschap een inspiratieavond worden georganiseerd. In het kader van 500 jaar reformatie zal de bisschop van Rotterdam, Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, een inleiding houden naar aanleiding van het document: "Van conflict naar gemeenschap". Dit is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid. Aan de verdere invulling van het programma wordt nog gewerkt. Ieder die dit document wil lezen kan het downloaden via de website van de katholieke vereniging voor oecumene www.oecumene.nl (via publicaties overig).
Zeer aan te bevelen!

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Het gemeenschapshuis in Nicaragua



Een dikke maand geleden kwamen Daniel en Loyda bij ons wonen. Broer en zus die uit een omgeving kwamen waar ze verwaarloosd werden en minimaal ontvingen wat ze nodig hadden. Jaren hadden ze geen waardering ontvangen, geen omhelzing. En leefden ze in een donker kamertje met een strook tuin, waarin de latrine stond en ze wat heen en weer konden lopen. Veel groter was hun wereld niet.

Hoe het kwam dat hun moeder niet beter voor hen heeft kunnen zorgen? Geen idee. Ze kreeg in ieder geval ook geen ondersteuning van de 5 andere kinderen die ze had. Ook is het niet ongewoon dat mensen met beperkingen in dit soort situaties leven omdat ze nog geregeld weg gestopt worden. De staat doet in feite niets om de kwetsbaren te beschermen zolang er `familie is, die dat zou moeten doen'.... maar dus niet doet. In heel Nicaragua zijn er twee instellingen waar men mensen met beperkingen opvangt, die door het Ministerie van Gezin daar zijn geplaatst. Vandaar dat wij tot de conclusie kwamen dat het stichten van een gemeenschapshuis zo belangrijk is.

Loyda en Daniel

Door de omstandigheden van het leven kwamen Loyda en Daniel op onze weg. Moeder was dankbaar dat wij haar kinderen een woonplek wilden geven. Ze kwamen bij ons met een derde graad van ondervoeding, bloedarmoede en keken of naar de grond of langs je heen door gebrek aan stimulering. Wat heeft die maand voor hen en ons betekend?

Een korte (onvolledige) schets:

- inmiddels zijn ze wat kilo's aangekomen
- zijn ze vrij van parasieten
- we hoeven minder alert te zijn om ergens iets eetbaars `even' neer te zetten, want Daniel

- kan zich beter controleren en heeft het niet al in zijn mond voordat wij er alert op zijn
- hebben we redelijk door wanneer ze naar de wc moeten en geeft Loyda het nu vaak ook zelf al aan, wat ons veel natte kleding scheelt en het dweilen van natte vloeren (nog een geluk dat we hier plavuizen hebben en geen tapijt!)
- kijkt Daniel aanzienlijk minder naar de vloer; hij kijkt ons zelfs geregeld in de ogen en kan ook iets aan affectiviteit laten zien!
- heeft Loyda niet meer de hele dag haar mond open, steekt nauwelijks nog haar ringvinger voor drie kwart in haar neusholte (hoe kreeg ze het voor elkaar!) en laat af en toe een lachend geluid horen
- werkt Loyda behoorlijk goed mee met de methode die we bedacht hebben, zodat ze haar bord niet in 1 minuut leeg heeft, maar daar nu een kwartier over doet en ook kauwt op haar eten. Hierdoor voelt ze natuurlijk ook meer dat ze gegeten heeft.
- werkt het hele team van harte mee in de intensieve begeleiding die we hen geven om contact met ze te maken, waardoor ze hopelijk steeds meer ervaren dat ze zich open kunnen stellen voor ons en de buitenwereld. Een buitenwereld, waar ze zich jaren van af hebben gezonderd omdat niemand aandacht aan hen schonk.
- verleggen we grenzen in onszelf en in hen, doordat we alleen een bepaalde invloed op de ander kunnen hebben, als we werken met onze eigen angsten, eisen en tekortkomingen. En
- naast het aanleren van praktische vaardigheden maakt ook dit onderdeel uit van `coaching on the job'.



Conclusie:

We groeien en leren, met vallen en opstaan, zijn dankbaar voor elk stapje dat Daniel en Loyda zetten in hun opbloeien en zitten volop in het proces om een goed team te worden.... En het bezoek wat we krijgen in ons gemeenschapshuis wordt geraakt door de

vorm waarin we werken. Zo dragen we niet alleen een steentje bij aan een menswaardiger leven van Daniel en Loyda, maar ook aan een betere samenleving, door bewustwording en meer respect te kweken voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

Mogen ons lichtje steeds sterker schijnen, met de hulp van zo velen die ons in gebed, woord en daad steunen!!

Zonnige groeten
Astrid Delleman

Actie Kerkbalans PGL digitaal



Sinds enkele jaren biedt onze Protestantse gemeente Leiden de mogelijkheid om digitaal aan Actie Kerkbalans mee te doen. In plaats van de gebruikelijke kerkbalansenvelop met het toezeggingsformulier kunt u in de kerkbalansweek digitaal uw toezegging doen.

Hoe werkt het?

U geeft naam, adresgegevens en e-mailadres door aan:
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl, uw e-mailadres wordt dan in onze ledenregistratie opgenomen. In de week van Kerkbalans ontvangt u een e-mail met daarin een link naar het toezeggingsformulier. U vult op het toezeggingsformulier bedrag, betaalmaanden en wijze van betalen in, net zoals op het papieren formulier en daarna kunt het formulier verzenden.

De voordelen voor de gemeenteleden: u kunt het formulier invullen wanneer het u uitkomt, het gaat eenvoudig en snel en geen papieren meer (de Kerkbalansfolder ontvangt u per e-mail)

De voordelen voor de kerk: besparing op personeelskosten door volledig geautomatiseerde verwerking van het toezeggingsformulier in de bijdrageadministratie, geen duur drukwerk meer (folder, toezeggingsformulier, acceptgiro en enveloppen) en minder vrijwilligers nodig.

Meedoen?

Stuur dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 november, een e-mail met uw volledige naam en adresgegevens naar kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl.

Nieuwe indeling Rondom de Kerk

De indeling van Rondom de Kerk is veranderd. Velen van u hebben bij het eerste nummer van de nieuwe jaargang even moeten zoeken naar de Regenboog-pagina. Die is verschoven van bladzijde 17 naar bladzijde 18. Maar er is meer aan de hand.

Bij een algehele evaluatie van de HH Petrus en Paulusparochie bleek de samenwerking tussen de oorspronkelijk 9 parochies (nu 8 parochiekernen) minder goed te verlopen dan gehoopt was. Om het m.n. ook voor de vrijwilligers wat overzichtelijker te maken heeft het bestuur de parochiekernen gegroepeerd in 3 regio's: Noord, Oost en Zuid. Maar wat te doen met de Regenboog?

Vanwege het oecumenisch en open karakter van de Regenboog was onze geloofsgemeenschap niet gebaat bij de koppeling aan een van de regio's van de HH Petrus en Paulus. Dat zou een versmalling betekenen en we willen juist zo breed mogelijk, voor heel Leiden en omstreken toegankelijk zijn. In overleg met het Vicariaat is toen besloten de Regenboog een vaste plaats te geven op de algemene pagina's van Rondom de Kerk.

We staan nu zij aan zij met het (ook oecumenische) Diaconaal Centrum De Bakkerij. Dat past mooi bij ons streven meer pastoraal en diaconaal in de wijk aanwezig te zijn. Dat was voor mij ook de aanleiding om de Regenboog de titel Oecumenisch Centrum te geven. Dat we ook een geloofsgemeenschap zijn blijkt uit de vermelding van de pastores (vanaf nr 3) en van de vieringen. Omdat de vieringen van de Regenboog niet onder de verantwoordelijkheid van de pastores van de HH Petrus en Paulus vallen, staan zij ook niet meer vermeld in de liturgiekalender (overzicht van alle weekendvieringen van de 8 parochiekernen). Maar voor een bijzondere viering, zoals Allerzielen Buiten, wordt daar wel een opvallend plaatsje ingeruimd. Wie weet gaat u nu Rondom de Kerk lezen met nieuwe ogen. Laat ons weten wat u er van vindt!

Ik wens u veel leesplezier.

Ingrid Weitenberg

Vorbereiding Wereldgebedsdag



In november 2016 start de Leidse projectgroep met de voorbereiding van de Wereldgebedsdag 2017. Thema van dit jaar zijn de Filippijnen. Filipijnse vrouwen hebben daarom in een oecumenische setting een interactieve liturgie gemaakt. Ze roepen om recht voor de armen en zaaien het zaad van gerechtigheid.

Wilt u meedoen met de voorbereiding? We zijn een oecumenische vrouwenkring uit verschillende Leidse kerken en willen deze liturgie in onze Leidse context plaatsen. We informeren ons over de spirituele en theologische achtergrond van deze liturgie, we zoeken naar muziek die erbij past en verdiepen ons in de bijbelgedeeltes, die de Filipijnse vrouwen voor deze dienst hebben gekozen, en hun uitleg. We willen dat gezamenlijk doen gedurende 5-6 avonden. De dienst zelf vindt plaats op vrijdag 3 maart 2017.

Meer informatie bij :
Rietje van Wijlen, mail adres:
Rietje@vanWijlen.com
Barbara Heubeck-Duijts 071-5223403,
heubeck@hetnet.nl

Tweede Leidse Kerkmuziekdag in de Regenboog

Op zaterdag 5 november vindt de Tweede Leidse Kerkmuziekdag plaats met als thema 'Magnificat'. Wim Kloppenburg is de inleider op deze dag. Kloppenburg is bekend van de IKON-radio, en als docent hymnologie (leer van het kerklied) verbonden geweest aan Hydepark en het Arnhems conservatorium. Samen met ds. Heleen Weimar schreef hij het boek 'Liederen met een verhaal' (Skandalon,

2015), waarin zij ook het Magnificat behandelen. Hieronder een interview met Wim Kloppenburg.

Waarom wordt de lofzang van Maria 'het Magnificat' genoemd?

Omdat dat in het Latijn het eerste woord is: Magnificat anima mea Dominum – Groot maakt mijn ziel de Heer. Zó werd het lied bekend, want eeuwenlang was het Latijn de universele liturgische taal van de Kerk in het Westen. Hoe Maria het precies gezongen heeft, in het Hebreeuws of Aramees, weten we niet; Lucas heeft het opgetekend in het Grieks.

Waar gaat het Magnificat over?

Na de boodschap van de engel Gabriël reist Maria naar haar nicht Elisabeth die in verwachting is van Jezus' neefje Johannes. Het is overigens een bekend schilders thema in de barok: de twee neefjes die samen spelen! Het lied dat Maria bij de ontmoeting met Elisabeth zingt, is in de eerste plaats een uiting van blijdschap en dank aan God. Maar als je verder leest, zijn er méér lagen, net zoals in de psalmen. Maria zingt mee met velen vóór haar. Maria's lied lijkt bijvoorbeeld heel sterk op het lied van Hanna uit het Oude Testament, de moeder van Samuel.



Hoe komt het dat het Magnificat door de eeuwen heen zoveel mensen geïnspireerd heeft?

Ik had het daarnet over de verschillende 'lagen' in het lied. De eerste laag is natuurlijk de gelovige overgave van Maria, de nederige dienaar. Maar de Kerk heeft dat ook betrokken op zichzelf: als bruid van de Heer looft zij Hem met de woorden van het Magnificat. Daarom wordt in alle kloosters over de hele wereld iedere avond in de Vespers het



Magnificat gezongen. Zo had Maria het immers voorspeld: 'Van nu aan prijst ieder geslacht mij zalig!' En juist omdat het zo vaak gezongen werd, schreven de componisten er steeds nieuwe composities voor. Maar je kunt ook andere accenten leggen: Machtigen worden van de troon gestoten en eenvoudigen verhoogd! Zo klonk het als lied van de bevrijdingstheologie: 'Sing we a song of high revolt'.

Kunt u iets vertellen over de Magnificats van Bach en Vaughan Williams die op de kerkmuziekdag zullen klinken?

Opvallend is dat Bach als lutheraan niet de Duitse maar de Latijnse tekst heeft getoonzet. Hij geeft elk onderdeel van de tekst een eigen muzikale kleur. Hij zet er als het ware een lampje bij, alsof hij wil zeggen: 'heb je wel goed gelezen wat daar staat?!' Bach drukt je echt met je neus op de woorden. Het Magnificat van Ralph Vaughan Williams uit 1924 is veel eenvoudiger – geen groot concertant werk, maar gebruiksmuziek voor de dagelijkse Evensong, het avondgebed in de Anglicaanse Kerk. Het gemiddelde 'Village Choir' moest het kunnen zingen. Het stuk kent geen vaste maatsoort; de melodie volgt de onregelmatige accenten van de Engelse tekst: 'My s oul doth m agnify the L ord'. Het is geen erg moeilijk stuk, maar het is wel opletten geblazen!

Tweede Leidse Kerkmuziekdag
Zaterdag 5 november, Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1

Programma:
10.00 – 10.30 Inloop met koffie
10.30 – 11.15 Achtergronden van het Magnificat – Wim Kloppenburg
11.15 – 12.00 Zingen van diverse Magnificats – Maarten Boonstra, cantorij Vredeskerk
12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Workshop Magnificats door de eeuwen heen – Wim Kloppenburg
14.00 – 15.15 Scratch 'Magnificat' van Vaughan Williams – Bernhard Touwen
15.15 – 15.30 Theepauze
15.30 – 16.00 Delen uit Magnificat van J.S. Bach door COV Con Amore o.l.v. Bernhard Touwen
16.00 – 16.30 Vesper met uitvoering

Williams – voorganger Inge Smidt

Toegang is vrij maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de onkosten. In verband met de catering graag aanmelden via vredeskerkmuziek@gmail.com. Voor bezoek van alleen de vesper is aanmelding niet nodig.

Oproep actie Sinterklaascadeautjes



In deze moeilijke tijden willen we kinderen van gezinnen die het financieel gezien moeilijk hebben, t och een leuk Sinterklaasfeest bezorgen. Dit doen we door cadeautjes in te zamelen en deze uit te delen aan gezinnen die krap bij kas zitten.

Doe je ook mee?
We vragen je om een cadeautje van €10,- te kopen voor een meisje of jongen van een bepaalde leeftijd. Hierover krijg je een mail na inschrijven.

Vind je dit ook een leuk project en wil je meehelpen? Meld je dan aan via de website www.voorelkaarleiden.nl en ga naar Serve the City. Verdere informatie ontvang je dan per mail.

De cadeautjes kunnen door ons, Regenbogers, voor 3 december a.s. worden ingeleverd op Satijnvlinder 13, waar ds. R. van der Toorn de dominee van de Opstandingskerk in Leiden Zuid-West woont: hij zal de cadeautjes meenemen naar 'zijn kerk'.

Meer informatie bij Cecile Werner, chm60werner@gmail.com

Piano....of niet



En toen ineens werd bij aanvang van de viering afgekondigd '... het orgel en piano worden bespeeld door Frank Ressler'. Dat was een uniek moment, want het aantal keren dat u mij de afgelopen 25 jaren achter de piano heeft zien zitten is namelijk precies nul. En ook tijdens die viering zou daar geen verandering in komen. Weliswaar zou ik Arco Baleno begeleiden en zou een piano daar op zich geschikt voor zijn, ik blijf toch lekker achter ons orgel zitten.

Op zichzelf vind ik een piano / vleugel een prachtig instrument. Een pianoconcert van Prokofiev en Rachmaninoff vind ik echt fantastisch. Ik heb bijvoorbeeld ook een aantal concerten van Wibi Soerjadi bijgewoond en er staat zelfs een piano bij ons thuis. Kortom, ik mag er best graag naar luisteren, erop spelen is echter toch niet aan mij besteed.

Waar ligt dat nu aan? Wel, ik ben gewend om handen én voeten te gebruiken. Ik heb een zelfstandig klavier voor mijn voeten, het Pedaal. En dat 'voetenwerk' is een integraal onderdeel van mijn 'muziek maken'. Ik speel ook wel zonder, ik heb genoeg orgelwerken voor alleen de handen (ook wel 'manualiter' genoemd) en af en toe laat ik het pedaal bij sommige coupletten achterwege voor de verandering (tot vreugde van de kerkgangers die op de 'koorplaatsen' gaan zitten, aangezien de zware bastonen op die plek nogal duidelijk aanwezig zijn). Maar in de meeste gevallen speel ik met pedaal. Zodra ik achter een piano

zit voel ik mij dan beperkt. Het is dan net of ik iets mis en dat gaat ten koste van mijn creativiteit en muzikaliteit.

Dan heb je nog de aanslaggevoeligheid. Je kan bij een piano de klank en volume aanpassen door de aanslag te veranderen. Kortom, als je een toets zacht of hard aanslaat, heb je een ander geluid. Bij een orgel is het heel simpel: of je nu zacht of hard indrukt, je hebt hetzelfde geluid. Het volume en de klankkleuren bepaal je namelijk via de registers. Die aanslaggevoeligheid kan ik op zich nog wel mee omgaan, maar het voelt niet comfortabel. Bij elke noot / akkoord moet je gaan nadenken over die aanslag en dat gaat dus ook weer ten koste van de creativiteit en muzikaliteit. Een pianist is dat al gewend. Dat verklaart ook dat een pianist makkelijker op een orgel speelt dan een organist op piano. Mijn vader is ooit op piano begonnen en heeft zich het orgel eigen gemaakt. Ik ben op orgel begonnen....en zal dat ook blijven doen.

Toch heeft ondergetekende al optredens achter zijn naam staan in de Grote én Kleine zaal van de Doelen te Rotterdam, op concertvleugel..... In mijn jeugd jaren was ik samen met een vriend nogal op de experimentele toer met synthesizers. Op een gegeven moment hadden we een nummer op basis van een elektronisch pianogeluid. Wij werden getipt over het 'vijf-minuten-pianofestival'. Iedereen, jong en oud mocht meedoen, met één beperking: het stuk mag niet langer duren dan vijf minuten. Wij hebben ons opgegeven met ons eigen stuk getiteld 'pianoforte'. En zo kon het gebeuren dat wij in de Grote zaal op twee concertvleugels (die stonden tegenover elkaar) ons eigen stukje zaten uit te voeren. Echt een leuke ervaring. Toen werden de halve finalisten bekendgemaakt. Uiteraard behoorden wij daar niet bij, dat hadden wij zelf ook wel ingecalculeerd. Maar toen kondigde de jury af dat een aantal optredens was opgevallen en men wilde die deelnemers tijdens de pauze van de halve finale nogmaals laten optreden. En toen werden onze namen ineens voorgelezen en mochten we nogmaals optreden, ditmaal in de Kleine zaal. Tot zover mijn piano carrière....

Kortom, ik blijf gewoon lekker op de orgelbank, de plek waar ik mij thuis voel. En dat betekent dat bepaalde pianozettingen zoals bijvoorbeeld van tafegelbeden toch op orgel worden uitgevoerd. Er is overigens wel een gevaar dat ik dit opschrijf. In een van mijn columns heb ik ooit beschreven dat ik wel eens een couplet

was vergeten. Prompt gebeurde dat vrij recent nogmaals... dus ik zou maar beter niet kunnen opschrijven dat ik hoop dat ons orgel nooit kapotgaat of dat er nooit een stroomstoring optreedt..... want dan is er maar één alternatief

voorhanden, de piano. Maar in elk geval weet u dan waarom het muzikale niveau die viering iets achterblijft...

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Oktober		
Ma 31	19.00 u	Eucharistieviering
November		
Di 01		VIP's
Wo 02	14.00-15.30 u	Poëziemiddag
	17.00-19.00 u	Allerzielen buiten
Za 05	10.00 u	Kerkmuziekdag
Ma 07	20.00 u	Jongvolwassenen
Di 08	20.00 u	Bijbel en beeld
Zo 13	11.30 u	Gesprek op zondag
Ma 28	19.00 u	Eucharistieviering
	20.00 u	Weihnachtsoratorium
Di 29		Uiterste inleverdatum kopij Bulletin
	20.00 u	Tomas Halik
Wo 30	19.30 u	Filmavond
December		
Di 06	20.00 u	Bijbel en beeld
Ma 12	20.00 u	Weihnachtsoratorium
Di 13	20.00 u	Jongvolwassenen

Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
30-10	Allerheiligen/Allerzielen/Hervormingsdag m.m.v. Regenboogkoor	Ds. E.S. Smidt en Pw. M. Hoogervorst	Kerk in Actie Hervormingsdag
31-10	19.00 u Eucharistieviering	Pst. A. van der Helm	
06-11		Pw. M. Hoogervorst	Oecumene (RK)
13-11	Alternatieve viering	Leden geloofsgemeenschap	Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
20-11	Viering van de Maaltijd, m.m.v. musici	Ds. H. Snoek en Ds. E.S. Smidt	Jongerenwerk (RK)
27-11	1 ^e Advent, m.m.v. Regenboogkoor	Pw. C. Hofschreuder	Huize Exodus
28-11	19.00 u Eucharistieviering	Pst. A. v.d. Helm	
04-12	2 ^e Advent, Doop en Viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	PKN landelijk pastoraat
11-12	3 ^e Advent, m.m.v. musici	Pw. M. Hoogervorst	Diaconie
18-12	4 ^e Advent, Viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	PGL kosten predikantsplaatsen / kerkelijke werkers
18-12	20.00 u Kerstsamenzang, m.m.v. Regenboogkoor		

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.
Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.