

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Bijdrage kosten Bulletin	2
Gedicht dat veelzeggend is over Pinksteren	2
Begrijpt u wat u leest?	2
Medeleven	3
Wekelijkse bloemengroet	3
Bij de vieringen	4
Huwelijk Gideon van Es & Ilona Schaap	5
Voorstellen: Jessica Pesik	5
Een sprankje licht!	6
Sponsor een lichtstraal van de beamer	6
Bijbelbios	7
Diaconale avond met Bisschop v.d Hende	8
Sint Laurentius	8
Terugkijken naar het Gesprek op Zondag - Geloven aan God voorbij	10
Bijeenkomsten jongerengroepen	11
Reflectie bij schilderijen	11
Nieuwe keuken	11
Tien jaar Regenboogdis	12
Gevraagd: Goede doelen voor de opbrengst van de Milieugroep	13
30 jaar Unieke Bijbelkring in de Merenwijk	13
Klassiekers lezen op debijbel.nl	16
Enquête toekomst PKN 18.000 keer ingevuld	16
Musical met jou in de hoofdrol	16
Keiland	17
Genoeg	18
Agenda	18

Visie

In 'De Regenboog' komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen.

Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten. In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken. We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.

We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Redactioneel

Het hoofdartikel van dit Pinksternummer van het Bulletin is geschreven door ds. Inge Smidt en gaat over de Heilige Geest. Kerkdiensten op en rondom Hemelvaart en Pinksteren worden ingeleid in de rubriek "Bij de vieringen". Jessica Pesik stelt zich voor, want ze hoopt op 31 mei belijdenis te doen en gedoopt te worden. Een week later, in een feestelijke viering op 7 juni om 14.00 uur, zal een aantal kinderen voor het eerst deelnemen aan de Maaltijd van de Heer. Als we met z'n allen voldoende geld bijeen weten te brengen, zullen we binnenkort een vaste beamer kunnen aanschaffen voor gebruik in de kerkdiensten.

Woensdag 8 april was Bisschop van den Hende op bezoek in de Regenboog. Als u er niet bij was, maar ook als u er wel bij was natuurlijk, kunt u in twee artikelen nog eens nalezen hoe de avond verlopen is. Hetzelfde geldt voor het Gesprek op Zondag over "Geloven aan God voorbij".

De Regenboog heeft een prachtige nieuwe keuken gekregen, waarover onze beheerder Ronald het een en ander vertelt. Eén van de gebruikers is de Regenboogdis, die inmiddels 10 jaar bestaat. De Milieugroep vraagt om suggesties voor de besteding van de opbrengst van 2014.

Frances Verhaar verrast ons weer met een interview. Dit keer niet van een werkgroep van de geloofsgemeenschap, maar van een Bijbelkring in de Merenwijk waaraan een aantal Regenbogers deelneemt. Verder wordt er informatie gegeven over een musical in de Hooglandse kerk (voor kinderen tussen 4 en 12 jaar) en over een week kunst, kerk en kamperen op Terschelling. Tenslotte blikt Corine terug op haar 61 columns in het Bulletin, die door velen van ons met heel veel interesse en plezier zijn gelezen. Corine, bedankt!

De redactie



Bijdrage kosten Bulletin

In vorige jaren trof u bij dit bulletinnummer een acceptgiro aan voor de kosten van het Bulletin van het Kerkelijk Centrum de Regenboog. Dit keer verzoeken wij U vriendelijk uw bijdrage voor 2015 over te maken door middel van internetbankieren of het gebruik van uw eigen overschrijvingsformulier. De kosten van het maken van dit bulletin bedragen € 9.50 per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken naar het volgende rekeningnummer:
NL08 INGB 0004 0149 00 ten name van Alg. Kerkelijke Merenwijkraad/Administratie Bulletin Vuurbloem 30, 2317 LP Leiden.

Graag willen wij uw financiële medewerking om de versturing naar u voor een jaar weer zeker te stellen. Zie het als een vrijwillige bijdrage, dus een hoger bedrag mag ook.

Harry Delemarre, Penningmeester AKM

Een gedicht dat veelzeggend is over Pinksteren



Als een windvlaag...

Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.

Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.

Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.

Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.

uit: 'Jaarringen' van
Greet Bookerhof-van der Waa

Begrijpt u wat u leest?

De titel van dit stukje is een citaat uit Handelingen 8, het verhaal waarin de apostel Filippus te verstaan krijgt dat hij op een bepaald moment bij een bepaalde weg moet staan. Hij ontmoet daar een hoveling van de koningin van Ethiopië, die in zijn reiswagen uit het profetenboek Jesaja zit te lezen. Filippus vraagt: 'begrijpt u wat u leest?' en de man zegt: 'nee, want niemand legt het mij uit.' Filippus neemt die taak dan op zich en het verhaal eindigt ermee dat de man door Filippus gedoopt wil worden. Vervolgens neemt de Geest van de Heer Filippus mee naar elders en reist de hoveling blij en gelukkig verder.

'Begrijpt u wat u leest?'. Het doet me denken aan de bekende posters van Loesje, waar volstrekt begrijpelijke woorden zó gecombineerd worden dat je je opeens afvraagt wat je nu eigenlijk leest. Zoals in de poster met het thema 'te laat': kom je (te laat) binnen, gaat je leraar levensvragen stellen als 'waar kom je vandaan' en 'waar denk je dat je mee bezig bent'?

Een schoolvoorbeeld van twee soorten taal die vermengd worden. Taal die gaat over een concrete situatie (te laat een klas binnenkomen) en taal voor het nadenken over de zin van het leven (waar komen wij vandaan?, waar zijn wij mee bezig?). Loesje laat ons op een speelse manier voelen dat niet alle taal hetzelfde is. Dat er verschillende lagen in taal voorkomen: de bovenlaag van het concrete, tastbare, leven, met daaronder lagen van gevoel en daaronder zelfs weer lagen van zingeving en betekenisgeving aan het leven. Ook al weten we dat in de praktijk heel goed, toch kan het verwarring geven. Juist binnen geloofstaal lopen we daar tegen aan.

Denk maar aan het woord 'schepping'. Als we dat lezen als een concrete beschrijving (de eerste betekenislaag), dan denken we aan ontstaan van de aarde, ontwikkeling van leven en dergelijke. Maar als we 'schepping' vanuit de derde laag van geloofstaal verstaan, dan gaat het over vertrouwen, over het leven gegrond- en geborgen weten in Gods hand, over verwondering. Hetzelfde geldt voor een

woord als 'opstanding'. Als we dat lezen vanuit de eerste betekenislaag als concrete beschrijving dan roept het een beeld op van een dode die tot leven komt en levend een graf uitloopt. Zoals dat van Lazarus verteld wordt, die overigens daarna wel weer een keer gestorven is. Als we 'opstanding' binnen de derde laag, de geloofstaal van het evangelie lezen dan gaat het over veel meer. Over Jezus die nog altijd een levende werkelijkheid is, die binnen de sfeer van God leeft en ons nabij is en kracht geeft.

Net zo verwarrend kan een woord als 'Heilige Geest' zijn. Als je het leest als concrete beschrijving (eerste laag) dan is 'heilige Geest' op zijn zachtst gezegd een wazig begrip. Heilig betekent bijzonder en Geest heeft iets weg van de vluchtigheid van stoom of damp. Wat moet je je daarbij voorstellen?

De term staat zo los van wat wij concreet kennen en meemaken dat ze, zeg maar, in de lucht komt te hangen. Maar in de geloofstaal blijkt Heilige Geest een bijzonder krachtig begrip dat de ervaring van Gods nabijheid en handelen aanduidt. Want het feit dat we geen begrijpelijker, concreter woord voor deze ervaring hebben, betekent niet dat de mensen die ons vertellen over de Heilige Geest geen concrete ervaringen gehad hebben. Ze hebben er hooguit geen woorden voor. Want hoe vind je woorden voor de ervaring dat je je aangeraakt voelt door iets/lemand die groter is dan jij? Die jou te boven gaat en waar je toch niet bang van wordt? Die in het ongewone toch vertrouwd is, waar je je thuis bij voelt terwijl het zo anders is?

In het Oude testament geeft de term 'Geest van God' aan dat mensen ervaren dat God handelt in hun leven, terwijl dat tegelijk niet tastbaar is. Het is hen duidelijk, maar ze kunnen het niet met de vinger aanwijzen. Dan heb je een vluchtiger term nodig als Geest of Ziel of Adem om aan te kunnen duiden dat hier iets gebeurt dat jou en jouw leven inspireert. Niet dat Gods handelen vaag is: het wordt ook wel beschreven als storm, wind, adem; het gaat over geestkracht, invloed, bezieling. 'De Heilige Geest is niet God in zijn grootste vaagheid, maar God in actie, God concreet, God als een nabijheid die mensen raakt en verandert' (W.R. van der Zee).

Dat zien we ook op Pinksteren als mensen uit hun moedeloosheid opveren en nieuw gaan spreken en handelen. Of als mensen in alle stilte de moed hebben hun leven te leven door alles heen, of dat van anderen een stukje mee

te dragen. Voor al die onbenoembare momenten waarin Gods kracht en liefde en vasthoudendheid aan mensen oplicht, hebben we een woord gekregen in de traditie. Geen woord dat direct duidelijk is. Maar wel een woord dat een onmisbaar aspect van het leven in tastend en toch diepgeworteld geloof weergeeft. 'Heilige Geest', een term die zomaar bij de levensvragen van Loesje thuishoort: 'ben je gewoon aan het leven, bespeur je opeens dat God ook meedoet!' Zo iets.

Of: 'denk je dat Jezus allang dood is, herken je Hem opeens in het breken van het brood'. Zin-spelingen, waarin onze concrete werkelijkheid en de onbenoembare maar wel ervaarbare werkelijkheid van God door elkaar heen lopen. Misschien kunnen we wel in dit soort zin-spelingen het beste uitdrukken hoezeer de nabijheid van God, de Ander, de Eeuwige in Christus ons nog altijd verwonderen kan. Het klopt niet en toch is het voor velen op deze wereld waar.

'Begrijpt u wat u leest?' 'Begrijpt u wat u leeft?' kun je ook zeggen. Het antwoord is: vaak niet, tenzij we het elkaar blijven uitleggen in de verhalen en in de concrete ervaringen.

Ds. Inge Smidt

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores?

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk, Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Bij de vieringen

10 mei

Op zondag 10 mei lezen we Hooglied 7,1-8,4 en Johannes 15, 9-17. De lezing uit Johannes is een gedeelte uit een toespraak die Jezus houdt tijdens de maaltijd met zijn leerlingen in Jeruzalem. Jezus roept hen daarin op elkaar lief te hebben. In Hooglied gaat het uiteraard ook om de liefde, met oog voor ieder detail. Je zult zo maar bemind worden. We vieren deze zondag met brood en wijn ook de maaltijd der liefde. Els Frankhuijzen en Bertien Bos (beiden viool) spelen een duet en verzorgen met Frank Ressler de begeleiding van de liederen. Weet u van harte welkom.

Ds. John Boon

Hemelvaart



Hemelvaart valt op de veertigste dag nadat we Pasen hebben gevierd. In deze tijd vieren we de vreugde van de opgestane Christus. Op deze dag vieren we dat Jezus Christus is opgenomen in Gods heerlijkheid en vandaar ons zal leiden door het leven. In de Regenboog zal er in de morgen geen viering zijn. Dit omdat het ook de tweede donderdag van de maand is en dan pastoor A. v. d. Helm de gewoonte heeft om voor te gaan in

een Eucharistieviering. De viering zal op deze bijzondere dag plaats vinden in de kerkzaal om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom!

Pinksteren

Dit jaar vieren we op 24 mei het hoogfeest van Pinksteren. Na Pasen het grootste feest van het Kerkelijke jaar.

Wat heeft de regenboog met Pinksteren te maken? Voor hen die hierover nadenken

komen uit bij het getal zeven. De regenboog kent zeven kleuren, de H. Geest kent zeven gaven.

Maar de geloofsgemeenschap van de Regenboog heeft nog meer binding met de H. Geest dan het getal zeven. Daar willen we in de viering op deze bijzondere zondag wat bij stil staan. We hebben de gaven van de H. Geest immers nodig om te doen wat we op 8 april (zie elders in dit blad) verwoord hebben?! Marianne Hoogervorst

31 mei

Zondag 31 mei mogen we binnen onze geloofsgemeenschap en breder zelfs, binnen de gemeenschap van de kerken, een nieuw lid verwelkomen. Het afgelopen jaar heeft Jessica Pesik gesprekken gevoerd met ds. Inge Smidt en met behulp van de apostolische geloofsbelijdenis het gedachtegoed van de christelijke traditie verkend. Daarvoor was ze actief betrokken bij Connect, de Bijbelkring waar ook Christina en Joy Mulyono deel van uitmaken. Op grond van haar zoektocht naar geloven de laatste jaren en haar ontwikkeling daarin, wil ze graag gedoopt worden. U hebt haar vast wel eens gezien in de vieringen of ontmoet bij het koffiedrinken na de kerkdienst. Verderop in dit kerkblad stelt ze zichzelf aan u voor.

Op deze zondag Trinitatis gaat het ook om zoektochten en om aangetrokken worden door een onverklaarbaar licht: Mozes (Exodus 3:1-6) door de brandende braamstruik, Nicodemus (Johannes 3:1-16) door het licht dat Jezus uitstraalde.

Ds. Inge Smidt

7 juni



Zondag 7 juni om 14.00u hopen we met een aantal kinderen ook een belangrijk moment te vieren. Als het allemaal doorgaat zoals het er nu uitziet zal een aantal kinderen deze zondag hun Eerste H. Communie of hun Kom-Aan-Tafel vieren na een voorbereiding van zes weken, begeleid door Maja van Spaandonk, Marianne Hoogervorst en Inge Smidt. Net als

vorig jaar zal pastoor Arno Kocx de viering leiden en hij verheugt zich er alweer op, net als wij.

21 juni



Zondag 21 juni lezen we Marcus 4:35-41. Het is het verhaal over de storm op het meer. Een verhaal dat je bijna van de sokken blaast, wanneer je je voorstelt hoe bang de leerlingen zijn met hun boot midden in het geweld van wind en water. Een verhaal ook dat je uitnodigt naar de stormen in je eigen leven of in de wereld om ons heen te kijken. Naast de evangelietekst horen we een andere Bijbeltekst over de overmacht van de natuurverschijnselen en het vertrouwen op een God die redt uit nood: psalm 107:23-32. De verlamming door het oergeweld dat zomaar over het leven heen kan rollen, of dat nu van de natuur komt of van mensen, is van alle eeuwen. Hoe blijven mensen daarin staande en wat krijgen we mee vanuit de ervaringen van mensen in de Bijbel?

Ds. Inge Smidt

Huwelijk Gideon van Es en Ilona Schaap

Op vrijdag 22 mei a.s. hopen Gideon van Es en Ilona Schaap elkaar het ja-woord te geven in een feestelijke bijeenkomst van familie en vrienden. De kerkelijke bevestiging van hun

huwelijk is toevertrouwd aan ds. Smidt. Wij wensen het bruidspaar alle geluk toe in hun verdere leven.

Ds. Inge Smidt

Voorstellen: Jessica Pesik

Beste Regenbogers,

Het is wellicht een aantal van jullie al opgevallen dat ik zo nu en dan op zondag kerkvieringen bijwoon. Nu ik eind mei mijn doop en belijdenis in de Regenboog zal gaan doen, is het misschien toch wel prettig om even kort kennis te maken.

Mijn naam is Jessica Pesik en ik ben sinds een aantal jaar op zoek gegaan naar mijn geloof en wat dit voor mij eigenlijk betekent.

Het begon allemaal bij mijn oma die mij toen ik kind was leerde bidden en later liet zien wat geloof voor haar betekende, waardoor ik altijd wel al nieuwsgierig was. Daarnaast is mijn beste vriendin opgegroeid binnen de *Jessica Pesik*

Regenboog en zag ik bij haar en haar familie wat het Christelijk geloof bij hen teweeg bracht (iets wat ik heel mooi vond).

Om voor mijzelf uit te zoeken wat het Christendom nu eigenlijk inhield, was voor mij een eerste logische stap om een alfa cursus te volgen, waarmee ik voornamelijk de basis-elementen beter leerde kennen en daarop



volgde een Bijbelstudie waarin ik meer te weten kwam over wat er daadwerkelijk in de Bijbel staat.

Na best een tijdje nagedacht te hebben over waar ik met mijn geloof naartoe wil gaan, kwam ik er eigenlijk pas kort geleden achter dat ik mij graag wilde laten dopen en dan belijdenis wilde doen bij de Regenboog. Van mijn vriendin kreeg ik het e-mailadres van pastor Inge door, en zo zijn er een aantal fijne gesprekken geweest over mijn stappen naar de doop en belijdenis. Zo is dan zondag 31 mei de datum waarop ik gedoopt zal worden en wil ik via deze weg kennis maken met u. Dank voor uw gastvrijheid binnen de Regenboogkerk gemeenschap en wie weet zien wij elkaar nog eens in het echt bij een kerkviering!

Groetjes,
Jessica

Een sprankje licht!

In Bulletin 41-6 hebben we een eerste aanzet gegeven voor de aanschaf van een projectiesysteem in de kerkzaal. Ik gebruikte toen de titel: "Het nieuwste "Liedboek", gezongen met het hoofd omhoog en andere audiovisuele mogelijkheden....

De eerste stappen zijn gezet. We hebben een nieuwe verkenning uitgevoerd naar het systeem dat het beste bij onze kerkruimte past en betaalbaar is natuurlijk.

We hebben gekozen voor de offerte van Adformedia (www.adformedia.nl). De grote hamvraag is hoe gaan we dat realiseren?

Geldwerving

Als eerste moeten we kijken hoe we aan het geld kunnen komen. Gelukkig kan de AKM garant staan voor een groot deel van de kosten. Dat betekent dat we met de geloofsgemeenschap nog een deel moeten opbrengen. We gaan daarvoor vier acties op touw zetten.

- We verkopen 300 lichtstralen voor de prijs van 3,50 euro. Sponsor een lichtstraal uit de beamer.
- We gaan een loterij opzetten met leuke prijzen.
- We organiseren een sponsorloop voor het licht, op de langste dag van het jaar: zondag 21 juni. We richten ons daarbij tot de jongeren uit de Merenwijk. Wij vragen ze te gaan lopen en zich te laten sponsoren door anderen.
- We openen de mogelijkheid om spontaan geld over te maken aan de AKM onder vermelding van BEAMER.

Op die manier groeien we langzaam samen naar een nieuwe dimensie voor het vieren. Maar vooral is het ook een mooie weg die we samen kunnen gaan. Laten we de schouders er onderzetten, zodat het "onze" beamer wordt. De eerste en laatste actie kunnen snel beginnen. We starten direct bij het verschijnen van dit Bulletin (1 mei).

De lichtjes zijn in de Regenboog te koop met certificaat, zoals u in het volgende artikel kunt lezen.

Over de andere twee, berichten we binnenkort meer. Ik zou zeggen "loop alvast warm."

Edo Elstak
Wouter Jukema



Sponsor een lichtstraal van de beamer

Vele kleine gekleurde lichtstralen vormen samen een beeld. U kunt een gekleurde lichtstraal sponsoren door het te kopen in de vorm van een ColourLight.

Aan de bar, vanaf 3 mei kunt u ze na de vieringen aanschaffen. Maar ook door het bedrag over te maken op de giro van de AKM o.v.m. ColourLight met uw adresgegevens. U krijgt het lichtje dan thuis bezorgd.

IBAN NL70INGB0002581191 tnv
Alg.Kerk.Merenwijkraad.

U sponsort een lichtbundel door het aanschaffen van een ColourLight à €3,50. U krijgt daarbij een certificaat als officiële sponsor van een lichtstraal.

Er zijn vier verschillende kleuren. Wilt u meerdere kleuren lichtstralen sponsoren dan kunt u vier ColourLights in de verschillende kleuren kopen voor de prijs van € 12,00. Uiteraard ook met een prachtig certificaat. Steek uw licht op en doe mee met de sponsoractie voor de nieuwe beamer.

Edo Elstak
Wouter Jukema

Bijbelbios

Zoals jullie misschien al weten, hebben we de "Bijbelbios" weer opgestart.

Dit zijn leuke films die we als het aangekondigd staat in het Bulletin en/of in de weekagenda, na de kerkdienst draaien. Meestal zijn de ouders dan koffie drinken en kletsen.

Er is bijbelbios na de kerkdiensten op 31 mei en 21 juni. De films duren 25 tot 30 minuten. Misschien is er ook wat lekkers.

Wij hopen dat er veel kinderen komen. We zitten in zaal 1. Tot dan?

Dorothea Duijts en Mariëlle Hanenburg



Diaconale avond met Bisschop van den Hende



Een kort verslag

De avond op woensdag 8 april werd geopend door de voorzitter van ZWO-MOV Cecile Werner. Zij verwelkomde de ruim 30 deelnemers aan de avond. Speciale gast was Bisschop van den Hende uit Rotterdam. Marianne Hoogervorst begon met een inleiding over de heilige Laurentius, beschermheilige van het bisdom (zie het volgende artikel in dit Bulletin).

Hierna ging Bisschop van den Hende in op de diaconale taken van de kerk en haar leden. Hij gaf aan dat de instelling van 7 diakenen al uit de tijd van de apostelen stamt. Diaken = dienaar, niet alleen in de zin van dienen, maar ook in de zin van oog hebben dat iedereen genoeg heeft. We hebben talenten gekregen om die dienende taak uit te voeren, ieder op zijn/haar manier. Alles wat je doet voor de minste, doe je voor mij, zegt Jezus Christus. De Bisschop haalde de Heilige Martinus aan die een arme zijn halve mantel gaf (de andere helft kon hij niet geven want die behoorde aan de staat, zoals dat in het leger toen ging). Mantel komt van het Latijnse pallium, palliatieve of mantel zorg. Ook vertelde hij over Elisabeth van Thüringen, een dame van adel die brood deelde aan de armen. Toen haar familie haar wilde betrappen (daar zij het oneens waren met haar goedgeefsheid), was het brood in haar schort veranderd in rozen. Peerke Donders die in Suriname voor de melaatsen zorgde en hen weer waardigheid en onderlinge solidariteit bracht, is een ander voorbeeld, en niet te vergeten Moeder Teresa. De Bisschop sloot af met het refereren aan Paus Franciscus, die noemt de armen en behoeftigen de bemiddelaars die ons weer op het goede spoor krijgen. "verkondig het evangelie, desnoods met woorden". Tamara van de Bakkerij vertelde over hun projecten met jongeren, diaconale projecten

maar ook andere. Er is nu bijvoorbeeld een theaterstuk van start gegaan van en voor middelbare scholieren over homoseksualiteit en uit de kast komen onder jongeren. Verder heeft de Bakkerij een project "gezond goedkoop" waar een van origine Congolese vrouw het initiatief heeft genomen kookcursussen te organiseren, om te leren dat gezond eten goedkoop kan zijn. Om dit kracht bij te zetten had Gerda van de Bakkerij viskoekjes gebakken op basis van blik Sardientjes, erg smakelijk. Verder is er de verzamel-gezond actie gericht op het werven van gezonde voeding voor de voedselbank die vaak eiwitrijke voeding (blikjes vlees of vis, bonen en noten) tekort komt.

Na de pauze werden de toehoorders aan het werk gezet. Verdeeld over 4 groepen (isolement, armoede, integratie en ouderenzorg) werd nagedacht en in steekwoorden opgeschreven wat we zelf als geloofsgemeenschap zouden kunnen doen, stimuleren of opzetten. Dat leverde een aardig aantal ideeën op waarmee we aan de slag kunnen.

De Bisschop verliet de vergadering aan het einde van dit eerste deel.

André Vording

Sint Laurentius

Intro

Op 8 april mocht ik in de Regenboog het verhaal vertellen van St. Laurentius. Hieronder volgt dit verhaal in een verkorte versie.

Wie is Laurentius?

Laurentius is, wat we noemen een vroege heilige. Daarmee wordt bedoeld dat Laurentius een heilige is uit de eerste eeuwen van het Christendom. Een tijd waarin de verhalen veelal mondeling werden overgeleverd. Die verhalen zijn in onze tijd niet altijd historisch te duiden maar ze maken ons wel duidelijk wie Laurentius was en in welke tijd hij leefde. Laten we beginnen met daar even op in te zoomen.

Enkele gegevens van Laurentius

Van zijn geboorte en leven voor de tijd dat hij in Rome was, is historisch weinig bekend. Wel is duidelijk dat hij geboren is in Spanje in de streek Aragon rond het jaar 230. Er wordt verhaald dat hij door zijn opgewekt en levendig karakter de aandacht zou hebben getrokken van de latere paus Sixtus II, toen deze



onderweg was naar een bisschoppenconferentie in de Spaanse stad Toledo. In het jaar 257 werd Laurentius benoemd tot aartsdiaken van Rome. Dit wil zeggen: hij was de eerste van zeven stadsdiakens. Een aartsdiaken had in die tijd de taak het kerkelijk bezit van de kerk van Rome te beheren. Daarbij behoren niet alleen het kostbare vaatwerk maar ook de giften die binnenkwamen voor de mensen in nood.

De Paus

Sixtus was in de tijd dat hij naar Spanje trok nog aartsdiaken van Rome. In 257 werd Sixtus tot bisschop van Rome gekozen. Onmiddellijk wijdde hij Laurentius tot zijn opvolger als aartsdiaken zoals we hierboven al gehoord hebben. Op 6 augustus 258 wordt Sixtus gearresteerd, tezamen met vier diakens. Daar behoort Laurentius niet bij. De volgende dag werden de arrestanten vermoord.

De keizer

Over de toenmalige keizer van het Romeinse Rijk zijn verschillende gegevens bekend die bij kritische beschouwingen niet altijd feilloos kloppen. Aannemelijk is wel dat in die tijd, op de helft van de derde eeuw, keizer Valerianus regeerde. Hij was aanvankelijk de christenen welgezind. Hij werd kerkvervolger toen hij onder invloed kwam te staan van een veldheer, een fanatieke aanhanger van de heidense cultus en bedrijver van zwarte magie. Valerianus vaardigde in 257 een decreet uit waarin hij alle bisschoppen, priesters en diakens beval op straffe van verbanning deel te nemen aan de staatsgodsdienst. Dit was dus in de tijd dat Laurentius net naar Rome was gekomen om Sixtus te dienen. Een jaar later bepaalde de keizer dat hogere christelijke

geestelijken die weigerden aan de staatsgoden te offeren, de doodstraf moesten krijgen.

Laurentius laatste dagen

Over het leven van Laurentius weten we bij overlevering alleen hoe hij in Rome zijn laatste dagen, weken heeft doorgebracht. Hij was getuige van de arrestatie van Sixtus. Deze geeft hem nog eens nadrukkelijk de opdracht om te zorgen voor de schatten van de Kerk. Dit zorgt ervoor dat Laurentius ontboden wordt bij de keizer. Hij krijgt de opdracht de schatten van de Kerk aan de keizer te geven. Daarop zou Laurentius geantwoord hebben: "Uwe majesteit heeft gelijk. De Kerk is onnoemelijk rijk. Uw schatten hálén het gewoonweg niet bij die van ons. Ik zal ze u laten zien. Gun me alleen een paar dagen de tijd om ze bij elkaar te halen."

Zo trok hij door de stad en bracht alle ouderen, wezen en zieken van de christelijke gemeenschap in Rome bij elkaar. Wijzend op al deze mensen sprak Laurentius "Zij zijn de schat van de Kerk". De prefect ontstak daarop in woede en beval de diaken te laten folteren, net zolang totdat hij zijn geloof zou afzweren.

Het verhaal van Laurentius leert ons dat - als het erop aan komt - de zorg voor armen gaat boven de zorg voor liturgische voorwerpen. Sterker, de armen wórdén de liturgische voorwerpen, doordat de opbrengst van de voorwerpen wordt omgezet in leven en welzijn van de armen.

Vele verhalen over Laurentius zijn, zeker in een tijd dat er weinig werd opgeschreven, van generatie op generatie doorverteld. Zeker als het ging om mensen die indruk hadden gemaakt met hun trouw zijn en blijven aan het geloof in de Boodschap van Jezus Christus. Geschiedkundig zijn daarvoor geen concrete feiten te vinden. Toch is het relaas van zijn marteldood vermaard. Het verhaal wil dat brute folteringén hem mentaal niet hadden kunnen breken. Daarop legden de beulen hem op een ijzeren rooster boven een vuur om hem levend te verbranden. Na enkele minuten zou de heilige schertsend hebben geroepen: 'Ik ben gaar aan deze kant. Draai me maar om en daarna kun je me opeten.'

Een ander bekend verhaal is het volgende: Na de presentatie van de schatten van de kerk werd Laurentius voor de keizer gebracht. Hippolytus, een romeinse soldaat die zich bekeerd had, stond erbij. Het liefste had ook hij zich bekend willen maken als christen. Maar Laurentius sprak tot hem: 'Verberg Christus in je hart. Pas als mij rust gegund wordt, kom je terug om Hem toe te behoren.' Er werden heel

wat martelwerktuigen voor de keizer gebracht. Hij sprak tot Laurentius: 'Offer aan de goden, anders zullen we je de hele nacht folteringen toedienen.' Daarop zei Laurentius: 'Mijn nacht kent geen duisternis; alles is een en al licht.'

Hoe dan ook, hij stierf op 10 augustus 258 de marteldood in Rome. Hij werd aan de Via Tiburtina in de daar uitgegraven catacomben bijgezet. Op zijn graf liet keizer Constantijn in 330 een kerk bouwen; die kennen wij nu als de 'San Lorenzo buiten de muren'. Het is één van de zeven hoofd- of pelgrimskerken in Rome.

De verering van Laurentius

De verering van Laurentius is al heel oud. Grote kerkvaders als Ambrosius († 397), Prudentius († na 405), Augustinus († 430) en Leo de Grote († 461) wijden preken, hymnen en overwegingen aan zijn nagedachtenis. Het verhaal van Laurentius (en vele anderen) werd eerder uitgebeeld in fresco's, mozaïeken en andere kunstuitingen dan dat het in woorden werd opgetekend. Zo zien we Laurentius dikwijls afgebeeld met in de rechterhand een kruis dat op zijn schouder rust, in de linker een opengeslagen boek. Ook zien we altijd een rooster waaronder een vuur brandt. Dikwijls zijn er boeken en vaatwerk afgebeeld. De zorg daarvoor berustte immers bij de diaken. Afbeeldingen vertellen in wezen zijn hele verhaal. Zijn levensverhaal in woorden, is van later datum. De kunstenaars en vertellers van toen waren niet zo zeer geïnteresseerd in een objectieve weergave van de feiten. We mogen aannemen dat hun verhaal vaak een afspiegeling is van hun geloofsovertuiging: Laurentius lijkt in veel opzichten op Jezus. Zo mogen wij zijn verhaal dan ook verstaan.

Geschreven voor de diocesane parochiedag op 7 februari 2015 door M. Hoogervorst

Terugkijken naar het Gesprek op Zondag: Geloven aan God voorbij



Het is niet vanzelfsprekend om in de kerk te zeggen dat je niet in God gelooft, of dat je daar erg onzeker over bent, ook in de Regenboog

niet. Tegelijk is geloofstwijfel voor veel mensen een belangrijke bron om te leren. Immers, als je alles zeker weet, dan heb je weinig nieuws nodig. Op zondag acht maart spraken we over zulke twijfels, en deelden we onze ervaringen met het loslaten (of juist niet) van het geloof. Het was een open, eerlijk gesprek, met ruimte voor veel verschillende gezichtspunten. Voor sommigen had het (oude) geloof afgedaan, voor anderen was het juist een warme jas. De regels en voorschriften van de kerken lijken hun overtuigingskracht te hebben verloren. De geschriften zijn wel zeer inspirerend. Door ze niet als letterlijke, feitelijke verhalen te beschouwen, maar als metaforen, betekenisvolle beelden, behouden of herwinnen ze hun kracht.

De kracht van mystieke ervaringen staat boven alles. En dat kun je God noemen, of aanwezigheid, of liefde. Ieder heeft daar eigen woorden voor. En de beelden uit de Schriften zijn pogingen om taal te geven aan die ervaringen.

De geloofsbelijdenissen zijn ooit opgeschreven in een bepaalde tijd, in een politieke context, in een poging een zekere samenhang te scheppen in alle verschillende perspectieven. Niet iedereen kon zich daar toen vinden, en dat geldt nog steeds. Sommigen houden dan ook hun mond bij bepaalde gebeden, bij bepaalde frasen uit de diensten. Tegelijk blijken die teksten, de voorschriften en regels ook te zorgen voor continuïteit. In zekere zin houden ze de boel bij elkaar. Daar konden we met mildheid naar kijken.

De veelheid aan perspectieven, de zoekende woorden zijn overigens ook een heel waardevolle bron voor iedereen: juist uit de verschillen kunnen we leren, daarin kun je jezelf spiegelen, daarin zit de inspiratie van en voor de gemeenschap. En dat is ook de kracht van deze gemeenschap – die geeft ruimte voor dit soort gesprekken.

Het gesprek eindigde met een gedicht van Rutger Kopland. Zijn woorden delen we graag met de lezers van het Bulletin.

Pieter Schrijnen

De God in mijn hersenen

Toen ik al bijna ontwaakt was herinnerde ik mij dat ik die nacht in het verleden had geleefd, en zonder de geringste verbazing weer geloofd had dat God bestond.

*Ik wilde hem eindelijk wel eens spreken.
Het is een bijzonder aardige man zei iemand,
je kunt hem gerust eens bellen.
Ik belde en er klonk een stem, een heel lieve stem,*

zodat ik mij een lieve gevleugelde vrouw voorstelde, zoals je wel ziet op felicitatiekaarten.

*Wilt u God, werd er gezegd, toets dan één.
Wilt u God niet, toets dan niet.
Ik toetste één.*

En dezelfde gevleugelde vrouw zei: er is nog één wachtende voor u, en die ene bent u.

Ik herinnerde mij dat ik hier eindeloos over na moest denken tot ik ontwaakte en God weer was verdwenen, ergens in mijn hersenen.

Rutger Kopland

Bijeenkomsten jongerengroepen

Maandag 11 mei en maandag 15 juni staan bijeenkomsten van de jongvolwassenen gepland. Zij gaan met elkaar een viering voorbereiden voor het eind van dit seizoen of voor het begin van het volgende. Samen nadenken over teksten, liederen, thema's en vormgeving en al pratend je realiseren wat dit bij jou zelf oproept en tegelijk geïnspireerd worden door wat het bij de anderen naar boven brengt. Soms worden de avonden verschoven zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. Daarom is het altijd aan te raden even contact op te nemen met Wander Gubler als je interesse hebt om een keer te komen kijken. We beginnen om 19.45u en komen bij elkaar in de pastoreskamer van de Regenboog. Van harte welkom!
wander_gubler@hotmail.com

De groep jonge mensen onder de 50 (jonge gezinnen) komt bij elkaar op dinsdag 26 mei, om 20.15u. Ook zij gaan met elkaar een viering voorbereiden voor de tweede helft van dit jaar en delen met elkaar wat er in dat proces aan inspiratie, gedachten en vragen naar boven komt. Jan-Pascal van Best kan je alle informatie geven als je zin hebt om een keer mee te komen doen. Heb je zin om mee te doen? Ook hier geldt: van harte welkom.
janpascal@vanbest.org

Ds. Inge Smidt

Reflectie bij schilderijen



Dinsdag 2 juni is in het Stiltecentrum de laatste avond rond schilderijen. Deze keer nemen we de tijd om te kijken naar een ikoon: de z.g. ikoon van de oud-testamentische triniteit, ook wel bekend als de ikoon van het bezoek van God en de engelen aan Abraham. We verkennen daarbij ook voorzichtig de rol van ikonen binnen de (oosters-)orthodoxe tradities. Van harte welkom, we beginnen om 20.00u.

Ds. Inge Smidt

Nieuwe keuken

Beste lezers van het Bulletin.

Als jullie dit stukje onder ogen krijgen, is kerkelijk centrum de Regenboog in het bezit van een prachtige nieuwe keuken.

Al een lange tijd geleden ontstond het plan om de meer dan 20 jaar oude en goed gebruikte keuken te gaan vervangen voor een keuken die meer van deze tijd is, en die aan de wensen van mij, en de Regenboogdis voldoet. Na een aantal besprekingen op hoog niveau werd er een tekening gemaakt met daarop onze wensen. O.a. een aanrechtblad met meer werkruimte, een kraan met een sproeier en een gewone straal, en als hoogtepunt een boretti fornuis (het fornuis onder de fornuizen) met 5 pitten en een wokbrander.

Tot onze vreugde werd aan al deze wensen voldaan, en werd de opdracht voor het plaatsen van de keuken gegeven aan de firma Bemmel en Kroon.

Er werd een planning gemaakt van slopen tot plaatsen.

Het slopen werd door ons zelf gedaan. Er werd een afvalcontainer geplaatst, en maandagmorgen 9 maart stonden Tjeerd Jansen, Edo Elstak, Schelte Zijlstra, en ik om 9 uur in de aanslag met schroevendraaier, en moker om de keuken uit elkaar te halen. Dat dit makkelijker gaat dan een keuken plaatsen, daar waren we na 2 ½ uur achter, toen de keuken in de container lag.

De dagen die volgden waren voor de aannemer, om de leidingen te verplaatsen van het water en de elektriciteit.

En het plafond te vernieuwen

Vervolgens werd de keuken gebracht en geplaatst. Toen dat gebeurd was werd de wand getegeld en de vloer gelegd.

Er moet nog wat schilderwerk worden gedaan, maar dat ga ik doen na de meivakantie, als het seizoen van activiteiten wat afneemt hier in de Regenboog.

En donderdag 26 maart is de keuken opgeleverd. De feestelijke ingebruikname vond de vrijdag erna plaats, en wel een heel bijzondere. Namelijk er werd voor het 10e jaar een maaltijd klaargemaakt door mensen van de Regenboogdis. Zij hadden de primeur. We hopen dat deze keuken veel gebruikt gaat worden door mij, de Regenboogdis, en vele anderen.

En dat vele magen gevuld mogen worden met maaltijden bereid in onze prachtige keuken. De Regenboogers kunnen trots zijn op hun nieuwe bezit.

Ronald van Heyningen

Tien jaar Regenboogdis

Het is vrijdag 27 maart 2015 en zoals dat gebruikelijk is op de laatste vrijdag van de maand, wordt er een Regenboogdis georganiseerd. Er ging een vaag gerucht rond dat het deze keer extra feestelijk zou worden. Naar de reden kon ik slechts gissen: misschien de vernieuwde keuken waar de kookgroep zich echt op verheugde....? Bij binnenkomst zag het er vrolijk uit: ballonnen aan het plafond, glazen klaar op de bar en het consigne om nog even te wachten met het bestellen van een drankje.

Bij het openingswoordje werd het duidelijk. Al tien jaar lang kunnen we genieten van de

geweldige inzet van de kookgroep, om de aanwezigen een heerlijke maaltijd in gezellige sfeer voor te zetten. De glazen die klaar stonden, werden met champagne gevuld om de maaltijd feestelijk te openen. En die maaltijd mocht er zijn: vijf verzorgde gangen.

Chef-kok van deze maaltijd was Edo Elstak, bijgestaan door Joke, Maja, Ella, Karin, Frances en Wil.



Vorig jaar is er een Michelin ster uitgereikt aan de kookgroep. Die blijkt ten volle verdiend, zelfs meer dan dat!

Namens de AKM bood Ingrid Weitenberg de aanwezige leden van de kookgroep een roos aan, alvorens de fraaie taarten, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd en versierd met de afbeelding van het feestmenu, aangesneden werden. Gesmuld is er zeker die avond en ook lof toegezwaaid aan de kookgroep. Ella Veenstra vermeldde nog dat er van Rinus Punselie, één van de zeer trouwe bezoekers van de Regenboogdis die onlangs overleed, een legaat ontvangen is. Besloten is om hiervan een keukenmachine te kopen, die ongetwijfeld veelvuldig gebruikt zal worden bij het bereiden van de maaltijden.

Met een zekere regelmaat heb ik de afgelopen tien jaar de Regenboogdis bezocht. Er zijn wel wat kleine dingen veranderd, maar in grote trekken is de opzet gelijk gebleven. In het begin zaten we aan lange tafels en werden we "bediend".

Nu zijn de tafels per twee aan elkaar geschoven, zodat er groepjes gevormd kunnen worden van circa acht tafelenoten. De afgelopen keer waren er 37 deelnemers verdeeld over 5 (tafel)groepjes.

Het voorgerecht wordt doorgaans opgediend, maar voor de hoofdmaaltijd staan we zelf op en scharen ons per tafel in de rij met een bord,

om ons te laten opscheppen door de kookgroep.

Bij het afruimen zijn de deelnemers veel actiever dan in de begintijd. Gelukkig maar, want extra handen kunnen zeker gebruikt worden.

Veel deelnemers genieten van de contacten tijdens de maaltijden en zijn vaste bezoekers geworden.

Toen de maaltijden tien jaar geleden van start gingen, was er nog geen naam voor de bijeenkomsten bedacht, maar al snel is de naam "Regenboogdis" gekozen uit de ingeleverde voorstellen. De laatste keren hebben we ook een "eigen" lied gezongen bij de opening van de maaltijd; een tekst, gemaakt op een lied uit Taizé.

Ik spreek de hoop uit dat we nog vaak samen mogen eten. En.....bent u er nog nooit bij geweest? Wat let u om u eens aan te melden?.....

Corrie van der Zee-Rook

Gevraagd: Goede doelen voor de opbrengst van de Milieugroep

De activiteiten van de milieugroep hebben in het jaar 2014 ongeveer €1350 opgebracht. Een opbrengst die wat tegenvalt, maar het failliet gaan van onze partner de Kringloopwinkel is daar ook niet vreemd aan. De bedoeling is dit bedrag te besteden aan - doorgaans wat kleinere - goede doelen, waar iemand uit onze geloofsgemeenschap een speciale band mee heeft. Kent u zo'n goed doel, en u wilt dat nomineren, geef dan een korte omschrijving van het goede doel en uw binding er mee; daarbij s.v.p. het rekeningnummer (met naam en woonplaats) vermelden, waarop een eventuele donatie kan worden overgeboekt.

De AKM zal uiteindelijk beslissen welke goede doelen worden bedacht, en hoe de opbrengst over die doelen wordt verdeeld.

Namens de Milieugroep 'voor het goede doel',
Dick Talma, telefoon 5213506, e-mail:
dmtalma@hetnet.nl

Unieke Bijbelkring in de Merenwijk bestaat 30 jaar



Vlnr: Ineke Cosman, Ans Doorn, Bea Koppe, Alberta Knoester en Joke Veenema

De Bijbelkring is ontstaan toen de Merenwijk nog niet zo lang bestond. Er woonden veel jonge gezinnen en de meeste vrouwen hadden nog geen betaalde baan. In die begintijd

raakten bewoners gemakkelijk met elkaar in gesprek. Het was een tijd dat de secularisatie van de maatschappij nog geen grote omvang had aangenomen en geloof gemakkelijk een

van de onderwerpen van gesprek kon zijn. Vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden vatten het plan op om bijeen te komen om samen aan Bijbelstudie te doen. Het was dus een particulier initiatief vanuit de wijk, niet gekoppeld aan een kerk. In de loop van de jaren noemden de deelnemers deze bijeenkomst "de Bijbelkring". In de begintijd bestond deze uit zo'n 25 tot 30 mensen. In de loop van de jaren is de kring gesplitst. Een groep ging verder in Warmond en de andere groep bleef in de Merenwijk. De kring werd ook kleiner doordat mensen verhuisden of overleden. De Bijbelkring bestaat nu uit 8 deelnemers en komt één keer in de veertien dagen bijeen in het huis van Alberta Knoester. Bea Koppe heeft zich 29 jaar geleden bij de Bijbelkring aangesloten. Ze aarzelde aanvankelijk om dat te doen, maar toen ze vernam dat homoseksualiteit onderwerp van gesprek zou zijn, wilde ze wel eens weten hoe er in de Bijbelkring over dat onderwerp gesproken werd. In de Bijbel staat dat homoseksualiteit niet mag. In de Bijbelkring werd er verschillend over dit onderwerp gedacht en de ruimte voor de verschillende meningen deed Bea bij de Bijbelkring blijven. Alberta Knoester sloot zich een jaar later aan en is dus 28 jaar bij de kring. Niet lang daarna kwam Ans Doorn in contact met de Bijbelkring en was er enthousiast over. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk op Ineke Cosman met wie ze samen als pastorale medewerker in het ziekenhuis vrijwilliger was. Zo kwam Ineke bij de kring. Joke Veenema heeft zo'n zes jaar geleden haar weg naar de Bijbelkring gevonden en vindt er een rustpunt in gedurende een drukke week.

De bijeenkomst van de Bijbelkring wordt geopend met gebed. Aanvankelijk werden er ook liederen gezongen, maar op dit moment is er geen goede leidende stem die de anderen op toon kan houden.

De vorige bijeenkomst is de Bijbelkring begonnen met het lezen van de brief van Paulus aan de Romeinen. Niet alleen nemen de leden van de kring de eigen Bijbel mee naar de bijeenkomst, zodat de verschillende vertalingen kunnen worden vergeleken, maar ook wordt er op internet gezocht naar uitleg. Voor de brief aan de Romeinen is er door Ans een stuk gekopieerd van Ger de Koning. Hij neemt als het ware de lezer persoonlijk bij de hand en voert deze zo door de brief. Op Wikipedia heeft de Bijbelgroep een stuk gevonden dat informatie geeft over de achtergrond van de christelijke gemeenschap in Rome aan wie de brief gericht is. De leden van de Bijbelkring lezen de tekst niet eerst

thuis. Alberta Knoester leest de tekst voor en dan gaan de anderen daar op in. In de jaren van de bijeenkomsten is door de leden van de Bijbelkring een goede luistervaardigheid ontwikkeld. De groep besteedt ook aandacht aan de liturgieën op de grote feestdagen zoals Kerstmis en Pasen. Op die manier volgen ze het kerkelijke jaar.

Wat de leden van de groep bindt (ook al komen zij uit de verschillende religieuze tradities) is het geloof dat God liefde is en dat God de wereld zo heeft liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, behouden wordt in eeuwigheid.

Als mensen zolang bij een groep blijven, dan kan het niet anders zijn, dan dat deze een belangrijke betekenis voor hen heeft. De leden van de Bijbelkring willen hun ervaringen graag delen.

Ineke Cosman

Ik ben hervormd opgevoed, maar we gingen thuis niet elke zondag naar de kerk. Ik bezocht wel de zondagsschool. Het geloof was voor mij aanvankelijk geen hoofdzaak. Maar toch als mijn ouders visite hadden en aan mij vroegen: "Wat wil je later worden"?, dan gaf ik als antwoord: "Ik word zendeling en ik ga de mensen over Jezus vertellen". Voor mij veranderde er veel toen ik in Rijswijk een leershuis bezocht dat geleid werd door een Messias belijdende Jodin. Zij kon zo veel vertellen over de verhalen in de schrift en over het persoonlijk beleven van het geloof. Ik heb oog gekregen voor de vele kleine wonderen in mijn leven. Ongetwijfeld zullen veel mensen die afdoen als toeval. Ik stond een keer geparkeerd en zag dat een andere automobilist zijn auto zo vlak naast de mijne had geparkeerd, dat ik werkelijk vreesde niet zonder krassen uit mijn parkeerplek weg te kunnen komen. Ik deed mijn deur open om te kijken of iemand mij kon helpen. Op dat moment liepen twee parkeerwachten langs die mij uit mijn benarde situatie bevrijdden en mij nog tips gaven wat te doen als ik weer in zo'n situatie zou belanden. Het waren mijn reddende engelen en ik dankte de Heer daarvoor. In deze kring kan ik zo'n ervaring delen. Ik heb in de jaren oog gekregen voor de vele wonderen in mijn leven. Ik voel me erg op mijn plaats in deze Bijbelkring.

Ans Doorn

Door mijn moeder ben ik meer naar het geloof toegegroeid. Ik ben hervormd opgevoed. Mijn moeder was lid van een zware kerk, mijn vader was Nederlands Hervormd. Toen ik 50 jaar

was, ben ik in het pastoraat een studie gaan doen en ben daarna vrijwilliger geworden in het Rijnland Ziekenhuis. Een dame daar zat op het koor van de Regenboog. Ik ben toen ook lid van dat koor geworden en ik zing er al dertig jaar in. De beleving van het geloof is erg belangrijk voor mij. Een geloof dat meer van binnen uit komt, dan van buiten wordt opgelegd. Het betekent veel om mij een kind van God te weten. Als je iemand ontmoet die een gelovige persoon is, dan kun je dat aanvoelen. Ik probeer mijn leven naar mijn geloof te richten en wil dat ook uitdragen, handelen in het licht van Jezus Christus.

Bea Koppe

Voor mij betekent deze kring heel veel, omdat ik er vertrouwen vindt. In de kerk tijdens de vieringen zit ik tussen veel mensen, maar die ken ik niet echt. In de Bijbelkring zijn we allemaal heel verschillend, maar in het spreken over het geloof vinden we elkaar. Ik vind het fijn dat we over het algemeen op één lijn zitten. Ik ben gereformeerd opgevoed. Lang ben ik op zoek geweest naar een kerk waar ik me thuis zou kunnen voelen. Dat is nu de Regenboog. Ik mis in deze kerk ook wel wat, maar de vrijheid die ik daar ervaar, vind ik heel belangrijk. Ik heb er veel van de katholieken geleerd. Alleen al de uitleg en betekenis van het altaar. Dat de poten van het altaar de apostelen vertegenwoordigen. Dat heb ik nooit geweten. Ik vond het ook mooi dat er iedere week een tafelviering in de Regenboog was. Ik heb even aarzeling gehad voor ik me bij deze Bijbelkring aansloot, maar ik zou deze niet meer kunnen missen.

Alberta Knoester

Ik ben Nederlands Hervormd opgegroeid. Mijn ouders waren wel gelovig, maar niet streng. Door de week lazen ze na het eten verhalen voor uit de kinderbijbel van W.G. van der Hulst. Die verhalen waren versierd met prachtige illustraties. Op zondag lazen we uit de gewone bijbel, zoals we dat dan noemden. Ik kan me herinneren dat op de kleuterschool al verhalen uit de Bijbel werden verteld. Ik heb van nature een gelovige aard. Toen ik een jaar of 6 was en ik heel intensief bezig was met een tekening over de geboorte van de Here Jezus, zag ik plotseling een bijzonder licht in de kamer.. Het zou iets in mijn gedachten kunnen zijn, maar voor mij was dat licht heel belangrijk. Ik heb nooit getwijfeld aan het bestaan van God en van Jezus. Ik heb liefde voor het volk van Israël. Met de jaren zie je joodse mensen uit alle landen terugkeren naar Israël, zoals ook in de Bijbel beschreven staat. Uit Ethiopië bijvoorbeeld en de laatste tijd gaan veel

Franse joden naar Israël omdat het antisemitisme weer opspeelt en een aanslag veroorzaakt heeft. Ik steun Israël. Ik lees Het Zoeklicht daar staat zo mooi in geschreven over Jezus. Wij leven hier in deze wereld binnen de tijd. De eeuwigheid staat buiten ons. Daar woont God. Dat Jezus uit de heerlijkheid van God naar deze aarde gezonden is vind ik heel mooi en de boodschap van het kruis vind ik aangrijpend. Jezus is voor ons mensen gestorven en heeft de zonde van de mensen in het verleden, van de mensen van nu en van de mensen in de toekomst uitgeboet. Maar de Vader in de hemel heeft Hem doen verrijzen en dat zal ook voor ons weggelegd zijn als we hem volgen.

Ik volg de vieringen in de Regenboog. Ik heb altijd met veel plezier de lessen van Piet Dirksen over het Oude Testament en van professor Rien de Jonge over het Nieuwe Testament in de leerhuizen gevolgd. Ik ben evenals Bea lid geweest van de Rozenkring, maar voel me in de Bijbelkring toch meer op mijn plaats.

Joke Veenema

Ondanks mijn pensionering heb ik een heel druk leven. Met elkaar aan Bijbelstudie doen, geeft heel veel rust. Het steunt me in mijn geloof. Soms vergeet ik dat ik vanuit mijn geloof leef, maar daar word ik in deze Bijbelkring weer aan herinnerd. Belangrijk is dat de kring ook ruimte biedt om te praten over persoonlijke problemen. Zo kunnen we elkaar met raad en daad bijstaan. De Bijbel is onze basis. We kiezen met elkaar voor een vrij orthodoxe traditionele uitleg. Ik kom uit de gereformeerde geloofstraditie. Maar we lopen ook tegen de modernere uitleg van de Bijbelverhalen aan en bespreken die met elkaar. Ik ben van mening dat het nut heeft te geloven. Anne van der Meiden heeft daar een boekje over geschreven met de titel "Het nut van geloven". Hij schreef dat boekje om drie redenen. Uit ergernis over de aanhoudende negatieve beeldvorming over het vermeende failliet van het christelijk geloof; uit verbazing, omdat hij toch nog veel mensen trof die geloven en uit verwondering omdat mensen steeds opnieuw voor zichzelf creatief nieuwe wegen banen voor de invulling van hun geloven. Voor Anne van der Meiden is het duidelijk dat je niets kunt zeggen over God buiten jezelf om. En daarin zit tegelijk het nut van geloven, je voelt je er beter bij. Joke vindt dat het nut van geloven in onze tijd te weinig wordt benadrukt. Zie je dat in, dan zie je de kleine dingen van het leven die bijzonder zijn. Dat je toch blij kunt zijn om iets kleins ook al heb je verdriet of narigheid. Het is voor mij

goed te weten dat dingen ons door God gegeven zijn. Dat maakt een mens bescheiden. Wij zijn maar kwetsbare mensen en daar zijn de anderen zich in de Bijbelkring ook van bewust.

Wie na het lezen van dit interview in contact wil komen met deze Bijbelkring, kan contact opnemen met Alberta Knoester: Telefoon 071-5215340

Interview Frances Verhaar
Foto: Edo Elstak

Klassiekers lezen op debijbel.nl

De Statenvertaling is vertrouwd voor veel bijbellezers. Naast De Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal zijn nu ook de bekendste versies van de Statenvertaling op debijbel.nl geplaatst. Evenals de King James Version en de English Standard Version.

De Statenvertaling is al bijna vier eeuwen oud, maar wordt nog altijd gebruikt. Deze Nederlandse Bijbelvertaling verscheen in 1637 in opdracht van de Synode van Dordrecht (1618-1619). In veel kerken, op scholen en thuis wordt de Statenvertaling graag gelezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de Statenvertaling uit 1637, de Herziene Statenvertaling, de Jongbloed-editie en de zogenoemde 'Tukkerbijbel' (de revisie uit 1977) op debijbel.nl geplaatst. Tevens zijn twee bekende Engelse Bijbelvertalingen toegevoegd die verwant zijn aan de Statenvertaling: de King James Version en de English Standard Version.

Voor iedereen

Op debijbel.nl zijn de Statenvertaling, de NBG-vertaling uit 1951 en de Nieuwe Bijbelvertaling gratis te lezen. Voor leden van het NBG biedt de site nog bijna 20 andere vertalingen extra, waaronder de hierboven genoemde vertalingen. Op de site kun je snel teksten in diverse vertalingen zoeken en met elkaar vergelijken. Bovendien is er een schat aan informatie te vinden over de tijd en cultuur van de Bijbel met vele aantekeningen, foto's, video's en landkaarten.

Niet-leden van het NBG kunnen kennismaken met alle functionaliteiten van debijbel.nl. Na de eerste keer inloggen kunnen ze 30 dagen lang onbeperkt gebruikmaken van alles wat de site te bieden heeft.

Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem



Enquête toekomst PKN ruim 18.000 keer ingevuld

Zo'n 1000 predikanten, 4500 ambtsdragers, 6500 vrijwilligers en 6000 overige kerkgangers hebben de vragenlijst over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland ingevuld. De vragenlijst is vooral ingevuld door mensen tussen de 45 en 75 jaar (ongeveer 65% van de respondenten).

Scriba Arjan Plaisier: "Dank aan alle mensen die via deze weg hun mening hebben laten horen over de toekomst van de kerk. Dit helpt de synode in haar besluitvorming."

De resultaten van het onderzoek worden op donderdag 23 april - tijdens de vergadering van de generale synode - openbaar gemaakt. Het is een bezinnende bespreking ter voorbereiding op definitieve besluitvorming tijdens de synodevergadering in november 2015.

Kerk op weg naar 2025

Sinds november 2014 praat de synode over 'de kerk op weg naar 2025'. Centraal staat daarbij de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus' naam. Wat zijn de 'basics' van de kerk? Hoe kunnen we 'back to basics'? En hoe kijken we in het licht daarvan tegen de organisatie van onze kerk aan? Er is een breed gedeeld besef dat die organisatie lichter moet. Met het idee dat er daardoor meer tijd en energie overblijft om bezig te zijn met waar het werkelijk om gaat: het geloof.

Bron: www.protestantsekerk.nl

Musical met jou in de hoofdrol

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan!

Op 4 juli verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen! De musical heet 'David en Goliath' en gaat over de herdersjongen David, die niet bang is om met een reus te vechten.



Een onvergetelijke ervaring! De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Jullie spelen zelf de hoofdrol.

Aan het eind van de dag zorgen jullie

samen met deze acteurs, zangers en dansers voor een fantastisch en stralend optreden. Uiteraard voor echt publiek! Want voor de voorstelling aan het eind van de dag zijn natuurlijk al jullie ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom om te komen kijken naar de musical 'David en Goliath', gespeeld door nieuw talent uit Leiden.

De dag begint om 10.15 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 & 2 worden om 12.30 uur verwacht. De voorstelling van de musical begint om 16.00 uur en zal tot ongeveer 17.30 uur duren.

Waar? In de Hooglandse kerk in Leiden

Aanmelden:

Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze leuke dag, die je nooit meer zult vergeten, meld je dan snel aan via het emailadres: kindermusicalleiden@kpnmail.nl.

We hebben de volgende gegevens van je nodig: naam, leeftijd, basisschool groep, telefoonnummer, e-mailadres. T.z.t. ontvang je dan van ons nadere informatie over deze dag. Graag tot dan!

Het coördinerende team

Bely Voskamp, Alieke Wildenbeest, Antje Ras, Marjolein Labuschagne, Aenneli Houkes, Sietske de Jongh, Cent van Vliet

Keiland

Keiland is zeven dagen lang een mix van kunstzinnige workshops, vieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland Terschelling.

Keiland speelt zich af van zondag 26 juli tot en met zaterdag 1 augustus 2015 op natuurkampeerterrein Swartduin, prachtig gelegen aan de westzijde van het eiland.

Kunst - 's Ochtends kunnen de deelnemers kiezen uit een afwisselend aanbod van workshops zoals beeldende kunst, muziek, schrijven, theater, dans of meditatie. Er is voor de kinderen en tieners een apart workshopprogramma. 's Middags is er tijd om zelf in te vullen en alle gelegenheid om andere Keilanders te ontmoeten.

Kerk - Elke morgen en avond is er een gezamenlijke viering, oecumenisch van karakter en eenvoudig van opzet. De ochtendviering is lichtvoetig en laagdrempelig voor kinderen, de avondviering is meditatief van karakter. Tijdens de vieringen wordt er gezongen (o.a. liederen van Iona, Taizé en uit het nieuwe liedboek), een Bijbeltekst gelezen, een verhaal verteld of een stukje theater gespeeld. In de avondviering is er een lange stilte en ruimte voor eigen voorbeden.

Kamperen – Het kamperen is heel eenvoudig, in de natuur. Er is genoeg speelruimte voor de kinderen en het terrein is omringd door bossen en duinen, op fietsafstand van de zee.

Thema van Keiland 2015 is Gloed



De gloed op jouw gezicht vertelt van een warmte van binnen Ik zie je ogen stralen en vermoed een innerlijk vuur

Voor wie? - Keiland staat open voor iedereen: singles,

stellen en gezinnen en is gericht op mensen die op een ongedwongen en speelse manier met geloof bezig willen zijn, met respect voor ieders mening en beleving.

Meer info? Kijk op: www.keiland.net of mail naar info@keiland.net

Bellen mag ook:

Gertrudeke van der Maas 055 – 8444905
Joyce Schoon 06- 50518661

Stichting Kurk, de organisatie achter Keiland, voert projecten uit die creativiteit en verdieping

stimuleren op het gebied van geloof en zingeving. Stichting Kurk (verbinding van kunst en kerk) bestaat uit mensen met verschillende (kerkelijke) achtergronden, die ervaren dat kunstzinnige werkvormen een inspirerende ingang zijn om geloof te beleven.

NB Dit artikel is aangeleverd door Marianne Hoogervorst, die eenieder deze intens, oecumenische ervaring gunt.

Genoeg



In 2007 vroeg John Boon of ik de columns die ik op mijn toenmalige weblog schreef, ook in het Bulletin wilde plaatsen. Na enige aarzeling stemde ik daar mee in. Ook toen de weblog niet meer bestond, heb ik het schrijven van columns voor het Bulletin voortgezet. Soms lagen de onderwerpen

waarover ik kon schrijven letterlijk voor het oprapen. Vooral in

de jaren dat Co en ik veel reisden, kwam er vaak iets memorabele op ons pad. Er waren ook tijden dat het lastiger was om een geschikt onderwerp te vinden, al diende zich dikwijls vanzelf een kwestie of voorval aan waarover ik wel wat kon vertellen.

Nu, 61 columns later, heb ik uit anonieme bron begrepen dat meer variatie gewenst is. De wereld zien door mijn ogen wordt op den duur saai. Ik kan dat onderschrijven. Ik heb daarom besloten dat dit het juiste moment is om te stoppen met het publiceren van columns in het Bulletin. Het is genoeg geweest.

Er rest mij nu niets anders dan u te bedanken voor alle mooie reacties die ik de afgelopen 7,5 jaar op mijn columns mocht ontvangen. Ik hoop dat mijn poging u een beeld te schetsen van mijn "kijk" op de wereld, bij deze is geslaagd.

Corine Knoester

NB De redactie beraadt zich momenteel op opvolging van Corine door één of meerdere personen. Bent u bereid een column in het Bulletin te schrijven of hebt u suggesties, dan kunt u dit kenbaar maken aan de redactie. Zie voor de contactgegevens het colofon.

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Morgengebed: elke woensdag van 09.30 tot 09.45 uur;
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal en kleding: elke eerste donderdag van de maand van 09.00 tot 21.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Mei		
Ma 11	19.45 u	Jongvolwassenen
Di 12	16.00-17.30 u	Samen aan Tafel
Di 19	16.00-17.30 u	Samen aan Tafel
Di 26	16.00-17.30 u	Samen aan Tafel
	20.00 u	Ouderavond Samen aan Tafel
	20.15 u	Jonge gezinnen
Zo 31	11.15 u	Bijbelbios
Juni		
Di 02		Uiterste inleverdatum kopij Bulletin
	16.00-17.30 u	Samen aan Tafel
	20.00 u	Reflectie bij schilderijen
Do 11	19.00 u	Eucharistieviering
Ma 15	19.45 u	Jongvolwassenen
Zo 21	11.15 u	Bijbelbios