

Inhoudsopgave

Visie	
Redactioneel	
Gods woede geeft hoop	
Medeleven	
Wekelijkse bloemengroet	
Het teken van de Regenboog	
Bij de vieringen	
Hongerdoek	
Kindernevendienst	
Bijbelbios	
In Memoriam Willem Cornelis Schipper	
"Mijn kerk inspireert" Actie Kerkbalans	
Receptie na de viering van 22 februari	
Gemeenteadviseur Peet Valstar	
Visitatie aan onze geloofsgemeenschap	
op 9 maart 2015	
Op weg naar Pasen	
Reflectie bij schilderijen	
Gesprek op Zondag: Geloven aan God voorbij	
Jong-volwassenen	
Poëzie-avond	
Oosters winkeltje in de Regenboog	
Wereldgebedsdag	
Jubileumboek Nederlands Bijbelgenootschap	
Onhandig	
Agenda	

Visie

In 'De Regenboog' komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen.

Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten.

In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken.

We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.

We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Redactioneel

1	<i>Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,</i>
1	<i>hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,</i>
2	<i>eeuwige God, wij willen U zien.</i>
2	
3	Deze dichtregels van Huub Oosterhuis zingen we
3	regelmatig in onze vieringen. Ook bij andere
4	activiteiten in de Regenboog staan de genoemde
4	vragen aan God vaak centraal. Zo was de
5	Rozenkring er in januari mee bezig en het
5	openingsartikel is daar een reactie op. Het
6	Gesprek op Zondag zal er mee aan de slag gaan
6	op 8 maart. Een uitvoerig artikel met als titel
7	"Geloven aan God voorbij" leidt het onderwerp in.
7	
7	Dit nummer van het Bulletin staat in het teken
7	van de veertigdagentijd. Het artikel "Hongerdoek"
8	vertelt het een en ander over het doek dat in de
8	veertigdagentijd in de kerkzaal zal hangen. Het
8	artikel "Op weg naar Pasen..." stond ook in het
8	vorige Bulletin, maar hebben we opnieuw
10	opgenomen omdat de bijbehorende gesprekken
10	op drie zondagen in maart zullen plaatsvinden.
10	De kinderen van de kindernevendienst kunnen
10	op zaterdag 28 maart samen een Palmpaasstok
11	maken voor de viering op Palmzondag.
11	
12	Veel activiteiten in de Regenboog worden
	ondersteund door beroepskrachten. In de dienst
	van 22 februari nemen we afscheid van Marlène
	Falke-de Hoogh en wordt Marianne Hoogervorst
	geïnstalleerd. Na afloop is er een receptie
	waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Marlène
	blijkt in het artikel "Het teken van de Regenboog"
	terug op de periode dat ze in de Regenboog
	heeft gewerkt. Twee weken later, op zondag 8
	maart, wordt Peet Valstar voorgesteld als
	gemeenteadviseur. In dit Bulletin geeft Peterhans
	van den Broek enige toelichting op de aanstelling
	van Peet.

Verder vindt u een In memoriam van Willem Cornelis Schipper, het resultaat van de Actie kerkbalans, een bericht over een zogenaamde "visitatie" op 9 maart en aankondigingen van diverse activiteiten binnen en buiten de Regenboog. Corine sluit het Bulletin af met haar column "Onhandig".

De redactie

Op weg naar
Pasen

Gods woede geeft hoop

Enkele weken geleden hield de Rozenkring zich intensief bezig met de indringende vraag "Wie of wat is God voor jou?". Beschrijvingen die gegeven werden en veel herkenning opriepen, zijn: kracht en inspiratiebron / een hand op mijn schouder / verwondering, liefde en schoonheid / tussen projectie en inspiratiebron / een liefdevol alomtegenwoordig bewustzijn / wat mensen voor elkaar betekenen. Opvallend is dat begrippen als boosheid, woede en toorn nauwelijks genoemd werden, terwijl de Bijbel toch op veel plaatsen vertelt dat God heel boos kan worden. Niet alleen in de Rozenkring, maar in de hele kerk hebben mensen tegenwoordig moeite met deze beelden van God. Het blad "Woord & Dienst" gaf onlangs een themanummer uit met de titel "God is boos!". Hieronder volgt een column uit dit nummer geschreven door ds. Arjan Markus, predikant Rotterdam-Delfshaven.

"Geloof je nou ook echt in zo'n boze God met een Laatste Oordeel en zo?" Die vraag krijg ik weleens in gesprek met mensen zonder achtergrond in het geloof. Ik zeg dan eigenlijk altijd "Ja".



Je hebt dan wel wat uit te leggen, natuurlijk. Mensen hebben soms bij het oordeel van God middeleeuwse schilderijen in het achterhoofd van duivels met drietanden. Bovendien is het beeld van een oordelende, boze God ook niet zo populair. Als je in God wilt geloven, dan maar liever een liefdevolle God.

Niet alleen tranen

In het christelijk geloof kun je ook niet over God spreken zonder het over liefde te hebben. Maar een lieve God is mij te bloedeloos. Ik geloof en hoop dat God niet alleen liefdevol is, maar ook boos. Woedend - echte liefde kan gekwetst worden. Bijbels gezien is er alles voor te zeggen om Gods boosheid te zien als gekwetste

liefde. Gekwetst door ontrouw van mensen, door egoïsme, door kwaad dat mensen elkaar aan doen.

Als ik berichten hoor van mensen die verkracht worden of vermoord, dan hoop ik van ganser harte dat God niet alleen tranen heeft uit meelijden - zoals Hij in Jezus heeft laten zien - maar dat God ook woedend is. Als ik hoor over vluchtelingen die geen open armen en gastvrije huizen kunnen vinden of mensen die niet tot bloei komen vanwege dingen die hen zijn aangedaan, dan hoop ik echt dat er een moment zal aanbreken waarop God met zijn vuist op tafel slaat en opstaat om recht te doen en recht te zetten. Dat is waar Psalmen om bidden, waar de profeten over preekten, waar Jezus over sprak en de apostelen over schreven. Sta op Heer, doe recht!

Basis voor recht doen

Nu weet ik ook wel dat zo'n bede riskant is, omdat ik zelf lang niet altijd aan de kant van de slachtoffers sta, maar zelf ook onrecht doe. Als je God vraagt om dingen recht te zetten, dan realiseer je je dat er bij jezelf ook genoeg scheef kan zitten. Regelmatig is er de noodzaak om God onder ogen te komen voor een gesprek over misstappen, een moment waarin schuld belijden, vergeving en verzoening de thema's zijn. Ik geloof zeker in de mogelijkheid van een nieuw begin dat God in Jezus Christus geeft, telkens weer geeft. Daar is ook best iets over te schrijven. Maar ik geloof ook dat God boos is; woedend over onrecht dat gebeurt, over kwaad dat mensen elkaar en de schepping aandoen, over ziekte en dood, ook in vormen die niet door mensen veroorzaakt worden. Sluitende antwoorden op vragen waarom het nu zover is gekomen met allerlei kwaad en of God er niet eerder iets aan had kunnen of moeten doen, heb ik niet. Toch wil ik geloven dat God ook boos is en een keer zal opstaan om recht te doen. Dat is bijzonder hoopvol. Het scheppingsproject van deze wereld en ons mensen is niet hopeloos, er is een toekomst waar God ons zal thuisbrengen. Hij zal eens recht doen en rechtzetten, gebrokenheid verzoenen, tranen afwissen, het kwaad uitbannen en vrede laten bloeien.

Bron: Woord & Dienst, november 2014, pg10

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores?

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet

De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk, Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Het teken van de Regenboog



Als ik terugkijk op de twee jaar dat ik deel heb mogen uitmaken van het pastorale team van de Regenboog, doe ik dat met warme gevoelens. Aan mijn geestesoog trekken voorbij de gesprekken die ik heb mogen voeren met leden van de geloofsgemeenschap vaak rond ziekte en dood of de weerbaarheid van het leven, zoekend en tastend naar de betekenis van geloof, samen biddend om Gods nabijheid, om gehoord, gezien en begrepen te worden. Met warmte denk ik ook terug aan vieringen waar ik aan heb mogen meewerken, zoals 'Gesprek op Zondag'. Ze hebben mooie gesprekken opgeleverd in de voorbereiding van de viering en in het samenkomen daarna. Prachtig om elkaar zo te mogen ontmoeten. Maar ook het vieren van de gedachtenis aan onze overledenen samen met mijn collega ds. Inge Smidt. Heel bijzonder om daar zo te mogen staan, delend in verdriet en hoop samen met de hele gemeenschap. Veel van mijn werkzaamheden hebben plaats gevonden achter de schermen. In die twee jaar is het me niet gelukt om iedereen te ontmoeten en te leren kennen. Het werken achter de schermen heeft als nadeel dat het bijna ongeziene arbeid is. Maar niet alleen door mij, maar door flink wat vrijwilligers wordt er regelmatig vergaderd en overlegd, wordt er zorg gedragen voor een goede communicatie met de geloofsgemeenschap, om

zo te zorgen dat we met elkaar 'Gods Kerk ter plaatse' kunnen zijn nu en naar de toekomst. Het is precies daar dat ik de Regenboog heb leren kennen als een dappere hechte gemeenschap. Te midden van een veranderende tijd waarin geloof en kerk niet vanzelfsprekend zijn, waar binnen de zo vanzelfsprekend geleefde Oecumene het noodzakelijk bleek om het samen vieren te veranderen, is de Regenboog geen gemeenschap gebleken die de handdoek in de ring gooit met een 'het is niks en wordt nooit meer wat' maar de moed heeft om een beleidsplan te gaan ontwikkelen. Energiek, zelfbewust en samengedragen. Een inspirerend voorbeeld.

Als ik dat in de afgelopen weken zo tegen mensen vertel is een terugkerende vraag: 'Waarom ga je eigenlijk weg?' Zeker niet omdat ik er genoeg van heb en ook niet omdat het wat veel is in combinatie met de HH Petrus en Paulusparochie maar omdat juist vanuit het zich ontwikkelende beleid duidelijk werd dat de Regenboog naast een in de liturgie zichtbare dominee een dito pastor nodig heeft. Als beroepskracht kon ik dan ook niet anders dan het vicariaat adviseren om voor het vervolg een Pastoraal Werker aan te stellen met een zending voor de liturgie. En wat een vreugde als daar nu een collega toe bereid is die niet alleen een bekende is voor de Regenboog maar in wie ik ook alle vertrouwen heb. Het weggaan valt me niet licht maar het is een goed gevoel het stokje over te dragen aan pastor Marianne Hoogervorst. In deze korte terugblik zou ik willen eindigen met een woord van dank aan alle mensen met wie ik heb mogen samen werken, dank ook voor het geschonken vertrouwen. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn collega ds Inge Smidt, voor de samenwerking, de inspiratie en de gesprekken die we mochten delen en voor al die keren dat ik mocht aanschuiven aan de maaltijd. Een goed ontmoeten.

Op een afstandje, en naar ik hoop in enige samenwerking in de nabije toekomst, blijf ik de Regenboog volgen en ik wens jullie van harte Gods goede zegen en vreugde toe samen met jullie pastorale team ds Inge Smidt en Marianne Hoogervorst.



Tot spoedig,
pastor Marlène Falke-de
Hoogh

Bij de vieringen

22 februari

Op zondag 22 februari zal de viering worden voorgedaan door 4 voorgangers. Iets bijzonders voor de Regenboog. De hoofdcelebrant is vicaris en administrator Dr. A. v.d. Helm. Juist omdat hij voorgaat had u misschien een Eucharistieviering verwacht. Maar in de voorbereiding hebben we daar heel nadrukkelijk niet voor gekozen. Na een jaar van zoeken wat de mogelijkheden binnen de oecumene waren, bent u in de Regenboog tot een woord- en gebedsviering gekomen waarin de katholieken wellicht iets meer symboliek hanteren dan de protestanten maar in grote lijnen zijn het hoe dan ook vieringen waarin het Woord centraal staat. Dat zal dus ook op deze zondag zijn. Naast de vertrekkende pastoraal werkster zal ondergetekende gepresenteerd worden als uw nieuwe pastoraal werkster. Juist in dit kader zal ds. E.S. Smidt mee voorgaan. In deze viering zal er nog iets opmerkelijks zijn voor de trouwe kerkganger. De Paaskaars wordt NIET aangestoken. Dat is tegen de gewoonte in van de Regenboog maar in de katholieke kerk wordt zeker in de Veertigdagentijd de Paaskaars niet ontstoken. Immers.....de paaskaars is het symbool van de Verrezen Christus. In de Veertigdagentijd gaan we op weg naar het feest van de Verrezen Christus en dan kan Hij niet tegelijk aanwezig zijn. Pastoor A.v.d. Helm heeft hier heel nadrukkelijk voor gekozen en toen heb ik aangeboden dat in het Bulletin toe te lichten. Hopelijk heeft u er begrip voor. Ondanks dat het de eerste zondag van de Veertigdagentijd is, hoop ik dat het een mooie en feestelijke viering mag worden.

Marianne Hoogervorst

8 maart

De viering van zondag 8 maart wordt mee voorbereid door Gesprek op Zondag. Na de viering is er dan ook zoals gebruikelijk een gesprek over het thema: 'geloven aan God voorbij'. De voorbereiding heeft nog niet plaats gevonden. De aangegeven teksten van deze zondag zijn de tien geboden (Exodus 20)

en het verhaal van de tempelreiniging door Jezus uit Johannes 2.

In deze viering wordt ook Peet Valstar aan de geloofsgemeenschap voorgesteld, de kerkelijk werker die vanuit de PGL bij ons aangesteld is voor een aantal uren per week. Hij komt niet zozeer als gewone pastor bij ons werken, maar zal ons de komende jaren in het bijzonder helpen ons aan te passen aan de nieuwe

situatie van geloofsgemeenschap zijn met - aan protestantse kant - een halve predikantsplaats.

Ds. Inge Smidt

NB Elders in dit Bulletin leest u meer over het Gesprek op Zondag en over Peet Valstar.

Hongerdoek



Vanaf Aswoensdag tot Pasen, hangt in de kerkzaal een groot doek in letterlijk alle kleuren van de Regenboog. Ik wil u uitnodigen om eens te gaan kijken. In de 40 dagen voor Pasen bereiden we ons voor op Pasen. Het is een tijd van bezinning, waar je je leefstijl onder de loep legt en je afvraagt of je nog goed bezig bent. In vele kerken was/is deze tijd ook van oudsher een tijd van matigen, van afzien van al te veel luxe. Nog even werd er gefeest en gek gedaan met carnaval. Toen begon de vastentijd. In de middeleeuwse kerk werd dan het altaar afgeschermd door een doek dat soms beschilderd werd met bijbelverhalen: het hongerdoek. Heeft het zijn naam nu vanwege het vasten? Of omdat er in de late winter weinig meer was te eten? We weten het niet precies. Maar in de laatste decennia is de traditie om een "hongerdoek" te maken weer tot leven gewekt door het Duitse (katholieke) Misereor, een grote caritatieve organisatie zoals Kerk in Actie in Nederland. Ze nodigen kunstenaars, meestal van het zuidelijke deel van de wereld uit, om hun geloofsverhaal op een doek te zetten. In 1982 schilderde Jacques Chéry uit Haïti (geb. 1928) dit doek. We hangen het de komende weken in de Regenboog op, omdat het zo sprekend is. De kinderen zullen het in de kindernevendienst samen bekijken. En op **22 maart** zal ik het bij

de preek betrekken. De viering gaat over Joh 12, 20-33, over de graankorrel, die veel vrucht brengt door in de aarde te vallen en te sterven. Jacques Chéry confronteert de wereld van vandaag, zoals velen die beleven, met het christelijk geloof en begrijpt onze wereld vanuit het licht van het evangelie. Het lijden van Christus verweeft hij met de angst van bootvluchtelingen, de vertwijfeling van oorlogsslachtoffers en een moordende concurrentiestrijd op de ladder van het succes. Overvloedig brengt de kruisboom vrucht: zware rode, gele en oranje vruchten trekken de groene takken naar beneden. Christus overwint het kwaad, als de nieuwe Adam, die de verzoeking doorstaat, als preker in de tempel tegen commercialisering van het leven. Hij wijst naar boven, waar in de top van de kruisboom een lange tafel gedekt is. Hieraan zitten mensen van alle huidskleuren. Kinderen brengen broden en vissen, en de vruchten van de boom. We zien hier boven uit het kruis het paradijs groeien, met Adam en Eva, leeuw en lam. In het linker deel spellen mensen van alle rassen samen de tien geboden.

Overall zien we toespelingen op bijbelverhalen, juist ook op diegene die het leesrooster voor dit jaar voorstelt (Mark. 1,12-15/ Joh 2, 13-22/ Joh 6, 4-15/ Exodus 20/ Gen 9, 8-15/ Rom 8, 31-39). Als ik het beeld bekijk, lopen voor mij krantenkoppen over in bijbelverhalen, die ons deze wereld duiden. Het is een preek met beelden in plaats van woorden.

Barbara Heubeck-Duijts

Kindernevendienst



Op de zondagen van 22 februari tot aan Pasen (5 april) gaan we met de kinderen steeds aan de hand van het hongerdoek uit Haïti aan het werk. We zullen samen heel goed kijken wat er zo al

uitgebeeld wordt. Daarbij staat elke zondag een deel van het doek centraal. We zullen ons samen afvragen, wat de beelden ons zeggen en hoe we die ook nu in de wereld kunnen herkennen. Daarbij zullen we ook toepasselijke bijbelverhalen vertellen en natuurlijk gaan we

samen spelend en lerend de inhoud verwerken. Wij zullen al onze zintuigen gebruiken om het verhaal 'binnen te laten komen': zien, horen, proeven, voelen... en zo de diepmenselijke betekenis van deze belangrijke periode van voorbereiding op Pasen vormgeven. Natuurlijk krijgt de zondag van Palmpasen een eigen accent. Alle kinderen mogen dan een mooie palmpaasstok meenemen die thuis gemaakt is. Maar ook met Palmpasen zullen we het hongerdoek bespreken. Is de boom vol groene bladeren en vruchten centraal op het doek immers geen goede beeltenis voor Palmpasen aan het begin van de Goede Week?

Samen een Palmpaasstok maken: zaterdag 28 maart van 13.00 tot 15.00 uur



Vind je het handig en leuk om samen een Palmpaasstok te maken die je dan zondag 29 maart mee naar de Regenboog kunt nemen? Op zaterdag 28 maart kun je samen met andere kinderen aan de Palmpaasstok werken. Kom dan om 13.00 naar de Regenboog en neem €1,50 mee. Als je palmtakken hebt (bij de burens?), neem die dan alvast mee! Om mee te kunnen doen moet je je wel van te voren opgeven via de mail: dehaantruus@gmail.com uiterlijk donderdag 26 maart.

Namens de werkgroep kindernevendienst, Truus de Haan

Bijbelbios

Zoals jullie misschien al weten zijn we bezig de "Bijbelbios" weer op te starten.

Dit zijn leuke films die we soms (als aangekondigd) na de kerkdienst draaien. Meestal zijn de ouders dan koffie drinken en kletsen.

Er is bijbelbios na de kerkdienst op 8 maart.

De film duurt 25 tot 30 minuten. Misschien is er ook wat lekkers.

Wij hopen dat er veel kinderen komen. We zitten in zaal 1. Tot dan?

Dorothea Duijts en Mariëlle Hanenburg

In memoriam Willem Cornelis Schipper



Maandagmiddag, 2 februari 2015, namen familie, vrienden, kennissen en andere belangstellenden afscheid van Willem Cornelis Schipper.

Wim overleed op 26 januari in verpleeghuis Overrhyn op de leeftijd van 84 jaar. Hij verbleef daar de laatste jaren van zijn leven.

Gedurende zijn verblijf in Overrhyn bezochten zij samen de diensten aldaar. Een man met charisma; levensgenieter, altijd in voor een grapje. Blijmoedig, open en vriendelijk. Zo werd hij gememoreerd in de afscheidsplechtigheid.

Voor zijn vrouw Jans en gezin met drie zonen was hij steun en toeverlaat. Later, voor zijn kleinkinderen een fijne opa die graag met ze op stap ging. Hier ontleende hij grotendeels de energie en de kracht om door het leven te gaan aan. De herinneringen daaraan werden maandagmiddag opgehaald.

Zijn vrouw Jans bezocht haar man dagelijks in het verpleeghuis; soms was het zwaar, maar de liefde voor elkaar hield haar gaande.

Onderliggend aan zijn levensvreugde was het zijn geloof in God als rots van zijn behoud, waarop Wim zijn vertrouwen bouwde. Dit vertrouwen speelde door heel zijn leven en kwam tot uitdrukking in de muziekkeuze en gekozen Bijbeltekst, psalm 73 vers 26.

Wij wensen zijn vrouw en familie sterkte in de komende tijd. Dat het een troost mag zijn, dat hij leefde in het vertrouwen dat God hem op zou nemen in zijn heerlijkheid; dat hij veilig is in Jezus' armen.

Ellen Kruyt, Geestelijk verzorger Overrhyn

“Mijn kerk inspireert” Actie Kerkbalans

Ook dit jaar zijn weer vele mensen actief geweest om de Actie Kerkbalans goed te laten verlopen. De coördinatoren die voor de distributie van de lijsten en de enveloppen naar de lopers zorgden. Voorts de lopers om de enveloppen te brengen bij de opgegeven adressen in de Merenwijk en deze enkele dagen later weer op te halen.

Ook zijn er fietsers actief geweest om de enveloppen voor de zgn. “Buiten Merenwijkers” te bezorgen. Dit zijn mensen die niet (meer) in de Merenwijk wonen, maar toch de Regenboog een warm hart toedragen.

Ook op de telavond waren weer voldoende mensen bereid om hun medewerking te verlenen deze avond goed, snel en zorgvuldig te laten verlopen.

U als gever, bent actief geweest door de toezegging en/of de acceptgiro voor dit jaar weer in te vullen.

Allen hartelijk dank hiervoor en graag tot volgend jaar.

Het resultaat van de toezeggingen is als volgt:

-	R.K. Vicariaat	€ 24.606,00
-	Prot.Gem.Leiden	€ 80.960,00

Dit betreft de stand van 30 januari 2015.

De toezeggingen voor de Protestantse Gemeente Leiden zijn per genoemde datum nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Voor het R.K. Vicariaat is de opbrengst per genoemde datum wat lager, maar wij hopen dat door later binnenkomende toezeggingen het resultaat nog hoger zal worden.

Het coördinerend team,
Edo Elstak, Bettie Landkroon en Dick en Elly Visser.

Receptie na de viering van 22 februari



Om u allen de gelegenheid te geven persoonlijk afscheid te nemen van Marlène Falke - de Hoogh en kennis te maken met Marianne Hoogervorst, zal er na de viering van 22 februari een receptie gehouden worden. Er zal dan behalve koffie ook een glaasje geschonken worden.

U bent van harte uitgenodigd

Ingrid Weitenberg, voorz. AKM

Gemeenteadviseur Peet Valstar



In januari van dit jaar is Peet Valstar begonnen als gemeenteadviseur bij onze oecumenische geloofsgemeenschap. Zijn aanstelling is mogelijk gemaakt door de overgangsregeling waarin het beleidsplan 2014-2017 van de Protestantse Gemeente Leiden voorziet. In dit beleidsplan wordt het aantal predikantsplaatsen in Leiden tot totaal vier teruggebracht. Voor de Merenwijk betekende dit een teruggang van één volledige naar 0,44 predikantsplaats. De overgangs-

regeling geeft onze geloofsgemeenschap tijdelijke financiële ondersteuning om te helpen bij het aanpassen aan deze verandering. De omvang hiervan is 0,20 predikantsplaats voor de komende drie jaren. Een deel daarvan (0,06) is gebruikt om de plaats van Inge op te hogen tot 0,50, het restant (0,14) om met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland een overeenkomst te sluiten voor ondersteuning door een gemeenteadviseur. Peet Valstar is een ervaren gemeenteadviseur, die dit werk al tientallen jaren doet. Hij heeft vele wijkgemeenten bijgestaan en heeft ervaring met oecumenische samenwerking in Apeldoorn en Amersfoort. Hij heeft theologie gestudeerd in (Leeuwarden en) Utrecht. Hij gaat helpen bij het maken van keuzes uit de vele ideeën die zijn geopperd in ons eigen beleidsplan 'Vitale Oecumene' (2015-2018) om de onderlinge betrokkenheid te vergroten en om als Regenboog meer naar buiten te treden. Zijn taak is het inspireren, ondersteunen en helpen van mensen bij het uitvoeren van de taken in de geloofsgemeenschap, zodanig dat de geloofsgemeenschap binnen drie jaar deze taken zelfstandig verder oppakt en uitbouwt. Om te beginnen gaat Peet Valstar zich oriënteren waarbij hij met veel mensen en werkgroepen kennis zal maken. In juli 2015 moet dit leiden tot een eerste evaluatie en concrete acties voor de volgende periode van augustus 2015 tot december 2016. Het jaar 2017 wordt dan gebruikt om de behaalde resultaten te verankeren en lijnen uit te zetten voor het vervolg. In de viering van 8 maart zal Peet worden voorgesteld. Wij verwachten een inspirerende en productieve samenwerking tussen Peet en de Regenboog met het oog gericht op de toekomst.

Peterhans van den Broek
Voorzitter wijkkerkenraad Merenwijk

Visitatie aan onze geloofsgemeenschap op 9 maart 2015

De wijkkerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 9 maart 2015 onze geloofsgemeenschap bezoek zal krijgen van twee visitatoren.

Visitatie is het pastorale bezoek dat de PKN vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken over de sterke en minder sterke

kanten van onze gemeenschap en haar te stimuleren en te bemoedigen.

De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op de genoemde datum van 19.00 tot 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van ons Kerkelijk Centrum de Regenboog. U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de visitatoren (Eric.citroen@wxs.nl).

De wijkkerkenraad

Joke Langeveld, scriba

Op weg naar Pasen.....



De Veertigdagentijd roept op tot bezinning. Dit jaar wordt er op een bijzondere manier bezinning aangeboden t.a.v. de vieringen in de Goede Week.

Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Paaswake. Maar ook Palmzondag en Pasen zelf zullen aan bod komen.

Al deze dagen lijken zo vertrouwd, maar vragen van ieder van ons om op een persoonlijke wijze met Jezus mee te gaan op Zijn weg naar Nieuw Leven.

Hoe doe je dat? Wat betekenen deze dagen voor ons geloofsleven? Voor ons Christenzijn in de plaatselijke gemeenschap?

Welke symbolen en rituelen maken deze dagen zo bijzonder?

Op drie zondagen zullen we na de viering bij elkaar komen voor een stukje verdieping. We beginnen op zondag 1 maart. Vanaf een kwartier

na de viering (± 11.15 uur) zullen we ons buigen over de inhoud van de viering van Palmzondag en Witte Donderdag. Uiterlijk ronden we deze bijeenkomst af tussen 12.15 uur en 12.30 uur.

Zo ook op zondag 15 maart waar we ons verdiepen over dat wat de Kerk ons aanreikt t.a.v. de viering van Goede Vrijdag.

Tot slot zullen we op zondag 29 maart de viering van de Paaswake en Pasen nader bekijken. Al deze bijeenkomsten zijn dus één uur qua lengte en worden geleid door Marianne Hoogervorst.

Ieder die meer wil weten van de onderlinge verhoudingen van deze bijzondere dagen is van harte welkom.

Het is prettig als u zich van tevoren aanmeldt, dan hebben we enig idee op hoeveel mensen we moeten rekenen. U kunt zich aanmelden bij Ingrid Weitenberg tel. 5211963 of Email: ingridjam@hotmail.com.

Reflectie bij schilderijen

Dinsdag 3 maart is in het Stiltecentrum de maandelijkse avond rond schilderijen. We kijken deze keer naar afbeeldingen op kapitelen in de basiliek St-Andoche in Saulieu (Bourgondië). Het thema van de afbeeldingen is 'verzoeking, passend bij de 40-dagentijd, die begint met de verzoeking in de woestijn.

Wat vertellen de kapitelen over hoe middeleeuwers tegen verzoeken in het leven aankeken en hoe kijken wij daar tegen aan? Daarnaast laten we de meer symbolische manier van afbeelden op ons inwerken en vergelijken die met de meer realistische manier van afbeelden die tijdens de Renaissance opkwam.

Ds. Inge Smidt

Gesprek op Zondag: Geloven aan God voorbij

Volzin, het magazine voor religie en samenleving, bevatte in oktober 2014 een special met als titel 'Geloven aan God voorbij'. Dit thema is als onderwerp gekozen voor het Gesprek op Zondag op 8 maart aanstaande in de Regenboog in aansluiting op de viering.

De laatste tijd lijken mensen radicale stappen te nemen naar een religie zonder God, naar geloven aan God voorbij, naar geloof doen alsof God niet bestaat. Dit roept veel vragen op. Hebben wij inderdaad afscheid genomen van de oude 'God die dood is'? Zijn wij afgekickt van hem? Zijn we in staat 'gewoon geloof te doen' zonder ons te bekommeren over de vraag of het waar is?

Blijkt dat uit ons religieuze taalgebruik? Zing of spreek je teksten waarmee je het niet eens bent, mee in een kerkdienst? Sommigen houden hun mond even dicht, anderen zeggen 'het verhaal hoeft niet waar te zijn, maar het kan wel betekenis hebben'. Ongetwijfeld, maar houd je dan je mond dicht als de betekenis je niet bevalt? Wat houdt dat in 'geloof doen'?

U bent van harte uitgenodigd om tijdens het gesprek na de viering op zondag 8 maart mee te denken en te praten over de vragen die 'geloven aan God voorbij' oproepen.

Achtergrond: geloven of doen?



In de Vrolijke Wetenschap uit 1882 laat Friedrich Nietzsche zijn 'dolle mens' de dood van God luidkeels verkondigen. Dood is de God, de almachtige schepper van hemel en aarde, de bestuurder van het

heelal en ons leven. Dood is de God van het christendom en dood is de God van de filosofen. Het zal nog lang duren voordat de dood van deze metafysische God doordringt tot de gelovigen. Theologen overdenken al eerder wat het betekent voor het geloof. Dietrich Bonhoeffer bijvoorbeeld probeert de kritiek van Nietzsche op



religie te integreren in de theologie. Hij schetste in de oorlogsjaren een christelijk geloof dat is gericht op de aarde (niet op het hiernamaals), op het heil van de ander (niet op het eigen heil), op het leven (niet op de leer); een christelijk geloof dat 'doet alsof God niet

bestaat'. 'Honest to God' van de Anglicaanse bisschop Robinson bracht het onderwerp in 1963 breed onder de aandacht. De dood van God begint echt door te dringen. Die dood geeft een dubbelgevoel, enerzijds voelt het als een verlies, anderzijds als een bevrijding. Een bevrijding van zaken als het alziend oog, erfzonde, predestinatie, het laatste oordeel en dergelijke

Maar levensgroot is de vraag als God niet de persoonlijke God is zoals we hem altijd kenden, wie of wat is God dan wel? Talrijk zijn de antwoorden die in de loop der tijden op deze vraag zijn gegeven. Zo maar wat voorbeelden: de grond van ons bestaan (bisschop Robinson), de horizon zonder welke alles zinloos is en ik eigenlijk niet kan bestaan (Vaclav Havel), geest, wind en adem (Herman Wiersinga), roepstem, bezielende kracht (Dingemans), een gebeuren (Whitehead, Klaas Hendrikse).

De vraag is of dit soort omschrijvingen van God ons verder helpen. In ieder geval is het duidelijk dat als iemand het over God heeft, je altijd zal moeten vragen wie of wat God voor de spreker is. Het maakt het met elkaar spreken over God er niet eenvoudiger op. De laatste tijd lijken mensen radicalere stappen te nemen naar een religie zonder God, naar geloven aan God voorbij. Er zijn diensten voor ongelovigen in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Er is de seculiere gemeenschap Sunday Assembly die bij elkaar komt om het leven te vieren, de atheïstenkerk en er is de School of Life waar je even stil kunt staan om gericht na te denken over de fundamentele vragen van het leven. De theoloog en filosoof Peter Rollins gelooft niet in God. Hij zegt: 'Geloven is leren God te doden'. Voor hem is de kerk een plek waar



je worstelt met je godsbeelden en ze verslaat. De kerk als plek waar je getraind wordt in het omverhalen van God en dat is belangrijk al is het maar om je blik te scherpen voor soortgelijke 'goden' buiten het domein van de religie. Dat is wat anders dan een kerk die zekerheden, troost en God als consumptiemiddel om gelukkig te worden biedt. Dit is een christelijk geloof aan God voorbij dat lijnrecht staat tegenover de 'feel good' spiritualiteit van deze tijd.

Een andere invalshoek op geloven is dat het gaat om de praktijk, het geloof gewoon doen. Ger Groot overdenkt als filosoof en atheïst het belang van rituelen en zegt: 'Tijdens het In paradysum tijdens een katholieke uitvaart geloof ik soms, maar tegelijkertijd weet ik dat het niet waar is' Hij ziet geloof vooral als religieuze praxis. Klaas Hendrikse, de 'atheïstische dominee', bepleit

voluit te leven in het vertrouwen op God. Gewoon 'geloof doen'. In het doen van geloof wordt God betekenisvol en verdwijnt de reserve dat hij er misschien toch niet is.

Werkgroep Gesprek op Zondag
Peterhans van den Broek

Jong-volwassenen

Maandag 16 maart staat een bijeenkomst van de jongvolwassenen gepland. Soms worden de avonden verschoven zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. Daarom is het altijd aan te raden even contact op te nemen met Wander Gubler als je interesse hebt om een keer te komen kijken.

Van harte welkom!

wander_gubler@hotmail.com

Poëzie-avond

19 maart, 20.00 uur in het Stiltecentrum

Niet iedereen verbindt sport met poëzie. Toch zijn er dichters die ernstig of lichtvoetig over dit thema hebben geschreven.

Wij lezen o.a. Anna Enquist, Bernlef, Willem Jan Otten, maar ook Jules Deelder, Driek van Wissen en Jan Kal. Is er tijd, dan horen wij ook een interview met Lévie Weemoedt, de tragikomische onder de hedendaagse dichters. Het belooft een sportieve avond te worden. Opgave bij Anja Rijken, tel. 521 66 06

Ronald da Costa

Oosters winkeltje in de Regenboog

Na de kerkdienst van zondag 15 maart staat Reina Wessels-ten Bruggenkate op uitnodiging van de werkgroep ZWO/MOV in de ontmoetingsruimte van de Regenboog met een 'oosters winkeltje'. De opbrengst is voor haar stichting SVHO-support, die voorzieningen voor kwetsbare kinderen ondersteunt in Sri Lanka. De leukste producten uit Sri Lanka en India zijn volop te koop: Indiase design tasjes, sieraden, sjaals, kunst, kleding en andere aparte en kleurrijke cadeautjes.

Ook zal Reina die morgen zorgen voor een powerpoint presentatie van de projecten in Sri Lanka en India die de afgelopen tijd zijn gefinancierd vanuit de Regenboog.

Reina Wessels

Wereldgebedsdag



Op vrijdag 6 maart 2015 vieren we om 20.00 uur Wereldgebedsdag als oecumenische dienst in de Hartebrugkerk, hoek Lange Mare / Haarlemmerstraat.

Een oecumenische groep van vrouwen van de Bahama's heeft de liturgie geschreven. Ze beschrijven in deze dienst de radicale liefde van God voor ons in deze wereld, geïnspireerd door Jezus vraag: "Begrijpt u mijn liefde?" Joh 13,12. Het stralende licht van de zon herinnert hen aan het licht van Christus. De gelijkmatige passaatwind doet hen denken aan het waaien van de Heilige Geest. Ze roemen God als de bevrijder van tirannie en slavernij, die de mensen op de Bahama's in de loop van hun geschiedenis ervaren hebben en die nog in hun gedachten is. In deze dienst worden we opgeroepen om in Jezus voetstappen te gaan en net als Hij Zijn radicale liefde uit te dragen.

U ziet hier de voorpagina van de liturgie. Het laat de voetsporen van God zien, die verborgen in onze wereld aanwezig zijn. U moet wel goed kijken om deze voetsporen te zien op deze plaat, net zo als in je eigen leven. Maar misschien is ook dat een gelijkenis. Als je ze ziet, dan beseft je pas hoe groot Hij is.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere viering.

Barbara Heubeck-Duijts

Jubileumboek Nederlands Bijbelgenootschap

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het NBG heeft prof. dr. F.A. van Lieburg in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap een wetenschappelijk jubileumboek geschreven. Fred van Lieburg is als bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Nederlands Protestantisme verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het boek met de titel "De wereld in" is vanaf 27 januari verkrijgbaar in de boekhandel en kost € 39,50.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan mr. J.P.H. Donner, vice-president van de Raad van State in de Kloosterkerk in Den Haag. Bijzonder, want op deze locatie werd op 10 augustus 1814 de Haagse afdeling van het Nederlands Bijbelgenootschap opgericht door Gijsbert Karel van Hogendorp, destijds de vice-president van de Raad van State.

Nederlands Bijbelgenootschap

Onhandig

Hoewel ik op zich altijd heel voorzichtig ben en zorgvuldig probeer na te denken bij wat ik doe, ben ik soms in staat bijzonder onhandig bezig te zijn.

Zo slaagde ik er jaren geleden eens in om zonder dat vooraf geoefend te hebben, een salto te maken. Ik had een grote houten la onder mijn bed vandaan getrokken en die midden in mijn kamer neergezet. Daarna was ik weg gegaan. Toen ik een paar uur later terugkwam om iets te pakken, was ik de la totaal vergeten. Ik belandde er middenin en constateerde dat wie een kuil voor zichzelf graaft, daar inderdaad zelf in valt.

Ondanks het feit dat alles hier in huis een vaste plaats heeft, stoot ik me vrijwel dagelijks aan punten, hoeken of poten van meubels, doordat ik niet oplet waar ik loop, of doordat ik een bocht net iets te ruim neem. Mocht ik ooit nieuwe meubels aanschaffen, dan overweeg ik te kiezen voor rubberen exemplaren. Hout geeft namelijk beslist niet mee en laat zo zijn sporen na.

Van de week maakte ik het wel erg bond, tot mijn eigen irritatie en frustratie.

Er zou een vriendin op bezoek komen, die graag bakt. Ik wilde niet voor haar onderdoen en besloot voor ze zou komen, koekjes te bakken. Zoiets is sowieso logistiek vrij ingewikkeld, want ik moet goed onthouden welk bakgerij



ik waar neerzet, en dat beslist niet vergeten, zodat ik niet met deeghanden hoeft te zoeken naar een bepaald voorwerp.

Ik had een vol bakblik in de oven gezet zodat dat deel van de koekjes alvast kon bakken, en was nog bezig met het vullen van het andere. De eerste lading koekjes was al klaar, voor ik de tweede bakplaat vol genoeg had om in de oven te doen. Ik haalde het hete bakblik dus voorzichtig uit de oven en zette het op een rooster naast me neer. Ik voelde nog even of ik de hete plaat niet per ongeluk tegen het koffiezetapparaat had gezet, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Kennelijk stond het rooster net over het randje van het aanrecht, want op het moment dat ik het aanraakte, kiepte het met bakblik en al ondersteboven bovenop mijn schoen. De koekjes waren nog geen minuut uit de oven en vielen dus onmiddellijk uiteen in een heleboel kruimeltjes.

Gelukkig had Co van deze escapade niets meegekregen en bleef hij rustig op zijn kussen liggen slapen.

Met wat kunst en vliegwerk haalde ik het lege, nog altijd hete bakblik van de vloer en gooide er zo goed en zo kwaad als dat ging, alle kruimels weer in. De elektrische rolveger bleek een goede hulp en uiteindelijk zag de keuken er weer aardig uit.

Toen het tweede bakblik met koekjes gebakken was, durfde ik het niet meer uit de oven te halen. Ik besloot het een stukje naar voren te schuiven en de koekjes er met mijn handen af te pakken. Daarbij schoof het op een gegeven moment zo ver naar voren dat het begon te kiepen en er weer bijna een stel koekjes op de vloer belandde. Zonder mijn vingers al te zeer te verbranden, wist ik het blik weer terug te schuiven.

Nadat alles wat betreft de koekjes toch nog enigszins goed gekomen was, ging ik thee zetten. De theezakjes staan op een plank boven de verwarming, waaronder weer Co's eet- en drinkbak staan. Al zoekend naar het doosje, wat ik echt voorzichtig deed, stootten mijn vingers tegen een houten bord, dat mijn moeder schuin tegen de muur heeft staan. Het stond kennelijk zo schuin dat het begon te kiepen en bijna op mijn hoofd belandde. Ik wist het nog net tegen te houden, maar hoorde ondertussen een harde klap.

Onderzoek wees uit dat een trommeltje met waxinelichtjes, dat kennelijk voor het bord gestaan had, op zijn kop in Co's drinkbak gevallen was. En omdat mijn moeder de neiging

heeft deksels niet dicht te doen, had het trommeltje water gemaakt en dobberden de kaarsjes frank en vrij rond.

Dit maal was Co wel wakker geworden en hij kwam nieuwsgierig kijken wat ik met zijn drinkbak aan het doen was. Toen hij zag wat er was gebeurd, liep hij hoofdschuddend naar zijn kussen terug, ondertussen speurend naar vergeten koekkruieltjes.

Gelukkig was dit een dag van uitersten, die niet zo vaak voorkomt. Maar neem van mij aan dat het handiger is om gewoon te kijken wat je doet.

www.stekeblind.nl

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Morgengebed: elke woensdag van 09.30 tot 09.45 uur;
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal en kleding: elke eerste donderdag van de maand van 09.00 tot 21.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Maart		
Zo 01	11.15-12.15 u	Op weg naar Pasen
Di 03		Uiterste inleverdatum kopij Bulletin
	20.00 u	Reflectie bij schilderijen
Wo 04	10.30-11.30 u	40-dagen retraite
Zo 08	10.15 u	Bezoek Lokhorstkerk
	11.30 u	Gesprek op Zondag
Ma 09	19.00-19.30 u	Visitatie
Wo 11	10.30-11.30 u	40-dagen retraite
Do 12	19.00 u	Eucharistieviering
Zo 15	11.15 u	Verkoop voor Sri Lanka
	11.15-12.15 u	Op weg naar Pasen
Ma 16	19.45 u	Jong-volwassenen
Wo 18	10.30-11.30 u	40-dagen retraite
Do 19	20.00 u	Poëzieavond
Wo 25	10.30-11.30 u	40-dagen retraite
Za 28	13.00-15.00 u	Palmpasstok maken
Zo 29	11.15-12.15 u	Op weg naar Pasen