

## Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Kerstgedicht	2
Leefruimte gezocht	2
Medeleven <i>Wekelijkse bloemengroet</i>	3
Kerst	3
<i>Bij de vieringen</i>	4
<i>Kerstsamenzang in de Merenwijk</i>	5
<i>Nieuwjaarsborrel op 4 januari</i>	5
<i>Impressie van de avond over vieren</i>	6
<i>Voorstellen: Els Frankhuijzen</i>	7
<i>Voorstellen: Mieke Tirion</i>	7
<i>Het afscheid van Vera de Jonge-Abrahams: een woord van dank</i>	7
<i>Opbrengst collecten oktober-november 2014 "Mijn kerk inspireert"</i>	8
<i>Jonge gezinnen</i>	9
<i>Jongvolwassenen</i>	9
<i>Reflectie bij schilderijen</i>	9
<i>Poëzieavond over Leo Vroman</i>	9
<i>Bijbelbios</i>	9
<i>Start cursus leidinggeven in de kindernevendienst/kinderwoorddienst</i>	10
<i>Ongehuwde jonge vrouwen met baby's in Sri Lanka veilig dankzij donaties Regenboog</i>	10
<i>Vaststelling goede doelen milieufonds, 2013</i>	11
<i>Kringloopwinkel IN&amp;UIT stopt ermee</i>	12
<i>Opheffing Landelijk Oecumenisch Platform</i>	12
<i>Diaconale info vanuit De Bakkerij</i>	14
<i>Nieuwe website: debijbel.nl</i>	15
<i>Zoekt.....</i>	16
<i>Agenda</i>	17
<i>Kerstkleurplaat</i>	18

## Visie

In 'De Regenboog' komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen.

Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten.

In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken.

We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.

We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

## Redactioneel

Het kerstnummer van het Bulletin opent met een kerstgedicht en met kerstoverwegingen van Ingrid Weitenberg, voorzitter van de AKM en van ds. Inge Smidt. Daarna volgen de aankondigingen van alle vieringen rond kerst en van de kerstsamenzang op 21 december. Tenslotte wordt u uitgenodigd voor de nieuwjaarsontmoeting op 4 januari. Ingrid Weitenberg blikte terug op een inspirerende avond op 11 november over een evaluatie van de huidige vorm van de zondagse vieringen. Els Frankhuijzen en Mieke Tirion stellen zich voor als nieuwe leden van de AKM en wijkkerkenraad en Rien de Jonge schrijft een woord van dank naar aanleiding van het overlijden van zijn echtgenote Vera.

Er staan weer veel activiteiten op het programma, zoals de Actie Kerkbalans, avonden over schilderijen (Vincent van Gogh) en gedichten (Leo Vroman), de Bijbelbios voor de kinderen en een cursus leidinggeven in de kindernevendienst/kinderwoorddienst.

Reina Wessels-ten Bruggenkate bedankt de leden van de Regenboog voor de donaties voor projecten in Sri Lanka en de AKM vertelt hoe de opbrengsten van de Milieugroep besteed worden.

Er wordt ook minder vrolijk nieuws gemeld: het Landelijk Oecumenisch Platform (L.O.P.) heeft besloten zich op te heffen door de sterke tegenwind die de oecumenische beweging ondervindt. Ook de kringloopwinkel IN&UIT in onze wijk heeft na 21 jaar besloten te stoppen met haar activiteiten.

Na de diaconale informatie uit de Bakkerij en een beschrijving van een nieuwe website van het Nederlands Bijbelgenootschap sluit Corine het Bulletin af met haar column *Zoekt.....*

De redactie wenst u een zalig en gezegend kerstfeest.



## Kerstgedicht



In de diepte van de mensen  
leeft een onvervreemdbaar beeld  
van hoe wij ooit kunnen worden  
als de mensheid is geheeld.  
Als Gods Geest door ons kan stromen  
vangt een nieuwe toekomst aan.  
Ooit is God tot ons gekomen  
als een kind in ons bestaan.

Ergens kwam de droom tot leven  
en nam een gestalte aan:  
Kind van God en kind van mensen  
leerde ons om op te staan,  
om ons lot ter hand te nemen  
en Hij leefde het ons voor.  
Weerloos, kwetsbaar, ongewapend  
zette Hij ons op Gods spoor.

Alles wat er schuilt in mensen  
aan nog ongeboorte kracht  
heeft de liefste mens der mensen  
voor ons aan het licht gebracht.  
Hij liet allen leven, groeien,  
Was de zon in hun bestaan,  
heeft ons daarmee uitgenodigd  
om een nieuwe weg te gaan.

Yvonne van Emmerik  
[www.gedichtensite.nl](http://www.gedichtensite.nl)

### **Leefruimte gezocht:**

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom God  
hemel en aarde geschapen heeft?  
Ik vind het antwoord in het evangelie van  
Johannes:  
In het begin was het Woord  
En het Woord was bij God  
En het Woord was God

Het was in het begin bij God.  
Alles is door Hem ontstaan  
En buiten Hem om is er niets ontstaan.  
Wat ontstaan was, had leven in Hem,  
en het leven was het licht van de mensen.  
Het licht schijnt in de duisternis, en de  
duisternis kon het niet aan. (Joh.1,1-5)

Johannes wortelt zijn evangelie in het  
allereerste begin, nog vóór het ontstaan van  
hemel en aarde, in de oertijd toen er alleen  
God was. En hij laat zijn blijde boodschap  
beginnen met het Woord, het Woord dat in  
God tot leven komt.

In de Rigverda, een scheppingsverhaal uit  
India ± 2000 v. Chr, las ik dat 'verlangen de  
vormeloze leegte tot ontwikkeling bracht'.  
".....Toen werd geboren uit de kracht van hitte  
het Ene, de vormeloze leegte.  
Verlangen bracht het tot ontwikkeling,  
Verlangen, het eerste zaad van het  
bewustzijn....." (Rigverda)

Geeft het Woord bij Johannes het verlangen  
aan van God naar communicatie, naar



mededeling? Verlangt God zichzelf mede te  
delen? Wil Hij buiten zichzelf treden, niet een  
afgesloten zichzelf zijn?  
Een woord is in staat afstand en tijd te  
overbruggen. Het draagt ook een eigen wereld  
met zich mee, scheidt een nieuw begrip, heeft  
scheppingskracht. Zo kon de wereld ontstaan  
als een verwerkelijking van Gods mededelen,  
van Gods sprekende liefde.  
Deze zichzelfmededelende liefde geeft leven  
aan alles wat bestaat, ook aan ons mensen.  
Het geeft ons de mogelijkheid mens te zijn, lief  
te hebben.

Maar de mens wil vaak niet afhankelijk zijn van  
Gods liefde, heeft geen boodschap aan  
goddelijke mededeelzaamheid. De mens is  
zichzelf bewust geworden. Dat heeft hem op  
de gedachte gebracht dat hij ook zelf  
verantwoordelijk is voor zijn bestaan, dat hij  
zijn eigen bestaan moet veiligstellen, desnoods

ten koste van de ander. Zo slaat leven uit verlangen naar mededelen om naar leven om binnen te halen, naar nemen voordat het gegeven is, naar pakken wat je krijgen kunt. En dan ontstaat er weer chaos, duisternis.

Maar God laat niet varen het werk dat zijn Woord begon. Telkens opnieuw stuurt Hij zijn Woord, zijn liefdevolle mededeling, naar de wereld om ons te herscheppen. Met Kerstmis vieren we dat. Kerstmis is een herscheppingsfeest.

God wil leven in onze wereld, de wereld die Hij zelf geschapen heeft en nog steeds schept. God wil leven in ons, mensen. Aan ons de taak om Hem leefruimte te geven, en handen en voeten en een gezicht.

Ik wens u een gezegend Kerstfeest.  
Ingrid Weitenberg, *voorzitter AKM*

## **Medeleven**

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores?  
Dank u.

## **Wekelijkse bloemengroet**



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij: Maja van Spaandonk; telefoon: 521 43 59  
E-mail: [maja.v.spaandonk@live.nl](mailto:maja.v.spaandonk@live.nl)

## **Kerst**



Kerst, kerstliederen en kerstverhalen horen bij elkaar. Samen met het licht van kaarsen en echte of door ons gedroomde sneeuw vormen ze het plaatje van een enkel moment in de tijd waarin de hemel niet donker en ver is, maar opengaat en ons overvalt met licht

en luister, met liederen en blijdschap. Het is een oud verlangen om als het donker is samen te komen en je te warmen aan licht, aan familie- en vriendschapsbanden, de kou weg te eten en drinken, de schrik voor de winter weg te zingen en het donker te verdrijven met het licht van veel kaarsen. Het verhaal van het kind in de stal dat onverwacht in het kleine Bethlehem de grootheid van God tastbaar maakt voor de vader en moeder en voor ruige herders en stralende engelen, voegt aan het donker van de nacht ook nog de verwondering toe en de hoop dat we – even – mee mogen delen in het geheim van die nacht.

Het is een oud verlangen van mensen om onze aardsheid te doorbreken door te reiken naar de werkelijkheid van God. Het paradijsverhaal vertelt er al van: 'als je van de vrucht eet zul je als God zijn', zegt de slang en Adam en Eva steken hun handen uit naar de vrucht. En dat terwijl God de mens de hele aarde en het menselijk bestaan aan hen geschonken had! Ook de torenbouw van Babel vertelt hoe mensen blijven reiken naar een andere werkelijkheid dan de realiteit die elke dag om ons heen is.

En net als we denken: goed, de áárde is dus ons domein,- dan breekt God zelf Zijn bestaan open en komt tot ons bestaan. Is Hij in deze mens bij ons en met ons in dit leven, waarmee wij het mogen en moeten doen. Niet wij reiken van onze wereld af naar boven, maar midden in onze wereld verschijnt de liefde en de trouw van onze God. Deze wereld is het terrein waarop ons leven zich afspeelt. Wij kunnen en hoeven ons van die wereld niet terug te trekken want het is de aarde die ons door God geschonken is als leefomgeving. Maar zoals Hij altijd met ons gegaan is door dit leven in Zijn Woord en Geest, gaat Hij nu met ons mee in deze mens die dit leven met ons gedeeld heeft.

Wij hoeven niet omhoog te reiken, ondanks donker, kou en zorg om het leven, want God zelf is tot ons gekomen, verlicht en verwarmt ons daar waar ons leven zich afspeelt en is ons nabij.

Zalig en gezegend kerstfeest gewenst.  
ds. Inge Smidt

## ***Bij de vieringen***

Op **14 december** vieren wij zondag Gaudete: weest blij! Daar is alle reden toe: er staat iets nieuws te gebeuren, dat de herinnering aan alles wat was zal vervagen (Jesaja 65,17-25). In de lezing uit Johannes is de doop het teken



van het nieuwe leven dat aanbreekt; in 1 Tessalonicenzen 5 roept Paulus ons eveneens op blij te zijn, ook als het even tegen zit. Het zal dan ook een feestelijke viering worden waarin musici een extra feestelijk accent aan de viering zullen geven.

**Zondag 21 december** is er om 19.00 uur de kerstsamenzang met het Regenboogkoor olv Hendrik Vonk. Aan deze bijeenkomst verlenen -naast onze vaste organist Wilfred van de Wal- verschillende solisten hun muzikale medewerking.

**Kerstavond 24 december** is er om 18.00 uur de **Kinderkerstviering** met als thema "Licht in het donker."

Traditiegetrouw begint kerstavond in de Regenboog met de kinderkerstviering – een sfeervol begin van het kerstfeest voor het hele gezin. Dit jaar, waarin de kranten zo bol staan van "donkere" berichten, staan we in het bijzonder stil bij het grote Licht dat ons bij geboorte van Jezus geopenbaard wordt. In de viering wordt dit thema uitgewerkt op een manier die jonge kinderen aanspreekt, maar ook voor hun oudere broers en zussen, ouders

en grootouders op een verrassende manier tastbaar maakt dat met kerstmis het donker plaats maakt voor een nieuw, hoopvol licht.

*Iedereen doet mee!*



De aanpak is dit jaar een beetje anders dan vorige jaren. Er is geen toneelstuk meer, waarvoor kinderen teksten uit hun hoofd moeten leren, maar een interactief spel, waarin we alle kinderen die naar de viering komen, willen betrekken.

Net als alle jaren is er een koor van zo'n 20 kinderen, die oude en nieuwe kerstliedjes zullen laten klinken. En er is volop gelegenheid om mee te zingen. Ds. Inge Smidt zal in deze viering voorgaan.

We nodigen alle kinderen uit om – als ze dat leuk vinden – als *engel of herder* verkleed naar de viering te komen. Maar ook wie niet verkleed is, mag natuurlijk gewoon meedoen!

Iedereen – klein én groot - is van harte welkom op 24 december om 18.00 uur (zaal open om 17.45 uur).

**In de kerstnacht, 24 december**, vieren we om 21.30 uur kerstmis met een viering waarin pater Moons zal voorgaan en waaraan het Regenboogkoor olv Hendrik Vonk zijn medewerking zal verlenen.

**Op kerstmorgen, 25 december**, vieren we hoe de Eeuwige met Jezus' geboorte ogenschijnlijk stil en teer, maar uiteindelijk toch met grote kracht en bijna opgestroopte mouwen de wereld binnentreedt. Dat leidt tot verbijstering, blijdschap en verwondering dat God ons in de mens Jezus zo nabij heeft willen zijn. Jezus was toch gekruisigd en gestorven, mislukt zou je zeggen? Was in Hem dan toch een heel bijzonder verhaal van God met mensen begonnen? Daar vertelt het kerstverhaal ons over, een verhaal dat nog altijd door gaat, ook voor ons.

In de viering luisteren we naar verschillende reacties op de geboorte van Jezus: allereerst van de herders, verder van de onbekende schrijver van de Hebreeën brief en ten slotte

van de evangelist Johannes. Samen vormen ze een koor van stemmen waaraan wij de onze toe zullen voegen in de verschillende kerstliederen. Tijdens de viering zal het gelegenheidskoor 'Arcobaleno' een eigen bijdrage aan deze feestelijke dienst leveren met prachtige heel oude, oude en iets minder oude liederen.

**Zondag 4 januari 2015** vieren we **Driekoningen** in de kindernevendienst.



Daarom mogen alle kinderen als koning of als "wijze uit het oosten" verkleed naar de dienst komen. 'Samen gaan we op zoek naar de nieuwgeboren koning. Gods ster wijst ons de weg. We verheugen ons op jou', zegt de leiding van de kindernevendiensten tegen alle kinderen, die mee willen doen. Ook is er deze zondag natuurlijk de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst na de viering.

**Zondag 25 januari** horen we wat er gebeurt als mensen geroepen worden: het kind Samuel door Gods stem in de nacht, vissers bij het meer van Galilea door Jezus. Opeens ontwaren mensen sporen van God in hun eigen wereld en dat vervult hen van verwachting, zet hen aan tot initiatieven. Het leven zit vol mogelijkheden.

Ds. Inge Smidt

## **Kerstsamenzang in de Merenwijk**



Kerst is een geliefd feest. Dat betekent ook zeker, dat er veel geliefde, sfeervolle liederen zijn voor dat feest. Je hoort ze overal om je heen in de donkerste weken van het jaar. Het is fijn om ze mee te zingen. Overbekende liederen zullen de hoofdzaak zijn van de kerstsamenzang op 21 december. Alle

Merenwijkers die graag zingen, zijn daarbij uitgenodigd.

Het initiatief ligt zoals andere jaren bij enkele leden van het Regenboogkoor. Het koor brengt daarom ter afwisseling enkele mooie liederen voor koor en er zijn ook korte teksten tussendoor en twee fluitisten treden op als solist. Maar het hoofddaccent ligt op de samenhang van liederen als Nu zijt welkome, Er is een roos ontloken en Ere zij God. Meezingen kunt u dus op zondagavond 21 december om 19.00 uur in de Regenboog, Watermolen 1. Het zal een klein uurtje duren. De toegang is gratis.

Arie Korteweg

## **Nieuwjaarsborrel op 4 januari**



Zondag 4 januari vieren we Driekoningen en is het de eerste zondag van het nieuwe jaar. Alle reden dus om het na de dienst extra gezellig te maken met koek bij de koffie. En daar blijft het niet bij, want daarna zal er nog een glaasje geschonken worden ter ere van het nieuwe jaar.

U wordt allen van harte uitgenodigd om met ons te toosten op een gezegend 2015.

Namens de AKM,  
Ingrid Weitenberg

## ***Impressie van de avond voor de geloofsgemeenschap over vieren***



11 november was er een avond voor de geloofsgemeenschap. Op het programma stond een evaluatie van de huidige vorm van vieren en een gesprek over de beleving van Avondmaal en/of Eucharistie. Er kwamen 20 mensen op af. Een mooie groep voor een goed gesprek onder leiding van ds. Inge.

### *1. Evaluatie vieringen*

Over het algemeen waren de aanwezigen tevreden over de huidige vorm van vieren, al zijn er wel een paar 'maren'.

Veel mensen missen de wekelijkse viering van de Maaltijd van de Heer. Opmerkelijk is dat een teveel aan verschillende gastvoorgangers meer vervreemding opwekt dan een viering zonder Maaltijd van de Heer. Voor de meesten was een viering zonder Maaltijd van de Heer wel een volwaardige viering. Wat niet wegneemt dat men een viering met Maaltijd preferereert en dat het blijft wringen dat we van 'hogerhand' gedwongen zijn de wekelijkse Maaltijd van de Heer terug te brengen tot een maandelijksse.

Er was wel een vraag naar meer uitingen van gemeenschap en gezamenlijkheid in de viering, bv. door gebeden waarin voorganger en allen elkaar afwisselen.

Verder kwamen er diverse suggesties ter aanvulling/verbetering zoals liturgieboekjes of (nog liever?) gebruik van een beamer, (dan zit niet iedereen in zijn eigen boekje te kijken).

De Eucharistieviering op de donderdagavond (elke tweede donderdag van de maand) trekt een vaste groep mensen. Zij ervaren de vieringen, die oecumenisch van opzet zijn, als heel prettig en inspirerend. Maar er zijn ook mensen voor wie het feit dat we in de

zondagse viering geen Eucharistie kunnen vieren teveel pijn doet om naar de Eucharistieviering op de donderdagavond te kunnen gaan.

### *2. Gesprek over Avondmaal/Eucharistie*

De Raad van Kerken Nederland wil het gesprek rond erkenning en acceptatie van elkaars Avondmaal en Eucharistie op gang brengen. Hiertoe heeft de Raad van Kerken een enquête toegestuurd aan alle lidkerken en anderen, met vragen over de beleving van Avondmaal en Eucharistie. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen, juist ook gewone kerkgangers, deze enquête invullen en opsturen naar de Raad van Kerken. U kunt de enquête vinden op de website van de Raad van Kerken Nederland: [www.raadvankerken.nl](http://www.raadvankerken.nl) (klikken op 'Eucharistie' in de gele balk bovenaan de pagina, tot 31 december kunt u de enquête invullen en opsturen).

Het gesprek op 11 november ging over: Wat betekent de Maaltijd voor jou?

In de antwoorden kwam veel verbondenheid met elkaar en met God voor, maar ook het in actie komen:

Verbondenheid met elkaar: samen delen, samen (het leven) vieren, in beweging komen, samen optrekken, samen te gast zijn, welkom zijn bij God en bij elkaar, in Christus met elkaar verbonden zijn.

Verbondenheid met God: verticale as, Christus aanraakbaar, God geeft zichzelf in brood en wijn, gezegend worden (voor sommigen was de Zegen belangrijker, meer voedend dan de Maaltijd).

Verbondenheid met de wereld: 'bidden voor de wereld' wordt als een essentieel onderdeel van een viering beschouwd. Het ritueel van de Maaltijd plaatst een viering ook in de traditie van alle kerken en alle tijden.

Inge verwoordde het aldus: het Tafelgebed leidt ons naar het ontvangen van Christus, en dat deel je met de anderen door tegelijk samen daar naar toe te lopen.

De avond werd besloten met het verhaal van de Emmaüsgangers. Een bekend verhaal dat toch weer een aantal nieuwe gezichtspunten opende, toen we er met elkaar over doorpraatten.

Het was een fijne, inspirerende avond.

Ingrid Weitenberg

## **Voorstellen: Els Frankhuijzen**



Tijdens een goed gesprek met Dominee Inge Smidt over onze kerk - hoe het vandaag gaat, waar we naar toe gaan en wat we zo mooi vinden aan De Regenboog -vroeg zij mij of ik toe wilde treden tot de AKM. Ik heb gearzeld, niet vanwege twijfels over De Regenboog, maar vanwege twijfels of ik de 4 jaar met al mijn andere drukke bezigheden kon volhouden. Toch trok het AKM-lidmaatschap me en zou ik graag mee willen bouwen aan De Regenboog. Nog een aantal gesprekken volgden, met als resultaat dat ik vanaf december toetreed tot de AKM.

Sinds 2002 kom ik met mijn gezin dat naast mij bestaat uit Hendrik-Jan de Jong en onze kinderen Anke (14), Sjoerd (13), Erik-Jan (5) en Brechje (bijna 4) in De Regenboog. Wij wonen in Leiderdorp en voelen ons erg thuis in de oecumene. Ik ben van huis uit Nederlands Hervormd en opgegroeid in Ouderkerk aan den IJssel in de Krimpenerwaard. Mijn ouders waren gastlid van de Gereformeerde Kerk omdat de Hervormde Kerk in het dorp destijds behoorde tot de Gereformeerde Bond. Daar voelden zij zich niet echt thuis. In de Regenboog ben ik actief geweest bij de Kindernevendienst, de Crèche en speel ik af en toe viool (samen met Swanette Jukema op fluit).

In Wageningen heb ik Milieuhygiëne gestudeerd en later heb ik nog een studie Bedrijfskunde afgerond. Op dit moment werk ik als Procurement ("Inkoop") Manager Benelux bij Johnson & Johnson, een multinational in de Life Sciences. En verder tenniseer ik nog een uurtje in de week, om het hoofd even "leeg" te maken en gezellig te sporten.

Wat ik graag zou willen voor De Regenboog, is dat we een levendige kerk blijven. Bij de tijd,

vernieuwend, open voor anders denkenden, met oog en zorg voor elkaar en de wereld om ons heen. Waar dankbaarheid voor al het goede en steun als het tegengit hand in hand gaan. Een plek om te bezinnen, te beseffen dat er meer is dan wij zien op aarde, en rust en verstillings vinden. En natuurlijk om te vieren, blijdschap en vreugde te delen, je geloof te versterken. Kortom, een kerk voor iedereen, waar je graag naar toe wilt gaan. Daar wil ik aan mee werken.

Els Frankhuijzen

## **Voorstellen: Mieke Tirion**



Vanaf 1 januari 2015 hoop ik gedurende twee jaar plaats te nemen in de AKM en in de Wijkkerken-raad van de PKN kerk.

In de jaren tachtig heb ik in de AKM gezeten. Veel is er nu veranderd maar doordat ik lange tijd in verschillende werkgroepen actief ben, hoop ik snel ingewerkt te zijn.

Elke dinsdagochtend zit ik als lid van de Werkgroep Regenboog Open in de Regenboog.

Wil je mij ontmoeten, loop dan eens binnen.

Vriendelijke groet, Mieke Tirion

## **Het afscheid van Vera de Jonge-Abrahams: een woord van dank**

In het vorig nummer van dit Bulletin heeft ds. Inge Smidt, die samen met ds. Marian Driessen de afscheidsdienst van 13 oktober in de Regenboog leidde, uitvoerig bij Vera's leven en haar heengaan stilgestaan.

Graag wil ik namens de familie nog een paar dingen toevoegen en vooral hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven, mondeling en schriftelijk, die we ontvingen.

Nu Vera niet meer onder ons is, beseffen wij eens te meer hoeveel wij in de vele jaren die haar geschonken werden, van en door haar hebben ontvangen en daar zijn wij dankbaar voor. En blijkens de vele reacties bij haar afscheid geldt dit ook voor vele anderen. Het bleek ook in en rond de dienst in de Merenwijk; daarvóór direct al in de vele brieven, en ook bij de condoleances voor de dienst.

Er waren zoveel mensen dat we niet iedereen een hand konden geven; we hoopten dat nog in te halen na de dienst, maar dat lukte niet omdat de overledene naar Rhijnhof vertrok voor een afscheid in familiekring.

Zo stopten ook na de dienst de brieven nog niet.

Bij dit afscheid hebben wij ons als familie omringd geweten door velen die met ons meerouwden. Dat medeleven was en blijft heel belangrijk. Veel dank daarvoor!

Moge Vera in vrede rusten!

De Heer zij met haar, en met ons allen!

M. (Rien) de Jonge

### **Opbrengst collecten oktober-november 2014**

Datum	1 <sup>e</sup> mandje	2 <sup>e</sup> mandje	Kindernevendienst	Bestemming 2 <sup>e</sup> mandje
05-okt	€ 225,86	€ 176,67	€ 10,00	K in A Kerk en Israël
12-okt	€ 92,15	€ 80,43	€ 6,30	RK Missiezondag
19-okt	€ 83,10	€ 70,25	€ 5,50	PGL Missionair Stadswork
26-okt	€ 122,79	€ 158,50	€ 4,50	K in A Werelddiaconaat
02-nov	€ 188,71	€ 179,95	€ 7,10	RK Radboudzondag
09-nov	€ 93,13	€ 85,37	€ 8,55	RK Zondag oecumene
16-nov	€ 123,95	€ 96,41	€ 7,50	K in A Diaconaat
23-nov	€ 108,00	€ 110,90	€ 8,70	PGL Predikantsplaatsen
17-nov	Gift € 80,00			



### **“Mijn kerk inspireert”**

Zoals ieder jaar krijgt u, namens uw kerk, in januari weer een envelop aangeboden met het verzoek om mee te doen met de Actie Kerkbalans.

De actie Kerkbalans is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Vorig jaar vierde Kerkbalans het 40-jarige jubileum. Dat is een hele periode van actie voeren, waarbij eens in de zoveel jaren de campagne in een nieuw jasje wordt gestoken. Dat is nu het geval. Na een aantal jaren met het thema ‘Wat is de Kerk u waard?’ is de actie Kerkbalans 2015 publicitair opnieuw vormgegeven met het thema “Mijn kerk inspireert”. Uit de opbrengsten van de Actie Kerkbalans worden onder meer de kosten voor de zondagse dienst, salarissen van beroepskrachten, onderhoud van de kerkgebouwen en de verwarming en verlichting gefinancierd.

Daarom is het noodzakelijk dat ieder jaar weer de actie wordt gehouden, ondanks dat velen als vanzelfsprekend – vaak door middel van periodieke overschrijvingen – bijdragen.

De enveloppen worden vanaf maandag 19 januari bij u thuis bezorgd en uiterlijk dinsdag 27 januari weer opgehaald.

Lopers

Gelukkig beschikken we over een aantal vaste lopers en we hopen dat we daar ook dit jaar weer op kunnen rekenen. Omdat er ieder jaar, om diverse redenen, enkele lopers afvallen, zijn nieuwelingen van harte welkom! Daarom verzoeken wij, indien u (weer) uw zeer gewaardeerde medewerking wenst te verlenen, u hiervoor op te geven.

U kunt zich aanmelden bij Bettie Landkroon: [jenb.landkroon@kpnmail.nl](mailto:jenb.landkroon@kpnmail.nl), telefoonnummer: 071-5211627.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans  
Elly Visser



## **Jonge gezinnen**

De jonge gezinnen komen weer bij elkaar op maandag 5 januari. Heb je zin om te komen? Van harte welkom.

Neem even contact op met Jan-Pascal van Best, hij kan je alle informatie geven. Adres: janpascal@vanbest.org

Ds. Inge Smidt

## **Jongvolwassenen**

De jongvolwassenen hopen bij elkaar te komen op maandag 12 januari om 19.45u in de pastoreskamer in de Regenboog. Vind je het leuk om met leeftijdsgenoten uit te wisselen hoe je met je geloof midden in deze maatschappij staat? Kom een keer kijken! Informatie bij Wander Gubler: wander\_gubler@hotmail.com (let op het lage streepje tussen wander en gubler!)

Ds. Inge Smidt

## **Reflectie bij schilderijen**



Op dinsdag 6 januari gaan we met elkaar kijken naar enkele schilderijen van Van Gogh. Een op zijn eigen manier diep-religieus mens die zeer bewogen was om de 'gewone' mens die zich door het leven heen worstelde en zich daarin ook erg verwant voelde met het evangelie dat zich bekommert om 'gewone' mensen. Tegelijk een schilder die zelf worstelde met het bestaan. Waar raken zijn schilderijen ons in onze eigen weg door het leven?

Ds. Inge Smidt

## **Poëzieavond over Leo Vroman (1915-2014)**



De werkelijkheid was voor hem één groot fascinerend schouwspel. Als bioloog / hematoloog, dichter, overlevende van de kamp tijd in Indië en bovenal als grote liefde van Tineke Sanders, die hij als 23 jarige (zij was zeventien) ontmoet en van wie hij gedurende de oorlogsjaren wreed werd gescheiden.

Wij horen hen deze avond vóór de pauze de gedichten voordragen die zij aan elkaar schreven 60 jaar na hun eerste ontmoeting ("een stilte die niet bestaat"). Ook horen wij fragmenten van de pas verschenen biografie "Hoe mooi alles" van Mirjam van Hengel. En wij horen Leo lezen uit zijn verzen. Kortom: een boeiende avond rond een dichter die speelse humor en bittere ernst combineerde als geen ander.

Woensdag 14 januari om 20.00 uur. Leiding Ronald da Costa. Opgave bij Anja Rijken, rijken.vandenberg@planet.nl tel. 521 66 06

## **Bijbelbios**

Zoals jullie misschien al weten, zijn we bezig de "Bijbelbios" weer op te starten.

Dit zijn leuke films die we soms (als aangekondigd) na de kerkdienst draaien. Meestal zijn de ouders dan koffie drinken en kletsen.

Er is bijbelbios na de kerkdienst op 11 januari en op 15 februari.

De films duren 25 tot 30 minuten. Misschien is er ook wat lekkers.

Wij hopen dat er veel kinderen komen. We zitten in zaal 1. Tot dan?

Dorothea Duijts en Mariëlle Hanenburg

## **Start cursus leidinggeven in de kindernevendienst / kinderwoorddienst**



Voor volwassenen én jongeren vanaf 14 jaar

Vind je het leuk om creatief met bijbelteksten om te gaan, ze in eenvoudige taal aan kinderen door te geven? Maar weet je niet goed of je dat ook kunt? Dan is dit misschien iets voor jou. Ik start een cursus om te leren hoe je kindernevendienst kunt doen. De cursus duurt ongeveer een half jaar.

We zien elkaar in deze tijd ongeveer één keer per maand op een doordeweekse avond en bereiden samen de kindernevendienst voor de aanstaande zondag voor. Je gaat deze zondag dan met de kinderen en de ingeroosterde kindernevendienstleiding mee naar de kindernevendienst en brengt een deel van de voorbereiding in de praktijk. Hoe langer dit traject vordert, hoe meer taken je in de kindernevendienst overneemt, tot je het alleen kunt.

Wie belangstelling hiervoor heeft, kan contact opnemen met Barbara Heubeck-Duijts, telefoon 071-5223403 of mail naar [heubeck@hetnet.nl](mailto:heubeck@hetnet.nl).

Aanvullende informatie: In de Regenboog is elke zondag kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd, ook tijdens de vakantie. Kinderen en volwassenen beginnen de dienst samen in de kerkzaal. Na de openingsliturgie gaan de kinderen naar hun eigen ruimtes. Ze nemen het licht van de paaskaars mee. Daar wordt door de kindernevendienstleiding een bijbelverhaal verteld en erover gesproken. Soms spelen we het verhaal na, tekenen het, zingen of verwerken het op een andere manier. Tegen het einde van de dienst voegen de kinderen zich weer bij de volwassenen en ontvangen samen met hen de zegen.

Barbara Heubeck

## **Ongehuwde jonge vrouwen met baby's in Sri Lanka veilig dankzij donaties Regenboog**

Dank, dank, driemaal dank

In de afgelopen maanden heeft u een van onze projecten in Sri Lanka gesteund. Het gaat om een tehuis voor de sociaal kwetsbare meisjes en de ongehuwde moeders met hun baby's binnen de muren van het Good Shephard klooster.



Namens de AKM ontvingen we onlangs tot onze grote vreugde nog eens 200 euro, opgebracht door de milieugroep. Wat een heerlijke verrassing! Samen met de 637 euro die we al eerder kregen uit de deurcollecte en de spontane particuliere giften van mensen uit de Regenboog (490 euro) maakt dat 1327 euro!

Van suster Bernadette, die de leiding over de meisjes heeft, heb ik kort geleden een email ontvangen waarin ze vertelt dat de donaties zeer welkom waren.



Van het geld is het gebouw, waarin de ongehuwde moeders en hun baby's zich bevinden, extra beveiligd door middel van ijzeren tralies voor de ramen. Tot deze drastische maatregel werd besloten omdat de meisjes in angst leefden dat ze alsnog ontvoerd zouden. Sr. Bernadette, zelf psychotherapeute, constateert dat er veel angst, boosheid en verdriet is bij de jonge vrouwen en ze probeert alles in het werk te stellen om de leefsituatie zo veilig mogelijk te maken. Er lopen geregeld mannen buiten rond het terrein en af en toe worden er pogingen ondernomen om over de muur te klimmen.



Zeker als je bedenkt dat de baby's die daar ter wereld komen allemaal na een poosje ter adoptie worden aangeboden, kun je je

voorstellen dat het hier om zeer kwetsbare meiden gaat die veel bescherming nodig hebben. ]

'De vrouwen zijn nu veilig,' schrijft suster Bernadette. Het klooster waar ze verblijven fungeert als 'safe-house'. Kort na deze actie kwam een van de plafonds naar beneden. Voor de reparatie is ook geld uit de Merenwijk gebruikt en eerder al werden matrassen aangeschaft.

Suster Bernadette heeft mij gevraagd om alle donateurs haar hartelijke dank over te brengen, ook namens de meisjes. Ook van onze kant, namens stichting SVHO-support, enorm veel dank voor uw royale giften, mensen uit de Regenboog, AKM en milieugroep. Ik ben er persoonlijk heel trots op dat mensen uit 'mijn' kerk dit voor elkaar hebben gekregen! Geweldig!

Reina Wessels-ten Bruggenkate, secretaris SVHO-Support.

## **Vaststelling goede doelen milieufonds, opbrengst van 2013**

In de AKM vergadering van september jl. heeft de AKM de doelen, die zijn voorgesteld door de Milieugroep van de Regenboog, vastgesteld.

Allereerst wil de AKM weer zijn grote dank en waardering uitspreken aan allen, die helpen om met kranten en oud ijzer zoveel geld in te zamelen. Ieder jaar is steeds weer een behoorlijk bedrag beschikbaar om te besteden aan doelen, die belangrijk zijn om mee te werken aan de heelheid van de samenleving. De AKM vindt het heel belangrijk, dat zovelen bijdragen met het brengen en aannemen van oud papier en oud ijzer om daarmee anderen te helpen.

In 2013 is er een opbrengst geweest van €1800. De doelen waaraan de opbrengst van 2013 bijdraagt, zijn de volgende:

- *Vrienden van de Binnenvest*  
Het doel van de stichting is 'Het veraangemen van het leven van dak- en thuislozen'

- *De Bakkerij-Opvang dak- en thuislozen*

- *Centre pour la Promotion de la Santé* in Kangu Mayumbe.

Dit is een Franstalige uitgeverij die gratis Franstalige medische boeken ter beschikking stelt aan verpleegkundigen en artsen in de Congo en in overig Franstalig Afrika. Deze literatuur moet elke vier tot vijf jaar herzien worden. In Congo alleen al zijn 450 medische scholen waar van 375 op middelbaar niveau en 75 op hoger niveau.

- *Regenboogkoor* ten behoeve van de Jaarlijkse koordag

- *Stichting SVHO*

Het gaat om een project via de Stichting Vrijwillig Samenwerkende HulpOrganisaties (SVHO) voor een klooster, waar jonge meisjes en tieners worden opgevangen, die het slachtoffer zijn geworden van sociale problemen zoals drugs, alcohol en die te maken hebben gehad met seksueel geweld en verkrachting.

- *Doopvont Regenboog*

- *Keuken Regenboog*, die nodig aan vernieuwing toe is.

- *Zonnebloem, afd. Leiden-Noord/Merenwijk*

De afdeling Leiden-Noord/Merenwijk van de Zonnebloem organiseert huisbezoeken, bepaalde activiteiten en evenementen ten behoeve van de gasten van onze afdeling. Via extra subsidie van derden kunnen we kleinschalige activiteiten financieren. Dat zijn activiteiten voor 1 tot maximaal 4 gasten met begeleiding van enkele vrijwilligers. Voorbeelden zijn: museumbezoek, koffiedrinken op het strand, winkelen.

- *Stichting Jeannette Noëlhuis*

In het Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost leven zes mensen samen met ca. twaalf buitenlanders zonder papieren, die soms nog

wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. Dit is een leefgemeenschap die ontstaan is vanuit de Catholic Workerbeweging.

De AKM spreekt de hoop uit, dat ook in 2014 een grote opbrengst tot stand komt met behulp van allen, die op enigerlei wijze bijdragen aan het verzamelen van oud papier en ijzer.

Namens de AKM,  
Ester M. Korbee-van Hille, secretaris

## **Kringloopwinkel IN&UIT stopt ermee**



Na 21 jaar stopt Kringloopwinkel IN&UIT met haar activiteiten.

ten. De laatste jaren hebben we de winkel draaiende gehouden met onze reserves. Het totaal van, de marktconforme huur, nutskosten, vervoerskosten zijn jammer genoeg niet meer op te brengen. Ook een gebrek aan nieuwe aanwas van vrijwilligers is uitgebleven waardoor we een gemiddelde leeftijd hebben van 69 jaar.

Dat betekent dat er een einde komt aan een 20 jarige traditie dat onze bus bij de container staat voor het inzamelen van kleding. Samen met leden van de milieugroep openden we 's morgens de container en brachten we papier. Om 21.00 uur sloten we samen de container. Donderdag 4 december heeft onze bus voor de laatste keer bij de kerk gestaan. Samen met Dick Talma, van de milieugroep, is er gezocht naar een vervanging voor de kleding die u graag voor een goed doel wil doneren. Mogelijk komt er naast de gebruikelijke container een kleding container te staan. Hierin kunt u dan alleen kleding kwijt.

Langs deze weg willen we u allen danken voor de artikelen die u in al die jaren in onze bus heeft gebracht.

Een vriendelijke groet;  
Arie van Doorn. Namens alle vrijwilligers van Kringloopwinkel IN&UIT

## **Opheffing Landelijk Oecumenisch Platform**



Op 8 oktober 1988 besloot een aantal oecumenische geloofsgemeenschappen hun onderlinge contacten enigszins te structureren in een Landelijk Oecumenisch Platform (L.O.P.).

In de christelijke kerken van Nederland ging er vanaf het midden van de vorige eeuw veel aandacht uit naar theologische en kerkordelijke zaken, waar het de oecumene betrof.

Maar ook aan de basis, op het grondvlak van de plaatselijke kerken, groeide er hier en daar in Nederland spontaan een verlangen naar een vorm van christen-zijn, dat in de beleving van iedere dag de kerkgrenzen doet vervagen en een nieuwe uitdaging vormt voor de kerk van de toekomst.

Met name op het vlak van kerk en samenleving en in de thuisbeleving van veel gemengd gehuwden, maar ook in gemeenschappelijke 'leerhuizen' en gezamenlijke vormen van eredienst groeide het verlangen om de eenheid voorrang te geven boven de verscheidenheid, zonder de rijkdom van die verscheidenheid uit het oog te verliezen.

Zo ontstonden er spontaan - in verschillende nieuwbouwwijken maar ook in bestaande dorpen en stadskernen - gemeenschappen van mensen uit verschillende kerken, die samen gestalte probeerden te geven aan hun geloof. Vitale geloofsgemeenschappen, die oecumene iedere dag als een verrijking mochten ervaren en die konden rekenen op een warme belangstelling van de kerkelijke overheden.

Vanzelfsprekend kwamen deze gemeenschappen voor nieuwe vragen te staan.

Met name de vraag: hoe blijf je in zo'n oecumenische gemeenschap toch verbonden met je "moederkerk"? Maar ook: hoe voorkom je, dat verschilpunten tussen kerktradities te gemakkelijk "opgelost" worden door compromissen zonder inhoudelijk draagvlak?

En: hoeveel "experimenteeruimte" kan een plaatselijke oecumenische geloofsgemeenschap nemen om verantwoord te bouwen aan kerkelijke eenheid in verscheidenheid?

Aanleiding genoeg dus om een platform te creëren, waar het mogelijk was deze en andere vragen met elkaar te bespreken, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Daarbij was het geenszins de bedoeling om een nieuwe kerk op te richten of een soort superkerk te vormen. De aangesloten geloofsgemeenschappen wilden uitdrukkelijk verbonden blijven met de plaatselijke kerken, waartoe de leden behoren.

Ruim 25 jaar lang heeft dit Landelijk Oecumenisch Platform gediend als ontmoetingsplaats voor afgevaardigden van de aangesloten geloofsgemeenschappen. Kenmerkend voor dit platform was, dat het zowel in de leiding als in de uitvoering gedragen werd allereerst door leken-gelovigen, allemaal vrijwilligers, daarbij incidenteel ondersteund door plaatselijke ambtsdragers. Voor kwesties die raakten aan theologische of kerkordelijke zaken kon men terugvallen op een adviesgroep van theologen en kerkjuristen. Er was geen gestructureerd, maar wel geregeld contact met de Raad van Kerken en met de St. Willibrordvereniging (later: Katholieke Vereniging voor Oecumene). Jaarlijks waren er enkele algemene vergaderingen van afgevaardigden van plaatselijke gemeenschappen. En ieder jaar werd er door een van deze gemeenschappen een landelijke ontmoetingsdag georganiseerd, met vrije inschrijving. Tevens werd enige tijd een tijdschrift uitgegeven met de naam "Oecumenens". Meerdere keren werd er ook voor belangstellenden een bezinningsweekend georganiseerd. En gedurende de laatste jaren werd de communicatie ondersteund door een website en door een nieuwsbrief met de naam "OecuMenens".

Alle goede bedoelingen ten spijt blijkt echter het platform de laatste jaren niet meer te functioneren. Meerdere keren is in het bestuur en in de algemene vergadering gebrainstormd over de oorzaken en de naar de toekomst te volgen koers.

Met leedwezen en soms met schaamte wordt ook in het L.O.P. geconstateerd dat gedurende de laatste tijd de oecumene als zodanig weinig prioriteit krijgt in het beleid van de kerken in Nederland. Zorg om het (voort-)bestaan van de eigen kerk verdringt de open blik naar buiten.

In de beleidsplannen van de verschillende kerken wordt de oecumene een ondergeschikte plaats toebedeeld, alsof zij eigenlijk van weinig belang is voor het geloofsleven van de toekomst.

Wellicht mede hierdoor is ook voor veel christenen in hun eigen persoonlijk geloofsleven kerkelijke oecumene van ondergeschikt belang geworden. Niet omdat ook zij hun horizon beperken tot hun eigen kerk, maar omdat zij juist kerkelijke vragen minder belangrijk vinden dan andere fundamentele vragen over geloof, over armoede, over dood en leven, over oorlog en vrede.

De constatering van minder belangstelling voor oecumene is pijnlijk. Met name voor mensen, die juist in de oecumene zoveel nieuw elan en inspiratie vonden om met kerk en geloofsgemeenschap verbonden te blijven, met name in plaatselijke oecumenische geloofsgemeenschappen..

Op verschillende plaatsen worden bovendien door maatregelen en bepalingen van bovenaf leden van plaatselijke oecumenische geloofsgemeenschappen gedwongen tot een keuze tussen de eigen ('moeder"-)kerk óf de oecumenische gemeenschap.

Door de reorganisaties in de PKN en de RK Kerk worden parochies en gemeentes opnieuw ingedeeld, waardoor de plaatselijke oecumenische geloofsgemeenschap daarbij stilzweigend en terloops wordt opgeheven dan wel in de verdrinking komt.

Op meerdere plaatsen worden jarenlang gegroeide vormen van samen vieren en beleven door kerkelijk gezag bestempeld als "grensoverschrijdend" en daardoor ongeoorloofd. Iedere ruimte om te experimenteren en in goed overleg samen nieuwe wegen in te slaan is hierdoor geblokkeerd.

Het gevolg van dit alles kan zijn dat oecumenisch bezielde mensen zich daardoor gedwongen voelen om te kiezen voor een sterke beperking of zelfs verder af te zien van oecumenische activiteiten en samenwerking. Dit heeft tot gevolg dat opnieuw een groep oprechte christenen afhaakt en niet meer kerkelijk betrokken wil zijn.

Toch, ondanks alles, blijft hier en daar het vuur van de oecumene ook plaatselijk brandend. Hoe zouden we ook de hartenwens van Jezus tot eenheid van allen die in Hem geloven (Joh. 17,21), kunnen negeren?

Wel wil men op sommige plaatsen de kracht van de oecumene nog uitsluitend aanwenden voor gezamenlijke vormen van diaconie, om zo met elkaar de samenleving van dienst te zijn en moeilijke, energieverblindende confrontaties met kerkelijke overheden verder uit de weg te gaan.

Ook ontstaan er, op plaatselijk niveau, gelukkig toch weer allerlei kleine activiteiten en groepen, waarbij oecumene vanzelfsprekend is. Men vindt elkaar in gesprekken en gebeden.

Echter door bovengenoemde oorzaken is er weinig eenduidige structuur meer in de plaatselijke oecumene. En daardoor is, zo hebben bestuur en leden geconstateerd, de bestaansreden voor een landelijk platform ter ondersteuning in de huidige vorm weggefallen. Het besluit tot opheffing is in de maand juni 2014 aan de aangesloten gemeenschappen voorgelegd. In de reacties overheersen de woorden: "jammer, maar begrijpelijk". In een laatste bijeenkomst van een landelijke algemene vergadering te Utrecht op 25 oktober j.l. is het besluit tot opheffing formeel goedgekeurd.

Wel wordt onderzocht of aandacht voor en communicatie over plaatselijke oecumene in de toekomst toch gebundeld kan worden, door bv. een website of een nieuwsbrief. Immers, overal in ons land zullen er mensen zijn en blijven, die hun christendom samen willen beleven in de eenheid van Geest, die dankbaar gebruik maakt van de verscheidenheid van kerken, maar deze verscheidenheid ook ver overstijgt. Als het L.O.P. daaraan in de afgelopen 26 jaar heeft bijgedragen, dan is haar bestaan niet tevergeefs geweest. En dat stemt ons dankbaar.

Frans Voets, voorzitter  
Petra Hermans, secretaris

## ***Diaconale info vanuit De Bakkerij***

### ***Nog wat tijd doneren?***

In samenwerking met Stichting Present Leiden, organiseerde Diaconaal Centrum De Bakkerij een bijzondere collecte tijdens het Diaconaal Weekend van 8 en 9 november: een tijdcollecte. Met de vraag of u een dag of een dagdeel beschikbaar wilde stellen voor een ander. Om samen met een groepje vrijwilligers een kopje koffie te drinken en met de rolstoel naar buiten te gaan, samen met ouderen de

stad in te gaan om een boodschap te doen, de handen uit de mouwen te steken bij een diaconale activiteit, een overwoekerde tuin op te ruimen of behang- en schilderwerk te doen. Op een formuliertje dat u werd aangereikt tijdens de viering in het Diaconaal Weekend, vulde u in hoeveel tijd u wilt vrijmaken en waarvoor u uw talenten graag wilt inzetten. U kon het invullen voor één persoon, maar ook in overleg met het hele gezin, een werkgroep of koor. Stichting Present zal in de loop van het komende jaar samen met u bekijken hoe uw tijd op een betekenisvolle wijze ten goede kan komen aan mensen die onze tijd en aandacht meer dan waard zijn.

Ook nu kunt u nog wat tijd doneren: een formulier is verkrijgbaar in De Bakkerij.

### ***Straatpastor met pensioen***



Op 1 december 2010 begon Paul Brommet zijn werkzaamheden als straatpastor voor de Leidse dak- en thuislozen. Na vier jaar, op 1 december 2014, is hij met pensioen gegaan. Eind november werd afscheid van hem genomen in De Bakkerij, waar hij zijn uitvalbasis had.

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden heeft een opvolger gevonden in de persoon van Folly Hemrica uit Utrecht. Zij is predikante en heeft jarenlang gewerkt in het justitiepastoraat. Daarnaast heeft zij artistieke talenten die ze voor de doelgroep wil inzetten.

### ***Bericht uit Roemenië***

Vanuit de Leidse Straat in Trei Sate in Roemenië kwam een positief bericht. Het nog leegstaande nieuwe huis krijgt bewoners: een jong echtpaar, met twee kinderen, dat onlangs dakloos werd. Zowel de man als de vrouw hebben een agrarische opleiding. Zij zijn dus zeer geschikt om in Trei Sate 'te gaan boeren', de grond te bewerken, groenten te kweken en

vee te houden. Ze gaan bovendien een oogje in het zeil houden in de Leidse Straat. Zodra de verwarming in het huis winterklaar is, gaan zij er wonen. We hopen dat het voor Ilona Fülöp en haar medewerkers in Targu Mures een verlichting van hun taak zal worden en dat het gezin weer een toekomst heeft.

Hun komst biedt ook perspectieven voor de opvang van jongeren van M25 Roemenië komende zomer, omdat het echtpaar de accommodatie in het eerste huis kan verzorgen.

In Targu Mures is de nieuwe vleugel van het bejaardenhuis Casa Diaconala opgeleverd en worden tien kamers van meubels voorzien.

Ook het Picihuis (opvang van straatkinderen) kan weer een tijdje vooruit door een gift van € 3600,00 van de Protestantse gemeente Noordwijk.

### **Nieuwjaarsontmoeting 2015**

Komende Nieuwjaarsontmoeting is er geen traditionele nieuwjaarstoespraak door een gastspreker, maar een muzikale vertelling door kinderboekenschrijfster Bette Westera en gitarist Diederik van Essel. Bette is zeer getalenteerd in het verdichten van verhalen. Een talent waarmee ze voor haar bundel 'Ik leer je liedjes van verlangen, en aan je apenstaartje hangen' in 2011 bekroond werd met de Zilveren Griffel. Voor de Nieuwjaarsontmoeting heeft Bette zich met enthousiasme gestort op een fascinerende joodse vertelling onder de titel 'Dagelijks Brood'. Een verhaal dat op alle fronten aansluit bij de historie, de inspiratie en de inzet van ons Diaconaal Centrum De Bakkerij. U bent van harte welkom!

Nieuwjaarsontmoeting in De Bakkerij  
vrijdagmiddag 16 januari 2015  
16.30 tot 18.00 uur

### **Nieuwe website: debijbel.nl**

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een nieuwe website gelanceerd: [www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl). Iedereen kan hier altijd gratis de Bijbel lezen. Voor leden van het NBG is er extra informatie te vinden en is er een groter aanbod aan vertalingen, die je kunt lezen en met elkaar kunt vergelijken. De site is geschikt voor smartphone en tablet.

Op [debijbel.nl](http://debijbel.nl) is uitleg te vinden over allerlei onderwerpen uit de tijd en cultuur van de Bijbel, geschreven door bijbelwetenschappers en theologen.

Daarnaast biedt [debijbel.nl](http://debijbel.nl) veel

archeologische illustraties, een tijdlijn, foto's en video's. Ook alle studieaantekeningen uit de NBV-Studiebijbel staan op de website.

[Debijbel.nl](http://debijbel.nl) is een innovatieve website waarin veel diverse informatie op een gebruiksvriendelijke manier met elkaar verbonden is.

Op [debijbel.nl](http://debijbel.nl) zijn de volgende bijbelvertalingen voor iedereen gratis online beschikbaar: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de NBG-vertaling uit 1951 (NBG'51) en de Statenvertaling. Andere vertalingen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal en de Herziene Statenvertaling en alle extra's zijn alleen beschikbaar voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een proeftijd van 30 dagen geeft iedereen die voor het eerst inlogt op [debijbel.nl](http://debijbel.nl) de kans om kennis te maken met alle functionaliteiten van de nieuwe website.

De Bijbel is straks ook te lezen op [bijbelgenootschap.nl](http://bijbelgenootschap.nl). Op deze site wordt De Nieuwe Bijbelvertaling geplaatst, die gelezen kan worden zonder een account aan te maken.

### *Betrouwbaar en dichtbij*



Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap: "Met [debijbel.nl](http://debijbel.nl) willen we lezers van dienst zijn met betrouwbare en bruikbare informatie. Op [debijbel.nl](http://debijbel.nl) komt de wereld van de Bijbel tot leven. Dat helpt om de teksten goed te begrijpen."

Als je de gelijkenis over de wijngaard in Matteüs 21 leest, kun je klikken op de woorden 'wijnpers' en 'uitkijktoren'. Dan krijg je illustraties te zien die duidelijk maken wat je je erbij moet voorstellen. En het Johannesevangelie in de Bijbel in Gewone

Taal kun je bijvoorbeeld vergelijken met De Nieuwe Bijbelvertaling en dan meteen in een artikel lezen waarom het begin van het evangelie zo anders klinkt in deze nieuwe vertaling. Dankzij debijbel.nl ontdek je zo van alles over de Bijbel.

#### *In ontwikkeling*

Debijbel.nl is een website die in ontwikkeling is en blijft. De website wordt ook inhoudelijk voortdurend uitgebreid. Zo zullen er niet alleen meer bijbelvertalingen aan toegevoegd worden, maar ook nieuwe foto's, tekeningen en uitleg over bijbelse onderwerpen.

Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

## **Zoekt.....**

Het is niet zo dat ik zoekende ben. Gelukkig niet. Dit neemt echter niet weg dat ik in het dagelijks leven heel wat af zoek. In 20% van de gevallen is dat naar zaken die anderen neergezet of verplaatst hebben. In de overige 80% van de zoekslagen probeer ik dingen te vinden die ik zelf ergens heb neergezet, of uit mijn handen heb laten vallen.



Hier in huis heeft, zoals waarschijnlijk bij de meeste mensen, alles een vaste plaats. De meubelstukken worden niet zomaar verplaatst en ook zo'n beetje ieder voorwerp bevindt zich altijd op dezelfde plek. Staat het net iets anders, dan kan ik er enorm naar zoeken. Zo zocht ik eens een hele tijd naar de afwasborstel. Ik had het ding naast de afwasbak op het aanrecht gelegd. Mijn zus, die zo aardig was de afwas voor me te doen, had hem daarna in de gootsteen laten liggen. Het kwam gek genoeg niet in mijn hoofd op dat dit een veel logischer plaats voor een afwasborstel is. Ik zocht dus overal, behalve daar. Een paar weken geleden kon ik de koffielepeltjes niet vinden. Ze staan altijd in een beker op het dienblad. Eén van de leden van de Bijbelkring van mijn moeder, had de beker gedachteloos ergens naast het blad gezet.

Al mijn spullen hebben dus een vaste plaats. Ik moet er goed op letten dat ik mezelf daar aan houd en niets eventjes op een ander plekje zet. Doe ik dat wel en vergeet ik het, dan ben ik de volgende keer dat ik het nodig heb, een hoop tijd kwijt met zoeken. Of ik stoot het per ongeluk om, omdat ik het niet op die plaats verwacht. Valt het dan op de grond en is Co niet in de buurt, dan vraagt het vinden een hoop inventiviteit. Elk voorwerp probeer ik zo logisch mogelijk neer te zetten. Ik bepaal de plaats ervan aan de hand van andere voorwerpen. Ik zet alles ergens tegenaan of er vlak naast. Al mijn meubels staan tegen muren, het midden van een ruimte laat ik vrij. Ook voorwerpen op een tafel of kast, zet ik vrijwel altijd tegen de muur, in een hoekje of aan een zijkant. Ik zet zelden iets in het midden van een oppervlak, waar ik het om kan stoten of het kan missen als ik er net langs grijp. Ook als ik aan tafel zit, ga ik zo te werk. Een beker of glas zet ik altijd zo neer dat ik precies weet waar het staat. Ik bepaal de positie ervan aan de hand van mijn bord, de tafelrand, of iets anders dat een vaste plek heeft. Verschuift een ander het vervolgens, dan ben ik het kwijt en heb ik vaak geen zin om er naar te zoeken of te vragen waar het gebleven is.

Hoewel het slagingspercentage tot op heden vrij klein is, vind ik het een leuke uitdaging om nieuwe aankopen als stoelen of kasten, zelf in elkaar te zetten. Ik zoek dan eerst een plaats op waar ik de ruimte heb, en haal alle onderdelen uit de doos. Ik bekijk ieder onderdeel en probeer te raden wat het doel ervan is. Daarna leg ik het ergens neer, en tracht te onthouden waar dat "ergens" precies is. Vaak leg ik alles om me heen en stop kleine zaken als schroeven of gereedschap, in mijn zak of in een bakje dat ik bij me houd. Hoe meer onderdelen, hoe lastiger het wordt om alles een plekje te geven. Vaak moet ik tijdens het klussen van mijn plaats komen om iets op te zoeken of omdat ik met alle onderdelen om me heen te weinig ruimte heb om het project waarmee ik bezig ben, in elkaar te zetten. Ben ik eenmaal van mijn plaats, dan is het heel lastig om weer precies tussen alle onderdelen terug te komen, zonder er over te struikelen, ze weg te schoppen, of mijn positie zo te veranderen dat ik niet meer weet wat waar nu precies lag.

Het is waar dat je zult vinden wat je zoekt. Dat geduld daarbij een schone zaak is, klopt eveneens.

[Www.stekeblind.nl](http://Www.stekeblind.nl)



## Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Morgengebed: elke woensdag van 09.30 tot 09.45 uur;
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal en kleding: elke eerste donderdag van de maand van 09.00 tot 21.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

<b>December</b>		
<b>Zo 21</b>	<b>19.00-20.00 u</b>	<b>Kerstsamenzang</b>
<b>Januari</b>		
Zo 04	11.15 u	Nieuwjaarsborrel
Ma 05		Jonge gezinnen
Di 06		Inleverdatum kopij Bulletin 1
	20:00 u	Reflectie bij schilderijen
Do 08	19:00 u	Eucharistieviering in het Stiltecentrum
Zo 11	11.15 u	Bijbelbios
Ma 12	19.45 u	Jongvolwassenen
Wo 14	20.00 u	Poëzieavond over Leo Vroman



# KERSTKLEURPLAAT

