

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Jezus is geboren!	2
Een eigentijds kerstverhaal	2
Medeleven	3
Wekelijkse bloemengroet	3
Korte terugblik	3
Jaartheme Compassie	4
Bij de vieringen	4
Rond het ritueel	5
Bemoediging en aanmoediging	6
Kerstsamenzang	6
Kinderkerstfeest	6
Driekoningen	7
Nieuwjaarsborrel	7
Uit de AKM...	7
Wij willen u iets vragen	7
Kerkbalans 2014 "Wat is de kerk jou waard?"	8
Opbrengst collecten oktober-november 2013	9
Regenboogkoor zingt de sterren van de hemel	9
Kerstmarkt	12
Jongvolwassenen en jonge gezinnen	13
Rozenkring start een nieuwe serie gesprekken	13
Het striptapijt van Elia	14
Reprobericht	15
Oproep Leids Kerkblad	15
Diaconale info vanuit de Bakkerij	15
Jos Huisman - Co Verhoogprijs 2013	16
Kerst met de Zandtovenaar	16
Speeltjes	17
Agenda	18
Kleurplaat	18

Visie

In 'De Regenboog' komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen.

Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten. In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken. We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte. We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Redactioneel

Veel bijdragen in dit kerstnummer van het Bulletin zijn, hoe kan het anders, gericht op het komende kerstfeest. Het blad opent traditiegetrouw met een kerstwens van de voorzitter van de AKM. Daarna volgen een eigentijds kerstverhaal en informatie over de kerstmarkt, de kerstsamenzang, het kinderkerstfeest, de kerstvieringen en Driekoningen.

Maar andere zaken blijven ook onze aandacht vragen: het oecumenische karakter van onze vieringen, de bijeenkomsten over het jaartheme "compassie", berichten uit de AKM (o.a. over de predikantsplaats in de Merenwijk) en de Aktie Kerkbalans in januari. Ds. John Boon blikt terug op de vele gesprekken die hij de afgelopen zes maanden heeft gehouden met leden van de geloofsgemeenschap. Het interview van Frances Verhaar gaat deze maand over ons Regenboogkoor. En de Rozenkring gaat starten met een nieuw boek over Franciscus van Assisi.

Susannah Vogel geeft een toelichting op het striptapijt van Elia dat momenteel in de kerkzaal te bewonderen is en Corine sluit af met haar maandelijkse column.

De redactie wenst u weer veel leesplezier en bovenal een zalig en gezegend kerstfeest!



Jezus is geboren!

In het begin was het woord,
grip op een ongrijpbaar weten.
Een klank slechts,
een vluchtig vermoeden van aanwezigheid.

God openbaarde:
een Naam



4 niet uit te spreken letters
Maar toch,
een reeks tekens,
vastgelegd, zwart op wit.

En zie, de hele wereld liep vast
aan woord en materie geklonken
mens van versteende klei
muurvast
eroderend tot stuifzand zonder cohesie
stof dat verduistert.

Maar in de duisternis kwam licht

want God baarde zich open:
een Kind werd geboren



Een Kind ons gegeven
Een nieuwe belofte van zijn
Een nieuwe belofte van *Ik-Zal-Er-Zijn*
Een belofte tot leven,
een leven om er te zijn,
te zijn voor de ander,
te zijn met de ander,
een leven in vrede.....

Ik wens u allen een zalig en gezegend
Kerstfeest.

Ingrid Weitenberg
voorz. AKM

Een eigentijds kerstverhaal



Mirjam en Ester liepen in het centrum van de stad. Er hing een gezellige sfeer omdat alles vanwege de kerst versierd was. Ze liepen naar een restaurant om te vieren dat ze elkaar dertig jaar kenden. Een lange tijd waarin ze lief en leed hadden gedeeld, was voorbij gegaan. Van dat laatste hadden ze beiden hun portie gehad. Ester was psychisch niet sterk. Ze woonde al zes jaar in een verzorgingshuis. Zo had ze structuur en voelde zij zich veilig. Mirjam had ook moeilijkheden gekend, maar had een eigen bestaan weten op te bouwen. Ze woonde op zich zelf, maar kon goed tegen het alleen zijn. Mirjam en Ester kwamen meestal bij elkaar bij Mirjam thuis. Die zorgde dan voor een heerlijke maaltijd. Het restaurant van hun keuze zag er uit als een plaatje uit een boek van Dickens. Binnen was het gezellig en warm. Omdat het tegen borreltijd liep nam Mirjam een glaasje sherry en een portie bitterballen. Ester hield het bij cappuccino met een gebakje. "Hoe is het met je vriendin", vroeg Mirjam? Ester antwoordde: "Ze is heel opgewekt, maar haar gezondheid gaat wel wat achteruit. Ik vind het fijn dat ze bij mij in het huis woont". Hoe is het met je nichtje Karin? Mirjam antwoordde: Met Karin gaat het nu goed. Ze woont in een klein hofje en heeft een hondje Boyke. Mijn zus heeft voor Karin een buffertje voor onvoorziene omstandigheden aangelegd. Maandelijks geef ik daar wat aan, zodat ze ook de rekeningen van de dierenarts kan betalen. Het zijn best moeilijke tijden voor sommige mensen." Het was druk in het restaurant. Alle tafeltjes waren bezet en de mensen genoten van hun versnaperingen. Ook Ester en Mirjam deden dat

en vonden het een mooie plek voor het vieren van hun vriendschap.

"Het leven gaat gewoonlijk rustig zijn gangetje, zei Mirjam. Maar onlangs is er iets gebeurd dat diepe indruk op mij heeft gemaakt. In het winkelcentrum heb ik Anneke ontmoet. Ze is terminaal ziek, maar probeert zo goed en kwaad als het gaat overeind te blijven. Door alle medische kosten heeft ze een betalingsachterstand opgelopen. Ze heeft al een deurwaarder op de stoep gehad. Kun je je voorstellen hoe ze zich voelde? Ik heb haar geholpen, maar ben een beetje aan het einde van mijn financiële latijn", zuchtte Mirjam.

"Ik weet dat je het goed met haar meent, antwoordde Ester. Jij hebt mij indertijd ook vaak iets toegestopt, als ik krap bij kas was. Zoals je weet is in de zomer mijn vader overleden. Hij heeft mij een flink bedrag nagelaten. Een beetje weemoedig vervolgde Ester, het is een hoop geld, maar ik kan er zelf niet veel mee doen. Ik ben niet in staat alleen in een huis te wonen. Een huis kopen is dus geen optie. Ook ben ik niet in staat om wereldreis te maken of een auto te kopen. Allemaal dingen die mensen doen als ze een geldbedrag krijgen. Maar als ik jouw verhalen over Karin, en Anneke hoor, dan voel ook ik me met hen begaan. Zou je het goed vinden als ik jou een bedrag geef, zodat Anneke er boven op geholpen kan worden en Karins buffertje een financiële injectie krijgt?"

"O, Ester dat zou fantastisch zijn, riep Mirjam uit. Als ik niet van de sherry een warm gevoel gekregen had, dan toch zeker van jouw aanbod. Kerst staat voor de deur, de geboorte van Gods zoon, die ons de liefde heeft voorgeleefd. God heeft mensen nodig om zijn liefde zichtbaar te maken. Het is zo fijn als er in moeilijkheden iemand een hand naar je uitsteekt." Het deed Mirjam en Ester goed dat ze samen anderen konden helpen en ze besloten kerstkaarten te kopen om Karin en Anneke het goede nieuws te melden. Laten we nog wat bestellen en samen toosten, zei Mirjam.

Een week later ontving Ester een lieve brief van Anneke die schreef: "Ik kan mijn geluk niet op. Ester, je weet niet wat het voor mij betekent, dat ik niet langer bang hoef te zijn voor de deurwaarder. Van de tijd die ik nog heb, probeer ik het beste te maken. De brief van Anneke maakte Ester gelukkig.

Ze was verbaasd toen er een pakje van Karin kwam met daarin een mooie engel van keramiek. Het was of de engel naar haar glimlachte. Ze belde Mirjam op om het haar te vertellen. "Wonderlijk toch de liefde, zei deze. Als je liefde deelt, wordt ze meer en wordt iedereen er rijker van".

Uit: De verhalen van Liefderijk.

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores?

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Atie Segaar, Primuladuin 3
Telefoon: 521 00 42

Korte terugblik

De zes maanden die mij door de Algemene Kerkenraad zijn toebedeeld, zijn alweer voorbij.

Voor mijzelf was het een goede periode, waarin ik met veel voldoening mijn steentje heb kunnen bijdragen, door

- in een aantal vieringen voor te gaan;
- samen met Maja en Marlène vorm te geven aan het Samen aan Tafelproject;
- aanwezig te zijn bij "een goed gesprek";
- Inge terzijde te staan waar dat wenselijk of noodzakelijk was;
- hier en daar aan te schuiven in het kerkelijk overleg.

De meeste tijd werd echter besteed aan pastorale bezoeken en gesprekken. Naast de persoonlijke aandacht was er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de situatie waarin onze geloofsgemeenschap zich momenteel bevindt. Het werden heel bijzondere en verschillende ontmoetingen met

meer en minder bekende leden van onze geloofsgemeenschap.
Wat mij het meest bijblijft is de warmte waarmee ik door u werd ontvangen, maar ook uw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap en alle waardering voor de voorgangers en leden van de geloofsgemeenschap die de vieringen en de activiteiten in de Regenboog gaande weten te houden. Aan de ene kant roepen de ontwikkelingen veel emotie op; tegelijk is er het besef dat we niet de enige parochie of wijkgemeente zijn die getroffen wordt door de nieuwe richtlijnen op het gebied van de eucharistie en communievieringen, de krimp van de kerkbetrokkenheid en de toenemende vergrijzing. Heel nuchter werd meermaals geconstateerd dat als het op een gegeven moment niet meer kan het –hoe jammer ook– dan ook echt niet meer kan.
Gelukkig is het nog niet zover en hebben we met elkaar de gelegenheid om onder ogen te zien welke ontwikkelingen zich voordoen en zich de komende jaren voor zullen doen en hoe we die al dan niet het hoofd kunnen bieden. Binnen de geloofsgemeenschap blijkt er heel wat betrokkenheid, expertise en bereidheid te zijn om met elkaar zo lang en zo goed mogelijk te fungeren als ontmoetingsplaats voor gelovigen in de Merenwijk en ieder die zich bij ons betrokken voelt.

Van de onderwerpen die in de gespreksronde op tafel kwamen is een overzicht gemaakt, dat voor ieder lid van de geloofsgemeenschap beschikbaar is. Dit overzicht geeft aan hoe er in ons midden over een aantal zaken wordt gedacht en het biedt de mogelijkheid om ook zelf te reageren. U vindt deze informatie binnenkort op de informatietafel in de hal. U kunt uw reacties naar mij toesturen.
Een woord van dank aan allen met wie ik in deze maanden mocht samenwerken; voor alle hartelijkheid, warmte en waardering die ik van u mocht ontvangen. Waar nodig zal ik ook de komende tijd beschikbaar zijn om bij te springen in het pastoraat. Zo zullen we elkaar binnen en buiten de vieringen blijven ontmoeten.

Hartelijke groet,
John Boon

Jaarthema Compassie

De eerste middag en avond van ontmoeting rond thema's die te maken hebben met 'wie ben ik en hoe ontmoet ik de ander in mijn leven?' zijn geweest. Geen lezingen, geen

uitgebreide toelichtingen op wat mededogen of medeleven is, maar met elkaar uitwisselen hoe mededogen je kan verrassen, zowel wanneer je het ontvangt als wanneer je het geeft. Wat gebeurt er tussen mensen als hun levens elkaar onverwacht maar heel wezenlijk raken? Dat kan ervaren worden als een geschenk dat je overkomt. In de gesprekken bleek dat de barmhartigheid van de barmhartige Samaritaan vaak meer iets is dat gebeurt, dan een zeer vrome levenshouding die we als opgave ervaren.



De volgende middagen en avonden zijn op: maandagavond 16 december om 20 u en dinsdagmiddag 17 december om 16.00u in het Stiltecentrum in de Regenboog. Deze keer denken we na over het thema 'Verzoening'. Het zou fijn zijn als we

onze gedachten vast lieten gaan over dit thema: zijn we in ons eigen leven wel eens tegen verzoening of onverzoenlijkheid opgelopen? Hebben we er ervaringen mee of is het een begrip dat ver van ons af lijkt te staan?

Fijn als we elkaar rond dit thema kunnen ontmoeten. Als u/je nieuwsgierig bent en het wel eens mee wilt maken: weet u/je van harte welkom.

De volgende data zijn maandagavond 20 januari om 20.00u en dinsdagmiddag 21 januari om 16.00u in de Regenboog.

Inge Smidt, pred.

Bij de vieringen

Zondag 8 december vieren we tweede advent.

In de donkere dagen van december kijken we uit naar licht, de tijd ademt verwachting, verwachting van een kind. En dan wordt er een kind binnengebracht, om gedoopt te worden. Door ouders, die het vol verwachting naar voren brengen om zijn naam te verbinden met die van Jezus Christus. Om zijn leven te bergen in God onze Vader. Dat is een verbond dat een leven lang stand houdt, want Gods trouw is eeuwig en Hij laat niet los de mens om wie Hij zijn hand gevouwen heeft. Het kind, voor wie de doop is aangevraagd is Jim van den Berg, zoon van Arjan en Marjolein

van den Berg en broertje van Emily. Samen met hen en hun familie vieren we het feest dat een kind onze geloofsgemeenschap wordt binnengebracht.

De lezingen van deze zondag zijn echte adventslezingen: zij kijken uit en maken zich klaar. Zoals ouders zich voorbereiden op de komst van een kind zo richten ook de lezingen op een moment dat komen gaat: een moment van vrede? Maar wat is daar voor nodig? Wie zijn wij dat wij vrede in het leven aankunnen? Zo luisteren wij ook naar de prediking van Johannes, die ons oproept inzicht te krijgen in alles wat in ons omgaat. Niet alleen in het goede, maar ook in wat niet zo mooi is. Sla een nieuwe weg in, is zijn advies, zodat het kind van de vrede een plaats kan vinden bij ons als het komt.

Dinsdagavond 24 december begint het kerstfeest. Zoals gebruikelijk hopen we het feest te openen met het kinderkerstfeest. We kijken uit naar een zaal vol kinderen van klein tot groot, met hun ouders, opa's en oma's en familie. Er wordt weer hard gewerkt door onze kinderen, jongeren en mensen van de kindernevendienst om een prachtige kinderkerst te verzorgen.

Om half tien volgt dan de kerstnachtviering. In het koude duister van de winternacht zingen we van licht en warmte, luisteren we naar de oeroude woorden die ons brengen naar een stal, een man en een vrouw, en een kind dat geboren wordt. Tekenen van Gods liefde die onze kou en duisternis doorbreekt en een vlam aansteekt. Klein, onopvallend soms, en dan weer helder en stralend. Een licht waar we soms oog voor hebben en soms niet. Zoals we voor het mysterie van de Eeuwige zelf soms wel oog hebben en soms niet. Ook al welft het geheim van zijn Grootheid en zijn Ontferming zich over ons bestaan zoals de nachtelijke hemel zich over de donkere aarde buigt. Soms, als je ernaar opkijkt, zie je het, soms even.

Mariska van Beusichem dicht over de kerstnacht:

*'de nacht is de tijd van de liefde.
Als de beelden vervagen
en de stemmen verstommen
smelten geliefde en geliefde samen.
Wees op de ontmoeting voorbereid.
Alleen wie waakt in de nacht
zal de engelen horen zingen.
en wie hun woorden gelooft
zal op ongedachte plaatsen
de vrede vinden.'*

Dat we door Gods genade aangeraakt mogen worden als we de geboorte vieren van het kind Jezus en dat zijn vrede en zijn licht ons hart zullen vervullen wanneer we de nacht weer ingaan.

Ds. E.S. Smidt

Rond het ritueel

Het is u niet ontgaan dat we in de Regenboog de afgelopen twee maanden heel druk gezocht hebben of we onze vieringen konden uitbreiden met een 'ander' ritueel. Een woord of gebaar dat voor ons vertrouwd zou worden en dat het ontbreken van de regelmatige viering van de Tafel zou kunnen opvangen. Van te voren hebben we op avonden met de geloofsgemeenschap overlegd hoe we dit moesten aanpakken en we gingen enthousiast van start.

Al doende bleek echter dat de leegte van het ontbreken van een sacrament niet zomaar opgevuld kon worden met iets nieuws. Een sacrament bovendien dat zo'n 2000 jaar de tijd heeft gehad om in te slijten en eigen te worden. Uit de evaluaties bleek dat alles wat brood was verwees naar het lichaam van Christus uit de Tafelviering, wat we er ook bij zeiden, deden of ermee bedoelden.

Gelukkig hebben we evaluaties in overvloed gekregen. Daaruit blijkt de kracht van de geloofsgemeenschap. Met grote inzet hebben veel aanwezigen zondag na zondag hun bevindingen op papier gezet. Als leden van de geloofsgemeenschap hebt u het zoeken naar andere vormen begeleid, getoetst en beproefd. Heel welwillend, diepgravend soms, en kritisch klonken de stemmen uit de geloofsgemeenschap, waarmee u in deze ingewikkelde zaak meedenkt.

Over de meeste vormen, die langs gekomen zijn, hebt u positieve feedback gegeven: u zag er het goede in. Wat ons opviel, was dat steeds vaker daarop het commentaar volgde dat we 'misschien geen ander ritueel nodig hebben; dat vieringen genoeg inhoud hebben zonder extra rituelen'.

Nu is het tijd om de rust voorlopig terug te laten keren. De komende vieringen zullen 'gewoon' gevierd worden, waarbij we op 8-12 doop hebben, waarbij op 15-12 Ad van der Helm de Eucharistie met ons zal vieren en waarbij op 22-12 Henk Schouten ook een dienst met Tafelviering zal leiden. Op 24-12 vieren we het Avondmaal in de Kerstnachtdienst en op 25-12 de Eucharistie in de Kerstdagdienst.

Ondertussen nemen de commissie 'anders vieren' in overleg met het bisdom, de AKM, het

vicariaat en de wijkkerkenraad de tijd om de bevindingen van de afgelopen maanden te wegen, en verder onderzoek te doen. Zodra er voorstellen komen uit deze hoek, zullen we u op de hoogte stellen zodat u ook dan weer met ons mee kunt denken.

Maar op dit moment lijkt het ons belangrijk op adem te komen en de advent in te kunnen gaan.

Uiteindelijk blijkt zo'n periode van experimenteren behoorlijk zwaar te zijn voor een geloofsgemeenschap. Het zal goed zijn een paar 'gewone' weken in te gaan en gewoon Regenboog in de advent en kerst te zijn. We hopen u in de vieringen te ontmoeten om samen uit te kijken naar het kind van de verwachting.

Namens de commissie 'anders vieren'
Marlene Falke-de Hoogh, en Inge Smidt

Bemoediging en aanmoediging



Op 17 november jl. applaudisseerden de aanwezigen spontaan aan het eind van de zondagse viering als reactie op de bemoedigende woorden die Marianne Hoogervorst, (pastoraal werkster) die vooring, tot hen richtte. Ze haalde daarbij de woorden aan van iemand die ze goed kende en die haar eigen situatie als volgt omschreef: "Ik heb last van groei-pijn. Ik moet het oude hoe pijnlijk en hoe vertrouwd tegelijk loslaten om het nieuwe tegemoet te gaan." Marianne vervolgde: "Ook jullie als Oecumenische Geloofsgemeenschap voelen groei-pijn. Jullie moeten ook het oude en vertrouwde loslaten en op zoek gaan naar nieuwe wegen. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Blijf elkaar vasthouden en blijf komen, want dan kunnen we zoeken naar die nieuwe wegen. Ik wens u sterkte met de groei-pijn, maar ga door!"

Edo Elstak

Kerstsamenzang

Volgens een onbevestigd bericht, wordt het lied Stille Nacht door de katholieke geestelijkheid verboden. Maar in de Merenwijk mag het nog wel gezongen worden. Sterker nog: dit aloude kerstlied zal samen met andere overbekende liederen de hoofdzaak zijn van de kerstsamenzang op 22 december. Alle Merenwijkers die graag zingen zijn daarbij uitgenodigd.

Het initiatief ligt zoals andere jaren bij enkele leden van het Regenboogkoor. Het koor brengt daarom ter afwisseling enkele mooie liederen voor koor en er zijn ook korte teksten tussendoor, maar het hoofddaccent ligt op de samen-zang van liederen als Nu zijt welkome, Er is een roos ontloken en Ere zij God.

De samen-zang wordt gehouden op zondag 22 december om 19.00 uur in de Regenboog. De toegang is gratis.

Arie Korteweg

Kinderkerstfeest

Op 24 december 2013 vieren we om 18.00 uur een kinderkerstviering in de Regenboog! De kinderen van de Regenboog hebben al weken ijverig gerepeteerd. Ze verheugen zich als jullie komen, om te horen en te zien hoe zij het kerstverhaal spelen en zingen. Wie graag mee wil helpen met de organisatie, kan zich opgeven bij Karin van Dorsselaer, tel. 5124379, of per e-mail: karin@super-script.nl

Barbara Heubeck



Driekoningen



Op 5 januari 2014 vieren we Driekoningen in de kindernevendienst. Daarom mogen alle kinderen verkleed als koningen of als "wijze uit het oosten" naar de dienst komen. Begin 10.00 uur. Dan gaan we samen op zoek naar de nieuwgeboren koning. Gods ster wijst ons de weg.

Barbara Heubeck

Nieuwjaarsborrel

Zondag 5 januari is het de eerste zondag van het nieuwe jaar 2014, en tevens het feest van Driekoningen. Daar willen we wat extra aandacht aan besteden.

Na de viering maken we het extra gezellig met koffie en driekoningenkoek, gevolgd door een glaasje om samen op het nieuwe jaar te toosten.

U bent allen van harte welkom.

Ingrid Weitenberg, voorz. AKM

Uit de AKM...

In de novembervergadering heeft de AKM uitgebreid van gedachten gewisseld over de zondagse vieringen. Het experimenteren met nieuwe vormen heeft veel mensen in beweging gebracht maar ook veel onrust teweeg gebracht. Het wordt tijd dat er een definitieve vorm gekozen wordt. De commissie 'anders vieren' hoopt in januari zover te zijn.

Buiten de 'eigen' veranderingen zijn ook de moederkerken in beweging. In de PGL is een beleidsplan voor de komende 4 jaren vastgesteld en aangenomen. U bent daar op andere plaatsen uitgebreid over geïnformeerd. De consequenties voor de Merenwijk zijn

aanzienlijk: we zullen alle zeilen bij moeten zetten om de halve predikantsplaats die we nu nog hebben ook voor de toekomst veilig te stellen. Een hogere opbrengst van de Aktie Kerkbalans kan daarbij helpen (zie ook oproep elders in dit Bulletin), maar ook het bezoekersaantal van de vieringen, en ook het aantal dopen, belijdenissen, huwelijken en uitvaarten is van belang, net zoals catechese en verdiepende activiteiten. Verder streeft de AKM naar meer transparantie op financieel gebied wat betreft kerkgebouwen, personeel en andere kosten.

De AKM wil het huidige Liedboek der Kerken gaan vervangen door het Nieuwe Liedboek. Het staat vol prachtige liederen uit verschillende tradities en veel mensen zullen dan ook graag de bundel voor zichzelf willen kopen. De AKM moedigt dat ten eerste aan en hoopt dat u dan op zondag uw eigen exemplaar meeneemt naar de Regenboog. In de hal ligt een lijst. Daarop kunt u aangeven of u via de Regenboog een eigen exemplaar van het Nieuwe Liedboek wilt bestellen (standaard uitgave EURO 25,-, luxe uitgave EURO 40,-) of dat u er zelf een aanschaft (of al hebt aangeschaft). Als veel mensen een eigen exemplaar kopen of bestellen, hoeft de AKM er minder aan te schaffen voor algemeen gebruik. In januari gaan we de Nieuwe Liedboeken bestellen.

Van 18 – 25 januari is het de 'Week van de Eenheid', een week waarin over de gehele wereld wordt gebeden voor de eenheid van de christenen. Als oecumenische geloofsgemeenschap willen we daar een bijdrage aan leveren. We willen dat doen in de vorm van een speciale gebedsdienst op een avond in die week. Op dit moment zijn de exacte datum en tijd nog niet bekend. Bericht hierover komt op de weekagenda en website van de Regenboog.

Ingrid Weitenberg, voorz. AKM

Wij willen u iets vragen

De Kerkbalans staat weer voor de deur. Wij hebben binnen onze Geloofsgemeenschap een historie, dat veel leden ieder jaar opnieuw hun kerkelijke bijdrage betalen. Dat waarderen wij zeer en daar zijn wij ook blij mee. Hun gift is dragend voor de geloofsgemeenschap

Indien u de Regenboog een warm hart toedraagt, geef vanuit uw hart en weet dat aantallen gevers en de hoogte van de kerkelijke bijdrage een factor is die meetelt.

De Algemene Kerkelijke Merenwijkraad



KERK  BALANS 2014



“Wat is de kerk jou waard?”

Zoals ieder jaar krijgt u, namens uw kerk, in januari weer een envelop aangeboden met het verzoek om mee te doen met de Actie Kerkbalans.

Wat wordt er zoal betaald van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans?

Heel veel, zoals de kosten voor de zondagse dienst, salarissen van beroepskrachten, onderhoud van de kerkgebouwen, verwarming en verlichting.

De enveloppen worden vanaf maandag 13 januari bij u thuis bezorgd en uiterlijk dinsdag 21 januari weer opgehaald. Dezelfde avond worden de toegezegde bedragen opgeteld, zodat 's avonds de voorlopige totaalstand per kerk (RK of PGL) bekend gemaakt kan worden.

Tot slot

Misschien heeft u altijd al wel iets extra's voor uw kerk willen doen, maar wilt u niet te veel gebonden zijn. Loper worden voor de Actie Kerkbalans is dan een goede mogelijkheid. Alleen in bovenvermelde periode kost het u wat tijd.

U kunt zich aanmelden bij Bettie Landkroon:
jenb.landkroon@kpnmail.nl,
telefoonnummer 071-5211627.

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans
Elly Visser

Opbrengsten collecten oktober-november 2013

Datum	1 ^e mandje	2 ^e mandje	Kinderneven- dienst	Bestemming 2 ^e mandje
6-okt	€ 217,26	€ 222,01		Kinder Wereldmissiedag
13-okt	€ 165,80	€ 251,01		Kerk en Israël
20-okt	€ 178,19	€ 111,51		Missiezondag
27-okt	€ 94,50	€ 75,02	€ 14,90	Kerk in Actie Najaarszending
3-nov	€ 206,95	€ 189,34	€ 1,50	Willebrodsvereniging / Raad van Kerken
10-nov	€ 175,70	€ 110,10	€ 4,60	Radboudzondag
17-nov	€ 84,10	€ 111,90	€ 4,60	Diaconie

Opbrengst extra collecte op 10 november voor de Filipijnen: €274,20
Ontvangen via ds. Smidt een bedrag van €50 als gift voor de Regenboog.

Regenboogkoor zingt al 41 jaar de sterren van de hemel



Regenboogzondag: Het Regenboogkoor olv dirigent Peter Scheele met aan het orgel Wilfred van de Wal

De taak van het Regenboogkoor is het ondersteunen van de zang van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de zondagse vieringen en assistentie bij bijzondere vieringen als huwelijken en uitvaarten. Afgelopen Regenboogzondag en Allerzielen hebben we nog kunnen horen hoe hun zang deze speciale vieringen luister hebben bijgezet. In de loop van de tijd heeft het koor ook haar vleugels uitgeslagen naar het terrein van ziekenhuizen zoals het LUMC en verzorgingshuizen zoals Leythenrode. De ontwikkeling van het koor had sterk te maken met de dirigenten die het in de loop van de tijd hebben begeleid en die de geschiedenis van het Regenboogkoor in verschillende periodes hebben verdeeld. Met zes leden van het Regenboogkoor praat ik over de kleurrijke geschiedenis van het koor en hun eigen ervaringen.

In het begin van de oprichting van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Merenwijk werden de diensten gehouden in een keet op het bouwterrein vóór de Arendshorst. Elke zondag droeg Jan van Well geholpen door een bereidwillige jongen het orgeltje de houten keet binnen. Er had zich een klein koortje gevormd onder leiding van Theo van der Heijden. Tiny Lagerberg maakte daar deel van uit en niet lang daarna ook Willy de Knecht.

Theo van der Heijden speelde orgel en piano en viool en zong. Hij was een tenor. Er was geen plek om te oefenen en daarom waren de repetities bij hem thuis. De verhuizing van de Oecumenische Geloofsgemeenschap van de keet naar de Aula van de basisschool aan het Valkenpad op 15 oktober 1972 werd

uitgekozen als de officiële datum van de oprichting van het Regenboogkoor. Theo was een zeer bescheiden man die zijn kunnen in dienst stelde van de geloofsgemeenschap. Op een gegeven moment gaf hij aan zich terug te willen trekken om het Regenboogkoor met een bevoegde dirigent de gelegenheid te geven nog meer uit zichzelf te halen. Theo bleef als koorlid in het Regenboogkoor meezingen tot zijn verhuizing naar Veenendaal.

Meneer van der Plas

De leiding van het Regenboogkoor werd overgenomen door meneer van der Plas. Hij woonde in de Merenwijk. Er werd gezocht naar een permanente opvolger en die kwam er in 1977 in de persoon van Charles Perquin.

Charles Perquin

Marianne Veenman kende Charles goed en bracht hem in contact met de Regenboog. Tiny Lagerberg kan zich nog het lied herinneren dat hij dirigeerde bij zijn introductie. Het was het meerstemmige lied: "Loof de Heer al wat gemaakt is, prijst zijn Naam". Het koor vond het prachtig en stemde in met zijn benoeming. Charles was zeer muzikaal. Hij wist wat hij met het koor wilde en had ook een idee wat het koor aankon. Hij bewerkte liederen en vereenvoudigde stempartijen zodat het koor deze goed kon zingen. Hij had geen zangachtergrond en zong ook niet voor. Onder leiding van Charles groeide het aantal koorleden. Het koor zong naast de liederen uit het Liedboek en de Randstadbundel (wat later de bundel Gezangen voor Liturgie werd) ook muziek van bekende componisten. Het koor heeft in de loop van de tijd rond de 500 liederen verzameld. In 1993 kreeg het koor een bestuur in verband met een reis naar Polen. Daarvoor moest van alles georganiseerd worden. Charles had moeite met het bestuur. Zijn opvatting was: "Zodra je een bestuur gaat vormen in een koor, creëer je een tegenstelling tussen de dirigent en het koor". Uiteindelijk kwam het door het verschil in zienswijze tussen Charles en het Bestuur dat Charles vertrok. Met hem gingen een zestal sympathisanten uit het koor, maar de meeste kwamen in de loop van de tijd terug.

Marja Goudzwaard was in 1993 dirigente van het kinderkoor "De Regenboogjes". Zij werd door de AKM gevraagd na het vertrek van Charles Perquin het Regenboogkoor te dirigeren vanaf de paastijd tot en met de zomer van 1993. De AKM besloot het kinderkoor op te heffen, omdat in die tijd naast het Regenboogkoor en het kinderkoor er ook nog een

jongerenkoor was. De Regenboog kon dat financieel niet meer trekken. Marja heeft dat heel jammer gevonden. Ze werd door de AKM gevraagd vaste dirigent te worden van het Regenboogkoor. Er was een onmiddellijke klik tussen haar en de koorleden. Marja was een dirigente die vertrouwen had in de zangers en zangeressen van het koor en ze vond niet gauw dat iets te moeilijk voor hen was. Hoofdtak van het Regenboogkoor was de ondersteuning van de samenzang in de vieringen, maar er bleek ruimte voor meer. Het koor zong voor in de kerstavondzang die jaarlijks werd georganiseerd door Koos en Jos Huisman. Marja was dirigente van meerdere koren en de koren samen waren te horen in de indrukwekkende uitvoering van The Promise of Christmas. Het koor zong ook twee keer per jaar in het LUMC en in verzorgingshuizen zoals Leythenrode in Leiderdorp. Toen het koor via het Fonds 1818, een fonds dat culturele initiatieven steunt, een vergoeding kreeg voor een viertal optredens per jaar in verzorgingshuizen, maakte het koor van die gelegenheid gebruik en paste haar repertoire enigszins aan. In Marja's tijd werd uit het koor een kleine liturgiecommissie gekozen die nu nog bestaat, bestaande uit: Tiny Lagerberg, Maria Machaj, Wil Sluiter en Arie Korteweg om samen met de voorganger de zondagse viering voor te bereiden. Vooraf verdiepen de leden zich in de lezingen van de zondag en de liederen die daar bij passen. Dan volgt een bespreking met de voorganger en worden de liederen aan de dirigent voorgelegd. In de zomer 2012 na een voorval op een scratchdag in de Regenboog waar Marja de leiding van had, besloot ze als dirigente te vertrekken. Haar vertrek kwam voor het Regenboogkoor als een schok. Het 40-jarig jubileum van het koor werd vervroegd gevierd. Ook nu gingen er koorleden weg. De leden die achterbleven misten Marja node.

Cor Ressler

Cor Ressler was jaren geleden organist in de Regenboog en hij is de vader van een van onze huidige organisten Frank Ressler. Op verzoek van Tiny Lagerberg kwam hij het koor te hulp en hield het zo bij elkaar terwijl de AKM naar een nieuwe dirigent op zoek ging. Voor veel leden uit de gemeenschap was het vertrouwd Cor Ressler weer in hun midden te zien.

Peter Scheele

Begin 2013 werd Peter Scheele dirigent van het Regenboogkoor. Nu had het Regenboogkoor een dirigent met een klassieke zangopleiding. Peter heeft zich de afgelopen

tijd vooral toegelegd op de stemvorming van de koorleden. Dat is het koor ten goede gekomen. Mede dankzij het lobbyen van Schelte Zeilstra de voorzitter van het koor meldden zich nieuwe leden uit de geloofsgemeenschap aan. Er zijn nu 31 koorleden waaronder 13 sopranen, 8 alten, 5 tenoren en 5 bassen, waarmee meteen

gezegd mag worden dat de mannenstemmen ondervertegenwoordigd zijn. Een uitnodiging is hier op zijn plaats aan goedgestemde heren uit onze geloofsgemeenschap - die in dit fijne koor willen meezingen en zich onder leiding van Peter Scheele verder willen bekwamen in het zingen - om zich aan te melden!



foto vlnr: Alie Zeilstra; Susanne van den Burgh; Wilfred v.d. Wal; Willy de Knecht; Tiny Lagerberg; Arie Korteweg

Enkele koorleden aan het woord:

Tiny Lagerberg

Ik hoorde bij het kleine zanggroepje dat begonnen is in de houten keet. Van jongsaf aan heb ik al gezongen. Ik heb op een operettekoor gezeten. Voor ik in de Regenboog kwam, was ik jarenlang lid van het koor van de Josephkerk. Ik herinner me nog het moment dat we van de houten keet naar de Aula van de basisschool aan het Valkenpad verhuisden. We hebben toen voor het eerst een meerstemmig lied gezongen: "Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap". Zo voelde we ons ook als kleine oecumenische geloofsgemeenschap. Uit de ballingschap van de keet, maar nog niet helemaal naar onze plaats: naar onze eigen kerk. In het begin hadden de katholieken moeite met de protestante liederen en omgekeerd was dat ook zo. Ik ben van katholieke huize, maar na veertig jaar ken ik veel liederen uit het Liedboek uit mijn hoofd. Er is nu een nieuw Liedboek en daar staan 87 liederen van Huub Oosterhuis in. Het oude Liedboek had er 13. Ik houd zoveel van zingen, dat ik thuis gewoon doorzing. Ik vind het heerlijk lid te zijn van het Regenboogkoor en mijn geloof vorm te geven in de liederen die wij zingen.

Willy de Knecht

Ik heb voor mijn huwelijk met Tiny op kantoor gezeten bij een machinefabriek. Tiny werkte op personeelszaken en ik op de administratie. In de eerste viering in de Aula van de school was Tiny lector. Ik had haar al 20 jaar niet meer gesproken. Door de drukte zag ik haar niet, maar ik hoorde haar stem. Na de viering ben ik naar haar op zoek gegaan. Ze vertelde me over het nieuwe zanggroepje en vroeg me mee te doen en dat heb ik gedaan. Ik voel en beleef van binnen wat ik in een lied zing. Het brengt me heel dicht bij mezelf en bij God. Ik moet natuurlijk wel zorgen dat ik bij de les blijf, want we zingen voor de gemeenschap, maar wat ik zing, komt uit hoofd en hart.

Wilfred van de Wal

Sinds 1986 ben ik als vaste begeleider verbonden aan het Regenboogkoor. Eigenlijk ben ik geen koorlid, want ik zing niet. Ik ben wel onderdeel van het koor, maar heb een speciale positie. Aanvankelijk waren alle organisten vrijwilliger. John Boon wist dat organisten feitelijk betaald dienden te worden en sindsdien krijgen de organisten € 25,00 per viering. Organist zijn van een koor houdt veel meer in dan alleen spelen in de viering. Ik ben

bij alle repetities en het koor kan rekenen op mijn muzikale en andere hulp waar nodig. De koorleden hebben een nauwe betrokkenheid met de tekst die ze zingen. Als ik speel, dan zie ik de tekst nauwelijks, maar als ik de liederen uittyp voor het koor, dan verdiep ik me wel in de teksten. De muziek doet me veel. Het doet me goed die over te brengen op de geloofsgemeenschap en te merken, dat de muziek ook aankomt.

Arie Korteweg

Ik ben in 1988 in de Merenwijk komen wonen en ben sinds 1989 lid van het Regenboogkoor. In mijn vorige woonplaatsen was ik ook lid van een koor. Ik zing met veel plezier al jaren in het Regenboogkoor mee. Ook als ons koor niet zingt, kom ik naar de viering. Muziek brengt me in vervoering. Door de muziek wordt er niet alleen een beroep gedaan op het verstand, maar de inhoud van de viering wordt door de muziek verbonden met het gevoel. Naast de zondagse vieringen is het belangrijk dat het Regenboogkoor zingt in de rouwdiensten. Ook al is de overledene een totaal onbekende, dan bied je de familie toch iets belangrijks aan. Familieleden zijn vaak te geëmotioneerd om te zingen, of kennen de gezangen niet.

Susanne van den Burgh

In november 2001 ben ik bij het Regenboogkoor gekomen. Ik kende Marja Goudzwaard al een lange tijd. Wij hebben toen onze kinderen klein waren dicht bij elkaar gewoond in de Mors. Zij werd dirigente van het Regenboogkoor en zei: "Kom toch ook meezingen", maar ik had er nooit tijd voor. In 1974 ben ik naar de Merenwijk verhuisd. Dat was al een stap dichterbij. Uiteindelijk is het er toch van gekomen. Mijn man Jan is ook lid van het koor. Ik kan Marja nog vreselijk missen. Toen Peter Scheele onze dirigent werd, vroegen Jan en ik ons af: "Gaan we het met hem ook zo prettig vinden?" Een nieuwe dirigent moet natuurlijk een kans krijgen. Het gaat nu ook heel fijn met Peter. In de viering beleef ik de teksten sterk mee. Als kind heb ik niet alle woorden begrepen, maar al zingende is mij veel meer duidelijk geworden.

Alie Zeilstra

Sinds begin 2013 ben ik bij het koor. Ik dacht misschien kan ik met mijn stem een bijdrage aan de gemeenschap leveren door mee te zingen in het Regenboogkoor. Ik kom uit een zingende familie. Mijn man Schelte die al jaren in het koor zingt, heeft me al eerder gevraagd mee te gaan. Ik beschouwde het Regenboogkoor als een activiteit van mijn man en daar wilde ik me niet in mengen. Andere

koorleden hebben me ook gevraagd lid te worden en zo is het er toch van gekomen. Als ik mooie woorden zing, dan doet het me wat. Het versterkt mijn geloof. We brengen de teksten op muziek op de mensen over en die kunnen er op hun beurt door geraakt worden. Door het zingen in het koor ben ik me veel bewuster geworden van wat ik zing en het doet me heel goed. Ik heb onder geen andere dirigent gezongen dan Peter en ik vind dat hij het heel goed doet. Hij geeft me vertrouwen in het zingen.

Het Regenboogkoor trekt er ook op uit voor hun tweejaarlijkse uitje. Zo reisden ze naar Giethoorn, naar Oudewater/Haastrecht, ze waren in Makkum en Delft en gingen op bezoek bij Jan van Well in Uden. Ze deden Maastricht aan en gingen zelfs de grens met België over. Die uitjes zijn welverdiend en de koorleden waarderen deze dan ook zeer.

Interview Frances Verhaar

Foto's: Frans Voets en Frances Verhaar



Nog maar een week of wat en het is weer december, voor veel mensen een feestmaand. Immers op 5 december het Sinterklaasfeest en op 25 en 26 december het Kerstfeest. Een maand vol sfeer, waarbij velen anderen een plezier willen doen met een leuk, aardig, fijn, etc. cadeau.

Ook wij, de werkgroep MOV/ZWO, willen ons inzetten om twee goede doelen een leuk cadeau te bezorgen, meer in het bijzonder een leuk bedrag, waarmee men weer wat vooruit kan.

Zoals al eerder aangekondigd, gaan wij dit doen door middel van een gezellige sfeervolle Kerstmarkt, die zal worden gehouden op zaterdag 14 december a.s. in de Regenboog van 10.00u tot 15.00u.

Wij hopen op veel bezoekers, maar ook op veel bijdragen in de vorm van leuke, mooie,

fijne en bijzondere Kerstspullen, die u zelf niet meer zo interessant of leuk vindt, maar dat wel nog zouden kunnen zijn voor andere mensen. Ook zijn welkom de er nog goed uitziende snuisterijen, de CD's, DVD's, bijouerie, speelgoed, boeken, kortom alles wat leuk is en aantrekkelijk om te worden verkocht voor het goede doel.

U kunt deze spullen inleveren op donderdag 12 dec. van 19.00u tot 20.00u en op vrijdag 13 dec. tussen 18.00 en 20.30u.

De leden van de werkgroep zullen er dan zijn om uw spulletjes in ontvangst te nemen. Dus lieve mensen, kijk eens in de kast, op zolder, in de berging of waar dan ook in huis of er nog iets is, dat in aanmerking komt en bezorg het op de genoemde tijd bij ons in de Regenboog. Wij zijn daar absoluut heel blij mee, want u begrijpt: zonder spullen beginnen we natuurlijk niks en dus gaan wij uit van de solidariteit van de mensen in de Regenboog en hopen wij op uw aller medewerking.

En verder nodigen wij iedereen van ganser harte uit om met het gezin, met vrienden, met familie of kennissen op zaterdag 14 december naar de Regenboog te komen voor onze Kerstmarkt ten bate van het goede doel.

Zegt het voort en nodig gewoon iedereen uit. Het wordt zeker gezellig. Natuurlijk is er koffie met vanzelfsprekend iets lekkers daarbij. Of u kunt genieten van een heerlijke kop soep, er zal sfeervolle muziek zijn. Kortom alles wat nodig is om de markt tot een gezellige happening te maken, waarbij alle mensen het naar hun zin zullen hebben, zich thuis voelen en met tenslotte een naar wij hopen daverend resultaat.

Hoe meer zielen hoe meer vreugde en hoe meer mensen de Markt bezoeken des te meer wij zullen kunnen betekenen voor onze beoogde goede doelen.

Hierover wordt u zodra mogelijk geïnformeerd, hetzij al voordat wij 14 december van start gaan dan wel op de Kerstmarkt zelf.

Daarom tot slot nogmaals: komt u op 14 dec. a.s. naar de Regenboog, geniet van de gezelligheid, koop een leuk cadeau en help mee de goede doelen een fijne Kerst te bezorgen.

Namens de werkgroep MOV/ZWO alvast bedankt voor Uw bijdrage in welke vorm dan ook.

Ines Voets-van Kampen

Jongvolwassenen en jonge gezinnen

De kerstbijeenkomst van de jongvolwassenen is op maandag 9 december bij Wander en Djoeke.

Vind je het leuk om er ook bij te zijn? Neem dan contact op met wander_gubler@hotmail.com.

De jonge gezinnen hopen voor de kerst bij elkaar te komen op dinsdag 17 december.

Voel je je daartoe aangetrokken, neem dan contact op met janpascal@vanbest.org.

Rozenkring start een nieuwe serie gesprekken over Franciscus van Assisi

De Rozenkring is een enthousiaste gespreksgroep die maandelijks (iedere derde maandagavond van de maand) bijeenkomt bij een van de leden thuis. Meestal vormt een actueel boek de leidraad voor een serie gesprekken. Op 16 december wordt gestart met een nieuw boek: "Franciscus, de weg van eenvoud" geschreven door Hein Stufkens.

Het boek is een bewerkte uitgave van het in 2000 uitgegeven werk van de auteur 'Het zeventvoudige pad van Franciscus van Assisi'. Dat boek wijkt qua inhoud weinig af van de huidige uitgave. Het gaat onder andere over het sobere leven van Franciscus (circa 1181-1226), de stichting van de Franciscaanse orde, zijn prediking van de armoede, zijn preek tot de vogels, zijn zonnelied en uiteindelijk zijn heiligverklaring in 1228, twee jaar na zijn dood. De auteur, filosoof en dichter, die woont en werkt in het franciscaans geïntendeerde bezinningscentrum in Cadzand, legt aan het begin en einde van het boek verbanden tussen de huidige paus en Sint Franciscus.

Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met Dick Rijken, tel 5216606





Het striptapijt van Elia

een workshop met kinderen

Op zondag 6 oktober was het weer zover: Regenboogzondag!

Na de kindernevendienst en een kleine pauze hadden wij ruim een uur de tijd om gemeenschappelijk aan de "Weg van Elia in een stripverhaal" te schilderen. De kinderen die op deze zondag in de kerk waren, schilderden een lang en groot striptapijt. Zij kleurden, schilderden en verzonnen teksten op een heel groot doek. Alles rond het spannende levensverhaal van Elia, dat zij al eerder in hun dienst gelezen, besproken of gehoord hadden. Het resultaat was voor de kerkbezoeker de afgelopen weken aan de muur van de kerkzaal van de Regenboog te bewonderen.

Hoe was het idee ontstaan? Bij de vraag of ik op deze zondag met de kinderen een creatieve workshop rond de verhalen van Elia wilde begeleiden, kwam ik op eens met het idee van het tapijt van Bayeux.

Dit is een borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, dat de geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066. Hierbij viel Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnen en versloeg hij de Angelsaksische koning Harold. Het tapijt is vernoemd naar de stad Bayeux in Frankrijk en werd vermoedelijk vervaardigd in 1068.

Voor mijn gevoel is dit tapijt een soort eerste stripvorm. Met beelden en geïntegreerde teksten, spreekt het zeer tot de verbeelding. Maar natuurlijk konden wij niet in een uur zo'n lengte vullen! Dus: wat was er wel mogelijk? Ik bereidde een katoenen doek van drie m breed en 70 cm hoog voor, met dank aan het naaiwerk van Hennie Altewischer! Ik verdiepte mij in de Bijbelse teksten van Elia (1 Kon 17-19) en koos vier verhalen: Elia bij de beek Kerit, Elia wekt het dode kind op, Elia met de Baal-aanbidders op de berg Karmel en Gods openbaring aan Elia. Allemaal zeer boeiende verhalen over een fantastische Profeet, en een aanrader om na te lezen! Barbara Heubeck

hielp me bij mijn theologische vragen en gaf ook inhoudelijke goede tips voor de mogelijke beelden. Ook dank aan de ondersteuning van uit de kindernevendienst begeleiders op deze zondag.

Met zwarte stift tekende ik een gedeelte van het beeld voor, anders zouden wij het in een uur niet redden.

En dan was het de taak aan de kinderen. Vol enthousiasme storten ze zich op de verf en de grote en kleine penselen. Wild en blij dansten zij met de verf op het grote doek. Ze tekenden de missende stukken en personen bij, en de oudere jongeren bestudeerden ijverig de bijbel naar uitspraken van de profeet, voor de tekstballonnen.

Mij vervulde het ook met grote blijdschap de kinderen zo verdiept, creatief en gelukkig bezig te zien!



Ik beseftte wat voor een grote schat in de kinderen ligt. Het is het waard hen geregeld een platform voor expressie te bieden – zij het door muziek, beeldende kunst en theater. Dan worden de oude verhalen ook bij hun levendig en kunnen zij genieten van een creatieve tijd met elkaar. En wij volwassenen kunnen veel leren over de spontaniteit in het omgaan met het geloof en hun talenten.

Susannah Vogel-Wöllisch

Reprobericht

U bent gewend dat er iedere maandagmiddag en donderdagmiddag iemand van 13.30 – 14.00 uur in de repro aanwezig is om het drukwerk dat u aanlevert af te drukken. In de praktijk valt op dat je er vaak voor niets zit, dat is zonde van de tijd.

Met ingang van heden is het de bedoeling dat u één van de leden van de repro belt of tijdig een e-mail stuurt dat u drukwerk heeft en voor wanneer het klaar moet zijn! Let wel: deze regels zijn geldig vanaf maandag t/m donderdag. Uitzonderingen daar gelaten.

Met een hartelijke groet,
Cor Kenter - bottel4@gmx.net - tel.: 52 187 64
Louis Boogmans - Louis.boogmans@live.nl – tel.: 52 143 59
Jos Huismans- Vermaas – huismus52@ziggo.nl – tel.: 88 94243 of 06 42 42 35 14

Oproep Leids Kerkblad

Al een aantal jaar verzorg ik de Regenboogpagina's in het Leids Kerkblad, het blad van de Protestantse Gemeente te Leiden. Wie wil deze taak van mij overnemen?

Het blad verschijnt acht keer per jaar. De kopij bestaat uit informatie over activiteiten binnen de Regenboog, verslagen van bijzondere gebeurtenissen of vieringen en andere wetenswaardigheden. Veel van de kopij is afkomstig uit het Bulletin en de weekagenda, en ook de website biedt regelmatig geschikte kopij en foto's. Bovendien is er een groot fotoarchief aanwezig, waaruit geput kan worden. Zelf de kopij schrijven en foto's maken, is natuurlijk ook mogelijk.

Het werk kan geheel vanachter de computer gedaan worden. Het gaat uitsluitend om het aanleveren van de kopij. De lay-out wordt door het Leids Kerkblad verzorgd.

Is dit iets voor u? Neem dan contact op met ondergetekende, via corineknoester@kpnmail.nl of met Joke Langeveld, via jokelangeveld@casema.nl.

Corine Knoester

Diaconale info vanuit de Bakkerij

Boodschappenlijstje voor de Voedselbank

In het Diaconaal Weekend is de Verzamel-Gezond-Actie gestart om eiwitrijke producten in te zamelen voor de Leidse Voedselbank. Met deze eiwitrijke levensmiddelen kan het pakket van de Voedselbank aangevuld worden, zodat er een gezonde maaltijd van gekookt kan worden. De gevraagde producten zijn:

- vis en vlees in blik
- peulvruchten (gedroogd of in blik)
- noten
- houdbare melk
- gedroogde vruchten
- volkoren granen
- zilvervliesrijst
- zonnebloem- of olijfolie
- kruiden

Inleveren kan in De Bakkerij en in verschillende kerken.

Nieuwjaarsontmoeting

Van harte nodigen de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de Rooms Katholieke Diaconie van Leiden u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 17 januari 2014. Dit jaar zal de Nieuwjaarstoespraak, met als onderwerp SamenLeven, gehouden worden door drs. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden.

U bent van harte welkom om met ons het glas te heffen op vrijdag 17 januari van 16.30 – 18.00 uur in De Bakkerij.

Donate a Gift

Nederland Cares regio Zuid-Holland organiseert ook dit jaar weer de kerstactie Donate a Gift. Er worden cadeaus ingezameld voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen in de regio Haaglanden die onder de armoedegrens leven en aangesloten zijn bij de Voedselbank. Op alle mensen in de regio doet Nederland Cares een beroep een cadeau in te leveren voor mensen die het minder breed hebben. Ook in een welvarend land als Nederland zijn er genoeg mensen die, ondanks dat ze zo zuinig mogelijk leven, niet kunnen rondkomen. De actie is nu ook uitgebreid naar Leiden.

Het inleverpunt in Leiden is: Diaconaal Centrum De Bakkerij.

U kunt cadeaus inleveren op 6,7 en 9 t/m 13 december, tussen 10.00 en 16.00 uur.

Warme snertkraam

Op zaterdag 14 december staat de warme snertkraam weer op de Haarlemmerstraat, van 10.00-16.00 uur. Deelnemers van M25 Leiden delen daar samen met dak- en thuislozen erwtensoep uit. Er worden ook door dak- en thuislozen beschilderde kerstballen verkocht voor een goed doel en mutsen, handschoenen en sjaals ingezameld!

Jos Huisman genomineerd voor Co Verhoogprijs 2013



Vrijdagavond 6 december a.s. reikt wethouder Roos van Gelderen de Co Verhoogprijs 2013 uit op het stadhuis te Leiden. Ook dit jaar aandacht voor de Aanmoedigingsprijs voor de jongeren van 18 t/m 27 jaar. De jury hoopt dat de waarde van het vrijwilligerswerk door jong en oud steeds duidelijker wordt.

Voor deze 21^e uitreiking heeft de jury van de Co Verhoogprijs uit de voordrachten zeven genomineerden geselecteerd uit drie categorieën: 1. Maatschappelijk, 2. Cultuur/Educatie/ Natuur/Milieu en 3. Sport/Recreatie.

Jos Huisman dingt mee naar de Co Verhoogprijs in de categorie maatschappelijk.

Elke genomineerde wordt geëerd met een oorkonde, een cadeaubon en bloemen. Elk van de bovengenoemde categorieën levert een winnaar op die nog een aanvullende prijs krijgt. Degene van deze drie winnaars met het hoogste puntenaantal krijgt uit handen van wethouder Roos van Gelderen (Jeugd, Zorg en Welzijn) de Co Verhoogprijs: een bronzen beeldje, gemaakt door Piet de Boer.

De winnaar van de Aanmoedigingsprijs ontvangt eveneens een extra bedrag en een Crystal Award, uitgereikt door Paula Verstelle coördinator van iDoe.

Wij feliciteren Jos Huisman van harte met haar nominatie.

Redactie Bulletin

Kerst met de Zandtovenaar komt naar Alkmaar

Zondagavond 15 december 2013 vindt het televisie-evenement 'Kerst met de Zandtovenaar' plaats op het Waagplein in Alkmaar. Gert van der Vijver vertelt met zijn indrukwekkende zandtekeningen opnieuw het verhaal van de geboorte van Jezus en jonge talenten en gerenommeerde artiesten zingen bekende kerstliedjes. De omroepen KRO en RKK zenden dit evenement uit tijdens de kerstdagen op Zapp en Nederland 1.

De omroepen KRO en RKK en het Nederlands Bijbelgenootschap slaan de handen ineen voor een bijzonder kersevenement voor de hele familie.

Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur Nederlands Bijbelgenootschap zegt: 'Kerst met de Zandtovenaar biedt de unieke kans om de Bijbel dichtbij het hele gezin te brengen. Zowel jonge als oude kijkers worden geraakt door de kracht van de bijbelverhalen. Ze wekken verwondering en bieden de kans om na te praten met het hele gezin. Zo bereiken we op een leuke, passende wijze, jong en oud met de Bijbel.'

Het kerstverhaal in de uitzending komt uit de Bijbel in Gewone Taal, een vertaalproject van het Nederlands Bijbelgenootschap. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in het najaar van 2014.

Tweede editie

Kerst met de Zandtovenaar in Alkmaar is een vervolg op de eerste editie die in 2012 werd gehouden op het Marktplein van Gouda. Deze editie was een groot succes: het evenement gold als het grootste familie-evenement rond Kerst. Daarnaast stemden ruim 800.000 kijkers af op de uitzendingen op Zapp en Nederland 1.

Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem



Speeltjes

Ik houd van nuttige, technische speeltjes. Van het nut van een iPhone of ander soortgelijk apparaat heb ik mezelf nog niet kunnen overtuigen, dus zoiets heb ik niet. Wat ik wel heb, is een navigatiesysteem, Kapten genaamd. Het is speciaal ontwikkeld voor mensen die niet hun ogen, maar hun oren de kost geven, en beschikt dus niet over een scherm. Het apparaatje kan bediend worden door op de apart gevormde knoppen te drukken, of door middel van gesproken opdrachten. Vraag ik Kapten bijvoorbeeld waar ik ben, dan vertelt hij mij waar ik me ongeveer bevind. De functie die ik het meest gebruik, is de vrije navigatie. Daarbij noemt Kapten alle straten, kruisingen en belangrijke voorzieningen, die ik passeer. Hij geeft aan of ik richting noord, oost, zuid, of west loop. Bij het naderen van straten vertelt Kapten op welke positie van de klok zij zich bevinden. Komt er links een straat, dan is dat op 9uur. Een straat recht voor me, bevindt zich op 12 uur. Doordat Kapten de straatnamen en hun positie noemt, merk ik dat ik een beter beeld van de omgeving krijg en dat ik meer bij het geleidewerk van Co betrokken word. Anderzijds leidt het geklets van het apparaat me dusdanig af, dat ik minder alert ben op mijn omgeving. Meestal vertrouw ik dus op Co's routekennis en laat ik Kapten thuis.



Een ander nuttig speeltje is de Penfriend. Dat is een barcodelezer, die gesproken berichten koppelt aan barcodes. De penvormige scanner wordt geleverd met een grote hoeveelheid zelfklevende streepjescodes. Wanneer ik de Penfriend met de punt bij zo'n code houd, kan

ik een berichtje opnemen. Houd ik de scanner nogmaals bij het stickertje, dan speelt het apparaatje de opname af. Op die manier kan ik aan iedere barcode een opname koppelen. Ik plak stickertjes met codes op levensmiddelen en spreek in hoe ze bereid moeten worden. En zo zijn er veel meer handige toepassingen voor de Penfriend.

Het laatste vernuftige apparaatje dat ik mezelf cadeau gedaan heb, is de Colortest. Ik had jaren geleden al een kleurendetector gekocht. Dat apparaatje bleek in bepaalde opzichten echter kleurenblind en noemde donkerblauw vaak zwart en sprak zelfs in niet bestaande termen als donker licht oranje. De Colortest kwijt zich veel beter van zijn taak. Wanneer ik het oog van het apparaatje op een voorwerp druk, krijg ik zeer gedetailleerde informatie over de kleur te horen. Colortest leert me dat er heel veel soorten blauw bestaan, zoals hemelsblauw, staalblauw, nachtblauw en ijsblauw. Waar de oude kleurendetector sprak over blauw en ik dus het idee had dat blauw gewoon blauw was, begrijp ik nu dat het ene blauw het andere niet is. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere kleuren. Verder kan de Colortest vertellen uit welke kleuren een gedetecteerde kleur opgebouwd is en in percentages aangeven hoe helder en hoe verzadigd. Wanneer ik het oog over een voorwerp beweeg, kan ik aan een in hoogte stijgende of dalende toon horen of er een patroon is, of dat het voorwerp overal even helder is. Klinkt de toon laag, dan is een voorwerp niet helder en bijvoorbeeld zwart. Klinkt de toon heel hoog, dan gaat het om een heel helder voorwerp, dat bijvoorbeeld wit is. Tussen die hoogste en laagste toon zit een groot scala aan tonen, waardoor er bij het onderzoeken van een voorwerp met patroon of een beschreven blad, haast een melodie ontstaat.

De colortest kan ook middels akoestische signalen aangeven of het ergens licht of donker is. Wanneer ik alleen thuis ben en wil controleren of ik 's avonds alle lichten heb uitgedaan, loop ik met de detector door het huis. Geeft hij een hoge toon, dan is het nog licht. Is de toon laag, dan is het donker. Ook hier zijn allerlei gradaties mogelijk.

De laatste nuttige optie van de Colortest, is dat hij bankbiljetten kan scannen en de waarde ervan kan weergeven.

Kortom, het is een veelzijdig speeltje. Wie raadt hoeveel het me gekost heeft?

Corine Knoester

Agenda

- Morgengebed: elke woensdag van 09.30 tot 09.45 uur;
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal en kleding: elke eerste donderdag van de maand van 09.00 tot 21.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.

December		
Wo 11	19.30 u	Filmavond
Do 12	19.00-20.00 u	Inleveren spullen Kerstmarkt
Vr 13	18.00-20.30 u	Inleveren spullen Kerstmarkt
Za 14	10.00-15.00 u	Kerstmarkt
Ma 16	20.00 u	Bijeenkomst Compassie
Di 17	16.00 u	Bijeenkomst Compassie
Zo 22	19.30 u	Kerstsamenzang
Januari		
Ma 20	20.00 u	Bijeenkomst Compassie
Di 21	16.00 u	Bijeenkomst Compassie

KLEURPLAAT

