

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 44 nr. 3
apr. - mei 2017

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

<i>Redactioneel</i>	1
<i>Visie</i>	1
<i>Paasgedachte</i>	2
<i>Pasen</i>	2
<i>Herstel eenheid is Reformatie vandaag</i>	3
<i>Medeleven</i>	4
<i>Wekelijkse bloemengroet</i>	4
<i>Bij de vieringen</i>	4
<i>Taizé in de Regenboog</i>	5
<i>Nieuwe Administrator Vicariaat</i>	6
<i>Mag ik me even voorstellen?</i>	6
<i>Hartelijk bedankt!</i>	6
<i>Oproep voor een voorzitter AKM</i>	7
<i>De AKM en de centen</i>	7
<i>Op bezoek bij het Apostolisch Genootschap</i>	8
<i>Poëziemiddag: "Puur natuur"</i>	9
<i>Programma jaarthema "bronnen van geloof"</i>	10
<i>Bijbel en Beeld</i>	10
<i>Leesgroep Tomas Halik</i>	10
<i>Bijeenkomsten jongerengroepen</i>	10
<i>Kom aan tafel</i>	10
<i>Oproep nieuwe litassen</i>	11
<i>Samen Beleven</i>	11
<i>Verslag van de Filmpresentatie</i>	12
<i>Herdenking Jodenvervolging Leiden 2017</i>	13
<i>Maria voor ieder herkenbaar</i>	13
<i>Zie ginds komt de stoomboot</i>	13
<i>Agenda</i>	14
<i>Rooster</i>	15

Visie

De Regenboog is een oecumenische geloofsgemeenschap voor denkers en doeners, voor iedereen die inspiratie en verbinding zoekt.

Vanuit verschillende tradities delen en vieren wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de regenboog.

In De Regenboog ben je welkom met je eigen verhaal en achtergrond.

In de voetsporen van Jezus willen wij verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, mensen in de buurt en de wereld om ons heen

Redactioneel

Voor u ligt het Paasbulletin, dat u, als het goed is, op de dag voor Palmzondag gekregen hebt. De pastores openen met een Paasgedachte en gedicht. Daarna volgt het artikel "Herstel eenheid is Reformatie vandaag". In Bij de Vieringen en het artikeltje over Taizé, leest u over een aantal vieringen dat in de komende periode plaatsvindt. Dat de Regenboog een nieuwe administrator heeft, hebt u in het vorige Bulletin al gelezen. In dit nummer stelt hij zich voor. Chris de Jonge bedankt eenieder die de afscheidsdienst van zijn vader, professor De Jonge, heeft bezocht.

In de oproep die volgt, kunt u lezen dat de AKM dringend op zoek is naar een nieuwe voorzitter. Bert Minne praat u bij over het financiële reilen en zeilen van de Regenboog. Na het verslag van het bezoek dat een aantal leden van de geloofsgemeenschap aan het Apostolisch Genootschap bracht, volgt informatie over diverse activiteiten waaraan u deel kunt nemen. Kinderen kunnen zich aansluiten bij de litassen en/of samen met hun ouders deelnemen aan het nieuwe basiscatechese project.

Dit jaar vindt de herdenking van de Jodenvervolging plaats op zondag 7 mei. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd. Het Bulletin sluit af met het artikel "Maria voor ieder herkenbaar" en de column van Frank, die zich van zijn ondeugende kant laat zien.

De redactie wenst u een gezegend dan wel zalig Pasen



Paasgedachte



Ichthus (Grieks voor 'vis')

*De vis, getrokken door mijn hand
en èven vrij nog van de golven,
zal straks gewist zijn van het strand
en door de grote vloed bedolven.
Maar in het water, dat hem nam
zweemt levende het Monogram.
Geheime trek van tij en maan:
Hij zal op alle kusten staan.*

(uit 'Het levend monogram' 1955, Ida Gerhardt)

Straks vieren we weer Pasen. Het grootste hoogfeest en tegelijk in zijn betekenis het meest verborgen. Want hoe kunnen wij begrijpen wat we zien als een stukje van de hemel werkelijkheid wordt op aarde? Als het leven, dat bij God geborgen is, zichtbaar wordt ná de dood in een tastbaar lichaam? Maar juist de herkenning van de Gekruisigde Meester in deze Levende die de leerlingen kenden en niet kenden, was het begin van een evangelie dat de wereld overging. Verder dan een levend mens dat zou kunnen.

Dat is wat ik herken in dit gedicht van Ida Gerhardt. Een vis, getekend in het zand, bijna uitgewist door een aanrollende golf. Even tijdelijk als een mens, die ook maar is als een bloem die kortstondig bloeit. En toch: als het zand geen tekening meer verraadt, is de vis aanwezig, overal in de zee en zwerft van kust naar kust.

De vis die voor de jonge christenen in de vervolging een geheim teken was. De letters van het Griekse woord vormden de beginletters van een geloofsbelijdenis: **J**ezus **C**hristus, **G**ods **Z**oon, **R**edder.

Onuitroeibaar teken van hun Heer, die in zijn opstanding voor hen teken was: waar wij ook verdwijnen, in God zijn wij, leven wij, zoals Hij leeft.

Ook voor ons is het een beeld dat perspectief kan geven. Er is zoveel dat uitzichtloos is of lijkt. Regelmatig denken mensen: hoe moet het verder? Hoe kan ik verder? Denkend aan de vis die daar onzichtbaar in diepe donkere wateren onuitroeibaar de wereld over zwerft, zien we dan Gods kracht zoals die in de levende Opgestane zichtbaar werd om, onder en door onze wereld zweven. Gericht op toekomst, op Leven.
Gezegende Paasdagen en Zalig Pasen.

Mede namens pastor Marianne Hoogervorst,
Inge Smidt, pred.

Pasen



*Heeft het ons nog iets te zeggen,
't feest van de verrijzenis,
nu, tweeduizend jaren later,
waarin veel veranderd is,
waar het ongelooft, de twijfel
over heel de wereld gaat
en de echtheid van dit wonder
soms zelfs ter discussie staat?*

*Wat heeft ons dit feest te leren
nu er werelden vergaan
en naast onze Triomfator
ook 't geweld is opgestaan?
Is Hij soms voor niets verzezen,
die overwon het kille graf
en ons door Zijn zegevieren
een verheven toekomst gaf?*

*Neen, rol weg de steen der twijfel
die je ziel gevangen heeft
en sta op uit 't bange duister.
Jezus, jouw Verlosser leeft!
Laat als vlammend teken lichten
in je diepste levensstrijd
't woord: 'IK leef en gij zult leven!'
Dat geldt nu en voor altijd!*

Frits Deubel

Herstel eenheid is Reformatie vandaag

Al in 2015 kondigden dr. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland en mgr. Gerard de Korte, toen nog bisschop van Groningen – Leeuwarden tijdens een gesprek voor het Nederlands Dagblad in Hardenberg een gezamenlijke verklaring aan die bij de viering van 500 jaar Reformatie naar buiten zou worden gebracht.



Beide kerkgenootschappen hadden een gezamenlijke werkgroep in het leven geroepen die de verklaring voorbereidde. Het zogenaamde Rome-Reformatie Beraad kwam zaterdag 18 maart met een tekst. Die volgt hieronder.

Uitnodiging aan alle christenen (in Nederland) bij de herdenking van 500 jaar Reformatie.

In 2017 wordt stilgestaan bij vijfhonderd jaar Reformatie. Het zou de eerste keer zijn in de kerkgeschiedenis wanneer alle christenen in gezamenlijkheid de verjaardag van de Reformatie zouden gedenken.

Op weg naar 2017 nodigen wij u uit om samen stil te staan bij de gebeurtenis van de Reformatie, 500 jaar geleden. In oecumenisch verband de Reformatie herdenken betekent niet dat we als christenen verdeeldheid gaan vieren als hoogtepunt of benadrukken als rode draad in de kerkgeschiedenis. In gezamenlijkheid stil staan bij 500 jaar Reformatie kan hand in hand gaan met groeien in eenheid.

In het evangelie van Johannes staat te lezen dat Jezus Christus tot zijn Vader bidt. Hij zegt: 'Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen één zijn, Vader' (Joh. 17, 20-21). De Heer bad op dat moment ook voor ons als christenen in de 21e eeuw. Hij bad heel intens voor onze eenheid.

Stil staan bij 500 jaar Reformatie maakt ons tevens bewust van onze geschiedenis die getekend wordt door verdeeldheid en

verwijdering tussen christenen. Misschien zijn we geneigd te vragen: is het gebed van Christus om eenheid onverhoord gebleven? We mogen echter als christenen een andere toon treffen: God danken voor wat Hij in ons bewaard heeft aan eenheid en verbondenheid.

In kracht van de Geest kan het erkennen van verdeeldheid verbonden worden met bereidheid om als christenen samen te groeien in eenheid, de eenheid die de Heer -ondanks alles- mogelijk maakt, door zijn genade.

Wanneer christenen samen 500 jaar Reformatie gedenken, mag dit vanuit het besef dat zij door de doop allen ledematen zijn van het lichaam van Christus; dat zij dit gemeenschappelijk hebben, zelfs wanneer onderlinge verschillen zichtbaar zijn en sterk worden beleefd.

Spannen wij ons in door gebed en dialoog om de zichtbare eenheid te zoeken, door samen uit te werken wat deze eenheid concreet betekent en te bereiken met de hulp van de Heer?

Wanneer wij in onze samenleving getuigenis afleggen van de levende God en onze band met Jezus Christus verdiepen en versterken, dan is het tevens onze roeping om het leven en de waardigheid van iedere menselijke persoon te behoeden, en onze liefde in Jezus' naam concreet te maken en praktisch (cf Mt. 25).

Laten wij bij een gezamenlijke herdenking van 500 jaar Reformatie de kracht van het evangelie van Jezus Christus hervinden voor een brede kring in onze tijd. Als kerken zijn we samen geroepen in onze seculiere samenleving het evangelie te verkondigen en voor te leven.

We mogen als christenen in gezamenlijkheid getuigen van de barmhartigheid van God in de verkondiging en in de dienst aan de wereld. De geloofwaardigheid van christenen groeit op het moment dat onze eenheid zich verdiept. Laat zo het herstel van de eenheid onze Reformatie van vandaag zijn!

Rome-Reformatie Beraad 500 jaar Reformatie, 18 maart 2017



Bron: www.raadvankerken.nl
(actueel/maart 2017)

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk
Telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Bij de vieringen



Zondag 9 april is het Palmzondag. We hopen natuurlijk weer op een prachtige optocht van de kinderen met hun Palmvasenstokken als ze terugkomen uit de kindernevendienst. Een mooier manier om het thema van de intocht in Jeruzalem zichtbaar te zien worden, is er niet. Zo gaan wij feestelijk de Stille Week binnen.

Vrijdag 14 april

gedenken we met lezingen, liederen en gebeden het lijden van Christus. In stilte komen we binnen, in stilte gaan we weg en in stilte laten we het gebeuren van die laatste dagen tot ons doordringen. 'In



alle eenzaamheid heeft Hij, onze Broeder, de doortocht gemaakt door de duistere nacht naar de morgen van het licht, zonder zijn hemelse Vader los te laten en zonder ons op te geven. Laat zijn zwijgende liefde onze grote woorden overstemmen, laat zijn zachte kracht onze hardheid overwinnen.'(W.R. van der Zee)

Zondag 16 april vieren we het Paasfeest. Na dood en rouw breekt het leven door. De lofzang begint, het nieuwe leven waarin dood nooit meer alleen maar dood zal zijn omdat het licht van God erin is doorgebroken. In deze Paasdienst zullen Anouk en Milou Scherer gedoopt worden, dochters van Ute en Ulli Braig-Scherer. Zij en hun dochters leggen het leven van Anouk en Milou in de doop in Gods hand. En de God die het leven van deze twee meisjes droeg vanaf het begin, bevestigt in hun doop dat zij Zijn geliefde kinderen zijn.

Zondagochtend 7 mei is in de Regenboog

een bijzondere viering, die wordt verzorgd door pianist en kerkmusicus Jan Marten de Vries samen met alt-saxofoniste Mailin



Gruber. De viering gaat over de eerste hoofdstukken van Genesis, de verhalen van de wording van de aarde en de mens. Van de mens die blijkt te kunnen kiezen, nee: *moet* kiezen, want *daarom* is hij mens. Op het moment dat de mens zich die keuzemogelijk-

heid realiseert, is hij het paradijs kwijt. Dat is zijn lot. Het begon allemaal met een appel...

Mailin Gruber studeert jazzsaxofoon aan het Utrechts Conservatorium bij o.m. Toon Roos. Voor haar eerste optreden in Nederland werd zij door pianist Bert van den Brink gevraagd en begeleid.

Jan Marten de Vries studeerde piano, kerkmuziek-koördirectie en compositie aan het Rotterdams Conservatorium. Momenteel studeert hij als eerste voor een master kerkmuziek-piano aan het Utrechts Conservatorium bij jazzpianist Bert van den Brink. Jan Marten schreef tekst en muziek van veel kerkliederen, onder andere in het nieuwe *Liedboek*. Ook schreef hij alle 40 kinderliederen voor de *Samenleesbijbel*.

In deze viering komt niet alleen een aantal van zijn liederen terug, ook jazzstandards vormen een onderdeel. Natuurlijk kan er veel worden meegezongen.

Zondag 21 mei



hopen 5 kinderen hun Kom aan Tafel te doen. Sybren, John, Janne, Mirian en Anouk hebben zich dan verdiept in kernbegrippen van het geloof en in de Tafel van de Heer, zoals we die in de Regenboog vieren. In deze feestelijke dienst zullen zij nu samen met ons, in het midden van de geloofsgemeenschap, deelnemen aan deze Maaltijd.

Ds. Inge Smidt

Taizé in de Regenboog

In de afgelopen jongerenviering/tienerdienst hebben we kennis gemaakt met Taizé, een kloostergemeenschap in Frankrijk waar elk jaar duizenden jongeren uit de hele wereld heen gaan om deel te nemen aan ontmoetingen en gebeden van de broeders. Voor de meeste

jongeren was het een eerste kennismaking met Taizé.

In een korte film zagen we hoe het leven op de heuvel van Taizé drie keer op een dag tot stilstand komt. De klokken roepen op tot het gebed in de kerk. Honderden jongeren uit allerlei landen ter wereld bidden en zingen daar met de broeders van Taizé. Tijdens het gebed is er een Bijbellezing in verschillende talen maar er wordt vooral veel gezongen. De korte liederen worden vaak herhaald en daardoor word je je bewust van wat je zingt. Je kan de woorden langzaam tot je door laten dringen, door mee te zingen of gewoon te luisteren. De liederen stellen je open om naar God te luisteren. In elk gemeenschappelijk gebed is ook een stiltemoment dat een uniek moment is om God te ontmoeten.

In interviews vertellen de jonge bezoekers dat het wennen is om drie keer op een dag naar de kerk te gaan, dat zouden ze thuis nooit doen! Maar al gauw wordt het een moment waar ze naar uitkijken. In het dagelijks leven is het vaak zo druk, in Taizé is er gelegenheid om tot stilstand te komen. In de eerste diensten die de jongeren in Taizé meemaken lijkt de stilte tijdens het gebed eindeloos lang te duren. Je gedachten gaan alle kanten op, je voert een innerlijke discussie met jezelf, stil zitten lukt niet zo goed, wat moet je tijdens die lange minuten.....? Aan stiltes moet je wennen en in het begin is het confronterend en niet makkelijk om zo lang stil te zijn. Maar voor de meeste bezoekers wordt die stilte toch iets om naar uit te kijken. In de stiltes ervaren ze iets van de gemeenschap met God en met anderen, ze kunnen voor even hun zorgen en gedachten los laten en ontdekken dat ze geliefd zijn en zichzelf mogen zijn.



Taizé is meer dan de gebeden, liederen en stilte. Het is voor de jongeren ook een plek van ontmoeting, tijdens de Bijbelstudies en natuurlijk ook 's avonds bij het kampvuur, waar ze heel makkelijk vriendschappen sluiten en

verder praten over de dingen die voor hen belangrijk zijn.

Een aantal van de jongeren uit de Regenboog heeft na het zien van de film wel zin om een keer naar Taizé af te reizen. Er staat voorlopig geen reis gepland, maar we willen hen wel graag de gelegenheid geven om een Taizé-viering mee te maken. Daarom is er op zondag 18 juni een Taizé-viering in de Regenboog. In de komende jongerenvieringen zullen we verder toeleven naar deze viering. Het duurt nog even maar we willen iedereen van harte uitnodigen om op 18 juni bij deze viering aanwezig te zijn en iets van de gemeenschap van Taizé mee te maken.

Marianne Hoogervorst en Bertien Bos

Nieuwe Administrator Vicariaat

Zoals reeds gemeld in het vorige Bulletin, is vicaris Tjeerd Visser per 1 februari door de bisschop benoemd tot Administrator van het RK Vicariaat Merenwijk als opvolger van Ad van der Helm. In deze functie wordt pastoor Visser de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Vicariaat. Zoals bekend is onze geloofsgemeenschap via het Vicariaat verbonden met het bisdom, zoals we via de Wijkkerkenraad verbonden zijn met de Protestantse Gemeente Leiden. In bijgaand stuk stelt pastoor Visser zich zelf voor.

In het laatste Bulletin werd vermeld dat pastoor Visser elke laatste donderdag van de maand zal voorgaan in een eucharistieviering. Dit was helaas niet helemaal correct, want het moet zijn elke vierde donderdag van de maand, de eerste keer donderdag 27 april.

Frans Jagtman
Vice-voorzitter Vicariaat

Mag ik me even voorstellen?



Mijn naam is Tjeerd Visser en ik ben uw nieuwe pastoor. Op 4 oktober 1973 zag ik het licht in Hoek van Holland, gemeente Rotterdam. Na drie jaar verhuisde ik

naar Limburg, waar ik lange tijd gewoond heb. In deze provincie maakte ik kennis met de RK kerk. Tijdens de Paaswake van 1993 ben ik gedoopt en gevormd. Mijn priesteropleiding startte ik datzelfde jaar op Rolduc, het seminarie van het bisdom Roermond, en deze heb ik vervolgd aan de universiteit van Nijmegen waar ik theologie en filosofie heb gestudeerd. Ik ben in 2001 priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Achtereenvolgens heb ik gewerkt in Den Haag en Delft als lid van het pastorale team. In 2012 ben ik pastoor geworden in Dordrecht e.o. in de Theresia van Avila parochie. Sinds 1 juli 2016 ben ik tevens vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam. Ik hoop bij gelegenheid persoonlijk kennis met u te kunnen maken. Mijn werkzaamheden binnen het vicariaat de Merenwijk zullen zich beperken tot het voorgaan in de maandelijkse eucharistieviering. Daarnaast zal ik af en toe aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. Ik zal dus pastoor op afstand zijn. Graag doe ik een beroep op uw gebed. U kunt ook verzekerd zijn van het mijne.

Hartelijke groet,
Tjeerd Visser
Vicaris-generaal

Hartelijk bedankt!



Graag willen wij u heel hartelijk danken voor uw medeleven na het overlijden van Rien de Jonge. Het heeft ons zeer getroffen dat zovelen van u aanwezig waren in de afscheidsdienst op 2 januari in "De Regenboog" en bij het condoleren met zulke warme woorden over hem spraken. Meer dan veertig jaar was hij met uw geloofsgemeenschap verbonden, vanaf de tijd dat Chris en Sylvia in de Merenwijk woonden en hij werd ingeschakeld bij de theologische begeleidingscommissie. Toen hij en Vera zelf in de Merenwijk gingen wonen, werd "De Regenboog" als vanzelfsprekend hun

geestelijk thuis. Dat is zo gebleven, ook toen zij naar Schouwenhove gingen. Na het overlijden van Vera was hij niet meer in staat om de diensten te bezoeken. Maar van uw kant is er alles aan gedaan om de band met hem te koesteren. Uw betrokkenheid in deze laatste periode heeft veel voor hem betekend. Vandaar dat wij nadrukkelijk degenen onder u die hem bezochten, hier nog eens speciaal willen bedanken.

Chris en Sylvia de Jonge, Jet en Ard den Heeten, Anneke en Kees van Klaveren, klein- en achterkleinkinderen

Oproep voor een voorzitter AKM

Zoals bekend stopt onze huidige voorzitter Piet Pouw per 1 oktober met deze functie. Wij hebben via verschillende kanalen mensen benaderd om deze taak op zich te nemen. Dat is tot op heden nog niet gelukt. Het zal duidelijk zijn, dat dit inmiddels een urgent probleem is. Wij doen daarom een dringend beroep op de geloofsgemeenschap.

De AKM is het bepalende bestuursorgaan van de Regenboog, waar zowel protestanten als katholieken zitting in hebben, en daarnaast is er een plek voor iemand, die ongebonden of van de kleine kerken is. De voorzitter heeft de eindverantwoordelijkheid



voor het reilen en zeilen van de kerk en leidt de vergaderingen van de AKM. Hij stemt ook met de andere bestuursorganen (de Stichting Beheer, het Vicariaat, de Wijkkerkenraad en het bestuur van het Regenboogkoor) beleidsvoornemens af. Een plan, waarin verantwoordelijkheden van de verschillende gremia op elkaar worden afgestemd, is in de maak.

Profiel

Wij zoeken iemand die het belang van een kerkgemeenschap in de Merenwijk onderschrijft en beschikt over bestuurlijke ervaring en communicatief vaardig is. De tijdsinvestering voor deze taak beslaat ongeveer 8 uur per week. Veel werk kan thuis worden gedaan.

Voor meer informatie kan je bij de huidige voorzitter van de AKM of één van de andere leden van de AKM terecht.

Wij hopen van harte, dat deze oproep bij iemand een gevoelige snaar zal raken.

Cecile Werner
cluster.omziennaarelkaar@kcregenboog.nl
Ester Korbee-van Hille
secretaris.AKM@kcregenboog.nl

De AKM en de centen



Als een buitenkerkelijke naar de bioscoop gaat voor een film over de Liefde waardoor hij gaat nadenken over zijn relatie met zijn naasten en het Grote Mysterie, dan betaalt hij de volle mep. Maar ga je als gelovige naar de kerk, waardoor je gaat reflecteren over je relaties met anderen en met God, dan betaal je daarvoor minder, omdat je je betalingen aan de Kerkbalans en in de collectemandjes kan aftrekken voor de belasting. Hierdoor is een kerkganger beter af dan een buitenkerkelijke. Waarom die discriminatie? Het antwoord van economen is dat kerken zorgen voor een infrastructuur met positieve externe effecten voor de hele samenleving, inclusief buitenkerkelijken, die andere wegen tot reflectie niet geven.

Externe effecten treden op als je voor je beslissingen uit eigen belang onvoldoende rekening houdt met de effecten er van voor de rest van de samenleving. Dat wil zeggen: bij externe effecten valt je eigen belang niet helemaal samen met het belang van de hele samenleving. Tijdens overwegingen in kerken krijg ik vaak de indruk dat het in het algemeen slecht voor de samenleving is als je alleen aan je eigen belang denkt. Maar economen vinden die stelling overdreven, want meestal vallen beide belangen samen. Bijvoorbeeld, als je trek hebt en een brood koopt, doe je dat alleen

uit eigen belang. En dat is ook het effect voor de hele samenleving, omdat de rest van de samenleving, hier gerepresenteerd door de bakker, er niet op achteruit gaat. De reden is dat je het gezwoeg van de bakker compenseert met de prijs die je hem voor het brood betaalt. Deze redenering geldt voor de meeste activiteiten, ook als er geen geld aan te pas komt.

Maar inderdaad kan alleen aan jezelf denken nadelig zijn voor de rest van de samenleving. Dan zijn de externe effecten negatief. Bijvoorbeeld, wie hard auto rijdt, berekent als zijn eigen belang dat hij eerder op zijn plaats van bestemming is, maar hij vergeet de schade aan het milieu mee te tellen die hij de rest van de samenleving hiermee aan doet. Wel luistert de samenleving naar het morele kompas, onder andere van de kerk, met belasting op benzine, die de benzineprijs hoog maakt. Die hoge prijs rekent de hardrijder wel mee bij zijn eigen belang en stimuleert hem zijn auto eens te laten staan of wat langzamer te rijden, zodat hij de schade voor de rest van de samenleving vermindert. Er bestaan veel belastingen en regels die alleen aan jezelf denken bestraffen, om te voorkomen dat anderen geen schade wordt berokkend. Naar de kerk wordt dus heus vaak geluisterd.

Bij giften aan de kerk werkt het omgekeerde, want de waarde van je keuze om naar de kerk te gaan is voor de samenleving groter dan alleen voor jezelf. De externe effecten zijn dus positief. De reden is dat de kerk ook een infrastructuur biedt die je als kerkganger in stand houdt. Die infrastructuur maakt het makkelijker om te zien naar elkaar, waardoor

je onbedoeld bevordert dat sociale uitkeringen kunnen worden beperkt, en dat is ook in het belang van buitenkerkelijken die mede de premies voor sociale uitkeringen betalen. Verder gebruiken buiten- en randkerkelijken die infrastructuur in tijden dat hun eigen leven of de hele samenleving staat te schudden op zijn grondvesten. Dan zijn er de kerken die hun deuren ook voor hen open zetten. Bovendien is die infrastructuur een doeltreffend middel om het morele kompas van het Christendom voor te houden aan de hele samenleving, ook in het belang van buitenkerkelijken. Dat laatste argument werkt overigens alleen overtuigend als de kerk zich ook zelf aan dat kompas houdt. Tenslotte dragen de kerkgebouwen en het stadsilhouet met kerktoppen bij aan de schoonheid van steden en dorpen, waar ook buitenkerkelijken gratis van genieten. Bovenstaande redenen legitimeren belastingvoordelen voor giften aan de kerk.

Terug naar de werkelijkheid van de Regenboog. De tabel presenteert de bezoekersaantallen en de collecteopbrengsten tijdens de vieringen vanaf 26 februari. Business as usual? Misschien, maar er glimmet mogelijk iets interessants, want de vieringen op 5 maart en 19 maart trokken veel bezoek en hadden hoge collecteopbrengsten. Die vieringen hadden elk 1 helder thema passend bij de Vastentijd, namelijk Vasten en Bidden. 2 april maakt Marianne Hoogervorst de trilogie af met het thema Armoede, dat wil zeggen omzien naar elkaar. Ik voorspel die dag ook een hoge opkomst. Bij publicatie van dit Bulletin is bekend of mijn voorspelling is uitgekomen.

Datum viering	Bijzonderheden	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Regenboog	Tweede mandje: Specifieke bestemmingen	
			Euro	Euro	Bestemming
26 feb		95	115	105	Diaconie
1 mrt	Aswoensdag Regenboogkoor	45	Geen collecte		
5 mrt		100	125	115	RK Vastenactie
12 mrt		110	120	110	Voorjaarszending
19 mrt	Regenboogkoor	130	160	150	Jeugdwerk Leiden

Bert Minne, penningmeester AKM

Op bezoek bij het Apostolisch Genootschap

Een stevige delegatie van de Regenboog heeft op 12 maart een bezoek gebracht aan het

Apostolisch Genootschap aan de Cesar Franck straat in Leiden. Bij binnenkomst viel al op hoe gastvrij iedereen werd ontvangen. Gastvrouwen zorgden er voor dat we ons snel op ons gemak voelden. Deze bezoeken aan andere kerken hebben tot doel kennis te



maken met de rituelen bij anderen. Het Apostolisch Genootschap karakteriseert zichzelf als een Religieus-humanistische organisatie. Het karakter van de eredienst is dan ook heel anders dan wat wij gewend zijn. Het is heel open en laagdrempelig. De mensen voelen zich direct aangesproken en reageren ook op wat er wordt gezegd. Soms zelfs door het woord te nemen. T.o.v. onze zeer liturgische viering, zouden wij het haast ervaren als een gesprek op zondag. De eredienst is gebaseerd op een wekelijks brief die door de Apostel* wordt geschreven en rondgestuurd en wordt geleid door een geestelijk verzorger. De brief van die zondag stond in het teken van de jongerenconferentie in Nieuwegein en was ook samen met jongeren opgesteld. Het motto luidde: All Inclusive. Waarbij de term slaat op het gehele leven. Met alle ups en downs. Op vrijdag komen er twee of drie mensen bij elkaar om op basis van de weekbrief een eredienst voor te bereiden. De mensen spreken vanuit hun eigen levenservaring en inzichten. Zij sluiten aan op wat er leeft in de gemeenschap en in de samenleving.

De viering werd afgesloten met de "Rondgang". Een ritueel waarbij elke deelnemer een in wijn gedoopte ouwel krijgt uitgereikt om aan te geven dat hij/zij ook deze week zijn/haar idealen als doel voor het leven ziet.

Na de eredienst hadden we, bij het genot van een kop koffie, een gesprek waarin we met elkaar de ervaringen en beleving van de eredienst uitwisselden. Daarbij kwamen ook thema's als bron van inspiratie en "verwondering" over het leven aan de orde. Na afloop gaven de leden van het Apostolisch Genootschap aan dat zij heel graag een tegenbezoek zouden willen brengen. Wat wij uiteraard van harte hebben aangenomen. De rest van de dag had een meer ontspannen karakter. De groep ging op weg naar De la Soul in de Morsstraat waar een voortreffelijke

lunch werd genuttigd. Dat was ook wel nodig want het derde onderdeel van de dag was een twee uren durende wandeling door de binnenstad onder de titel: Langs Heilige Huisjes. Ik had me daarvoor verdiept in de geschiedenis van kloosters, kerken en opleidingen van religieuze aard binnen de singels. Hoewel op sommige plaatsen er nauwelijks zichtbare resten over zijn. Maar wie goed keek of er opmerzaam werd gemaakt zag nog verbazingwekkende gebouwen of restanten van gebouwen staan. Uit de reacties van de deelnemers maakte ik op dat de wandeling en de bijbehorende verhalen in de smaak vielen.

Al met al en mede dankzij het prachtige voorjaarsweer was het een geslaagde dag.

*Het genootschap heeft een landelijk bestuur van zes leden. De voorzitter van het bestuur, Bert Wiegman, is ook eindverantwoordelijk voor de geestelijke verzorging. In die rol wordt hij de apostel genoemd en is hij eindverantwoordelijke voor de wekelijkse Brief van de Apostel.

Werkgroep Wijkcontacten
Edo Elstak

Poëziemiddag:



Woensdagmiddag 3 mei om 14 uur lezen wij gedichten rond het thema "Puur natuur". Na de liefde is het thema "natuur" bij dichters misschien wel het meest geliefd. Van Appelvink tot Dagepauwoog, van de mysterieuze zee tot lekkere courgettes.. Dit keer lezen wij teksten van o.a. Maria de Groot, Vasalis, Adriaan Morriën, Fernando Pessoa, Drs. P. en Marc Tritsmans. En natuurlijk ligt Thieme's natuurgids open met de plaatjes.

Kosten € 5,-
Leiding Ronald da Costa.
Opgave graag bij Anja Rijken,
tel. 071-5216606

Programma jaarthema 'bronnen van geloof'

Onder deze titel zijn er in de afgelopen maanden al een aantal bijeenkomsten geweest. **Dinsdag 23 mei** komt Piet Warmenhoven in het kader van ons jaarthema vertellen over Calvijn. We hebben gehoord over Luther en de manier waarop zijn herbronning van zijn geloof in de Bijbel de Reformatie tot gevolg had. Een andere reformator met grote invloed, met name in onze lage landen was Calvijn. Er bestaat veel



beeldvorming rond Calvijn, zowel positief als negatief. Des te boeiender is het om onder leiding van Piet ons een avond in hem te verdiepen.

Het is prettig te weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. U kunt u opgeven bij ds. Inge Smidt (ds.smidt@gmail.com)

Bijbel en Beeld

Dinsdag 16 mei is de laatste bijeenkomst van 'Bijbel en beeld'.

Het thema deze keer is: *Uitzicht houden*. Wat is het perspectief waarmee mensen hun levensweg gaan? Wat vertelt de Bijbel ons over het uitzicht waarmee wij leven en sterven? Welk perspectief is er voor ons en de wereld waarin wij leven? Vragen waar we opnieuw geïnspireerd door schilderijen en tekeningen over nadenken. 20.00u Stiltencentrum (ds.smidt@gmail.com).

Leesgroep Tomas Halik

Maandag 22 mei lezen we verder in het boek 'de nacht van de biechtvader'. Op deze laatste

avond buigen we ons over de laatste twee hoofdstukken: hoofdstuk 15 en 16. (ds.smidt@gmail.com)

Bijeenkomsten jongerengroepen

De jongvolwassenen komen op **maandag 8 mei** weer bij elkaar in de pastoreskamer. Zij verdiepen zich verder in de eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lucas. Meestal wordt aan deze hoofdstukken slechts aandacht besteed in de adventstijd. Alles is dan gericht op de naderende geboorte van Jezus, zoals we die met kerst vieren. In de samenkomsten van de jongvolwassenen nemen we de tijd deze inleidende hoofdstukken van de evangelist met aandacht te lezen en te zien hoe Lucas Israëls' verleden met God verbindt met de toekomst zoals die in Jezus begint. Steeds is een punt van aandacht wat de lezing ons persoonlijk en in de huidige maatschappij aanreikt. Ze beginnen om 20.00u. Vind je het leuk om mee te doen: informatie bij Wander Gubler. (wander_gubler@hotmail.com).

De VIP's ontmoeten elkaar op **dinsdag 9 mei** bij één van hen thuis. Zij lezen een Bijbelgedeelte met behulp van de methode van de lectio divina. In deze manier van Bijbel lezen gaat het om meditatief lezen en je ervan bewust worden waar een lezing jouw eigen leven raakt. Ben je geïnteresseerd in hun samenkomsten, neem dan contact op met ds. Inge Smidt.



Beide groepen vinden het altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn, dus weet je van harte welkom. Inge Smidt, pred. (ds.smidt@gmail.com).

Kom aan tafel

Als u dit leest zijn er 5 kinderen uit onze gemeenschap begonnen met de voorbereiding op het grote feest van **21 mei** a.s. waarin de kinderen op de uitnodiging zullen ingaan om bij Jezus aan tafel te gaan. De ouders en

kinderen zijn zeer gemotiveerd om er een feestelijke voorbereiding van te maken. We mogen als gemeenschap dankbaar zijn dat we dit samen mogen beleven!

Ds. Inge Smidt
Pastor Marianne Hoogervorst
Maja v. Spaandonk

Oproep nieuwe litassen

Als je mee hebt gedaan of mee gaat doen aan het Kom aan tafel project, kan je ons helpen in de kerk als litas. Dit houdt in dat je 1x per 4-6 weken helpt door bv de weekagenda uit te delen, de kaarsen aan te steken, de bijbel aan de dominee/pastoor te overhandigen, te helpen bij het uitdelen van het brood en waarin we 1 keer per jaar met zijn allen een litas verwendag hebben waar we wat leuks gaan doen.



Als je dit leuk lijkt of als je een keertje mee wil kijken bij een litas ben je van harte welkom. Als je mee wil doen, helpt Dorothea je de eerste keer(en) een beetje op weg als je dat wil. Lijkt dit je wel wat of heb je vragen, mail of bel ons gerust.

Geert-Jan & Lisette van den Kieboom
geertjanlisette@casema.nl
071-5899042

Samen Belevén

De werkgroep 'basiscatechese' en het pastorale team zijn bij elkaar geweest om de basiscatechese een nieuwe impuls te geven. De werkgroep is bijzonder enthousiast geraakt door het project 'SAMEN BELEVEN'. Dit project is geschreven om de geloofsbeleving thuis een duwtje te geven. Ouders en kinderen samen, krijgen de gelegenheid om tijdens kostelijke uurtjes nieuwe ideeën op te doen om thuis met het geloof bezig te zijn. Nieuwsgierig hoe dat er uit zal zien? U bent van harte welkom op een informatieavond die we zullen

houden op **donderdag 8 juni** a.s. om 20.00 uur in de Regenboog. In het volgende Bulletin leest u meer over dit unieke project.

Namens de werkgroep en het pastorale team
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Verslag van de Filmpresentatie

Op zondag 19 maart vonden om 12.00 uur in Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden vijf bijzondere filmpremières plaats. De belangstelling was groot. De gasten werden met koffie en een mini-tompoes ontvangen, waarop een toepasselijke afbeelding was afgedrukt. Om 12:15 verplaatste het gezelschap zich naar de Turfzaal waar de films vertoond werden. Reinier Buitenwerf vertelde in het kort over de voorgeschiedenis en werkwijze om tot deze resultaten te komen. Daarna werden de filmpjes gestart. Te beginnen met de gemeente in het oudste gebouw, de Binnenstads-gemeente.

Het zijn vijf mooie en interessante filmpjes geworden over vijf mooie wijkgemeenten. In ieder filmpje ontmoet de kijker verschillende mensen uit de wijken die enthousiast vertellen over de grote verscheidenheid aan activiteiten binnen hun geloofsgemeenschap. Met elkaar schetsen de filmpjes een mooi beeld van een vitale kerkelijke gemeenschap.

Na afloop gaf de regisseur, Jasper van



Leeningen een toelichting op de gemaakte keuzes uit het vele materiaal dat hij met de cameraman Engel had verzameld. Want

hoewel de filmpjes ieder ongeveer 2 ½ minuut duren was er vele uren filmwerk aan voorafgegaan. De aanwezigen kregen de gelegenheid om vragen te stellen. Waar volop gebruik van werd gemaakt. Een bijzondere vraag ging over de houdbaarheid. In de snel veranderende wereld loop je het risico dat vastgelegde informatie achterloopt met de werkelijkheid. Impliciet een vraag naar hoe gaan we zorgen dat we actueel blijven met deze filmpjes.

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad

Leiden, Foort van Oosten preeft de werkgroep en de regisseur met het eindresultaat. Hij onderstreept nadrukkelijk dat hij het "geen filmpjes" vindt, maar echte professionele korte films, die een goed beeld geven van de verschillende wijkgemeenten. Hij sprak de hoop en de wens uit dat er op de begrotingen in de toekomst ruimte is voor het actualiseren van dit soort informatie.

De bijeenkomst werd afgesloten met gezellig samenzijn in de Bakkerijzaal onder het genot van een drankje en een hapje. Iedereen kan terugkijken op een geslaagde première.

De video's zijn ook te bewonderen op de websites van de verschillende wijken en op de site van de PGL achter de knop 'Videopresentaties' in de blauwe kolom aan de linkerkant van de homepage.

Edo Elstak

Herdenking Jodenvervolging Leiden 2017

Op zondag 7 mei 2017 is er weer - opdat wij nooit vergeten - de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in de Hooglandse Kerk te Leiden, aanvang 19.00 uur.

Tijdens de Herdenking zal een toespraak worden gehouden door Hella de Jonge. Vorig jaar hield auteur en kunstenares Hella de Jonge de 4 mei-voordracht tijdens de nationale herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. In 2014 verscheen haar documentaire 'Verlies niet de moed' waarin ze, samen met haar vader, op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis.

Muzikale medewerking is er onder meer van Liesbeth Boertien (blokfluit).



Een belangrijke rol is weggelegd voor jongeren, die via de scholen van Leiden en omgeving bij de Herdenking betrokken zullen worden. Zij zullen namen noemen van leeftijdsgenoten die tijdens de Tweede

Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht.

Ook jongeren uit de verschillende (wijk)gemeenten en parochies worden uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment deel te nemen. Jongeren die actief bij de Herdenking betrokken willen worden kunnen zich daarvoor aanmelden bij beraadleiden@gmail.com.

Maria voor ieder herkenbaar



Museum Catharijneconvent in Utrecht opende op 10 februari de deuren voor een nieuwe tentoonstelling; één over Maria. Er komen allerlei verbeeldingen van Maria in de kunst naar voren. Zij vertellen haar wonderlijke levensverhaal. De tentoonstelling is tegelijk een reis door twee millennia geschiedenis, vol inzicht en informatie over één van de meest afgebeelde en besproken vrouwen ter wereld.

De tentoonstelling brengt veel fascinerende Maria's uit nationale en internationale collecties samen, waarbij gekozen is voor spannende combinaties. Er komen Maria's uit o.a. de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museum Boijmans van Beuningen uit Rotterdam, het Van Gogh Museum uit Amsterdam, het Mauritshuis uit Den Haag en natuurlijk uit Museum Catharijneconvent zelf. De conservator licht toe: 'Ontdek hoe veelzijdig deze wereldvrouw is: zij is onderwerp van ikonen en schilderijen, manuscripten, sculpturen, tatoeages en video-installaties. En het zijn niet de minsten die zich door Maria lieten inspireren: o.a. Rubens, Pieter de Grebber, Rembrandt, Jan Toorop, Bill Viola, Jan Fabre en Maria Roosen zijn vertegenwoordigd'.

Maria's wonderlijke levensverhaal loopt als een rode draad door de tentoonstelling die de

gehele bovenverdieping van het museum beslaat. Vanaf de conceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in uitingen van kunst te volgen. Ook thema's als devotie en bedevaart passeren de revue. De tentoonstelling laat zien hoe zeer Maria een mondiaal symbool is voor liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming.

De tentoonstelling valt samen met een inspanning van oecumenische-katholieke christenen om het feest van de aankondiging op de agenda van meer protestantse kerken te krijgen. In het laatste Oecumenische Bulletin roept Hans Uytendogaardt van het Katholieke Forum op om het feest van de aankondiging van de Heer op 24 en 25 maart te vieren. Het gaat om het moment dat Maria de aankondiging ontvangt dat ze moeder zal zijn van de Heer. 'Sinds de zevende eeuw wordt dat feest in de kerken van Oost en West op 25 maart gevierd', aldus Hans Uytendogaardt, 'negen maanden voor de geboorte van de Heer. Op zijn menswording is dan ook deze gedenkdag gericht'.

In het blad Utrechtse Stemmen van de Raad van Kerken in Utrecht wordt ook ingegaan op de tentoonstelling in het Catharijneconvent en het feest van de aankondiging. Enkele Vleutense voorgangers schrijven aan hun collega's: 'Op kerkelijk erf verschillen de meningen over de invloed van Maria nogal. Katholieken zouden haar teveel vereren, protestanten zouden haar juist links laten liggen. Beide uitersten doen Maria geen recht. Kunnen we als christenen ten aanzien van Maria niet veel meer eenheid uitstralen? Zij is immers een vrouw uit de bijbel. De aankondiging van de engel maakt haar duidelijk dat zij moeder van onze Heer Jezus Christus zal zijn. Deze Bijbelse aankondiging van de Heer is het aloude feest dat ons het geheimenis te binnen brengt van de menswording van het goddelijk woord'.

De Vleutense dominees en pastors roepen de kerken in Utrecht op om op 24 en 25 maart (9 maanden voor Kerst) dit feest dan ook te vieren: 'Juist in dit bijzondere jaar rond de vijfhonderdste herdenking van de Reformatie wil het Oecumenische Forum voor Katholiciteit het voorstel doen om op zoveel mogelijk plaatsen het feest van de aankondiging van de Heer, waarin Maria zo'n prominente rol speelt, in oecumenisch verband te vieren'

De tentoonstelling is te zien tot en met 20 augustus 2017

Bron: www.raadvankerken.nl (actueel/januari 2017)

Zie ginds komt de stoomboot



U zult wel denken, Sinterklaas is vroeg dit jaar.... Maar deze column gaat niet over de Goedheiligman, maar over de ondeugende kant van organisten. Op vier december vorig jaar was ik de organist van dienst en met vijf december in zicht, besloot ik om tijdens de collecte maar een stukje te improviseren over het bekende Sinterklaaslied. De eerste paar noten van elke liedregel vormden het begin van snelle motiefjes, gespeeld op de hogere klankkleuren van ons orgel. Op het eind heb ik de hele openingsregel 'geciteerd', doch achteraf bleek dat de aanwezigen het lied al hadden herkend. In sommige kerkelijke gemeenten betekent een dergelijke frivoliteit een direct ontslag, gelukkig is dat bij ons anders.....(toch?).

Ik kan muzikale grapjes altijd erg waarderen, maar uiteraard geldt wel dat een en ander beperkt moet worden gedaan. Waarschijnlijk ben ik geïnspireerd geraakt door iemand die bij deze anoniem wenst te blijven. Ik zal geen naam noemen, maar het is een familielid en in het verleden ook organist van de Regenboog geweest. Deze persoon speelde namelijk ooit in een aanzienlijk meer conservatieve kerkelijke gemeente stiekem het clublied van Ajax, die die zondag kampioen zou worden.

Nu blijkt voetbal wel populair onder organisten. Tijdens een concert in de Haarlemse Bavo improviseerde Jos van der Kooy ooit op 'hup Holland hup', het was immers tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. Even terzijde, zelfs in het voetbalstadion was er een tijdlang een kerkelijk lied erg populair. We kennen allemaal 'de herdertjes lagen bij nachte'. Dat werd dan in één bepaald stadion luidkeels ingezet en de christelijke tekst werd nauwgezet gevolgd. Alleen na 'daar hoorden ze engelen zingen' werd dan de naam van de hiervoor reeds genoemde voetbalclub

gescandeerd. Hoe ik dat weet? Nou, ik ken een familielid van het hiervoor al genoemde familielid, die na dat al genoemde familielid organist van de Regenboog is geworden.

Over Haarlem en humor gesproken, daar was Piet Kee meer dan dertig jaar stadsorganist. Hij stond bekend om zijn talent voor improvisatie en hij programmeerde regelmatig een improvisatie tijdens een concert. Nu wil het geval dat hij tijdens een concert bij de Praeludium, Fuga en Ciacona van Dietrich Buxtehude in het bekende openingsmotief (alleen met de voeten gespeeld) een kapitale fout maakt. Onverstoorbaar heeft hij het concert vervolgd, maar neem van mij aan dat bij zo'n misser je echt niet lekker zit te spelen. Vervolgens opende hij de door hem geprogrammeerde improvisatie met exact hetzelfde motief, inclusief de fout, en heeft dat vervolgens gebruikt als basis van zijn improvisatie. Niet alleen humor, maar ook bewonderenswaardig!

Philip Scriven, een Engelse organist, speelde jaren geleden in de Regenboog een concert. Hij speelde onder andere de Serenade van Derek Bourgeois, een vrolijk stuk in 11/8 en 13/8 maat en hij vertelde mij daarover het volgende. Aan het einde van een Evensong (een Engelse kerkdienst) loopt het koor in de maat van de muziek uit het koorgedeelte van de kerk of kathedraal. Scriven speelde toen die Serenade in de wetenschap dat in de maat

lopen volstrekt onmogelijk zou zijn. Aldus geschiedde.

Ik heb in het verleden regelmatig geregistreerd bij concerten van Jan J. van den Berg, jarenlang organist van de Nieuwe Kerk te Delft. Hij componeert en speelt altijd een werk van hemzelf tijdens zo'n concert. Tijdens de uitvoering daarvan maakte hij per abuis een hoorbare speelfout. Waarop hij doodleuk, doorspelend midden in de moeilijke passage zegt: "Ach ja, ik mag dat, want het is mijn eigen stuk"....toch ook wel humor!

En tot slot nog dit. Het familielid uit alinea twee was ooit organist in Broek in Waterland. Tijdens de preek bevond hij zich op de orgelbank, met naast hem het toen nog heel jonge familielid uit de derde alinea. Laatstgenoemde kon zijn aandacht niet bij de preek houden en besloot dat iets anders waarschijnlijk leuker was. Hij daalde van de orgelbank af en belandde met twee voeten op de toetsen van het voetpedaal. Het familielid uit alinea twee had echter de orgelmotor niet uitgezet en ook de nodige registers open laten staan. Zodat mijn aanwezigheid toen al luid en duidelijk in de kerk aanwezig was.....een voorbode wellicht?

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

April		
Wo 12	19.30 u	Filmavond
Mei		
Wo 03	14.00 u	Poëziemiddag
Ma 08	20.00 u	Jongvolwassenen
Di 09	20.00 u	VIP's
Di 16	20.00 u	Bijbel en Beeld
Ma 22	20.00 u	Tomas Halik
Di 23	20.00 u	Bronnen van Geloof

**Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap
De Regenboog**

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2 ^e mandje
09-04	Palmzondag Rondgang door kinderen met palmpaasstokken	Ds. E.S. Smidt	RK Vastenactie
13-04 19.30 uur	Witte Donderdag M.m.v. Regenboogkoor Viering van de Maaltijd	Pst. Th. Scholtes ofmconv.	Avondmaalsproject
14-04 19.30 uur	Goede Vrijdag M.m.v. Regenboogkoor	Ds. E.S. Smidt	geen
15-04 22.00 uur	Paaswake M.m.v. Arcobaleno Viering van de Maaltijd	Pst. Th. Scholtes ofmconv.	RK Vastenactie
16-04	Pasen M.m.v. Regenboogkoor Viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	PGL Diaconie
23-04		Pw. M. Hoogervorst	PGL Eredienst en kerkmuziek
27-04	19.00 u Eucharistie	Pst. T. Visser	
30-04		Leden geloofsgemeenschap	RK Vicariaat
07-05	Alternatieve viering	J.M. de Vries	RK Roepingenzondag
14-05	M.m.v. Regenboogkoor	Ds. H. Snoek	PGL Kosten predikanten/kerkelijk werk
21-05	Kom aan Tafel	Pw. M. Hoogervorst Ds. E.S. Smidt	AKM Pinksteren
25-05	Hemelvaart 19.00 uur Eucharistie	Pst. T. Visser	RK Vicariaat
28-05	Viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	Huur / onderhoud gebouwen

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**.

Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.