

BULLETTIN



De Regenboog



Jaargang 43 nr. 8
dec. 2016 - jan 2017

van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
“Licht dat ons aanstoot in de morgen”	2
In de stal	3
Komt allen tezamen	3
Christenen in Zimbabwe: eredienst, strijd, wereldbeeld en exorcisme	3
Medeleven	6
Wekelijkse bloemengroet	6
Kerstsamenzang	6
Bij de vieringen	6
Nieuwjaarsviering en –receptie	7
Uit de AKM	7
De AKM en de centen	8
Actie Kerkbalans: Mijn Kerk verbindt...	10
Afscheid Peet Valstar	10
Vicariaat	11
Regenboog Groene Kerk	11
Woensdag 2 november, Allerzielen	13
Henk Zanting neemt afscheid als lector	13
Leesgroep Tomas Halik	14
Bijbel en Beeld	14
Poëziemiddag: lichtvoetige Vlaamse poëzie	14
Film in de Regenboog	14
Programma jaarthema ‘bronnen van geloof’	15
Klaar met het leven	15
Nieuwjaarsconcert 22 januari 2017	16
Bijeenkomsten jongerengroepen	16
Bezoek andere kerken	16
Kom aan Tafel!	17
Regenboognieuws in je e-mailbox	17
Een beetje saai, met verrassingen	18
Agenda	19
Kerstkleurplaat	20
Vieringenrooster	21

Visie

In ‘De Regenboog’ komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen.

Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten.

In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken.

We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.

We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Redactioneel

Het kerstnummer van het Bulletin opent traditiegetrouw met een kerstoverdenking van de voorzitter van de AKM. Eigenlijk moet ik zeggen: van de voorzitter en zijn echtgenote, van Piet en Mary Pouw. Natuurlijk vindt u ook de aankondigingen van, lees uitnodigingen voor de kerstsamenzang op zondag 18 december, het kinderkerstfeest op kerstavond en voor de vieringen in de kerstnacht en op de kerstmorgen. “Komt allen tezamen!” schrijven de pastores in hun kerstwens.

Dan een boeiend verhaal over Christenen in Zimbabwe. Hoezo, vraagt u zich misschien af. Ik leg het u uit. Prof. Frans J. Verstraelen is (emeritus) hoogleraar religiewetenschappen aan de universiteit van Zimbabwe. Van 1969-1989 was hij verbonden aan de universiteit van Leiden en actief lid van onze geloofsgemeenschap. Ook nu komt hij nog regelmatig in de Merenwijk en is dan een trouwe bezoeker van onze kerkdiensten in de Regenboog. Omdat de kerk in Zimbabwe ongetwijfeld heel anders zal zijn dan bij ons in de Merenwijk, nodigde de redactie Frans uit om iets te vertellen over het christendom in zijn tweede vaderland in Afrika. Deze uitnodiging heeft hij enthousiast geaccepteerd.

Het aantal activiteiten in de zes weken waarover dit Bulletin gaat, is te groot om hier allemaal te benoemen. Leest u zelf maar over de bijeenkomsten die worden georganiseerd en waarvoor u van harte wordt uitgenodigd! En blijft u liever een avondje thuis? Dan hebt u tijd om de column van Frank Ressler te lezen: een beetje saai, maar met verrassingen!

De redactie wenst u een gezegend en zalig kerstfeest toe



“Licht dat ons aanstoot in de morgen”



De Adventstijd is weer aangebroken, het eerste kaarsje in de adventskrans is door één van de kinderen aan het begin van de zondagse viering aangestoken, een lichtje in deze donkere dagen voor Kerst, een teken van verwachting, van hoop op een wereld waar vrede en gerechtigheid heersen, een wereld zonder oorlog en geweld, een stil verlangen naar vrede. Maar kunnen wij nog wel verlangend uitzien naar dit visioen van vrede met de verschrikkelijke beelden op ons netvlies die wij iedere dag op de televisie zien? Durven wij nog te geloven en te vertrouwen dat God een verbond met ons mensen is aangegaan, een verbintenis voor altijd, een belofte van liefde en trouw? Een belofte verbeeld in een vuurkolom die voor ons uitgaat in de nachtelijke woestijn, in een stralende ster aan een donker firmament, die ons de weg wijst naar Bethlehem, in een oplichtende hemel vol engelenzang boven de velden van Efratha, een belofte die in vervulling gaat, gestalte krijgt in de geboorte van een kind, klein en teer, neergelegd in een kribbe? Durven wij het nog aan, met al onze menselijke twijfels, ook zelf deze verbintenis van God met ons te bekrachtigen door ons toe te vertrouwen aan Hem en aan zijn eindeloze liefde voor ons? Wanneer wij ook zelf dit verbond met Hem willen aangaan, kunnen en mogen wij niet alleen maar rustig wachten op wat komen gaat, in de veilige beschutting en de vertrouwde warmte van de Regenboog. Neen, dan is het ook tijd voor aanpakken, de handen uit de mouwen, de deuren van de Regenboog wijd open naar de maatschappij en naar de ons omringende wijk. Dan moeten wij uitkijken naar nieuwe lichtpunten, zelf een lichtpunt zijn voor de mensen die wij liefhebben en voor allen die op ons pad komen.

De Regenboog wordt dan steeds meer een stralende plek in onze Merenwijk, en wij laten dan ook de Merenwijk stralen! Een Regenboog waar iedereen zich welkom en thuis kan voelen, waar wij elkaar ontmoeten en bemoedigen in naam van de Levende, zo veelkleurig als wij zijn in onze oecumenische geloofsgemeenschap. Wat kunnen wij nog meer voor anderen en voor instanties en organen in de wijk betekenen, wat hebben wij te bieden, wat verwachten de bewoners in de Merenwijk van de kerk, en in het bijzonder van ons als leden van de oecumenische geloofsgemeenschap? Naast tal van reeds bestaande contacten vanuit de Regenboog naar de wijk zijn ook nieuwe lijnen uitgezet en nieuwe contacten gelegd. Zo vonden Syrische vluchtelingen een warm onthaal tijdens de Kerstnachtdienst in 2015 en tijdens een gezamenlijke viering in de Regenboog. Kinderen van de Brede School in de Slaaghwijk met leerachterstanden krijgen huiswerkbegeleiding van mensen uit onze geloofsgemeenschap. Op dezelfde school lezen een tiental oma's uit de Regenboog en ook daarbuiten en opa Joost met kinderen van niet-westerse afkomst. De bewoners van de Valkenhof met een verstandelijke beperking genieten van een heerlijk Kerstdiner bereid door de Regenboogdis. Op Allerzielen kwam een honderdtal wijkgenoten naar de Regenboog om een kaarsje aan te steken en een kaartje met een persoonlijke boodschap op te hangen in de gedenkboom. Sinds de zomer heeft de Italiaanse parochie een nieuw onderkomen voor haar wekelijkse zondagse vieringen in de Regenboog gevonden. Ons gebouw begint steeds meer een centrale plaats in de Merenwijk in te nemen door ruimte te bieden aan de muziekschool, de trombosediens, de wijkvereniging, de FNV voor het invullen van belastingformulieren. Onlangs is de Regenboog Groene Kerk geworden en kan met een programma van duurzaamheid een voortrekkersrol in de Merenwijk gaan vervullen. Als vitale geloofsgemeenschap willen wij in het nieuwe jaar op deze ingeslagen weg voortgaan, en ook nog meer aandacht gaan besteden aan de zorg voor ouderen. Hun aantal groeit gestaag in onze geloofsgemeenschap en daarbuiten, wij tellen al bijna 100 ingeschrevenen boven de 80 jaar! Allen wonen nog zelfstandig en zijn daardoor zeer kwetsbaar. Meer professionele zorg voor deze doelgroep is zeker gewenst en nodig. Zo hopen wij ook voor de ouderen een lichtpunt te zijn!

Door om te zien naar elkaar kunnen en mogen wij ook zelf warmte en licht uitstralen naar allen die onze steun en liefde nodig hebben. Huub Oosterhuis heeft het als volgt verwoord in een prachtig lied:

*Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.*

Wij hopen en verwachten dat wij als oecumenische geloofsgemeenschap blijven voortbestaan, blijven verlangen naar eenheid, blijven zoeken naar "wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt", allen onder de regenboog, een veelkleurige belofte van God aan ons, waar wij ook zelf gestalte aan mogen geven.

Wij wensen U allen een gelukkig en zalig Kerstfeest, vrede in uw hart en alle goeds voor het Nieuwe Jaar!

Piet en Mary Pouw

In de stal



Daar ben je dan, dag baby'tje
Je ligt zo zacht te slapen
Je ruikt een beetje naar de stal
Naar koeienmest en schapen.

Ik kan je echt niet vinden
In een prachtig mooi paleis
Dat weet ik van de wijzen
Die verdwaalden op hun reis

Jij lijkt niet op een koning
Met macht en met geweld
Jij hoort het meest bij mensen
Zonder huis en zonder geld.

Dag baby'tje van Davids stam
Dag kind, je lijkt op hem
Je hoort hier in het vrije veld
In de stal van Bethlehem.

Uit: het begon met licht door Gerrie Huiberts

Komt allen tezamen!



Als we iets koppelen aan het kerstfeest is het wel het begrip SAMEN. De liedcommissie van het Regenboogkoor heeft dan ook in de voorbereiding van Kerstmis gekozen voor liederen op dit

thema. Actueler dan ooit. Wat betekent het om SAMEN te komen? Om SAMEN te komen met Kerstmis?

En is dat SAMEN-komen voorbehouden aan Kerstmis? Is het niet onze opdracht om ons geloof in het Kind van Kerstmis het gehele jaar door gestalte te geven? En dan het liefst SAMEN!

J.S. Bach heeft dat goed begrepen. Zijn muziek in de kersttijd (het Weihnachtsoratorium) is een ouverture voor wat komen gaat. J.S. Bach verbindt muzikaal het klein kind Jezus met de volwassen Jezus die ons aanzegt dat wij geliefde kinderen zijn.

In onze traditie ligt de klemtoon op het kerstfeest. Maar Kerstmis, de geboorte van het Kind, verwijst telkens weer naar het feest van Pasen (lijden, dood en verrijzen van Jezus). Kribbe en kruis, ze horen onafscheidelijk bij elkaar. En dat mogen we SAMEN vieren. SAMEN gestalte geven in ons dagdagelijkse leven.

Wij, pastores van de Regenboog, wensen u dan ook mooie kerstdagen toe en voor het Nieuwe jaar Gods zegen.

Ds. Inge Smidt
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Christenen in Zimbabwe: eredienst, strijd, wereldbeeld en exorcisme

Frans J. Verstraelen (katholiek, schrijver van dit verhaal) vestigde zich in 1976, samen met zijn vrouw Gerdien Gilhuis (gereformeerd; overleden in 1989) in de Merenwijk vanwege de toen pas-gestichte oecumenische

Regenboog-kerk. Hij woont nu met zijn Zimbabweaanse vrouw Thenjiwe Sibanda in Bulawayo (BYO), de tweede stad van Zimbabwe, het centrum van de Ndebele- sprekende bevolking die, na de Shona, de tweede grote groep in het land vormt.



Eredienst: In de onmiddellijke omgeving waar Thenjiwe en ik wonen, nl. in Paddonhurst, een buitenwijk van Bulawayo, bevinden zich binnen een straal van 150 meter de volgende kerkelijke gebouwen: Methodist, Reformed, Seventhday Adventist (in aanbouw), en een zgn. 'Onafhankelijke Kerk' (lokaal-Afrikaans, genaamd ZAOGA). Zondags ga ik soms te voet naar de katholieke dienst in de Kathedraal (gebouwd in 1903; Bulawayo gesticht in 1895), ongeveer een kwartier lopen. Ik passeer dan de African Methodist Episcopal Church (Thenji is in deze gemeenschap gedoopt, beschouwt echter de Episcopal Church, de kerk van haar geboortestreek Hope Fountain als haar kerk). Al wandelend hoor ik links en rechts uitbundig zingen van religieuze groepen die in huizen samenkomen: je krijgt het gevoel dat de Zondag hier nog werkelijk de 'Dag des Heren' is.

Strijd om het dagelijks brood: Vertrouwen, hoop en veel moed zijn wel zeer nodig in Zimbabwe, waar de economie maar voor dertig procent werkt, en waar zo goed als geen jobs zijn. Het leven voor de meesten bestaat uit de zorg hoe iedere dag voldoende voedsel te vinden om te overleven. Om een in Nederland bekend beeld te gebruiken: misschien wel 70% van de Zimbabweaanse bevolking zou een 'voedselbank' nodig hebben, maar zo'n bank is

er niet. Gelukkig zijn er een aantal NGO's (niet-gouvernementele organisaties, red.) die proberen in de ergste nood te helpen, en in sommige plaatsen, soms door kerken, worden maaltijden verstrekt voor straatmensen en schoolgaande kinderen. De meerderheid van de Zimbabweanen leeft ver onder de armoedegrens: het is hier armoe troef!

Vanwege de werkloosheid (90%) zijn veel jongelui naar vooral Zuid-Afrika gegaan (naar schatting zo'n twee miljoen; uit onze Sibanda familie twee zussen en een broer), waar ze soms slecht betaald werk vinden, en toch vaak wat geld of goederen weten over te maken naar hun gezinnen of families in Zimbabwe. Regelmatig zie je kleine trucs met aanhangwagen die allerlei spullen vanuit Zuid-Afrika naar hun respectievelijke families brengen. Uit dit alles komt een beeld naar voren dat de Zimbabweaanse mensen, ondanks die bestaande, diepingrijpende negativiteit van hun situatie - mede veroorzaakt door een politiek, economisch-sociaal wanbeleid van het Mugabe-regiem - een veerkrachtig en solidair volk zijn, dat blijft streven naar een beter meer menswaardig leven. Kracht daarvoor halen ze niet alleen uit henzelf, maar ook uit hun traditioneel wereldbeeld, gekenmerkt door geloof in krachten waar ze hun toevlucht vinden, uiteindelijk in vertrouwen op God.



Het wereldbeeld: Alle Zimbabweanen, ook de christenen, zijn getekend door hun traditioneel wereldbeeld. Dat beeld omvat een overtuigend geloof dat er krachten zijn, goede en kwade, die invloed uitoefenen op hun leven. Behalve 'levende' overleden voorouders zijn er ook geesten, die positief of negatief invloed op iemands leven hebben. Boven deze krachten staat een hogere macht: God, die de oorzaak is van alles wat bestaat, ook van voorouders

en geesten (God: Mwari bij de Shona, Unkulunkulu bij de Ndebele people). Christelijke missionarissen en zendelingen konden aansluiting vinden bij dit Afrikaanse Godsideaal om het Christendom ingang te doen vinden, vonden echter dat dat 'voorouder- en geestengedoe' als 'heidens' moest verdwijnen. Echter, anno 2016/2017 leeft dat geloof in de invloed van voorouders en geesten nog sterk onder Zimbabweanen, ook nu de meerderheid zich christen beschouwt. Waar de mensen nu vooral bang voor zijn is beheksing ('witchcraft') waarmee anderen een aanval doen op hun bezittingen of zelfs hun leven. Hoe reageert het Christendom hier op?

Exorcisme (duiveluitdrijving, red.): Verschillende interpretatie- en benaderingswijzen leiden tot verschillende reacties op het gangbare wereldbeeld:

1. De 'Established Churches', de uit (Europese/Amerikaanse missie/zending voortgekomen kerken, baseren zich uitsluitend op het geloof in God/ Jezus-Christus als enige steun en toeverlaat in een mensenleven. De katholieke kerk komt wellicht nog het dichtst bij het traditionele wereldbeeld door de door haar verklaarde 'heiligen' en 'engelen' te beschouwen en te vereren als 'voorouders van het geloof' en als 'goede geesten'. Het is echter een soort vergeestelijking van het traditionele wereldbeeld. Deze kerken erkennen wel dat Satan, de duivel een rol speelde in het leven van Jezus, zwijgen liever over de rol die de duivel volgens christelijke traditie ook nu nog speelt in het leven van de gelovigen en in de wereldgeschiedenis (zie bijv. wat de officiële 'Catechismus van de Katholieke Kerk' zegt over duivel / Satan, demonen/engelen en exorcisme). Veel leden van deze kerken hebben door dat (ver)zwijgen de indruk dat hier hun existentieel levensprobleem niet echt serieus wordt genomen.

2. Onafhankelijke Kerken hebben echter een geheel andere benadering. Het zijn kerkelijke gemeenschappen gesticht door lokaal Afrikaans initiatief en geleid door 'apostelen' en 'profeten', bijv. ZAOGA (=Zimbabwe Assemblies of God Africa) en FOG (Family of God). Zij baseren zich op de letterlijke uitleg van de Bijbel en nemen tevens de vooral negatieve invloed van geesten / 'witchcraft' serieus. Ze bestrijden die door een beroep te doen op de macht van de 'Heilige Geest' in wiens naam zij boze geesten, de demonen die beslag hebben gelegd op gekwelde mensen, door exorcisme uitbannen. De Onafhankelijke

Kerken verwijten de 'established churches' dat ze weliswaar geloven in dezelfde Heilige Geest, maar die binnen het kerkgebouw houden, terwijl zij, de onafhankelijke kerken de Heilige Geest naar buiten brengen en gebruiken om mensen te bevrijden. 'Healing', genezing van alle menselijke kwalen (bezetenheid, ziekte, armoede, moedeloosheid, enz.) in de naam van Jezus en de Heilige Geest vormen de kern van hun boodschap en invloed.

NB. Onder invloed van de 'charismatische beweging' dringt deze bevrijdingstaak ('deliverance') hier en daar ook door in de 'established churches', echter zonder het allesbeheersende geloof in demonen aan te nemen; de invloed van Satan, de duivel wordt hier als beperkt gezien).

3. Individuele profeten: Naast de 'onafhankelijke kerken/gemeenschappen' staan ook individuele profeten op, die vaak via een droom ervan overtuigd raken dat ze een speciale boodschap van bevrijding voor de mensheid hebben. Het zijn meestal jonge mannen met charisma en overtuigingskracht, die massa's mensen trekken als ze ergens optreden. In Zimbabwe is dat bijv. het geval met profeet Magaya die zijn wonderkracht



toeschrijft aan het lofprijzen van Jezus, Hij claimt macht te hebben om demonen uit te drijven, mensen te bevrijden van bezetenheid en te genezen van lichamelijke kwalen. Hij claimt zelfs dat hij mensen genezen heeft van HIV/Aids, zich beroepend op Psalm 103: 3, "Zegen de Heer.. die alle zonden vergeeft, en alle kwalen geneest". Volgens de Psalm is het echter God die dat bewerkstelligt. Vraag: Is Magaya een profeet benoemd door God of door hemzelf? Hier begint een belletje te rinkelen. Vooral als bijeenkomsten van dit soort profeten (vaak ook op TV te zien), zich bijna uitsluitend concentreren op exorcisme, de

uitdrijving van kwade geesten .We weten dat de Bijbel verwijst naar goede en valse profeten. Maar wie oordeelt, wie veroordeelt hier ? Misschien dat het bijbelse verhaal van het 'Laatste oordeel' inzicht verschaft (Mt. 25). In dat oordeel wordt van ieder een balans opgemaakt. De Mensenzoon vraagt dan niet naar wat je hebt geloofd (geloof in het ondermaanse is altijd vanuit een wazige spiegel), maar wat voor goeds je hebt gedaan jegens je naaste, dat is niet wazig maar concreet, dat is het criterium voor wat goed is en wat kwaad. Dus, tot dan zullen we maar zeggen ?—Misschien kunnen we in de tussentijd ons afvragen of de wereld waarin wij leven, of ook wijzelf, niet zeer dwingend exorcisme nodig hebben.

Tot besluit, een uitwisseling: Wij, christenen hier in Nederland kunnen misschien iets meer de H. Geest in ons leven binnenlaten, terwijl de Zimbabweaanse christenen misschien iets (a.u.b. niet te veel) van onze 'verlichte' ratio kunnen overnemen.

Frans J. Verstraelen, Leiden, 16 november 2016

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores of aan het pastorale meldpunt.

Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk, telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Kerstsamenzang Kun je nog zingen, zing dan mee!



Kerst is een geliefd feest. Dat betekent ook zeker, dat er veel geliefde, sfeervolle liederen zijn voor dat feest. Het is fijn om ze mee te zingen. Overbekende liederen zullen de hoofdzaak zijn van de kerstsamenzang op 18 december, dit keer om 20 uur. Alle Merenwijkers die graag zingen zijn daarbij uitgenodigd.

Het Regenboogkoor brengt ter afwisseling enkele mooie liederen voor koor, er zijn ook korte teksten tussendoor en enkele keren verzorgen jonge muzikanten en twee zangeressen een solo. Maar het hoofddaccent ligt op de samenhang van bekende liederen, zoals Nu zijt welkome, Er is een roos ontloken en Ere zij God.

Meezingen kunt u dus op zondagavond 18 december om 20.00 uur in de Regenboog. Het zal een uurtje duren. De toegang is gratis.

Arie Korteweg

Bij de vieringen

Zaterdag 24 december om 18.00 uur vieren we het Kinderkerstfeest in de Regenboog.

Zaterdag 24 december – kerstnacht om 21.30 uur

In deze Eucharistieviering met als thema: 'komt allen tezamen' zullen pater Theo Scholtes en pastor Marianne Hoogervorst samen voorgaan. Het Regenboogkoor zal in deze viering zingen onder leiding van Hendrik Vonk met aan het orgel Wilfred van de Wal.

Zondag 25 december om 10.00 uur

vieren we een zondagse kerstmorgen. Het thema van de viering wordt bepaald door de verwondering dat God in ons leven aanwezig wil



zijn. Zo lang bijna als de wereld bestaat en mensen verhalen hebben verteld over God, is die verwondering een constante.

Waar God zich openbaart staan mensen verstomd te kijken: Hij is toch een verhaal, een verre grootheid, toch geen nabije werkelijkheid? Ook het evangelie naar Johannes dat deze morgen centraal staat spreekt daarvan: 'Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen'.

Toch kwam in het kind, waarvan we de geboorte met kerst gedenken, Gods liefde ons leven binnen. Een liefde die zich onder mensen verspreid heeft in kleine en grote handelingen, aandacht voor elkaar, opkomen voor rechtvaardigheid in Zijn Naam, vele eeuwen lang. Deze kerstdienst wordt muzikaal zowel opgeluisterd door ons gelegenheidskoor Arcobaleno onder de bezielende leiding van Pieter Schrijnen als door orgel en fluitspel.

Zondag 1 januari

De dag waarop we volgens de kalender Nieuwjaar vieren. Deze dag valt dit jaar op een zondag. Volgens de RK-kerkelijke kalender vieren we op 1 januari dat Maria de moeder van God is en haar Kind de naam JEZUS heeft.

Zondag 15 januari

De Regenboog heeft de ambitie om een Groene Kerk te worden. Wat betekent dit voor ons gelovigen? Het milieu is ook in onze geloofsgemeenschappen actueel geworden. De Paus heeft er over geschreven in zijn encycliek: 'Laudato Si' waarin hij aandacht vraagt voor ons gemeenschappelijke huis, de aarde. Onlangs presenteerde het Nederlands Bijbelgenootschap de Groene Bijbel. Een bijbel waarin de teksten die over onze aarde gaan, groen zijn gedrukt. Zondag 15 januari zal er een viering zijn o.l.v. leden van de geloofsgemeenschap, die samen met de werkgroep Groene Kerk op een speciale

manier aandacht vragen voor de Regenboog als Groene Kerk.

Zondag 22 januari is de bediening van de Doop aangevraagd door Jessica Pesik en Remo Rumampuk voor hun zoontje Nino. Nino is geboren op 5 september jl. We horen in de lezing uit Matteus hoe Johannes de Doper gevangen genomen is. Maar zijn boodschap kan niet gevangen genomen worden. Jezus begint zijn werk met precies dezelfde woorden als Johannes: 'keer je om, want het Koninkrijk van de hemel is nabij'. Johannes en Jezus horen bij het grote verhaal van God met mensen dat door alle tijden heen doorgegeven wordt, - ondanks gevangenissen, ondanks zelfs het kruis. Zo heeft dat verhaal van God ook ons bereikt en mogen wij er deel van uitmaken. En zo brengen Jessica en Remo hun kleine Nino in datzelfde verhaal onder, als ze hem laten dopen. Zo klein als hij is, hoort hij bij dat Koninkrijk.

Ds. Inge Smidt,
Marianne Hoogervorst pastoraal werkster

Nieuwjaarsviering en –receptie



Nieuwjaarsdag valt op een zondag, daarom vindt de

zondagse viering om 11 uur plaats in plaats van 10 uur. De AKM biedt aan alle leden van de geloofsgemeenschap een Nieuwjaarsborrel aan op zondag 8 januari na de viering. U bent allen van harte uitgenodigd!

Piet Pouw, voorzitter AKM

Uit de AKM

Sinds het verschijnen van het laatste Bulletin heeft de AKM op de donderdagen 27 oktober en 17 november vergaderd.

Clusters

Met het beamteam heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden mede op grond van de enquête, waaruit bleek dat men over het algemeen tevreden is. Er waren wat aanloopproblemen, die verbeterd kunnen worden, terwijl de begeleiding van het beamteam versterkt kan worden.



Naar aanleiding van het artikel over Rondom de Kerk zijn er een aantal wijzigingen afgesproken. Een eerste bijeenkomst van het Cluster Leren vindt op 29 november plaats. De Regenboogdis biedt op vrijdag 16 december aan de bewoners van de Valkenhof een Kerstdiner aan. Hiervoor is een subsidie ontvangen van de stichting Carolusgulden, die daarnaast ook een bedrag voor het ouderenwerk in de Regenboog ter beschikking heeft gesteld.

Pastores

Marianne Hoogervorst deed de heugelijke mededeling, dat tijdens het jaargesprek met haar was overeengekomen, dat zij nog een jaar pastoraal werkster van de Regenboog zal blijven. De AKM heeft haar namens de gehele geloofsgemeenschap hiermee van harte gefeliciteerd! Het project Allerzielen Buiten was een groot succes met ca. 100 bezoekers, waarvan een behoorlijk aantal bewoners van de Merenwijk van buiten de Regenboog. Met financiële ondersteuning vanuit het Vitaliseringsfonds zal het project ook volgend jaar plaatsvinden, waarvoor het draaiboek al ontwikkeld is. Rond het jaarthema 'Bronnen van geloof' worden een aantal activiteiten georganiseerd; zo vindt op 7 februari een inspiratieavond voor de gehele oecumenische geloofsgemeenschap plaats. In het kader van 500 jaar reformatie zal bisschop Van den Hende een lezing houden. Daaraan voorafgaand wordt een Vesperviering gehouden.

Organisatie

De AKM heeft de begroting 2017 goedgekeurd, en tegelijkertijd tot een aantal financiële acties ter reductie van de te verwachten structurele tekorten besloten. Zo zal met ingang van 1 januari a.s. de koffie en thee niet meer gratis zijn, en wordt een bijdrage van € 0,50 per kop gevraagd (zie hierover een bericht van onze penningmeester!).

Het bestuurlijk jaarplan 2016-17, opgesteld door de 4 bestuursorganen in de Regenboog is geaccordeerd. Er is een projectgroep Groene Kerk in de Regenboog gevormd, die zich met het

thema duurzaamheid gaat bezighouden. Op de zondagen 15 en 29 januari zal hieraan tijdens de vieringen aandacht worden geschonken. Na afloop van de viering op 15 januari zal het tegeltje van de Groene Kerk aan de voorzijde van de Regenboog bevestigd worden.

De AKM en de wijkkerkenraad beraden zich over een update van de zelfscan aan de PGL, waarin meer aandacht voor het ouderenpastoraat gevraagd zal worden.

Met ingang van 1 januari a.s. vertrekt Mieke Tirion als AKM-lid, zij zal worden opgevolgd door Bärbel Nieuwenburg-Pfeiffer, die de coördinatie van het cluster Vieren op zich zal nemen. Het is nog niet bekend, in welke viering er van Mieke afscheid wordt genomen en Bärbel zal worden bevestigd. Namens de gehele geloofsgemeenschap heten wij Bärbel van harte welkom als nieuw lid van de AKM!

Overige activiteiten

In januari zal er een evaluatie plaatsvinden met de Italiaanse parochie. De eerste gezamenlijke actie voor het kindertehuis Nos Kasita in Suriname leverde het mooie bedrag van € 500,- op. Met Kerstmis en Nieuwjaar wordt er overigens geen Italiaanse mis gehouden, omdat de meeste parochianen de feestdagen in hun vaderland vieren.

De Actie Kerkbalans gaat op zaterdag 21 januari van start, ook dit jaar hopen wij op uw gulle gaven! De telavond is op dinsdag 31 januari in de Regenboog.

De AKM zal op zaterdag 14 januari haar bestuursvorm nieuwe stijl evalueren.

Tenslotte wens ik u allen namens de AKM gezegende Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

Piet Pouw, voorzitter AKM

De AKM en de centen



Koffie en thee in de Regenboog kost voortaan 0,50 cent per kop

Vanaf 1 januari a.s. gaat een kop koffie of thee 0,50 euro kosten. Dit tarief geldt voor iedereen. De reden is dat de AKM dit jaar enkele duizenden euro's verlies lijdt door tegenvallende grote giften en kleinere bijdragen door lezers aan het Bulletin. Naar verwachting zal hierin in de toekomst geen verbetering komen. Het verlies is dermate groot dat, zonder ingrijpen, de kas van

de AKM over een paar jaar leeg zal zijn, en de AKM de kosten voor o.a. de vieringen en het Regenboogkoor niet meer kan betalen. Om dat te vermijden is de AKM genoodzaakt een nieuwe inkomstenbron te zoeken, en die is bezoekers van de Regenboog zelf te laten betalen voor hun koffie of thee, tegen een bescheiden tarief. We hebben verschillende opties voor betaling onderzocht. Bijvoorbeeld ook: alleen het tweede kopje laten betalen, of alleen sommige werkgroepen te laten betalen (en andere dus niet). Gegeven de ervaringen in het verleden, en door de willekeur die bleek te ontstaan tussen wie precies wel en wie niet zou moeten betalen, hebben we gekozen voor een regeling die helder is en die gemakkelijk is uit te voeren. U kunt betalen door uw munten of AKM-collectebonnen in een speciale bus te stoppen met opschrift dat het geld is bestemd voor de AKM. Het is de bedoeling dat u gepast betaalt, om te vermijden dat de beheerder van zijn werk wordt afgehouden door geld te wisselen. Wel is het mogelijk om uw geschatte gebruik per jaar in 1 keer over te maken op de girorekening van de AKM:

NL 70 INGB 0002 5811 91 ten name van Algemene Kerkelijke Merenwijkraad onder vermelding van 'Koffie'.

Besteding opbrengsten oud papier door werkgroep Milieu

Veel dank voor al het inzamelingswerk van oud-papier, metaal en textiel in weer en wind door de leden van de werkgroep Milieu. De opbrengst van hun werk bedroeg vorig jaar 1500 euro. De AKM heeft in overleg met de werkgroep besloten het bedrag als volgt te verdelen: 500 euro voor bloemen tijdens de vieringen in de Regenboog,

die vervolgens als bloemengroet aan een lid van de geloofsgemeenschap worden gegeven als tekenen van waardering en steun; 300 euro voor kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapten in de Dorpskerk in Leiderdorp; en 700 euro voor de stichting Vivir Juntos als bijdrage aan de ontwikkeling van een tehuis voor gehandicapten in Nicaragua. Het project wordt geleid door Astrid Delleman, die regelmatig verslag doet van de vorderingen in afleveringen van dit Bulletin.

Aantal bezoekers en opbrengsten collecten tijdens de vieringen

Het bezoek en de opbrengsten van de collecten over de eerste 11 maanden van dit jaar staan in onderstaande tabel. Bovendien de overeenkomende cijfers van elke week in de laatste twee maanden met de bestemming van het tweede mandje. Kerk in Actie, van de Protestantse kerk, voert projecten in de hele wereld uit, vaak in samenwerking met een waaier van andere christelijke kerken (www.kerkinactie.nl). RK zijn bestemmingen van de Rooms-Katholieke kerk. Huize Exodus is een stichting die gevangenen en hun familieleden ondersteunt (www.exodus.nl). Hoge opkomst aan bezoekers was er bij vieringen met iets bijzonders. Veruit de meeste bezoekers trok de Allerzielenviering op 30 oktober: 170 personen toonden zo hun dankbaarheid aan hun overleden geliefden. Het was de viering met de meeste bezoekers dit jaar, afgezien van de viering met de Misa Criolla. Maar ook een doop, de Thomasviering en soms een optreden van het Regenboogkoor trekken extra bezoek. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de leden van het koor natuurlijk ook mee tellen als kerkbezoekers.

Datum viering	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Regenboog	Kindernevendienst	Tweede mandje:	
				Specifieke bestemmingen	
		Euro	Euro	Euro	Bestemming
1 jan – 27 nov 2016	5360	6500	325	6250	
waarvan:					
2 okt (met doop)	130	230	5	455	Kerk in Actie: Kerk en Israël
9 okt (met koor)	130	170	10	160	RK Vicariaat
16 okt	85	95	0	95	Kerk in Actie: Werelddiaconaat
23 okt	95	120	5	95	RK Missiezondag
30 okt (Allerzielen, met koor)	170	210	10	200	Kerk in Actie: Hervormingsdag
6 nov	95	125	5	95	RK Oecumene
13 nov	85	125	10	130	Kerk in Actie: NL Diaconaat
20 nov (Thomasviering)	125	130	5	120	RK Jongerenwerk
27 nov (met koor)	95	140	5	125	Huize Exodus
Afgeronde bedragen					

Bert Minne, Penningmeester AKM

KERK BALANS 2017

“Mijn kerk verbindt”

Zoals ieder jaar krijgt u, namens uw kerk, in januari weer een envelop aangeboden met het verzoek om mee te doen met de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema **Mijn kerk verbindt**. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Uit de opbrengsten van de Actie Kerkbalans worden onder meer de kosten voor de zondagse dienst, salarissen van beroepskrachten, onderhoud van de kerkgebouwen en de verwarming en verlichting betaald. Het blijft daarom noodzakelijk om ieder jaar weer deze actie te houden, ondanks dat velen als vanzelfsprekend – vaak door middel van periodieke overschrijvingen – automatisch bijdragen.

De enveloppen worden vanaf maandag 23 januari 2017 bij u thuis bezorgd en uiterlijk dinsdag 31 januari 2017 weer opgehaald.

Lopers

Gelukkig beschikken we over een aantal vaste lopers en we hopen dat we daar ook dit jaar weer op kunnen rekenen. Omdat er ieder jaar, om diverse redenen, enkele lopers afvallen, zijn nieuwelingen van harte welkom!

Daarom verzoeken wij, indien u (weer) uw zeer gewaardeerde medewerking wenst te verlenen, u hiervoor op te geven.

*U kunt zich aanmelden bij Bettie Landkroon:
jenb.landkroon@kpnmail.nl,
telefoonnummer: 071-5211627.*

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans
Elly Visser

Afscheid Peet Valstar



Eind september van dit jaar is er een eind gekomen aan de betrokkenheid van Peet Valstar bij onze geloofsgemeenschap. Peet begon zijn werk in januari 2015 met de bedoeling dat hij tot eind 2017 zou blijven, maar door een reorganisatie bij het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland is het eerder afgelopen. Voor Peet betekende deze reorganisatie niet alleen het einde van zijn werk in de Merenwijk, maar ook het einde van een lang werkzaam leven in dienst van de kerk. In 1978 begon hij als kerkelijk werker in de evangelisatie. Daarna was hij achtereenvolgens toeruster voor de Gereformeerde Kerken in Zuid-Holland, adviseur gemeenteopbouw in dienst van de landelijke kerk, classisconsulent, gemeenteadviseur en kerkelijk opbouwwerker. In die laatste hoedanigheid was hij betrokken bij de Regenboog. Zijn inzet werd mogelijk gemaakt door de overgangsregeling van de Protestantse gemeente Leiden om te helpen bij de overgang van een volledige predikantsplaats naar een halve predikantsplaats. Veel van wat Peet voor de Regenboog heeft gedaan, is achter de schermen gebeurd waardoor hij bij de meeste Regenbogers niet erg bekend zal zijn. Toch is zijn steun van onmisbare betekenis geweest. Zo heeft hij zich bezig gehouden met de organisatie van het pastoraat, de begeleiding van de pastores, AKM en wijkkerkenraad, identiteitsontwikkeling van de geloofsgemeenschap met de inspiratie-avond ‘Kijken met ander ogen’ en het visitekaartje als tastbare resultaten, vrijwilligersbeleid en generatiewisseling. Op al die terreinen heeft Peet met zijn ervaring, wijsheid en kundigheid een belangrijke bijdrage geleverd aan het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap en het

is dan ook jammer dat de reorganisatie hieraan een voortijdig einde heeft gemaakt. De AKM en wijkkerkenraad bezinnen zich nu op de beste besteding van de resterende gelden voor 2017. Nog in december willen zij hiervoor een voorstel doen aan de Algemene Kerkenraad van de PGL. Bij het afscheid van Peet zeggen we welgemeend 'hartelijk dank voor je hulp, Peet'.

Peterhans van den Broek

Vicariaat

Het Vicariaat van de Regenboog is het bestuursorgaan dat het katholieke gezicht is in de geloofsgemeenschap van de Merenwijk. Enkele bestuursleden zijn van hieruit lid van de AKM om zo de continuïteit van de werkzaamheden in de Regenboog te waarborgen. Al enige tijd wordt er gezocht naar nieuwe bestuursleden. Helaas tot op heden zonder resultaat. Daarom doen wij nu een beroep op allen die dit lezen. Als u benaderd wordt om een functie te aanvaarden, zeg dan niet direct 'nee' maar denk er eens over na. U wordt immers niet voor niets benaderd. Denk u: 'ik zie hierin wel een mogelijkheid om iets te betekenen voor de Regenboog', neem dan contact op met één van de leden van het Vicariaat. Zij zullen u graag nader informeren.

U kunt terecht met uw vragen bij:
Frans Jagtman - vice voorzitter – mail: fjagtman@xs4all.nl
Ingrid Weitenberg – secretaris – mail: ingridjam@hotmail.com

Regenboog Groene Kerk

15 januari Themadienst over Duurzaamheid en Rentmeesterschap

Zoals u in eerdere Bulletins heeft kunnen lezen, is de Regenboog een Groene Kerk geworden. Een Groene Kerk zijn gaat niet alleen over zonnepanelen op het dak, een eerlijke kop koffie na de dienst of het vervangen van spotjes door ledlampen, maar ook over hoe wij als mensen omgaan met de schepping. Daarom willen we in de viering van zondag 15 januari aandacht besteden aan het thema Duurzaamheid en Rentmeesterschap. Dit gaan we doen op een speciale manier. De voorbereidingen voor deze viering zijn nog in volle gang, maar interactief wordt het in ieder geval. Houd de website van de Regenboog en de weekagenda in de gaten voor nadere informatie!



Ook wordt die zondag het 'Groene Kerk tegeltje' opgehangen aan de buitenmuur van de kerk. Hiermee willen we ook aan de rest van de Merenwijk uitdragen dat wij als kerkgemeenschap

duurzaamheid belangrijk vinden, er mee bezig zijn en hier op aanspreekbaar zijn. In de viering willen we het begrip duurzaamheid verbinden met het bekende christelijke beeld van de mens als rentmeester van de schepping. Wat betekenen de huidige inzichten over milieu en duurzaamheid voor goed rentmeesterschap?

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip waarin thema's als milieu, afval, klimaat, aarde, voedsel, water en energie passen. Het woord duurzaamheid lijkt soms een modewoord waarmee je te pas en te onpas om de oren wordt geslagen. In het Brundtland rapport 'Our common future' van de Verenigde Naties uit 1987 wordt het begrip gedefinieerd als **'duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'**. Dat is al weer 30 jaar geleden en sindsdien is duurzaamheid alleen maar urgenter geworden. De kerk herkende 'duurzaamheid' als 'rentmeesterschap': de aarde is van God en wij mogen haar beheren en gebruiken in verantwoordelijkheid tegenover haar Schepper en medeschepselen. In 1997 kwam duurzaamheidsadviseur John Elkington met de term 'Triple P': People (mensen), Planet (milieu/aarde), Profit (opbrengst/winst). Bij een goede balans tussen People, Planet en Profit is er sprake van duurzaamheid. Ook christenen omarmen de Triple P. Sommigen voegen daar speels een vierde P aan toe: Pneuma, Gods Geest die mensen inspireert om die balans bewust, met kennis en inzicht na te streven in concreet economisch, ecologisch en sociaal handelen.

Rentmeesterschap

God zei 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt' (Genesis 1: 26). Zo benoemt de bijbel in het scheppingsverhaal de plaats van de mens in de natuur. In de Christelijke traditie wordt de mens gezien als rentmeester die in dienst van God de

aarde beheert. Het beeld van de rentmeester is prachtig als het gaat om goed rentmeesterschap met zorg en aandacht voor aller belang, maar de werkelijkheid is maar al te vaak die van een slechte rentmeester die alleen met zijn eigen belang bezig is en het belang van de hele aarde en alles wat daarop kruipt aan zijn laars lapt. Daarbij vergetend dat zijn roofbouw ook betekent dat hij zijn eigen leefmilieu verpest en zijn eigen voortbestaan op het spel zet. Langzaam dringt het besef tot de mensheid door dat het anders moet. In de kerken is er veel aandacht voor het milieu en goed rentmeesterschap, bij voorbeeld het conciliair proces voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, de encycliek "Laudato Si" van paus Franciscus en de Groene Kerk.

Ook paus Benedictus XVI heeft steeds om aandacht voor het milieu gevraagd. Zijn gedachten over kerk en milieu zijn samengevat in de tien geboden voor het milieu (zie kader). Zijn boodschap is dat de mensheid een verantwoordelijke beheerder moet zijn van de schepping. Mensen mogen de aarde gebruiken, niet misbruiken.

De boodschap van paus Franciscus in de encycliek 'Laudato Si' wordt door Erik Borgman (Trouw, 24-11-2016) als volgt samengevat: 'Die encycliek haalt de mens uit de positie van

degene die achter het stuur zou zitten. Ecologie is niet maakbaar. Juist de gedachte van de maakbaarheid, met de mens als heersend subject, heeft geleid tot uitbuiting van de aarde. Ons grondprobleem is dat we de dieren, planten en dingen als middel zijn gaan zien. 'Laudato Si' maakt duidelijk dat ze een doel in zichzelf zijn. Alles wat bestaat is op eigen niveau beeld van God'. 'Van hieruit verbindt de encycliek duurzaamheid met andere kwesties. Hoe wij omgaan met de natuur heeft alles te maken met hoe we mensen gebruiken, arm maken, uitbuiten. We moeten weer zien wat ons gegeven wordt'. Paus Franciscus heeft zorg voor het milieu daarom ook het achtste werk van barmhartigheid genoemd. Deze pauselijke woorden manen ons tot een andere manier van omgaan met de aarde, de dieren, de planten en met elkaar. De mens is onderdeel van de natuur, staat er niet los van, staat er niet boven, maar heeft wel een bijzondere verantwoordelijkheid voor de schepping die voortvloeien uit de hoog ontwikkelde vermogens die de mens zijn gegeven.

Peterhans van den Broek
Heleen Hoogvliet

Tien geboden voor het milieu

1. **Gebruiken, niet misbruiken.** De mens staat aan het hoofd van de schepping en moet haar overeenkomstig Gods plan op verantwoordelijke wijze beheren en gebruiken.
2. **Weinig minder dan een God.** De natuur is geen gebruiksobject dat kan worden gemanipuleerd en geëxploiteerd, en ook geen absolute waarde die boven de menselijke waardigheid staat.
3. **Eén voor allen, allen voor één.** Het is een gezamenlijke plicht het milieu te respecteren als een collectief bezit, bestemd voor de huidige en de toekomstige generaties.
4. **Het is geen 'brave new world'.** Bij milieuproblemen gaan ethiek en menselijke waardigheid boven techniek.
5. **Gaia is geen god.** De natuur is niet goddelijk en zo lang de schepping en de natuurlijke orde worden gerespecteerd, is menselijk ingrijpen goed.
6. **Vooruitgang tot welke prijs?** Economisch en ecologisch beleid moeten op elkaar afgestemd worden. Naast de economische zijn ook de ecologische kosten van belang.
7. **Stromen als een rivier.** Het stoppen van de wereldwijde armoede vraagt eerlijke verdeling van alle grondstoffen.
8. **We zitten in hetzelfde schuitje.** Het recht op een veilige en schone leefomgeving moet door wereldwijde samenwerking en internationale akkoorden beschermd worden.
9. **Discipline is niet een vies woord.** Milieubescherming vereist een andere levensstijl. We moeten ons afkeren van consumentisme en productiemethoden nastreven die de natuurlijke orde respecteren en waarmee we kunnen voorzien in de basisbehoeften van alle levende wezens.
10. **Alles is gegeven.** Milieuvraagstukken vragen om een spiritueel antwoord, geïnspireerd door het geloof dat de schepping een geschenk van God is. De mens is God dankbaar voor de schepping.

Woensdag 2 november, Allerzielen



Na een lange voorbereiding was het woensdag zo ver dat voor het eerst ook in de Merenwijk een plaats was gecreëerd waar op de feestdag van Allerzielen een kaarsje kon worden

gebrand ter nagedachtenis aan mensen die ons zijn voorgegaan.

De ingangen van de Regenboog waren stemmig aangekleed met bloemen en brandende kaarsen.



Bezoekers aan de Regenboog konden naast het aansteken van een gedenk-

lichtje ook een herinnering of gedachte opschrijven. Deze briefjes werden in een gedenkboom gehangen. Er werd volop gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid. Ruim 100 kaarsjes werden ontstoken.

Als afsluiting werd een korte meditatie gehouden door Marianne Hoogervorst - pastoraal werkster.



In de ontmoetingsruimte werd koffie en thee geschonken met een koekje. Irene Swen

(piano) en Boudewijn Nieuwenhuijse (gitaar) zorgden voor een passende muzikale omlijsting. Zo kon men nog even in een rustige sfeer met elkaar na praten en verhalen delen. De Oecumenische Geloofsgemeenschap kan terugkijken op een waardevolle activiteit die uitnodigt om volgend jaar opnieuw georganiseerd te worden.

Marianne Hoogervorst e.a.

Henk Zanting neemt afscheid als lector



In de viering van zondag 27 november besloot Henk Zanting zijn lezing uit Jesaja 2:1-5 met: "Laten wij leven in het licht van de HEER". Uit Henk's mond klonken die eeuwenoude woorden als een inspirerende oproep aan elk van ons. Voor veel Regenbogers een vertrouwd beeld: Henk achter de lessenaar, op zijn kenmerkende manier het woord van God aan ons overbrengend. Vanaf het prille begin heeft Henk zo als lector een bijzondere kleur gegeven aan de vieringen in de Regenboog. Toch vertelde hij op deze eerste zondag van de Advent dat het de laatste keer geweest was, omdat het hem meer en meer moeite kost.

Hiermee heeft Henk een periode afgerond waarin hij op heel veel manieren een opbouwende rol heeft gespeeld in onze kerkgemeenschap. Niet alleen was hij lector van het eerste uur, maar ook bij de Rozenkring (waarvan hij onlangs ook afscheid heeft genomen) had hij jarenlang een inspirerende inbreng. Daarnaast was hij – iets verder terug in de tijd - negentien jaar lang betrokken bij de meditatieve vieringen in de 40-dagentijd, later ook uitgebreid tot de Advent. Henk verzorgde hierin regelmatig de overweging, waaraan velen nog altijd met een warm gevoel terugdenken. En niet te vergeten: Henk's gedreven bijdrage aan al die talloze inspiratie- en bezinningsavonden, waarop gediscussieerd werd over de manier waarop wij kerk zijn. Henk liet hier steevast zijn stem horen, want de oecumene ging hem zeer ter harte! Hij wist vaak bijzonder treffend precies te verwoorden wat andere aanwezigen voelden. Voor die begeesterde inzet voor de Regenboog, al die jaren lang, willen wij Henk

namens onze hele geloofsgemeenschap heel hartelijk bedanken.

Karin van Dorsselaer
Maja van Spaandonk

Leesgroep Tomas Halik



Maandag 9/1 lezen we verder in het boek 'de nacht van de biechtvader'. Deze keer bespreken we met elkaar de hoofdstukken 6,7 en 8. Van harte welkom.

Als u bij de groep wilt aanschuiven, dan graag opgave in verband met ruimte en stoelen.

We komen samen in de Regenboog, in het Stiltecentrum, om 20.00u

Verdere avonden: ma 6/2, ma 6/3, ma 27/3 en ma 22/5.

(ds.smidt@gmail.com)

Bijbel en Beeld

Dinsdag 10 januari is de volgende bijeenkomst van 'Bijbel en beeld'.

Het thema deze keer is: Jezus. Aan de hand van schilderijen kijken we naar de verschillende kanten van Jezus, zoals die door de vier evangelisten belicht worden.

De avonden staan allemaal op zich, het is goed mogelijk om er af en toe één te missen.

20.00u Stiltecentrum. overige avonden: ma 13/2, di 7/3, di 4/4, di 16/5

(ds.smidt@gmail.com).

Poëziemiddag: lichtvoetige Vlaamse poëzie

"Vroeger hield ik alleen van je ogen, nu ook van de kraaienpootjes ernaast".

Woorden van de Vlaamse dichter Herman de Coninck die zovelen inspireerde met zijn lichtvoetige verzen. Van hem is ook de uitspraak: "poëzie is een ruitenwissertje tegen tranen". Wij horen over zijn leven en lezen zijn verzen. Ook door hem bewonderde dichters als Miriam Vanhee en Jo Govaerts komen aan bod. En als er tijd is horen wij Jean Declair teksten lezen van Paul van Ostaijen.

Datum en tijd: woensdagmiddag 11 januari van 14.00 tot 15.30 uur

Kosten € 5,00 (nieuw!)

leiding: Ronald da Costa

Opgeven bij Anja Rijken, tel. 071 5216606

Film in de Regenboog

La Famille Bélier

Op donderdag 19 januari om 19:30 uur is er weer een mogelijkheid om naar een bijzondere film te gaan in de Regenboog. De film handelt over een Bretons boerengezin, de familie Bélier (2014). Iedereen in het gezin, vader, moeder en zoon is doofstom alleen de zestienjarige tienerdochter Paula niet. Zij is de onmisbare schakel en tolk in het dagelijkse leven van de familie. Als haar muziekleraar haar muzikale gave ontdekt en haar aanmoedigt haar talent te ontwikkelen, ontstaat er een probleem.



Paula beslist om deel te nemen aan een prestigieuze zangwedstrijd. Die beslissing betekent echter dat ze haar familie moet verlaten om haar eerste stappen op weg naar volwassenheid te zetten.

Nog voor de film uitkwam was de film al verkocht op basis van het script. De verwachtingen waren dus erg hoog, maar regisseur Eric Lartigau heeft deze

verwachtingen meer dan waar gemaakt en met deze film een prachtig staaltje werk afgeleverd. Het is ook een meesterlijk debuut voor hoofdrolspeelster Louane Emera en een ode aan het werk van Michel Sardou. Maar bovenal is het verhaal van Paula Bélier en haar volwassen worden ontroerend, hartverwarmend, en hilarisch. Deze film is een perfecte mix van humor en realiteit. "La famille Bélier raakt diep en is een aanrader om te kijken voor iedereen, zelfs sceptici van Franse film."

Boudewijn Nieuwenhuijse zal het nagesprek leiden.

Toegang: € 5,00

Edo Elstak

Programma jaarthema 'bronnen van geloof'

Onder deze titel zijn er in de afgelopen maanden al een aantal bijeenkomsten geweest. Ook in de komende tijd staan er enkelen geroosterd.

Zo zal er op **dinsdag 17 januari 2017** een avond zijn over Ignatius van Loyola. Hij werd geboren in 1491 in Spaans Baskenland en stierf in 1556.

Hij heeft dus het begin van de reformatie meegemaakt. Deze avond zullen we kijken naar hoe Ignatius vanuit zijn bron van geloof betekenis heeft gekregen voor miljoenen christenen tot op de dag van vandaag.

Inleider: pastor Marianne Hoogervorst - pastoraal werkster en lid van het Stanislasteam samen met Jezuiteten (= volgelingen van Ignatius) in Delft.

Aanvang 20.00 uur in het Stiltecentrum.

Aanmelden via:

pastor.regenboog@gmail.com

Op **dinsdag 7 februari**



komt Mgr. dr. J.H.J. van den Hende bisschop van Rotterdam spreken over het document: 'Van conflict naar gemeenschap'. Dit document is gemaakt door de Lutherse wereldfederatie en de Pauselijke Raad voor de eenheid

Mgr. Van den Hende is betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document. Barbara Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Leiden zal op het betoog van de bisschop reageren waarna er ruimte is om samen in gesprek te gaan. We zullen deze avond openen met het bidden van de Vespers. Aanvang 19.15 uur in de kerkzaal. Lezing en gesprek vanaf 20.00 uur in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte welkom.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Klaar met het leven?



Op zondag 13 november is er in het Gesprek op Zondag gesproken over het voorstel voor een klaar-met-het-leven-wet van de ministers Schippers en Van der Steur. Centraal stond de vraag 'wat roept dit voorstel als eerste reactie bij je op?' Herkenning en erkenning was er voor het feit dat eenzaamheid, angst en het gevoel er niet meer toe te doen bij ouderen een reëel probleem is dat in de komende tijd alleen maar groter zal worden. Persoonlijke eigenschappen spelen hierbij een rol maar er zijn ook duidelijk maatschappelijke ontwikkelingen die een rol spelen zoals het steeds langer leven, het langer zelfstandig blijven wonen wat voor velen gepaard gaat met alleen zijn, het verdwijnen van het verzorgingshuis, het idee van de participatiemaatschappij dat de last legt bij de ouderen en de mantelzorgers en een negatieve kijk op ouderdom. Bij de meeste gesprekspartners was er meer of minder twijfel of een klaar-met-het-leven-wet nu de goede en gewenste oplossing hiervoor is. Voor een deel is het dat misschien maar er zou ook wat moeten gebeuren aan de onderliggende oorzaken van eenzaamheid, angst, gebrek aan zin en gevoel van nutteloosheid. In het gesprek zijn we niet toegekomen aan het doordenken van de betekenis van zelfbeschikking (autonomie) als uitgangspunt bij de beslissing die iemand neemt over zijn of haar leven of

dood. Hoe ver gaat onze autonomie, zijn er beperkingen en wat betekent ons geloof in deze? Een tweede onderwerp om over door te praten is de opmerking 'het is mooi om te zeggen dat er ook wat moet gebeuren aan de onderliggende oorzaken, maar wat kunnen we doen, wat doen we al en doen we genoeg, en dan niet als regering, overheid of maatschappij maar heel concreet als Regenboog'. De commissie Schnabel heeft in haar rapport *Voltooid leven* suggesties gedaan: voorbereiding op en acceptatie van ouderdom, voorkomen van eenzaamheid, zorgen voor voldoende welvaartsniveau, vergroten van zelfredzaamheid, passende zorg, aandacht voor zingeving en herwaardering van de visie op ouderdom. Dat klinkt mooi, maar laten we er wat mee doen!

We gaan *Gesprek op Zondag* over 'Klaar met het leven?' vervolgen. Op **22 januari 2017** spreken we over zelfbeschikking en beslissen over leven en dood. Iedereen, ook wie er de eerste keer niet bij was, is van harte uitgenodigd na de viering in het stiltecentrum.

Peterhans van den Broek

Nieuwjaarsconcert 22 januari 2017



We willen het nieuwe jaar ook in 2017 samen beginnen met een muzikale middag. Vorig jaar was het eerste Nieuwjaarsconcert voor de Merenwijk in de Regenboog. Het publiek was razend enthousiast en de musici die er aan deelnamen waren dat niet minder. Een goede reden om dit jaar op dezelfde leest een middag te organiseren.

Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de Regenboog in het bijzonder. Het concert duurt van 15:00 uur tot 17:30. Daarna kunnen we met elkaar nog even gezellig napraten in de ontmoetingsruimte.

De toegang voor het concert is gratis. Met een deurcollecte voor het bestrijden van de kosten. Het nieuwjaarsconcert is door en voor iedereen. Het wordt, door de verschillende optredens, een heel afwisselend programma met

instrumentale muziek maar ook met zang. Op de deelnemerslijst staan: Jan-Pascal van Best en Michiel Ras; Brain James; Boudewijn Nieuwenhuijse en Myriam Gosselin; Bärbel Nieuwenburg; Michiel Ras; Guido Schaake; Irene Swen; Ines Voets. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd programma!

Edo Elstak

Bijeenkomsten jongerengroepen

Op **16 januari** komen de jongvolwassenen bij elkaar in de pastoreskamer. Zij verdiepen zich verder in de eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lucas.

Ze beginnen om 20.00u. Vind je het leuk om mee te doen: informatie bij Wander Gubler (wander_gubler@hotmail.com).

De VIP's (Volwassenen in Progress) denken na over een mooie adventsontmoeting in december. In januari treffen ze elkaar weer op **30 januari**, bij één van hen thuis. Zij verdiepen zich op dit moment in de Islam: kunnen wij begrijpen wat de Islam voor moslims betekent, begrijpen wij wat het christendom voor ons betekent? En: hoe gaan wij vanuit onze verschillende geloofservaringen een werkelijke ontmoeting met elkaar aan? Ben je geïnteresseerd in hun samenkomsten, neem dan contact op met Jan-Pascal van Best. (janpascal@vanbest.org).

Beide groepen vinden het altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn, dus weet je van harte welkom.

Inge Smidt, pred.

Bezoek andere kerken



In de visie en de fingerprint van onze geloofsgemeenschap staat dat wij een open kerk zijn. Dat brengt de werkgroep

Wijkcontacten jaarlijks in praktijk door op bezoek te gaan bij andere gemeenschappen van spirituele aard. Het is altijd een bont gezelschap dat op de tweede zondag in maart op pad gaat. Vorig jaar werden we als organisatoren door een van de deelnemers geattendeerd op de Apostolische Geloofsgemeenschap in Leiden-zuidwest, waar hij binnen een ander kader kennis mee had gemaakt. Ton raadde ons aan daar eens heen te gaan. Dat is precies wat we gaan doen op 12 maart 2017. We starten de dag met het bijwonen van de viering om 9:30 uur. Na de viering hebben we een ontmoeting met leden uit de geloofsgemeenschap en met de voorgangers. Uit ervaring weet ik dat dit soort ontmoetingen altijd zeer verhelderend en inspirerend zijn. Als we Zuidwest verlaten verzamelen we ons in De La Soul (bij Morspoort) om daar samen en op eigen rekening de lunch te gebruiken. Na de lunch neem ik u graag mee op een rondwandeling door de binnenstad met als thema: "Langs heilige huisjes". Wist u dat: voor de reformatie zich binnen de muren van Leiden wel 20 kloosters bevonden; de Leidse sleuteltjes alles met de kerk te maken hebben; de Lutherse kerk een schuilkerk is? Dit en meer laat ik u graag zien en beleven.

Geef u tijdig op want aan de grootte van de groep is een maximum verbonden.
opgave bij Edo Elstak (voor 5 maart 2017)

Kom aan Tafel!



Deze uitnodiging doen we aan alle kinderen die in groep 4 zitten (of hoger) en gedoopt zijn.

Op zondag 21 mei 2017 zullen de kinderen na een uitgebreide voorbereiding in een feestelijke viering uitgenodigd worden om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer.
De voorbereiding hierop begint met een

ouderavond op maandag 20 maart om 20.00 uur. Op deze avond zal de voorbereiding en de stappen daarin, worden toegelicht maar ook inhoudelijk worden bekeken. Een 2^e ouderavond staat gepland op dinsdag 9 mei ook om 20.00 uur.

De kinderen komen bij elkaar op dinsdag 21 maart – 28 maart – 4 april – 18 april – 9 mei – 16 mei van 16.00 – 17.30 uur. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Regenboog. U kunt uw kind opgeven bij Maja v. Spaandonk (majavanspaandonk@gmail.com). Dit kunt u doen tot uiterlijk 15 maart 2017. Wilt u eerst nog informatie dan kunt u terecht bij Maja v. Spaandonk of één van de pastores. Wij hopen dat het voor de gehele geloofsgemeenschap een feest zal worden.

Ds. Inge Smidt
Pastor Marianne Hoogervorst
Maja v. Spaandonk

Ontvang het Regenboognieuws in je e-mailbox.



Met de nieuwe website zijn ook de mogelijkheden toegenomen om digitaal met de Regenboog verbonden te zijn. Je leest dit stukje, op papier, in het Bulletin. Dat verschijnt acht keer per jaar. Elke zondag krijgen de kerkgangers de weekagenda aangereikt met een actualisering van wat er in de komende veertien dagen staat te gebeuren. Beide periodieken liggen ook op de informatietafel om meegenomen te worden door mensen die gedurende de week de Regenboog inlopen.

Kom je minder regelmatig in de Regenboog dan kun je je abonneren op de digitale versie. Je ontvangt dan een e-mail met een link naar het PDF-bestand dat op de website staat. Je leest dan het nieuws met de foto's in kleur op je computer. Je vindt de aanmeldformulieren op de resp. pagina's Bulletin/kerkblad en Weekagenda onder de tab "ACTUEEL" van de website. Een beveiligd invulformulier leidt je door de procedure.

Vanwege de beveiliging worden enkele beveiligingsvragen gesteld. Dat lijkt omslachtig maar is om hackers buiten de deur te houden noodzakelijk.

Voor het echte HOTNEWS, dat niet meer mee kon binnen Weekagenda en Bulletin, bestaat de Regenboog Nieuwsbrief. In de afgelopen periode zijn er al een aantal (5) verschenen. Je ontvangt dan, als daar aanleiding voor is, een email-bericht van de beheerder van de website. Ook hier kan men zich voor aan- (en af-) melden. Op de HOME-page vind je het formulier. Wil je niks missen aan actualiteit zonder steeds op de site te hoeven kijken dan is dit email-bericht een handige aanvulling. Samengevat: Op de website staan drie formulieren die de mogelijkheid geven om voortaan alle informatie van de Regenboog direct in je eigen e-mailbox te ontvangen. Je hoeft er de deur niet meer voor uit. Trouwens, de lopers van het Bulletin ook als meer mensen het Bulletin digitaal lezen.

Overigens de Webbeheerder heeft een eigen emailadres gekregen: info@kcregenboog.nl. Wil je meer weten of heb je opmerkingen dan bereik je hem direct met dat emailadres.

Edo Elstak

Een beetje saai, met verrassingen



Vrijdagochtend 24 juni jl., een normale werkdag met mijn normale ochtendritueel. Dat betekent zoals de afgelopen twintig jaar twee bammertjes met hagelslag, een plak ontbijtkoek en een mok koffie. Ik lees altijd met verhoogde aandacht regiokatern van het Leidsch Dagblad.

Nietsvermoedend sla ik om, en over de hele breedte in grote letters lees ik; "Frank Ressler: een beetje saai, met verrassingen". Nu ben ik 's ochtends tot aan de eerste mok koffie niet op mijn best, maar zoiets zorgt er wel voor dat je meteen klaarwakker bent. Ik lees de kop nog

een keer en toen viel het kwartje. De woensdag ervoor had ik samen met Debby de Lima (sopraan) geconcerteerd in de lunchpauzeserie in het Leidse Academieggebouw en klaarblijkelijk had een van de vaste recensenten haarzelf uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. En heeft daar ook een bijbehorende recensie over geschreven met de hiervoor geciteerde titel.

Enfin, zo'n titel belooft weinig goeds en ik kan u wel vertellen dat het lezen van een recensie met zo'n titel geen prettige bezigheid is. Er zijn namelijk nog ruim 34.000 andere lezers (aantal abonnees volgens Wikipedia) die dat ook lezen. De kern was dat de voordracht van een tweetal stukken (in casu van de componisten Gibbons en Mendelssohn) werden gekenmerkt als 'een beetje saai' en 'niet bepaald interessant'. De verrassingen zaten aan het eind, twee stukken van Young en Choveaux die wel goed in de smaak vielen.

Tja, daar zit je dan. Ik heb gelukkig geen enkel probleem met een dergelijke recensie, het is namelijk de beleving van dat moment en de smaak van die toehoorder. Sterker nog, het is juist waardevolle informatie, want je kan de waarneming van de recensente namelijk toetsen aan je eigen beleving. Wat valt dan op: ik was zelf erg content met de uitvoering van de twee stukken die als saai en niet bepaald interessant werden betiteld, terwijl je tijdens het spelen van de twee laatste stukken constant denkt: deze stukken zijn niet voor dit orgeltype geschreven...kortom, een volkomen tegengestelde beleving.

Nu kan dit uiteraard ook gewoon in de Regenboog het geval zijn, dergelijke belevingen. Wij organisten denken en proberen op een zo passend mogelijke wijze de vieringen met ons spel op te luisteren. Maar wellicht zullen sommigen van u op sommige momenten dat anders ervaren. Vanzelfsprekend mag u daar met mij na de viering over van gedachten wisselen. Liever niet via ingezonden recensies in het Leidsch Dagblad...

In elk geval bewijst dit verhaal dat smaken verschillen. En dat is maar goed ook, want als iedereen hetzelfde mooi zou vinden zouden constant dezelfde componisten gehoord worden én zouden vele componisten worden vergeten. Af en toe moet je juist luisteren naar andere componisten of zelfs andere muziekstijlen. Vervolgens luister je weer naar je favoriete muziek en je realiseert je dan weer waarom je dat nu juist zo mooi vindt. Het is overigens zelfs mogelijk dat bepaalde muziek je niet aanspreekt en je er toch geboeid naar kan

luisteren. Dat lijkt tegenstrijdig, dus dat leg ik even uit.

Olivier Messiaen is een bekende Franse componist die wereldwijd wordt gewaardeerd voor zijn onconventionele muziek. Nu hou ik ook van moderne muziek, maar op een of andere wijze kon Messiaen mij niet echt boeien. Niet mijn smaak dus destijds (dat is overigens naar verloop van tijd wel veranderd). Toen las ik dat Olivier Latry, de hoofdorganist van de Notre Dame in Parijs, een concert zou geven in de katholieke St. Bavo in Haarlem. De heer Latry wordt door velen beschouwd als de beste organist ter wereld. Kijkt u maar eens op YouTube, en u zult met mij eens zijn dat dat best eens zo kan zijn. Anyway, ik daarheen en

zie dat het hele concert bestaat uit stukken van Messiaen.... en inderdaad was het niet mijn smaak. Wél kon ik merken dat Latry de muziek uitvoerde zoals de componist het bedoeld heeft. Hij kon op het publiek overbrengen dat hij zelf geïnspireerd was en dan is het toch een belevens om een vakman in actie te zien en te horen.

Kortom, smaken verschillen en daar brengt deze column gelukkig geen verandering in. Nu maar hopen dat mijn bijdragen niet ook het predikaat 'een beetje saai' toebedeeld krijgen. De 'verrassing' volgt in de volgende bijdrage, ik zal uitleggen waarom in ons orgel pijpen met opzet vals zijn gestemd!

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

December		
Zo 18	10.00 u	Jongerenviering
	20.00 u	Kerstsamenzang
Ma 19		VIP's
Januari		
Zo 08	11.15 u	Nieuwjaarsreceptie
Ma 09	20.00 u	Tomas Halik
Di 10		Uiterste inleverdatum Bulletin 1
	20.00 u	Bijbel en Beeld
Wo 11	14.00-15.30 u	Poëziemiddag
Zo 15	10.00 u	Jongerenviering
Ma 16	20.00 u	Jongvolwassenen
Di 17	20.00 u	Ignatius van Loyola
Do 19	19.30 u	Filmavond
Zo 22	11.30 u	Gesprek op Zondag
	15.00-17.30 u	Nieuwjaarsconcert
Ma 30	19.00 u	Eucharistieviering
		VIP's
Februari		
Ma 06	20.00 u	Tomas Halik
Di 07	19.15 u	'Van conflict naar gemeenschap'
Ma 13	20.00 u	Bijbel en Beeld

Kerstkleurplaat



Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap in De Regenboog

Datum	Bijzonderheden	Voorgangers	Inzameling 2^e mandje
18-12 10:00	4 ^e Advent, viering van de Maaltijd	Ds. E.S. Smidt	PGL kosten predikanten / kerkelijk werk
18-12 20:00	20.00 u Kerstsamenzang, m.m.v. Regenboogkoor		Geen collecte (deurcollecte onkosten koor)
24-12 18:00	<i>18.00 uur Kinderkerstfeest</i>	Pw. M. Hoogervorst	
24-12 21:30	<i>21.30 uur Kerstnacht,</i> viering van de Maaltijd m.m.v. Regenboogkoor	Pst. Th. Scholtes, Pw. M. Hoogervorst	Kerk in Actie: Kinderen in de knel
25-12 10:00	<i>10.00 uur Kerst,</i> viering van de Maaltijd m.m.v. Arcobaleno	Ds. E.S. Smidt	RK Adventsactie
31-12 19:00	19.00 u Oudjaar	Leden geloofsgemeenschap	een collecte wikkas
01-01 11:00	Aanvang 11.00 uur	Pw. M. Hoogervorst	PGL Onderhoud kerkelijke gebouwen
08-01 10:00	aansluitend Nieuwjaarsreceptie	Ds. B Schelhaas	RK Vicariaat
15-01 10:00	Bijzondere viering: Thema duurzaamheid	Leden geloofsgemeenschap	PGL Oecumene
22-01 10:00	Gesprek op Zondag	Ds. E.S. Smidt	PGL kosten predikanten / kerkelijk werk
29-01 10:00		Pw. M. Hoogervorst	RK Vicariaat

Alle zondagse vieringen beginnen om **10.00 uur**. Voor de allerkleinsten is er crèche.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.

Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek.

Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de jongerenvieringen.