

BULLETTIN



De Regenboog

Jaargang 43 nr. 6
sept. - okt. 2016
van de samenwerkende kerken in de Merenwijk
Leiden

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Goddelijke mens	2
Een nieuw werkjaar met een jaarthema	2
Gerechtigheid en vrede	2
Leids Nieuwsblad – ‘de kerk bij u op de hoek’	4
Medeleven	4
Wekelijkse bloemengroet	4
Conny Hofschreuder stelt zich voor	5
Bij de vieringen	5
Nieuwe doopschaal	6
Geboren	6
In memoriam Jo van Oostenrijk-Dreef	6
In memoriam Marten Siersema	7
Allerzielen buiten	8
Bestuurlijke vernieuwing	8
Uit de AKM...	9
De AKM en de centen	10
Gebruik kerkzaal door Italiaanse parochie	11
De Regenboog heeft de ambitie om een Groene Kerk te worden!	12
Vorming en Toerusting: een doorstart	12
Nieuw jaarprogramma	13
Jaarthema ‘bronnen van geloof’	14
Bijeenkomsten jongerengroepen	15
Poëzieprogramma 2016-2017	15
Film in de Regenboog	15
De bakkerij in Homs	16
Thuiskomen	16
Diaconale info vanuit De Bakkerij	17
Luid, luider, luidst...	18
Agenda	19
Kleurplaat Weer naar school	20

Visie

In ‘De Regenboog’ komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen.

Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voor geleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten. In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken. We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte. We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Redactioneel

Als u dit leest, heeft de Regenboogzondag plaats gehad en is het nieuwe seizoen begonnen. Dit eerste Bulletin na de zomer staat vol met plannen voor de komende maanden. Het jaarthema “wat is de bron van ons geloof?” is afgeleid van de herdenking van de Reformatie van 500 jaar geleden en komt aan de orde in een serie bijeenkomsten in verschillende wijken van de stad. Bestaande activiteiten in de Regenboog worden hervat en nieuwe activiteiten worden gestart, zoals een viering van Allerzielen voor de hele Merenwijk, een nieuwe leesgroep, een serie avonden over “Bijbel en Beeld” en een tweetal avonden over het Weihnachtsatorium.

In september hebben we, zoals ieder jaar, de vredesweek en de vredeszondag. Het bezinningsartikel “Gerechtigheid en vrede” is gekozen in verband met deze vredesweek. Terwijl het artikel gaat over activiteiten van de Wereldraad van Kerken en van de Raad van Kerken in Nederland, leest u onder de Diaconale info vanuit De Bakkerij over de jaarlijkse Vredeswake op het Stadhuisplein van Leiden.

In het kader van het beleidsplan ‘Vitale oecumene’ gaat er op bestuurlijk niveau ook het een en ander veranderen in onze geloofsgemeenschap. De AKM wordt (opnieuw) kleiner en er komen zogenaamde themagroepen. De Penningmeester geeft ons een inkijkje in de financiën van de AKM. Eén van zijn opmerkingen baart ons, als redactie, in het bijzonder veel zorgen: een groot deel van de mensen die het Bulletin ontvangen, heeft niet gereageerd op het verzoek om bij te dragen aan de drukkosten. En dan gaat het ons in eerste instantie niet om de financiën, maar meer om het signaal dat het Bulletin op veel adressen misschien niet gelezen wordt. Hopelijk hebben we het mis en ontvangt de penningmeester in de komende tijd voldoende bijdragen om dit Bulletin voort te zetten.

Een dan kunt u blijven genieten van de columns van onze organist Frank Ressler, zoals ook in dit nummer van zijn column ‘Luid, luider, luidst....’.

De redactie wenst u veel leesplezier!



Goddelijke mens



Het grootste mysterie
is niet
dat God, God is,
maar
dat God mens wil zijn,
met ons,
voor ons,
in ons.

De grootste genade
is niet
geboren te zijn uit God
maar
herboren te worden in God,
uit water
Geest
en vuur.

(Dit gedicht van Christian Pirenne heeft Marianne Hoogervorst gelezen in 'Stilleven' een blad over de Abdij van Koningshoeven te Tilburg.)

Een nieuw werkjaar met een jaarthema

Langzaam maar zeker komt Nederland weer in beweging. Het dagdagelijkse ritme komt weer op gang. Zo ook in de Regenboog. Als u dit leest, ligt de startzondag van het nieuwe seizoen al weer achter ons. Een seizoen dat in het teken zal staan van 500 jaar reformatie. Binnen de Regenboog is er nagedacht hoe we deze mijlpaal in onze Christelijke Kerkgeschiedenis handen en voeten kunnen geven binnen de gemeenschap. We zijn uitgekomen bij het jaarthema: 'Wat is ten diepste onze bron?'

Op de startzondag hebben we daartoe een eerste aanzet gegeven. Zelf probeer ik mij te laten inspireren door voor mijzelf op deze vraag een antwoord te vinden. Zo neem ik momenteel dagelijks het boek van Anselm Grün in handen met de titel: 'Kom naar de Bron'. Elke dag lees ik een stukje en laat dat door mij heen gaan. Een prachtige manier om het jaarthema tot een persoonlijk thema te

maken. Heeft u ook een tip? Laat het weten. Het Bulletin kan ook een bron zijn!

Van 15 – 25 september zal ik afwezig zijn omdat ik in de stilte iets van de Bron in mijn leven hoop te ontdekken. Wellicht zal ik dan nog meer geïnspireerd zijn om samen met u op weg te gaan.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Gerechtigheid en vrede

Kees Nieuwerth, voorzitter van de Taakgroep Pelgrimage en vice-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, woonde het Centraal Comité bij van de Wereldraad van Kerken. Op verzoek van onder meer de Katholieke Vereniging voor Oecumene schreef hij een impressie van de dagen in Trondheim. Hieronder vindt u de tekst.



- hoe ver zijn we?

Onlangs mocht ik namens de wereldorganisatie van de Quakers deelnemen aan de bijeenkomst van Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken in Trondheim in Noorwegen. Dit bestuursorgaan van de Wereldraad komt eens in de twee jaar bij elkaar.

Er is veel meer besproken daar in Trondheim, maar ik concentreer me nu even op de voortgang van de Pelgrimage. Dit was dus de eerste keer sinds de Assemblée in Busan in 2013 waar wij als kerken en gelovigen werden opgeroepen om samen op weg te gaan in een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Dus hoe staat het ermee? Uit rapportages bleek dat de Pelgrimage duidelijk "werk in uitvoering" is.

Vergaderingen van het Uitvoerend Comité vonden bijvoorbeeld bewust plaats in het Midden Oosten - de wieg van jodendom, christendom en islam en een regio geteisterd door oorlog, gewapend geweld en gedwongen migratie (2014)- en Armenië, ten tijde van de

herdenking van de genocide in 1915 (2015). Uit het werkprogramma van de Wereldraad blijkt ook dat de pelgrimage het verbindende element is. Dit is mede dankzij het feit dat de voorzitters van de verschillende commissies samen met het Uitvoerend Comité regelmatig programma's afstemmen.

Wat 2016 betreft werd vredesopbouw en verzoening als thematische – en Israël/Palestina als regionale focus gekozen. De regionale focus voor 2017 zal Afrika en meer in het bijzonder Nigeria zijn, gezien de burgeroorlog met Boko Haram in het noorden en de oplopende spanningen tussen moslims en christenen.



De Algemeen Secretaris van de Wereldraad, Olav Fyske Tveit, meende dat we in het kader van de Pelgrimage in de afgelopen twee jaar echt gewerkt hebben aan verandering, aan transformatie. Zowel het concept als de praktijk van de Pelgrimage zijn verder ontwikkeld en verankerd in het werkprogramma. We zijn geroepen ons in te zetten voor gerechtigheid en vrede, te benoemen wat daar tegen in gaat en bij te dragen aan verandering door de tweeledige dimensie van zelfreflectie: kritiek én alternatief, constructieve kritiek, die leidt tot verbetering. Werken we voldoende aan het bewerkstelligen van gerechtigheid en vrede, zijn we ons bewust van onze medeverantwoordelijkheid voor onderdrukkende structuren, zijn we gevoelig genoeg waar het gaat om racisme en discriminatie onderdrukking en geweld?

Hij vroeg of we bereid zijn de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan en een veelkleurige gemeenschap te zijn met de nodige moed tot en toewijding aan gerechtigheid en vrede... Hij gaf voorbeelden van het werk dat de Wereldraad ondernam in dit opzicht in de twee jaar sinds de Assemblée: missies naar Korea, Oekraïne, Libanon, Israël/Palestina, Zuid-Soedan, Burundi, Columbia, Nigeria en de Democratische Republiek Congo en omschreef deze als 'echte uitdrukkingen van

de Pelgrimage'..

Tveit ziet de Pelgrimage als een model dat kerken in staat stelt op een nieuwe wijze mensen bijeen te brengen, te laten delen en samenwerken, nieuwe partners te vinden om samen die weg van gerechtigheid en vrede te gaan. Hij wees er op dat die benadering van Pelgrimage ook sterk benadrukt wordt in recente boodschappen van Paus Franciscus over eenheid en het getuigenis in wereld van vandaag de dag. Dit was ook het geval in de rede van de Paus ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Gemeenschappelijk Werkgroep met de Rooms Katholieke Kerk vorig jaar.



In een andere inspirerende bijdrage riep Agnes Abuom, de Keniaanse voorzitter van het Centraal Comité ons op om ontwikkelingsmodellen die op meedogenloze wijze de aarde plunderen en mensenrechten schenden onder kritiek te stellen en de verantwoordelijke financieel-economische instituties, de militaire en politieke machthebbers ter verantwoording te roepen, de oorlog- en wapenindustrie te ontmaskeren en daardoor de echte oorzaken van migratie en armoede te openbaren. Pelgrimage is kiezen voor "duur discipelschap" zei ze!

En elders: 'Er is ruimte in het Evangelie voor onenigheid, maar niet voor onverschilligheid'. We werden er ook aan herinnerd dat christenen 'mensen van de weg' zijn: Jezus zond zijn discipelen erop uit, zij gingen de wereld in en werden kwetsbaar en afhankelijk van de goede wil van anderen om zo onderweg God te vinden. Maar zo'n Pelgrimage is meer dan zomaar een reis: zij wordt altijd gekwalificeerd door het zoeken naar en bouwen aan gerechtigheid en vrede, de vruchten aan de boom....

Ook de Raad van Kerken in Nederland neemt zich in een nieuw beleidsplan voor om de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede een rode draad te laten zijn in het werkprogramma

voor de komende jaren. Veel van het werk is al gericht op de grote thema's van de Pelgrimage. Wat de activiteiten van de Taakgroep Pelgrimage betreft hopen we de komende jaren telkens twee landelijke oecumenische activiteiten te organiseren in het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede: één in het teken van het thema gerechtigheid rond de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart) én één rond het thema vrede rond de internationale dag voor vrede (21 september). Daarnaast hopen we de lidkerken van de Raad en lokale gemeenten en parochies te kunnen stimuleren ook zelf activiteiten in dit kader te organiseren, maar dit blijkt geen gemakkelijke opgave!

WALK OF PEACE

De eerstvolgende landelijke oecumenische activiteit is de volgende Walk of Peace! Na de succesvolle vorige editie in Den Haag gaan we dit keer naar Enschede. Opnieuw in goede samenwerking tussen de Raad van Kerken en vredesbewegingen PAX en Kerk en Vrede en dus als onderdeel van de Vredesweek én de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Het thema is weer 'Vrede verbindt' en de focus is op de oorlogen en spanningen in het Midden Oosten. We ontmoeten elkaar –net als vorig jaar in Den Haag- op pleinen, in kerken, in moskeeën en in scholen. En we vinden elkaar in oude en nieuwe rituelen die deze plekken met ons en met elkaar verbinden.

Er is voor Enschede gekozen onder meer omdat de Syrisch Orthodoxe Kerk sterk vertegenwoordigd is in deze regio. Het gaat echter niet alleen om solidariteit met de Syrisch Orthodoxe christenen, maar ook met andere minderheden, waaronder sommige Islamitische stromingen. Het gaat over de zorg aangaande de oorlogen in Syrië en Irak én de recente spanningen in Turkije. Daarover zal ook een eindgesprek worden gehouden 18 september. De huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten, als ook in Turkije en de onrust die dit veroorzaakt bij vele burgers in Nederland en ook in Enschede en omstreken, vragen immers om onze aandacht. Aan het eind van de Walk of Peace organiseren wij daarom in het Muziekcentrum een gesprek over de vraag hoe wij - gegeven alle internationale spanningen die ook van invloed zijn op onze samenleving-met elkaar in een vruchtbare dialoog kunnen blijven.

Bron: www.raadvankerken.nl (ingekort door de redactie)

Leids Nieuwsblad – 'de kerk bij u op de hoek'

In het Leids Nieuwsblad van 18 augustus j.l. heeft een artikel gestaan over onze geloofsgemeenschap in de rubriek 'de kerk bij u op de hoek'. Bij één van de gesprekken die aan dit artikel vooraf ging, was ik aanwezig, samen met een zestal leden van de geloofsgemeenschap. We hadden een boeiend gesprek waarin ieder zijn zegje kon doen.

Ik was dan ook uitermate en op een onaangename manier verrast, toen ik het artikel in de krant las. Alles wat er gezegd was, werd in mijn mond gelegd. Dat doet zo'n afbreuk aan het samen kerkzijn.

Ik hoop dat ik met deze toelichting in het Bulletin recht doe aan onze geloofsgemeenschap in de Regenboog.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores?
Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk, telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Conny Hofschreuder stelt zich voor



Velen van u hebben mij het afgelopen jaar al eens gezien in de zondagsviering in de Regenboog. Misschien eens goed om iets meer over die voorganger te weten. Toen ik indertijd een emailbericht van Marianne Hoogervorst kreeg dat ze op zoek was naar voorgangers op de zondag wilde ik eerst wel eens bekijken wat voor een gemeenschap dat was. Op een zondag toog ik naar Leiden en ik was meteen 'verkocht'. De kerkzaal vond ik mooi, ik genoot van het uitzicht op een goed onderhouden mooie tuin en.... de kerkgangers zongen geweldig mee. Ik merkte dat er veel vrijwilligers waren en bovenal kreeg ik de indruk, dat de mensen om elkaar gaven en zo vanuit die gemeente ook iets voor de mensen buiten die kerkgemeenschap deden. In mijn werk in de parochie in Zoetermeer (ik ben pas gaan studeren toen de jongste naar school ging, dus een erg lange loopbaan in die richting heb ik niet) had ik goede ervaringen met oecumenische vieringen en ook in verpleeg- en verzorgingshuizen heb ik de samenwerking met de collega's in de andere kerken heel goed mogen ervaren. Opgegroeid in een katholiek gezin waar wij best met protestantse kinderen in de buurt mochten spelen – dat was toen nog niet heel vanzelfsprekend – en met een moeder die 'heel veel goede dingen zag in andere religies' en mij later materiaal bezorgde van de leerhuizen die ze volgde met de mededeling dat ik daar 'vast wel iets aan had in mijn werk' was voorgaan bij een oecumenische gemeenschap geen grote stap. Het is altijd wennen aan een andere liturgie en aan andere gebruiken, gewoontes en daar maak ik ook nog wel eens 'foutjes', maar dat maakt mijn blik ook wat ruimer. Wat mensen van verschillende kerken samen kunnen doen,

moeten we vieren. En er is heel veel dat ons bindt. Ik vind het fijn om af en toe bij u voor te gaan om samen Gods aanwezigheid onder ons en zorg voor ons te vieren om vandaaruit dat Lichaam van Christus te zijn en Zijn Rijk op aarde iets dichter bij te brengen.

Conny Hofschreuder

Bij de vieringen

Zondag 2 oktober lezen we uit Lucas 17 hoe de leerlingen vragen: geef ons meer geloof! Het had de klacht van de profeet Habakuk kunnen zijn, die in de eerste lezing vraagt hoe lang hij nog moet wachten voor God hem komt helpen. Hij leeft te midden van dreiging en geweld: kan geloof dan blijven bestaan? De kinderen luisteren naar het verhaal van Jakob, die verliefd wordt op Rachel en zeven jaar voor haar moet werken. Hoe houdt Jakob zijn geloof dat hij ooit Rachel zal mogen trouwen vast? Zou het iets te maken hebben met zijn liefde? En met de hoop die hem gaande houdt?

In deze viering hopen we de H. doop te mogen bedienen aan Anna Paulus, dochter van Peter Paulus en Bertien Bos en daarmee ook het nieuwe doopvont van de geloofsgemeenschap in te wijden. Als geloofsgemeenschap zijn we blij dat we Anna zichtbaar mogen verwelkomen in het verbond waarvan wij in geloof weten dat God het met ons en onze kinderen gesloten heeft.



Zondag 30 oktober

vieren we rond Allerheiligen en Allerzielen de gedachtenis van onze overledenen. Rond de lofzang van psalm 103 staan we erbij stil hoe God met ons meegaat door heel ons leven heen, hoe Hij ons nabij is. Met de psalmist willen we het gemis plaats geven, in het bevende vertrouwen dat Gods trouw onze tijdelijkheid overstijgt.

Ds. Inge Smidt

Nieuwe doopschaal

Het heeft lang geduurd, maar nu lijkt het er toch van te komen. Nadat de vorige doopschaal noodlottig was komen te vallen, hebben we ons moeten behelpen met allerlei schalen die voorhanden waren. Voor de doop maakt dat natuurlijk niets uit. Hoe dichter alles staat bij het gewone leven, zoveel te meer het vaak staat bij het wezen der dingen. Bij de doop gaat het niet om de schaal maar om het water als teken van verbondenheid en teken van het nieuwe leven. Het herinnert ons er aan hoe de Eeuwige uit het water van de oervloed de aarde te voorschijn riep; hoe hij Noach redde uit het water van de zondvloed en hoe hij door het water van de Rode Zee zijn volk Israël bevrijdde uit de slavernij en een nieuwe toekomst bood. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt het water van de doop teken van reiniging en het nieuwe begin dat God elk mensenkind gunt.

Om dat water gaat het dus. Maar juist waar iets zo belangrijk is, willen wij dat graag vorm geven in de voorwerpen die daar mee te maken hebben. Daarom hebben we nieuwe bekens en schalen voor de maaltijdviering aangeschaft en zijn we in het bezit gekomen van prachtige antependia en stolae. Zo ontstond de behoefte om ook de gesneuvelde doopschaal te vervangen door een sieraad dat recht doet aan de betekenis die we aan de doop toekennen en die past bij de Regenboog. Giften vanuit de geloofsgemeenschap maakten het mogelijk om dit verlangen te realiseren.

We vonden Susannah Vogel bereid het ontwerp te maken en Reina Oversteegen tekende voor de vervaardiging van een glazen schaal, passend bij het door haar vervaardigde raam. Een vriendelijke houtbewerker – Christian Lehr- zorgt voor een passende standaard.

Op het moment dat we dit schrijven ligt het glas klaar om gesmolten te worden en zijn we op zoek naar een houtsoort die goed harmonieert met het dooptafeltje en de schaal. We gaan er van uit dat schaal en standaard de komende weken vervaardigd kunnen worden en we in de doopviering op 2 oktober de doopschaal kunnen toewijden aan het gebruik in de liturgie.

Met u wachten wij gespannen af.

De commissie:
Edo Elstak, Marijke Koeners, John Boon

Geboren



Op 15 juli jl. is Anna (*Anna Willemijn Bertha*) Paulus geboren, dochter van Peter Paulus en Bertien Bos. Joy en Christina Mulyono kregen op 26 juli een zoon: Joaquim (*Joaquim Joël*). We feliciteren beide ouderparen van harte met de geboorte van dit nieuwe leven.

Ds. Inge Smidt



Op 21 april overleed, 92 jaar oud, mw. Jo van Oostenrijk-Dreef. Ze woonde op de Korenbloem maar ze was geboren en getogen in hartje Leiden. Vele jaren woonden zij en haar man met hun gezin in de Kloksteeg, waar ze een kolenhandel dreven, vlakbij de Pieterskerk waar ze als jonge vrouw belijdenis gedaan had. De overgang naar de Merenwijk was groot: van de woning in het centrum met zijn zeeën van ruimte voor de kinderen om te spelen naar een nieuwbouwwoning. Ook hier sloten zij en haar man zich aan bij de kerk: vele jaren waren ze trouwe leden van de Regenboog.

Op haar rouwkaart stond ze met enkele woorden getekend door de kinderen:

*Een wilskracht haast niet te bedaren.
Een vechtlust, bijna niet te temmen.
Maar haar lichaam uiteindelijk te teer*

Het waren typerende zinnen voor een vrouw die het stuur van haar levenstrein zelf in handen wilde houden. In wat ze belangrijk vond om te doen in het leven (EHBO), maar vooral in de zorg voor haar kinderen. Toen haar man overleden was en ze zelf lichamelijke klachten kreeg, werd ze o.a. bezocht door Mary Pouw. Mary heeft na haar overlijden iets over Jo van Oostenrijk geschreven. Ik citeer het hier graag:

Sinds ds. Inge een keer met zomervakantie ging, jaren geleden en mij vroeg om mevrouw van Oostenrijk af en toe te bezoeken namens de bezoekgroep van de Regenboog, is het contact gelegd en ben ik haar blijven bezoeken. Het bezoek is uitgegroeid tot een prachtige band tussen ons. Mevr. van Oostenrijk was een schat. Het was heerlijk om met haar te praten over allerlei zaken, maar op de eerste plaats kwamen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Haar geheugen was fenomenaal, alle details wat betreft het reilen en zeilen van de familie had zij in haar hoofd. Alle verjaardagen, diploma's, examens en andere belangrijke gebeurtenissen wist zij op te noemen en aandacht te geven. Zij was het stralend middelpunt van de familie. In de weekends genoot zij van hun trouwe aanwezigheid. Feestelijkheden werden bij haar thuis gevierd. Natuurlijk miste zij haar man, maar zij slaagde erin het leven nog heel zinvol te vinden. Het is heel bijzonder zoals de kinderen haar omringden met hun liefde, aandacht en zorg. Daar leefde zij voor en in hun warmte koesterde zij zich!

Zij was zeer bescheiden, klaagde nooit, maar wist goed wat zij wilde. Aan haar eigen familiekring en vrienden had zij genoeg en had voor ieder warme belangstelling. Het geloof was een grote steun voor haar. Zij keek uit naar de bezoeken van ds. Inge. Met haar kon zij goed over geloofszaken spreken, maar zij had ook haar kritische opmerkingen. Altijd een stukje lezen uit de bijbel en samen bidden, een vast ritueel waar zij kracht uit putte.

Al die jaren heb ik van de bezoeken aan haar genoten en ook veel geleerd: van haar manier in het leven te staan, van haar trouw en vriendschap, van haar hartelijkheid en gastvrijheid, van haar oprechte belangstelling voor mijn man en onze kinderen, van de ansichtkaarten met hartelijke groeten vanuit al haar uitstapjes. Ik zal deze bezoeken en gesprekken met haar missen. Bang om te sterven was zij niet, haar leven was voltooid. Zij hoopte haar man weer terug te zien. "Alleen vond zij het zo verdrietig voor haar kinderen". Zo was zij ten voeten uit!

De laatste jaren werden steeds zwaarder doordat het lichaam van mw. van Oostenrijk het langzaam opgaf. Toen ze bij het zondagse samenzijn met haar kinderen geen koffie meer zette, wisten ze dat het einde dichtbij was. Afgelopen april lukte het niet meer en overleed ze. In verband met afwezigheid van ds. Inge heeft pastor Marianne de uitvaart geleid vanuit de Regenboog. Ze heeft met inzicht en warmte de aanwezigen geholpen in de omarming van het geloof afscheid te nemen van deze lieve, sterke vrouw.

ds. Inge Smidt (in samenwerking met pastor Marianne Hoogervorst en Mary Pouw)



Op 21 juli is Marten Siersema op de leeftijd van 94 jaar plotseling en in alle rust overleden. Marten en zijn vrouw Joke zijn, wonend in Oegstgeest, al jaren met de Regenboog verbonden en bezochten samen regelmatig de vieringen, wanneer hun beider gezondheid dat toeliet.

Op de overlijdensaankondiging stond een tekst die Marten bij zijn overlijden achterliet:

*En als ik weg ga en jij er nog bent,
Weet dan dat ik er ook nog ben, zwevend in
een andere wereld
achter een dunnen sluier waar je niet doorheen
kunt zien.
En ondanks dat je me niet ziet moet je
vertrouwen hebben.
Ik wacht tot het moment van onze ontmoeting,
allebei bewust van elkaar.
Tot dan, leef je leven zo volledig mogelijk
en ... als je me nodig hebt, fluister dan mijn
naam in je binnenste en ik zal er zijn.*

Een tekst die getuigt van vertrouwen in een leven over de grenzen van de dood heen. Dat deze woorden van verbondenheid troost mogen geven aan zijn vrouw Joke en hun kinderen, met wie hij zoveel goede levensjaren heeft mogen delen.

John Boon

Allerzielen buiten

In het vorige Bulletin heeft u al iets kunnen lezen over de plannen om met Allerzielen iedere inwoner van de Merenwijk de gelegenheid te geven om zijn of haar dierbaren te gedenken.

Sommige mensen hebben mij gevraagd wat Allerzielen nu precies inhoudt. Daarover gaat dit artikeltje.

Allerzielen is van oorsprong een katholieke gedenkdag die valt op 2 november. Wij gingen vroeger, als kinderen naar de begraafplaats om de graven schoon te maken en bloemen te brengen. Vooral die graven waar niet voor gezorgd werd, kregen via ons kinderen de aandacht die nodig was. We leerden dan om na de activiteiten van het schoonmaken even stil te zijn en te bidden voor de overledene die vermeld stond op de steen.

Maar... Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met de dag van Allerheiligen. In de katholieke kerk een hoogfeest waarin niet alleen bekende heiligen genoemd worden, maar er stil wordt gestaan bij al die mensen die veel voor anderen hebben betekend en ons zijn voorgedaan naar God. Om het in onze tijd te plaatsen: op Allerheiligen gedenken we allen die ons de weg naar God hebben gewezen en op Allerzielen gedenken we hen die wij in ons aardse bestaan moeten missen.

De laatste tientallen jaren zijn er enkele bewegingen geweest in de geloofsgemeenschappen maar ook in onze maatschappij. Zo is er ook binnen de protestante kerken meer en meer aandacht gekomen voor hen die uit onze gemeenschap gestorven zijn. Daarnaast is er binnen de katholieke kerk de klemtoon verschoven van Allerheiligen naar Allerzielen. Maatschappelijk gezien is er eind oktober /begin november meer en meer aandacht voor het (Amerikaanse?) feest van Halloween. Een feest dat in de Middeleeuwen ontstaan is om met soms macabere dodenrituelen het feest van Allerheiligen te verbinden met Allerzielen. Maar het is goed om te weten dat deze rituelen zijn gebaseerd op heidense gebruiken.

Wat wij willen in de Regenboog is, de bewoners van de Merenwijk met verschillende achtergronden de gelegenheid te geven om hun geliefden te gedenken. Daarvoor hebben we veel mensen nodig die de uitnodigingen deur aan deur willen verspreiden. Daarnaast zijn er nog mensen nodig die de gastvrijheid van de Regenbooggemeenschap handen en voeten willen geven op 2 november zelf. Zo

kunnen we samen een plaats bieden aan al die mensen die wij nooit willen vergeten en in ons hart blijven voort leven.

In het volgende Bulletin leest u concrete zaken rond deze activiteit. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u Joke Langeveld of mijn persoontje benaderen.

Samen mogen we hieraan handen en voeten geven. Samen staan we sterk!

Mede namens Joke Langeveld,
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster



In het beleidsplan 'Vitale oecumene' worden een aantal bestuurlijke knelpunten benoemd en voorstellen gedaan om deze aan te pakken. Nu is het zo ver dat de daad bij het woord wordt gevoegd en er het een en ander gaat veranderen. Eén van de knelpunten is het grote aantal bestuurders dat nodig is en de zware belasting van de bestuurders. Naast de bestuurders is een groot aantal vrijwilligers heel trouw actief in allerlei werkgroepen - waar iedereen heel blij mee is want zonder hen zou De Regenboog niet functioneren - maar die vrijwilligers ervaren vaak afstand tot het bestuur en het bestaan van een eilandjescultuur. Om deze problemen aan te pakken zijn er vanaf nu minder AKM-leden met ieder een duidelijk omschreven taak en is er een aangepaste bestuurs- en werkstructuur. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er vier AKM-leden die portefeuillehouder zijn voor de werkgebieden Vieren, Omzien naar elkaar (nieuwe naam voor dienen), Leren en Communicatie. In relatie hiermee zijn de werkgroepen ondergebracht in vier gelijknamige clusters. Elk cluster heeft dus een portefeuillehouder in de AKM: Els Frankhuijzen voor Communicatie, Harry Delemarre voor Leren, en Cecile Werner voor Omzien naar elkaar. Een nog nieuw te benoemen AKM-lid zal verantwoordelijk worden voor het cluster vieren. In de komende maanden zullen deze AKM-leden met een paar leden uit de werkgroepen van het cluster een themagroep vormen die tot taak heeft de inhoud, vormgeving, samenhang en uitvoering van de activiteiten in het kader van het betreffende werkgebied te begeleiden en te

coördineren en jaarlijks een clusterbijeenkomst te organiseren. De bedoeling is dat de werkgroepen in een cluster veel meer dan nu de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor hun werkgebied. Wanneer dit gebeurt kan de AKM zich beperken tot haar bestuurlijke taak. De tabel geeft de indeling weer van werkgroepen, kringen en taken in de clusters waarmee de AKM-leden aan de slag gaan. Er

zal dan blijken waar deze indeling misschien aanpassing behoeft, of alle werkgroepen, kringen en taken een heldere doelstelling of taakomschrijving hebben en of de naamgevingen de beste zijn. Het verslag dat Marianne Hoogervorst heeft gemaakt van haar rondgang het afgelopen jaar bij de werkgroepen is hiervoor een goede basis.

Vieren	Leren	Omzien naar elkaar	Communicatie
AKM: Vacature	AKM: Harry Delemarre	AKM: Cecile Werner	AKM: Els Frankhuijzen
Themagroep: te vormen	Themagroep: te vormen	Themagroep: te vormen	Themagroep: te vormen
<ul style="list-style-type: none"> - Werkgroep jongerenvieringen - Werkgroep vieringen leden geloofsgemeenschap - Kindernevendienst - Praktische ondersteuning (roostering protestantse voorgangers, roostering rooms-katholieke voorgangers, lectoren, litassen, hulp in de Regenboog, crèche, liturgisch groen) - Muzikale ondersteuning (dirigenten en organisten, Regenboogkoor, Arcobaleno) - Beamteam 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprek op Zondag - Basiscatechese - Kom aan Tafel - Kring Jong Volwassenen - Rozenkring - Volwassenen in progress (VIP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Werkgroep Diaconie (voorheen ZWO-MOV) - Werkgroep Pastorale zorg - Werkgroep Wijkcontacten - Milieugroep De Regenboog - Regenboog open - Regenboogdis - Werkgroep Kerktuin - Coördinator exposities - Koffie na de dienst 	<ul style="list-style-type: none"> - Werkgroep Website - Redactie Bulletin - Redacteur weekagenda - Scribent Rondom de Kerk - Scribent Leids Kerkblad - Praktische ondersteuning (administratie Bulletin, mierenboekje, verspreiding Bulletin (autorijders, bezorgers), productie Bulletin (bundelgroep, vouwgroep), reproductiegroep, bezorgers kerkbladen, kerkfotograaf)

Peterhans van den Broek

Uit de AKM...



Tijdens de zomervakantie was het erg stil in de Regenboog, maar toch was er iedere ochtend een vrijwilliger van de Regenboog Open aanwezig om een toevallige bezoeker met koffie te verwelkomen. Iedere woensdagochtend kwam er een groepje ouders om elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar koffie te drinken, heel belangrijk omdat de meeste activiteiten in de Merenwijk

stil lagen. Hoogtepunt was het pannenkoek eten in de "trotse Pauw" bij de kinderboerderij! In juli en augustus heeft de AKM niet vergaderd, maar toch zijn een aantal zaken in deze periode afgerond. In overleg met de Stichting Beheer is met de Italiaanse parochie een huurcontract voor de zondagse vieringen in de Regenboog afgesloten. Tot nog toe werd er gebruik gemaakt van de kapel van Mariënhaven in Warmond, maar deze instelling gaat binnenkort sluiten. De eerste Italiaanse mis vindt op zondag 11 september in het Stiltecentrum plaats, daarna iedere zondag in de kerkzaal, aanvang 12.15 uur. Namens de gehele geloofsgemeenschap heet ik onze Italiaanse medebroeders en – zusters van harte welkom in de Regenboog! Op de website is meer informatie te vinden: www.missionecatolicaolanda.org In augustus kwam het goede bericht dat de Regenboog als pilot voor het duurzaamheidsproject van de Protestantse Gemeente Leiden gaat fungeren. Bovendien is de Regenboog aangemeld bij de Groene Kerken. Bij het vitaliseringsfonds van de PGL

heeft de Regenboog twee aanvragen ingediend: voor het Allerzielenproject en voor een pioniersplaats.

De AKM ontving het bericht dat de nieuwe doopschaal en de standaard binnenkort geleverd worden, en tijdens de doopviering van 2 oktober aan de geloofsgemeenschap zullen worden gepresenteerd. Een aantal weken daarvoor op Regenboogzondag zijn de beamers officieel in gebruik genomen, en heeft Bas Bots namens het beamteam de gebruiksmogelijkheden toegelicht. Goed voorbeeld doet goed volgen: onlangs kwam een delegatie van de Vredeskerk zich oriënteren op het gebruik van de beamers!

Tijdens de vakantie is er overleg geweest over toekomstig vrijwilligersbeleid, waarvoor een voorstel bij de AKM zal worden ingediend. Ook is de voorbereidingscommissie nog actief met het zoeken naar een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de AKM, terwijl er ook nog vacatures zijn bij het RK Vicariaat en het College van Kerkrentmeesters.

Eind juni liet Peet Valstar weten dat hij in het najaar zijn werkzaamheden als gemeenteadviseur bij de PKN gaat beëindigen, en dus ook bij de Regenboog. In het volgende Bulletin zal er aandacht worden geschonken aan de bijdrage die hij aan onze oecumenische geloofsgemeenschap heeft geleverd!

Als u dit leest, is het nieuwe seizoen al weer een paar weken onderweg, en is de vakantie al weer bijna vergeten. Namens de AKM wens ik u veel inspiratie in 2016/17, en natuurlijk een goede gezondheid!

Piet Pouw, voorzitter

De AKM en de centen

Gunstig is de lichte stijging van het bezoek aan



de vieringen in de eerste 8 maanden van dit jaar: 3940 kerkgangers in 2016 tegen 3655 kerkgangers vorig jaar. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de viering op 29 mei, met de Misa Criolla, die bijna driehonderd bezoekers trok. Maar de dalende trend in het kerkbezoek is dit jaar tot nu in elk

geval niet doorgezet. En dat geldt ook voor de zomerdip: in de maanden juli en augustus bezochten in beide jaren gemiddeld 75 personen een viering. De collecten-opbrengsten in beide mandjes hangen vanzelfsprekend nauw samen met het kerkbezoek, en deze stegen ook iets, opnieuw voornamelijk als gevolg van de Misa Criolla. Ronduit zorgwekkend voor de geldpot van de AKM is de scherpe daling in de giften. Weinige personen stortten vorige jaren elk honderden euro's als gift op de girorekening van de AKM; dit jaar is dat kleine aantal tot enkelingen geslonken.



Nog zorgwekkender is de daling in de vrijwillige bijdragen aan het Bulletin om de drukkosten er van te dekken. Het Bulletin wordt naar meer dan 500 adressen verstuurd. Dit jaar droegen een dikke 150 personen bijna 2200 euro bij, vorig jaar hadden eind augustus 225 personen samen 3500 euro betaald. Zonder flinke toename van de bijdragen voor het Bulletin zal de AKM dit jaar verlies lijden en dat gaat zeker leiden tot minder activiteiten van de Regenboog.

U kunt dit vermijden -als u nog niet heeft bijgedragen aan het Bulletin- door alsnog een bijdrage te storten op girorekening **NL70 INGB 0002 5811 91 t.n.v. Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, o.v.v. 'Bulletin'.**

Het richtbedrag is 9,50 euro, meer is vanzelfsprekend welkom, zeker als u het Bulletin met de post ontvangt. Maar minder is ook goed. Met bijvoorbeeld 1 euro geeft u in elk geval aan dat de Regenboog en/of het Bulletin u iets waard zijn. U kunt na 'Bulletin', met een paar steekwoorden een toelichting op uw bijdrage geven. Dat is belangrijke informatie voor de ontwikkeling van goed beleid voor de geloofsgemeenschap. Daarom nodig ik u hiertoe van harte uit.

Onderstaand in detail de bezoekersaantallen en de opbrengsten in beide collectemandjes in de afgelopen zomer.

Datum viering	Aantal bezoekers	Eerste mandje: Regenboog	Kindernevendienst	Tweede mandje:	
				Specifieke bestemmingen	
		Euro	Euro	Euro	Bestemming
12 juni	85	90	10	75	PGL Kosten predikanten
19 juni	105	105	5	100	Diaconie
26 juni	110	155	5	135	RK Vicariaat
3 juli	85	95	5	80	PKN Jeugdwerk
10 juli	72	95	5	80	PGL Kosten predikanten
17 juli	80	100	0	75	RK Vicariaat
24 juli	60	65	0	55	PGL Kosten predikanten
31 juli	60	90	0	65	RK Vicariaat
7 aug	50	70	0	65	Diaconie
14 aug	80	100	0	100	Kerk in Actie: zomerzending
21 aug	70	80	5	90	Jeugdwerk Regenboog
28 aug	115	135	5	120	Missie Verkeersmiddelen

Afgeronde bedragen. PGL = Protestantse Gemeente Leiden

Bert Minne, penningmeester AKM

Gebruik kerkzaal op zondag door Italiaanse parochie



De Italiaanse Katholieke Missie is 61 jaar geleden opgezet ten behoeve van de Italiaanse gastarbeiders. De missie heeft parochies in Amsterdam, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Eindhoven

De Leidse parochie kerkt in de kapel van het voormalig seminarie te Warmond. De kapel wordt eind 2016 gesloten, waardoor zij genoodzaakt zijn naar een andere gebedsruimte te zoeken.

Via het bisdom zijn zij attent gemaakt op ons kerkelijk centrum.

Na gesprekken met het Stichtingsbestuur van het kerkelijk centrum de Regenboog en de AKM is een kader afgesproken waarin zij gebruik kunnen maken van ons kerkelijk centrum. Tevens is een huurbedrag afgesproken.

De Leidse parochie bestaat uit ongeveer 40 leden, werkenden o.a. bij ESTEC en studenten.

Vooralsnog houden zij alleen een eredienst in het kerkelijk centrum, het is bij hen niet gebruikelijk om na de dienst nog samen te zijn.

De AKM staat positief tegenover het gebruik van het kerkelijk centrum, maar heeft niet de verantwoordelijkheid voor de diensten.

De eredienst zal aanvangen om 12:15 uur en de inloop vanaf 12:00 uur. Mogelijk is dan de ontmoetingsruimte nog in gebruik. De Italiaanse parochie heeft aangegeven dat zij geen probleem hiermee heeft.

Indien er door onze geloofsgemeenschap activiteiten zouden worden georganiseerd in de kerkzaal op het moment dat de Italiaanse parochie de eredienst zou houden zullen zij zich aanpassen.

De erediensten van de Italiaanse parochie zullen starten op 11 september 2016. De eerste twee erediensten zullen worden gehouden in het Stiltecentrum.

Na een half jaar zal er worden geëvalueerd.

De Italiaanse parochie is geïnteresseerd om in bepaalde zaken met onze geloofsgemeenschap samen te werken.

Namens stichting beheer: Frans Voets,

De Regenboog heeft de ambitie om een Groene Kerk te worden!

Eind 2015 is een initiatief ontstaan in de PG Leiden om de Protestantse Kerken in Leiden



meer duurzaam te maken. Vertegenwoordigers uit de Hooglandse Kerk, de Marekerk, de Verbinding (=Maranathawijk en Vredeskerk) en de Regenboog vormen de werkgroep

“Investeren om te besparen”.

Samen met EnergiekLeiden is de eerste stap om de kerkgebouwen te inventariseren om, waar mogelijk, verduurzaming van de energiebehoefte en energiebesparing te stimuleren. Onderzoek naar duurzaam inkopen van energie en mogelijkheden om zelf duurzaam energie te kunnen opwekken heeft ook hun aandacht.

Een Groene Kerk worden kan veel meer inhouden. Een kerk kan een plek zijn waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en samen aan de slag met rentmeesterschap. De vier Leidse Kerken trekken hierin samen op; allen hebben zich aangemeld bij het platform GroeneKerken Nederland. Ongetwijfeld hoort en leest u in de komende maanden meer over dit project. Namens De Regenboog zit Heleen Hoogvliet in de werkgroep. Wilt u meedenken? Mail naar hhoogvliet@gmail.com

Stichting Beheer,

Heleen Hoogvliet
Jenny de Bolster

Werkgroep Vorming en Toerusting: een doorstart

Verschillende leden moesten in het afgelopen jaar tot hun spijt afscheid nemen van de werkgroep Vorming en Toerusting. Omdat het al jaren moeilijk was om de werkgroep op sterkte te houden, moest recent worden besloten de werkgroep op te heffen. Maar er is wel gezorgd voor een zekere doorstart. Aan de naam van de werkgroep is te zien dat hij tot één van de oudste werkgroepen van de Regenbooggemeenschap behoort. De

werkgroepen “Dienstbaarheid en Actie” en “Vorming en Toerusting” kregen in de zeventiger jaren taken die als kerntaken van de geloofsgemeenschap werden gezien. Vorming en Toerusting kwam maandelijks bij elkaar. De werkgroep dacht na over ontwikkelingen in kerk en maatschappij. De bedoeling was, dat er liefst jaarlijks een thema werd bedacht dat breed in de geloofsgemeenschap aan de orde kon worden gesteld. Soms was dat een onderwerp dat betrekking had op de geloofsbeleving, soms ging het om een maatschappelijk vraagstuk. Maar doorgaans is er geen scherpe grens te trekken tussen de beleving van geloof en het staan in de maatschappij.

Voorbeelden:

- Er werd op een Hemelvaartsdag een “kerkenfestival” georganiseerd, waarin we kennis maakten met christelijke geloofsgemeenschappen in onze omgeving.
- Een paar jaar later vond in dezelfde trant een multi-religieus en multi-cultureel festival plaats. Als gevolg hiervan waren er nog verschillende ontmoetingsavonden met Marokkaanse, Turkse en Surinaamse groepen in de Slaaghwijk.
- Met vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen werd nagedacht over economisering en het invoeren van marktwerking, evenals de invloed van sociale media.
- Vertrouwen en wantrouwen kwamen aan de orde en ook de schepping en het milieu waren eens een thema.
- De werkgroep droeg bij aan inhoudelijke bezinning, zoals tijdens het 40-jarig jubileum van de geloofsgemeenschap en bij de voorbereiding van het beleidsplan, vorig jaar.

Vaak werden de andere werkgroepen bij de gesprekken over het thema betrokken. De leden van de werkgroepen die normaliter een “doetaak” hebben, voelden zich daarbij soms wat overvallen, maar uiteindelijk waardeerden ze het wel dat ze werden uitgedaagd een gesprek aan te gaan en daarbij ook elkaar beter leerden kennen. Behalve in de werkgroepen werd het thema aan de orde gesteld in kerkdiensten, in het Bulletin en in speciale avonden of d.m.v. een symposium. De gesprekken in de werkgroep gingen best diep. En ze liepen nogal eens vast, als bijvoorbeeld moest worden vastgesteld dat een onderwerp te complex was om in brede kring aan de orde te stellen. Dan werd rustig verder gezocht, zodat er lang niet altijd aan het begin van een nieuw Regenboog-seizoen een thema klaar lag. Met waardering wordt teruggedacht

aan de bijdrage van de overleden leden Frans Witte en Arentje Oppenheimer, evenals aan de leden die recent moesten afhaken om verschillende redenen: Pieter Schrijnen, Pieter Korbee, Janfolkert Muizelaar en Herman Gombert.

De AKM vroeg dit voorjaar opnieuw om een thema. De werkgroep stelde daarop drie mogelijke onderwerpen voor:

- naar aanleiding van de herdenking van de reformatie: wat is de brandende vlam die ons gaande houdt?
- de maakbaarheid van het leven; streven naar geluk en omgaan met ongeluk, met invloeden van buiten en met daden van onze voorouders?
- open staan met alle zintuigen.

De AKM heeft het eerstgenoemde onderwerp overgenomen. Het wordt op de Regenboogzondag 11 september geïntroduceerd. Hoe het verder door het seizoen heen zal worden behandeld is nog niet zeker. De andere twee onderwerpen blijven in reserve voor volgende jaren.

De doorstart van de werkgroep komt hierop neer, dat de overgebleven werkgroepleden – Inge Smidt, Rein Bakhuizen van de Brink en Arie Korteweg – volgend jaar beschikbaar zijn om de AKM te adviseren over een volgend jaarthema. Zij verwachten dat er best wel andere mensen bereid zullen zijn om daarbij, in één of twee bijeenkomsten, mee te denken.

Arie Korteweg

Nieuw jaarprogramma

Het eerste Bulletin in het nieuwe seizoen is traditiegetrouw de plaats waar alle nieuwe plannen toegelicht worden.

Uit het aangeboden jaarprogramma lichten we een paar series avonden uit:

Leesgroep

Voor geïnteresseerden bieden we een aantal avonden aan waarin we met elkaar het boek *'de nacht van de biechtvader'*, door *Tomáš Halík* lezen en bespreken. Deze priester, die ooit in het geheim gewijd werd in een tijd dat dat nog verboden was, heeft al velen geïnspireerd door de open blik waarmee hij naar de ontwikkelingen binnen wereld, kerk en geloof kijkt. Tevens hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag maakt hij zich niet gemakkelijk af van de crisis rond geloven die ook zijn deel van Europa treft. Hij interpreteert wat er gebeurt als een afsterven van het christendom van de verlichting. Zijn diepe authentieke geloof,



(Tomáš Halík)

ontstaan door een twijfelen aan alles, zelfs aan de twijfel zelf, keert zich tegen gemakkelijke oplossingen. Een inspirerend boek voor hen, die weg gegroeid zijn van het geloof van hun jeugd, die in de wereld van de wetenschap geleerd hebben grote aarzelingen te hebben bij een aantal geloofsvoorstellingen, maar die zich uit loyaliteit, verwevenheid met kerk en geloof of om andere redenen daar niet uit los willen maken.

Start: maandag 26 september, 20u
Stiltecentrum of pastoreskamer. Minimum aantal deelnemers: 5. Opgave van te voren is prettig in verband met ruimte en stoelen (ds.smidt@gmail.com)

Totaal 7 avonden: ma 26/9, ma 24/10, di 29/11, ma 9/1, ma 6/2, ma 6/3, ma 22/5.

Bijbel en Beeld

Deze groep is bestemd voor hen die het een verrijking vonden de afgelopen jaren aan de hand van schilderijen, later muziek, het geloofsgesprek te voeren. Maar evenzeer zijn deze avonden voor mensen die in de Bijbel niet zo thuis zijn en graag wat meer inzicht in de opbouw en inhoud van de Bijbel zouden krijgen.

In acht avonden denken we aan de hand van miniaturen (tekeningen in Middeleeuwse boeken) en schilderijen na over een aantal kernbegrippen uit de Bijbel: geloven, God, Jezus, het kruis, Inspiratie, God ontmoeten,



geloof in dagelijks leven en uitzicht. De mogelijkheid bestaat voor wie dat willen om de avonden te beginnen met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd. Als daar belangstelling voor is, maken we daar de eerste avond

afspraken over.

De avonden staan allemaal op zich, het is goed mogelijk om er af en toe één te missen. Start: dinsdag 4 oktober, 20.00u Stiltecentrum. Acht avonden, minimum aantal deelnemers: 10. Ook hier graag opgaven vooraf ivm de ruimte (ds.smidt@gmail.com). Planning: di 4/10, di 8/11, di 6/12, di 10/1, ma 13/2, di 7/3, di 4/4, di 16/5

Weihnachtsoratorium, J.S. Bach



Aan het begin van de advent twee avonden op weg naar kerst. We luisteren meditatief naar het muzikale kader waarin Bach de kersttijd zet. Door aandachtspunten en toelichtingen hopen we onze gevoeligheid voor de intensiteit, zeggenschap en boodschap van de muziek te vergroten. Zo beleven we met Bach de verschillende facetten van de kerstevangeliën en hun betekenis voor ons leven. Planning: ma 28/11, ma 12/12. Plaats: Stiltecentrum. Aanvang: 20.00u Graag opgave bij Marianne Hoogervorst (pastor.regenboog@gmail.com) en Inge Smidt (ds.smidt@gmail.com)

Jaarthema 'bronnen van geloof'

Dit jaar wordt herdacht dat de Reformatie 500 jaar geleden begonnen is. Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther volgens de overlevering zijn stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg zodat alle bezoekers (het was Allerheiligen) er kennis van konden nemen en erover in discussie konden gaan. Wat bedoeld was als een aanzet tot nadenken over kerk en geloof resulteerde uiteindelijk in het ontstaan van de protestantse kerken. Samen met de Lutherse kerk, andere wijken uit de Protestantse Gemeente Leiden en

zwaarwegende Rooms-Katholieke inbreng willen we in de Regenboog dit jubileum gebruiken om net als in Luthers tijd bezig te zijn met de vraag: wat is de bron van ons geloof. Wat inspireert ons, wat inspireert misschien niet meer.

Na jaren van veranderingen, en bestuurlijke reorganisaties willen we ons als Regenboog graag weer eens als geloofsgemeenschap graag wee bezighouden met inhoud en met wat ons voedt en in gang zet. Een aantal wijken uit de PGL is bezig samen met de Lutherse kerk een serie avonden op te zetten rond dit thema. Het is de bedoeling dat vier voorgangers/deskundigen uit verschillende wijken avonden voor hun rekening zullen nemen. Ook Marianne en zelfs het bisdom leveren aan de invulling van deze avonden hun bijdrage. Anders dan 500 jaar geleden voelt de RK-kerk zich namelijk betrokken bij dit jubileum. Ze heeft met de Lutherse kerk gesprekken gevoerd, die geresulteerd hebben in het document 'van conflict naar gemeenschap'. Het is een bijzondere ervaring dat we in de Regenboog met de protestantse en RK-tradities samen nu bezig mogen zijn met herbronnen in een tijd die misschien wel zeker zo uitdagend is op geloofsgebied als die van Luther.

Rode draad in de avonden, georganiseerd door voorgangers van de PGL zijn de Tafelgesprekken van Luther. Op de andere avonden hopen we o.a. bezig te zijn met Franciscus en Ignatius.

Net zoals in de tijd van Jezus waren maaltijden dé gelegenheid waarbij men met elkaar in gesprek ging. Zo zaten de maaltijden bij professor Luther in Wittenberg altijd vol: zijn kinderen, zijn studenten, vrienden, medeprofessoren. Velen schoven aan en het bier vloeide. Er werd muziek gemaakt en Luthers vrouw Katharina von Bora zorgde ervoor dat allen aan hun trekken kwamen. Maar op deze avonden in die tijd van herbronning, - waar gaat het nu om in geloof en kerkzijn – werden mensen er opnieuw bij bepaald wat geloven voor hen inhield voor allerlei aspecten van het dagelijks leven. Want Luthers was een man van het leven. Luthers bijdragen op die avonden zijn in geschriften weergegeven. De eerste avond gaan we aan de slag met opmerkingen rond de opvoeding. Luther was een hartstochtelijke opvoeder met veel liefde voor zijn kinderen. Natuurlijk was zijn pedagogiek wel die van de 16^e eeuw. Hoe gaan we vandaag de dag om met opvoeding? Eerste avond: dinsdag 11 oktober, 20.00u Stiltecentrum, ds. Inge Smidt.

Thema: Opvoeden in geloof, opvoeden tot geloof?
Graag opgave van te voren
(ds.smidt@gmail.com)
Data en gegevens rond de overige avonden volgen zo spoedig mogelijk.

Bijeenkomsten jongerengroepen

Ook de jongeren- en jongvolwassenengroepen zijn weer van start gegaan.
Op 10 oktober komen de jongvolwassenen alweer voor de 2^e keer bij elkaar in de pastoreskamer.
Ze beginnen om 20.00u. Vind je het leuk om mee te doen: informatie bij Wander Gubler (wander_gubler@hotmail.com).

Ben je geïnteresseerd in de VIP's (Volwassenen in Progress), neem dan contact op met Jan-Pascal van Best. (janpascal@vanbest.org).

Beide groepen vinden het altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn, dus voel je niet verlegen.
Van harte welkom!

Inge Smidt, pred.

Poëzieprogramma 2016-2017

Ook het komend seizoen lezen wij weer herkenbare gedichten in de leeskring.
28 september lezen wij vóór de pauze gedichten over "ouder worden". Na de pauze horen wij hoe dichters en beeldend kunstenaars samenwerken. Dat naar aanleiding van het onlangs verschenen boek "Verbeelding", schilderijen van Caroline Mars en Ronald da Costa. Caroline zal zelf aanwezig zijn met een aantal schilderijen en het boek is na afloop voor belangstellenden voor €14,50 te koop.

Andere thema's die dit seizoen aan de orde komen zijn o.a.: Gedichten voor en over (klein)kinderen, "Puur natuur", "vader en moeder" en "Vlaamse dichters na 1950". De deelnemers kunnen ook eigen gedichten meenemen.

Datum en tijd: de woensdagmiddagen 28 september en 2 november 2016, 11 januari en 8 maart 2017 van 14.00 tot 15.30 uur
Leiding: Ronald da Costa
Graag opgeven bij Anja Rijken, tel. 071 5216606

Film in de Regenboog



Ook dit seizoen kijken wij naar films die indruk op ons maken, vragen oproepen, ons verrassen, blij maken. Wij delen tijdens de nagesprekken onze gedachten, ontdekken wie wij zijn. Wij komen vragen op het spoor:
De eerste film appelleert aan de vraag: hoe en waarom deel je geheimen (45 Years),
45 Years (Gr. Br. 2015, regie: Andrew Haigh)

Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 5,00
Leiding en nagesprek: Ronald da Costa
Donderdag 27 oktober 2016 :

Met glansrollen voor Charlotte Rampling (Kate) en Tom Courtenay (Geoff) legt Haigh in 45 Years de open zenuwen van een voor de buitenwereld perfect huwelijk bloot.
Een week voor het 45-jarig huwelijksfeest van Kate en Geoff wordt er een brief voor Geoff bezorgd van zijn jeugdliefde die hun relatie danig uit balans brengt. We hoeven alleen maar te weten dat Geoff in de jaren zestig een vriendin had die in een gletsjer ergens in de Alpen verdween.

De goedaardige man heeft het drama achter zich gelaten. Zijn vriendin is nooit terug gevonden, tot nu. Geoff heeft een nieuwe liefde gevonden in Kate. Daarmee is de emotionele kous voor Geoff af, maar begint het malen bij Kate juist. Rampling en Courtenay hebben geen woorden nodig om veel gezegd te krijgen.

Ook regisseur Andrew Haigh zegt veel met weinig middelen. Zonder in een makkelijk melodrama weg te zakken, toont hij een beklemmende karakterstudie.

De bakkerij in Homs



Na de dienst van 5 juni is er geld ingezameld in het kader van de actie van de Raad van Kerken "Hoop voor de kerk in Syrië en Irak". Door de AKM is er voor gekozen om deze opbrengst - en het overschot van de Syrische dienst van 31 januari - te gebruiken om in samenwerking met een lokale kerk in de stad Homs (Syrië) een bakkerij op te zetten om extra inkomen te genereren voor families in nood. Deze extra inkomsten zullen deze families helpen om hun leven thuis weer op te bouwen nu zij terug konden keren naar Homs.



Yvette Shamier is in augustus in Homs geweest en heeft samen met de priester en de lokale toezichthoudster de bakkerij opgestart in de kelder van de kerk. Het AKM-geld is besteed aan de aanschaf van o.a. ovens, een professionele mixer en een weegschaal. De foto's tonen de eerste gebakken broden



Yvette Shamier

Thuiskomen

De vakantie is weer voorbij in Nederland. Velen zijn weer terug gekeerd naar huis om de draad van het leven van alle dag weer op te nemen.

Wij zijn ook 'thuis' gekomen, in ons gemeenschapshuis dan, waar we half juni inderdaad naar toe zijn verhuisd. Vanaf het moment dat we hier wonen hebben we ons er thuis gevoeld. Meer dan in ons vorige huis, dat te klein was en te gehorig. Toch noemt Jonathan dit niet 'zijn' huis, maar 'het oranje huis' (kleur waarin de buitenkant geveerd is). Veel mensen zeggen: Wat een groot huis! Maar wat groot / klein is, is relatief, afhankelijk wat je gewend bent. En mensen wonen hier met veel mensen op weinig ruimte, zoals in Nederland de oude arbeiderswoningen waren.

Teamvorming

Sinds half juli woon ik daar niet alleen meer met Jonathan, maar ook met Jenny een jonge, dynamische, inwonende kracht. Samen met Melina, die overdag komt, hebben we veel tijd gestoken in het samen een 'team' vormen. Een ander belangrijk element van de vorming is het gevoelig maken voor de behoeften en talenten van de mensen met een intellectuele beperking, onze huisgenoten, daar noch Jenny, noch Melina ervaring hebben met deze doelgroep. In Nicaragua zijn geen opleidingen of cursussen om met mensen met een beperking te leren werken. Het geeft aan dat er nog heel wat verbeterd kan worden in de aandacht voor deze doelgroep en de benadering.

Gelukkig heb ik de nodige ervaring in het opleiden van mensen, vooral tijdens het werk (coaching on the job) door al de au pairs die ik met Jonathan heb gehad, die ook geen ervaring hadden om met jongeren zoals Jonathan te werken.

Op dit moment ziet ons team er zo uit (geen garantie voor de toekomst), vlnr Yenny (inwonend) Eva (activiteitenclub, sinds half mei)



Melina (dag of nacht diensten) en ik dus.

Feest

De eerste feestdag was 16 augustus toen Daniel en Loyda bij ons in kwamen wonen. Broer en zus, die een intellectuele beperking hebben, sterk verwaarloosd werden en een derde graad van ondervoeding hebben. Ze uiten zich nauwelijks waardoor we 'happy detectives' moeten zijn om te zien waar we ze kunnen stimuleren en wat ze nodig hebben. De tweede feestdag was op vrijdag 26 augustus, de officiële opening van Huize Ruach. We hadden zo'n 50 mensen uitgenodigd waaronder autoriteiten en burens, vrienden en familieleden. We kijken met dankbaarheid terug op de mooie bijeenkomst, waar een priester de 'fundacion' zegende en een dominee het gemeenschapshuis zegende. Zeer ongewoon in Nicaragua, maar in het kader van het zijn van een oecumenische gemeenschap zeer passend! Aan het eind van de bijeenkomst was er een band die muziek maakte en werd er vrolijk gedanst. Zelfs door Jonathan.

Er gebeurt veel, er komt veel op ons/me af: 'Laat jezelf los in beweging en geef jezelf over aan jouw dans van het leven. Je met hart en ziel overgeven op het punt waarop be-oefenen be-leven wordt! (E Tolle)

Dank voor u meeleven en gebed!
Zonnige groeten
Astrid Delleman

Diaconale info vanuit De Bakkerij



Kisten vallen goed op!

Sinds 2013 verzamelen verschillende wijkgemeenten en parochiekernen regelmatig voedsel in voor De Voedselbank, met het accent op eiwitrijke producten. Deze producten ontbreken vaak in het goed verzorgde pakket van De Voedselbank. Met de aanvulling van eiwitrijke producten zoals vis in blik, vlees in blik, peulvruchten gedroogd of in

blik en noten, kunnen gezonde en evenwichtige maaltijden gekookt worden. Om deze actie te blijven stimuleren zijn er 'gebruikte' appelkisten uitgedeeld aan alle wijkgemeenten en parochiekernen, voorzien van het logo van De Voedselbank en Op de Kook toe. Met het verzoek om -waar mogelijk- wekelijks de aandacht erop te vestigen en gemeenteleden te vragen hun levensmiddelen erin te deponeren. Reactie van een chauffeur van De Voedselbank: 'Hé, die kisten werken prima, ik haal veel meer op.' Precies de reden waarom wij deze inzameling doen!!! Meer resultaat voor De Voedselbank én voor hun de cliënten. Zij kunnen door deze extra producten een volwaardiger maaltijd klaarmaken. De 'gebruikte' appelkisten staan goed in het zicht waardoor de kerkgangers er regelmatig aan worden herinnerd en weten waar zij hun boodschappen kunnen achterlaten.

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het inzamelen van deze houdbare en eiwitrijke producten. Tegelijkertijd wil ik ook oproepen om door te blijven gaan met deze inzameling. Helaas leeft er in Nederland meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken helpen de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hen voldoende van gezond eten te kunnen voorzien, blijven wij ons voor hen inzetten. Door de sterke stijging van het aantal klanten kampen de Voedselbanken met een tekort aan gezonde levensmiddelen: daarom voeren we het hele jaar actie om die met elkaar in te zamelen!

Gerda Pieters, projectmedewerker Op de Kook toe

Begeleiders kookateliers gezocht

Voor het project Op de Kook toe zijn we op zoek naar nieuwe begeleiders (m/v). Een begeleider presenteert de drie bijeenkomsten over het thema: voeding, budget en zingeving en organiseert de praktische zaken rondom deze drie kookateliers. Lijkt het je leuk om dit te gaan doen, geef je dan snel op bij Gerda Pieters, projectmedewerker Op de Kook toe.

Ook kerkelijke centra met kookfaciliteiten kunnen zich aanmelden om eventueel onderdak te bieden aan een kookatelier.

E: gpieters@debakkerijleiden.nl
T: 06-20589063
W: www.opdekooktoe.nl



Op woensdagmiddag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseren diverse Leidse samenwerkende organisaties om 16.00 uur weer de jaarlijkse Vredeswake op het Stadhuisplein van Leiden.

Dit jaar onder het zelfde motto als vorig jaar : Vrede Verbindt.

Tijdens deze jaarlijkse Vredeswake staan we traditiegetrouw stil bij de talloze slachtoffers van oorlogsgeweld in onze wereld.

Oorlogshandelingen eisen nog dagelijks nodeloos het leven van talloze onschuldige mensen.

De Vredeswake is een initiatief van de werkgroepen MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Rooms-Katholieke Parochie en de Protestantse gemeente Leiden in samenwerking met de Raad van Kerken en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. De Vredeswake wordt ook dit jaar ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, Stichting Vrouwen netwerk Leiden en Amnesty International Leiden.

De Werkwissel helpt werk zoeken

Sinds 1 juni 2015 is Stichting De Werkwissel actief in Leiden, vanuit De Bakkerij. Begeleiders Bram van Mil en Simon Jonker, beiden 'gepakt en gemazeld' in coaching, bieden individuele begeleiding aan werkloze inwoners uit Leiden en omliggende gemeenten in hun zoektocht naar betaald werk. Zij zetten hierbij hun professionele kennis en ervaring in om hen weer op koers te krijgen en weer toekomstperspectief te bieden. Hun enthousiasme en geloof in de talenten en mogelijkheden van mensen maakt dat ze dit werk met veel plezier doen. Werkzoekenden worden op De Werkwissel gewezen door het UWV of de sociale wijkteams of vinden zelf hun weg via de flyer die op verschillende plekken in Leiden ligt. Op 1 juni 2016 waren 28 werkzoekenden bij De Werkwissel geregistreerd. De samenstelling van de aangemelde personen is zeer divers qua opleiding, achtergrond en leeftijd. Van lbo tot en met academici. Van hen zijn er inmiddels 14 aan werk geholpen en zijn er nog 14 onder

begeleiding. Bram van Mil en Simon Jonker doen dit door hen te ondersteunen in het helder krijgen van hun talenten en hen (weer) vertrouwen te geven waardoor ze ook in sollicitatiegesprekken kunnen laten zien wie ze werkelijk zijn. Daarnaast bieden zij een netwerk aan contacten in de Leidse regio.

Voor meer informatie: www.dewerkwissel.nl of bij Bram van Mil: 06-38751263.

Aanmelden kan ook via info@dewerkwissel.nl

Luid, luider, luidst....

In mijn vorige bijdrage heb ik iets verteld over waarom het orgel mij zo bijzonder fascineert. Ik eindigde daarbij met de vraag die nog beantwoord moest worden: "Wat is nu echt het aller-, allerleukste.....?". Ik gaf al als hint dat de titel waarschijnlijk 'luid, luider, luidst....' zou luiden, waarvan akte.

Vele organisten lijken te denken dat 'luid' per definitie mooi is. Die mening deel ik niet. Het volume is één aspect, maar daarnaast moet het orgel wel een bepaalde klankschoonheid in zich hebben én in een geschikte ruimte staan.

Orgels kunnen een behoorlijk volume ontwikkelen, dat ondervindt u zelf ook tijdens de viering (in elk geval als ehh ik speel...). Bij kleine kerken is dat niet moeilijk, doch hoe groter de kerk, des te meer moeite kost het om die ruimte te vullen. Vandaar dat in de grote kathedralen ook grotere orgels, met vele klankkleuren staan. Niet alleen het aantal klankkleuren bepaalt het volume, ook de afmetingen van de pijpen. Door pijpen een grotere doorsnede te geven blijft de klankkleur hetzelfde, doch wordt het volume groter. Neem nu de goudgekleurde pijpen van ons orgel, de grootste in het midden heeft een doorsnede die groter is dan het gemiddelde Nederlandse orgel. Daardoor neemt het volume en draagkracht toe. Ook de houten pijpen aan de zijkant (van de Bourdon 16') moet u maar eens bekijken, die zijn breder en (daardoor) groter dan zijn Nederlandse 'collega'. Er komt een basgeluid uit dat men niet alleen hoort doch zelfs voelt. Dat komt omdat de lucht die in een pijp wordt geblazen de lucht erin laat trillen. Hoe meer lucht er in trilling wordt gebracht, des te meer ervaart men dat letterlijk.

Degenen die het vorig jaar geplaatste Willis-orgel in de Hooglandse Kerk hebben gehoord kunnen dat bevestigen. De baspijpen zijn zo groot dat ze niet alleen hoorbaar doch ook voelbaar zijn. Op het moment van schrijven moeten de tot tien meter lange pijpen van het

register Double Open Wood 32' nog geplaatst worden, doch die zullen dat effect nóg meer hebben.

Kortom, de 'voelbaarheid' draagt bij aan luister- en speelervaring. Dan de klankschoonheid. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. De zachtstrijkende klanken ben ik erg fan van (ja, ook die hoort u tijdens de vieringen) maar de Engelsen zijn erg goed met hun 'tongwerken' (de familie van pijpen waarbij de klank niet door een labium wordt gecreëerd doch door het trillen van een messing plaatje). De klankkleur zelf van de Engelse Trumpet, Cornopean, Oboe (die laatste hebben wij ook in de Regenboog), Clarinet en Corno di Bassetto is al wonderschoon, doch een aantal ervan staan op een verhoogde winddruk. Dat produceert een behoorlijk luide toon, die echter wel zijn klankschoonheid behoudt. Ik heb de nodige orgels in de Engelse kathedralen gehoord, maar die hogedruk tongwerken zijn echt fantastisch.

Die combinatie van die mooie tongwerken en eerdergenoemde bassen, dat is wel de basis van een luid orgel dat fantastisch klinkt. Om eerdergenoemd Willis-orgel nog maar even te

noemen: dat is er zo één. En aangezien dat orgel in de Hooglandse Kerk staat...dan kom je tot de kern wat het allerleukste is: spelen op een fantastisch klinkend instrument in een kathedrale ruimte... en ja, het aller-allerleukste is dan inderdaad 'full organ', ofwel: alle registers open, inclusief de vijf (!) hogedruk trompetten (in 16', 8'en 4'-voetsligging). Een muur van geluid dat door die ruimte galmt...een geweldige ervaring.

Ik zat er laatst even te spelen, zacht meditatief (nogmaals, dat kan ik ook), staat er ineens een man naast me die vroeg of het orgel ook hard kon... u zult begrijpen dat ik die vraag graag positief wilde beantwoorden en aldus geschiedde. De beste man schrok zodanig van het eerste akkoord dat hij bijna achterover tuimelde. Niet geheel onlogisch, inmiddels heb ik ook al mogen ervaren dat het orgel aan het eind van de Hooglandse Kerkgracht nog te horen is.... Hetgeen ik toch met een glimlach opschrijf. Want dat is nu zo gaaf aan een Engels orgel, het kan fluisteren en bulderen!

Frank Ressler

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand van 10.00 tot 20.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

September		
Ma 26	19.00 u	Eucharistieviering
	20.00 u	Leesgroep
Wo 28	14.00-15.30 u	Poëziemiddag
Oktober		
Di 04	20.00 u	Bijbel en Beeld
Ma 10	20.00 u	Jongvolwassenen
Di 11		Uiterste inleverdatum Bulletin 7
	20.00 u	Bronnen van geloof
Ma 24	20.00 u	Leesgroep
Do 27	19.30 u	Filmavond
Ma 31	19.00 u	Eucharistieviering
November		
Di 01		VIP's
Wo 02	14.00-15.30 u	Poëziemiddag

KLEURPLAAT

