

## Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Internetkerk: "MijnKerk.nl"	2
Zomertijd	3
Tijd hebben voor....	3
Wat gaat wel/niet door in de vakantie?	3
Medeleven	4
Wekelijkse bloemengroet	4
Bij de vieringen	4
Vormsel	5
Kom aan Tafel en Eerste H. Communie	5
Dooptvanding	6
In Memoriam Jenny Brom-Weima	6
Uit de AKM...	6
Ontruimingsoefening	8
Expositie meester(es) gevraagd	8
Sponsor een lichtstraal van de beamer	8
Herinnering bijdrage kosten Bulletin	8
Poëziemiddag "de seizoenen"	9
Bijeenkomsten jongerengroepen	9
"Bewoners voor bewoners"	9
Workshop "Een baan voor het Leven"	9
Zomeractie Nederlands Bijbelgenootschap	10
Het wel en wee van de organist 'ons orgel'	10
Dank voor uw reacties	11
Agenda	12

### Visie

In 'De Regenboog' komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen. Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten. In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken. We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte. We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

### Redactioneel

Traditiegetrouw is Bulletin 5 ook dit jaar het laatste nummer voor de zomerperiode. Voor wie deze zomer niet altijd de gelegenheid heeft een kerkdienst te bezoeken, is de Internetkerk, waarover het openingsartikel

gaat, mogelijk een interessant alternatief. Na dit artikel volgt het stuk Zomertijd van de pastores, dat wordt afgesloten met een gedicht. Ingrid Weitenberg laat u weten welke activiteiten er wel en juist niet doorgaan in de zomer. Daarna leest u meer over een aantal vieringen die u de komende tijd kunt verwachten en over een doop, die als dit Bulletin op de mat ligt, al heeft plaatsgevonden.

In mei is Jenny Brom-Weima overleden. In het In Memoriam, kunt u meer over haar leven te weten komen. Ingrid Weitenberg beschrijft in het volgende artikel waarmee de AKM zich het afgelopen seizoen beziggehouden heeft. En passant nodigt zij u uit voor de barbecue die plaatsvindt op vrijdagavond 3 juli en waarschuwt zij u voor de ontruimingsoefening die op zondagmorgen 21 juni gehouden wordt. Houdt u van kunst, dan bent u wellicht de aangewezen persoon om exposities in de ontmoetingsruimte te organiseren. Ook kunt u nog altijd lichtjes kopen om zo de beamer te sponsoren.

De penningmeester meldde ons dat de financiële bijdragen voor het Bulletin nog niet binnenstromen. Vandaar dat wij de oproep om een bijdrage over te maken, in dit Bulletin herhalen. We gaan verder met informatie over een poëziemiddag in september, en de bijeenkomsten voor jongerengroepen, waarvan de data nog niet vaststaan. Na artikelen van ZWO/MOV en het Nederlands Bijbelgenootschap, treft u, zoals vanouds, een column aan. De redactie is bijzonder verheugd u te kunnen melden, dat Frank Ressler graag bereid is u deelgenoot te maken van het wel en wee van een organist. Frank heeft ons beloofd dat hij voldoende inspiratie heeft voor een groot aantal columns. Omdat we u een gevarieerd aanbod aan columns willen voorschotelen en de columnisten niet te zeer willen belasten, zijn we op zoek naar meer mensen die enkele keren per jaar een column willen schrijven. Kent of bent u iemand die deze taak op zich wil nemen, dan horen we dat graag.

Corine was bijzonder blij met de vele reacties die de redactie naar aanleiding van haar besluit om met het schrijven van columns te stoppen, ontving. Namens de redactie dankt Dick Rijken u hiervoor. Hij geeft u een bloemlezing van deze reacties. Het Bulletin sluit af met de agenda.

De redactie wenst u een goede zomerperiode toe en kijkt er naar uit u komend seizoen weer mooie Bulletins te bezorgen.

## **Internetkerk: "MijnKerk.nl"**

Internetkerk MijnKerk.nl is in 2013 van start gegaan en is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerk verbindt mensen met elkaar om te ontdekken welke hoop, inspiratie en verbondenheid er ligt in een leven met God. De website begroet nieuwe bezoekers als volgt:

"Welkom op MijnKerk.nl: dé online kerk voor mensen die niet of nauwelijks (meer) naar de kerk gaan. MijnKerk.nl draait om:

- Genieten van het leven (familie, natuur, muziek, etc.)
  - Mooie momenten delen
  - Steun vinden op moeilijke momenten
  - Ontdekken wat jij belangrijk vindt en wat je door wilt geven
  - Rijker leven
  - De wereld om je heen mooier maken
- MijnKerk.nl is een warme plek waar hechte contacten ontstaan. Op de site ben je dag en nacht welkom om blogs te lezen en filmpjes te kijken, met elkaar in gesprek te gaan en een kaarsje aan te steken. Op MijnKerk.nl ben je welkom zoals je bent. We discussiëren niet over wie wel of niet goed genoeg gelooft. Gods liefde is voor iedereen."



*Fred Omvlee is krijgsmachtspredikant bij de marine en sinds enige tijd ook een van de dominees die verbonden zijn aan [www.mijnkerk.nl](http://www.mijnkerk.nl). In het maandblad *Open Deur* wordt hem gevraagd hoe echt contact mogelijk is in een digitale kerk, met een beeldscherm ertussen.*

'Ik ontdekte de digitale wereld door mijn werk bij de marine. Tijdens de uitzending naar

Afghanistan in 2006 mailde ik nieuwsbrieven als PDF. In 2007 ging ik met mijn gezin naar Curaçao, voor de marine. Daar ontdekte ik LinkedIn als medium om oude vrienden en schoolgenoten te ontmoeten. Ik had gesprekken met vrienden die nooit meer in de kerk kwamen maar toch iets misten. Zodoende bedacht ik een LinkedIn-kerkdienst. Ik merkte dat afstand en tijdzones geen rol speelden. Toen kwamen Twitter en Facebook, via familieleden in Canada en Florida. Ik kreeg contact met allerlei mensen. En ik merkte dat virtueel contact echt contact is.'

### **Duim omhoog**

'Facebook en Twitter werden gewoon. Het is voor veel mensen een makkelijke plek om alledaagse en wezenlijke ervaringen met anderen te delen. Een collega zei dat ze veel pastoraat via Facebook doet. Pastoraat is voor mij exclusieve en belangeloze aandacht voor een ander. Daar hoort bij dat je iemand feliciteert of je duim opsteekt ('liken' heet dat op Facebook) bij een mooie foto. Dat moet ik soms nog verdedigen. Ik proef bij een aantal collega's weerstand, terwijl het een eenvoudige en oprechte vorm van aandacht is.'

'Het contact met jonge militairen is voor mij heel vormend. Ze kennen geen kerkelijk jargon. Ze zijn niet intellectueel maar wel intelligent. Ik kan geen onzin verkopen. Een prima leerschool voor mij. Het contact gaat moeiteloos van sociale media naar een ontmoeting in de echte wereld en vice versa. De mensen rondom MijnKerk.nl zijn anders. Meer dertig-plus en vooral vrouwen. Vrouwen durven veel te delen. Zij reageren op onze berichten op de website of op wat wij op Facebook zetten. Soms krijgen wij een mail van iemand die een langer verhaal kwijt wil. De kerkdiensten zijn in feite drie-minuten-preekjes. Ik groet, ga in op een vraag of onderwerp (liefst een die uit de groep komt) en dan eindig ik met een kaarsje, een zegen of gebed. We noemen het preken, maar het zijn in feite filmpjes.'

### **Als het echt is, komt het over**

Bidden en zegenen via internet en in het echte leven zijn '...verbijsterend hetzelfde. Mensen voelen zich aangesproken. De energie komt over als die oprecht is. Zoals muziek die opgenomen is: dat is opgeslagen energie. Zelfs als het niet je smaak is, voel je of het echt is of niet. Internetdominee zijn is jezelf laten zien. Het is zoveel kleiner dan in een grote kerk. Mensen kijken naar een scherm dichtbij, net zo dichtbij als je een boek vasthebt wanneer je leest. Ook het tijdstip speelt een

rol: de ontvanger kiest het moment, dan is de behoefte er.'

'Bij een gebed wil ik niet gefilmd worden. Mijn handen mogen wel in beeld. Ook als ik zegen, uiteraard. Mijn favoriete zegen is: Voor onderweg wens ik je toe, dat de weg je tegemoet komt, dat de wind steeds in je rug is, dat de zon je gezicht verwarmt en dat zachte buien je velden beregenen, en dat God, tot ons weerzien, jou en mij bewaart in de palm van zijn hand.

Deze Ierse zegen, heb ik ooit uit mijn hoofd geleerd. Die tekst wordt dan dragend, ook voor mijzelf. Het is de belangrijkste tekst die ik bij me heb. Zo probeer ik efficiënt en intiem te zijn. Weinig woorden beklijven. Mensen onthouden toch die ene zin waar een trilling in zit. Daar worden ze aangeraakt omdat ik was geraakt.'

Bron: Aart Mak in Open Deur, februari 2015



## **Zomertijd**

Binnenkort gaan er weer vele mensen op reis. Andere lucht inademen, op adem komen, nieuwe energie opdoen. Dikwijls gaan de voorbereidingen op zo'n reis gepaard met heel veel geregeld en stress.

Er zijn echter ook mensen die er voor kiezen om heel bewust niet op pad te gaan maar vakantie te houden in eigen omgeving. Om de stad of het dorp waar je woont eens te bekijken als toerist. Om eens gezellig met een boek in de tuin te gaan zitten, tijdloos. Er hoeft immers niets!

Tot slot is er een grote groep mensen die niet kunnen genieten van de vakantie. Mensen die er simpelweg geen geld voor hebben. Of mensen die ziek zijn of door ouderdom en gebreken niet meer op pad kunnen gaan. Voor deze mensen breekt er dikwijls een tijd aan van eenzaamheid. De zomertijd is voor hen een onaangename confrontatie met een onmacht waar ze zelf niet voor kiezen.

Aan ieder van ons de opdracht om eens stil te staan bij de betekenis van de vakantietijd voor onszelf en de mensen in onze omgeving. We hebben er immers tijd voor....?

Zie onderstaand gedicht.

Ik wens u allen ook namens mijn collega, een heel heilzame zomertijd toe.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster, Ds. Inge Smidt

## **Tijd hebben voor....**



Het is bijna vakantie God,  
dan heb ik tijd, alle tijd.  
Dan heb ik tijd om te luisteren  
naar de zang van de vogels,  
naar de regen op het platte dak,  
naar het kabbelen van het water in de beek,  
en naar die mooie muziek  
die ik altijd in de verte hoor klinken.

Het is bijna vakantie God,  
dan heb ik tijd, alle tijd.  
Dan heb ik tijd om te kijken  
naar de bloemen en de bomen  
naar de zon die alles op laat komen  
naar de vele mensen om mij heen.

Het is bijna vakantie God,  
dan heb ik tijd, alle tijd.  
Dan heb ik tijd om te proeven en te smaken,  
van het heerlijke brood op tafel,  
van het heldere water - een feest,  
en van de zuivere lucht om ons heen.

Het is bijna vakantie God,  
dan heb ik tijd, alle tijd.  
Dan heb ik tijd om U te danken  
te danken voor alles wat ik heb en ben.  
Ik heb immers alle tijd!

Schrijver onbekend

## **Wat gaat wel/niet door in de vakantie?**

Ook de pastores en de vrijwilligers van de Regenboog willen graag een beetje vakantie houden. Daarom vallen in de zomermaanden een aantal vaste activiteiten uit of draaien minder frequent.

Zo is in de vakantieperiode de Regenboog niet de hele dag open. We proberen elke maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur - 12.00 uur open te zijn.

De vieringen op de zondag om 10.00 uur gaan gewoon door, evenals de crèche en de kindernevendienst.

Het morgengebed op de woensdagochtend vervalt, maar de inloop koffieochtend op de woensdag gaat door zolang er behoefte aan is. De quiltclub op de donderdagochtend blijft de hele vakantie gezellig doornaaien.

De cyclus van geleide meditaties op de vrijdagochtend is afgerond. Een nieuwe cyclus begint in oktober.

De gebedsbijeenkomsten op de vrijdagochtend van de 'biddende moeders' vervallen ook in de vakantieperiode. Half augustus starten ze weer op.

Er is in augustus geen inzameling van oud papier, metaal en kleding. Uw gaven voor de voedselbank kunt u de hele vakantie op de ochtenden dat de Regenboog open is, deponeren in de kast in de hal.

De Regenboogdis serveert in de vakantieperiode een speciaal zomermenu. Iets minder uitgebreid maar wel even lekker als altijd.

De weekagenda zal om de week verschijnen i.p.v. wekelijks.

Zie voor actuele informatie en telefoonnummers onze website [www.deregenboogmerenwijk.nl](http://www.deregenboogmerenwijk.nl)

Ingrid Weitenberg

## **Medeleven**

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores?

Dank u.

## **Wekelijkse bloemengroet**

De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in



aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk

Telefoon: 521 43 59

E-mail: [maja.v.spaandonk@live.nl](mailto:maja.v.spaandonk@live.nl)

## **Bij de vieringen**

**Zondag 21 juni** lezen we Marcus 4:35-41. Het is het verhaal over de storm op het meer.



Een verhaal dat je bijna van de sokken blaast, wanneer je je voorstelt hoe bang de leerlingen zijn met hun boot in het geweld van wind en water. Een verhaal ook dat je uitnodigt naar de stormen in je eigen leven of in de wereld om ons heen te kijken. Naast de evangelietekst horen we een andere Bijbeltekst over de overmacht van de natuurverschijnselen en het vertrouwen op een God die redt uit nood: psalm 107. De verlamming door oergeweld dat zomaar over het leven heen kan rollen, of dat nu van de natuur komt of van mensen, is van alle eeuwen. Hoe kun je door de angst heen vertrouwen in God houden? Wat houdt geloofsvertrouwen in en rond zulke situaties in? Deze viering komt tot stand met behulp van de inbreng van verschillende leden van de geloofsgemeenschap, waaronder jongvolwassenen, leden van het Regenboog koor en anderen. Samen kijken we of het mogelijk is vieringen te maken waarin de predikant minder uren hoeft te besteden aan de voorbereiding. Als dat lukt, zou ik volgend

jaar kunnen proberen meer vieringen te doen dan de afgelopen jaren zonder dat het overige werk daar erg onder zou hoeven te lijden. Op die manier zou de Regenboog vaker de eigen pastores als voorganger hebben dan nu het geval is.

Ds. Inge Smidt

### **Zondag 28 juni 13e zondag door het jaar**

Op deze zondag lezen we uit het boek Wijsheid en uit het evangelie volgens Marcus. De lezingen gaan over een moeilijk thema nl. ziekte en dood. Maar... de dood is het einde niet voor hen die geloven. Geen enkel ander boek van het Oude Testament bevestigt zo intens onze aandacht op het geloof in het hiernamaals als het boek Wijsheid.

Hoe verdrietig lijden en sterven ook kan zijn, ook op deze zondag klinkt de Blijde Boodschap. Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

### **Zondag 19 juli 16e zondag door het jaar**

Vandaag lezen we uit het boek van de profeet Jeremia en uit het evangelie volgens Marcus.



Het is de eerste zondag van de schoolvakantie. Veel mensen trekken er op uit net als de apostelen die in het evangelie terugkomen van hun eerste zending. Hebben wij ook veel te verhalen net als zij? Beseffen wij dat God nooit op vakantie is? Hij is altijd bereikbaar voor wie Hem zoeken.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

**Zondag 6 september** gaat het over winnen of verliezen. We lezen uit 1 Koningen 18 het verhaal van de wedstrijd tussen de profeet Elia en de Baälpriesters op de berg Karmel. Wie zal er winnen: Baäl met zijn honderd priesters, gesteund door koningin Izebel of Elia in zijn eentje met zijn God? In het evangelie naar

Marcus vraagt Jezus aan zijn leerlingen: “wie denken de mensen dat ik ben?” En hij krijgt als antwoord: Elia of één van de profeten. Wie is Jezus? En als hij de Messias is, zoals Petrus denkt, wat houdt dat dan in? Is hij een winnaar of een verliezer of toch weer anders? En wat betekent dat voor de mensen die Hem na willen volgen.

Heel veel vragen om met elkaar over na te denken als we na de vakantie onze bezigheden als geloofsgemeenschap rondom Christus weer oppakken.

Ds. Inge Smidt

## **Vormsel**



Op 6 juni hebben Elvira Dierickx, Wiktorija en Gabriella Frontczak het vormsel ontvangen in de Sint Josephkerk aan de Herensingel.

Van harte gefeliciteerd!

## **Kom aan Tafel en Eerste H. Communie**

Zondagmiddag 7 juni was het feest in de Regenboog.

Na een voorbereiding van 6 weken aan de hand van het project “Blijf dit doen” mochten Anna en Loes van Duinen en Janneke en Juul Kampschreur deelnemen aan de Maaltijd van de Heer.



(foto Frans Voets)

De feestelijke viering vond plaats in het Stiltecentrum van de Regenboog. Pastoor A. Kokx en ds. E. S. Smidt leidden de dienst.

## Doopviering



Op zondag 14 juni is door het sacrament van het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: Kyem Noah Clark. Geboren op 26 mei 2014. Binnenkort verhuist hij met zijn ouders naar België. We feliciteren Kyem en zijn ouders met deze belangrijke

stap op weg in het geloof. Daarnaast wensen we hen veel geluk toe in het nieuwe vaderland.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

## In memoriam Jenny Brom-Weima



Op 16 mei is Jenny Brom overleden, op de leeftijd van 86 jaar. Jenny woonde jarenlang met haar man Ben op de Fuchsiadal, maar verbleef de laatste jaren van haar leven in verpleeghuis Zuydtwijck. Zij werd geboren in Drachten, gelijktijdig met haar tweelingzus Jikke. Ze hadden nog 4 oudere zussen. Het gezin waar Jenny in opgroeide bestond verder nog uit vader Melle en moeder Aaltje, die voor het gezin zorgde. Jenny sprak altijd vol bewondering over haar vader die zij en haar onafscheidelijke tweelingzus altijd tegemoet renden als hij na een lange dag werken thuis kwam. Van moeder kende Jenny al die liedjes en rijmpjes die ze ons zo dikwijls voordroeg. Ja er werd gezongen en plezier gemaakt in huize Weima. Ze hadden het goed. Jenny was goed in talen. Dat komt misschien door de tweetalige opvoeding in Friesland, waar 2 talen bestaan. Na een periode in Canada ging ze naar Den Haag waar ze

werkte en bij een hospita woonde. Daar trof ze Ben, haar grote liefde. Een intelligente jongen, die eigenlijk priester had moeten worden maar journalist werd en bij de krant werkte. Jenny en Ben waren lid van de oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog. Jenny was actief bij het koor en Ben heeft in de AKM gezeten. Het overlijden van Ben in 2004 was voor haar een harde klap, die ze nauwelijks kon verwerken. Toen Jenny zelf een beroerte kreeg kwam ze uiteindelijk in Zuydtwijck op de afdeling Boshuizen. Rond Moederdag kreeg Jenny erge pijn en kwam in bed te liggen. Daar sloop ze rustig en diep de laatste dagen, at en dronk niet meer en gleed langzaam weg. Op donderdag 21 mei hebben we haar vanuit de aula op Rhijnhof begraven. In de dienst waaraan ook het Regenboogkoor meewerkte, schilderde Kees Hanenburg ons het levensverhaal van Jenny en stonden we stil bij een tekst uit Prediker: ....als je leven wordt afgebroken, dan gaat je lichaam terug naar de aarde waaruit je gemaakt bent en dan gaat je levensadem terug naar God die je het leven gegeven heeft. Met deze woorden hebben we Jenny toevertrouwd in de handen van de levende God. Dat zij mag rusten in vrede.

Ds. John Boon

## Uit de AKM.....

In juni heeft de AKM de laatste vergadering van het seizoen. Het is een goede gelegenheid om even terug te kijken wat er het afgelopen jaar gebeurd is.

### **Uitwerking beleidsplan**

We begonnen dit Regenboogjaar met het presenteren van het beleidsplan 'Vitale Oecumene'. Dit beleidsplan was samengesteld door Peterhans van den Broek en Piet Pouw, nadat zij uitgebreid en langs verschillende kanalen onderzoek hadden gedaan naar wat er leeft en schuurt in onze geloofsgemeenschap. Om de vele aanbevelingen en suggesties (in totaal meer dan 60) om te zetten in een gestroomlijnd beleid is de AKM doende geweest 5 commissies in te stellen, die ieder voor een bepaald deelgebied moeten nagaan wat mogelijk en wenselijk is in een totaal kader van meer transparantie, meer openheid naar buiten, meer interne verbondenheid en minder (tijd)inzet van beroepskrachten. Inmiddels hebben de commissies 'financiën' en 'bestuursstructuur' hun onderzoek afgerond. Het was prettig te horen dat de financiën van onze geloofsgemeenschap helder en gezond zijn. Wel werd aangeraden te zoeken naar een

mogelijkheid voor fondswerving op de langere termijn, omdat de inkomsten (collecte 1<sup>e</sup> mandje, giften en actie kerkbalans/PGL) teruglopen door het, weliswaar relatief langzaam maar wel gestaag, afnemend aantal betrokkenen.

Wat de bestuursstructuur betreft streven we naar een kleinere, maar slagvaardige AKM die dicht bij de geloofsgemeenschap staat en het beleid van de wijkkerkenraad en het vicariaat omzet in vitale oecumene.

De commissie communicatie heeft wel al onderzoek gedaan, maar is nog niet tot een advies gekomen. Zo ook de commissies externe en interne betrokkenheid.

### **Vieren**

Een commissie voor vieringen tenslotte is nog niet samengesteld. Omdat we het jaar daarvoor wegens het wegvallen van de mogelijkheid tot Eucharistie, uitgebreid met de vieringen bezig waren geweest, had dat geen prioriteit.

Eigenlijk zaten we er nog middenin. Immers in november is er een avond geweest waarin we u het plan en model van vieringen van Woord en Gebed voorlegden en naar aanleiding van de enquête van de Raad van Kerken met elkaar gesproken hebben over de beleving van Eucharistie en Avondmaal

### **Dienen**

Vooruitlopend op de adviezen van de commissie betrokkenheid werd er in april een avond georganiseerd over diaconie. Bisschop van den Hende was daarbij aanwezig en vertelde iets over het Laurentiusjaar en voorbeelden van diaconie. Ook de Bakkerij had een inbreng met concrete projecten en tenslotte mochten we zelf aan de slag.

### **Communicatie**

Verder zijn er contacten gelegd met de Vredeskerk, Maranatha-gemeente en Zuidwest om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het heeft de mooie naam van Vierstromenberaad gekregen.

### **Mensen die komen en gaan**

We mochten dit jaar twee nieuwe AKMleden verwelkomen: Els Frankhuizen en Mieke Tirion. Wij zijn erg blij met deze nieuwe aanwas. Zij zijn in de plaats gekomen van Kees Hanenburg en Jaap van Wijck, trouwe AKMers, die veel werk verzet hebben en veel hebben bijgedragen aan de juiste blikrichting en een goede gezindheid binnen de AKM.



We mochten Peet Valstar verwelkomen als gemeenteadviseur. Hij gaat ons helpen de terugval van 1 naar 0.5 predikantsplaats te overbruggen en toch een vitale gemeenschap te blijven. En er was nog een wisseling in de pastorale bezetting. Pastoraal werkster Marlène Falke – de Hoogh werd opgevolgd door pastoraal werkster Marianne Hoogervorst. Velen van u kennen Marianne al als (gast)voorganger, maar als pastor kan zij nog veel meer voor ons betekenen.

### **Ons Kerkgebouw**

Ook aan ons gebouw, het kerkelijk centrum De Regenboog, is hard gewerkt. Na een wat moeizame gedeeltelijke renovatie van de achtergevel, ging de verbouwing van de keuken als een trein. De frisse nieuwe werkvlakken en het grote fornuis vragen om veelvuldig gebruikt te worden.

Ook in de kerkzaal gaat e.e.a. veranderen: Er komen 2 beamers in de kerkzaal zodat u straks geen liedboeken meer nodig hebt, maar met opgeheven hoofd alles kunt meezingen en –bidden. Het is wel een hele investering, - en we hebben nog niet al het geld bij elkaar; daarover leest u elders in dit blad meer- maar het geeft ook veel nieuwe mogelijkheden van presentatie.

En als tegenhanger van die misschien wat kille beamertechniek zijn we ook bezig met een nieuw doopvont, een eigen ontwerp dat past bij de altaartafel en lezenaar en bij het mooie raam.

Als laatste is er een haalbaarheidsonderzoek gaande naar de omvorming (en mogelijke verplaatsing) van het Stiltecentrum naar een meer toegankelijke en openbare

gebed/bezinningsruimte. Daar komt heel wat voor kijken. U hoort daar komende jaren nog meer over.

### ***Iedereen welkom op de barbecue***



Tot slot wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en inzet voor onze geloofsgemeenschap. U geeft de Regenboog kleur en glans. Vrijdag 3 juli sluiten we het seizoen af met een barbecue. U bent allemaal van harte welkom. (wel opgeven!)

Ingrid Weitenberg, voorz. AKM

### ***Ontruimingsoefening***

Op last van de brandweer en gemeentelijke verordeningen zijn we verplicht regelmatig een brandalarm- en ontruimingsoefening te houden. Schrikt u dus niet als u 21 juni plotseling gemaand wordt het gebouw te verlaten en volg rustig de aanwijzingen van de ordebewakers (met hesje) op.

Ingrid Weitenberg

### ***Expositie meester(es) gevraagd***

De laatste jaren hadden we regelmatig mooie exposities van schilderijen of andere kunstwerken in de ontmoetingsruimte. Maar al een tijdje is de expositiewand leeg. Dat komt doordat Susannah Vogel, degene die de exposities regelde, verhuisd is naar Duitsland. We zoeken nu iemand met interesse in kunst die het stokje van Susannah wil overnemen en op zoek wil gaan naar (amateur) kunstenaars in en rondom onze geloofsgemeenschap die hun werk enige tijd in de Regenboog willen tentoonstellen.

Gegadigden kunnen contact opnemen met iemand van de AKM of Ronald van Heijningen

Namens de AKM, Ingrid Weitenberg



### ***Sponsor een lichtstraal van de beamer***

Vele kleine gekleurde lichtstralen vormen samen een beeld. U kunt een gekleurde lichtstraal sponsoren door het te kopen in de vorm van een ColorLight.

Aan de bar, vanaf 3 mei, kunt u ze na de vieringen aanschaffen. Maar ook door het bedrag over te maken op de giro van de AKM o.v.m. ColorLight met uw adresgegevens. U krijgt het lichtje dan thuis bezorgd.

IBAN NL70INGB0002581191 tnv

Alg.Kerk.Merenwijkraad.

U sponsort een lichtbundel door het aanschaffen van een ColorLight à €3,50. U krijgt daarbij een certificaat als officiële sponsor van een lichtstraal.

Er zijn vier verschillende kleuren. Wilt u meerdere kleuren lichtstralen sponsoren dan kunt u vier ColorLights in de verschillende kleuren kopen voor de prijs van € 12,00. Uiteraard ook met een prachtig certificaat. Steek uw licht op en doe mee met de sponsoractie voor de nieuwe beamer.

Edo Elstak

Wouter Jukema

### ***Herinnering bijdrage kosten Bulletin***

In vorige jaren trof u bij dit bulletinnummer een acceptgiro aan voor de kosten van het Bulletin van het Kerkelijk Centrum de Regenboog. Dit keer verzoeken wij U vriendelijk uw bijdrage voor 2015 over te maken door middel van internetbankieren of het gebruik van uw eigen overschrijvingsformulier. De kosten van het maken van dit bulletin bedragen € 9.50 per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken naar het volgende rekeningnummer:

NL08 INGB 0004 0149 00 ten name van Alg. Kerkelijke Merenwijkraad/Administratie Bulletin Vuurbloem 30, 2317 LP Leiden.



Graag willen wij uw financiële medewerking om de versturing naar u voor een jaar weer zeker te stellen. Zie het als een vrijwillige bijdrage, dus een hoger bedrag mag ook.

Harry Delemarre, Penningmeester AKM

## Poëziemiddag “de seizoenen”



Dichters zijn misschien door niets zó geïnspireerd als door de wisseling van de seizoenen. Vooral de lente en de herfst zijn als voor- en naspel van de grote zomer en de strenge winter populair. Seizoenen wekken herinneringen en nodigen uit tot dromen. Wij lezen deze woensdagmiddag 2 september vanaf 13.30 uur o.a. gedichten van de dichters Bloem, Vasalis, Enquist en van Wissen. leiding: ds. Ronald da Costa graag opgeven bij Anja Rijken, tel. 071-521 66 06

## Bijeenkomsten jongerengroepen

De volgende data voor de jongerengroepen worden de komende maanden afgesproken. Als je graag eens wilt komen kijken bij de **jongvolwassenen**, neem dan contact op met Wander Gubler (wander\_gubler@hotmail.com) en als je je aangetrokken voelt tot de groep **jonge mensen onder de 50** (voorheen jonge gezinnen, we zinnen op een mooiere naam) kan voor verdere gegevens contact opnemen met Jan-Pascal van Best (janpascal@vanbest.org). Beide groepen vinden het altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn, dus voel je niet verlegen. Van harte welkom! Inge Smidt, pred

## “Bewoners voor bewoners”

Het is de titel van een flyer die uitgereikt werd op het wijkfeest van Op Eigen Wieken op woensdag 10 juni. In samenwerking met de ZWO/MOV-groep van de Regenboog zoekt OEW hoe mensen zich in de Merenwijk voor elkaar kunnen inzetten. Participatie dus maar dan op een laagdrempelig vlak. Geen ingewikkelde vragenlijsten maar een manier om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Kenmerk van de hulp is ook dat je deze hulp krijgt maar je moet er ook iets voor terugdoen. “Voor wat, hoor wat” is het motto. Een dienst met een dienst betalen.

Waarvoor zou je hulp kunnen vragen? Band plakken, stofzuigertje, oppas bij bezoek aan dokter, kleine meubels verplaatsen, kapotte verlichting, ramen lappen, lichte werkzaamheden in de tuin, pc hulp, gezelschap, hulp bij huiswerk, hulp bij opvoeden etc. De lijst kan met allerlei klussen en klusjes aangevuld worden. Is er een vraag dan zoekt OEW een vrijwilliger die het klusje kan oppakken. Wat nodig is dat mensen zich aanmelden als vrijwilliger/ster om iets voor een ander te doen.

Wat kan je terugdoen? Gedacht wordt aan een cake bakken voor een groep, meehelpen met koken, iets waarvoor jij talent hebt. Het gaat om een kleine tegenprestatie die binnen jouw bereik en mogelijkheden ligt.

Waarom zet de ZWO/MOV-groep zich hiervoor in? Is er niet genoeg te doen binnen de eigen gelederen? Natuurlijk, dat ook. Maar als gelovige mens en als kerk wil je je ook inzetten voor je naaste. Als oecumenische gemeenschap wil je je blik ook naar buiten richten. Daarom vraagt de ZWO/MOV-groep aan u om u aan te melden als vrijwilliger/ster bij OEW of het Wijkparticipatiebedrijf Merenwijk. En belangrijk, het is ook leuk een vrijwilliger/ster te zijn!

U kunt zich aanmelden of informatie krijgen bij Cecile Werner (8887405) of bij Ireen Kolstee (5212449).

Namens de ZWO/MOV-groep Harry Delemarre

## Workshop “Een baan voor het Leven”

Wij nodigen u van harte uit voor de workshop: **Een baan voor het Leven. Geloof en carrière, gaat dat samen?**

Onder deze titel organiseert stichting Voor Elkaar Leiden een korte interactieve lezing gevolgd door een levendige discussie met

christenen in Leiden e.o., die de combinatie geloof en carrière willen onderzoeken. Heeft de bijbel meer te zeggen over werk dan alleen dat we een getuige kunnen zijn en ons werk goed en betrouwbaar zouden moeten verrichten?

Wij willen aan de hand van dit korte seminar en wat prikkelende stellingen de discussie met mede gelovigen in Leiden aangaan. Na de zomer komt er een vervolg hierop. Dit seminar is bij uitstek interessant voor gemeenteleden en kerken die mensen binnen of buiten de gemeente willen helpen die op zoek zijn naar werk.

Ook willen we kort iets vertellen over het project JobHulpMaatje, waarbij goed opgeleide vrijwilligers mensen helpen die wat meer moeite hebben bij het zoeken naar passend werk, zie bijlage.

- Datum: woensdag 24 juni 2015. Aanvang 19.30 met koffie Eind: ca 21.30 uur.
- Locatie: Kerkgebouw "de Kooikapel" (in de wijk De Kooi) Zij-ingang Driftstraat 49a 2315 CD Leiden

Wij zien er naar uit u te kunnen begroeten.

U kunt zich aanmelden via een mailtje naar onderstaand e-mailadres. Ook uw eventuele vragen zijn van harte welkom.

Onze hartelijke dank en vriendelijke groet van de werkgroep JobHulpMaatje Leiden e.o. Paul Mos, Sifra Stigter, Jan Kruidhof en Leo Kuiper Coördinator JobHulpMaatje Leiden e.o. Tel: 06 22 81 00 43 E-mail: JobHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl

## **Zomeractie Nederlands Bijbelgenootschap: Word Pluslid en geef een bijbel weg**

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt deze zomer met een speciale actie. Wie zich deze zomer aanmeldt als Plus-lid voor € 5,- per maand mag gratis een Bijbel in Gewone Taal weggeven.

Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap, legt uit: 'Eigenlijk is dit iets wat leden van het NBG altijd al doen. Want wie het NBG steunt, zorgt ervoor dat de Bijbel beschikbaar is in Nederland en wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan de actie die nu loopt om een miljoen bijbels te verspreiden in Cuba.

De Zomeractie werkt als volgt: Wie zich aanmeldt als Pluslid, kan daarbij een naam en adres opgeven van iemand die hij of zij een bijbel wil geven. Het NBG stuurt vervolgens naar dat adres een Bijbel in Gewone Taal in fraaie cadeauverpakking. Bij de bijbel kan desgewenst een kaartje worden gevoegd met de naam van de afzender.

'Het aardige van deze actie is, dat het doorgeven van de bijbel heel persoonlijk gebeurt. Het geeft je de gelegenheid om iets te zien van het werk dat je met je lidmaatschap veel breder mogelijk maakt.

De Cubaan die een bijbel krijgt, de vrouw uit Togo die voor het eerst de Bijbel kan lezen in haar eigen taal, of het weeskind uit Oekraïne die een eigen kinderbijbel krijgt, ken je niet persoonlijk. Maar degene die je met deze actie blij wilt maken, ken je wel. En het mooie is, dat je zowel die bekende als heel veel onbekenden blij maakt met jouw actie', aldus Buitenwerf, en hij voegt eraan toe: 'Natuurlijk mag je die bijbel ook naar je eigen adres laten sturen. Om hem persoonlijk aan iemand anders te kunnen overhandigen, of gewoon om zelf te houden.'

Plus-leden van het NBG krijgen naast de voordelen die basisleden hebben (zoals onbeperkte toegang tot debijbel.nl, kortingen op boeken en het fraaie magazine Bijbel Dichtbij) nog extra's, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om de NBG-bibliotheek te bezoeken.

Kijk op [www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/](http://www.bijbelgenootschap.nl/steun-ons/) voor meer informatie of aanmelding als (Plus)lid.

Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

## **Het wel en wee van de organist: 'ons orgel'**



Ik ben al ruim 20 jaar organist van de Regenboog en doe dat met veel plezier. U kent mij als de organist die wel eens 'wat hard'

speelt. Daar bent u mede

debet aan, dat zal ik even uitleggen. Het begeleiden van de samenzang is een wisselwerking tussen de gemeente en de organist. Op het moment dat ik merk dat de gemeente lekker zingt, dan trek ik in mijn enthousiasme nog wel eens wat extra registers (klankkleuren) bij. Hoe kan ik merken dat u lekker zingt? Ten eerste het toenemende volume en ten tweede: dat er mensen spontaan een tweede stem meezingen.

Ook het orgel zelf speelt een rol: een Engels orgel zoals het onze is primair gemaakt voor het begeleiden van koor- en samenzang. Even kort door de bocht, de orgelpijpen zijn wat groter dan het gemiddelde Nederlandse orgel, waardoor het echt een goede draagkracht heeft. De nieuwe inrichting van de kerkzaal en de verbeterde akoestiek heeft daar ook nog eens aan bijgedragen.

U hoort het orgel ook beter dan ik, op mijn plek op de orgelbank gaat het geluid over mij heen, waardoor ik als bespeler (hoe gek dat ook klinkt) het orgel minder goed hoor dan u! En dan speelt ook de natuurkunde een rol, geluid is namelijk een apart fenomeen. Het waarnemen van met name de bastonen is in onze kerk een aparte gewaarwording. Sommige zware bastonen (de zogenoemde Bourdon 16', welke ik met mijn voeten bespeel) klinken op de plek waar het koor staat fors, terwijl verderop in de kerkzaal het geluid veel minder waarneembaar is. Dit kan zelfs per toon verschillen. Een en ander kan deels worden ondervangen door de pedaalpartij een octaaf hoger te spelen. Toch is een stevige bas noodzakelijk, een zingende gemeente heeft veel houvast aan de bas (soms nog wel meer dan aan de melodie zelf).

Over fors geluid gesproken, het orgel heeft 690 klinkende orgelpijpen. Zoveel? Inderdaad, u ziet er maar ruim 30. Niet elke orgelpijp klinkt even hard, eigenlijk zijn dat maar een paar van de 13 registers (elk register is een eigen klankkleur). Het meeste geluid komt uit de pijpen die u wel ziet: dat zijn de beschilderde goudkleurige frontpijpen van het register Open Diapason 8'. Dit register is bespeelbaar vanaf het onderste klavier. Je merkt direct als ik dit register erbij trek, het geeft een warme, zeer stevige laag aan het geluid. Na de herinrichting van de kerkzaal kreeg ik ineens enkele tips van 'de achterste rijen' dat het orgel veel harder klonk. Dat bleek (behalve door mijzelf, zie de 2e regel van deze bijdrage) met name veroorzaakt door die voorste rij orgelpijpen. Sindsdien gebruik ik het register in

beperkte(re) mate, doch het register zal bij het laatste couplet van een feestelijk lied altijd prominent aanwezig zijn (met excuses aan de achterste rijen).

Toch kan het orgel ook fluisteren, het heeft een aantal zachte strijkend klinkende registers. Twee daarvan, de Viole d'Amore 8' en Voix Celeste 8' staan in een zwelkast: dat is een kast met beweegbare jaloezieën, waardoor het klankvolume kan worden gevarieerd. Die jaloezieën zijn bedienbaar via een voetpedaal (dat is een metalen pedaal dat verticaal op en neer kan worden bewogen). Ik maak veel gebruik van deze zwelkast, zowel tijdens meditatieve muziek als tijdens de gemeentezang. U kunt dat goed horen bij 'komt ademt ons open', bij elke regel sluit ik de zwelkast om die vervolgens steeds te openen, waardoor het geluid als het ware aanzwelt.

Nu we het toch over geluid hebben, het orgel heeft ook 'bijgeluiden': piepjes, kraakjes, rammeltjes en storinkjes. Vanwege de klankschoonheid van ons instrument vallen die bijgeluiden onder 'de charme van het instrument', wellicht iets voor een volgende bijdrage aan het Bulletin. En klankschoonheid heeft het, gelet op de positieve reacties van o.a. de Engelse kathedraalorganisten die erop hebben geconcentreerd. Ik heb zelf de afgelopen 30 jaar in binnen- en buitenland op veel orgels gespeeld, maar 'die van ons' blijft voor mij een van de mooiste.

En ter afsluiting nog een kleine geruststelling met betrekking tot het klankvolume. Dankzij eerdergenoemde 'charme van het orgel' klinken er van de 690 op dit moment nog maar 689...

Frank Ressler

## ***Dank voor uw reacties***

Binnen de redactie klagen we wel eens dat we maar zelden reacties krijgen op de inhoud van het Bulletin. Daardoor weten we niet goed welke rubrieken positief gewaardeerd worden en welke wat minder. We hebben ons zelfs ooit afgevraagd of het Bulletin überhaupt wel wordt gelezen. Maar aan die onzekerheid is deze maand een einde gekomen. Ik zal u vertellen waardoor. In het vorige nummer meldde Corine dat ze stopt met het publiceren van haar columns in dit blad. Dit heeft geleid tot een groot aantal e-mails aan de redactie. Een kleine bloemlezing:

*“Ik heb de columns altijd met veel plezier gelezen. Ze gunde mij een blik in een wereld die ik niet kende, de wereld van de blinden. Corine liet mij zien hoeveel kleinere en grotere moeilijkheden haar handicap met zich meebrengt. En ook hoe inventief ze is en hoe ze steeds weer oplossingen bedenkt voor gerezen problemen, of dat nou een onverwacht paaltje op de weg is of de plek waar het zoutvat in de keuken nu weer is gezet.”*

*“Wat jammer dat Corine stopt met haar columns in het Bulletin. Wij vonden het altijd hele leuke stukjes”,*

*“Voor mij is het feit dat Corine stopt met haar columns een kleine ramp! Als het Bulletin bij mij op de mat lag was het eerste wat ik deed bladeren naar de laatste bladzijde om daar de column van Corine te lezen, soms staande bij de voordeur en later nog eens gezeten in de stoel. Soms was dat aanleiding om nog eens verder te bladeren en te lezen. Hoe moet dat nu verder?*

*Ik zal haar columns vreselijk missen. Vaak was het heel interessant, soms moest ik heel erg lachen als ze met enige zelfspot en zin voor humor iets beschreef, ook bleek mij, dat mijn invoelend vermogen vaak lang niet zo groot*

*was als ik zelf maar al te graag dacht. Ook het wel en we van Co heeft mij altijd kunnen boeien. Hoe kan het leven "bezien door jouw ogen" nu saai zijn Corine? “*

*“.....Teleurstelling, omdat deze column het eerste van het Bulletin was dat mijn vrouw en ik lasen. Corine wist op haar eigen vaak humoristische wijze het wedervaren van ‘een stekeblinde’ voortreffelijk onder woorden te brengen. En het is van groot belang dat wij – zienden(?) – af en toe met onze neus op de moeilijke feiten worden gedrukt.”*

*“Wij betreuren het dat Corine stopt met haar column. We hebben jarenlang met haar en haar hond meegeleefd. Namens dankbare lezers, waar zij een voorbeeldfunctie voor had, bijv. zoals zij met haar beperkingen omging.”*

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de reacties. We hopen dat we wat vaker response zullen ontvangen zodat we de inhoud van het Bulletin zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de wensen van de leden van onze geloofsgemeenschap.

Namens de redactie,  
Dick Rijken

## Agenda

- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal en kleding: elke eerste donderdag van de maand van 09.00 tot 21.00 uur (m.u.v. augustus);
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

<b>Juni</b>		
Zo 21	11.00 u	Bijbelbios
<b>Juli</b>		
Vr 03		Barbecue
Do 09	19.00 u	Eucharistieviering
<b>Augustus</b>		
Do 13	19.00 u	Eucharistieviering
<b>September</b>		
Di 01		Uiterste inleverdatum kopij Bulletin 6
Do 02	13.30 u	Poeziemiddag
Do 10	19.00 u	Eucharistieviering