

Inhoudsopgave

<i>Visie</i>	1
<i>Redactioneel</i>	1
<i>Geestelijke communie</i>	2
<i>Bidden met kinderen (1)</i>	2
<i>Medeleven</i>	4
<i>Wekelijkse bloemengroet</i>	4
<i>Een nieuwe bisschop</i>	4
<i>Bij de vieringen</i>	4
<i>Afscheid en een nieuw begin</i>	5
<i>Priesterjubileum</i>	5
<i>Uit de AKM april-mei</i>	6
<i>Op weg naar één gezamenlijke parochie: het vervolg</i>	7
<i>Verslag gemeente-parochieavond 21 maart</i>	8
<i>Viering van de maaltijd</i>	9
<i>Het kerkgebouw in de Protestantse en Rooms-katholieke traditie</i>	10
<i>Een verslag van twee jongerenvieringen</i>	11
<i>Seizoensafsluiting</i>	12
<i>Opbrengst collecten maart-april 2011</i>	12
<i>Besteding opbrengst Milieugroep</i>	13
<i>Doornse Katechismus</i>	14
<i>Onze tuin!</i>	14
<i>Kosten Bulletin</i>	15
<i>Diaconale info vanuit de Bakkerij</i>	15
<i>Jongerenbijbel nu ook op internet</i>	15
<i>Agenda</i>	15

Visie

De oecumenische geloofsgemeenschap 'De Regenboog' voelt zich geïnspireerd door de Bijbel en wil in navolging van Jezus Christus een open huis zijn voor iedereen, jong en oud. In dit huis ontmoeten we elkaar en stellen we ons open voor anderen. We willen ons geloof beleven en belijden in oecumenische vieringen, in dienen en leren, in omzien naar elkaar.

In de oecumene zoeken we naar een bredere invulling van ons geloof, in eenheid én verscheidenheid. De veelkleurigheid van onze tradities en van onze persoonlijke geloofsbeleving vormt een bron van voortdurende verrijking, die ons in alle facetten van het leven bezielt. Daarin voelen we ons verbonden met mensen overal ter wereld en van alle tijden.

Met het vuur van ons geloof willen we ook mensen buiten de kerk, de wijk en de stad, in de wereld om ons heen, dichtbij en veraf, in woord en daad warmte bieden.

Redactioneel

Er wordt momenteel binnen onze geloofsgemeenschap en ook in dit nummer van het Bulletin veel gesproken over de viering van de maaltijd. We hebben daarom een openingsartikel gekozen dat hierbij aansluit en dat pleit voor een nieuwe (oecumenische) kijk op de maaltijd van de Heer. Een ander centraal element in het christelijk geloof, het gebed, wordt besproken in een bijdrage van Bep Willers.

Het bisdom Rotterdam krijgt binnenkort een nieuwe bisschop: Mgr. Van den Hende, die sinds 2007 bisschop is van Breda. Ook binnen onze geloofsgemeenschap nemen mensen (familie Buitenwerf) afscheid om elders opnieuw te beginnen. Pastoor Jaap van de Bie nodigt ons uit voor zijn priesterjubileum op 12 juni in Zoeterwoude (Dorp), maar u kunt hem ook gelukwensen op 19 juni in de Regenboog.

Over huidige en komende ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap kunt u lezen in de verslagen van de AKM-vergaderingen en van de gemeente-parochieavond op 21 maart. Verder ook in enkele belangrijke stukken over de viering van de maaltijd en over de inrichting van de kerkzaal.

Frances Verhaar doet verslag van twee jongerenvieringen. Verder kunt u lezen welke goede doelen worden gesponsord door de Milieugroep. Het milieu rondom de Regenboog is geweldig opgeknapt door de aanleg van een fraaie tuin, waarvan u o.a. kunt genieten tijdens de afsluiting van het seizoen op 24 juni.

De redactie wenst u een goede tijd op weg naar Pinksteren.

Overleden op 8 mei 2011: Ds. J.C. de Bruïne dichter van ons Regenbooglied

Geestelijke communie



Ook het woord heeft eucharistische betekenis. Door het sacrament niet eenzijdig te betrekken op brood en wijn is het mogelijk oecumenische openingen te houden. Dr. Ton van Eijk, voormalig voorzitter van de Raad van Kerken, gaf dinsdag 15 maart in Utrecht een toelichting op zijn in 2010 verschenen boek 'Eucharistie. Het woord en het brood'.

Drs. Henk van Hout, directeur van Luce en voorzitter van de Raad van Kerken, opende de bijeenkomst. Hij zette de verwachtingen op scherp door te spreken over 'de pijn van de verdeeldheid' die voelbaar is in het verlangen naar eucharistische eenheid. Hij verwees naar de Nederlandse bisschoppen die al in 1966 schreven dat de 'oecumenische beweging zonder verlangen naar eucharistische communie niet beantwoordt aan Christus' bedoeling'. En Charta Oecumenica, het oecumenische geschrift van Europese kerken (CEC) en Europese bisschoppen uit 2001 noemt het een verplichting om de eucharistische gemeenschap voor ogen te blijven houden.

Ton van Eijk zette ook stevig in door te spreken over een 'drama in drie bedrijven'. Hij legde uit dat er al vergaande eenstemmigheid is in de oecumene over de eucharistie. Ton van Eijk analyseerde voor zijn boek eucharistische gebeden. Hij stelde vast dat er in de protestantse traditie met de verschijning van het dienstboek beduidend meer ruimte gekomen is voor het tafelgebed; Van Eijk telde meer dan 40 tafelgebeden. Van Eijk vergeleek de apostolische overlevering van Hippolytus en stelde vast dat de verschillende tradities kleine veranderingen in het gebed hebben aangebracht al naar gelang het aansluit bij de eigen traditie. Desondanks durfde hij te spreken over een toenemende 'gedifferentieerde consensus'.

De verschillen zitten vooral in de visie op het

ambt. De tegenstellingen zijn de achterliggende jaren gegroeid, doordat de Rooms-Katholieke Kerk zich in sterke bewoordingen gekeerd heeft tegen de wijding van de vrouw in het ambt. Het hoort voor de Rooms-Katholieke Kerk tot het wezen van het sacrament dat alleen de man het kan ontvangen. Die visie wordt met grote stelligheid naar buiten gebracht. Van de gelovige wordt definitieve aanvaarding verwacht. 'Dus voor kerken die wel de vrouw in het ambt hebben, raakt de oecumenische maaltijd geheel uit het zicht'.

Ton van Eijk zoekt in zijn boek naar wegen om toch het oecumenische gesprek gaande te houden. Hij pleit voor een wisseling van perspectief. Hij doet de suggestie om onderscheid te maken tussen geestelijke communie en sacramentele communie. Hij ontwikkelt zijn gedachten over geestelijke communie analoog aan de Middeleeuwse gedachte van 'het doopsel naar begeerte'. In het woord kan men dan op een soort geestelijke wijze toch het sacrament ervaren. Woord en sacrament komen bij dezelfde inhoud uit. Het gaat om 'manducare Christum', de voeding in Christus. Ton van Eijk wijst er op dat de wijsheid in het boek Spreuken met eten en drinken wordt vergeleken. En hij citeerde Johannes 6, waar woord en sacrament inwisselbaar zijn. Woord en sacrament krijgen een inwisselbaarheid. 'Het woord komt bij het brood en het brood wordt sacrament'.

Van Eijk sloot zijn betoog af met het citeren van moderne theologen. Karl Rahner bijvoorbeeld stelt dat het woord niet terugkeert zonder zijn werk te doen. Ex opere operato. 'Het sacrament is de hoogste graad van de verdichting van het woord'. Van Eijk hoopt met zo'n benadering een meer ontspannen relatie te creëren in de oecumene.

Bron: www.raadvankerken.nl/pagina/1469/geestelijke_communie

Bidden met kinderen (1)

Bidden neemt naast het vertellen of lezen van bijbelverhalen een belangrijke plaats in bij de geloofsopvoeding, het is de meest persoonlijke uiting van geloof. Bidden is één van de manieren waarop we ons geloof in praktijk brengen. We willen God leren kennen in de verhalen die ons over God zijn overgeleverd, en we delen ons leven met God in het gebed.

Waarom zouden we bidden?

Waarom zouden we bidden? Niet omdat het 'ergens' goed voor is, maar omdat we weten dat we niet alleen zijn. Door het gebed laten we zien dat we dat beseffen; dat we beseffen dat God er is. In het bidden vertel je aan God wat je bezighoudt. Ook al krijg je niet meteen een antwoord, toch helpt bidden je om beter te begrijpen wat er gebeurt. Bidden is een gesprek(je) met God waarin van alles aan de orde kan komen. Van wat je tegenkomt in de wereld om je heen of wat er in je opborrelt als je even stil bent. Alle vragen en gevoelens mogen een plek hebben. Bidden is ook dat wat jou bezighoudt, uitspreken in een gebed. Vragen of je iets van Gods aanwezigheid mag merken in je leven. Vragen om kracht om jezelf of een situatie te veranderen. Namen noemen van mensen om wie je je zorgen maakt.

Eten en slapen

Bidden leer je door het te doen. Dat gebeurt meestal in het gezin, door ouders op momenten die we zó belangrijk vinden dat we die willen markeren met een ritueel; het bidden. Vaak zal dat zijn bij de gezamenlijke maaltijd en bij het slapen gaan. We kunnen danken voor het eten en er Gods zegen over vragen. We kunnen Gods hulp vragen om te leren onze overvloed te delen met anderen. De gezamenlijke maaltijd is ook de gelegenheid om elkaar te vertellen wat je die dag hebt meegemaakt, gezellig samen zijn en verbondenheid voelen. Ook hierin kun je de zorg van God ervaren en daarvoor danken.

Ook het slapen gaan is een geschikt moment om met kinderen te bidden. De meeste ouders nemen er de tijd voor. Het kind kan vertellen wat het die dag heeft meegemaakt. Het kan de meer persoonlijke dingen vertellen. Er is ook tijd, rust en stilte om God toe te laten. In het gebed kunnen we met het kind dat wat het bezig houdt aan God vertellen. Misschien zijn er dingen om voor te danken of vragen we God om hulp. Het kind kan er moeite mee hebben dat het iets verkeerd heeft gedaan. Dan kunnen we God om vergeving en om hulp vragen om het voortaan beter te doen. En we vragen God om over het kind de wacht te houden.

Een kapstok voor gebed

Een gebed kan over van alles en nog wat gaan. Soms kan het helpen om aan de hand van een paar woorden een gebed richting te geven; als een soort kapstok om je ervaringen en gevoelens 'aan te hangen'. De volgende vier begrippen zijn bedoeld als zo'n kapstok:

- *Verwondering*

Je kunt jezelf steeds opnieuw verwonderen over je bestaan. Ik besta, ik heb een lichaam, de zon schijnt, de wereld draait. Hoe wonderlijk! Juist kinderen kunnen zich echt verwonderen. Het gebed is bij uitstek een moment om woorden te geven aan die verwondering. Dat zijn vaak woorden van dankbaarheid.

- *Verbijstering*

Naast de verwondering is er de verbijstering over wat niet hoort te bestaan; ziekte, geweld, pesten, honger en de kloof tussen rijk en arm. Het is goed om je te blijven verbijsteren en geen eelt op je ziel te laten groeien. Je kunt kinderen in een gebed heel goed betrekken in het leed dichtbij en ver weg. Zij weten vaak genoeg mensen – en dieren- om voor te bidden. Een moment om te denken aan degenen die het moeilijk hebben en verdrietig zijn.

- *Verantwoordelijkheid*

Je kunt leed niet zomaar oplossen en het lot niet keren, maar je kunt wel blijven opkomen voor recht en gerechtigheid. Bidden maakt je ook verantwoordelijk. Dat is een notie die je kinderen kunt bijbrengen en die ze ook kunnen begrijpen. We bidden voor slachtoffers van natuurrampen en doen daarna geld in het spaardoosje. Denken aan en in actie komen liggen in elkaars verlengde.

- *Verwachting*

Hopen is een niet uit te leggen geloven; dat er in deze wereld iets anders aan het groeien is, iets goeds. In de bijbel wordt hoop ook wel aangeduid met begrippen als: het koninkrijk van God of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kinderen weten wat hoop is. Ze hopen dat ze het cadeau van hun dromen zullen krijgen of dat ze een medaille zullen winnen tijdens de turnwedstrijd. Ze kijken ergens naar uit. Dat hopen is een centraal begrip in het christelijk geloof. Het is niet passief – 'stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw' – maar een actieve verwachting die richting geeft.

Bep Willers- van Oostwaard (Bidden met kinderen 2 verschijnt in het volgende Bulletin).



Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores?
Dank u.

Wekelijkse bloemengroet

De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.

Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Atie Segaar, Primuladuin 3
Telefoon: 521 00 42



Een nieuwe bisschop

Dinsdag 10 mei heeft de paus een nieuwe bisschop van Rotterdam benoemd. Dat er een nieuwe bisschop zou worden benoemd was geen verrassing, maar wel de persoon. In de wandelgangen circuleerden vele namen en deze was er niet bij: Mgr. Hans van den Hende, sinds 2007 bisschop van Breda. Wat ik in ieder geval uit de media heb begrepen is dat hij een rustig en bedachtzaam mens is, die goed kan communiceren. Daar lijkt mij in het bijzonder behoefte aan. En iemand met een pastorale uitstraling. Ook dat is geen sinecure. Wat mij voorts interessant lijkt is dat de monseigneur binnen de landelijke bisschoppenconferentie referent (eerst aanspreekbare) is voor de dialoog met andere godsdiensten. Een aspect is echter onderbelicht, en dat is de houding van de nieuwe bisschop ten opzichte van oecumene. Er is één besluit van hem bekend uit 2009, over een oecumenische viering bij de start van

de Vredesweek, in de Jeruzalemparochie te Ginneken. Hij heeft toen het gezamenlijk vieren van eucharistie en avondmaal verboden, waarna er door het parochiebestuur werd besloten een oecumenische viering van Woord en Gebed te houden. Op zich is deze beslissing niet opmerkelijk omdat de RK Kerk dat nergens toestaat. Ook niet in de Merenwijk, waar dat dus ook niet gebeurt.

In de brief waar hij het besluit toelicht schrijft de bisschop: *“Wanneer wij ... prioriteit blijven geven aan de oecumenische beweging, dan geven we gehoor aan de opdracht van de Heer om te bouwen aan eenheid. Hiervoor is het nodig dat ... priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers met elkaar en met de gelovigen het geloof van de Kerk bewaren en blijven delen, en met andere christenen de dialoog blijven aangaan”*.

Laten wij de benoeming van onze nieuwe bisschop als een kans zien om opnieuw te getuigen van de hoop die in ons leeft.

Pastoor Jaap van der Bie

Bij de vieringen

In het vorige Bulletin werd uw aandacht gevraagd voor de viering op **29 mei**, wanneer we de basiscatechese afsluiten. In deze viering zal Rieuwerd Buitenwerf voor de laatste maal het orgel bespelen en willen we ook afscheid nemen van hem en zijn gezin en hen al het goede toewensen voor de toekomst.
Ds. John Boon

Zondag **12 juni** is het Pinksteren. Als het over Pinksteren gaat, gaat het over de Heilige Geest. In de beelden van Handelingen 2 zien we dan de leerlingen voor ons, die als het ware zichtbaar aangeraakt worden door het vuur van de Geest in de vlammen die op hen neerdalen. En dan ontstaan er taalvaardigheden, communicatie, onderling begrip. Heel anders is dat in het verhaal van de torenbouw van Babel, waar de veelheid van talen juist leidt tot een niet-begrijpen van elkaar.

In een tijd waarin communicatie overal aanwezig is en er tegelijk zoveel onbegrip voor elkaars woorden aanwezig is, vormen deze lezingen een uitdaging om te ontdekken wat de Bijbelschrijvers ons willen vertellen. Want door de veeltaligheid van Babel hebben mensen de ruimte van de aarde opgezocht en de veeltaligheid van Pinksteren is het begin van het samengaan van gelovigen in de kerk geworden.

Ds. Inge Smidt

Zondag **19 juni** zullen een achttal kinderen in de viering hun eerste communie of hun Kom-aan-Tafel doen. Ze zijn op het moment dat deze kopij ingeleverd moet worden net begonnen met het project en ze hebben er zin in. De lezing van die zondag is Matteüs 28:16-20, de uitzending van de leerlingen. Daar mogen we met deze kinderen van Jezus leren dat we niet naar het verleden hoeven te kijken. Met alles wat we in het verleden hebben geleerd, meegemaakt of geleden mogen we ons naar de toekomst toe draaien en het leven ingaan. Ondersteund door Jezus' woorden: "Ik ben met jullie". Na afloop is er natuurlijk gelegenheid om de kinderen te feliciteren en misschien wordt er nog wel meer gefeliciteerd in deze viering. Pastoor Jaap heeft dan namelijk net zijn 12 ½ jarig priesterjubileum mogen beleven. Ds. Inge Smidt

Op **26 juni** is er een bijzondere viering. Aan het Regenboogkoor is gevraagd deze viering invulling te geven. Zij hebben gekozen voor de *Deutsche Messe* van Franz Schubert (1797-1828) en de Choralkantate *Verleih uns Frieden gnädiglich* van Felix Mendelssohn Bartholdi (1809-1847). Wij verheugen ons op een inspirerende viering. Ds. John Boon

Afscheid en een nieuw begin

Zondag 15 mei is een bijzondere dag voor de familie Buitenwerf. De afgelopen jaren woonden ze in de Merenwijk. Belangrijke jaren voor hen als gezin. Het was de tijd waarin Mirjam afstudeerde, waarin Rieuwerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap aan het werk ging, de tijd waarin hun drie kinderen geboren zijn en in de Regenboog ten doop gehouden. Zowel Rieuwerd als Mirjam hebben hun inbreng gehad in onze geloofsgemeenschap, op hele verschillende terreinen. Op het terrein van de muziek herinner ik me nog goed het prachtige vioolspel van Mirjam bij een kerstviering. Rieuwerd kennen we van het orgel,- hij heeft ons regelmatig begeleid in de vieringen. Maar ook bij de kinderkerst was hij een gewaardeerde begeleider. Gitaar, orgel of piano, hij deed het allemaal. Mirjam zette zich in voor de kindernevendienst en was betrokken bij de groep "jonge gezinnen" en Rieuwerd is bij velen bekend en geliefd om zijn leerhuizen Nieuwe Testament. We hadden hen graag nog jaren in ons midden gehad, maar Mirjam heeft na het succesvol afronden van de universitaire studie het afgelopen jaar ook de predikantenopleiding

afgerond. Een aantal weken terug bleek dat de gemeente Amstelveen bijzondere belangstelling voor haar toonde, wat uitgelopen is op een beroep. Zondag 15 mei is ze bevestigd als predikant in de kruiskerk te Amstelveen.

De komende maanden wonen ze nog hier, een felicitatiekaart komt nog prima aan op de Woudbes, maar daarna hopen ze als gezin te verhuizen naar Amstelveen.

Wij wensen Mirjam veel zegen toe in haar werk als predikant, en heel veel plezier in het werken in een gemeente. Wij wensen jullie als gezin toe dat je je thuis zult gaan voelen in Amstelveen en dat deze nieuwe start het begin van weer een goede tijd voor jullie zal worden. We hopen jullie nog niet helemaal kwijt te zijn. Ds Inge Smidt

Uitnodiging Priesterjubileum

Op 12 juni 2011, op het Hoogfeest van Pinksteren, is het 12 ½ jaar geleden dat ik, door mgr. A.H.van Luyn sdb, bisschop van Rotterdam, tot priester werd gewijd.

Ik wil dit graag met u vieren en nodig u uit voor een feestelijke Eucharistieviering in de Christus Dienaar Kerk, Van Swietenstraat 1, 2381 TH Zoeterwoude (Dorp). De aanvang is 11.00 uur.

Na afloop van de viering is er een receptie, en de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Ik stel uw aanwezigheid zeer op prijs.

Pastoor Jaap van der Bie
Vliervlinder 8, 2317 JR Leiden
Tel. 071-5220655
e-mail: ja.vanderbie@planet.nl





Uit de AKM april-mei

Op beide vergaderingen wordt uitvoering gesproken over de wijze waarop de maaltijd geserveerd dient te worden. Elders vindt u het resultaat van dit overleg. We hopen uiteindelijk tot een vorm te komen die voor iedereen begrijpelijk en acceptabel is.

Tot zijn vreugde kon de AKM twee vacatures vervullen: Ton van de Besselaar is bereid de functie van secretaris te vervullen voor de Stichting Beheer KC de Regenboog en Ingrid Weitenberg is bereid het voorzitterschap van de AKM op zich te nemen. Dan blijven er nog twee vacatures, te weten die van penningmeester van de Stichting Beheer en er zal nog een DB-lid benoemd moeten worden. Dan duikt er aan de horizon nog een vacature op: per 1 september 2012 gaat ondergetekende met emeritaat. Zowel in de wijkkerkenraad als in de AKM zijn de mogelijkheden bezien om in die vacature te voorzien. U hoort daar op korte termijn meer over.

Het jubileum willen we starten met een flyer-optocht door de Merenwijk - achter de muziek aan- zodat niemand zich hoeft af te vragen naar de reden van al die feestvreugde rondom de Regenboog.

Al jarenlang wordt er nagedacht om de bundel met tafelgebeden te vervangen door een bundel waar ook gezongen tafelgebeden in staan. Er waren steeds goede redenen om de samenstelling van die bundel uit te stellen. Met de toename van het aantal communievieringen kwam de behoefte aan bijpassende communiegebeden en door de ontwikkelingen rond de clustering is het noodzakelijk ook een aantal tafelgebeden voor eucharistievieringen op te nemen. Een aparte commissie hoopt al het werk dat reeds gedaan is binnenkort af te ronden, zodat we aan het begin van het nieuwe seizoen over een nieuwe bundel kunnen beschikken.

Het reproapparaat heeft de afgelopen 10 jaar voortreffelijk zijn werk gedaan en verdient een rustiger toekomst. Binnenkort zal een nieuw reproapparaat worden aangeschaft. Vanwege de hoge kosten voor bloemen zal er voortaan maar één boeket bloemen in de vieringen staan. De jaarrekening wordt goedgekeurd en aan de penningmeester wordt decharge verleend, met dank ook aan Louis Boogmans en de kascontrolecommissie.

We kijken met een goed gevoel terug op de gemeente-parochieavond; elders in dit Bulletin vindt u de verslagen.

Bep Willers heeft alle jongeren die niet op de uitnodiging voor deelname aan het vormsel hebben gereageerd, telefonisch benaderd. Voorts heeft Bep basisschool de Tweemaster in het kader van Samen-aan-Tafel benaderd.

Op 12 juni viert pastor Jaap van der Bie zijn 12 ½ jarig priesterjubileum. Hij gaat die morgen voor in een eucharistieviering in de Christus Dienaarkerk, Van Swietenstraat 1 te Zoeterwoude-dorp Aanvang 11.00 uur. De AKM zal op zondag 19 juni na de feestelijke Samen aan Tafelviering in het kort aandacht aan dit jubileum besteden en de geloofsgemeenschap in de gelegenheid stellen om Jaap te feliciteren met deze mijlpaal.

De AKM dankt de Milieugroep voor al haar activiteiten en het overzicht voor de verdeling van de opbrengst (zie elders)

Op vrijdag 24 juni zal om 18.00 uur de seizoensafsluiting plaatsvinden, evenals vorig jaar met een barbecue en spelletjes voor jong en oud. Iedereen die zich bij de Regenboog betrokken voelt is hier van harte welkom. U kunt zich aanmelden via de intekenlijst op het bord in de hal.

Het Vicariaat heeft het Bisdom per brief laten weten welke maatregelen er genomen zijn om tegemoet te komen aan de wensen vanuit het Bisdom.

Op zaterdag 24 september zal de AKM haar bezinningsdag houden met als centraal thema onze visie: wie/wat willen we als Regenboog zijn? Als locatie wordt net als vorig jaar voor De Bakkerij gekozen.

Gememoreerd wordt dat Reina Wessels een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen voor haar werk tbv Sri Lanka, maar ook

vanwege haar jarenlange kerkelijke activiteiten.

Tenslotte wordt er waardering uitgesproken voor de tuin die aan de parkzijde is gerealiseerd. Een prachtig visitekaartje voor de Regenboog.

Belangrijk:

- Ingrid Weitenberg is vanaf nu de voorzitter van de AKM
- Het e-mailadres van de secretaris is gewijzigd in ajdelleman@hotmail.com
- Op 12 en 19 juni viert Jaap van der Bie zijn priesterjubileum
- Op 24 juni is de seizoensafsluiting.

Namens de AKM, John Boon



Op weg naar één gezamenlijke parochie: het vervolg

Op 21 maart jl. werd een informatieavond gehouden over de clustering van RK-Leiden en wat dit betekent voor de situatie in de Merenwijk. In feite waren er twee gedeelten: in het eerste gedeelte was de problematiek meer gericht op de wijze hoe het Vicariaat onderdeel wordt van één gezamenlijke parochie voor Leiden en ommelanden, na de pauze stond het rapport van het bisdom centraal met de aanpassingen die noodzakelijk zijn om de katholieke identiteit meer tot uitdrukking te laten komen. In een eerder artikel wat ik over dit onderwerp heb geschreven is onvoldoende tot uiting gekomen dat het rapport ook een positieve toonzetting had. Het onderzoek wilde niet alleen de problemen in kaart brengen, maar *“bovenal wegen zoeken om de oecumene in Leiden en omstreken – en bovenal ook in de Merenwijk – een bredere*

bedding te geven en daarmee beter te borgen naar de toekomst toe”.

De commissie was blij verrast met de grote bereidwilligheid van alle betrokkenen hierover te spreken, en zij hebben het als zeer plezierig ervaren dat *“zowel de katholieke als de protestantse gesprekspartners ... zowel haar verworvenheden als haar tekortkomingen, in ogenschouw te willen nemen”.*

Want, zo schrijft de commissie: *“De oecumene in de Merenwijk ... heeft vruchten voortgebracht en het is goed om die vruchten te oogsten. Protestant en katholieken zijn dichter bij elkaar komen staan, en dat is reden tot grote dankbaarheid”.* Tegelijkertijd is er de waarschuwing dat *“we ons voorbereiden op een nieuw seizoen. Dat stelt aan ons allen nieuwe eisen ... ook aan ons vermogen tot zelfkritiek”.*

Tot slot sluit men af met *“het is goed om die vanuit beide tradities te bespreken en van antwoorden te voorzien waar mogelijk, afzonderlijk waar nodig en in alles de liefde”.*

Inmiddels hebben zowel AKM als Vicariaat zich gebogen over de door de commissie gewenste aanpassingen en is er intensief overleg gepleegd, ook door de drie voorgangers met deken Van der Helm als administrator van het Vicariaat.

Dit heeft geresulteerd in een rapportage aan vicaris-generaal Verbakel, waarin is uiteengezet welke stappen zijn gezet. In vieringen met een katholieke voorganger geldt dat voor de gaven van Brood en Wijn, en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Daarnaast het uitspreken van goedgekeurde tafelgebeden, en er is een voorstel gedaan voor het project “Samen aan Tafel” en de afsluitende viering waarin de kinderen de eerste communie ontvangen van de priester met geconsacreerd (gezegend) brood, en de predikant aan de protestantse kinderen niet geconsacreerd brood uitdeelt.

Tevens is er een herziening tot stand gekomen van de statuten van de AKM.

Vanzelfsprekend dient alles te worden gezien in het kader van de komende clustering.

Tijdens de informatieavond is gezegd dat de eigen verbanden van de Merenwijk, moeten worden ingebed in de nieuwe parochiestructuur. Dat is niet zo eenvoudig maar daar wordt aan gewerkt, ook door parochianen vanuit de Regenboog die deel uitmaken van de verschillende projectgroepen die de clustering voorbereiden. Uitgangspunt is: centraal wat moet, decentraal wat kan. Er is straks geen enkele katholieke geloofsgemeenschap meer met een eigen pastorale beroepskracht. Er komt een

pastoraal team voor heel Leiden e.o. die een eerst verantwoordelijke zal aanwijzen voor de Merenwijk, net als voor de andere locaties in Leiden. In de nieuwe situatie wordt vanuit het team contact onderhouden met lokale situatie via pastoraatsgroepen. In de Merenwijk kunnen deze worden opgericht in een oecumenische setting.

In de nieuwe parochie zal worden uitgegaan van de diversiteit en veelkleurigheid van katholiek Leiden. Alle participanten streven naar eenheid in verscheidenheid.

Pastoor Jaap van der Bie

Verslag gemeente-parochie-avond 21 maart 2011 21-22 uur

Nadat op een bijeenkomst vanuit het Vicariaat (van 19.30-21.00 uur) informatie was verstrekt over de clustering van de RK parochies en het vicariaat in Leiden ging het vervolg van de avond over de uitkomsten van het bisschoppelijk onderzoek naar de oecumene in de Merenwijk.

Pastor van der Bie schetst de algemene achtergrond:

Het clusteringsproces van de RK parochies in Leiden betreft ook het vicariaat. Dit gaf aanleiding aan het bisdom, het oecumenisch gehalte van de Merenwijk door te lichten via een commissie. De commissie heeft rapport uitgebracht waarin drie problemen worden signaleerd:

- De pastorale verantwoordelijkheid binnen de AKM. Voor de RK kerk is de pastoor de eindverantwoordelijke van een parochie /vicariaat. Dit komt niet tot uiting in het huidige AKM reglement. Dit moet worden aangepast.
- De keuze van de tafelgebeden is niet altijd conform de RK vereisten.
- De omgang met resterend geconsacreerd brood en wijn: overgebleven brood dient tijdens de viering in een tabernakel te worden geplaatst.
- De opzet en de viering van het Samen-aan-Tafel project.

De vraag is hoe in de geloofsgemeenschap vorm kan worden gegeven aan deze elementen.

Dominee John Boon is gelukkig met de open houding van de commissie. In de inleiding van het rapport geeft de commissie aan, de oecumene een warm hart toe te dragen. Overleg over de veranderingen is gaande en bijna voltooid: er komt een nieuw AKM reglement waarin de verantwoordelijkheden

zijn neergelegd, zoals gevraagd. De tafelgebeden van de RK-vieringen worden gekozen zoals vereist, resterend geconsacreerd brood wordt tijdens de viering weggebracht; een oplossing voor een gezamenlijke Kom-aan-Tafel/ 1^e Heilige Communieviering is nabij.

Er worden aan aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:

- Wij worden voor voldongen feiten geplaatst.
- Onze eigenheid komt in de knel; hebben wij nog keuze uit onze eigen zorgvuldig gekozen tafelgebeden?
- Het idee van eenheid in verscheidenheid dreigt te verdwijnen. We krijgen weer duidelijk RK en protestantse vieringen. De RK zijn aanmatigend en leggen ons hun eigen eisen op.
- Ik mis bij de RK begrip voor de andere partij. Dat doet pijn.
- Waarom wordt dit ons opgelegd? Hebben wij een alternatief?
- Het bericht in het Bulletin over deze zaak heeft onrust gewekt en heeft mogelijk de zaken te somber voorgesteld.
- Waarom zou de oecumene hier wel worden toegestaan terwijl ze in Purmerend verdwijnt?

In de beantwoording van de vragen wordt aangegeven, dat voor wie geen vreemde is in Jeruzalem (Oecumeneland) de aandacht van het bisdom niet onverwacht is. Al twee jaar lang is er in het land het één en ander in beweging. Door samenvoeging van parochies zijn oecumenische vieringen opgehouden te bestaan en van de grote oecumenische geloofsgemeenschappen is de Merenwijk de laatst overgeblevenen waarbij nog in deze vorm eucharistievieringen gehouden worden. Het beleid dat vanuit de RK-kerk gevoerd wordt is landelijk beleid, waarbij elk bisdom zijn eigen strategie heeft. De Merenwijk heeft zich altijd mogen verheugen in de waardering van het bisdom voor de oecumene en heeft ook altijd het bisdom op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Van daaruit was er dan ook geen reden om ingrijpende maatregelen te verwachten. Maar ook in het geval van de Merenwijk is het clustering-proces de aanleiding om de oecumene in de Merenwijk opnieuw te bezien. Negen –verschillende-parochies moeten met elkaar gaan samenwerken. Daarvoor is enige harmonisatie noodzakelijk.

Het gevoel dat het ons van bovenaf wordt opgelegd is terecht. Zo werkt het nu eenmaal in de RK-kerk en wie samenwerkt met een parochie zal zich dat moeten realiseren. Ook al ervaren wij een dergelijke houding als een

anachronisme, we zijn wel blij met de wijze waarop het bisdom zich in gesprekken op de hoogte heeft gesteld van de situatie in de Merenwijk en het deed ons goed te ervaren dat de commissie onder de indruk was van het elan en de zorgvuldigheid waarmee het kerk-zijn in de Merenwijk wordt vormgegeven. Maar laten we ons ook bewust zijn dat zich ook aan Protestantse zijde zich situaties kunnen voordoen waar we zelf niet voor zouden kiezen, maar die we noodgedwongen misschien moeten accepteren. Binnen de Merenwijk hebben we er altijd voor gekozen om in goede samenwerking met de moederkerken onze geloofsgemeenschap gestalte te geven. Wij willen dat ook zolang als mogelijk is blijven doen. De conclusie van de commissie is zeer gematigd en laat alle wegen open voor oecumenische initiatieven.

John Boon/Jos Weitenberg



Viering van de maaltijd

In de afgelopen jaren hebben we ook in de Regenboog helaas te maken met een gestage daling van het aantal kerkgangers. Waar we in het verleden konden spreken van gemiddeld 180 kerkgangers blijft de teller nu steken op rond de 120.

Wanneer we de kerkstoelen zo zouden laten staan als ze tot voor kort stonden, dan zouden we elke zondag het gevoel hebben in een lege kerk te zitten. Vandaar dat er sinds enige tijd gekozen is voor een andere opstelling met minder stoelen.

Deze andere opstelling blijkt echter ook zijn gevolgen te hebben voor de viering van de maaltijd. De 3 uitdeelpunten zijn niet goed over de vakken te verdelen. Vandaar dat –na wat minder goede ervaringen- de AKM heeft besloten tot 2 uitdeelpunten over te gaan,

behalve bij vieringen met het koor¹⁾ en wanneer we veel meer dan 120 kerkgangers verwachten. Dat betekent dat de uitreiking iets langer duurt dan we de laatste tijd gewend waren, maar niet zo heel veel scheelt met de gang van zaken in het verleden. Een meer principiële verandering komt voort uit de wensen van het bisdom ten aanzien van het verloop van de eucharistieviering:

- er behoort in principe geen wijn over te blijven;
- de resterende hosties dienen na de maaltijd in het tabernakel opgeborgen te worden.

Wij hebben de afgelopen weken onderzocht hoe we de hoeveelheid wijn konden beperken zonder dat de bekers zo leeg werden dat er niet goed ingedoopt kon worden. We hebben de Litassen gevraagd met de AKM-ers brood en wijn na de maaltijd in het tabernakel te plaatsen, waarbij de priester na de viering de zorg voor de wijn op zich neemt.

Aanvankelijk hebben we getracht om een uniforme handelwijze voor zowel de protestantse als de rk-vieringen te vinden. Uit reacties is gebleken dat de gekozen oplossingen niet op ieders instemming konden rekenen.

Daarbij is het goed te bedenken dat juist de handelwijze met brood en wijn direct te maken hebben met het meest essentiële verschil tussen Protestanten en Rooms-Katholieken. Voor Rooms-Katholieken zijn brood en wijn na de consecratie lichaam en bloed van Christus, waarmee uiterst zorgvuldig dient te worden omgegaan; voor Protestanten zijn na de viering brood en wijn gewoon brood en wijn, waarmee met hetzelfde respect dient te worden omgegaan als met elke andere gave van de schepping.

Nu we –noodgedwongen- in de maaltijdviering gaandeweg toch een duidelijk onderscheid zijn gaan maken tussen eucharistie en avondmaal, kan het verhelderend zijn om dat onderscheid dan ook tot zijn recht te laten komen, door in deze vieringen trouw te zijn aan de eigen traditie.

Dat betekent in de praktijk dat de avondmaalsvieringen gewoon verlopen zoals we de vieringen van de maaltijd altijd gehouden hebben en dat in de eucharistievieringen de geconsacreerde hosties worden binnengebracht door de Litas en vervolgens door de priester over de schalen worden verdeeld. In de vieringen zal gebruik worden gemaakt van brede kelken. Het ligt in

de bedoeling om twee brede kelken te laten vervaardigen bij dezelfde kunstenaar die de overige bekertjes ontworpen heeft. Ondertussen maken we dankbaar gebruik van de kelken die ons ter beschikking zijn gesteld. Na de eucharistie voegt de priester de hosties bij elkaar en voegt hij de resterende wijn bij elkaar. Na afloop van de viering lopen de AKM-er en de Litas met de priester naar de uitgang. De kerkgangers worden geacht daarna pas de kerkzaal te verlaten.

We hopen nu in principe een goede regeling te hebben. We zijn erkentelijk voor alle reacties die ons daarbij hebben geholpen. Mogelijk zijn we er nog niet helemaal. Uw reacties blijven dus van harte welkom. Gaandeweg zullen we proberen de richtlijnen te optimaliseren.

Namens de pastores en de AKM, John Boon

1) Wanneer het Regenboogkoor zingt is er bij de piano een 3^e uitdeelpunt met twee leden van het Regenboogkoor. De leden van het Regenboogkoor nemen als eersten deel aan de maaltijdviering. Pas wanneer alle koorleden naar het koor zijn teruggekeerd nemen de overige kerkgangers deel aan de maaltijdviering.



Het kerkgebouw in de Protestantse en Rooms-katholieke traditie

Binnen de Regenboog vieren we al jaren gezamenlijk ons geloof. En waar we ons in geloof met elkaar verbonden voelen, vallen verschillen in traditie vaak weg. Anders is dat voor nieuwkomers. Wanneer zij de Regenboog binnenkomen zullen ze allereerst op zoek zijn naar punten van herkenning Elementen die horen bij hun beleving van hoe een kerkgebouw er hoort uit te zien. Dan kan het

voor menigeen even wennen zijn in onze kerkzaal. Want daar ontbreekt nog al wat.

Nu we na de renovatie van de kerkzaal op zoek zijn naar een goede liturgische inrichting willen we ook stil staan bij al die elementen die een ruimte tot kerkzaal (kunnen) maken en bezien welke elementen we missen en welke niet.

Het kerkgebouw is in de R-K traditie meestal een gewijde ruimte, dwz een ruimte die op God, op de eredienst betrokken wordt. Daarmee wordt het een "heilige" ruimte, dwz, een ruimte die apart gesteld wordt in dienst van God. Het is het huis van God, waar de Godslamp brandt als teken van Gods aanwezigheid (in de gewijde hosties in monstrans of tabernakel). Die wijding geldt ook het meubilair, in het bijzonder het altaar. Het zijn niet zomaar tafels en tafeltjes: ze zijn bedoeld voor de eredienst, voor de ontmoeting tussen God en mensen en daarvoor zijn ze dan ook afgezonderd: Het altaar voor de viering van de maaltijd, De ambo/lezenaar voor lezing en verkondiging, de credens voor bekertjes en schalen bij de eucharistie, de dooptafel voor de doopschaal en de bloementafel voor de bloemen. Die zorg om alles wat met het dienen van God te maken heeft ook aan God te wijden, maakt dat je de gehele kerk als een gewijde plaats kunt ervaren waar het goed is om te zijn en die uitnodigt tot een ontmoeting met God.

In de Protestantse traditie hinkt men vaak op twee gedachten. Enerzijds is men gehecht aan een "heilige" plaats die rust uitstraalt en die door vormgeving en inrichting uitnodigt tot bezinning. Waar mensen elkaar en hun God kunnen ontmoeten. Maar het kerkgebouw functioneert zo met name op de momenten dat er diensten worden gehouden. Buiten de kerkdiensten om is er niets heilig aan, al zal men een kerkgebouw altijd met eerbied en respect betreden.

Tegelijk is er aan Protestantse zijde het sterke besef dat men overal God kan ontmoeten, kerk kan zijn en het geloof kan vieren. Daarvoor is geen bepaalde ruimte en zijn geen voorgeschreven attributen nodig. Het geloof deelt men van mens tot mens en gaat van hart tot hart.

De wijze waarop we in de Regenboog met de kerkzaal omgaan staat het dichtst bij de Protestantse beleving. We hebben gekozen voor een multifunctionele zaal die buiten de vieringen om ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. We hebben wel specifiek

kerkelijk meubilair (de altaartafel, een bijzettafeltje/credens voor bekers en schalen, een tafeltje voor de doopschaal, een tafeltje voor overig liturgisch gebruik, een lezenaar en de twee stoelen op het altaar) maar deze zijn niet gewijd. Bij profane bijeenkomsten worden deze terzijde geschoven en afgedekt of uit de kerkzaal verwijderd, evenals het kruis en de paaskaars. De altaarruimte zelf is buiten de vieringen gewoon een podium.

Wie buiten de vieringen om zich wil bezinnen en de stilte zoekt, kan terecht in het Stiltecentrum waar ook het tabernakel staat waar de gewijde hosties en oliën in bewaard worden. Deze ruimte wordt nimmer verhuurd en vormt eigenlijk het kerkelijk hart van de Regenboog.

Bij de liturgische herinrichting van de kerkzaal willen we zoeken naar meubilair en attributen die tijdens de vieringen zowel aan Protestanten als Rooms-katholieke gelovigen het gevoel geven in een kerk te zijn, maar die toch ook verenigbaar zijn met het profane gebruik van de kerkzaal. Een goed resultaat van onze speurtocht is het kleurrijke raam dat we konden aanschaffen. We zullen de komende maanden bezien hoe in andere gemeenten en parochies men oplossingen heeft gevonden die als een verrijking voor de geloofsbeleving worden ervaren. De resultaten van onze speurtocht hopen we tijdens het jubileum jaar zichtbaar te maken in een fototentoonstelling. Wanneer u tijdens bezoeken aan andere kerken elementen bent tegengekomen die u waardevol vindt voor de Regenboog, dan vernemen wij dat graag. Met elkaar hopen we gaandeweg steeds meer tot een inrichting te komen waarbij iedereen zich bij eerste binnenkomen thuis voelt; een kerkzaal die uitnodigt tot lofprijzing en luisteren, tot meditatie en gebed.

namens de commissie kerkzaal
John Boon

Een verslag van twee jongerenvieringen

Op zondag 27 maart organiseerde Youth United Leiden een jongerenviering in de Regenboog. De jongeren hadden zelf het thema bepaald "God 4 U ?!" Van te voren hadden ze posters rondgedeeld waarop de vraag stond:

'Is God er voor jou? Merk jij iets van God in je leven?

- Nee, want ik zie Hem niet
 Ja, Kijk maar om je heen

Voor een swingende entree zorgde het Gospelkoor "The Happy Singers" .



Zij zongen met ziel en lichaam bekende nummers als: "O happy day, Marvellous things and Lord you are good". Dat nodigde uit mee te klappen en te zingen. De tekst werd computer gestuurd op een groot scherm geprojecteerd door Michiel Bots.

De dienst werd geleid door ds. Harmen van Wijnen, die zich goed kon vinden in het thema van de dienst. "Iemand die bij de kerk werkt en dominee is voor de jongeren, moet natuurlijk wel ten strijde trekken tegen alle vormen van twijfel. Nou dat doe ik dus niet. Omdat ik jullie vragen ook heel erg herken... Je kunt een beeld van God hebben ontwikkeld in je jeugd, - dat kan trouwens zowel binnen als buiten de kerk -, een beeld dat later in je leven helemaal onder druk komt te staan, omdat je er gewoon niets van ervaart en van ziet." Zulke momenten van twijfel worden ook in de Bijbel beschreven. Elia zwerft veertig dagen en nachten in totale verlatenheid door de woestijn. In een grot waar hij schuilt, spreekt God uiteindelijk tot hem. Niet in een windvlaag, niet in een aardbeving, maar in een zachte bries die hem toefluistert: "Elia kom uit je grot, ga terug naar je dagelijks leven, naar de plek waar je opdracht ligt." Die opdracht is ook de onze.

De voorbeden werden voorgelezen door vertegenwoordigers van de verschillende jeugdclubs. Een bijzonder moment was toen iedereen de gelegenheid kreeg een persoonlijk gebed op een briefje te schrijven en dit neer te leggen bij de gebedsmuur die daar speciaal voor was gemaakt.

Na de viering was er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie of een drankje, cake en chips.

Het vervolg van de jongerendienst – de Paasnachtviering – op het strand

Michiel Bots vertelt: "We zijn eerst bijeengekomen in de Regenboog om naar de film te kijken. Het ging over het leven en lijden van Jezus gezien door de ogen van Maria Magdalena. Het was een film uit de serie "De Bijbel".

Na de film zijn we naar Katwijk gegaan. Na een wandeling door de duinen, kwamen we op het strand. Daar stond een vuurkorf klaar, die zo was aangemaakt. We hebben ieder een kaars aangestoken en samen gebeden. De gebedsintenties uit de jongerenviering hebben we verbrand. De rook kon zo de gebeden omhoog brengen naar God. Wij hadden broodjes bij ons, die hebben boven het vuur geroosterd en natuurlijk was er ook iets te drinken bij. We hadden het geluk dat het heel mooi weer was.



Ook hebben we samen geluisterd naar het slotnummer van the Passion die op witte donderdag in Gouda is opgevoerd. Daar zong de acteur die de rol van Jezus vertolkte - na het moment van de kruisiging vanaf de toren van de Sint Jan -: "Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug" (een Nederlandstalige hit van Guus Meeuwis). Het was goed om als jongeren met elkaar op onze eigen manier het paasfeest te kunnen vieren.

Frances Verhaar

Seizoensafsluiting

Traditiegetrouw willen we het seizoen gezamenlijk afsluiten met allen die zich met de Regenboog verbonden voelen en/of zich daarvoor enthousiast hebben ingezet. Ook dit jaar sluiten we aan bij de Regenboogdis. Daarnaast zijn er spelmogelijkheden voor jong en oud. Wie mee wil spelen en/of eten kan zich opgeven via de intekenlijst in de hal. Weet u van harte welkom op vrijdag 24 juni om 18.00 uur in de Regenboog.

De AKM

Opbrengst collecten maart-april 2011

Datum	1° mandje	2° mandje	Kinderneven- dienst	Bestemming 2° mandje
06-mrt	€ 143,90	€ 164,67	€ 1,00	Kerk in Actie, Zending
13-mrt	€ 99,66	€ 138,50	€ 6,30	Camelia Indonesë
20-mrt	€ 160,40	€ 193,22	€ 6,00	Vastenactie
27-mrt	€ 89,86	€ 93,16	€ 6,56	Diaconie
03-apr	€ 162,10	€ 127,10	€ 10,85	Pastoraat Leiden
10-apr	€ 116,80	€ 105,72	€ 6,65	Opbouw Prot. Gem. Leiden
17-apr	€ 186,43	€ 194,49	€ 11,05	Mensen in Nood
21-apr	€ 51,85	€ 46,80		Avondmaalproject
23-apr	€ 157,82	€ 164,57		Paascollecte
24-apr	€ 191,37	€ 258,57	€ 13,10	Vastenactie

Besteding opbrengst Milieugroep

De activiteiten van de milieugroep hebben het afgelopen jaar € 1847 opgebracht. Na de oproep in het Bulletin zijn de veel goede doelen door leden van onze geloofsgemeenschap genomineerd voor een donatie en zijn de volgende bedragen op voorstel van de milieugroep door de AKM toegekend:

Goede doel	
Stichting Haarwensen , www.haarwensen.nl Deze stichting maakt en schenkt gratis pruiken aan kinderen, die kaal worden door bestraling en waarvan de ouders geen pruik kunnen betalen.	€300
Keys for Kids in Buffalo City Zuid Afrika http://www.keysforkids.nl De stichting Keys for Kids zet zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen in derdewereldlanden. Vanuit Leiden zijn we vooral verbonden met Buffalo City / East London in Zuid Afrika. Keys for Kids wil met haar kleinschalige projecten verandering brengen in de leef- en woon-omstandigheden van deze kinderen. Daarvoor zendt Keys for Kids elk jaar jonge Leidenaren uit om hun handen uit de mouwen te steken! In plaats van aan de costa's te luieren gaan deze jongeren klussen in hun vakantie en verdiepen ze zich in de levensomstandigheden van mensen in de derde wereld. In deze projecten werkt Keys for Kids nauw samen met de lokale bevolking. Bovendien nemen de deelnemers het op zich een jaar zich in te zetten voor meer draagvlak voor de millenniumdoelen in Nederland, en hopen zo volgende projecten mogelijk te maken.	€200
De Stichting Camelia voor het kindertehuis Panti Asih op de Merapi in Indonesië http://www.stichting-camelia.nl Panti Asih ligt op de helling van de vulkaan Merapi bij Yogyakarta op Midden-Java. Er wonen ongeveer 90 mensen met een verstandelijke handicap. De naam Panti Asih betekent: huis van liefde. Mensen met een verstandelijke handicap krijgen in Indonesië in hun gezin of woonplaats niet altijd de aandacht die ze nodig hebben. Ze worden vaak genegeerd. In Panti Asih krijgen ze zorg en begeleiding die stimuleert. Er zijn passende onderwijsmogelijkheden en kleine werkprojecten. Ieder jaar weer blijkt dat het zeer moeilijk is om dit "Huis van Liefde" draaiende te houden. Voor 30% van de bewoners wordt helemaal niets betaald. Voor slechts 20% wordt door de ouders volledig betaald. We kunnen vanuit Nederland steun bieden die voor Panti Asih van aanzienlijke betekenis is.	€200
Aanschaf studieboeken dovenschool Malawi Zoals jullie misschien weten ben ik (Cecile Werner) in juli 2010 naar Malawi geweest (zie verslag Bulletin december 2010). Ik heb daar ook biologieles gegeven, o.a. aan een timmerman, werkzaam op de dovenschool. Hij heeft mij een brief gestuurd (eigenlijk is de porto te duur voor hem) met het verzoek een bijdrage voor de aanschaf van studieboeken. Ik kan deze brief overleggen. Een bedrag van 100 euro zou fantastisch zijn. Ik kan het geld overmaken naar de broeders van Maastricht, en zij zorgen ervoor dat het geld op de goede plek komt.	€100
Artsen Zonder Vakantie Ik (Joost Swen) ga regelmatig met de Belgische organisatie Artsen Zonder Vakantie (AZV) naar Afrikaanse landen. In juni ga ik weer naar Kimpese een ziekenhuis gesticht door protestantse zendelingen in de Bas Congo, ik heb daar zelf nog gewerkt van 1970 tot 1976. Dat werk kost geld elke bijdrage is welkom. Ik weet dat ook vorig jaar AZV een gift uit het oudpapier fonds heeft gekregen maar er is steeds geld nodig.	€200
Ellen's Children Fund www.ellenschildrenfund.org Dit is een organisatie, opgericht ter nagedachtenis aan mijn vriendin Ellen Verweij die in Afrika tijdens ontwikkelingswerk is omgekomen. Sinds vorig jaar zit ik in het bestuur. Wat wij doen is mn fondsen werven voor kinderplicht organisaties in Afrika. Op 26 maart hebben we een bijeenkomst met een veiling in het Leidse Volkshuis. U kunt verder de informatie op de website vinden en ik (Irene van Duinen) wil er ook graag meer over toelichten.	€200
Onderwijsproject van Action Missionnaire Globale (AMG) in Haïti. Door "onze" bijdrage zou ruimte kunnen komen voor 25 kinderen tussen 6 en 12 jaar (slachtoffertjes van de aardbeving, uit vrijwel bezitloze gezinnen; grote armoede en ontwrichting daar!) om alsnog mee te kunnen komen in het onderwijsjaar 2010-2011 (kosten € 2500,-, dus ruim € 1800,- is mooi meegenomen!). Hoofdsponsor van het totale onderwijsproject in Haïti (Fond d'Accompagnement Scolaire (FAS)) is de nederlandse (prot.-chr.) hulporganisatie Woord en Daad. Onderwijs betekent daar met name voor de niet-geprivilegeerden zo ontzettend veel! Ik (Kees van der Zee) ben zelf betrokken geweest bij AMG via het bezoek aan een goede vriend in Haïti, destijds medewerker aldaar.	€247

Stichting Jeannette Noëlhuis http://www.antenna.nl/noelhuis/ In het Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost leven zes mensen samen met ca. twaalf buitenlanders zonder papieren, die soms nog wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. Dit is een leefgemeenschap die ontstaan is vanuit de Catholic Workerbeweging.	€200
AutismeFonds www.autismefonds.nl Het AutismeFonds is opgericht door en gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met het doel fondsen te werven voor onderzoek, voorlichting, educatie en lotgenotencontact.	€200

Namens de Milieugroep,

Atie Segaar, tel. 5210042, Cor Kenter, tel.: 5218764, e-mail: bottel4@gmx.net

Doornse Catechismus

De eerstvolgende bijeenkomst rond de Doornse Catechismus is op donderdagmiddag 9 juni.

We zullen dan met elkaar spreken over

Wat is mijn diepste troost?

Komt Jezus terug ?

Hoe dien ik de Bijbel te lezen?

Het lijken 3 totaalverschillende thema's, maar je kunt ze heel goed met elkaar in samenhang lezen. De auteur van deze artikelen, Dr. Stephan de Jong uit Bussum is deze middag ons gast en gespreksleider.

Portret en interview met hem staan met hem in de Trouw van vrijdag 20 mei, in de Verdieping op pagina 11. Ik zou de discussie willen toespitsen op de vraag: Wat betekenen deze thema's voor ons.

Ook dit keer willen we het accent leggen op persoonlijke ervaringen.

Wie zich van te voren wil inlezen vindt daar informatie over in de hoofdstukken 1, 24 en 39. We beginnen om 16.00 uur, wederom in het Stiltecentrum en ronden ons gesprek rond 17.00 uur af met een glas wijn (1.50 euro), waarna er alle gelegenheid is tot een informeel nagesprek

Graag tot 9 juni
John Boon

Onze tuin!

Het is zover. U heeft het vast al gemerkt, de lang gekoesterde wens van een mooi stukje tuin achter de Regenboog is gerealiseerd. In plaats van dat lelijke gemeentegroen kijken we nu vanuit de ontmoetingsruimte op een net stukje tuin.

Dat is niet vanzelf gegaan. In maart en april is een klein clubje mensen bij elkaar gekomen om een ontwerp te maken en bij behorende plantenschema's op te stellen. Vervolgens moest het gebied "bouwrijp" gemaakt worden.

Het aanwezige vuil, puin en de wortelstronken moesten worden verwijderd. Bovendien moesten de resterende struiken nodig worden gesnoeid. Een groepje vrijwilligers heeft zich daar intensief mee bezig gehouden. Alles bij elkaar leverde dat nog een behoorlijk aantal volle puinzakken op, die de gemeente voor ons heeft afgevoerd. Gelukkig was de gemeente ook zo vriendelijk om het terrein met enkele kubieke meters aarde op te hogen.

Een oproep in de weekagenda om plantjes aan te dragen bleef niet zonder resultaat. Het leverde een schat aan planten en plantjes op. Toen alles op dinsdag 19 april werd verzameld, stond het hele terras vol met dozen en zakken met jonge plantjes. Die dag was het een drukte van belang in de tuin achter de Regenboog. Gelukkig werkte het weer voor 100% mee. Van 's morgens vroeg tot laat in de middag is men bezig geweest om alles een plekje te geven. Met af en toe een rust en dankzij de vele handen die er waren, lag de tuin er aan het eind van de dag aangekleed bij.

De zondag er na was het Pasen. Een mooie gelegenheid om de tuin feestelijk in gebruik te nemen. Na de viering werden de kinderen uitgenodigd om eieren te rapen, die de tuinlieden er hadden neergelegd. Voor de volwassenen was het de eerste keer om, onder een stralende zon, de "koffie na de dienst" te nuttigen op het terras met blik op de nieuwe tuin.

Niet alleen de Regenboog, maar de hele Merenwijk heeft er een prachtige tuin bij gekregen. Dat bleek al uit de vele positieve reacties die we van passerende mensen kregen toen we nog met de werkzaamheden bezig waren. Wij zijn er trots op.

Een tuin vraagt wel voortdurende aandacht. Wie af en toe eens mee wil werken moet de mededelingen in de gaten houden. We zullen regelmatig onderhoudsdagen aankondigen, waarop we in de tuin bezig zijn. Als u zin heeft, kunt u zich aansluiten om onze tuin mooi te houden.

Edo Elstak

Kosten Bulletin

Beste lezers van het Bulletin,

Bij dit bulletinnummer treft U een acceptgiro aan voor de kosten van het bulletin van het Kerkelijk Centrum de Regenboog over 2011. De kosten van het maken van dit bulletin bedragen € 9.50 per jaar. Graag willen we uw financiële medewerking, om de versturing naar U voor een jaar weer zeker te stellen. Zie het als een vrijwillige bijdrage, dus een hoger bedrag mag ook.

Met vriendelijke groet,
Christiaan de Witt
Penningmeester A.K.M.



Diaconale info vanuit De Bakkerij

De Bakkerij in beeld

Agenda

- Repetitie Spetters: elke maandag van 18.30 tot 19.15 uur;
- Morgengebed: Elke woensdag van 09.30 tot 09.45 uur;
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal en kleding: elke eerste donderdag van de maand van 09.00 tot 21.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

Het prachtige fotoboek 'De Bakkerij in Beeld', dat tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in luxe uitgave werd aangeboden aan Anton Dronkers, is door Ton Snepvangers omgezet naar een brochure van 28 pagina's A4 beeldmateriaal: een kleurrijk beeld van allerlei activiteiten in en rond De Bakkerij, de laatste jaren. De Bakkerij in Beeld is verkrijgbaar in De Bakkerij voor slechts € 3,-.

Jongerenbijbel nu ook op internet

In samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap en uitgeverij Jongbloed heeft de Evangelische Omroep op dinsdag 8 februari de website jongerenbijbel.nl gelanceerd. De Jongerenbijbel is sinds 2006 een begrip onder jongeren en nu ook geheel online beschikbaar.

De Jongerenbijbel is een uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Deze uitgave is aangevuld met inleidingen, themapagina's en achtergrondinformatie die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. De Jongerenbijbel bestaat vanaf 2006 en er zijn inmiddels bijna 100.000 exemplaren verkocht in Nederland. Vanwege het hoge internetgebruik onder jongeren zijn de initiatiefnemers gekomen met de website jongerenbijbel.nl. De online versie biedt alle extra's die ook in de Jongerenbijbel in boekvorm zijn te vinden. Extra informatie wordt aangeboden in tekst, afbeeldingen en filmpjes. Ook is er een uitgebreide zoekmachine. Meer informatie is te vinden op www.jongerenbijbel.nl.

Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Mei		
Di 31	16.15-17.30 u	Samen-aan-Tafel
Juni		
Di 07	16.15-17.30 u	Samen-aan-Tafel
	20.00 u	Ouderavond Samen-aan-Tafel
Do 09	09.00-21.00 u	Oud papier
	16.00-17.00 u	Doornse Catechismus
Di 14	16.15-17.30 u	Samen-aan-Tafel
Vr 17	17.00-19.00 u	Jongeren rondom de bron
Ma 20	20.15-22.00 u	Jong-Volwassenen
Vr 24	18.00 u	Seizoensafsluiting

(advertentie)



QUAESTOR PLUS
als later dichterbij komt

Niets is blijvend, behalve verandering.

- Zoekt u professionele hulp om uw administratie weer op orde te krijgen?
- Wilt u meer weten over wat u moet regelen voor later of heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap? Samen met de notaris helpen wij u verder.
- Zoekt u een boekhouder of hulp voor uw belastingaangifte?

Geef deze zorgen vithanden. Wij komen bij u thuis, hanteren lage tarieven en nemen de tijd voor u. Vraag om een vrijblijvend eerste gesprek.

Quaestor Plus B.V. t.o.v. Dick Visser, Stokroos 42, 2317 ER Leiden.
Tel. 071-5727299 of 06-49747390
E-mail: info@laterdichterbij.nl Meer informatie op: www.laterdichterbij.nl

Belastingen, administraties, bewindvoering en executeur.

